

SERIE: AFGUDER, DEL 5

Dig selv

Lever du som om du er
gud i dit eget liv?

S.08

INDHOLD

- S. 03 — Økonomi
- S. 04 — Nyt fra DBI
- S. 05 — Hvad er dit kæreste eje?
- S. 06 — Giv igen
- S. 08 — Har du dig selv som afgud i dit liv?
- S. 10 — Og det skete i de dage
- S. 12 — En frelser for syndere
- S. 16 — Den heteroseksuelle 'verdensorden' under angreb

Månedens citat

” Gud kan ikke give os lykke og fred adskilt fra ham selv – for der findes det ikke.

C. S. Lewis

DBI—POSTEN

Redaktion —

Rektor Børge Haahr Andersen, ansv.
Skr.leder Ellen Lodahl Pedersen, red.
Kontorfuldmgt. Dorte Klein, red.sekr.
Stud.theol. Anders Solgaard
Stud.theol. Kristoffer H. Enevoldsen
Stud.theol. Louise Høgild
Stud.theol. Mads Due

Indlæg sendes til dbi@dbi.edu
DBI-posten sendes gratis til interesserede
ISSN 0906-825X

Design —

Chr Rahbek Olsen

Tryk —
Øko-Tryk



Leifsgade 33, 6.
2300 København S
Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)
Email: dbi@dbi.edu, www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Reg. 3409 Konto 0005215900

DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Formand Christian Jensen
Rektor Børge Haahr Andersen
Skr.leder Ellen Lodahl Pedersen
Studiekoor. Peter Greek Kofod

JULEGLÆDE DER HOLDER

Af sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen

På DBI arbejder vi på juleglæden – hele året.



Der er udløbsdato på rødkålen og marcipanen. Den nyindkøbte mobil er smadret efter tre uger. Juletræet mister nålene i takt med, at året slipper op. Og – i den tunge ende: Der er venskaber, der krakelerer. Der er familierelationer, der brydes af smerte og misforståelser. Der er så meget, der bare går itu.

ER DER IKKE NOGET, DER BARE HOLDER?

Jo – det er der! ”Gud har handlet ind i vores verden” skriver Jakob Olsen i årets julekalender fra DBI. ”Det er det, der er så livsforvandlerende i julen (...) Når vores liv er forankret der, så bevæger der sig en glæde ind i vores liv, som giver en dybere-liggende grund i livet. Det er en glæde, der ikke ophæves selvom det, der måske føles og ses, er sorg og mørke. For glæden har sin grund udenfor os, hos Gud, og får derfor en magt i vores liv, som ikke kan brydes.”

Her er der noget, der ikke går itu. Her er der juleglæde, der holder - hele året.

VI ARBEJDER PÅ JULEGLÆDEN

Man kan godt sige, at vi arbejder på fuld tid på at udbrede juleglæden her på DBI. Vi vil nemlig gerne uddanne mennesker, der hele året og i alle situationer kan formidle det evangelium, at Gud har handlet ind i vores verden – og at vores livs-

situation derfor er forandret.

JULEHJÆLP I DECEMBER?

Du kan arbejde med på juleglæden hele året ved at hjælpe DBI med gaver i december måned. Vi mangler pr. 4. november 2.7 millioner kr. i november og december for at få budgettet til at hænge sammen. Det er en stor mundfuld, men vi tror, at det er et godt og meningsfuldt arbejde, vi står i.

FØLG MED I ÅRETS GAVER

På billedet ovenfor er der 27 tomme stjerner. Vi udfylder en stjerne for hver 100.000 kr. vi får ind i november og december. Når du derfor får bladet, er der nok flere stjerner udfyldt i det billede, du kan se på hjemmesiden. TAK FOR DET!

GIV EN GOD GAVE

På hjemmesiden dbi.edu kan du give en gave. Her kan du også oprette en Betalingsserviceaftale eller udskrive en gavebrevsfolder eller en testamentefolder. Ring eller skriv til økonomifuldsmægtig Anni Bomholt Gautier, hvis du har spørgsmål – 33 69 55 11 eller abg@dbi.edu

Nyt fra DBI

Nye initiativer og arrangementer i det kommende år

DBI og MF mødtes

DBI og MF holdt fælles bestyrelsesmøde d. 26. oktober. Mødet blev planlagt for et par år siden, hvor vi ikke vidste, at der ville komme en udvalgsrapport om præstemangel, eller at regeringens politik omkring uddannelsesloft med adgangsbegrænsning for studerende med udenlandsk teologisk uddannelse ville ramme så hårdt. I første omgang mærkes det på teologi i Århus, hvor det i 2018 kun var halvdelen af MFs studerende, der er kommet ind på teologi i Århus. Ad åre kan det indebære, at det bliver vanskeligt eller umuligt overhovedet at blive optaget på kandidatuddannelsen på teologi, hvis man kommer med en norsk eller en sydafrikansk bacheloruddannelse.

Disse fælles vilkår gjorde et møde mellem de to institutioners bestyrelser særdeles relevant. Det var en anledning til at gennemdrøfte en række emner grundigt og evaluere, hvordan vi yder den bedste hjælp til vores studerende. Både DBI og MF har en hovedgruppe, som bliver præster i folkekirken. Derudover har DBI et missionspor, og begge institutioner er leverandører af folk til de kristne organisationer og til de indtil videre få frimenigheder, der heltidsansætter præster. Følg med i seneste nyt på dbi.edu

Kursus i sjælesorg

I foråret 2019 kan alle, der ønsker det, tage et kursus i sjælesorg på DBI. Det er et grundigt kursus over otte torsdagsaftner, hvor man kommer godt rundt om sjælesorgens mange facetter. Kurset ledes af Dan Månsson, der driver sjælesorg.dk, og ph.d.-studerende Michael Agerbo Mørch



fra CTIP. Det er et kursus for alle, der arbejder med eller interesserer sig for sjælesorg. Prisen er 4500 kr. at deltage i kurset, og det foregår på DBI i København. Læs mere og tilmeld på CTIPs hjemmeside ctip.dk

Hvad kan vi bruge Moseloven til i dag?

Det handler januar kurset i 2019 om. Fra d. 24.-26. januar er der foredrag og debatter til årets januar kursus. Læs mere om det spændende program og tilmeld dig på dbi.edu

Julekalender i arbejde

I november måned har vi sendt store mængder julekalendere ud til alle egne af Danmark – samt Grønland og Hong Kong – og vi glæder os over, at evangeliet på den måde spredes til nær og fjern. Skulle du ikke have fået bestilt kalenderen, selv om du egentlig gerne ville, så ring eller skriv lige til os og hør, om vi har flere: 33 13 55 00 – dbi@dbi.edu.

HVAD ER DIT KÆRESTE EJE?

Af kontorfuldmægtig Dorte Klein

Måske tænker du først på dine materielle værdier. Men hvad med det allervigtigste – det man kan leve og dø på?

Som mennesker er vi alle lige, når vi fødes og når vi dør. Intet kan vi tage os med i graven. Men måske efterlader vi os en arv i form af materielle værdier - og forhåbentligt også af de livsværdier, vi har bygget vores tilværelse på.

GIV GAVEN VIDERE

Det allervigtigste, vi i virkeligheden kan lade gå videre i arv, er ikke det materielle, men budskabet om Jesus og hans gerning. Vores vigtigste eje er troen på ham, som det eneste, vi både kan leve og dø på. Når vi derfor ikke selv er der mere til at være vidner om ham, så kan vi være med til at sikre, at den gave, vi selv fik i dåben, nadveren og i livet med ham, bringes videre af andre.

OVERVEJER DU AT SKRIVE TESTAMENTE?

Du kan være med til at give Guds ord videre, hvis du fx tegner et testamente til DBI. Midlerne vil blive brugt til bibeltro uddannelse af en ny generation af præster, som der er så hårdt brug for. Din arv vil også gå til uddannelse af unge, der ønsker at blive missionærer eller kirkelige medarbejdere. Din arv vil således sikre, at der i Danmark stadig er et sted, hvor der gives bibeltro teologisk undervisning ud fra kerneværdierne:

- Tillid til Bibelen
- Glæde over evangeliet
- Kærlighed til mennesker

Hvad er reglerne?

EN ARV TIL DBI BEHØVER IKKE AT GÅ UD OVER DINE ANDRE ARVINGER

Hvis du indsætter DBI som medarving, vil dine nærmeste stadig få det samme beløb udbetalt. Det giver boafgiftsloven mulighed for. Vi har udgivet en folder, hvor du kan læse mere om mulighederne. Du kan rekvirere folderen ved at

ringe 33135500 eller maile til dbi@dbi.edu. Du kan også finde folderen på vores hjemmeside dbi.edu

DER ER PRÆCISE KRAV TIL UDFORMNINGEN AF TESTAMENTER

Det er ikke nok at fortælle de kommende arvinger, hvordan arven ønskes fordelt. Og heller ikke tilstrækkeligt blot at skrive det ned på et

stykke papir. For at testamentet er gyldigt, skal det være udarbejdet i overensstemmelse med arveloven.

Overvejer du at tegne testamente til DBI, kan vi tilbyde dig vejledning samt gratis og uvildig advokat-hjælp. Du er velkommen til at kontakte Anni Bomholt Gautier på tlf. 33 69 55 11 eller på mail til abg@dbi.edu. Hun er klar til at hjælpe.

På forhånd tak!



Giv igen

Paulus har aldrig samlet ind til DBI, men han samlede ind til de fattige i Jerusalem og talte frimodigt om at give rundhåndet, gavmildt og gerne.

Af Christian Jensen, formand for DBI

Paulus skriver til Timotheus (1 TIM.6.17-19):

Dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver.

Du skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger, at være gavmilde og dele med andre, og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv.

Alle, der arbejder på DBI eller på anden måde er engageret i DBI-arbejdet, er utrolig glade og taknemmelige for den opbakning, vi får fra rigtig mange rundt om i hele landet. Det er fantastisk at mærke, at så mange trofast støtter DBI med gode og velmente gaver. Tak for det!

Det er ingen hemmelighed, at vi hvert år op mod jul beder om gaver fra vennerne. Paulus har aldrig samlet ind til DBI, men han samlede ind til de fattige i Jerusalem og talte frimodigt om at give rundhåndet, gavmildt og gerne. Derfor vil vi også fortsætte med at gøre det.

VI STÅR I EN ÅNDELIG KAMP

Vi har meget at være taknemmelige for. Vi er glade for, at det for 7 år siden lykkedes at få en aftale i stand med Fjellhaug om at etablere en afdeling i København, hvor man kan læse teolog og mission og få en uddannelse, der er anerkendt og adgangsgivende til yderligere studier. Vi er glade for de mange studerende, der flittigt og ihærdigt knokler med pensum og består den ene eksamen efter den anden. Det er godt at se, at de engagerer sig og har et mål med deres studier. De er klar over, at det ikke kun handler om studier og eksamener – det handler også om at vokse i troen, erkendelsen og afhængigheden af Jesus. Derfor er studiemiljøet og samværet med de øvrige studerende og underviserne vigtig, for det er ikke bare en kamp med bøgerne, der skal kæmpes. Det er en åndelig kamp, de står midt i. Det er derfor, DBI er her. Det handler ikke bare om at få nogle studerende gennem en bibeltro uddannelse, men om at få præster, missionærer og undervisere ud, som er tændt af evangeliet, og som selv lever af det.

NY GENERATION UNDERVISERE

Det er fantastisk, at vi har fået mulighed for at få nogle nye undervisere kørt i stilling som afløser for den første generation, hvoraf de første efterhånden nærmer sig pensionsalderen. Det har kunnet lade sig gøre pga. nogle arv. Vi er meget bevidste om, at de ekstraordinære beløb først og fremmest skal bruges til ekstraordinære tiltag – som f.eks. at få nye lærere videreuddannet til at tage over med tiden.

LAD GAVEN FØLGE LØNNEN

Vi har stadig brug for, at der samles penge ind til

den daglige drift. Som alle andre steder, er der prisstigninger og lønstigninger. Det beklager vi os ikke over, for hvorfor skulle DBI-ansatte stilles dårligere end vi andre, der får lønnen reguleret?

Der er mange, der har gavebreve, hvor gavebeløbet udgør en bestemt procentdel af lønindkomsten. Det er ofte en rigtig god ide. For så følger gavens størrelse automatisk lønnen. Får man andet arbejde til en lavere løn, så bliver gaven, man har forpligtet sig til at indbetale, også mindre. Hvis man får del i en lønstigning, så bliver gaven større. Denne form for regulering af gavens størrelse er en god ide for både giver og modtager.

LÆG LIDT OVENI

Der findes også andre måder at regulere sine gaver på. Indbetaler du f.eks. et fast beløb pr. måned/kvartal/år, så kan du justere det faste beløb en gang imellem. Nogle kan lægge 10 % oven i, andre kan måske fordoble beløbet. Rent praktisk kan du selv justere din fastgiverordning over netbank, eller du kan give besked til DBI, hvis du har en betalingsserviceaftale. Så vil DBI gerne sørge for at regulere gavebeløbet for dig efter dit ønske.

Jeg vil gerne udfordre dig til at lægge oven i. Jeg vrider ikke armen om på dig. Jeg vil ikke tale så længe, at du til sidst overgiver dig. Men jeg vil opfordre dig til at give det, som du synes, du kan og du vil. Du skal give glad. Du skal støtte dem, du gerne vil støtte. Hvis det er DBI, så siger vi mange tak!

GIV IGEN

Vi skal normalt ikke give igen. Men lige i denne situation vil jeg gerne opfordre dig til at give igen – og igen og igen. Giv igen med samme mønt, og gerne mange af dem. Der er ikke noget galt i at være rig, men det kan være svært at forvalte sin rigdom klogt. Paulus har et godt råd til os. Brug din rigdom til at gøre godt. Det er en meget bred formulering, som ingen kan indvende noget imod.



SERIE: AFGUDER, DEL 5

Har du dig selv som gud i dit liv?

Nogle vil nok tænke, at det er langt ude at stille sådan et mærkeligt spørgsmål, men er det i virkeligheden så irrelevant?

Af Louise Sølvsten Nissen, psykolog

”Nej, selvfølgelig har jeg ikke det. Jeg er jo ikke Gud!” vil mange af os nok svare, og det er både et kloget og godt svar. Men måske kan nogle af os komme til at svare lidt for hurtigt på spørgsmålet. Hvad vil det egentligt sige at have sig selv som gud i sit liv? Luther definerede en gud sådan: *”En Gud kaldes det, som man venter sig alt godt fra, og som man tager sin tilflugt til i al nød (...) Det, du knytter dit hjerte til og stoler på, er i virkeligheden din Gud.”*

MIG SELV ELLER GUD?

Hvis jeg har mig selv som gud i mit liv, er det altså mig selv, jeg forventer alt godt fra, det er mine kræfter, initiativer, evner og arbejdsindsats, som må hjælpe mig igennem al nød. Når alt kommer til alt, er det mig selv og min egen indsats,

jeg satser på og stoler på i mit liv.

Men det er vel okay, at man fx forventer, at den arbejdsindsats, man spytter i et projekt, også har noget med resultatet at gøre? Ja, det er det bestemt. Bibelen opfordrer os mange gange til at være gode arbejdere, til at gøre en indsats, til at kæmpe for noget. Men der er forskel på at arbejde alt, hvad vi kan for en god eksamen, et godt job, en god økonomi osv., fordi vi tror, at resultatet (og lykken) alene afhænger af det, vi selv gør; og så på at arbejde lige så meget med eksamen, job osv., men stole på at i bund og grund afhænger resultatet (og lykken) af Guds velsignelse.

FORSKELLEN LIGGER I INDSTILLINGEN

Det, der betyder noget, er ikke så meget, hvad vi gør, som hvorfor vi gør det, vi gør. Har jeg mig selv som gud i mit liv, lever jeg efter devisen ”Enhver er sin egen lykkes smed”. Det føles dejligt,



Har jeg mig selv som gud i mit liv, så lever jeg efter devisen ”Enhver er sin egen lykkes smed” skriver Louise Sølvsten Nissen.

så længe det går godt, for så er det også min egen ære og fortjeneste, at livet lykkes. Men hvad når det ikke går så godt, som jeg kunne ønske? Da er det mig, min arbejdsindsats, mine evner, min strategi, der har slået fejl. Jeg har kun mig selv at takke – og mig selv at bebrejde! Derfor må jeg stramme mig mere an fremover. Jeg må kæmpe noget mere, for jeg har ikke andre at satse på end mig selv. Og mit værd, som afhænger af, om jeg kan bære mit liv, kan blive udfordret.

HÅRDT AT SATSE PÅ SIG SELV

Det er hårdt ikke at have andre at satse på end sig selv – faktisk også selvom det går godt. For er livet lykkedes for mig indtil nu, er det fortsat mit

ansvar, at livet også lykkes på sigt. Og har jeg nået det mål, jeg satte mig, vil der ofte være et andet mål lidt længere fremme, som lokker med en endnu mere fuldkommen lykke, hvis også den del af livet bliver min.

Satser jeg på, at mit liv og min lykke afhænger af mig selv, vil jeg også nemt opleve at stå alene. For hvem andre end mig selv kan jeg satse på og stole på til at løse mine livsopgaver? Måske andre kan hjælpe et stykke på vej med noget, men andre vil aldrig kunne ”bære” hele mit liv – det er jeg selv ansvarlig for. Andre kan endda komme til at stå som konkurrenter, for deres succes kan nemt blive en anklage mod mine egne evner til at skabe mit liv. Og bliver andre til ”besvær” i forhold til at få mit livsprojekt til at lykkes, så har jeg ikke ”råd” til at bruge tid på dem. Det er rigeligt at have det endegyldige ansvar for at ens eget liv lykkes, og andre må derfor komme i anden række – medmindre de på den ene eller anden måde kan hjælpe mig med at få mit livsprojekt til at lykkes.

SLIP DIN AFGUD

Nu kunne det lyde som om det primært er mennesker med store ambitioner og spidse albuer, der kan kæmpe med disse ting. Men egentlig tror jeg, at denne afgud ligger os alle faretruende nær. Vi vil grundlæggende gerne os selv, vi vil gerne være uafhængige. Vi vil gerne, at vi selv og andre kan forvente alt godt fra os. Derfor har ingen af os håneretten i forhold til andre, der måtte have det sådan. Snarere bør vi være taknemmelige, hvis det er gået op for os, at vi i bund og grund ikke har kapacitet til at være gud, hverken for andre eller os selv.

For det er en befrielse at slippe for at være gud i sit eget liv. I Salmernes Bog 127,1-2 står der: *”Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves. Hvis ikke Herren våger over byen, våger vægterne forgæves. Det er forgæves at I fra tidlig morgen til sent om aftenen slider for det daglige brød, for den Herren elsker får det mens han sover”*. Pointen er ikke, at dem, der har Herren til Gud, skal drive den af. Men pointen er, at Gud, som er god, giver dem, der tilhører ham, det de trænger til – både til frelse og til hverdagsliv.

¹ Luthers store katekismus – kommentar til det 1. bud

Og det skete i de dage

Den romerske cæsar tænkte ikke på Gud, da han tog beslutningen om en folketælling, men Gud vævede sine planer ind i Cæsars.

Af lektor Torben Kjær

Israel er besat af romerne, og den romerske cæsar udsteder befaling om en folketælling i det romerske imperium. Det får konsekvenser for Israel. En ukendt lille familie må bryde op fra Nazaret og tage turen til Betlehem, der er Davidslægtens by. Her skal alle af Davids slægt indskrives. Den romerske cæsar har næppe tænkt på, om det var belejligt eller ubelejligt for folk. Han tænkte i skat, og folketællingen skulle registrere, hvor mange voksne personer der skulle betale den årlige personskat. For Josef var det ubelejligt. Maria var højgravid, og sammen skulle de forlade hjem og det arbejde, de levede af, og så rejse til Betlehem.

FØDSLEN

Den romerske cæsar kendte ikke Josef og Maria. Det gjorde Gud. Den romerske cæsar tænkte ikke på Gud, da han tog beslutningen om en folketælling, men Gud vævede sine planer ind i Cæsars. Frelseren af Davids slægt skulle fødes i Betlehem.

Uvidende sørgede Cæsar for det. Uvidende var han Guds redskab til opfyldelsen af GT's profetier. Da Josef og Maria kom til Betlehem, var der overfyldt, men de fik husly hos en bonde i byen. Her fødte Maria sin søn.

ENGLENS BUDSKAB

Fødslen ledsages af et budskab, der forkynder, hvem der fødes:

Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.

Budskabet er et glædesbudskab, for der fødes en frelser. Han skal genoprette forholdet mellem menneske og Gud, når han bringer tilgivelse, fred og liv. Dette er glæden. Frelseren er af Davids slægt, og han er Messias. Der er løfter i GT om en



Det blev forudsagt i Det Gamle Testamente at Jesus skulle være en frelserkonge.

frelserkonge af Davids slægt, og Jesus er denne frelserkonge, der udbreder sit frelsende herredømme gennem forkyndelse og undere.

- Jesus forkynder tilgivelse, som vi modtager i tro, og han begynder at skubbe syndens magt bort fra mennesker.
- Jesus forkynder retfærdighed, som vi modtager i tro. Vi står som retfærdige i Guds øjne.
- Jesus forkynder fred med Gud, som vi modtager i tro. Gennem sine undere skubber han syndens konsekvenser bort fra mennesker og natur. Helbredelser, uddrivelser fra dæmoner og magt over naturens kræfter er en del af hans mission, og gennem underne bringer han fornyelse og genoprettelse.

GUD MED OS

I den første jul væver Gud ikke kun sine planer ind i Cæsars, men Gud væver sig også sammen med en lille ægcelle, der siden bliver til et menneske. Fra da af hører Gud sammen med os, for det menneske, der fødes, er Gud med os (MATT 1,23). Derfor kan han være os så nær og sprede sin tilgivelse og retfærdighed ind i vores inderste mørke, sit liv ind i det visne og sin fred ind i vores indre uro, så der skabes en fælles historie, hvor han er med os, og vi er med ham.

Glædelig jul!

Fakta

Augustus er cæsar (kejser) år 31 f.Kr. – 14 e.Kr.

Kvirinius var ikke statholder i Syrien på det tidspunkt, hvor Jesus fødes, men det står der faktisk heller ikke i den græske tekst. Der bruges en mere bred formulering, der passer med, at Kvirinius havde kommando over de romerske tropper i Syrien i den periode, hvor Jesus blev født.

Fødselsstedet. Herberget kan være en kro, men er snarere et gæsteværelse. Josef og Maria får husly hos en bonde i Betlehem. Huset er delt i to rum. I det ene bor familien, og i det andet er dyrene, og krybben er adskillelsen mellem de dele. Familiens gæsteværelse er allerede optaget, og Josef og Maria får husly i den del af huset, hvor familien bor. Efter fødslen lægges Jesus i krybben, der deler huset i to rum.

Fødselsåret. Jesus fødes sandsynligvis omkring år 7 f.Kr. Dette er baseret på, at Betlehemsstjernen er en konjugation af planeterne Jupiter og Saturn. Jesus fødes under Herodes den Store, som dør år 4 f.Kr. Så Jesus er født før år 4 og sandsynligvis omkring år 7 f.Kr. Vor tidsregning er udregnet af munken Dionysius Exiguus i 500-tallet, og han regnede en smule forkert.

EN FRELSER FOR SYNDERE

Salmen *Tak og ære være Gud* er suverænt en af vores yndlingsalmer. Især når vi er inde i advents- og julerepertoiret. Salmen er en trefoldig lovprisning af, at Jesus kommer.

Af Mathilde og Anton Bech Braüner

Salmen taler for det første om, at Jesus kom. Gud har ”sendt sin kære Søn herved” står der i vers 1. Grunden til, at han kom, hører vi også. Han kom ”til synderes salighed” (v. 1). Med andre ord kom Jesus som en frelser for syndere. Gud kom ikke bare til jorden som en magtdemonstration for at vise, at han også var i stand til at blive menneske. Han kom heller ikke, for at vi skulle have en anledning til at få gaver og spise lækker julemad. Nej, han kom til jorden, fordi der vitterligt er behov for en frelser. ”De raske har ikke brug for læge. Det har de syge” (MARK 2,17). Som syge mennesker har brug for medicin og lægehjælp, har syndere brug for en frelser.

Og der er godt nyt: Der blev sendt en frelser. Salmen minder os om, at Gud virkelig har sendt en frelser til vores verden.

Samtidig konstaterer salmen, at det ikke bare var noget, der skete engang, som så mange andre historiske begivenheder. Julen er noget andet end at mindes Oktoberrevolutionen eller H. C. Andersen.

Jesus kom nemlig som opfyldelsen af et løfte. I salmen synger vi, at Gud ved at sende Jesus ”har ført sit løfte ud” (v. 1). Gud havde på forhånd

*Tak og ære være Gud,
som har ført sit løfte ud
og til syndres salighed
sendt sin kære Søn herved.*

*Hvad de gamle fædre sig
ønskede så hjertelig,
og hvad forud lovet var,
Herren herligt opfyldt har.*

*Vær velkommen, du min fred,
dig ske tak i evighed!
Drag, o Jesus, ind til mig,
vejen selv du bane dig!*

*Kom, du ærens konge, kom!
Hjertet er din ejendom;
rens det, dan det, som du vil,
jeg kun dig vil høre til.*

*Med din trøst min sjæl opfyld
for min frygts og armods skyld,
at i troen idelig
jeg må hænge fast ved dig,*

*at når du i herlighed
kommer anden gang herved,
jeg kan dig i møde gå
og retfærdig for dig stå.*

Heinrich Held 1658. N.J. Holm 1829

Salmen minder os om, at Gud virkelig har sendt en frelser til vores verden, skriver Mathilde og Anton Bech Braüner.

lovet, at han ville sende en frelser. I julen gjorde han det.

BØN: KOM TIL OS, JESUS

For det andet rummer salmen en bøn om, at Jesus må komme til os. Julen kan så let komme til at handle om børn, mad og gaver.

Men i denne salme synger vi, at vi ønsker at åbne os for Jesus og byde ham velkommen i julen, så det er ham, der fylder vores hjerte. Vi synger i vers 3: ”Drag, o Jesus, ind til mig, vejen selv du bane dig!”.

Det er egentlig et paradoks, at vi inviterer Jesus ind. Dels tilhører vores hjerter allerede ham som hans ”ejendom” (v.4), og dels er Jesus den eneste, der kan bane vejen til fællesskab med ham.

Men måske er det netop derfor, at det giver mening at bede Jesus om at drage ind til os (v. 3). Det er Gud, der er i stand til at drage os til fællesskab med ham. Han må bane vejen til os. Vi er ikke i stand til at gøre det af egen kraft.

Når vi inviterer ham, er det ikke som, når vi normalt får gæster. Vi skal ikke gøre rent, før han kommer på besøg. I vers 4 beder vi ham nemlig om, at han må rense vores hjerte, som han vil det. Sådan ser det ud, når frelseren kommer på besøg. Jesus tager os, som vi er. Med alt vores snavs.

JESUS KOMMER IGEN

For det tredje rummer salmen en forventning om, at Jesus kommer igen. Dermed peger salmen ikke bare tilbage på Jesu fødsel men rummer også en fremtidsforventning. I salmens 5. og 6. vers beder vi om, at vi må ”hænge fast” ved Jesus, og at vi ved troen på ham kan gå ham ”i møde” med løftet hoved, når han kommer.

Helt konkret beder vi om, at vi må stå ”retfærdig[e]” foran Gud (v. 6). Sagen er nemlig den, at det er retfærdigheden, der gør, at vi kan leve i en glædelig forventning om at møde Gud. Uden frygt.

Og så er vi tilbage ved Jesu første komme. Jesus kom nemlig ikke for at kalde retfærdige men uretfærdige. Han ville kalde uretfærdige for at understrege, at formålet med, at han kom, var at gøre os retfærdige.

Det er frelserens første komme i julen, der gør, at vi kan have frimodighed i mødet med Gud, når han kommer igen. At vi må stå retfærdige foran ham, hviler i sidste ende på, at han opfyldte sit løfte om at sende en frelser for syndere.



Giv en plakat med et kristent budskab i julegave.

Se udvalget og køb på godismytype.dk

God is my type

MAKE ROOM FOR GOD



Påskens Israel

16. - 23. april

Sæt kryds i kalenderen allerede nu! Følg med på www.felixrejser.dk



Frederiksborg Apotek

Slotsgade 26.
3400 Hillerød
48 26 56 00

Åbningstid
alle dage i året
kl 8-21

Handicapvenlige adgangsforhold
www.frederiksborg-apotek.dk



HVER DAG TÆLLER

Og hver eneste bliver fyldt med høj faglighed, givende øjeblikke, fantastiske venner ooog Gud tæt på. Woop woop, ja tak dér!

Derfor siger vi #dufårguldmedhjem!

tjek djurslands.dk



ProcessManager SURVEY SERVICE

Kundetilfredshed – Medarbejdertilfredshed – Arbejds miljø – Sikkerhedskultur – 360° lederanalyse

	REGULAR Første gang 15.000 kr. Efterfølgende gange 12.000 kr.	BUSINESS Første gang 25.000 kr. Efterfølgende gange 18.000 kr.	PREMIUM Første gang 35.000 kr. Efterfølgende gange 22.000 kr.
Spørgeskema	Standard	Tilrettet	Individuelt
» Tekst	1	2	3
» Sprog	✓	✓	✓
» Baggrundsbillede		✓	✓
» Billede/video		✓	✓
» Indflettede data			✓
» Hop & betingelser			✓
Gennemførelse			
» Tekst	Almindelig	HTML	HTML
» Respondenter	100	500	1.500
» Baggrundvariable	1	2	3
» Påmindelse(r)	1	1	2
» E-mail, eller	✓	✓	✓
» Link	✓	✓	✓
» PC	✓	✓	✓
» Tablet		✓	✓
» Smart Phone		✓	✓
» Online statistik		✓	✓
Analyse			
» Gennemførelse	✓	✓	✓
» Frekvens	✓	✓	✓
» Benchmark		✓	✓
Rapportering			
» Excel/Word rådata	✓	✓	✓
» PowerPoint præsentation		✓	✓
» Online		✓	✓

Priser er i danske kroner og eksklusiv moms.

Online spørgeskemaer på alle platforme samt konsulentrådgivning.

Ring eller skriv for en helt uforpligtende drøftelse!

ProcessManager ApS | www.process-manager.dk | T 40 84 44 41 | M info@process-manager.dk

Den heteroseksuelle 'verdensorden' under angreb

Af sognepræst Jens Jørgen Rasmussen

Vi vil mere end blot have lov til at være her.

Da selv vores statsminister lod sig rive med i angrebet under den seneste pride-parade, fik det mange til at spørge, om vi, der går ind for den heteroseksuelt baserede opbygning af samfundet, fortsat må være her. Vi bør ikke nøjes med et ja. Der er brug for en folkebevægelse, der vil forsvare og bevare det heteroseksuelt baserede samfund.

Vi står nemlig overfor et organiseret angreb, som i Danmark bl.a. er kommet til udtryk gennem gruppen "Queer Jihad". Gruppens erklærede mål er, at "ødelægge den heteroseksuelle verdensorden og gøre alting queer", og dens budskab har tilsyneladende haft betydelig indflydelse gennem det seneste årti.

Den heteroseksuelt baserede samfundsobygning er ikke blot en tilfældig konstruktion. Den er en naturlig grundværdi for

ethvert menneskeligt samfund. Derfor vil jeg stærkt opfordre alle mennesker, uanset tro eller politisk orientering, til frimodigt at forsvare det heteroseksuelt baserede samfund, hvor de to køn defineres biologisk ud fra fysiologiske kendetegn og hvor det normale er, at mænd og kvinder finder sammen i heteroparforhold og danner familier.

Der skal i samfundet naturligvis fortsat være frihed for mindretal til at føle, tænke og leve anderledes end flertallet, så længe det ikke skader andre mennesker; og man skal kunne det uden at blive pålagt sanktioner eller blive skammet ud. Men samfundets grundlæggende værdisæt og opbygningen af samfundet bør ikke indrettes efter et lille mindretals følelser, men efter naturens grundlæggende orden og menneskets sunde fornuft.

Tak for

At Gud har handlet i verden
Juleglæde der holder
Glæde over evangeliet

Bed om

Gaver til at dække budgettet
Juleglæde der holder
God eksamen for de
studerende