

Tilgivelse

s.08

Kan man tilgive nogen,
som ikke ønsker tilgivelse?

INDHOLD

- S. 03 — Udholdenhed
- S. 04 — Hjertet må aldrig glemmes i teologien
- S. 06 — Refleksioner over TV-serien 'The Chosen'
- S. 07 — Teologi og mine interesser går hånd i hånd
- S. 08 — Kan man tilgive nogen, som ikke ønsker tilgivelse?
- S. 10 — Fra en fængselspræsts hverdag
- S. 12 — Nyt fra DBI
- S. 13 — Mød DBI's ansatte
- S. 16 — Økonomi

Månedens citat

”Jeg har lært to vigtige ting i livet. For det første, at jeg er en stor synder; for det andet, at Jesus er en endnu større frelser.

Sir Isaac Newton

DBI—POSTEN

Redaktion —

Rektor Henrik Nymann Eriksen, ansv.
Sek.leder Ellen Lodahl Pedersen, red.
Kontorfuldmgt. Dorte Klein, red.sek.
Stud.theol. Nicolai Kaltoft
Stud.theol. Jonas Kattner Sørensen
Stud.theol. Anton Liljedal
Stud.theol. Filip Pilgaard Holm

Indlæg sendes til dbi@dbi.edu
DBI-posten sendes gratis til interesserede
ISSN 0906-825X

Design —

Chr Rahbek Olsen

Tryk —

Øko-Tryk



Leifsgade 33, 6.
2300 København S

Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)
Email: dbi@dbi.edu, www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Reg. 3409 Konto 0005215900

DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Formand Jens Peter Rejkjær
Rektor Henrik Nymann Eriksen
Sekr.leder Ellen Lodahl Pedersen
Studiekoor. Peter Greek Kofod

UDHOLDENHED

Af Henrik Nymann Eriksen, rektor på DBI

Før eller senere får vi alle brug for udholdenhed. Det gælder både i alle livets facetter og ikke mindst i Guds kirke. Udholdenheden er vigtig, når modgangen bliver så stor, at vi er ved at give op.

Om vilkårene i de sidste tider hedder det: ”Her kræves der *udholdenhed* af de hellige” (ÅB 14,12). For de fleste af os, som har oplevet velstandsboommet efter 2. verdenskrig og trygheden ved at leve i et velordnet demokrati, er modgang ikke det, vi har lettest ved. Derfor er vi måske heller ikke trænede i udholdenhed. Ikke desto mindre har også vi brug for at holde ud. Her er tre situationer, som kalder på vores udholdenhed:

UDHOLDENHED I TROEN

At tro på Jesus er ikke et statisk forhold, som er upåvirket af det, der sker omkring os. Troen kan svækkes og miste sit greb i os. Den kan miste sit fokus på Jesus og blive optaget af alt muligt andet. Den kan også opleve et stille sug mod vantroen, fordi andre mennesker måske lever, som om Gud ikke findes. Så kaldes vi til udholdenhed i troen. Til at holde os til Jesus i ærlig bøn, til at søge hans ord og de kristnes fællesskab.

UDHOLDENHED I TJENESTEN

Vi har hver især en rolle at spille i Guds menighed. For nogle er den konkret: Fx som leder i børneklubben, menighedsrådsmedlem, forkynder, musiker, forbeder el.lign. Vores engagement i en sådan tjeneste er heller ikke statisk. Vi kan miste modet, lysten og energien, hvis tilslutningen er lille, hvis vi får urimelig kritik eller hvis vi ikke synes, at der kommer noget resultat ud af vores anstrengelser. Så er det tid til udholdenhed i tje-



Når vi oplever modstand, må vi med udholdenhed holde fast i Guds ord.

nesten. Til at se på vores tjeneste med Guds øjne og fortsætte med udholdenhed ... med mindre Gud vil bruge os til noget helt andet.

UDHOLDENHED I MODSTAND

Indimellem er der modstand imod det, som Guds ord siger. Det kan skifte, hvad det drejer sig om: Fx Bibelens etik om sex og om livets hellighed, om Jesus som den eneste vej til Gud – eller om den dobbelte udgang på dette liv. Denne modstand kommer ikke altid kun fra kulturen, vi kan også møde den hos mennesker, som står os nær, ja faktisk også fra os selv. Så er det tid til med udholdenhed at holde fast ved Guds ord. Med alle nuancer og al empati, men alligevel at være udholdende og holde fast ved det, Gud har sagt.

Uanset hvilken slags udholdenhed der kalder på os, står vi ikke alene. For Gud er ”udholdenhedens Gud” (ROM 15,5).

Hjertet må aldrig glemmes i teologien



DBI er velsignet med mange gode undervisere, og i løbet af de seneste år er underviserflokken blevet beriget med nye unge undervisere.

Én af dem er Michael Agerbo Mørch, som jeg har fået lov til at interviewe.

Af Jonas Kattner Sørensen, stud.theol.

Hvis man går ind på Michaels Facebook-væg for at danne sig et billede af hans interesser og aktiviteter, vil man blive forundret over, hvor bredt disse rækker, og hvor mange steder han besøger. Boganmeldelser, klummer til Kirke.dk, beretninger fra en amerikansk konference og oplæg om kunstig intelligens og robotter. Dette er blot et udpluk af den seneste måneds opslag. Derfor er mine spørgsmål mange og interessen stor op til dette interview: Hvilken plads har teologien blandt alle disse interesser? Hvad er hans drivkraft? Har Michael Mørch fået skænket flere timer i døgnnet end os andre?

Michael bor i Fredericia, kommer i Kolding LM og Kolding Bykirke, er gift med Elisabeth og far til tre piger. På DBI underviser han i systematisk teologi, som består af fagene trosklære, religionsfilosofi, trosforsvar og etik.

VEJEN TIL TEOLOGI

Da jeg spørger Michael, hvordan det kan være, at han endte på teologistudiet, fremhæver han sin gymnasietid. Det var på dette tidspunkt, han blev personlig kristen, og denne tro førte interessen med sig. Michael begyndte desuden for alvor at læse bøger, hvilket ikke har ændret sig siden.

Michael har en tendens til at få interesse for alt, hvad han læser om. Og interesserne er mange! Sprog, historie, filosofi og kultur er bare begyndelsen på listen. Men uanset, hvad Michael dykker ned i, har han altid en dimension af Gud knyttet op på emnet. Dette førte ham også til det teologiske studium. Her kunne han få lov at læse hvad som helst, men nu gennem "Guds linse". Efter at være startet på teologi var lysten til at rendyrke andre interesser der dog stadig, og Michael beretter om, hvordan han år efter år seriøst overvejede at stoppe for at starte på noget andet. Det skete dog aldrig, måske bl.a. fordi han ønskede at vise mennesker troens relevans. "Alt, hvad vi mennesker gør, har en relation til Gud", fortæller Michael.

UNDERVISER MED UDHOLDENHED

Siden har Michael fået lov til at vise sammenhængen mellem Gud og alt det andet gennem sit arbejde. Efter sin kandidateksamen mødte han nemlig flere mennesker, som spurgte ham, om ikke han som underviser på DBI skulle være med til at uddanne kommende teologer. Dette kald tog han til sig. I dag får vi studerende lov til at blive

formet og oplært af Michael, både i undervisningslokalet, men også i samtalerne i kaffestuen.

Michael sætter dog også ord på nogle af udfordringerne ved at være underviser. Han tror nemlig, at vi som mennesker ofte ønsker at se frugten af vores arbejde – uanset hvad det er. Men som underviser kræver det tålmodighed at få lov til at se denne frugt. For det er først for alvor, når de studerende kommer ud i det kirkelige landskab, at Michaels undervisning skal vise, om den bærer frugt.

Personligt må jeg dog indskyde, at jeg er overbevist om, at hans arbejde og foredrag allerede nu gør gavn. For ikke længe siden hørte jeg et glimrende oplæg af ham om Timothy Keller og tvivl, og jeg er temmelig sikker på, at flere, som læser dette, har oplevet noget lignende gennem Michaels foredrag.

” I teologien er det ikke kun forstanden, det gælder. Her gælder hjertet også.

AT BUNDE I TROENS DYBDER

Det sidste, jeg ønsker at spørge Michael om, er noget, jeg selv som studerende er spændt på at høre hans svar på. Nemlig om troen kan følge med, når det akademiske bliver komplekst og dybderne store. Michael fortæller, at dette er noget, han selv har tænkt meget over, og meget karakteristisk for Michael er, at han er bundærlig, når han svarer: "Nej, den akademiske dybde giver ikke automatisk samme dybde i troen." Og jeg mærker her, at vi er nået til kernen af Michaels teologiske interesse, nemlig der, hvor de mange interesser adskiller sig fra teologien.

Politik, teknologi eller kultur er nemlig alt sammen komplekst ligesom teologien, og forstanden har meget at tage fat på. Men i teologien er det ikke kun forstanden, det gælder. Her gælder hjertet også. Det handler om en relation, og det handler om tro. Selvom forstanden forstår meget, er det ikke ensbetydende med at hjertet følger med. Dette er vigtigt at gøre sig klart, især i den akademiske verden. Ikke fordi forstanden ikke må forstå mere end hjertet, men fordi hjertet aldrig må glemmes i teologien.

Refleksioner over TV-serien 'The Chosen'

Af Lukas Brosbøl, stud.theol.

TV-serien 'The Chosen' om Jesu liv har taget verden med storm. Men den kræver også, at man reflekterer over dens budskab.

'The Chosen' er en amerikansk TV-serie, som over flere sæsoner viser disciplenes og Jesu liv med den målsætning at være evangelierne tro, hvilket seriens skaber, Dallas Jenkins, er citeret for at nævne. Formålet med serien har været at lave seværdigt kristent tv, hvor der er investeret mange ressourcer i og være en modpol til andre kristne alternativer på TV-markedet.

NOGET NAGEDE MIG...

Serien tog hele USA med storm, da første sæson blev skudt i luften i 2017, og der gik ikke længe, før den spredtes til hele verden. Dette skyldes især, at serien er gratis tilgængelig verden over pga. økonomisk støtte.

TV-serien gik også rent ind i mange, kristne hjem i Danmark. Seriens mål om at skabe kristent TV, som var værd at se, blev med andre ord en kæmpe succes. Jeg var selv volontør i 2020, hvor det ene afsnit tog det andet, og jeg var fuld af begejstring. Men så var det alligevel som om, at der var noget, der nagede mig, selvom jeg til at starte med ikke helt kunne sætte en finger på, hvad det var.

KOMPROMIS MED BIBELTROSKABEN

Jo mere, jeg reflekterede over seriens indhold, jo mere blev jeg klar over, at alt måske ikke var fryd og gammen. Det gik gradvist op for mig, at serien begyndte at tilføje dialoger og begivenheder, som ikke kan genfindes i Bibelen. En kulmination af



Lukas opfordrer til at reflektere over, hvad serien fortæller – eller ikke fortæller – om Jesus.

dette, synes jeg, er tydelig i traileren til sæson 3, hvor Jesus med høj røst siger: "Jeg er Mose-loven!" Der er intet sted i Bibelen, hvor Jesus siger dette, men citatet er til gengæld at finde i Mormon-bibelen. Det kan godt frustrere mig, at serien vælger at gå ud over Bibelens Jesus-citater for at skabe underholdende fjernsyn, og går dermed på kompromis med det vigtigste formål: at være bibeltro.

Min intention med dette korte skriv er ikke på nogen måde at tale 'The Chosen' ned, for jeg tror bestemt, at der er utallige mennesker, som er blevet begejstret af at se den. Det gjorde jeg også selv i starten. Min opfordring er nok snarere at reflektere over, hvad serien fortæller om Jesus – og måske vigtigere: Hvad den til tider undlader at sige eller tilføjer, som ikke direkte kan genfindes i Bibelen.

TEOLOGI OG MINE INTERESSER GÅR HÅND I HÅND

Af Anton Liljedahl, stud.theol.

Stud.theol. Josva Kure Olsen er 22 år og opvokset i Hillerød. Hans interesseområder spænder bredt fra religion, historie og politik til japanske animerede shows, fodbold og kristen apologetik.

Da jeg spørger ind til, hvorfor Josvas valg faldt på teologistudiet, svarer han: "Min interesse for religion, historie og politik var den vej, der førte mig ind i teologiens verden. Historiske perioder som reformationen, verdenskrigene og religiøse konflikter har altid fascineret mig, og udforskningen af disse emner har fundet sted gennem min glæde for historiske computerspil og dokumentarer."

DET BLEV TEOLOGI TRODS TIDLIGERE IT-OVERVEJELSER

Oprindeligt havde Josva planlagt at arbejde indenfor IT. Vel begyndt på HTX indså han, at programmering og computere ikke var et arbejdsfelt, der vakte hans begejstring. Efter HTX valgte han derfor at tage på LMH i efteråret 2022 og foråret 2023. Han forklarer: "Opholdet på LMH åbnede mine øjne for teologien igen, og jeg opdagede, hvordan min passion for historie kunne kombineres med teologien".

DIGITALE PLATFORME SOM KILDE TIL INSPIRATION

Kristen apologetik på sociale medier som YouTube fanger også hans interesse. Josva siger "Her lytter jeg til religiøse diskussioner, både for og imod kristen forståelse, hvilket har udvidet min horisont. Diskussionerne kan omfatte emner som skabelsesberetningen, Jesu liv og Guds eksistens. Desuden har podcasts som "Set nedefra" og "Røst" også været særligt berigende."



"Min interesse for religion, historie og politik var den vej, der førte mig ind i teologiens verden" fortæller Josva Olsen.

TEOLOGISTUDIET ÅBNER DØRE TIL NY VIDEN

"Mit første semester på DBI har været en positiv overraskelse! Her har jeg studeret fagene Gammeltestamentlig Hebraisk og Introduktion til Bibelen, hvilket har styrket min passion for teologi. Det har været inspirerende at erfare, hvordan jeg på blot 6 måneder grundlæggende har kunnet lære et helt nyt sprog. Undervisningsmetoderne i hebraisk har været en fornøjelig oplevelse, hvor Nicolai Winther-Nielsens fantastiske program – Bible Online Learner – har lært os at oversætte ved hjælp af associationer og gentagelser. Desuden synes jeg, at Introduktion til Bibelen er et utroligt indsigtfuldt fag, som alle mennesker egentlig kunne få stor nytte af."

Kan man tilgive nogen, som ikke ønsker tilgivelse?

Af Elli Kappelgaard, aut. psykolog,
Center for Familieudvikling

I mine samtaler som psykolog har jeg ofte mødt mennesker, der udtrykker ønsket om at kunne tilgive dem, der ofte med god grund, vækker deres vrede.

For at kunne besvare dette spørgsmål må vi først forstå, hvad vi mener med tilgivelse, undersøge motivationen for at ville tilgive den, der ikke ønsker tilgivelse eller angår – og endelig skelne mellem tilgivelse og forsoning.

HVAD VIL DET SIGE AT TILGIVE?

At tilgive er hverken at bagatellisere, negligere, bortforklare, undskylde, hævne sig på eller at straffe en anden. Tiden er en afgørende faktor, når det handler om tilgivelse. En for hurtig tilgivelse vil ofte være overfladisk og til mere skade end gavn. Efterhånden er jeg derfor begyndt at se tilgivelse mere som en retning, vi vælger at gå, indtil vi når til det punkt, hvor vi kan sige, at vi nu har tilgivet.

Man kan godt have tilgivet et andet menneske, men der vil stadig være en tillid, der er blevet brudt, og som det kan tage lang tid at genvinde, og en relation, som det kan tage år at reparere.

For nogle kan det kan være hjælpsomt at se tilgivelse som en proces, der foregår på flere niveauer: En følelsesmæssig proces, en viljesbeslutning og en adfærd. Vi kan opleve, at vi er forskellige steder på de forskellige niveauer til forskellige tider.

Der kan stadig komme bølger af vrede lang tid efter, vi har besluttet os for at tilgive. Det kan have en vigtig funktion, hvis det er en destruktiv adfærd, der gentager sig, for så kan man holde øje med et tilbagevendende mønster og handle ud fra det. Det kan være en lettelse at høre for dem, der kan føle skyld eller skam over ikke at kunne tilgive på den måde, de måtte ønske.

HVAD MOTIVERER TILGIVELSEN?

Den nu afdøde sydafrikanske ærkebiskop Desmond Tutu, der stod i spidsen for freds- og forsoningskomiteen i Sydafrika efter Apartheidstyrets fald, skal engang have udtalt, at hvis gerningsmanden ikke påtager sig sin skyld, havner skyldfølelsen hos offeret.

Man kan godt føle sig skyldig uden at være det, men man kan ikke bede om tilgivelse for noget, man ikke har gjort. Det bliver yderligere kompliceret, hvis gerningsmanden er en person, man i øvrigt havde/har stor tillid til, respekt for eller var/er afhængig af.

Hvis man bliver ved med at føle sig skyldig over den samme problematik (som fx ikke at

kunne tilgive den, man ønsker), selv om man går til skriftemål og nadver gentagne gange, kan det være en god idé også at besøge lægen og psykologen, da årsagen til de følelser muligvis ikke er af åndelig, men af psykologisk eller fysiologisk karakter. Vi ville jo ikke tøve med både at gå til lægen med et brækket ben og evt. bede om forbøn for samme ben hos præsten. Somme tider viser det sig at være en skamproblematik snarere end et spørgsmål om skyldfølelse.

FORSONING ER IKKE ALTID EN MULIGHED – SELV OM TILGIVELSEN MÅTTE VÆRE DET

Et løst bibelvers som ”Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre.” (KOL 3, 13) kan blive til endnu en byrde for dem, der i forvejen har nok lidelse at bære på og et umuligt krav at leve op til. Hvis offeret var afhængigt af, at gerningsmanden indrømmede sin skyld, ville det give ham et magtfuldt kort på hånden over for den krænkede part.

Den kristne har muligheden for at give noget over til Gud i bøn, som vi ikke selv længere orker at slæbe rundt på. Kan man forestille sig den tanke, at det for nogle kan give mening at tænke på forsoning som noget, der i nogle tilfælde måske i evigheden?

Kort sagt: Det må i princippet være muligt for nogen at tilgive et menneske, som ikke ønsker tilgivelse – men nogle gange kan det tage et helt liv eller længere at gøre det. Forsoning med krænkeren er derimod ikke altid en mulighed, da det kræver, at modparten også rækker sin hånd frem, påtager sig ansvaret for sine handlinger, erkender sin skyld, angår og udviser ændret adfærd. Følger adfærdsændringen ikke med, klinger den udstrakte hånd hult. En forandret relation er muligvis en mulighed, men den kan ikke altid genoprettes til det, den tidligere var.

Dog kan offeret nogle gange godt forsones sig med det, der er hændt dem. Men denne proces må tage den tid, det tager, og i nogle tilfælde kan det være hjælpsomt med professionel hjælp hertil. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt for den krænkede part at trække sig fra relationen for at beskytte sig selv. Det vil gerningspersonen ikke nødvendigvis kunne forstå eller acceptere. Også forsoningen må derfor være et frivilligt valg og ikke noget, nogen har krav på.

FRA EN FÆNGSELSPRÆSTS HVERDAG

Det er i afmagten, jeg stærkest erfarer Guds nærvær.

Af Erik Adrian, fængselspræst ved Vestre Fængsel

Arbejdet som fængselspræst kan være udfordrende. Min uge begynder derfor altid med bøn og stilhed hos den katolske orden “Jesu Små Søstre”. Her beder vi blandt andet: “Gud, lad vores møde med de indsatte blive et møde mellem mennesker og Dig, så både de indsatte og vi kommer Dig nærmere!”

Herefter tager en af søstre og jeg til Vestre Fængsel, hvor vi holder samtaler med de indsatte, uddeler bibler og genbrugstøj og tømmer dueslaget for de indsattes anmodningsedler. Og “vi” er vores katolske søster, en rumænsk ortodoks præst, en musikmedarbejder og tre folkekirkepræster.

GUDSTJENESTERNE I VESTRE

De fleste anmodninger handler om at komme til gudstjeneste om søndagen. På grund af fængslets rytme afholdes kun én gudstjeneste, og af sikkerhedsmæssige grunde må der max deltage 50 indsatte. Det skaber naturligvis utilfredshed hos de ‘afviste’ indsatte, men problemet er aftaget, eftersom gudstjenesterne nu transmitteres over lokalt TV til de indsatte.

Forkyndelsen er et kapitel for sig! For det første bør prædikenen ikke vare mere end otte minutter, fordi der sidder mange i menighe-

den, som lider af ADHD og derfor har svært ved at koncentrere sig. For det andet kommer de indsatte let til at høre “syndsforladelsen” som “syndstilladelsen”. Derved kommer de til at mistolke kristendommens budskab om betingelsesløs tilgivelse som et carte blanche til samvittigheds- og hensynsløst at gøre hvad som helst, fordi de altid kan vende tilbage til Gud og modtage hans gode tilgivelse. Det er et gudssyn, der ligger langt fra det, jeg ser som det bibelske.

Jeg vil mene, at vi ud fra et bibelsk gudssyn hver dag må forundres over, at Gud fortsat skaber og opretholder denne verden, når man tænker på al den lidelse, vi påfører hinanden. Og her tror jeg, det er vigtigt at være konkret i fængslet. På den ene side skal det fremgå, at vi alle hver dag har brug for Guds gode tilgivelse, og på den anden side må talen om synden ikke blive så generel, at det kun forbliver en teoretisk størrelse for de indsatte.

STILLEGUDSTJENESTERNE

Ventelisten til stille gudstjenesterne er lang. Stille gudstjenester er en miniatureudgave af det klosterliv, vi gerne vil kunne tilbyde de indsatte på længere sigt. Sverige er vores store forbillede med



klostret i Kumla-fængslet og udslusningsprojekterne Skänninge og Mariagården, hvor de indsatte går den såkaldte klostervej. Sammen med andre præster arbejder vi på at få etableret et kloster i et dansk fængsel.

CAFÉ EXIT

Allerede inden jeg blev ansat i Kriminalforsorgen, kunne jeg se, at der var brug for opfølgning, når fangerne bliver løsladt. Selvom de havde gode intentioner med livet efter afsoning, så endte flere alligevel i fængsel igen.

Der var ganske enkelt brug for mere efterværn – også kirkeligt. Derfor begyndte vi at søge fonde, hvilket gjorde det muligt at åbne Café Exit i 2007.

I dag har vi afdelinger i København, Århus og Odense med 14 ansatte og ca. 80 frivillige, herunder knap 20 psykoterapeuter og psykologer, som tilbyder samtaleforløb til de indsatte og ex-indsatte.

Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel er også en integreret del af Café Exits arbejde. Flere af korets medlemmer har angivet koret som den direkte årsag til, at de ikke igen er havnet i kriminalitet.

GUDS FRAVÆR OG GUDS NÆRVÆR

Umiddelbart kunne man tro, at syndernes forladelse var det hyppigste emne i mine samtaler med de indsatte, men i stedet forholder jeg mig til

det, kriminaliteten har gjort ved dem. Selvom det måske kan virke provokerende at fokusere på de indsattes egne tab og smerte, så er min vigtigste opgave at mærke, hvor de er, hvilket vil sige at have modet til indimellem ikke at sige noget. Jeg skal i stedet turde være i afmagten og fælde en tåre sammen med dem.

Jeg er tit blevet spurgt, om ikke de tunge samtaler udmatter mig. Det gør de ikke. Tværtimod tvinger samtalerne mig ind i afmagten, og det er her, jeg stærkest erfarer Guds nærvær, og det er her, vi mærker den fred, som er uden for os selv.

Hver gang, jeg har haft en tung samtale med en indsat, tilbyder jeg altid forbøn, og jeg har aldrig fået et nej. Selve forbønnen er vigtig! Her beder jeg om, at Gud må være med den indsatte på vandringsen ind i sjælens mørke. Mange af de indsatte har efterfølgende oplevet Guds nærvær og mærket en fred midt i kaosset.

NÆRMERE GUD

Har Gud svaret på vores mandagsbøn om, at vores møde med de indsatte må blive et møde mellem mennesker og Gud, så både de indsatte og vi kommer Kristus nærmere? For den gejstliges del har Gud – så vidt jeg kan se – svaret! På god luthersk vis er arbejdet i Kriminalforsorgen nemlig noget, der medfører, at vi ser vores egen afmægtighed. Til gengæld erfarer vi også vores afhængighed af Gud!

NYT FRA DBI

Kender du nogen, der skal læse teologi?

Til august 2024 optager DBI et nyt bachelorhold i teologi og mission samt studerende på vores nye etårige diplomuddannelse i teologi og tjeneste. Ansøgninger og tilkendegivelser er begyndt at tikke ind i mailboksen hos DBI's studiekoordinator, men vi har plads til mange flere!

Overvej, om der er nogen, du skal prikke på skulderen og foreslå, at de begynder at læse teologi på DBI? I mange tilfælde har de unge brug for en ekstra tilskyndelse til at foretage et valg, der kan få stor betydning fremover. Se mere om studiet på www.laesteologi.dk – der er ansøgningsfrist 1. juli.

Ny diplomuddannelse i teologi og tjeneste

Er du interesseret i, hvordan du aktivt bruger teologi i din tjeneste i en menighed eller i en organisation? Eller ønsker du at uddanne dig i fx sjælesorg, diakoni, kristen formidling, apologetik etc.? Så kan du tage enkeltfag eller en 1-årig diplomuddannelse i teologi og tjeneste. Denne uddannelse erstatter den tidligere 3-årige bacheloruddannelse i praktisk teologi. Selve diplomuddannelsen i teologi og tjeneste varer ét år, men du kan altid supplere med flere enkeltfag fra DBI's store udbud af teologiske fag, hvis du skulle få lyst til at læse længere tid.

I efteråret 2024 udbydes fagene *Indføring i Bibelen*, *Diakoni*, *Sjælesorg*, *Kristen formidling* og *oplæring*.

I foråret 2025 udbydes fagene *Kirkehistorie*, *Kristent lederskab* samt *Apologetik*.

Uddannelsen starter i august 2024, og der er ansøgningsfrist 1. juli. Se mere på www.laesteologi.dk

Dobbeltindskrivning giver mulighed for SU

Det er nu muligt at være indskrevet på bacheloruddannelsen i teologi og mission ved FIUC-CPH på DBI og på bacheloruddannelsen i teologi på Københavns Universitet samtidig. Som studerende ved Det Teologiske Fakultet i København vil man have ret til at få SU efter gældende regler. En god del af uddannelsen tages på DBI gennem FIUC-CPH. Læs mere om det på www.laesteologi.dk

Online kursus i sjælesorg i foråret 2024



Ph.d. studerende Louise Høgild Pedersen underviser i online-kurset om sjælesorg

Ved du, hvordan du kan møde dit medmenneske og yde sjælesorg i din menighed? Dette online kursus i foråret 2024 giver en generel indføring i sjælesorg, men også refleksioner omkring udførelsen af sjælesorg. Kurset kommer bl.a. omkring baggrunden for, at kirken udøver sjælesorg, sjælesorgens formål, sjælesørgerens person, sjælesorgens udførelse og forskellen på sjælesorg og psykologi. Se mere på www.dbi.edu

MØD DBI'S ANSATTE

Januar

- 16. — Frederikssund IM, *Christian Schøler Holmgaard*
- 17. — Teolkursus, Menighedsfakultetet, *Michael Agerbo Mørch*
- 19. — Vigerslev kirke, *Henrik Nymann Eriksen*
- 20.-21. — Bibelweekend ELM Skjern og Tange, *Jens Bruun Kofoed*
- 21. — Hvidovre LM, *Børge Haahr Andersen*
- 21. — Fjordlandskirken, Frederikssund, *Henrik Nymann Eriksen*
- 24. — Bethania LM, Hillerød, *Henrik Nymann Eriksen*
- 27. — LMU-lejr for LMU Sønderjylland, *Michael Agerbo Mørch*
- 28. — Hillerød Frimenighed, *Henrik Nymann Eriksen*
- 31. — Hedensted IM, *Michael Agerbo Mørch*
- 31. — Hillerød kirke, *Henrik Nymann Eriksen*

Februar

- 3. — Echo, IM/IMU-stævne, Fredericia, *Michael Agerbo Mørch*
- 3. — Lørdagshøjskolen, Odense, *Nicolai Techow*
- 4. — Hillerød kirke, *Henrik Nymann Eriksen*
- 4. — Søndagsundervisning, Fredens-Nazaret, *Michael Agerbo Mørch*

- 8. — Vørgod IM, *Børge Haahr Andersen*
 - 21. — Bethania LM, Hillerød, *Henrik Nymann Eriksen*
 - 23. — KFS Gym-aften, København, *Henrik Nymann Eriksen*
 - 24.-25. — Bibelweekend Helsingør LM, *Henrik Nymann Eriksen*
 - 25. — Gudstjeneste Spjald LM, *Peter Olsen*
 - 25. — Gudstjeneste Emdrup kirke, *Børge Haahr Andersen*
 - 26.-29. — Møderække i Spjald LM, *Peter Olsen*
 - 27. — Kursus i menighedsledelse, Herning, *Henrik Nymann Eriksen*
 - 27. — Børkop Højskole, *Christian Canu Højgaard*
 - 28. — Bethesdas formiddagshøjskole, *Michael Agerbo Mørch*
- 8.-9. — LMH Bibeldage, *Henrik Nymann Eriksen*
 - 9. — Helsingør LM, *Peter Olsen*
 - 10. — Eliaskirken (færing), *Henrik Nymann Eriksen*
 - 11. — Rødovre LMU, *Peter Olsen*
 - 12. — Lærerkursus, CPU Campus Bornholm, *Finn Aa. Rønne*
 - 15.-17. — Bibelkursus i Ølgod, LM, *Peter Olsen*
 - 17. — Skjern ELM, *Finn Aa. Rønne*
 - 19. — Herlev, Bethania IM, *Børge Haahr Andersen*
 - 19. — Fællesskab for enlige i Løsning Kirke, *Finn Aa. Rønne*
 - 20. — Bethania LM, Hillerød, *Henrik Nymann Eriksen*
 - 21. — Gilleleje LM, *Børge Haahr Andersen*
 - 21. — VUF Hillerød, *Michael Agerbo Mørch*
 - 21.-22. — Hvidesande IM, *Henrik Nymann Eriksen*
 - 24. — Græsted LM, *Peter Olsen*
 - 31. — Ølgod LM, *Michael Agerbo Mørch*

Marts

- 1.-3. — Bibelweekend i Skive Bykirke, *Peter Olsen*
- 2. — Bibelhøjskoledag i Ans IM, Bjerringbro IM og Midtjyllands ELM, *Henrik Nymann Eriksen*
- 3. — Eliaskirken, *Henrik Nymann Eriksen*
- 4.-7. — Møderække Brændstrup LM, *Peter Olsen*
- 7.-15. — Bibel- og badeferie, Felix Rejser, *Børge Haahr Andersen*
- 8. — Videbæk LM, *Michael Agerbo Mørch*



Hvem skal forkynde for dine børnebørn?

Overvejer du at testamentere noget af din arv til uddannelse af bibeltro teologer?

Husk, at du kan testamentere, uden at det reducerer arven til dine efterladte.

DBI tilbyder rådgivning og gratis hjælp med udfærdigelse af testamentet.

Kontakt DBI på dbi@dbi.edu eller 3313 5500

CARSTEN VANG

Når sten og potteskår fortæller

Kolon | 456 sider | 299,95 kr.



Lektor i Gammel Testamente, Carsten Vang, har i bogen »Når sten og potteskår fortæller« samlet sine bedste artikler fra bladet TEL, som er udgivet af Selskab

for Bibelsk Arkæologi. Her viser han, hvordan arkæologiske fund kaster nyt lys ind over især Det Gamle Testaments beretninger, byer, folk og kultur.



Forlagsgruppen Lohse
7593 4455 | lohse.dk



penta byg a|s

*Stor
erfaring,
høj
kvalitet*



eMissio

Gratis online tidsskrift om teologi

I onlinetidsskriftet eMissio kan du læse aktuelle artikler om forskning i teologi og mission formidlet på en forståelig måde.

www.dbi.edu/emissio-online-teologi/



ISO Certificering

Bliv klar på kun 3 måneder

En ISO certificering styrker jeres forretning

ISO 9001 - kvalitet

Handler om de produkter og ydelser, som I leverer til jeres kunder. De skal være forudsigelige og hele tiden forbedres!

ISO 45001 - arbejdsmiljø

Sætter fokus på et sundt og attraktivt arbejdsmiljø til glæde for både medarbejdere, ledere og ejere.

ISO 14001 - miljø

Standarden sætter fokus på at reducere din virksomheds miljøpåvirkning gennem hele værdikæden.

ISO 27001 - informationssikkerhed

Standarden sikrer, at I kommer omkring alle emner, og ud i alle hjørner, i denne særdeles vigtige og aktuelle disciplin.

Vi tager ejerskabet!

Vi tager det samlede ejerskab fra start og indtil I har certifikaterne på væggen! Og det til en fast pris og uden overraskelser!



Ring eller skriv til os ☺

ProcessManager ApS
Univate by Symbion
Njalsgade 76 4. sal
2300 København S
Telefon: 32 20 36 20
E-mail: info@process-manager.dk

Scan QR koden





Tak for hver eneste gave!

Af sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen

Trods gode gaver ser det ud til, at DBI kommer ud af 2023 med et underskud. Hvor meget det bliver, ved vi først når årsregnskabet er afsluttet.

Alle gaver til DBI har den helt rigtige størrelse! Sådan skrev vi på Facebook i løbet af december, og det er sådan, vi har det! Uanset om du har givet en lille, mellem eller stor gave, så har vi glædet os over den – og over dit giversind! I 2023 fik vi hele 8,25 mio. kr. i gaver.

VI KENDER IKKE ÅRSRESULTATET ENDNU
Når DBI's årsregnskab er revideret en gang i løbet af april måned vil vi kende det endelige resultat for 2023. Det vil du til den tid kunne se på DBI's hjemmeside under menupunktet Støt/Regnskab.

ÅRSREGNSKABET GENNEMGÅS TIL DBI'S ÅRSMØDE

Til DBI's årsmøde 19. april kl. 19.00 får vi besøg af Henrik Højlund, der kommer og fortæller om, hvad han drømmer om

for Guds kirke i Danmark de næste 10-20 år. Hvilke muligheder er der? Er der lys i natten? Til årsmødet vil vi også gennemgå DBI's årsregnskab, og her er der gode muligheder for at stille spørgsmål.

BEGYND 2024 MED AT OPRETTE EN FAST GIVERAFTALE

Måske har du længe overvejet at oprette en fast giveraftale til DBI, men bare ikke fået gjort alvor af det. Vi vil gerne opfordre til, at så mange som muligt laver en fast giveraftalen via Betalingsservice eller MobilePay Subscription, sådan at din gave kan fordeles jævnt over hele året.

På DBI's hjemmeside www.dbi.edu kan du oprette en betalingserviceaftale. Du kan også kontakte vores økonomiansvarlige Maria Popp Jensen på mpj@dbi.edu eller 2526 5503.

Tak for

- Et nyt år under Guds nåde
- Engagerede studerende i hverdagen
- Hver eneste gave til og forbøn for DBI

Bed for

- Fred mellem mennesker
- Fred i verdens brændpunkter
- Fred med Gud