

DBI—POSTEN

www.dbi.edu

#05 — Oktober 2023

Vækkelse

S.04

S.06

Tør vi bede om vækkelse,
og tør vi tro på, at det kan ske?

INDHOLD

- S. 03 — Klimafrygt og guds frygt
- S. 04 — Tør vi bede om vækkelse?
- S. 06 — Længsel efter vækkelse
- S. 08 — Undervisningen er den vigtigste del af mit arbejde
- S. 10 — Jeg blev sulten efter Guds ord
- S. 11 — Tak til Carsten Elmeland Pedersen
- S. 12 — Alle burde finde sig en læsegruppe
- S. 13 — Møder ved ansatte på DBI
- S. 16 — Økonomi

Månedens citat

” Arbejde, arbejde fra tidlig morgen til sen aften. Jeg har faktisk så meget at gøre, at jeg vil tilbringe de første tre timer i bøn!

Martin Luther

DBI—POSTEN

Redaktion —

Rektor Henrik Nymann Eriksen, ansv.
Sek.leder Ellen Lodahl Pedersen, red.
Kontorfuldmgt. Dorte Klein, red.sek.
Stud.theol. Nicolai Kaltoft
Stud.theol. Jonas Kattner Sørensen
Stud.theol. Anton Liljedal
Stud.theol. Filip Pilgaard Holm

Indlæg sendes til dbi@dbi.edu
DBI-posten sendes gratis til interesserede
ISSN 0906-825X

Design —

Chr Rahbek Olsen

Tryk —

Øko-Tryk

 DANSK BIBELINSTITUT

Leifsgade 33, 6.
2300 København S

Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)
Email: dbi@dbi.edu, www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Reg. 3409 Konto 0005215900

DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Formand Jens Peter Rejkjær
Rektor Henrik Nymann Eriksen
Sekr.leder Ellen Lodahl Pedersen
Studiekoor. Peter Greek Kofod

KLIMAFRYGT OG GUDSFRYGT

Af rektor Henrik Nymann Eriksen

Skovbrande rundt omkring i verden, voldsomme sommerstorme, haglvejr i Italien som under Egyptens plager og nye temperaturrekorder – klimaspørgsmålet er kommet højt på dagsorden.

Spørgsmålet om klimaændringer fylder ikke lige meget blandt kristne. Jeg har bemærket, at unge kristne er langt mere optaget af disse spørgsmål end min egen generation. Det handler både om oplevelsen af, hvor alvorlig krisen er, og om hvor meget det forpligter os etisk på vores livsstil.

REALISME

Det er altid godt at være realist i mødet med udfordringer. Men henvisningen til realisme går begge veje. Nogle appellerer til realisme i stedet for hysteri, mens andre appellerer til at lytte til de mange fagfolks advarsler. Som en af dem, der tilhører den ældre generation, tror jeg, at vi skal passe på, at vi ikke af uvilje mod at ændre vores personlige livsstil kommer til at skubbe problemerne ind under gulvtæppet. Jeg mærker en psykologisk mekanisme hos mig selv til at gøre det. Lad os være nuancerede og få alle fakta på bordet, men lad os ikke stikke hovedet i busken som en struds og vente på, at det hele nok går over.

FORVALTERE

Gud har givet os mennesker en særlig rolle i hans skaberværk. Men opgaven med at bruge naturens ressourcer er givet inden for nogle klare rammer. Det kan sammenfattes i skabelsesberetningens ord: *Dyrke og vogte* (1 MOS 2,15). Vi har et forvalteransvar, og skal passe på den verden, som Gud har betroet mennesket. Vi skal både dyrke og

vogte den. Det ser ud som om, at vi er kommet til et tidspunkt i historien, hvor vi i højere grad end før skal fokusere på det sidste, nemlig at passe på vores verden.

HÅB

Det er nærliggende at se klimaændringerne som tegn på, at verdens ende er nær. Bibelen nævner naturkatastrofer som endetidstejn. Derfor skal vores tilgang til klimakrisen være dobbelt:

- Dels skal vi være gode forvaltere, der passer så godt som muligt på den verden, Gud har betroet os. Endetidens tegn ændrer ikke noget ved dét.
- Dels skal vi lade det være en påmindelse om, at vi lever med håb, fordi Jesus kommer igen. Gud er stadig universets konge, derfor skal vi lade klimafrygten, som let rammer os, møde guds frygten. Guds frygt er at lade Gud være Gud i vores hjerte. Så kan vi på samme tid leve med håb og ansvarlighed i en verden, som har brug for begge dele.



Tør vi bede om vækkelse?

Hvem ønsker ikke at blive fornyet i troen og se nye bøje knæ for Jesus?

Af Niels Jørn Fogh, rejsepræst i ELN

Som ny i troen tænkte jeg, at vi selvfølgelig tør bede om vækkelse. Men det er 50 år siden! I dag er jeg ikke så sikker. Dels betyder vækkelse dom over vores eget! Jeg kom til tro på Jesus midt i en lille vækkelse på gymnasiet i begyndelsen af 1970'erne. Mange af os havde været på KFS-lejre og var kommet til tro på Jesus eller fornyet i troen. Vi kom hjem brændende i ånden. Nu skulle vi på gaden og vidne om Jesus. Vi ønskede mere fokus på bibel, bøn og lovsang, men mange af de unge i missionshuset havde ikke engang deres Bibel med til møde.

I dag forstår jeg bedre dem, der ikke var med på alt det, vi foreslog. For nu er det mig, der er etableret! Jeg ønsker, jeg vil være positiv over for unge og gamle, som brændende ønsker at puste nyt liv i menigheden og bruge nye metoder for at vinde nye for Kristus. Men nu mærker jeg, det vil blive svært! For vækkelsen betyder, at der fældes dom over det, jeg har arbejdet med. Vækkelsen indebærer, at der fældes dom over mit halvhjertede kristenliv, og min måde at forvalte tid og penge! Vækkelse betyder opbrud.

Derfor beder jeg om, at jeg ikke må stå i vejen for vækkelsen, men vil tage imod det, der kommer fra Gud.

VÆKKELSEN ER NOGET ROD

Der er et andet aspekt, der udfordrer min bøn om vækkelse. Vækkelse er nemlig noget rod! Jeg kan godt li' kontrol, og holder af Paulus' formaning til den livlige og alt for talende forsamling i Korinth: "Men alt skal gå sømmeligt og ordentlig til." (1 KOR 14,40)

Lige nu er der måske ingen ud over de sædvanlige to, der brænder efter at stå frem med et ord fra Gud. Vi klarer som regel at komme hjem til ordentlig tid!

Alt det bliver anderledes, når vækkelsen kommer. Pludselig står folk i kø for at aflægge vidnesbyrd om Jesus, og bedemøderne bliver længere og mere uforudsigelige. Mødelederen og menighedsledelsen føler sig klemt mellem dem, der gerne vil hjem, og dem der kan blive ved med at vidne og tilbede Jesus. Det er umuligt at sikre, at alle går glade hjem fra mødet! Nu virker det hele rodet og kaotisk. Er vækkelse prisen værd?

I Nehemias' Bog kapitel 8 er der vækkelse. Alt går ordentlig til. Guds ord læses op og udlægges, så alle kan forstå det. Men så sker der noget: Hele folket begynder at græde, da de hører lovens ord.

Det havde lederne ikke set komme! Der var alt for mange følelser den dag.

I Apostlenes Gerninger hører vi, at der i Jerusalem bliver flere og flere disciple, men hellenisterne begynder at skumle over hebræerne. Vækkelsen medfører ofte splid i en menighed. Måske mellem de vakte og dem, der åndeligt er faldet i søvn?

I Samaria kommer mange til tro gennem Filips prædiken om Kristus – også Simon magiker. Men hans motiv er at kunne efterligne Filips tegn og gerninger. Vækkelsestider er præget af efterligninger og manipulation. (APG 8,5-24)

I Lystra bliver de så begejstrede for Paulus og Barnabas, at de begynder at tilbede dem som guder. Det er med nød og næppe, de får folkeskaren fra at ofre til dem. Vækkelse og usund dyrkelse af Guds redskab til vækkelse følges ofte ad. (APG 14,8-18)

BØN OM VÆKKELSE

I min menighed beder vi i kirkebønnen om vækkelse i Nordsjælland og Frederikssund. Og jeg beder med på bønnen med glæde og forventning. For til trods for vækkelsens dom og rod kan vi ikke overleve uden vækkelse. For mennesker og menigheder mister over tid glæden i evangeliet og afhængigheden af Helligånden.

Derfor må Guds folk bede om tider med vækkelse og fornyelse. Vækkelse betyder nemlig, at det gamle bliver nyt! Som Esajas og Peter har vi brug for at møde Herren, så vi ser, vi har brug for syndernes forladelse og Kristi retfærdighed.

Timothy Keller definerer vækkelse som "intensivering af Helligåndens normale gerning (overbevisning om synd, genfødsel og helliggørelse, vished om nåde) gennem nådens ordinære midler (Ordets forkyndelse, bøn og sakramenter)." Citat fra bogen Center Church.

Når Gud velsigner med vækkelse, registrerer vi ikke bare, at alle mennesker er syndere, sådet stikker i hjertet! Når Gud giver vækkelse, konstaterer vi også, at hvor syndernes forladelse er, der er der liv og salighed. Vi frydes over syndernes forladelse og kan blive ved med at synge om Jesus, som bar vores synder på korset.

Vi kan ikke selv skabe vækkelse. Lad mig derfor slutte med en bøn om vækkelse: "Hellige Far, overbevis os alle, så vi ser, vi er syndere. Jesus, drag os ind i et levende fællesskab med dig. Helligånd, herliggør Jesus og forny vores tro gennem ordet, dåben og nadveren. Jesus, lad os se dig, så vi ikke kan lade være med at tale om det, vi har set og hørt. Amen."

LÆNGSEL EFTER VÆKKELSE

De store vækkelser er ofte opstået efter en periode, hvor der absolut ikke var tegn på, at det kunne ske.

Af professor i kirkehistorie, Finn Aasebø Rønne

Vi hører netop nu om vækkelser forskellige steder rundt omkring i verden. Ikke nødvendigvis store, omfattende vækkelser, men alligevel meget bemærkelsesværdige:

- Jeg var i foråret til en Michael W. Smith koncert i Aarhus. Han var i gang med en verdensturné og fortalte, hvordan han mange steder både har hørt om og selv været i kontakt med små og store vækkelser.
- Ved det kristne Asbury universitet i Kentucky, USA, holdt en studerende den 8. februar i år dagens andagt. Det var en helt almindelig skoleandagt, uden specielle effekter og manifestationer. Men lige pludselig skete der noget – en erfaring af Guds nærvær, som fik de studerende til at blive i andagtslokalet resten af dagen til bøn og lovsang. De vendte tilbage de kommende dage og uger, og snart strømmede folk til i tusindvis fra hele USA til arrangementer, som bestod af en blanding af vidnesbyrd, bøn, syndsbeholdelse og stilhed. Efterhånden bredte det sig også til andre studiesteder i USA.

- I en lille bygd i nærheden af Kristiansand i Norge kæmpede de for at holde liv i det lokale be- dehus, der efterhånden kun kunne samle 10-15 personer til et møde en gang om måneden. Men fra november sidste år er antallet steget stille og roligt, så der nu samles omkring 500 hver aften i hver eneste weekend. Og samlingerne er præget af opgør med synd og en stille Jesus-glæde.

Der kunne nævnes mange flere eksempler fra forskellige dele af verden. ”Det er som en dæmning, der er ved at bryde”, siger en af de involverede i Norge med tanke på de mange, som ønsker at tage imod Jesus. Andre har peget på, at vi i dag hos mange, især unge, finder den samme eksistentielle tomhed og rodløshed, som man i 1970’erne så som en del af baggrunden for de vækkelser, der opstod dengang, og som vi også mærkede her i landet.

TEGN PÅ AT NOGET ER PÅ VEJ?

Det, der sker, kan få os til at tænke på, om en større vækkelse er på vej. Samtidig kan vi opleve, at Gud tilskynder til at bede konkret om væk-



En helt almindelig skoleandagt på det kristne Asbury universitet i Kentucky, USA, udviklede sig til bøn- og lovsangsmøder med stor tilstrømning.

kelse – ikke mindst blandt de unge hos os. På den anden side er vi mange, som har så svært ved at tro, at der kan opstå vækkelser her os hos. Tidligere i historien eller andre steder på jorden, ja, men ikke her i vores sekulariserede Danmark, hvor ligegyldigheden og materialismen ligger som en åndelig dyne over os og vores folk, som får os til at sløve hen.

HVAD KIRKEHISTORIEN KAN LÆRE OS

Som sædvanligt kan kirkehistorien give os perspektiv på tingene. Hvis vi tænker på vækkelser tidligere i historien, er der noget, som springer i øjnene:

- Lige inden der er sket noget stort i kirkehistorien – f.eks. ved reformationen eller vækkelserne i 1800-tallet – var der ikke meget, der tydede på, at det ville ske. Og de fleste ville have afvist, at der kunne ske noget af det, man så kort tid efter.
- Hvis vi går tilbage til slutningen af 1700-tallet, var situationen i folkekirken og det danske folk mindst lige så mørk, åndeligt set, som mange oplever i dag. Økonomisk og materielt begyndte det at gå fremad, men bibelsk kristendom var i stærk tilbagegang. *Hvi er Herrens Ord forsvundet af hans Hus?* var overskriften over

en meget berømt prædiken fra dengang. Man så tilbage på en pietistisk vækkelse i begyndelsen af århundredet, og der var også gang i noget på Vejle-Horsenseggen, men at man – med den fremherskende åndelige ligegyldighed – stod over for en landsdækkende vækkelse, var der ingen, som kunne forestille sig.

- Den vækkelse, som kom, var ikke nødvendigvis stor og iøjnefaldende. Men der skete noget

her og der rundt omkring i landet i løbet af de følgende hundrede år. Og det fortsatte ind i 1900-tallet, ikke mindst i Københavnsområdet.

- Vækkelsen blev også meget anderledes, end mange havde forestillet sig. Derfor kan vi i dag se, at man nogle gange modarbejdede det, man længtes efter.
- Der var nogle markante vækkelsesledere, som fik indflydelse mange steder i landet. Dem kender vi også i dag navnene på. Men i de fleste tilfælde var det helt almindelige for os ukendte mænd og kvinder fra alle sociale lag, også de lavere, som blev redskaber for vækkelse i deres nærmeste omgivelser.
- Vækkelsesbevægelsen blev en broget størrelse. Langt fra alt er værd at efterfølge. Noget må vi i dag tage direkte afstand fra. Men midt i det blev der i mange menneskers liv skabt noget sundt og godt, med varig betydning.

DET ER MULIGT

Kirkehistorien viser os, at det, som vi anser for usandsynligt, rent faktisk er muligt. Fordi vi har at gøre med Ham, for hvem alt er muligt. Derfor må vi bede Ham om vækkelse. Og så vente og se, hvad han vil gøre.

Undervisningen er den vigtigste del af mit arbejde

DBI er velsignet med gode undervisere, og de seneste år er denne flok blevet udvidet med nye og yngre undervisere. Én af dem er Christian Schøler Holmgaard, som man kan møde i dette interview.

Af Jonas Kattner Sørensen, stud.theol.

Christian Schøler Holmgaard har siden 2019 været ansat på DBI som forsker og underviser i Det Nye Testamente (NT). En rolle som han deler med Nicolai Techow, og som han overtog fra den tidligere NT-underviser Torben Kjær. Christian har skrevet ph.d. om Matthæusevangeliet og har både forsket i forsoningsforståelsen i Matthæusevangeliet og tekstkritik af NT's tekster. Derfor var det også naturligt, at Christian kunne undervise i evangelierne og introduktion til Bibelen.

Christian er gift med Katrine og har tre børn på 8, 5 og 3 år. Inden Christians ansættelse på DBI boede de to år i Etiopien, hvor Christian underviste kommende og nuværende etiopiske præster.

UNDERVISNINGEN ER VIGTIG

Selvom Christian nyder både at undervise og for-

ske, er han ikke i tvivl om, hvad han finder størst glæde i. "Undervisningen er den vigtigste del af mit arbejde og også den del af arbejdet, jeg får mest energi af", lyder det prompte fra underviseren, da jeg spørger ham ind til arbejdsfordelingen i hans ansættelse, og han fortsætter: "Hvis man kan gøre studerende til bedre bibellæsere, så de kan forklare folk på kirkebænkene, hvad der står, så er vi kommet langt på vej."

Særligt ønsker Christian gennem sin undervisning at give sine studerende et indblik i – og en forståelse for – helheden af de bibelske bøger og særligt af evangelierne. De enkelte tekststykker



Hvis vi kan gøre studerende til bedre bibellæsere, så de kan forklare folk, hvad der står, så er vi kommet langt, udtaler Christian Schøler Holmgaard.

er en del af en større sammenhæng, og evangelierne behandler også de samme begivenheder på forskellige måder. Hvis de studerende kan få en fornemmelse af alt dette, får de værdifulde egenskaber med i rygsækken, som kan blive til gavn for mennesker i mange år frem.

SIN EGEN VEJ

Jeg spørger Christian ind til, hvordan han har haft det med at skulle overtage Torben Kjærs stilling. Han trækker på smilebåndet og griner lidt: "Det har været stille og roligt." Han forklarer, at han er rigtig glad for Torben Kjær og har også fulgt hans spor i sin undervisning, bl.a. ved at bruge Torbens bog, "Introduktion til Det Ny Testamente", som pensumbog. Men Christian er også klar over, at han må finde sin egen vej: "Jeg kan ikke være Torben Kjær, jeg må gøre tingene på min egen måde." Men han ved, hvad

han i særlig grad ønsker at videreføre af Torbens undervisning: "Torbens dybe tillid til Bibelen som troværdig og hans overbevisning om, at man ikke kan tale om fejl og modsætninger i Bibelen." Tillid til Bibelen, som er en af de grundsten, DBI er bygget på, er nemlig også en af de grundsten, som Christian bygger sin tro på, og som han ønsker at give videre.

TILLID TIL BIBELEN

Det er også noget af grunden til, at Christian mener, det er vigtigt at beskæftige sig med forskningsområdet tekstkritik. Her giver han sig i kast med, hvordan Ny Testamente er blevet afskrevet, og hvilke fejl, der kan opstå i den forbindelse. Alt sammen for at komme så tæt som muligt på den oprindelige tekst.

Det kan måske virke skræmmende, for hvad nu hvis der rent faktisk er alvorlige afskrivningsfejl i den bog, vi bygger vores tro på? Kunne denne opdagelsesrejse i Bibelen ikke føre til et jordskred af tvivl? Måske. Men Christian er alligevel overbevist om, at det er bedre at give sig i kast med tekstkritikkens arbejde, end at lade det ligge: "Det er vigtigt at gå ind i det og arbejde med det, for hvis man har et meget overfladisk og naivt syn på Bibelen, så kan hele ens forståelse af den vakle, den dag man rent faktisk får stillet spørgsmål til det."

At stille spørgsmål og forfølge dem er ifølge Christian altså noget, som i sidste ende vil øge vores tillid til Bibelen. Der ligger dog en dobbelthed i dette, som Christian udmærket er klar over. For tillid til Bibelen handler dybest set ikke om vores indsats, men om Bibelen selv: "Bibels troværdighed hviler ikke i, hvad jeg kan finde ud af om Bibelen, men hvad Bibelen siger til mig. Men de kritiske spørgsmål kan være med til at grundfæste dette, jeg har fået." Ifølge Christian er dette lige så relevant uden for DBI's lokaler. Men DBI kan spille en særlig rolle i alt dette. "Der er og har måske altid været en bevægelse, som har ment, at noget af Bibelen er sandt, imens andet ikke er. Der har vi en opgave i at vise, at hele Biblen er sand – også på et intellektuelt og akademisk plan", mener Christian.

DBI har siden sin spæde start ønsket at fremhæve tilliden til Bibelen. Og med Christian Holmgaard som "ny" NT-underviser ser denne tillid ud til at have en lys fremtid.

Jeg blev sulten efter Guds ord

Af Jonas Kattner Sørensen, stud.theol.

Enkeltfagsstuderende Elise passer DBI's blomster og husker os jævnligt på Guds storhed.

Sommerduften fylder DBI's lokaler og vandet fra vandhanen i køkkenet løber ned i en allerede fyldt vandkande, som Elise har glemt, da hun er i fuld gang med en samtale med kontorets personale. Derfor må både samtalen og vandingen af tagterrassens planter færdiggøres før dette interview kan gå i gang.

GUD I NATUREN

Elise kommer fra den sydsjællandske natur, men har i 22 år været bosat i København. Den manglende natur i København opvejes dog af den store mangfoldighed af mennesker, som man kan komme under huden på gennem samtaler om tro og liv.

Så længe Elise kan huske, har hun mødt og talt med Gud i naturen. Noget hun selv kan undre sig over, da hun ikke er vokset op blandt kristne. ”I naturen fik jeg lov til at opleve, hvor stor Gud er, og samtidig, hvor lille jeg selv er”. Og denne storhed er en side af Gud, som Elise gennem hele livet har fået lov at opleve. Blandt andet i hendes vej til DBI.

SULTEN EFTER GUDS ORD

I den første halvdel af Elises liv, læste hun ikke i Bibelen. Hun mødte Gud direkte i samtale bl.a. gennem naturen og mennesker omkring hende. Men dette ændrede sig, da hun en dag kom med til et Alfa-kursus, hvor Bibelen var i højsædet, hvilket den også blev i Elises eget liv: ”Der blev jeg sulten på Ordet! Der fandt jeg ud af, at Jesus har frelst mig, helt personligt.” Og denne sult efter ordet er aldrig stoppet siden. I løbet af de næste år læste hun hele Bibelen, og på Som-



Elise ønsker, at blomsterne skal minde DBI's studerende om, at det er Gud, som giver væksten.

meroase i 2016 fortalte hun en mand om denne umættelige sult efter Guds ord. ”Hvad skal jeg gøre?” spurgte hun. ”Du kunne læse teologi på DBI”, lød svaret. Og efter tre års samtale med Gud, blev dette også en realitet, hvilket det har været lige siden.

OGSÅ GUD FOR DEN MINDSTE

For Elise er noget af det bedste ved DBI, at det er et sted med ærlige mennesker, som deler ud af deres vandrings med Gud -, også omkring de mørke og svære tider. Ifølge Elise er det nemlig ikke altid det tilsyneladende pæne, som er det skønneste. ”For mig er skønheden under lagene, i det blottede og også i det ”grimme”. Den visne blomst bærer også på en skønhed.” Det er måske også grunden til, at DBI har brug for Elise, fordi hun minder os om, at den store Gud også er Gud for den mindste.

TAK TIL CARSTEN ELMELUND PEDERSEN

Af rektor Henrik Nymann Eriksen

Tiden er kommet til at sige tak til Carsten Elmelund Petersen for tre årtier, hvor han med stor flid har undervist fortrinsvis i etik på DBI.

Carsten Elmelund Petersen går på pension fra sin stilling som lektor i systematisk teologi på DBI den 1. september 2023. Det er præcis 30 år efter hans tiltrædelse i 1993.

Carsten var den første DBI'er til at skrive en ph.d.-afhandling. Han viste, at det kunne lade sig gøre, og banede dermed vej for de næste generationer af DBI-forskere. Hans arbejde har undervejs bidraget til afklaringen af aktuelle etiske udfordringer for kirken. Jeg tænker her især på hans bidrag i de to rapporter *Kærligheden glæder sig ikke over uretten* (1996) om kirkens holdning til vielse af to af samme køn og *Kærligheden glæder sig ikke over uoverensstemmelsen* (2015) om juridisk kønsskifte.

Carsten har været en af initiativtagerne til Nordisk forum for systematisk teologi, der samler undervisere og forskere fra Fjellhaug (Oslo), Menighedsfakultetet (Aarhus), Forsamlingsfakultetet (Göteborg) og DBI til årlige samlinger. Han har i det hele taget haft et særligt blik for det nordiske samarbejde gennem hele sit virke. Carsten har været en flittig lærer, som udover sin undervisning og forskning også er kendt for at tage sin store del af censoropgaver på sig. Ja, nogle har ligefrem i den anledning kaldt ham for censorkongen.

TRIVSEL OG TEOLOGI

Carsten har sat sit præg på DBI-miljøet med en venlig og imødekommende indstilling overfor både kolleger og studenter. Han har været optaget af, at dem omkring ham trivedes. Det er bl.a. kommet til udtryk i en høj grad af hjælpsomhed. Hans humor er karakteristisk, og han er kendt for



Carsten Elmelund Petersen har haft stor betydning for DBI og for en luthersk og bibelsk forankret teologi.

sine mange vittigheder, som han også selv morer sig over.

Der er grund til at sige en meget stor tak til Carsten for hans indsats – ikke bare for DBI, men for en luthersk og bibelsk forankret teologi. Tak for din indsats for at møde tidens aktuelle etiske udfordringer fra en solidt bibelsk og luthersk position.

Tak for en investering af 30 års arbejdsliv på DBI til gavn for kolleger, studenter og kristenfolket i Danmark. Vi ønsker Guds velsignelse over pensionisttilværelsen og glæder os over, at Carsten fortsat vil komme forbi DBI på emerituskontoret for at redigere tidsskriftet eMissio og skrive faglige artikler, der kalder på at blive gjort færdig.

Alle burde finde sig en læsegruppe

Af Mads Due, stud.theol.

I foråret mødtes en lille flok studerende og lærere på DBI for at læse og diskutere en biografi om Timothy Keller.

Jeg tror, at både bogen og relationerne bliver bedre af at læse sammen. Og så er det måske sjovere at tale sammen om en bog end at fortælle om den.

Ved juletid blev der taget initiativ til at læse den nye biografi om Timothy Keller af Collin Hansen. Det var en åben invitation til alle på DBI, og vi endte med at være en håndfuld studerende og undervisere, der takkede ja. Der blev planlagt fire samlinger i foråret, og så var det ellers bare med at komme i gang med læsningen. At Keller døde i foråret, gjorde blot projektet mere relevant.

EN ÆGTE BOGSLUGER

Bogen er ikke som biografier er flest: Forfatteren gennemgår Kellers liv kronologisk, men med et fokus på, hvad Keller selv var inspireret af. Og da han var en ægte bogsluger, er hans kilder mange: Fra kendte navne som John Stott og C. S. Lewis til mindre kendte navne som Edmund Clowney og Richard Lovelace. Vi får med andre ord indblik i, hvad der formede Timothy Keller, og dermed også, hvad der på en indirekte måde har påvirket os Keller-læsere.

FRUGTBAR SAMTALE

Er biografien en god bog? Jeg ved det ikke, men jeg tvivler. Den er interessant, fordi Keller var interessant. Måske er biografien ikke i sig selv stor litteratur, men samtalen om den var til gengæld frugtbar. For Keller var ikke uden videre en teolog, der kan, bør og skal kopieres, og derfor var det godt at vende det hele i fællesskab. Jeg står tilbage med et indtryk af en mand, der var



En håndfuld studerende og undervisere har læst en biografi om Timothy Keller sammen.

en dygtig tekststudlægger og samtidsanalytiker, og som på forbløffende vis lykkedes med at tale både bibelsk og relevant til moderne mennesker i New York og Danmark.

Men jeg står samtidig tilbage med en fortælling om en ung familiefar, der kørte sig selv midt over i 9 års arbejdsraseri som præst i Hopewell, og som måske lettere kynisk kun fulgte med i amerikansk fodbold for at være med på beatet og bygge bro til ”almindelige mennesker,” selvom han i virkeligheden mest af alt ville diskutere eliteteologi med D. A. Carson. Og den der banebrydende bibellæsning (fx at der er to fortabte sønner i lignelsen), er det altid noget, der ligger i teksten, eller er det bare opbyggeligt spin? Jeg ved det ikke.

Jeg savner nok egentlig mere at tale med de andre om Keller, end at læse om ham alene.

MØDER VED ANSATTE PÅ DBI

Oktober

1. — Nazareth kirke, *Henrik Nymann Eriksen*
3. — Vanløse IM, *Jens Bruun Kofoed*
3. — Køge IM, *Lukas Brosbøl, stud.theol.*
- 4.-5. — Jelling IM, *Michael Agerbo Mørch*
5. — Prædikantmøde, Nordsjælland, *Børge Haahr Andersen*
5. — Foreningen for Kristne Friskoler, lederkursus, *Michael Agerbo Mørch*
6. — Grønnevang Kirke, lejr, *Louise Høgild Pedersen*
- 6.-8. — Nørresundby LM, weekendlejr, *Peter Olsen*
8. — Kirken ved søerne, Silkeborg, *Michael Agerbo Mørch*
8. — Lovsang i Bethesda, *Louise Høgild Pedersen*
8. — LM Nansensgade, *Nicolai Techow*
10. — Ølgod kulturhus, *Michael Agerbo Mørch*
10. — Agerbæk LMU, *Lukas Brosbøl, stud.theol.*
- 11.-12. — Lemvig LM, møderække, *Peter Olsen*
- 13.-15. — Skive Bykirke, bibelweekend, *Peter Olsen*
- 15.-17. — KFS' Discipeltræf KFS, *Henrik Nymann Eriksen*
22. — Frederikssund Frimenighed, *Børge Haahr Andersen*
23. — Rødovre LMU, *Michael Agerbo Mørch*

23. — Skelgårdskirken, *Christian Schøler Holmgaard*
25. — Færøsk provstikonvent, Løgumkloster, *Michael Agerbo Mørch*
25. — Formiddagshøjskole, Bethesda, KBH, *Børge Haahr Andersen*
25. — Hillerød LM, bibelkursus, *Børge Haahr Andersen*
25. — Skjern Bykirke, *Jens Bruun Kofoed*
26. — Silkeborg LM/Kirken ved søerne, *Henrik Nymann Eriksen*
- 26.-29. — LM-kirken i Herning, møderække, *Peter Olsen*
- 27.-29. — LMU Aarhus, lejr, *Torgeir Petersen*
- 27.-29. — Forkælelsesweekend, IM, Virksund, *Børge Haahr Andersen*
29. — Kolding bykirke, *Michael Agerbo Mørch*
29. — Videbæk LM, *Lukas Brosbøl*
31. — Grønnevang Kirke, *Christian Canu Højgaard*

November

1. — ELM Øst Bornholm, *Jens Bruun Kofoed*
1. — Varde IM, ungdomsrejsesekretær
1. — Bethesda formiddagshøjskole, KBH, *Børge Haahr Andersen*
1. — Aabenraa IM, *Michael*

- Agerbo Mørch*
4. — Hinnerup IM, bibeldag, *Børge Haahr Andersen*
4. — Dansk-Jødisk Venskabsforening 75 års fejring, *Jens Bruun Kofoed*
5. — Tange Sø frimenighed, gudstjeneste, *Børge Haahr Andersen*
- 3.-5. — Spjald LM, bibelweekend, *Peter Olsen*
7. — Frederiksund IM, *Henrik Nymann Eriksen*
7. — Efteruddannelse for LM's frimenighedspræster, LMH, *Michael Agerbo Mørch og Jens Bruun Kofoed*
8. — Center for Kristen Apologetik, MF, *Michael Agerbo Mørch*
8. — Unite Randers, *Lukas Brosbøl, stud.theol.*
8. — Bethesda, København, formiddagshøjskole, *Børge Haahr Andersen*
- 8.-9. — Aalborg IM, bibelkursus, *Peter Olsen*
9. — Aarhus LMU, *Louise Høgild Pedersen*
9. — Græsted kirke, *Michael Agerbo Mørch*
11. — Lemvig Bykirke/Lemvig IM, *Henrik Nymann Eriksen*
11. — Færømenigheden, Amager, *Børge Haahr Andersen*
12. — Fjordlandskirken, Frederikssund, *Henrik Nymann Eriksen*
12. — Randerskirken, *Lukas Brosbøl, stud.theol.*



Hvem skal forkynde for dine børnebørn?

Overvejer du at testamentere noget af din arv til uddannelse af bibeltro teologer?

Husk, at du kan testamentere, uden at det reducerer arven til dine efterladte.

DBI tilbyder rådgivning og gratis hjælp med udfærdigelse af testamentet.

Kontakt DBI på dbi@dbi.edu eller 3313 5500

CARSTEN VANG

Når sten og potteskår fortæller

Kolon | 456 sider | 299,95 kr.



Lektor i Gammel Testamente, Carsten Vang, har i bogen »Når sten og potteskår fortæller« samlet sine bedste artikler fra bladet TEL, som er udgivet af Selskab

for Bibelsk Arkæologi. Her viser han, hvordan arkæologiske fund kaster nyt lys ind over især Det Gamle Testaments beretninger, byer, folk og kultur.



Forlagsgruppen Lohse
7593 4455 | lohse.dk



ISO Certificering

Bliv klar på kun 3 måneder

En ISO certificering styrker jeres forretning

ISO 9001 - kvalitet

Handler om de produkter og ydelser, som I leverer til jeres kunder. De skal være forudsigelige og hele tiden forbedres!

ISO 45001 - arbejdsmiljø

Sætter fokus på et sundt og attraktivt arbejdsmiljø til glæde for både medarbejdere, ledere og ejere.

ISO 14001 - miljø

Standarden sætter fokus på at reducere din virksomheds miljøpåvirkning gennem hele værdikæden.

ISO 27001 - informationssikkerhed

Standarden sikrer, at I kommer omkring alle emner, og ud i alle hjørner, i denne særdeles vigtige og aktuelle disciplin.

Vi tager ejerskabet!

Vi tager det samlede ejerskab fra start og indtil I har certifikaterne på væggen! Og det til en fast pris og uden overraskelser!



Ring eller skriv til os ☺

ProcessManager ApS
Univate by Symbion
Njalsgade 76 4. sal
2300 København S
Telefon: 32 20 36 20
E-mail: info@process-manager.dk

Scan QR koden



penta byg a/s

Stor
erfaring,
høj
kvalitet



eMissio

Gratis online tidsskrift om teologi

I onlinetidsskriftet eMissio kan du læse aktuelle artikler om forskning i teologi og mission formidlet på en forståelig måde.

www.dbi.edu/emissio-online-teologi/





Vi har brug for en ny præst!

Af sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen

Det sker jævnligt, at nogen ringer til os og fortæller, at de har brug for en ny god præst – gerne en fra DBI eller MF!

Den slags opringninger er vi ret glade for. Det viser os nemlig, at der er hårdt brug for alle de gode teologer, vi kan uddanne – og ikke kun præster.

Vi sender stafetten videre til dem, der er færdiguddannede – eller næsten færdige – med en opfordring til at søge embede eller anden kirkelig ansættelse.

Det har det seneste halvanden års tid resulteret i

- 6 præster i folkekirken
- 3 ansatte i frimenigheder
- 6 ansatte i organisationer
- 1 missionærpar
- 4 ansatte i andre opgaver

JERES GAVER FÅR BEN AT GÅ PÅ

Så helt praktisk får jeres gaver ben at gå på – de går ud til menighederne i ind- og udland – ud til mennesker, der har brug for at høre evangeliet. Hjertelig tak for jeres gaver!

Pr. 31. juli kunne vi konstatere, at vi har fået godt 4 mio.

kr. i gaver i år. Det er vi meget taknemlige for! Budgettet for resten af 2023 viser, at der er brug for yderligere godt 5 mio. kr. Måske kunne du overveje en fastgiverordning og fordele gaverne i løbet af året? Se på www.dbi.edu

ÅRETS JULEKALENDER

I år udgiver DBI igen en julekalender skrevet af primært studerende. Denne gang tager kalenderen afsæt i de følelser og forventninger, der fylder i julemåneden: Taknemlighed, ensomhed, præstationspres, gavmildhed, sorg, fred, overflod etc. Midt i alle decemberstemningerne fortæller juleevangeliet os, hvor vi finder en stor glæde, der møder os helt uafhængig af vores forventninger. En glæde, der udspringer af, at der er født os en frelser.

Bestil kalenderen på www.dbi.edu fra begyndelsen af oktober.

Tak for

- Carsten Elmelund Petersen gode arbejde gennem 30 år

- Færdiguddannede i arbejde for evangeliet

- Bønnens unikke mulighed

Bed for

- De nye kandidater, der er kommet i arbejde

- Arbejdsglæde og giverglæde

- Gaver nok til at dække budgettet