

+DBI // DANSK BIBEL INSTITUT

DBI—POSTEN

www.dbi.edu

#03 — Juni 2023

Diakoni

S.08

Diakoni er vores respons på det,
Gud har gjort for os.

INDHOLD

- S. 03 — En fest for Helligånden
- S. 04 — Mød DBI's ungdomsforkyndere
- S. 05 — Møder ved DBI's ansatte
- S. 06 — De mange ture over Øresund er snart slut
- S. 07 — Dybest set handler det om, hvor Gud vil sende mig hen
- S. 08 — Diakonien – kirkens stjerne løb
- S. 10 — Hvad kan vi lære af kirkeåret
- S. 12 — Konference: Text, History, Ethics & Creation
- S. 16 — Økonomi

Månedens citat

” Man får styrke til at bære det, der tilstøder én, men ikke de hundred og sytten forskellige ting, der *kunne* tilstøde én.

C.S. Lewis

DBI—POSTEN

Redaktion —
 Rektor Henrik Nymann Eriksen, ansv.
 Sekr.leder Ellen Lodahl Pedersen, red.
 Kontorfuldmgt. Dorte Klein, red.sekr.
 Stud.theol. Mads Due
 Stud.theol. Nicolai Kaltoft
 Stud.theol. Cecilia Apel
 Stud.theol. Jonas Kattner Sørensen
 Stud.theol. Anton Liljedal

Indlæg sendes til dbi@dbi.edu
 DBI-posten sendes gratis til interesserede
 ISSN 0906-825X

Design —
 Chr Rahbek Olsen

Tryk —
 Øko-Tryk

 DANSK BIBELINSTITUT

Leifsgade 33, 6.
 2300 København S
 Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)
 Email: dbi@dbi.edu, www.dbi.edu
 Giro 5 21 59 00
 Reg. 3409 Konto 0005215900

DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Formand Jens Peter Rejkjær
 Rektor Henrik Nymann Eriksen
 Sekr.leder Ellen Lodahl Pedersen
 Studiekoor. Peter Greek Kofod

FEST FOR HELLIGÅNDEN

Af Henrik Nymann Eriksen, rektor på DBI

Vi fester, fordi Gud har gjort noget afgørende i historien, som har betydning for os i dag.



Pinsen er en hjælp til at fastholde glæden over Helligånden, skriver rektor Henrik Nymann Eriksen.

Kirkeårets højtider understreger, hvad der er vigtigt i kristendommen. Det gælder inkarnationen i julen, forsoningen og opstandelsen i påsken og Helligåndens komme i pinsen. De forskellige kirkesamfund kan have en tendens til at betone den ene højtid frem for den anden, men kirkeårets fester er på en insisterende måde med til at fastholde alle Guds vigtige indgreb i frelseshistorien for os. I den lutherske kirke, som af nogle opleves lidt helligåndsforskrækket, er pinsen således en hjælp til at fastholde glæden over Helligånden. Vi deltager i festen for Helligånden.

Jeg vil nævne følgende fem grunde til, at festen for Helligånden i pinsen er en stor fest:

- **Åndens nærvær.** Paulus minder de troende i Korinth om det faktum, at de ikke er overladt til dem selv, men at Gud ved Ånden er dem ganske nær. Det gælder både i menighedens fællesskab og i den enkelte troende: ”Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer” (1 KOR 3,16).
- **Åndens overbevisning.** I en kultur, hvor overbevisning om Guds virkelighed er en sjældenhed, hvor kristentroen ofte mødes med skepsis fra udenforstående, og hvor der ofte også er tvivl i vores egne hjerter, der kommer Ånden os til hjælp. Ånden formår nemlig at overbevise både os selv og andre: ”Når han (talsmanden) kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom” (JOH 16,8).
- **Åndens nyskabelse.** Frelsen er ikke alene syndstilgivelse, men også skabelse af et nyt menneske, genfødslen. Noget nyt er blevet til i det kristne menneske: ”Det gjorde Gud ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden” (TIT 3,5).
- **Åndens udrustning.** Gud kalder os ikke alene til at tjene ham, men han udruster os også med nådegaver og kraft til det. Det sker ved Helligånden. Det gælder alle typer af tjenester, og vi har brug for det: ”Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer” (APG 1,8).
- **Åndens forvandling.** Gud har en forvandringsproces i gang i enhver kristen. Vi kalder det ofte for helliggørelse. Ånden er vigtig i denne forvandling, som Ny Testamente har forskellige udtryk for, bl.a. ”Åndens frugt”: ”Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed ...” (GAL 5,22).

Derfor deltager vi med stor glæde i pinsehøjtiden og fester for Helligånden!

Mød DBI's ungdomsforkyndere

Lukas og Tor rejser landet tyndt og prædiker i ungdomsgrupper, til stævner og hvor der nu ellers er brug for dem.

To dygtige teologistuderende – Lukas Brosbøl på 1. år og Torgeir Petersen på 3. år – har et ret studierelevant job. De er nemlig ansat som ungdomsforkyndere, der også informerer om uddannelserne på DBI.

”Jeg planlægger møder særligt i de kristne ungdomsfællesskaber og står for den årlige informationstur, hvor DBI-studerende i løbet af 3 dage tager rundt i landet og holder en masse gode møder”, fortæller Lukas. ”Den anden del (og for mig at se den sjove) er at komme ud og prædike eller stå i stand på kristne konferencer, hvor jeg informerer om DBI.”

At rejse rundt i landet giver både udfordringer og gode oplevelser, fortæller Tor: ”Jeg skulle til Bornholm og holde et fælles møde for unge i IM, LM og ELM. Jeg blev lidt søsyg på vejen derover, så det var ikke den bedste start. Men jeg blev godt modtaget, og vi fik en god aften, hvor jeg mødte nye mennesker og fik forkyndt om Jesus – og også fortalt om, hvad DBI kan tilbyde. Det blev til nogle rigtig gode snakke med de unge om både teologi og om tro. Nogle af dem var interesseret i teologi.”

DET VÆRSTE OG DET BEDSTE

”Det værste ved jobbet”, siger de to samstemmende, ”er når der går ged i aftaler, og vi er nødt til at lave hurtige alternative løsninger – eller at folk ikke svarer på mails. Men det sker heldigvis sjældent.”

Det bedste ved jobbet er de også enige om: At kunne omsætte teoretisk viden til praktisk færdighed. At sætte sig ned og formulere en prædiken er noget, de begge har lært at sætte stor

pris på, for det er med til at gøre uddannelsen levende.

HVORFOR TEOLOGI?

Men hvorfor begyndte de i det hele taget på at læse teologi? Tor fortæller: ”Den kristne tro fortæller mig, hvad der er meningen i mit liv – og at Jesus er min og andres frelser. Det ville være skørt ikke at bruge tid på at lære mere om Gud og formidle det videre til andre. Jeg ønsker at sætte mig mere ind i troværdigheden af den kristne tro.”

Lukas supplerer: ”Det vigtigste er, at jeg elsker Jesus og er elsket ubetinget af ham. Det må jeg undersøge nærmere for at kunne forstå bare en brøkdel af. Jeg accepterer ikke, at noget er rigtigt, fordi ”det har det altid været”. Men teologien udfordrer mig og tager fat i de store spørgsmål, jeg stiller.”

Bestil Lukas og Tor som forkyndere ved at skrive til dbi@dbi.edu



”Det værste ved jobbet er, når der går ged i aftaler, og vi er nødt til at lave hurtige alternative løsninger – eller at folk ikke svarer på mails. Men det sker heldigvis sjældent.”

MØDER VED ANSATTE PÅ DBI

Juni

3.-4. — LM Vestjyllands årsmøde, *Nicolai Techoz*

4. — Helsingør LM, *Børge Haahr Andersen*

4. — Bethania LM i Hillerød, *Peter Olsen*

8. — Bornholm ELU, *Finn Aa. Rønne*

9. — Teologisk refektorium, *Michael Agerbo Mørch*

11. — Nansensgade LM, *Henrik Nymann Eriksen*

11. — Kronjyllands frimenighed, *Børge Haahr Andersen*

11. — LM-kirken på Amager, Kirkegårdsvej 21, *Peter Olsen*

12.-13. — Harboøre IM, *Henrik Nymann Eriksen*

18. — Kolding Bykirke, *Michael Agerbo Mørch*

19.-20. — Seniorcamping Mørkholt, *Henrik Nymann Eriksen*

25. — Nordsjællands Valgmeneighed i Melby, *Peter Olsen*

25. — Frederikssund frimenighed, *Henrik Nymann Eriksen*

Juli

2. — Ordet og Israels sommerstævne, *Michael Agerbo Mørch*

2.-5. — Sundeved Centeret, bibelcamping, IM, *Børge Haahr Andersen*

9. — Hillerød Frimenighed, *Peter Olsen*

9. — Haderslev Næs bibelcamping, *Henrik Nymann Eriksen*

9.-11. — Virksund bibelcamping, LM, *Børge Haahr Andersen*

13.-19. — Bibelcamping på Bækkely, ELM, *Finn Aa. Rønne*

20.-22. — Haderslev Næs Bibelcamping, *Peter Olsen*

24.-28. — Haderslev Næs Bibelcamping, *Michael Agerbo Mørch*

27.-28. — Virksund Bibelcamping, *Henrik Nymann Eriksen*

August

7.-11. — Mørkholt Bibelcamping, IM, *Børge Haahr Andersen*

11.-13. — Nesvík (17+ lejr på Færøerne), *ungdomsrejseskretærerne*

13. — Hillerød Frimenighed, *Peter Olsen*

13. — LM kirken i Skjern, *Michael Agerbo Mørch*

20. — Helsingør LM, *Peter Olsen*

20. — Hedekredsen LM i Tåstrup, *Peter Olsen*

20. — Frederikssund frimenighed, *Henrik Nymann Eriksen*

22. — Aabenraa LM, *Michael Agerbo Mørch*

22. — DBI online højskole, *Finn Aa. Rønne*

24. — Fælleskonvent, Bethesda KBH, *Henrik Nymann Eriksen*

27. — Kvistgård LM, *Henrik Nymann Eriksen*

27. — Almindingen-møde, LM-Bornholm, *Børge Haahr Andersen*

31. — Aabyhøj IMU, *Lukas Brosbøl, stud.theol.*

DE MANGE TURE OVER ØRESUND ER SNART SLUT

Interview med Cecilia Apel, stud.theol.
Af Nicolai Kaltoft, stud.theol.

Hver dag siden sommeren 2020 – på nær et enkelt semester – har Cecilia Apel taget turen fra Lund i Sydskåne til DBI på Islands Brygge. Det er blevet til i alt ca. 500 ture over Øresund.

Til sommer afslutter Cecilia Apel sin 3-årige bacheloruddannelse i teologi. Jeg interviewer hende derfor om studietiden.

TRIST OG LETTET PÅ SAMME TID

Hvordan har det været at læse på DBI de sidste tre år, Cecilia? ”Gott!”, begynder Cecilia med sin svenske accent. ”Det har været en meget positiv og god oplevelse! Jeg ser tilbage på min studietid med stor taknemmelighed. Jeg er også en smule lettet over, at jeg ikke længere skal pendle frem og tilbage, må jeg sige ærligt. Jeg har nogle gange følt mig lidt splittet mellem at have mit studieliv her i København, mens resten af mit liv foregik i Lund. Derfor glæder jeg mig også til, at jeg har hele min hverdag i Lund.”

FÆLLESSKAB OG MEDANSVAR

Hvad har betydet mest for dig ved at læse på DBI? ”Først og fremmest det lille fællesskab, vil jeg sige. Jeg tror, at det har passet godt til mig. Jeg har især oplevet, at fællesturene har givet mig meget – særligt i min relation til underviserne. Jeg tror ikke, at der er mange studier, hvor man kommer så tæt på underviserne, som vi gør her. Det har været meget inspirerende for mig. Samtidig har studenteransvaret med at holde andagt og gøre rent også givet mig ejerfornemmelse i forhold til DBI. Jeg føler, at vi som studerende er medbærere. Det giver et unikt studiefællesskab, som man ikke får andre steder, tror jeg.”



”Jeg tror ikke, at der er mange studier, hvor man kommer så tæt på underviserne, som vi gør her. Det har været meget inspirerende for mig”, fortæller Cecilia.

FREMTIDSPLEANER

Hvad er planerne for fremtiden? ”Det ved jeg ikke helt endnu. Overordnet vil jeg gerne bruge min uddannelse i en kirkelig sammenhæng. Det kan både være i en kirke eller på en bibelskole, hvor jeg kunne arbejde med udrustning, organisering eller ledelse. Jeg føler mig ikke nødvendigvis kaldet til at skulle ud at evangelisere selv, men jeg vil rigtig gerne arbejde med udrustning af andre, der har den opgave.”

TAKNEMLIGHED

Har du en afsluttende kommentar? ”Jeg vil gerne udtrykke en stor tak og taknemmelighed til DBI og til DBI’s bagland. At jeg kan komme fra Sverige og få en bachelor i teologi, er meget velsignet, synes jeg. Det føler jeg mig meget privilegeret og taknemmelig over.”

Dybest set handler det om, hvor Gud vil sende mig hen

Interview med Emil Bruun Kofoed, stud.theol.
Af Mads Due, stud.theol.

Jeg møder Emil Bruun Kofoed efter en meget lang dag på DBI. Han besvarer mit første spørgsmål med et stort gab, men Emil har heldigvis mere at sige, og efterhånden får vi begge talt os varme.

”Jeg har altid kendt til DBI som et sted med høj faglig viden,” fortæller Emil. Dog har det ikke altid været hans plan at læse teologi: ”Jeg overvejede at blive tømrer, søge ind i forsvaret eller læse historie.” Det var på Børkop Højskole, at interessen for teologi begyndte: ”Jeg fandt det enormt spændende at dykke ned i Bibelen. Samtidig havde jeg nogle dygtige lærere, der hurtigt blev forbilleder for mig.” Emil fortæller videre, at han oplevede at kunne bidrage med noget i samtalen med de andre højskoleelever, og fra da af var teologistudiet en seriøs mulighed: ”Jeg overvejede kort at læse på Københavns Universitet. Men det var fællesskabet og muligheden for at komme tættere på hinanden på DBI, der endte med at sejre.”

DBI ER IKKE EN BIBELSKOLE, MEN ET UNIVERSITET

Emil synes ikke, at begyndelsen på DBI var så nem: ”At skulle omstille sig fra sabbatår til studieliv var ret krævende, men introturen betød meget. Det var fedt at få mulighed for at dele livshistorier og komme tæt på hinanden.” Det sociale på studiet er lidt blandet: ”DBI har jo gode muligheder for at dele tro og liv. Men når der også er arbejde og andet, der skal passes, bliver det sociale helt naturligt nedprioriteret. DBI er ikke en bibelskole, det er et universitet. Så fagligheden er højere, og det sociale fylder lidt mindre.” Emil



”Introturen betød meget. Det var fedt at få mulighed for at dele livshistorier og komme tæt på hinanden”, fortæller Emil.

nævner kirkehistorie som det foreløbige højdepunkt i undervisningen – et svar denne interviewer har hørt før. Måske er det meget passende, at netop kirkehistorie er noget af det første de nye studerende møder på DBI.

På sigt håber Emil på at blive bibelunderviser, men han er åben for at blive præst. ”På infoturen skulle jeg prædike for første gang. Det var virkelig en god oplevelse, både forberedelsen og selve aftenen.” Jeg skubber lidt til Emil ved at nævne missionærtjenesten: ”Det ligger ikke lige for, men jeg bliver nødt til at være åben over for det. Dybest set handler det om, hvor Gud vil sende mig hen.”

HVORFOR SKAL MAN LÆSE PÅ DBI?

Svaret er kort og godt: ”Der er brug for flere teologer. Og København har brug for flere kristne.”



SERIE: KIRKENS VANER

Diakonien — kirken stjerneløb

Diakoni er mere end bare et socialt ansvar, der er flyttet ind i kirken. Det er vores respons på det, Gud har gjort for os.

Af Oddrun Aas-Rønne, diakonilærer på DBI og kirke- og kulturmedarbejder i Vor Frelsers Kirke, Vejle.

”Gudstjenesten er som et stjerneløb. I kirken hører vi om Gud og om hans kærlighed og tilgivelse. Og så bliver vi sendt ud i alle retninger for at udføre opgaver til gavn for andre. For derefter at komme tilbage og blive ladet op på ny.”

Sådan beskrev en ung konfirmand gudstjenesten. Nok uden at hun selv var klar over det, fik hun samtidig på en enkel måde sagt noget væsentligt om diakoni. Lad os bruge hendes udsagn til at se på nogle sider af diakonien.

DIAKONI, KIRKE OG GUDSTJENESTE

Diakoni hænger tæt sammen med kirken og gudstjenesten og er dermed ikke bare almindeligt socialt arbejde. En kort definition af diakoni kan lyde sådan: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og udtrykkes gennem næstekærlighed, et inkluderende fællesskab, værn om skaberværket og kamp for retfærdighed.

Diakonien er der, hvor missionen får krop. Evangeliet er missionens talesprog, mens diakonien bliver missionens kropssprog. Vi skal forkynde Guds kærlighed. Det skal vi gøre med ord. Men ord er ikke nok, når vi skal kommunikere kærlighed. Det må kunne mærkes, konkret og kropsligt. Og det sker gennem diakonien. Vi er afhængige af begge dimensioner, den lodrette modtagelse og den vandrette sendelse ud til andre. Hvis vi kun har det lodrette, kommer vi ikke ud over vores egne frommer cirkler. Hvis vi kun har det vandrette, løsrives diakonien fra kirke og gudstjenesteliv og er i virkeligheden et socialt arbejde, som mange andre kunne gøre mindst lige så godt.

DE DIAKONALE INSTITUTIONER

Mange diakonale institutioner opstod i kølvandet på tidligere vækkelser og har i tidens løb løftet vigtige opgaver, som hverken staten eller kirkerne har kunnet gøre. Men hvis vi begrænser diakonien til det, disse institutioner gør, kan diakonien miste forankringen i det kirkelige og i gudstjenestelivet, og kirken vil miste ejerforholdet og ansvarsfølelsen over for den praktiske diakoni i hverdagen. Samtidig risikerer vi at glemme, at diakoni er hver enkelt kristens ansvar, sådan som det også kommer frem i konfirmandens beskrivelse af gudstjenesten og diakonien.

DIAKONIENS BRÆNDSTOF

Konfirmanden får i beskrivelsen også vist, hvor-

dan diakonien begynder ved gudstjenesten – igen og igen. Det er her, vi finder den ladestation, som giver impulser og kræfter til en diakonal indsats ude i hverdagen.

Hvad er så diakoniens brændstof? Det er Guds kærlighed, tilgivelse og nåde. Diakonien har sin forankring i det, Gud har gjort for os gennem Jesus. Det er ikke bare socialt arbejde, der er flyttet ind i kirken. Det er en del af vores respons på det, Kristus har gjort for os og på det, vi har fået fra ham. Vi har fået alt for intet og skal derfor give det videre for intet. Det har også betydning for vores attitude over for de mennesker, diakonien retter sig imod. Med det kristne menneskesyn skal vi ikke bøje os ned for at komme i øjenhøjde med og nå andre mennesker. Vi står sammen med dem, som Gud har bøjet sig ned til gennem Kristus. Og vi giver her den kærlighed, tilgivelse og nåde videre, som vi selv har mødt hos ham.

HVAD ER SÅ DIAKONI I VORES TID?

Diakonien bliver til i krydsfeltet mellem et konkret behov – socialt, mentalt, fysisk, psykisk, økonomisk – og manglen på relevante tiltag. Derfor vil diakonien til stadighed forandres. På Jesu tid havde man f.eks. specielt fokus på enkerne og de faderløse, fordi det var her, de store behov lå.

I dagens velfærdssamfund er der også mange områder, hvor der mangler relevante tiltag. Det kan være unge, som er ensomme og mistrives. For dem vil det være relevant at etablere inkluderende og accepterende fællesskaber, måske i form af venskabsgrupper for unge, som har det svært i forskellige sociale sammenhænge. Eller i den anden ende af livet, hvor man mister venner og nære familiedlemmer og føler sig ene. Her kan sorggrupper og besøgsvenner være gode og relevante tiltag.

DIAKONI ER OGSÅ AT HJÆLPE HEN TIL HJÆLPEN

I Lukasevangeliet læser vi om fire mænd, der bar deres lamme ven hen til Jesus, for at han kunne få hjælp. Vores diakonale indsats må nogle gange bestå i at hjælpe mennesker derhen, hvor den nødvendige hjælp er at få. Der er meget hjælp at få i vores moderne velfærdssamfund. Men dem, der trænger til hjælp, har ikke altid ressourcer til selv at gøre det, der skal til, for at få del i hjælpen. Diakoni er da at stille ressourcer til rådighed, så det kan ske.

HVAD KAN VI LÆRE AF KIRKEÅRET?

Kirkeåret er et årskursus i kristendom. Det er en indlevels- og pilgrimsrejse ind i den kristne tros verden.

Af Flemming Baatz Kristensen, sognepræst i Sct. Pauls Kirke i Aarhus

Kristen forbliver man ved at have gode vaner. En af de gode vaner er at gå regelmæssigt i kirke, bl.a. med blik for det, vi kalder kirkeåret. Troen lever af vaner. Det samme og det samme, som vi gør igen og igen. Sådan er menneskelivet, tænk bare på vores vaner, inden vi går i seng. Sådan også med troslivet, og det at leve med i kirkeåret.

INTERESSE

Det kræver noget af os at få noget ud af kirkeåret. For det første, at vi er almindelige mennesker, sådan som vi nu er! Vi behøver ikke at være nørdede. Og for det andet, interesse! Ordet 'interesse' betyder optagethed, at gå personligt op i en sag, at lytte, at åbne sig, at reflektere, at tænke med, at leve med. På den måde er vi almindelige kirkegængere, der interesserer os for kirkeåret.

Det kræver også noget af præsten. Han må selv leve med i kirkeåret, så han kan integrere det i sin forkyndelse, i salmevalget, i guidningen af gudstjenesten, i undervisningen og dermed i bevidstgørelsen af menigheden. Det kræver også noget af organisten, af kirketjeneren og af menigheden.

KIRKEÅRET ER EN SÆRLIG GAVE

Kirkeåret har sin baggrund i jødedommen, og det udvikledes tidligt med udgangspunkt i påsken og frem gennem århundrederne. Første tekstrække blev til i den tidlige kristne kirke, hvor der hurtigt opstod en praksis for, hvad man læste til årets højtider og mærkedage – jul, påske og pinse. Første tekstrække går tilbage til det første årtusinde, men siden er der sket ændringer. Anden tekstrække kom til i 1885, og i 1992 blev de gammeltestamentlige tekstlæsninger tilføjet. Gudstjenesternes tekster er udvalgt efter nøje overvejelse af troende mennesker med indsigt. Det kan indimellem være vanskeligt at se sammenhængen, men det er en spændende opgave at finde tværsnittet og den røde tråd. Den er der, for vi har med Guds ord at gøre.

HVAD KIRKEÅRET SÆRLIGT GIVER OS

Gennem kirkeåret lærer vi den kristne tro nærmere at kende. Søndagens tekster oversættes gennem prædikenen. Gennem salmerne får vi sprog til at modtage budskabet og synge det ud. På den måde kommer Gud nær til os, og vi nær til ham.



Kirkeåret er også blevet kaldt et år med Jesus – eller en rejse ind i Guds hjerte.

Kirkeåret er en rytme med gudstjenester søndag efter søndag. Bibelteksterne er holdt sammen af salmer, musik, symboler, farver, årstidernes stemning og af situationen i verden. Alt sammen bidrager det til, at vi oplever den kristne tros nedslag i vores liv, som det er mellem frygt og mod, sorg og glæde, skyld og skam, ensomhed og fællesskab, dårligt humør og godt humør, tro og tvivl ...

EN SÆRLIG MÅDE AT LEVE PÅ

Kirkeåret er et årskursus i kristendom, en indlevels- og pilgrimsrejse ind i den kristne tros verden, en måde at dannes på som kristen, en rytme for troen og en verden, hvori man kan vokse og vandre i troen i fællesskab med andre i menigheden. Søndag efter søndag, uge for uge.

Kirkeåret er også blevet kaldt "et år med Jesus", "en rejse ind i Guds hjerte", "Herrens år", "nådens år".

Efterhånden som man bliver fortrolig med gudstjenesten, genkender man formen, og hvert andet år kommer de samme bibeltekster tilbage. De 411 bibeltekster på to år er en rimelig stor del af Bibelen og rummer de vigtigste tekster.

DET SAMME OG DET SAMME IGEN?

Ja, for Gud er den samme, og vi er de samme! Og dog er gudstjenesten faktisk ikke ens hver gang, for hver søndag har sit særlige tema og præg og sine særlige tekster. Når den aktuelle søndags tekster møder os i vores aktuelle livssituation,

bliver teksterne nye og relevante. Gud overrasker og udfordrer os, befrier os og giver os noget med ud i den nye uge. Og Jesus bliver vi aldrig færdig med. Han har sine egne gode og skæve vinkler. Vi kender ham endnu ikke, som vi bør kende ham. Men han har noget til os hver søndag.

HVORDAN FÅR JEG UDBYTTET AF KIRKEÅRET?

Gå i kirke hver søndag! Men vi kan også klæde os på med godt læsestof.

Læs fx Bo Giertz to bøger til læsning i kirkeåret: *At tro på Kristus* og *At leve med Kristus* (Fredericia: Lohse). De følger kirkeåret med bibeltekst, en forklaring, en bøn til hver dag med udgangspunkt i søndagen. Eller Robert Bladts to bøger: *Anno Domini* og *Anno Gratiae* (Fredericia: Credo).

Vil du læse mere om kirkeåret, så udgav jeg for få år siden et par guidebøger til de enkelte søndage: *På pilgrimsrejse i kirkeåret I og II* (Fredericia: Lohse), som giver hjælp til, hvad man kan finde i kirkeåret og måder at leve i det på. Derudover har jeg forfattet en lille guide til kirkeåret: *Kirkeåret – en rytme for troen*, som er udgivet på Bibelselskabets forlag.

Derudover vil det være en god ide at være med i en bibelkreds, hvor man sammen med andre kan læse søndagens tekster før eller efter søndagen.

VI FEJRER

3 forskere

OG I ALT

200 års bibelforskning

I GAMMEL TESTAMENTE MED

en konference

I anledning af Carsten Vangs, Nicolai Winther-Nielsens og Jens Bruun Kofoeds 70- og 60-års fødselsdage indbyder Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Institut til konference d. 14.-16. september på DBI i København.

Konferencen afsluttes med en folkelig fejring af '200 års' konservativ bibelforskning og undervisning i Gammel Testamente i Danmark.



BESØG AF INTERNATIONALE FORSKERE

Til konferencen har vi inviteret en perlerække af internationale forskere, som hver især har haft afgørende indflydelse på de tre fødselarers karriereforløb og forskning inden for områder som Mosebøgerne, Hoseas' Bog, Israels historie, bibelsk arkæologi, skabelsesteologi, bibelsk etik, bibeloversættelse og det hebraiske sprog. De har alle tidligere forelæst i Danmark, og det er en stor glæde at kunne samle dem til en fejring af den konservative forskning og undervisning i Gammel Testamente (GT), som de har været med til at inspirere og facilitere.

ARKÆOLOGIENS BETYDNING

Alle tre fødselarer var i 1990 med til at stifte Selskab for Bibelsk Arkæologi og har i hele deres karriere været optaget af Bibelens kulturelle baggrund og historiske pålidelighed. Fra Israel vil professor Avraham Faust fra Bar-Ilan University i Tel Aviv give en status på, hvad arkæologien i øjeblikket kan fortælle os om Davids og Salomos kongedømmer, og dermed byde den meget skeptiske holdning til pålideligheden i Gammel Testaments beskrivelse trods. Garth Gilmour, der er research fellow ved University of Stellenbosch i Sydafrika, men bosiddende i København, og professor emeritus ved University of Liverpool, Alan Millard, som i en menneskealder har brugt sin kompetence i semitiske sprog og assyriologien til at kaste lys over de gammeltestamentlige tekster, vil begge bidrage med foredrag om israeliternes gudstro.

DIGITALISING OG KODNING AF GT'S HEBRAISKE TEKST

Fra Holland deltag professor Wido van Peursen med et foredrag om det årtier lange arbejde i regi af Vrije Universiteit i Amsterdam med at digitalisere og kode Gammel Testaments hebraiske tekst for at gøre den tilgængelig og anvendelig for forskningen. Databasen i Amsterdam har haft afgørende betydning for Nicolai Winther-Nielsens arbejde med såvel bibeloversættelse og det hebraiske sprog.

GAMMELTESTAMENTLIG ETIK OG LOVFORSTÅELSE

Markus Zehnder, der er professor ved Biola University i Californien, og professor Richard Averbeck fra Trinity Evangelical Divinity School i Deerfield udenfor Chicago, vil begge holde foredrag om

gammeltestamentlig etik og lovforståelse. Et emne, der på en særlig måde har optaget såvel Nicolai Winther-Nielsen og Jens Bruun Kofoed, og som overlapper med Carsten Vangs mangeårige specialisering i forholdet mellem 5 Mosebog og Hoseas' Bog.

FORHOLDET MELLEM EGYPTISK OG BIBELSK SKABELSESTEOLOGI

Professor emeritus James Hoffmeier fra Trinity Evangelical Divinity School i Deerfield ved Chicago, der gennem et langt forskerliv har brugt sin viden inden for egyptologien og arkæologien til at kaste lys over de gammeltestamentlige tekster, bidrager med et foredrag om forholdet mellem egyptisk og bibelsk skabelsesteologi; et emne, der det seneste årti har været et fokusområde i Jens Bruun Kofoeds forskning.

BESØG I DEN JØDISKE SYNAGOGE

Som led i konferencen vil der også blive mulighed for et besøg i den jødiske synagoge i Krystalgade, hvor overrabbiner Jair Melchior vil vise rundt og holde en nytårstale i anledning af det jødiske nytår.

AFSLUTTENDE RECEPTION

Konferencen slutter af lørdag eftermiddag med en mere folkelig afdeling, hvor fødselarerne hver især vil fortælle lidt om, hvordan deres forskning har adresseret vigtige diskussioner i forskningen, og hvorfor det er vigtigt også udenfor akademiet i kirke, hjem og skole. Det hele kulminerer i en reception, hvor der vil være mulighed for at ønske fødselarerne – og den konservative gammeltestamentlige forskning – tillykke.

Text, History, Ethics & Creation

14.-16. SEPTEMBER 2023

Se programmet og
tilmeld dig på www.dbi.edu



Hvem skal forkynde for dine børnebørn?

Overvejer du at testamentere noget af din arv til uddannelse af bibeltro teologer?

Husk, at du kan testamentere, uden at det reducerer arven til dine efterladte.

DBI tilbyder rådgivning og gratis hjælp med udfærdigelse af testamentet.

Kontakt DBI på dbi@dbi.edu eller 3313 5500

NYT OM NAVNE FRA DBI

DBI'er bliver missionær i Indre Mission



Vi siger hjertelig tillykke til vores tidligere studerende Roland W. Jensen, der er blevet ansat som missionær i Indre Mission på Sjælland og også bliver tilknyttet familierarbejdet. Roland fortæller: "Jeg vil gerne tjene Gud, så jeg tænkte, at stillingen som missionær var en gylden mulighed for at forkynde og være noget for mennesker og række evangeliet til dem, der ikke kender Jesus".



penta byg a/s

*Stor
erfaring,
høj
kvalitet*



eMissio

Gratis online tidsskrift om teologi

I onlinetidsskriftet eMissio kan du læse aktuelle artikler om forskning i teologi og mission formidlet på en forståelig måde.

www.dbi.edu/emissio-online-teologi/



ISO Certificering

Bliv klar på kun 3 måneder

En ISO certificering styrker jeres forretning

ISO 9001 - kvalitet

Handler om de produkter og ydelser, som I leverer til jeres kunder. De skal være forudsigelige og hele tiden forbedres!

ISO 45001 - arbejdsmiljø

Sætter fokus på et sundt og attraktivt arbejdsmiljø til glæde for både medarbejdere, ledere og ejere.

ISO 14001 - miljø

Standarden sætter fokus på at reducere din virksomheds miljøpåvirkning gennem hele værdikæden.

ISO 27001 - informationssikkerhed

Standarden sikrer, at I kommer omkring alle emner, og ud i alle hjørner, i denne særdeles vigtige og aktuelle disciplin.

Vi tager ejerskabet!

Vi tager det samlede ejerskab fra start og indtil I har certifikaterne på væggen! Og det til en fast pris og uden overraskelser!



Ring eller skriv til os ☺

ProcessManager ApS
Univate by Symbion
Njalsgade 76 4. sal
2300 København S
Telefon: 32 20 36 20
E-mail: info@process-manager.dk

Scan QR koden





Ovenpå et underskud

Af sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen

2022 endte med et underskud. Men vi arbejder videre med godt mod og mærker velsignelser i hverdagen.

Efter flere år med overskud endte vi i 2022 med et underskud på ca. 359.000 kr. Det er der flere grunde til – men der er også en grund til, at det ikke gik værre. Vi fik nemlig en lige så stor gaveindtægt i 2022, som i 2021, og det er vi meget taknemlige for!

ÅRSRESULTATET SKYLDES FLERE TING

Ved årsmødet i april blev årsregnskabet for 2022 fremlagt.

- Af gaverne i 2022 har vi hentet 73.000 kr. til et særligt projekt de kommende år.
- Posten ”Andre indtægter” er faldet med ca. 230.000 kr. Under denne post kan man bl.a. se, at tilskuddet fra Tips & Lotto-midlerne er blevet mindre, og også tilskud fra andre organisationer.
- Dernæst er næsten alle udgifter steget i 2022, og det er et vilkår, vi deler med alle andre



i Danmark: Husleje, internet, porto, trykning af DBI-posten etc. er steget kraftigt med inflationen.

- I 2022 begyndte lærerne igen efter corona at rejse rundt og holde møder i hele landet, og det giver øgede udgifter til transport.
- En post, der også trækker i den forkerte retning, er, at vi pga. inflationen har tabt 96.000 kr. på de obligationer, vi har stående i Danske Bank. Det skal nok ændre sig igen, men sådan blev det i 2022.

Tak for

- Forbøn og gode gaver
- Færdiguddannede i job
- Sommerens muligheder for at forkynde

Bed for

- Eksamenstiden
- Gode studievilkår for de studerende
- Flere nye studerende