

08

Oktober 2012
www.dbi.edu



JUBILÆUMSNUMMER

DBI-POSTEN

DBI 40 ÅR



DE NÆSTE 40 ÅR – FAST FORANKRET OMSTILLINGSPARATHED

Kan der forkyndes med vished om det kristne håb?

Det er det vigtigste spørgsmål, DBI og dets bagland skal forholde sig til de næste fire årtier.

s. 06

Fordi der skal prædikes i morgen!

s. 10

HVAD GIVER MAN EN 40-ÅRIG, DER HAR ALT – UNDTAGEN PENGE?

→ | I 40 år har DBI igen og igen bedt sine venner om to ting: Forbøn og penge. Det første er livsnødvendigt, og det andet kan vi ikke undvære.

Af sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen

Og i 40 år har vi fået – og fået igen – sådan at vi i dag sidder tilbage med stor taknemlighed i hjertet over for Gud og vores venner.

TAK!

Vi tolker det som jeres signal om, at der fortsat er brug for det, vi gør her på DBI: uddanne nye generationer til at tage over i det kristne arbejde både i Danmark og i verden omkring os.

Hvad bilder vi os ind?

Nu fylder DBI 40 år – og vi beder jer stadig om forbøn og penge. Hvad bilder vi os ind? Vores frimodighed til at bede om forbøn og penge kommer både fra Guds ord og fra hverdagen her på DBI:

- Vi bilder os ind, at der er velsignelse at få for den, der giver og holder ud i forbøn: "Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet,

topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med" siger Jesus i Lukas evangeliet 6,38.

- Vi bilder os ind, at der er en god grund til vores udgifter, når vi i hverdagen kan se, hvordan de studerende vokser i indsigt og modenhed gennem undervisning og samtaler. Der er brug for dem som bibeltro forkyndere, undervisere og inspiratorer i Danmark og i udlandet.

Vi har – næsten – alt

Vi har studerende, vi har undervisere, vi har gamle og slidte men hyggelige lokaler, vi har en aftale om en super god bacheloruddannelse. Vi har alt undtagen penge – men pengene gavner os ikke noget uden forbøn og Guds velsignelse.

Giv en ekstra jubilæumsgave til DBI

Resten af året har vi brug for ca. 900.000 kr. om måneden. Vil du give en ekstra jubilæumsgave? Kontakt evt. økonomifuldmægtig Kirsten Hansen for at oprette en Betalingsservice-aftale – tlf. 33 69 55 11 eller kh@dbi.edu

PS: Vi ønsker os forbøn og penge i jubilæumsgave!

Gaveoversigt 2012

Månedsbudget: 561.015 kr. Indkomne gaver i august 2012: 406.176 kr.

Bagud iforhold til budget 31. juli 2012: 1.334.687 kr.



→ | I dag er dette udsagn en torn i øjet på mange, men det er ikke mindre sandt af den grund.

BIBELN ER GUDS ORD



Af Flemming Burgdorf, sognepræst i Thisted og medlem af DBIs styrelse

Luther har sagt følgende om Bibelen: "Den hellige Skrift er Guds ord, som gennem den Hellige Ånds indgivelse er skrevet af profeter, evangelister og apostle, os til undervisning, omvendelse, trøst og evig salighed." Da jeg læste teologi i København, forelæste en from lærer på Det Teologiske Fakultet. Han yndede at understrege, at Bibelen ikke er Guds ord, men blot indeholder Guds ord!

En glidebane

Forfægter man det syn, at Bibelen kun indeholder Guds ord, da skrider det hele under os og det bliver fuldstændig subjektivt og vilkårligt, hvad nu Per og Poul måtte synes kunne være Guds ord i Bibelen. Det er i virkeligheden på den glidebane, vi er nu, og det er grunden til, at der stadigvæk efter 40 år er så hårdt brug for et DBI, som vil navigere ud fra hele Bibelen! Homofilisagen har udstillet det med al gruopvækkende tydelighed. Vil man ikke lade hele Bibelen være kanon, kan nærmest alt tages for gode varer og ritualiseres! Efter eget forgodtbefindende har man kun taget det frem og dyrket det i Skriften, som man selv synes om

og tidsånden kræver, i kærlighedens navn! Det har de hverken lært af Luther eller Skriften selv.

Sand kærlighed

Kirkelige ledere forråder nu som før sandheden og i virkeligheden også kærligheden, når de tilsyneladende bevidst tager afstand fra Guds ords klare vejledning. Det kommer der aldrig noget godt ud af. Kærligheden står aldrig i kontrast til Guds gode anordninger, tværtimod! Prøver man at stille det sådan op, bekæmpes den sande kærlighed.

Grundlæggere så rigtigt

Guds ord tør og kan vi da ikke lade hånt om og forkaste, for så er alt tabt. DBIs grundlæggere så rigtigt i begyndelsen af 70-erne, hvor mange unge kristne begyndte at læse teologi i København. De unge måtte have hjælp til at stå den altødelæggende bibelkritik imod for ikke at blive bundet af den, hvilket desværre også skete for nogle. Derfor turde vi næsten ikke opfordre unge kristne til at læse teologi dengang. Med DBIs oprettelse i efteråret 1972 ændredes holdningen totalt. Optimismen og tilliden kom i højsædet – og der blev de!

Tillykke med de 40 år med ønsket om Guds lys over vejen frem! Guds alene er æren!

DBI 40 ÅR – HAR DET VÆRET EN ØRKENVANDRING?

→ | Alt afhænger af, at Guds herlighed skubber os til side og manifesterer sig for os.



ILLUSTRATION: CHR. RAHBEK OLSEN

Af Nicolai Winther-Nielsen, teol.dr. og lektor på DBI i Gammel Testamente

Mange tanker løb gennem Salomos hoved den dag i hans elvte regeringsår, da han indviede sit byggeri i Jerusalem¹. Han havde startet byggeprojektet nøjagtig 480 år efter udvandringen af Egypten. Den gamle flytbare telthelligdom

var blevet muggen, og nu skulle Gud æres i en pragtbygning i sten. Han ønskede, at Gud skulle bo der – men vidste, at han ikke kunne rummes i vore små projekter.

Svar på bøn

Dette gælder stadig ethvert nyt initiativ i Guds rige. På DBI står vi lige nu med et stort nyt kuld. Vi er velsignet og er blevet talrige og kan fylde

lokalerne næsten til bristepunktet. Men med til DBIs historie hører også andre erfaringer: modstand og modvilje fra kirkelige og politiske autoriteter, projekter, der braser i grus, planer, der ikke lykkes og medarbejdere, der fra tid til anden har været tvunget i knæ. Vi har stønnet over at se økonomisk støtte tørre ud som den ulidelige tørke i ørkenen – for så at opleve overnaturlig gaveregn sprænge enhver menneskelig beregning. Summen er, at Gud har ledt os i gode og onde dage, og gennem sit skjulte og ubegribelige nærvær har givet os håndgribelige svar på bøn.

Der er stadig kampe at kæmpe

Mange tanker må også være fløjet gennem Moses' hoved, da han stod på Nebos bjerg og tryglede Gud om at komme ind i det forjættede land. På trods af omkostningerne ved tjenesten kunne Moses fortælle om fyrrer år under Guds storhed. Vi kan også se tilbage på fyrrer år, hvor Gud har ført os igennem vanskeligheder og været trofast med hjælp i sidste øjeblik. På trods af modstand og trængsler står DBI stadig, og der er som aldrig før brug for nogen, der står fast på ordets sande grund og lære. De sekulære i det kirkelige Danmark har fået vind i sejlene og folkets religiøse institutioner udhules og tømmes for reformatorisk og bibelsk åndesus. Der er stadig kampe, vi må kæmpe.

Var det omsonst?

Fyrrer år efter DBIs fødsel har kirkens ledelse ritualiseret synden i en velsignelse. Var DBI omsonst? Nej – det blev ikke kun en ørkesløs ørkenvandring. For en bibelbejstring sprængte sig for fyrrer år siden vej midt ind igennem den kritiske teologis skærgård. Den historisk-kritiske metode har ikke kunnet forhindre det, og en anden tilgang til Bibelen har gennem DBIs lærerstabs forskning og undervisning fået mund og mæle og konkret skikkelse. Nogle ledere i Guds folk turde godt støtte den "håbløse sag" og studenter valgte at stå frem med upopulære

synspunkter, selv om det ind imellem kostede støtte, stipendier og stillinger.

I dag, som ved DBIs start, står vi stadig midt i en tid med moralsk forfald og en tidsånd, der vil sætte det kristne livssyn og værdigrundlag ud på et sidespor. Dengang som i dag kæmper vi med, at moralsk forfald breder sig til vores egne række og at bibelglædens flamme bliver slukket. Men fortsat er der oaser i ørkenen, hvor Guds ords sandhed bliver fastholdt, og hvor ordets iboende virkekraft skaber bibelglæde og bibeltroskab.

Det har været det hele værd

Men tænk nu hvis jeg var en flue på klippevæggen i ørkenen ved Sinaj. Rystelserne fra det bælgmørke bjerg, flammer og svovl ville skræmme mig fra vid og sans, men jeg ville også møde den strålende Moses på vej ned til folket med trøst og vejledning². Sådan har vi også ofte oplevet det i løbet af DBIs 40-årige historie. Kunne de mange millioner, som vores givere i årenes løb har doneret, betale sig? Også i de år, hvor der var blot en lille håndfuld nye studerende? Ja, det kunne det. Det har i perioder været som en ørkenvandring med strabadser og modgang. Men vi har også haft vores Moseser og Aroner, som har guidet os igennem og vist vejen. Og vi er nået frem til der, hvor vi er i dag.

Fyrrer år senere er vi måske fortsat fattige og forslidte, men vi er også forkælede af Guds godhed, forankrede i Ord og bekendelse og fortrøstningsfulde over for fremtiden. Vi fejrer DBI i år og ser frem mod Luther-jubilæet i 2017 og ikke mindst arbejder vi videre med det perspektiv, at også vores rejses mål er det forjættede land.

Noter

¹ 1. Kong 6,1.37-38.

² 2. Mos 20,18-21; 34,29.

DE NÆSTE 40 ÅR- FAST FORANKRET OMSTILLINGSPARATHED

→ | Kan der forkyndes med vished om det kristne håb? Det er det vigtigste spørgsmål, DBI og dets bagland skal forholde sig til de næste fire årtier.



Og fra jorden skal du igen opstå.

Af rektor Børge Haahr Andersen

DBIs uforanderlighed

Hvad kan vi sige med vished ved et dødsleje eller en åben grav? Kan vi tale med vished om evighedsdimensionen i den kristne tro? Det handler DBIs grundsyn om. Hvis Bibelen er menneskers tanker og religiøse forestillinger, hvis den er en grundfortælling uden historisk forankring i virkeligheden, hvis Jesu grav ikke blev tom

påskemorgen, så kan vi kun håbe og drømme om det, der ligger ud over død og grav. Så er vished ikke muligt.

Pionergenerationen, der stiftede DBI for fyrre år siden, havde indset, at det var det, kampen dybest set drejede sig om. "Kristus eller kritikerne – hvis ord står til troende? Hvem tør vi forlade os på, og hvem vil vi følge?" Sådan spurgte N. O. Rasmussen i en artikel i bogen: Guds ord er levende. (s 71), og det var en grundtone i meget

af det, der blev skrevet i bøger, artikler og sagt i foredrag i pionertiden.

Diskussion om bibelsyn og Kristus-syn blev ført med stor lidenskab både i forhold til den liberale teologi og i den kirkelige debat, hvor der var mange mellempositioner. Eftertiden har nogle gange sagt, at de gik for meget op i detaljer og var for insisterende i debatten om Bibelens sandhed. Men selv var de drevet af den overbevisning, at hvis ikke det, som var gengivet om Jesus i de bibelske skrifter, var historisk sandt, kunne man heller ikke forvente, at det, der stod om det kristne håb, var historisk sandt. Hvis ikke Bibelen var historisk sand helt ned i detaljen, var den det så i hovedsagen? Hvis ikke den var sand i de timelige spørgsmål, var det så sand i de spørgsmål, der har med evigheden at gøre?

Den bibelkritiske teologi har en anden klæde- dragt i dag end for 30-40 år siden, men udfordringen er stadig at gennemtænke, hvordan vi fastholder Jesu syn på Bibelen og Bibelens syn på Jesus. Hvis ikke det bliver lidenskab for stadig nye generationer, hvis ikke det kan omsættes til forkyndelse og vidnesbyrd ved et dødsleje eller en grav, har DBI mistet sin eksistensberettigelse.

DBIs omstillingsparathed

Der er en anden fremadrettet udfordring, som er lige så vigtig. I 70'erne og 80'erne voksede DBI stille og roligt, men i 90'erne udeblev studenterne helt eller delvist. Indførelsen af det internationale bachelor- og mastersystem på universitetet gjorde det vanskeligt at være en fri institution, som gav supplerende undervisning til teologistuderende. Derfor startede DBI omkring årtusindskifte sin egen missionæruddannelse, og fra 2007 fik man via samarbejdet med University of Wales status af privat universitet. De ydre omstændigheder tvang i 2011 DBI til at skifte samarbejdspartner, sådan at vi i dag har en norsk uddannelse i teologi og mission i samarbejde med Fjellhaug Oslo. Hvad hjælper det

rigtige grundsyn og gode faglærere i de teologiske fag, hvis studentergrundlaget svigter? Mange gode uddannelsesinstitutioner har måttet dreje nøglen om, fordi tiderne ændrede sig og studenterne udeblev. Derfor må et fast og uforanderligt grundlag forenes med en fleksibel uddannelsesmæssig ramme.

DBIs samarbejdslinje

Alt for mange kristne institutioner og organisationer mistede forankringen i deres basis, da de blev store, etablerede og anerkendte. Hvis det sker for DBI, har vi ikke blot svigtet pionererne og det, de kæmpede for. Men det er i yderste konsekvens at svigte Kristus, for den, der elsker ham, holder fast ved hans ord. Når jeg tænker 40 år frem i tiden, tænker jeg ikke nødvendigvis, at DBI skal blive væsentlig større, hvad angår ansatte, budget m.v. Men jeg tror, det bliver afgørende for DBI at videreudvikle sine samarbejdsrelationer til beslægtede institutioner i Skandinavien. Al erfaring viser, at private universiteter, som isolerer sig, bliver mere sårbare og kan blive tvunget til at dreje nøglen om. Det samarbejde, DBI i foråret etablerede med Fjellhaug International University College, har været med til at konsolidere og stabilisere DBI, og her har vi en fremadrettet model, som kan være med til at styrke bibeltro uddannelsesinstitutioner i Norden. DBI må også videreudvikle sit gode forhold til bibeltro lutherske bevægelser i Danmark og i udlandet, for uden den forankring smuldrer såvel studentergrundlaget som de givere, der skal bære DBI økonomisk de kommende årtier.

Det vigtigste

Hvad skal forkyndes ved et dødsleje eller en åben grav de næste årtier? Kan der forkyndes med vished om det kristne håb? Det er det vigtigste spørgsmål, DBI og dets bagland skal forholde sig til de næste fire årtier, og derfor står og falder DBIs fremtid med Guds plan og Guds velsignelse.

→ | DBI takker for lykønsningerne og det gode samarbejde.

TILLYKKE DBI!



Robert Bladt, generalsekretær i KFS

Et af Dansk Bibel-Instituts kendetegn er vægtlægning på Guds Ords betydning for kristenlivet. Gennem fyre år har I

deltaget i uddannelse af studerende og dannelse af bibeltro teologer og lægfolk. Det nyder vi godt af i KFS. Netop dette ærinde ligger os særligt på sinde de næste tre år, hvor vi ønsker at se studerende, som er grebet af Bibelen og derigennem bliver opmuntret til at engagere sig i studieverdenen. Det arbejde, der gøres på DBI, giver ringe i vandet, som medvirker til at denne vision virkeliggøres. En stor tak og et stort tillykke fra os i KFS!



Sune Skarsholm, generalsekretær i Dansk Ethioper Mission

Apostlen Paulus er vel kirkens største teolog, men han var samtidig også dens første missionær til forskellige grupper i den græsk-romerske

verden. Og alle hans breve er groet ud af pastorale behov i en nyetableret menighed i en missionsituation. Bibelen kan læses – ikke primært som en teologisk lærebog – men som en jordnær fortælling om mission, Guds og vores. Uddannelsen på DBI er præget af mod og vilje til netop at sammenholde akademisk teologi med praktisk mission. Det er en frugtbar og sund bibelsk tænkning. Tillykke til DBI og tak for samarbejdet!



Henrik Højlund, formand for Evangelisk Luthersk Netværk

DBI – 40 år. Fyrre, fed og færdig... Jeg synes, fyre, fyrig og fuldvoksen er mere rammende. DBI har aldrig fået lov til at blive fed og færdig.

Det har været op ad bakke meget af tiden, indimellem lidt småt med studenter, med penge, med sympati. Den slags kan holde én i form, så man ikke bliver fed og færdig.

Tak for, at I bliver ved med at insistere på gudsordets sandhed og evangeliets renhed, så vi andre ikke bliver (selv)fede og (selv)retfærdige. Et stort tillykke fra nogen, der gerne vil være medspillere på det hold – Evangelisk Luthersk Netværk.



Henrik Ertner Rasmussen, generalsekretær i Dansk Europamission

Fyrre, fattig og fremturende! DBI fylder 40 år – det er ikke til at forstå med den økonomi. Fattig er ikke ubetinget negativt. Paulus beskriver

sig selv og apostlene som "fattige, der gør mange rige." Fremturende har DBI været i sit kald om at tage Skriften som rettesnor for sit virke. Netop derfor har det kunnet lade sig gøre i år at fejre 40 års jubilæum. Hjertelig tillykke og tak for samarbejdet om Tværkulturel Missionsuddannelse. Må Herren rigt velsigne DBI med kvalificerede medarbejdere, motiverede studenter, tilstrækkelige midler og måske en snarlig godkendelse til cand.theol. graden! Vi håber ikke, at det vil kræve endnu 40 år!



Peder Østergård Jensen, landssekretær i Evangelisk Luthersk Missionsforening
Evangelisk Luthersk Mission ønsker DBI tillykke med sit 40 års jubilæum. DBI og ELM har en fælles hovedsag i synet på Bibelen som Guds helt igennem

ufejlbarlige og troværdige ord. I ELM glæder vi os derfor over, at DBI gennem 40 år har formidlet det i kirkelivet i Danmark. Det fælles ståsted har betydet, at der gennem årene har været mange ELMere som blev DBI'ere, og at mange teologer fra DBI har haft stor betydning i ELM. Denne hilsen er derfor også på vegne af alle de ELMere, som gennem årene har levet med i og støttet DBIs arbejde.



Jørgen Jørgensen, formand for Menighedsfakultetet og sognepræst i Aabenraa
Menighedsfakultetet ønsker DBI tillykke med jubilæet. I har altid stillet jer under bibelens tale. I har taget klø for synspunkter, der ikke var

populære i tiden. I har forsket og undervist for at afdække bibelsk sandhed til bedste for studenter, bagland og kirke.

Vi er fælles i tjenesten. Vi har udvekslet lærere, forskningsbidrag, strategier. Vi er forpligtede på hinanden i DBI-MF konsortiet. Vi vil Guds ords sandhed sammen.

Tillykke – og Guds velsignelse over jeres fremtidige virke!



Hans-Ole Bækgaard, formand for Indre Mission
Thomas B. Mikkelsen, generalsekretær for Indre Mission

DBI har nu i fire årtiet været med til at give kirken krop og identitet ved at uddanne præster

og missionærer til en konkret tjeneste for Gud og mennesker. Gennem en faglig kompetent uddannelse har DBI været bannerfører for en livsnær og Kristuscentreret forkyndelse, som er dybt forankret i Bibelen og den evangelisk-lutherske bekendelse. Tak for samarbejdet gennem årene – og tak for fælles visioner om at udruste mennesker til mission.

Vi vil ønske jer Guds rige fred og velsignelse og ser frem til et fortsat godt samarbejde.



Jens Ole Christensen, generalsekretær for Luthersk Mission

Tallet **40** spiller en mærkelig rolle i Bibelen: Israels ørkenvandring varede **40** år, Elias vandrede **40** dage til Horeb, Jesus var

40 dage i ørkenen og der er **40** dage fra påske til himmelfart. Det signalerer, at en person, en situation eller en sag er moden til næste store skridt.

Derfor vil vi gerne fra LM ønske DBI tillykke med de 40 år. Vi glæder os over vores samarbejde både om uddannelse til mission, i kirkekampen og i studiet af Guds ord.

Det ligner en tanke, at DBI netop i år bliver en del af et fælles nordisk bibeltro universitet. Måske er de 40 år i ørkenen forbi?

FORDI DER SKAL PRÆDIKES I MORGEN!

→ | Gud skal både gribes i barnlig tillid og mødes med stædig, intellektuel refleksion, siger en af DBIs grundlæggere, Jørgen Skydstofte.



Jørgen Skydstofte var en af dem, der var med til at grundlægge DBI.

*Interview med Jørgen Skydstofte
af stud.theol. Michael Agerbo Mørch*

Længe inden det kom på mode at tale om socialt entreprenørskab, kunne Jørgen Skydstofte sagtens have båret det prædikat. Jørgen Skydstofte var nemlig én af de driftige, unge mennesker, som havde fingrene med i det meste i slut-

60'erne/start-70'erne. Han var bl.a. med til at starte Credokredsen/KFS, Foreningen for Kristne Friskoler (FKF), Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing (KG) og Dansk Bibel-Institut (DBI). Det er altså en central figur i dansk kirkeliv, jeg er taget ud for at interviewe i anledning af DBIs 40-års jubilæum. Målet er at finde ud af, om Jørgen Skydstofte synes, DBI er havnet der, hvor han og de andre "nybyggere" ønskede det.

68'ernes modbevægelse

Jørgen Skydstofte brænder for at fortælle om de spændende tider, han var en del af. Han behøver ikke mere end et enkelt stikord, før han lystigt beretter om DBIs opstart: "Man kan sagtens karakterisere det, vi lavede, som "studenteroprørets modparadigme". Studenteroprøret brød med traditioner og autoriteter, men vi ønskede at fastholde Skriftens autoritet. På universitetet blev studenteroprørets filosofi hurtigt implementeret. Derfor følte vi os nødsaget til at starte en studiekreds, hvor andre røster kunne høres."

Jørgen Skydstofte og andre som fx Carl P. Behrens, Knud Jørgensen, Flemming Kofoed-Svendsen, Niels Ove Rasmussen (Vigilius) og Flemming Burgdorf splejsede om et fælles bibliotek: "Udvalget af god teologisk litteratur var smalt dengang. Den enkelte student havde ingen chance for at skaffe sig det hele selv, så sammen købte vi forskellige bøger fra bl.a. USA, Canada, Norge og Sverige til et fælles bibliotek, så vi kunne udforske den gode teologiske litteratur, der var i de lande. Et eksempel var R.K. Harrisons bog "Introduction to the Old Testament", som for os betød, at vi igen med frimodighed kunne have tillid til Gammel Testamentes troværdighed. Det var et frugtbart miljø, vi på den måde skabte".

Akademi og kirke

Jeg fortæller ham, at jeg ved en tilfældighed læste et gammelt nummer af DBI-posten fra midt-80'erne. Jørgen Skydstofte er afbilledet på forsiden, hvor han på DBI forelæser om konfirmandundervisning. Jeg spørger ham om hans syn på forholdet mellem akademi og kirke:

"Vekselvirkningen er enormt vigtig. Teologien er ikke kun abstrakt filosofi, men også levet liv. Omvendt har den kristne tro og liv også brug for den teologiske refleksion, ellers mister den dybde og bliver rodløs. Gud er kompleks. Han skal både gribes i barnlig tillid og mødes med stædig, intellektuel refleksion". "Hvordan klarer

DBI den sag i dag?" spørger jeg. "Jeg er stolt over det forskningsarbejde som lærerne på DBI lever i dag. De er dygtige og kommer vidt omkring i deres arbejde. Ofte ser jeg, at forskningen fører til praksis, og det er vigtigt. Jeg følger den gamle parole om, at "der drives teologi, fordi der skal prædikes i morgen", og det synes jeg, DBI bidrager meget positivt til. Samtidig har det glædet mig, at DBI har dannet en missionsteologisk platform, hvor der forskes og reflekteres over mission. Vi er nødt til hele tiden at snakke om, hvad kontaktpunktet er hos ikke-kristne. Det er vores kald."

Den fremtidige udfordring

Jeg kan ikke undlade at spørge den gamle pioner, om ikke han har en udfordring til DBI midt i al applausen: "Det bliver aldrig rosenrødt. Skal jeg give en udfordring vil jeg sige, at jeg kan have svært ved at se påvirkningen fra DBI ude i præstegårdene. Det ville være godt, hvis der blev arbejdet på at skabe en større forbindelse mellem DBI og det gode arbejde, der bliver gjort i mange sogne. Det kræver rigtig meget af både DBI og præsterne. Om løsningen måske er et konvent, eller noget lignende, ved jeg ikke, men det var måske en overvejelse værd. Et andet punkt, som er en gammel drøm for mig, er at etablere et homiletisk-pædagogisk forskningscenter. Dvs. et sted hvor man driver homiletisk (læren om at kommunikere/prædike) forskning og pædagogisk tænkning. Det er så afgørende, at vi kan formidle evangeliets budskab og samtidig skabe en større bevidsthed om oplæringen i folkeskolerne. Ellers taber vi den næste generation på gulvet. Her synes jeg, det er glædeligt med det arbejde, der allerede bliver gjort på DBI, men indsatsen må gerne intensiveres".

Jørgen Skydstofte er måske ved at have aftjent sin værnepligt i det kristne, institutionelle Danmark. Men at han stadig har gode visioner for evangeliet i Danmark, kan vist ikke betvivles.

TAK FOR UDDANNELSEN!

→ | Filip Osmundsen har i otte år haft sin gang på DBI både som studerende og som pedel. Filip har netop skrevet sit teologiske speciale, og håber snart at kunne kalde sig selv for cand. theol.

Af Filip Osmundsen, menighedsleder i Københavnerkirken og pt. ansat hos Dansk Europamission

En personlig læseplads. En hel etage proppet med god teologisk litteratur. Et hyggeligt fælleskøkken og en stor kaffestue med plads til spisning, diskussion og hyggesnak. Kompetente lærere med begejstring for forskning og formidling. Dygtige medarbejdere i supportafdelingen og en klog og visionær rektor. Åndeligt fællesskab og udfordrende undervisning. Centralt beliggende i København med alle hovedstadens kulturelle tilbud og muligheder i gåafstand. Alt dette har jeg nydt godt af i løbet af de sidste otte år, hvor jeg har været studerende på Dansk Bibel-Institut.

Helt gratis!

Hvad har jeg betalt for alt dette, spørger du måske. Ingenting! De gode rammer og alle undervisningstimerne har været ganske gratis. Helt gratis for mig, fordi en anden har betalt regningen – hvilket i øvrigt er et godt bibelsk princip!

Tak!

Vedkommende som har betalt for hele pakken er muligvis dig, kære læser. Som læser af DBIposten



FOTO: DBI

Filip Osmundsen er fuld af taknemmelighed for de 8 år han har tilbragt med studier og pedelarbejde på DBI.

er du højest sandsynligt også ven af DBI og med til at støtte og give penge til DBI. Derfor vil jeg benytte denne anledning til at sige tak! Tak for din forbøn, din støtte og dit økonomiske bidrag til DBI, som jeg som studerende har fået gavn af. Uden dig var det ikke muligt. TUSIND TAK!

Ud over at sige tak, vil jeg også tillade mig at bede dig om at fortsætte med din støtte. Hvis du bliver ved med at bede for og give gaver til DBI kan mange andre studerende, ligesom jeg, også nyde godt af DBI i fremtiden.

husk i forbøn

Bed om/for

- at DBI fortsat kan tilbyde gedigen bibeltro undervisning
- intellektuel refleksion og barnlig tillid til Guds ord
- at vi får penge nok til at give lån og stipendier til nye studerende

Tak for

- et dejligt stort nyt hold studerende
- dygtige og engagerede gamle studerende
- DBIs mange og trofaste venner

→ | Selv er jeg kommet gennem teologistudiet med troen i behold, men jeg er ikke sikker på, at det var tilfældet, hvis ikke jeg jævnligt var kommet på DBI.

EN UDFORDRENDE BASE

Af *Andreas Kammersgaard Ipsen*, ungdomskonsulent i LMU

Nogle mennesker er blevet berømte for deres sidste ord, et fænomen, der kaldes "famous last words". Har man håb om at blive berømt på den konto, er det især nyttigt, hvis de sidste ord er tragikomiske, som det var tilfældet med de sidste ord fra den amerikanske general John Sedgwick, der i et forsøg på at opmuntre sine mænd under den amerikanske borgerkrig udtalte: "De kan ikke ramme en elefant på den afstand". Bang.

Åndelig død

Der findes andre måder at dø på end den fysiske. En kristen kan nemlig falde fra troen og dermed lide en åndelig død. Desværre er denne død overgået ikke så få unge kristne, efter at de er startet på teologistudiet i Danmark. For disses vedkommende er jeg alvorligt bange for, at de sidste ord af deres åndelige liv har lydt noget i retning af: "Jeg har ikke brug for at komme på DBI under mine studier".

Solid base

Selv er jeg kommet gennem teologistudiet med troen i behold, men jeg er ikke sikker på, at det var tilfældet, hvis ikke jeg jævnligt var kommet på DBI. Ingen kristne er åndelige supermennesker. For de fleste vil seks års intensiv oplæring i bibelkritik og slatten teologi på Det Teologiske Fakultet være en seriøs udfordring for troen, især hvis man ikke har en solid base at støtte sig til. Sådant en base er DBI, og den er jeg dybt taknemmelig for, at jeg har kunnet støtte mig til. Det betyder ikke, at det er uden værdi at engagere sig i studiemiljøet på universitetet. Løsningen er nemlig sjældent at isolere sig, men derimod at lade det fundament, man har på DBI, give frimodighed til også at engagere sig i livet på Det Teologiske Fakultet.



FOTO: DBI

DBI har været en solid base, som jeg har kunnet støtte mig til, skriver Andreas Ipsen.

Støtte og udfordring

Gennem fyrrer år har DBI været base for et utal af teologistuderende. Derfor fortjener DBI et stort tillykke med ønsket om, at mange teologistuderende fra Det Teologiske Fakultet også fremover vil finde både støtte for troen og sunde akademiske udfordringer på DBI. Jeg håber, at endnu flere fremover vil gøre brug af DBI, så de kan blive bevaret fra den åndelige kvælningsdød, men også få frimodighed og blive udfordret til at engagere sig i deres studiekammeraters liv uden for DBIs trygge mure.

DBI 40 ÅR ET KIG I ARKIVET

→ | DBI var ikke mange måneder gammel før man begyndte at udsende informationsbreve – forløberen til DBI-posten. Vi har plukket et par citater fra de første breve.



Det lykkedes DBI i 1973 at leje et lokale hos KFUK i København:

"Lejemålet omfatter i første omgang et enkelt lokale, i hvilket vi straks kan gå i gang med at indrette og opbygge et studiebibliotek. Samtidig vil det være en udmærket ramme omkring en begyndende undervisning for teologiske studerende samt eventuel bibelundervisning af anden art."

Også i 1973 var økonomien et ømt punkt:

"De udgifter, Dansk Bibel-Institut indtil nu har haft i forbindelse med trykning og udsendelse af brochurer, køb af konvolutter, brevpapir m.v. beløber sig til i alt ca. kr. 6.000, som forfalder til betaling i nær fremtid. De foreløbige indtægter beløber sig til ca. kr. 3.000. Vi har med andre ord ikke i dag midler til dækning af de udgifter, der snart forfalder til betaling, langt mindre til nogen større investering i indretning og opbygning af studiecenter og bibliotek samt afholdelse af de udgifter, den begyndende bibelundervisning vil være forbundet med. Men: "Mit er sølvet, og mit er guld, lyder det fra Hærskarers Herre" (Haggaj 2,8). Derfor sætter vi frimodigt vor tillid og forventning til Herren."

Men behovet voksede hurtigt, og senere samme år lød det:

"I skrivende stund har vi modtaget kr. 28.953 i gaver og har omtrent kr. 5.000 til rådighed af disse endnu. Det kunne så måske se ud som om vi ikke længere behøver så stor økonomisk støtte. (...) Men skal vi knytte en lærer fast til instituttet, skal vi nok regne med et årsbudget på mindst kr. 100.000. Og i den forbindelse vil vi gerne spørge jer: "Hvornår kan vi så ansætte en lærer?" (...) Lad os sammen bede Gud om, at Han vil gribe ind også i denne sag! Hilsen med Zef. 1,7. "

Og undervisningen gjorde indtryk:

"Ca. 30 stud.theol.er, hvoraf mange var kommet helt fra Århus, fulgte (...) Seth Erlandssons kursus i Israels Historie og det (jeg er sikker på, at jeg taler på de manges vegne) med stort udnytte. (...) Vi, der blev undervist, kunne hver morgen sammen med vor underviser holde morgenandagt og bede om Helligåndens vejledning. (...) Atmosfæren var fri for den spænding, som ofte fornemmes på Universitetet. Vi fik alle lov til for en gangs skyld at lytte og modtage, ja, vi slugte hver en bid, der blev serveret for os, og det var lutter sund føde."



LoyaltyPlus+

Kunde- og medarbejdertilfredshed

Måling af tilfredshed og loyalitet samt ledelsesrådgivning til tolkning og anvendelse af resultater.

Kontakt gerne Kim Hjermand for en uforpligtende drøftelse af muligheder og priser.

LoyaltyPlus
Hovmarksvej 68
DK-2920 Charlottenlund

Tlf.: 40 844 441

www.loyaltyplus.dk

Israel på egen hånd

- Gode priser på flybilletter.
- Vi booker også gerne hotel, bil samt andre arrangementer efter DIT ønske.



7592 2022 - israel@felixrejser.dk



Frederiksborg Apotek

Slotsgade 26
3400 Hillerød
Tlf: 4826 5600

www.frederiksborg.netapotek.dk

Apoteket har døgnvagt



sjælesorg.dk

- i al fortrolighed

*sjælesorg - forkyndelse
bibelundervisning - foredrag*

Dan K. Månsson - tlf. 29 26 44 34

DBIPOSTEN

Redaktion

Rektor Børge Haahr Andersen, ansv.
Skr.leder Ellen Lodahl Pedersen, red.
Kontorfuldmgt. Dorte Klein, red.sekr.
Stud.theol. Christian H. Jensen
Stud.theol. Bergur Johannesen
Stud.theol. Jesper Sundgaard

Indlæg sendes til dbi@dbi.edu DBI-posten sendes gratis til interesserede

Design Chr Rahbek Olsen
Tryk TypoGraphic A/S

ISSN 0906-825X



Frederiksborggade 1B 1
1360 København K
Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)
Email: dbi@dbi.edu, www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Reg. 3205 Konto 0005215900
DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Formand Christian Jensen
Rektor Børge Haahr Andersen
Skr.leder Ellen Lodahl Pedersen
Studiekoor. Christian S. Holmgaard



POST

PP DANMARK

Magasinpost – MMP
ID-nr. 42472

aktuel kommentar | Hvis mennesker selv sætter de etiske normer, vil det fjerne fundamentet for et godt og sundt menneskeliv.

FRI FOR FORPLIGTENDE NORMER?

Af Jens C. Schmidt, medlem af DBIs styrelse

Mange tænker nok: Det vil være dejligt, hvis vi kan få frihed til at leve, som vi har lyst til. Bare vi ikke skader andre. Al den snak om, at noget er sandt og om en forpligtende etik er fint nok for nogle, men for vi andre er det med til at reducere den menneskelige livsudfoldelse!

Selvskabte problemer

Personligt tror jeg, at en udvikling, hvor mennesker selv sætter de etiske normer, over tid vil fjerne fundamentet for et godt og sundt menneskeliv. Det er på mange måder en udvikling, der har været i gang en tid og givet dårlige frugter.

Konkret er jeg ikke i tvivl om, at en større villighed til at rette livet ind efter De ti bud, giver et helt andet godt og

sundt menneskeliv. Mange af nutidens problemer ville være langt mindre og mere overkommelige at løse. Det store spørgsmål er så, hvor finder vi de egentlige normer og det, der er sandt. Kan vi stole på det, der står i Bibelen, vil mange spørge.

Et godt svar

Jesus har et rigtig godt svar: "Den der vil gøre hans vilje, skal erkende, om min lære er fra Gud." (Joh 7,17) Her bliver det meget praktisk og konkret. Vil vi nå et mål, må vi gå den vej, der fører derhen. Det betyder, at vi må gå den vej, Jesus siger. Da vil vi erfare – erkende – opleve, at det Jesus har sagt, virkelig er Biblens ord.

Vil du vide, hvad Bibelen siger? Så begynd at indrette dit liv efter, hvad der står i Bibelen. Så vil du møde Gud og opleve, hvad Guds Ord egentlig er.

månedens citat

Gør brug af Ordet! Det er hemmeligheden ved det åndelige livs opkomst og hele eksistens.

N.O. Rasmussen (Vigilius)