

Rektor takker af

S.04

S.10

Efter 17 arbejdsomme år på DBI går
Børge Haahr Andersen på pension

INDHOLD

- S. 03 — Økonomi
- S. 04 — En uforudset livsvej
- S. 06 — Pinse – festen for lovens gave
- S. 08 — Hvordan formidler vi evangeliet til børn og unge?
- S. 09 — Teologer skal lære at formulere sig mundtligt og skriftligt
- S. 10 — Tak til en rektor, der satte spor
- S. 12 — Ikke så ringe endda!
- S. 16 — Missionen er fuldført

Månedens citat

” Farvel gør altid ondt i halsen.

Søren Brun

DBI—POSTEN

Redaktion —

Rektor Børge Haahr Andersen, ansv.
Skr.leder Ellen Lodahl Pedersen, red.
Kontorfuldmgt. Dorte Klein, red.sekr.
Stud.theol. Mads Due
Stud.theol. Nicolai Kaltoft
Stud.theol. Johannes Heule
Stud.theol. Cecilia Harvey

Indlæg sendes til dbi@dbi.edu
DBI-posten sendes gratis til interesserede
ISSN 0906-825X

Design —

Chr Rahbek Olsen

Tryk —

Øko-Tryk

 DANSK BIBELINSTITUT

Leifsgade 33, 6.
2300 København S

Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)
Email: dbi@dbi.edu, www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Reg. 3409 Konto 0005215900

DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Formand Jens Peter Rejkjær
Rektor Børge Haahr Andersen
Skr.leder Ellen Lodahl Pedersen
Studiekoor. Peter Greek Kofod

TAK FOR VELUDFØRT TJENESTE!

Af sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen

I dette nummer af DBI-posten siger vi farvel og tusind mange tak til to DBI-ansatte, som har sat deres tydelige spor i DBI's arbejde: Rektor Børge Haahr Andersen og missionslærer Kristian Mogensen går begge på pension til sommer.

Der er ikke mange fag, hvor man ikke kan læse missionsperspektivet ind som en helt naturlig del, vil Kristian Mogensen mene. Og der er ikke mange problemstillinger, der ikke kunne have gavn af en anelse humoristisk tilgang, vil Børge Haahr Andersen nok også mene. Begge dele har vi i den grad nydt godt af her på DBI! Vi vil savne dem begge som de dejlige medmennesker, de er.

TO NÆSTEN-PENSIONISTER

Børge Haahr Andersen fortsætter efter sommer i en 20 % ansættelse som rejsepræst og underviser i fire år endnu. Carsten Elmelund Petersen går også fra sommeren 2022 ned på 20 % frem til sommeren 2023 for at bane vejen for sin efterfølger i jobbet. Vi tager behørigt afsked med Carsten Elmelund næste år!

AFLØSERNE ER PÅ VEJ!

DBI bliver aldrig det samme uden de gode kolleger, vi nu skal sige farvel til – men det bliver noget andet, og det er også godt! Der er rigtig gode afløserer på vej! Henrik Nymann Eriksen afløser Børge Haahr Andersen, René Sølvsten Nissen afløser Kristian Mogensen, og Michael Agerbo Mørch afløser Carsten Elmelund Petersen. Det er godt nyt!

ET LILLE OVERSKUD I 2021

Bestyrelsen har godkendt årsregnskabet for 2021. I kan se det på www.dbi.edu. Det endte med et lille overskud på 52.000 kr. Faktisk fik vi det bed-



Giv en jubilæumsgave på flere måder

- Bed for DBI
- Ønsk gaver til DBI til næste familiefest
- Brug facebookindsamlingen
- Lav en PBS-aftale
- Opret et gavebrev
- Skriv testamente til fordel for DBI
- Se mere på www.dbi.edu

ste årsresultat nogensinde med en gaveindtægt på 8.450.993 kr. – særligt pga. et par ekstraordinært store gaver.

VI UDDANNER STADIG DIN NÆSTE PRÆST
Uanset hvem der arbejder på DBI, så uddanner vi stadig – måske – din næste præst, missionær, menighedsmedarbejder, ungdomskonsulent etc.

Der er hele tiden brug for nye i kirkens arbejde, og derfor beder vi jer fortsat om at give en rigtig god gave her i 50-året for DBI's oprettelse.

Giv fx din jubilæumsgave på www.dbi.edu eller på MobilePay 33243.

En uforudset livsvej

Hvordan gik det til, at en landmandssøn fra Vestjylland havnede ikke bare i København, men endda indenfor teologi? To studerende interviewer deres afgående rektor Børge Haahr Andersen.

Af Mads Due, stud.theol. og Lars Jensen, masterstuderende

Vi banker på kontordøren hos Børge for at få et interview med den afgående DBI-rektor. Hvad har han brugt sin tid på, og hvad han skal bagefter?

LÆS IKKE TEOLOGI!

”Der var stort set ikke nogen teologer i LM dengang i min ungdom. Jeg lovede endda nogle af de lokale, at jeg aldrig ville læse teologi, for det forbandt man med liberalteologi. Dengang var DBI kun i sin spæde begyndelse”.

”Første gang jeg sådan for alvor hørte om DBI var engang, da DBI’s daværende rejsesekretær Jørgen Sejergaard holdt et ungdomsmøde i Sædding-Astrup. Dengang var jeg landmand, og jeg tænkte: Det er da udmærket, at de laver sådan noget for teologer ovre i København”.

Vi kan ikke undgå at grine flere gange undervejs i interviewet, for man skal ikke have kendt Børge længe, før man finder ud af, at han ustandselig henviser til sin fortid i det jyske. Børge kommer vidt omkring, men vi forstår, at det særligt var et år som rejsesekretær i KFS, der fødte en længsel i ham efter fordybelsen.

”Selve teologistudiet blev”, siger Børge med et skævt smil, ”en salig tid! Der kunne jo være

enkelte dødssejlere, men jeg blev faktisk meget bidt af sprogfagene. Jeg læste hebraisk hos Nicolai Winther-Nielsen, og han piskede jo en stemning op uden lige”.

Vi smiler og genkender udmærket beskrivelsen af vores egen hebraisklærer. Alligevel er det ganske interessant at høre om, hvordan den slags foregik i det forrige årtusinde. Med et glimt i øjet fortæller Børge:

”Jeg læste kun i 8 år, og gennemsnittet dengang var over 9 år. Mine medstuderende syntes, at det var usolidarisk, at jeg sådan overhalede dem”. Hastigheden skyldtes, at Børge skulle være KFS-sekretær i Nordjylland. Derefter blev han sognepræst i Emdrup kirke i Københavns Nord-vest kvarter.



”Jeg kom naturligvis til januarkursus hvert år. Jeg har vist kun forsømt to gange. Den ene gang var, da min kone valgte at føde dér midt i januar. Hun syntes det var upassende, hvis jeg tog afsted” kommenterer Børge.

REKTORTIDEN

”I 2004 kom jeg med i DBI’s styrelse, fordi jeg vist nok kom til at love Niels Ove Vigilius en måned, før han døde, at jeg ville sige ja.” Tiden som menigt styremedlem blev dog kort.

”Daværende rektor Jens Ole Christensen blev generalsekretær i LM i 2005. De andre i styrelsen sagde så til mig: ’Vi er blevet enige om at spørge dig om at blive rektor.’ Det synes jeg var meget morsomt. Men så gik det op for mig, at de mente

det. Da jeg kom hjem til konen, måtte jeg derfor bede hende om lige at holde en pause i støvsugning. Der var altså noget, vi skulle snakke om”.

Børge sagde tøvende ja til opgaven, men det skulle snart ændre sig.

”Der var en del af punkterne i min nye arbejdsbeskrivelse, som jeg ikke kunne se mig selv i, fordi jeg brænder for det evangeliserende og menighedsopbyggende. Men jeg kunne se mig selv i studenterkontakten og i baglandskontakten. Og jeg syntes, det var sjovt at komme ind i det teologiske miljø igen”.

Børge har det med at tale sin rolle en del ned, og med et glimt i øjet svarer han på, hvordan en hverdag kan se ud for ham:

”Nogle gange er det jo dødsdygt administrativt, det jeg sidder og laver. Men så hører jeg, at de fortæller vittigheder ude i kaffestuen. Så kan jeg mærke, at jeg lige skal hente en kop kaffe”.

Ikke desto mindre har DBI været i en rivende udvikling i Børges 17 år som rektor. Fra primært at give supplerende undervisning har DBI både haft et samarbejde med Misjonshøgskolen i Stavanger, University of Wales, og siden 2012 har man udbudt en bacheloruddannelse i teologi og mission – og nu praktisk teologi – i samarbejde med Fjellhaug i Oslo.

”Over 5 år er halvdelen af lærerstaben blevet udskiftet. Den nye generation af lærere har været min tids væsentligste projekt. Det er fantastisk, at de rette folk var der, og at vi fik penge til generationsskiftet”.

FREMTIDEN

Børges otium indeholder ikke kun badeferier.

”Jeg skal dog ned i tempo, og så skal jeg koncentrere mig om to ting: Undervisning og møder i baglandet.” Men jeg har tænkt mig at lave en samling på syvende sal for gamle DBI-lærere, og så kan vi sidde og snakke om tidens elendighed og sådan noget”.

Slutteligt spørger vi, hvad han gerne vil huskes for. ”Jeg regner med, at jeg om 10 år er glemt. Eller at der er et par af mine vittigheder, der bliver husket...”. Mere seriøst presser vi ud af ham: ”Jeg vil gerne huskes som den, der førte det bedste videre på DBI”.

Børge kunne aldrig drømme om at prale, men som studerende er vi nu ganske godt tilfredse med det DBI, vi kender anno 2022!

SERIE: JØDISKE FESTER, 4/5

Pinse

– festen for lovens gave

Pinsefesten fejres af jøderne den dag i dag som den begivenhed, hvor Moses fik lovens tavler på Sinaj bjerg. Men pinsen indgår også i selve frelseshistorien.

Af Jan Holm Mortensen, sognepræst ved Kristkirken i Kolding



Ved Sinaj bjerg fik Israel en høstkalender med tre valfartsfester (2 MOS 23,10-19). Den skulle værne dem mod hedenskabets frugtbarhedsguder, når de kom ind i det forjættede land. Samtidig fik festerne et frelseshistorisk indhold (3 MOS 23): Påsken fejrede byghøsten og udvandringen fra Egypten. Løvhyttefesten fejrede frugthøsten og Guds frelsende nærvær i ørkentiden (3 MOS 23). *Pinsens* frelseshistoriske betydning bliver dog ikke skåret ud i pap. I 3 Mos 23 har pinse ikke engang et navn, men kobles direkte på påskens høstperspektiv: Fra svingningen af byghøstens første neg for Herrens ansigt skal der tælles syv uger og så skal israelitterne bringe to svingningsbrød til templet, bagt af hvedehøstens førstegrøde. *Heraf* får pinse sit navn: *shavuot* = ”uger”, på hebraisk, *pentekoste* = ”50” (dage) på græsk: ”pinse”.

PINSEN HÆNGER PÅ PÅSKEN

Pinsen bliver et *klimaks* for hele kornhøsten fra det første neg til det daglige brød. Dens ene festdag bliver påskens punktum. Samtidig udgør pinsedag et *vendepunkt* som begyndelse på den tid, hvor man skulle bringe førstegrøden af landets syv afgrøder op til templet indtil den store løvhyttefest (4 MOS 28,26).

Selvom pinsens frelsesperspektiv ikke bliver fremhævet, må det være pagtslutningen ved Sinaj bjerg, der skal tænkes ind her. Det var netop ved pinsetid, at Moses fik lovens tavler på Sinaj bjerg (JE 2 MOS 19,1). Sådan fejrer jøderne stadig pinse som festen for ”lovens gave”.

FEST FOR FRELSEN

Også som fest for *frelsen* hænger pinse på påske. Gud frelste ikke bare folket fra noget (påske). Han frelste det til noget, nemlig til fællesskab med sig selv (pinse). Sådan er pinse påskens *klimaks*. Og samtidig et *vendepunkt*: For herfra går folket nu med Gud som Herre mod det forjættede land.

Med pagtslutningen som nøgle dukker tre perspektiver op: Gud giver sin lov til det folk, han har frelst (1). Den udgør betingelserne for den pagt (2), der bliver stiftet ved ”pagts blod” (2 Mos 24). På basis af pagten flytter Gud ind hos sit folk (3): Han tager bolig i tabernaklet og udruster først Moses (2 MOS 34,29) og siden de 70 ældste med sin Ånd (4 MOS 11,16-25).

DEN NYE PAGT

Dette sidste perspektiv bliver senere også profeternes vision. For Israel *holdt* jo ikke Herrens pagt. Profeterne ser en ny og bedre pagt for sig. Den skal bygge på syndernes forladelse. Guds lov skal skrives i hjerter af kød. Til *den* tid vil Gud udgyde sin ånd over hele sit folk og rejse et nyt tempel, hvorfra levende vand skal strømme til alle menneskers velsignelse.

Det er disse løfter, der opfyldes, ”da pinsedagen kom” (APG 2) netop *den* pinse, hvor påsken havde fået sin evige opfyldelse ved Jesu død (på påskelammens slagtedag) og opstandelse (på førstegrødens dag). Det, der udspillede sig for folks øjne i Jerusalem den dag, har været som at se ”Sinaj 2”: Tunger af ild, der fordelte sig på disciplene og satte dem i stand til at tale Guds ord på fremmede sprog, svarer til samtidige forestillinger om begivenhederne ved Sinaj bjerg: Hvordan Guds tale blev til synlige ildtunger, der delte sig op i 70 sprog.

Også i den nye pagt hænger pinsen på påsken. Den frelse, Jesus vandt for os i påsken, bliver os til del i pinsen. Pinsen giver ikke et billede af en åndelig maksimal-erfaring. Pinsen er, ligesom påsken, en frelseshistorisk éngangsbegivenhed: På basis af den nye pagts forløsning i påsken tager Gud selv på en tydelig måde bolig i den nye pagts folk, flytter ind i sit nye tempel, hvor loven nu skrives på hjerter, og hvorfra det levende vand ved Guds kraft skal strømme ud i verden og bære frugt. Sådan er pinsen også i den nye pagt en ny begyndelse, hvorfra vi sendes ud i Åndens kraft på Guds mission.

På pinsedag tog Kristus ved sin Ånd bolig i sin kirke én gang for alle. Vi, der ikke var med den dag, får del i den samme gave ved dåb og tro: ”Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave”. Ved dåben blev vi bestændede med den nye pagts blod til en god samvittigheds pagt (1 PET 1,2; HEBR 10,22). Vi kan tænke på vores egen dåbsdag som vores personlige pinsedag. Nu gælder det så om at vandre med Jesus og leve i den relation hver eneste dag, så han kan bære frugt i os og ved os, indtil vi når frem til målet, vores sjæles frelse. Sådan som apostlene allerede dengang viste os ved eget eksempel: ”De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne” (APG 2,42).

SERIE: TEOLOGISKE FAG

HVORDAN FORMIDLER VI EVANGELIET TIL BØRN OG UNGE?

Af Ninna Vestergaard Braüner, timelærer i Børn, unge og kristen tro

Jeg har ansvaret for Børnekirken på søndag. Hvad gør jeg? Jeg er én af lederne på juniorlejren. Hvilke emner skal jeg tage op? Hvordan formidler jeg evangeliet til tro for 30 børn med vidt forskellige forudsætninger? Jeg skal undervise minikonfirmander til efteråret...

Njal Skrunes har skrevet en bog med titlen: *Fortell dem og lær dem!* Titlen er enkel og ligetil. Hans erfaringer med religionspædagogik har altid fået ham til at vende tilbage til de bibelske fortællinger, fordi Gud åbenbarer sig i Bibelen. Her ser vi, hvordan beretningerne om hvem Gud er, og hvordan han handler, fortælles videre til næste generation.

FORTÆLLINGENS KRAFT

Fortællingen kan også i dag give et godt grundlag for forkyndelsen. Den appellerer til vores fantasi og forestillinger, så beretningen bliver nærværende og aktuel. Mange husker, hvad de fik fortalt, da de var børn. Måske er det først som voksen, indholdet i fortællingen får betydning for troen og livet som kristen.

ET MANGEFACETTERET EMNE

Det lyder jo enkelt, men kan jeg fortælle? Ja, alle kan lære det ved at gøre det. Jeg har netop afsluttet undervisningen i faget: *Børn, unge og kristen tro*, som henvender sig til teologistuderende, (kommende) kirke- og kulturmedarbejdere plus ledere i det frivillige børne- og ungdomsarbejde. I faget har vi set på mange forskellige aspekter, der har betydning for formidling og forkyndelse for børn og unge. Hvilke kristendomsfaglige forud-



sætninger har børn og unge med fra skolen? Psykologien kan beskrive, hvad der karakteriserer børns tænkning og forståelse på forskellige alderstrin. Sociologien kan sige, hvad der karakteriserer børn og deres forældre i dag. Religionssociologiske undersøgelser viser, hvad børn er optaget af. Og didaktikken lærer os at have en klar struktur for undervisningen og et klart formuleret mål for, hvor vi vil hen.

Børn og unges åndelige liv skal have næring lige så vel som voksnes. Trosoplæring er derfor vigtig, men formidlingen kan kvalificeres. Det er vi forpligtet på. Derfor vil DBI også fremover satse på religionspædagogiske tilbud.

SERIE: TEOLOGISKE FAG

TEOLOGER SKAL LÆRE AT FORMULERE SIG MUNDTLIGT OG SKRIFTLIGT

Af Børge Haahr Andersen, rektor og lærer i praktisk teologi

Hvad hjælper det, at man kan forstå Bibelen på grundspregene, fortolke den og sammentænke troens indhold i troslære og etik, hvis ikke man kan formidle det videre til andre mennesker, sådan at de forstår det og tager det til sig?

Med ovenstående sætning har jeg de sidste 17 år påstået, at homiletik – formidling – er det vigtigste teologiske fag på DBI, og at alle andre teologiske fag dybest set er hjælpefag for homiletikken.

TEKSTNÆR

Jeg plejer at inddele formidlingen i fire punkter. For det første skal en kristen formidling være tekstnær. Tilhørerne skal have et møde med den bibelske tekst, sådan at de, næste gang de læser teksten, husker dele af prædikenen. Tekstens væsentligste pointe bør også være prædikens væsentligste pointe. Tuft, trøst, irettesættelse, løfte, formaning. Alle sider må frem og tydeliggøres i formidlingen.

LIVSNÆR

For det andet skal en kristen formidling være livsnær. En præstekollega sagde engang til mig, at en forkynder skal være god til at læse Bibelen og god til at læse sine tilhørere. Dvs. være tæt på tilhørernes hverdag, sådan at vi kender deres glæder og sorger. For Guds ord skal helt frem til den, der lytter, sådan at den enkelte indser, at tekstens budskab er sandt, og at det er sandt for mig. Hvis formidlingen kun er tekstnær, bliver det en præcis fortolkning af en tekst fra fortiden. Hvis formidlingen kun er livsnær, bliver det en hjælp

til at forstå sig selv bedre. Men nu skal den være begge dele, fordi Guds ord vil i kontakt med vores "sjæl", hele vores personlighed.

PERSONLIG

For det tredje skal en kristen formidling være personlig. Jeg skal selv have gennemlevet det budskab, som jeg søger at formidle til andre. Teksten med dens tuft og trøst må farve mit 'jeg', sådan at tilhørerne møder mig, når de møder teksten. I al min ufuldkommenhed og sårbarhed. Jeg må vove at være personlig, sådan at tilhørerne bliver klar over, at jeg selv har kæmpet med teksten og gjort den til et med mig.

PÆDAGOGISK

For det fjerde må en kristen formidling være pædagogisk. Indholdet må være klart gennemarbejdet og struktureret, sådan at jeg selv og tilhørerne kan huske det væsentligste. Jeg må formidle på en forståelig måde – ellers nytter den gode forberedelse ikke noget.

For det femte skal en formidling få ende igen. Som min afdøde svigermor sagde det: "Det bedste ved en tale er, hvis den får ende!" Det gælder også denne artikel.

Tak til en rektor, der satte spor!

Som rektor på DBI har man også en væsentlig rolle i dele af dansk kirkeliv. Børge Haahr Andersen har arbejdet utrætteligt for at videreføre DBI's vision – og arbejdet sammen med andre om denne vision.

Det viser hilsner fra DBI's samarbejdspartnere.



Søren Skovgaard Sørensen,
Luthersk Mission

” Jeg har fulgt Børge Haahr Andersens lederskab af DBI med stor taknemlighed. Børge har været rammesættende for praktisk teologi gennem undervisning, prædikener og sjælesorg. Børge er effektiv med sine mange besøg rundt omkring i landet. Både for DBI og i LM's bagland. Jeg påskønner Børges gavmilde vidnesbyrd mundtligt og skriftligt.

Børge er et kirkeligt vidne om Jesus med lidenskab for Bibelens værdier. Han er frimodig, hårdtarbejdende og bruger aktivt den lune jyske humor, som afslører hans hjerte overfor alle mennesker. Som samarbejdspartner skal man ikke tage fejl af hans købmandskab, men jeg har altid oplevet ham reel. Han er velforberedt og får som regel den bedste løsning. Man er aldrig i tvivl om, hvad Børge står for.



Thomas Bjerg Mikkelsen,
Menighedsfakultetet

” Det er en kompliceret opgave at lede en akademisk uddannelse i et samfund, hvor lovgivningen ikke støtter op om private universiteter. Derfor er det imponerende, at DBI under Børges ledelse er i så god forfatning: Uddannelsesstilbuddet er stærkt. Næste generation af undervisere er uddannet og ansat. Økonomien har aldrig været bedre.

Det vigtigste er dog, at Børge har holdt fast ved visionen. DBI præger hver eneste dag fremtidens præster og kirkelige ledere med glæde over evangeliet, tillid til Bibelen og kærlighed til mennesker.

Stor tak for en omfattende og betydningsfuld indsats – og for samarbejdet omkring vores fælles uddannelse! Vi vil ønske dig Guds rige velsignelse over dit fortsatte virke som underviser, forkynder, skribent og præst.



Henrik Højlund,
fhv. formand for ELN

” Børge er en kirke-fighter. Han har noget af det der i sig, som Kaj Munk citeres for: ”Aldrig, aldrig spørge om det nytter, blot om det er sandt”. Børge er ikke uden sans for det menneskekløge og det diplomatiske, men han synes oftere at lægge flere mønter i sandhedsskålen. Det betyder, at man kan gøre klogt i at spørge Børge, når det gælder om at se, hvad der er den uomgængelige klarhed i en sag. Børge har blik for den ægte mønt fremfor de mange falske mønter. Derfor var det heller ikke dumt, da vi i ELN fik ham til at tage en frivillig tjeneste på sig som ”pastoral vejleder”. En slags pseudo-biskoppelig tjeneste for alle i og omkring folkekirken, som gerne vil holde sig til ægte fremfor falske mønter.



Peder Østergaard Jensen,
Evangelisk Luthersk Mission

” Børge har som rektor fastholdt et stærkt bånd mellem trofaste DBI-støtter langt væk fra hovedstaden og studiemiljøet på DBI. Jeg beundrer den måde, han i skrift og tale har udnyttet sin egen landmandsbaggrund samtidig med, at han er gået foran i udviklingen af DBI som et nutidigt og relevant læringssted for teologi og mission. På den måde eksemplificerer Børge DBI's særlige profil: At bygge bro mellem kulturer, så evangeliet kan blive hørt og forstået. En sag som vi i ELM fortsat med glæde står sammen med DBI om. Tak til Børge for velvilligt at stille som forkynder og underviser i ELM. Alt godt og Guds velsignelse fremover.



Frank-Ole Thoresen,
rektor på Fjellhaug

” Det er nu 10 år siden DBI og Fjellhaug indgik samarbejde om teologisk uddannelse i København. Du spillede en helt afgørende rolle for at det samarbejdet kunne opstå. Gennem disse år har jeg lært dig at kende som en hårdtarbejdende, visionær og tryk leder. Du er også en dygtig teolog, som er villig til at kæmpe for det, du tror på, og du brænder for at teologi skal være liv og »hjerterforhold«, ikke bare teori.

Hjertelig tak for din lune humor, de gode samtaler og et godt samarbejde. Jeg ønsker dig alt godt og Guds velsignelse. Broderhilsen Frank Ole.



Af Hans-Ole Bækgaard,
Indre Mission

” Som teenager i efteråret 1989 og lige begyndt på Vesthimmerlands Gymnasium mødte jeg Børge som vores gode KFS-sekretær i det nordjyske. Jeg fik hurtigt et godt indtryk af ham – menneskeligt, teologisk og åndeligt. Siden er vores veje krydset kontinuerligt og på flere måder i det kirkelige landskab. Det har været berigende med tillidsfulde samtaler gennem årene. Børge står for mig i et særligt lys som en af de få, der har fulgt mig på min rejse som teolog, præst og kirkelig leder. Ud over den underfundige humor har jeg værdsat hans frimodighed til at udvise teologisk fasthed og give udtryk for sin overbevisning.

Stor TAK for alt det, som du har givet os andre og ladet dig bruge til for Guds riges sag.

Ikke så ringe endda!

DBI's missionslærer Kristian Mogensen går på pension efter at have leveret 16 års gedigen undervisning til vores studerende. Vi vil savne hans vedvarende insistensen på at tænke mission ind i hverdag og undervisning.

Af rektor Børge Haahr Andersen



Det lå engang i luften, at Kristian skulle være landmand, men det var noget helt andet, der kom til at forme Kristians arbejdsliv.

ET KALD

Der rumsterede et kald i Kristians sind. Det førte til et bibelskoleophold og senere missions-skole for at blive missionær i LM's internationale arbejde. Kristian var i mellemtiden blevet kæreste med en bornholmerpige. De blev begge antaget som missionærer gennem en vurdering fra LM's ledelse, og da Kristian og Merete indgik ægteskab, blev der ikke blot lyst Guds velsignelse over dem. De fik også LM's landsledelses velsignelse. Det var ikke så ringe endda.

12 ÅR I ETIOPIEN

Det blev til 12 år i Etiopien. Først lærte de sig det komplicerede sprog amharisk så grundigt, at Kristian kunne tale og prædike på amharisk. Det var et stort slid. Da Kristian for nogle år siden underviste på bibelskolen i Hawassa, valgte han midt i en time at slå over til amharisk, fordi eleverne havde for svært ved at forstå engelsk. Og da en række DBI-studerende var med i Etiopien for nogle år siden, kom de hjem og fortalte, at de havde oplevet en anden Kristian end den danske udgave, de kendte. Han groede sammen med den etiopiske kultur, når han var i Etiopien. Ikke så ringe endda!

Missionærtiden blev en spændende tid, hvor

Kristian og Merete oplevede begyndelsen på den østafrikanske vækkelse og var med til at plante nye menigheder. Deres familie voksede med fire børn. Det femte barn måtte de dog begrave i det, der blev deres andet fædreland. En periode var de politiske forhold meget komplicerede, og de vestlige missionærer var uønskede. Kristian kom endda til at tilbringe nogle dage i fængsel.

Kristian og Merete besøgte for nogle år siden menigheden i Galta. Da Kristian kom hjem, viste han et billede fra en gudstjeneste og sagde: "Det mærkelige er, at nogle af dem, der sidder på kirkebænken i Galta i dag, var udtalte modstandere af kirken. Nu er de en del af en stadig voksende kirke". Ikke så ringe endda.

MISSIONSSKOLELEDER

Da Kristian og familien vendte hjem, blev Kristian missions-skolelærer og senere leder på sin gamle missions-skole – og fortsatte med at undervise. Han blev den, der skulle fremelske en ny generation af missionærer. Det blev en slidsom tid, da missionslandene efterhånden efterlyste missionærer med anerkendte eksaminer. Slid og helhjertet kald til international mission var ikke længere nok. I foråret 2005, da jeg blev ansat som rektor på DBI, eksisterede missions-skolen stadig. Kort efter blev den dog nedlagt.

MISSIONSLÆRER PÅ DBI

I 2006 indgik DBI og LM imidlertid en aftale, som muliggjorde, at DBI kunne videreføre missions-skolen i DBI--regi. Garantien for det var ansættelsen Kristian Mogensen og økonomisk støtte fra LM. Sådan gik det til, at DBI fik en vaskeægte missionær ind i lærerkollegiet, og at international mission fik en utrættelig talsmand i undervisningslokalet, i studieordningen og i kaffestuen.

I de sidste 16 år har Kristian været lærer på DBI. Men han glemte aldrig sit andet fædreland. Igen og igen tog han til Hawassa i Etiopien for at undervise.

TAK

DBI's ledelse, kollegaer og de studerende vil sige en og varm tak for en stor og helhjertet indsats gennem et langt arbejdsliv. Nu starter et nyt kapitel, hvor børnebørn og andre interesser kommer til at fylde mere. TAK for fællesskabet, Kristian. Det var ikke så ringe endda.

RINGVIRKNINGER AF GUDS RIGE – FARVELHILSEN FRA KRISTIAN

Af missionslærer Kristian Mogensen

Det har været et privilegium at give det bibelske missionsperspektiv et synligt og relevant udtryk i fagsammensætning og undervisning i DBIs bachelorprogram i teologi og mission. Tak til kollegaer, DBI's styre og bagland for tillid og støtte hertil fra 2006 til i dag. Tak også for støtte til undervisningsforløb i Etiopien. Det bibelske grundlag for mission har været kerneområde for min undervisning sammen med kristen missions forhold til kulturer, religioner og tværkulturel formidling af evangeliet.

At opleve danske og etiopiske studerende suge læring til sig og blive formet af bibelsk teologi og missionstænkning giver energi og løfter perspektiverne for forberedelse, undervisning, forskning, vejledning m.m. Det kan sammenlignes med at udgrave verdens kostbareste sten. Studenter, som er formet af evangeliet og Guds mission er ringvirkninger, igennem hvem Gud skaber nye dynamiske ringvirkninger af sit evangelium i kirke og mission i Danmark og internationalt.

1972-1978 Tre ansættelser i dansk landbrug.
1983-1996 Bibelundervisning, evangelisering og koordineringsarbejde i Etiopiens Evangeliske Kirke Mekane Yesus (EECMY), udsendt af Luthersk Mission.
1996-1998 Anlægs- og installationsmedarbejder ved GPV International A/S, Tarm.
1998-2004 Lærer ved Luthersk Missions Missions-skole, Hillerød / København.
2004-2006 Leder og lærer ved Luthersk Missions Missions-skole, København.
2006-2022 Lærer i missiologi ved Dansk Bibel-Institut, København.
2012-2022 Høgskolelektor i missiologi ved Fjellhaug International University College, København.
2012- Gæsteunderviser ved Tabor Evangelical College, Hawassa, Etiopien.



penta byg a/s

*Stor
erfaring,
høj
kvalitet*



Hvem skal
forkynde for dine
børnebørn?

Overvejer du at
testamentere noget af
din arv til uddannelse af
bibeltro teologer?

Husk, at du kan
testamentere, uden at det
reducerer arven til dine
efterladte.

DBI tilbyder rådgivning
og gratis hjælp med
udfærdigelse af
testamentet.

Kontakt DBI på dbi@dbi.edu
eller 3313 5500



BACHELOR

**Læs bachelor
i teologi
og mission**

- hvis du fx vil være præst eller

**Bachelor i
praktisk teologi**

- hvis du vil være fx kirke- og
kulturmedarbejder

Ansøgningsfrist 1. juli

Læs mere på www.læsteologi.dk



eMissio

Gratis online tidsskrift om teologi

I onlinetidsskriftet eMissio kan du læse aktuelle
artikler om forskning i teologi og mission formid-
let på en forståelig måde.

www.dbi.edu/emissio-online-teologi/



ProcessManager

ProcessManager søger ISO-konsulent

Har du lyst til at være en del af en mindre virksomhed i udvikling, hvor du kan være med til at gøre en forskel indenfor certificering af virksomheder? Så er dette måske noget for dig.

Vi er en lille, initiativrig og ambitiøs virksomhed, som hjælper både store og små virksomheder med at blive ISO-certificeret. Vi tror på, at vi kommer længst med sund fornuft og dyb forståelse for vores kunders hverdag og specifikke udfordringer. Vi har en stabil kundebase og stor forståelse af markedet og har siden 2005 hjulpet over 100 virksomheder med at blive og forblive ISO-certificeret. Vi er seks ansatte, fordelt på fire ISO-konsulenter, en administrativ medarbejder og en IT-udvikler. Vi leder altid efter måder at forbedre os på, og finder dem både i den almindelige hverdag, i vores fejltagelser og i de nye store udfordringer.

Indsigt i jobbet

Som konsulent hos os, vil du blive en del af vores team, som alle arbejder tæt sammen i hverdagen om de forskellige projekter. Vi sætter en ære i at have fokus på høj tilfredshed hos både kunder og vores medarbejdere.

Du vil få ansvar for dine egne kunder, hvor du skal hjælpe dem med at blive certificeret til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og ISO 27001.

Vi forventer dermed at du er god til at planlægge og udføre dit arbejde selvstændigt. Men du bliver ikke overladt til dig selv. Vi samarbejder løbende om at videreudvikle og forbedre vores koncepter og platforme, så vi forventer, at du også er indstillet på at deltage i den del af arbejdet

Erfaring med ISO og konsulentarbejde er naturligvis en fordel men absolut ikke krav. Så længe du har en vis erhvervs erfaring kan vi lære dig resten.

For at sikre størst mulig succes i jobbet, er det bedst hvis du:

- er imødekomende overfor alle typer af kunder,
- kan håndtere forandringer i en allerede udarbejdet plan,
- er optaget af at opnå gode resultater i samarbejde med kunden,
- trives med at samarbejde om konkrete opgaver eller projekter,
- lytter til kundens behov og kan rådgive ud fra dette,
- finder det nemt at arbejde med processer og guidelines.

Vi dækker kunder i hele Danmark, så rejsetid kan forekomme. Dog vil du primært have kunder på Sjælland. Det er derfor nødvendigt, at du har kørekort B og bil til rådighed for at nå ud til kunderne.

Hvordan vi arbejder

I ProcessManager arbejder vi enkeltvis og i teams, fra kontoret, hos kunden og online – vi tilpasser os efter hvad der er mest effektivt og givende i den konkrete kundeopgave. Vi elsker nye udfordringer og er ikke bange for at tage nye tiltag, som er med til at forbedre os.

Vi respekterer og lytter til hinanden og er en lille virksomhed, hvor der ikke er langt fra ide til handling. Du vil få mulighed for at få dine ideer hørt og videreudviklet sammen med dine kollegaer.

Vores kunder er indenfor mange forskellige brancher og svinger typisk mellem 10-50 ansatte.

Interesseret i at vide mere?

Hvis du synes at jobbet og vores virksomhed lyder spændende, så hører vi meget gerne fra dig. Du skal være velkommen til at ringe til Nick Hjerminde, Salgschef, på tlf.: 60 17 54 11 for at høre nærmere.

Om ProcessManager

Vi har eksisteret siden 2004 og hjælper virksomheder med at opbygge og vedligeholde ledelsessystemer, der opfylder kravene til blandt andet ISO 9001, 14001, 45001 og 27001 – nogle af de mest udbredte og efterspurgte standarder. ProcessManager giver kunderne de redskaber, der skal til for at få og vedligeholde en certificering. Vores ISO-software ProcessManager Cloud, er et brugervenligt ledelsessystem, der er specielt designet til at opfylde alle krav til en certificering inden for én af ovennævnte standarder. Softwaren er nem at bruge og minimerer administration, så en kunde kan blive certificeret på 3 måneder.



Missionen er fuldført

Af Jens Peter Reijkjær, DBI's formand

Det lå ikke i kortene, at *Børge Haahr Andersen*, rektor på DBI, og *Kristian Mogensen*, missionslærer samme sted, skulle bruge en væsentlig del af deres arbejdsliv på en akademisk institution.

Både Kristian og Børge er vokset på en gård på landet, men den muld, de kom til at arbejde med i deres liv, var af en anden slags. De blev ”landmænd” af Guds nåde og kom til at sprede den sæd, der ikke forgår, men varer evigt. Formålet var klart: Guds ord skulle sås, så det kunne bære frugt.

Kristians vej gik fra en missionskoleuddannelse i Hillerød til en ansættelse som missionær i Etiopien, og siden lærer i missionsfagene på DBI. Kristian var sammen med andre med til at etablere missionæruddannelsen på DBI og et TKM-udvalg, der har gjort tværkulturel mission til en integreret del af undervisningen på DBI. Det har han gjort med stor ildhu og intensiv arbejdsindsats.

Efter 13 år som sognepræst blev Børge rektor for DBI i 17

år. Børge har med sit store engagement i videreudviklingen af DBI samt et vedvarende fokus på Bibel og bekendelse haft en særdeles afgørende betydning for, at DBI er blevet fastholdt på sine kerneværdier:

*Tillid til Bibelen
Glæde over evangeliet
Kærlighed til mennesker.*

At fastholde disse værdier i en foranderlig tid kræver både indsigt og mod. Som sådan kom han til at stå frem som én, der har kæmpet for de sunde og sande åndelige værdier i den kirkekamp, som Guds kirke altid har stået i.

Til jer begge skal der lyde en stor tak for veludført arbejde gennem de mange år og med et ønske om Guds velsignelse over den fremtid, der venter forude.

Tak for

- De gode spor, som Børge Haahr Andersen og Kristian Mogensen har sat
- At DBI 8. oktober kan fejre 50 års jubilæum
- Et lille overskud i 2021

Bed for

- En god eksamenstid for de studerende
- Nye undervisere og ny rektor
- Gaver nok til at udføre arbejdet