

Vækkelses- forkyndelse

S.08



INDHOLD

- S. 03 — Økonomi
- S. 04 — Nyt fra DBI
- S. 05 — De skjulte ord
- S. 06 — tilliv.dk
- S. 07 — Danskerne siger deres mening
- S. 08 — Når vækkelsesforkyndelsen går galt
- S. 10 — Når vækkelsesforkyndelsen er fraværende
- S. 12 — Hvordan er det at gå på DBI?
- S. 16 — Tak Lars Sandbeck!

Månedens citat

” Vi kender sandheden –
ikke kun med fornuften,
men også med hjertet.

Blaise Pascal

DBI—POSTEN

Redaktion —

Rektor Børge Haahr Andersen, ansv.
Skr.leder Ellen Lodahl Pedersen, red.
Kontorfuldmgt. Dorte Klein, red.sekr.
Stud.theol. Anders Solgaard
Stud.theol. Mads Due
Stud.theol. Kristoffer H. Enevoldsen
Stud.theol. Louise Høgild

Indlæg sendes til dbi@dbi.edu
DBI-posten sendes gratis til interesserede
ISSN 0906-825X

Design —

Chr Rahbek Olsen

Tryk —

Øko-Tryk



Leifsgade 33, 6.
2300 København S
Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)
Email: dbi@dbi.edu, www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Reg. 3409 Konto 0005215900

DBI arbejder med bibelforskning
og teologisk undervisning, hvor
teologistuderende er den primære
målgruppe. Formålet er at fremme
bibeltro forkyndelse, undervisning og
mission i Danmark og udlandet.

Formand Christian Lund Pedersen
Rektor Børge Haahr Andersen
Skr.leder Ellen Lodahl Pedersen
Studiekoor. Peter Greek Kofod

TAK FOR OVERSKUD!

Af sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen

Det føles helt underligt at skrive det, for det er bestemt ikke noget, vi er vant til.

Vi kan med stor glæde konstatere, at årsresultatet for 2018 blev et overskud på hele 113.854 kr. Det er vi umådeligt taknemlige for – både over for Gud og over for alle jer, der har støttet DBI.

TRE ÅRSAGER TIL OVERSKUD

Der er tre særlige årsager til, at vi i 2018 hentede et overskud hjem:

- I december satte DBIs givere ind med en kæmpe slutspurt, der gjorde, at vi fik den bedste december nogensinde med en gaveindtægt på 2.2 mio. kr. Årets sidste gave blev givet på MobilePay fire minutter før rådhusklokkernes første slag!
- I 2018 var der hele 174 nye givere, som ikke havde givet til DBI før. Vi tænker, at det særligt er julekalenderen og Center for Teologi i praksis, der har inspireret flere til at støtte DBI.
- I november og december 2018 havde DBIs undervisere ekstra arbejde med at rette en temmelig stor bunke eksamensopgaver fra studerende i både Norge og Danmark. Det tjente DBI 62.000 kr. på.

ENDELIG POSITIV EGENKAPITAL

Det betyder, at DBI for første gang i fire år har en positiv egenkapital – nemlig på hele 2000 kr.! Vi er altså stadig *ikke* i nærheden af at være en vel-polstret organisation, og vi kan når som helst igen få et negativt årsresultat. Men lige nu glæder vi os og takker for Guds og givernes trofasthed.

DEN STORE ARV

I 2017 fortalte vi, at vi havde fået tildelt en stor arv på 3 mio. kr. De 2 mio. kr. blev udbetalt i sidste halvdel af 2018, og den sidste million fik vi 1. marts i år. Vi er allerede godt i gang med at forbruge af arven til ph.d.-studerende. Arven sikrer, at vi kan gennemføre det kommende generations-skifte blandt lærerne i løbet af de næste få år.

GIV DIN GAVE REGELMÆSSIGT

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi får den største del af vores indtægter ind i de sidste to måneder af året. Men det vil være en stor hjælp for os, hvis gaverne kom mere fordelt over hele året. Vi kan nemlig ikke vente med at betale regningerne til sidst på året. Overvej en PBS-aftale til din gave – se mere på dbi.edu.

NYT FRA DBI

Af sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen

Et stort takkeemne er, at DBI har fået ny økonomiansvarlig pr. 1. april.



Ny økonomiansvarlig

Vi er meget glade for, at Maria Popp Jensen har sagt ja til at arbejde med DBIs økonomi! Det er et svar på bøn, at vi så hurtigt har fået en afløser for Anni Bomholt Gautier, der – efter at have gjort virkelig meget godt på DBI – nu er videre i et nyt arbejde inden for sit fagområde.

Vi har bedt Maria om at præsentere sig selv – tag godt imod hende: ”Jeg er 27 år og født i Sønderjylland, men min barndom har jeg haft på Sjælland og min ungdom i Himmerland. Og ja – jeg er indremissionærbar og vokset op i Indre Mission og folkekirken, så det har altid været naturligt at opsøge fællesskaber der, når jeg er kommet til et nyt sted. Jeg har en regnskabsuddannelse som Financial Controller ved UCN i Aalborg. Siden jeg blev færdiguddannet, har jeg arbejdet som regnskabsassistent for Stenhøj A/S, som er en dansk familieejet produktionsvirksomhed.

Jeg har tit tænkt over, hvordan jeg kunne bidrage til det kristne arbejde. For flere år siden kom jeg frem til, at den bedste måde at bidrage på ville være gennem at arbejde med økonomi for kristne organisationer – der skal jo også være nogen, der gør det arbejde.”



Torben Kjær fyldte 70

Den 8. marts fyldte Torben Kjær 70 år. Vi fejrede det d. 11. marts med en forelæsning og en festmiddag. I 35 år har Torben haft sit arbejdsliv på DBI. Hver morgen er han kommet på sin cykel, har lavet sin kande med te og har ellers tilbragt sin arbejdstid på sit kontor eller i klasselokalet. Måske er Torben den lærer, der ”underviser” mest ud over timerne. Han har udviklet sig til at være et omvarende leksikon i Ny Testamente for både studerende og ansatte – og Torben har aldrig for travlt til at lade sig involvere i disse samtaler med især studerende. Tillykke!



Mands Minde-foredrag II

Den 8. april kl. 19.00 kan man høre Jens Ole Christensens Mands Minde-foredrag II, hvor han analyserer den kirkelige udvikling set i lyset af sine egne erfaringer fra den periode, hvor han var forstander på LTC. Læs mere på dbi.edu og mød op! Efter foredraget er der årsmøde for DBI, hvor man bl.a. kan høre DBIs nye formand, Christian Lund Pedersen fortælle om udviklingen på DBI og tanker om fremtiden.

De skjulte ord

Af Christian Højgaard Jensen, Ph.d.-studerende i GT

En helt særlig bog stillede afgørende spørgsmål til mit liv.

For et par år siden mødte jeg en hvidhåret mand, der fortalte om sine mange år i Papua Ny Guinea som bibeloversætter. Det slog mig, at jeg kendte hans historie. Manden hed Sigmund Evensen, og jeg havde mange år tidligere læst hans bog, *De skjulte ord*, som i mine tidlige teenageår satte gang i drømmene om at rejse til verdens ende og oversætte Bibelen.

KOMPROMISLØSHED

Det var særligt Sigmund og hans families kompromisløshed, der fascinerede mig. De kunne ikke sproget hos den afsidesliggende stamme, som de nu skulle oversætte Bibelen for. Sigmund og hans familie boede i en boede i en bambushytte, spiste de indfødtes mad – og mistede et spædbarn. Hvorfor give så stort et afkald? Fordi de måtte følge Jesus til verdens ende uanset prisen. Sigmunds vidnesbyrd taler stadig stærkt til mig, for den stiller de vigtige spørgsmål: ”Hvad vil Jesus med mit liv?” og ”Hvad er virkelig værd at gå op i og bruge tid og kræfter på?”

MODERSMÅLETS BETYDNING

Efter mødet med Sigmund måtte jeg hjem og læse bogen igen. Denne gang var det noget andet i bogen, der talte til mig. Sigmunds nærmeste medhjælper Aidani var, som de andre lokale medarbejdere i oversættelsesprojektet, ikke kristen. Han havde jo ikke en Bibel og havde aldrig hørt evangeliet. I bogen skriver Sigmund, at Aidani en sen aften kom for at sige farvel. Han var blevet ydmyget og ville rejse væk for at kaste skam



Bogen stiller spørgsmålet: ”Hvad er virkelig værd at bruge tid og kræfter på?”

over den anden. Sigmund prøvede desperat at få ham til at glemme episoden og tilgive. Men ordet ”tilgivelse” fandtes slet ikke på det lokale sprog – ingen havde nogensinde tilgivet i det samfund. Langsomt fandt Aidani og Sigmund frem til to ord, der sammensat kunne udtrykke, hvad tilgivelse er: at viske noget uigenkaldeligt ud. Aidani blev i landsbyen og blev senere en af kirkens ledere, da folk begyndte at omvende sig.

Evangeliet har en ufattelig kraft til at forandre menneskers liv, og modersmålet kan bane vej for evangeliet. Det største eksempel er naturligvis Kristus, der formidlede evangeliet til os ved at blive en af os og ved at tale et helt almindeligt, menneskeligt sprog. Sigmund Evensens opmuntrende og trosstyrkende vidnesbyrd minder os om, at evangeliet virkelig kan forandre mennesker, hvis vi vil oversætte det og blive ét med dem, vi oversætter for.

TILLIV.DK

En ny hjemmeside med video, forkyndelse, blogs etc. til de 18-30-årige.

Af stud.theol. Anton Braüner, Lars Jensen og Kristoffer H. Enevoldsen

Siden kirkens fødsel har Gud brugt de tilgængelige medier til at nå nye generationer til omvendelse og opbyggelse. Da internettet blev bredt tilgængeligt, fik kirken igen en ny platform. Aldrig har det været nemmere at levere (opbyggeligt) indhold.

Alligevel er det vores oplevelse, at der i dansk sammenhæng pt. er en mangel på nogen, der med design og indholdsmæssig kvalitet kan formidle klassisk evangelisk luthersk kristendom i en dansk kontekst. I stedet overlades vi og de unge til at boltre os i mere eller mindre sunde platforme fra primært udlandet.

Netop den mangel er vi nogle studerende, der har oplevet som et kald: At få evangeliet formidlet på en ny platform. Om nogen tror vi fortsat på den opbyggelige bog, men bøger er bare ikke længere nye generationers primære medie – og derfor må vi følge med.

TILLIV.DK

Ud af disse overvejelser opstod idéen bag hjemmesiden Tilliv.dk. En ny og let tilgængelig online platform, der gennem prædikener og undervisning i lyd og videoer, artikler og relevante blogindlæg skal være med til at formidle den kristne tro til en ny generation. Den primære målgruppe er 18-30-årige, men håbet er, at indholdet bliver relevant og tilgængeligt for en bredere gruppe – både yngre og ældre. Platformen fik navnet tilliv.dk, da vi ønsker at formidle central kristentro: At Gud gav sin søn hen for os til evigt liv. Et budskab, der altid sætter rødder i dette liv.

NOREA MEDIEMISSION

Norea har i mange år arbejdet med mediemission – både ude og hjemme, men de har manglet en



Tre studerende lancerer god forkyndelse på ny online platform.

platform, der kunne række ud til den yngre gruppe i Danmark, så det var naturligt at samarbejde med Norea. Derfor er Tilliv.dk lanceret som en platform under og i samarbejde med Norea.

TJEK OS UD OG STØT OS

Tilliv.dk gik online primo marts, så kom endelig på besøg på www.tilliv.dk. Prøv at gå lidt på opdagelse, og hvis du bryder dig om indholdet og formen, så kom jævnligt tilbage og gør også gerne andre (især unge) opmærksom på platformen. Vi arbejder hårdt for og beder til, at den må blive Til Liv for mange. Deler du visionen med os, så kan du jo læse lidt på siden om, hvordan du kan støtte projektet.

Danskerne siger deres mening

Interview med Johannes Heule
Af Mads Due, stud.theol.

Svenske Johannes Heule læser på DBI – det er både han og DBI glade for.

En dyne af sne har lagt sig på DBIs dejlige tagterasse. Johannes håber, at der er sne hjemme i Malmø, så han kan få slidt lidt på skiene. Bare togene stadig kører over broen.

Johannes Heule er 22 år og bor i Malmø med sin kone Ronja. Han fik DBI anbefalet af en svensk prædikant fra ELM-BV, besøgte stedet, og fik et godt indtryk. – ”Mange i svensk ELM kan godt lide DBI”, fortæller Johannes. Inden han begyndte på studiet på DBI, arbejdede han nogle år i PostNord og hjalp sin far på et værested for narkotikamisbrugere.

Efter mange overvejelser omkring studie, hvor jura og psykologi også var oppe at vende, faldt valget på teologi. ”Man kan jo tjene Gud i alle fag. Teologien har dog altid været med i overvejelserne”, fortæller Johannes.

TILLID TIL BIBELEN

Transporttiden fra Malmø til DBI er den samme som til Lunds Universitet, så det måtte være noget andet, der gjorde forskellen, da Johannes skulle vælge studie. ”DBI bygger på en grundlæggende tillid til Bibelen som Guds ord. Mit indtryk er, at på Lunds universitet arbejder de nærmest imod troen”, forklarer Johannes.

Det tog lidt tid at vænne sig til det danske sprog. Det var ikke så meget undervisningen, der var udfordringen, men derimod samtalerne i pauserne. ”Når man ikke kan følge med i de hurtige samtaler, kan man godt føle sig lidt udenfor. Men de andre studerende var meget opmærksomme, så det blev hurtigt bedre”, forklarer Johannes.



MERE DEBAT

”Jeg oplever en større åbenhed, og dermed mere debat i Danmark. Danskerne giver i højere grad udtryk for deres egne meninger, end jeg er vant til fra Sverige. Der er man oftest stille, hvis man ikke er enig med læreren, og derfor diskuteres der mindre.”

FAVORITFAGENE

”Nu har vi mest haft introduktionsfag, som har givet mig et godt overblik, men ellers har græsk været sjovt. Også kirkehistorie, som er lidt mere levende end græsk, er blevet gjort meget aktuelt.”

Johannes håber, at teologistudiet kan være med til at styrke hans egen kristne tro. Han har ingen planer om at blive præst, men ser mere sig selv som bibelskolelærer eller missionær. – ”Jeg brænder for at fortælle andre mennesker om Jesus. Hvordan det skal ske, må fremtiden vise”.

Når vækkelsesfor- kyndelsen går galt

Jeg tryglede og bad, om de ikke ville synge 'Kimer himmelklokker' for mig. Men mødelederen nægtede. De vidste nemlig ikke, om jeg havde haft den rigtige omvendelsesoplevelse.

Af Finn Rønne, lektor i kirke-og
missionshistorie, dr.theol. på FIUC-DK

Denne historie – fortalt af en 50-årig mand, mange år efter det var sket – er et eksempel på, hvordan vækkelsesforkyndelsen kan gå galt. I nogle sammenhænge har man haft den tradition at synge en bestemt sang, 'Kimer himmelklokker', når nogen var blevet omvendt. Det kan af og til være gavnligt med et sådant ritual, der markerer den vigtige begivenhed i et menneskes liv, som en omvendelse er. Problemet er, hvis det (som åbenbart var tilfældet her) er koblet til en bestemt type oplevelse, som man skal have haft, for at omvendelsen bliver anset for at være rigtig.

LÆR AF JESUS

Jesus selv forkyn-der til vækkelse og omvendelse. Vi kan lære af ham, hvordan vi skal gøre det. Vi kan også se, hvornår vækkelsesforkyndelsen går galt – nemlig ved at overveje, hvordan han IKKE gjorde.

I Johannesevangeliet kap. 3 understreger Jesus over for Nikodemus nødvendigheden af, at vi bliver genfødt/omvendt. Men når Nikodemus så spørger, hvordan det kan gå til, så foreskriver Jesus ikke en omvendelsesoplevelse, som skal foregå på en bestemt måde. Og som man så kan henvise til som bevis på, at man er rigtig omvendt – eller blive anfægtet over, fordi man ikke har oplevet det sådan. Jesus kræver heller ikke, at man skal være ordentligt knust under loven og frigjort ved evangeliet for at kvalificere sig til at være rigtig omvendt. Omvendelsen er Helligåndens værk, og Helligåndens arbejde kan man ikke sætte på en formel.

Jesus lægger heller ikke op til, at man skal forkynde en egentlig omvendelse for mennesker, som har været troende i mange år. Som om omvendelsen skulle være en åndelig – eller måske psykisk – ned- og optur, som vi alle sammen skal igennem med jævne mellemrum, for at det skal være rigtigt. Og sådan, at vi ikke tør være sikre på, at vi til stadighed er Guds børn. I stedet skal

Jesus understreger nødvendigheden af, at Nikodemus bliver omvendt. Men han siger ikke, at det skal ske på en bestemt måde.



vi leve i et dagligt opgør med (og bekendelse af) synden i vores liv, sådan at vi også lever i Guds tilgivelse af vores synd. Selvom dette af og til kaldes for 'den daglige omvendelse', så er der ikke tale om den grundlæggende omvendelse til kristentroen, som en sand vækkelsesforkyndelse sigter på.

SYND, DOM OG FORTABELSE

Jesu vækkelsesforkyndelse er tæt forbundet med en alvorlig tale om dom, syndens alvor og fortabelsens virkelighed. Det kendte vers fra samtalen med Nikodemus, Joh. 3,16, fremhæver f.eks. at vi skal reddes fra fortabelsen ved at tro på Jesus. Men Jesus undgik altid de faldgruber, vi kan havne i, når vi i vores vækkelsesforkyndelse fremholder det samme:

- Det var tydeligt, at Jesu tale om dom, synd og fortabelse ikke var et mål i sig selv, men altid sigtede på at tilbyde en redning fra det.
- Budskabet blev aldrig 'afleveret' på en følelseskold og 'konstaterende' facon. Det var altid båret af en mærkbar kærlighed til modtagerne af det alvorlige budskab, og af en tydelig smerte over det, der ville blive resultatet af en manglende omvendelse. Tænk bare på Jesus, der står uden for Jerusalem og græder over, at indbyggerne ikke ville tage imod ham, så de kunne blive frelst. Det fortælles, at en kendt vækkelsesleder spurgte sin kone, hvad hun tænkte om en prædiken, hvor han havde talt tydeligt om Helvedes realitet. Hun svarede: "Jeg savnede

tårene over Jerusalem." I tillæg til det, vi møder hos Jesus, må vi jo også lade det skinne tydeligt igennem, at vi selv kæmper med synd, og at dommen og risikoen for at gå fortabt også er noget, vi må forholde os til for egen del.

- Jesu vækkelsesforkyndelse lagde ikke en upersonlig distance til folk, men han mødte dem som medmennesker, etablerede en personlig relation til dem og engagerede sig i deres liv. Det var det, som gjorde, at de også kunne tage de alvorlige ord til sig.
- Jesus kunne være meget hård i sin forkyndelse, men det var altid over for de selv gode og selvretfærdige, aldrig i mødet med dem, som var bevidst om og led under deres nederlag, fald og syndighed.
- Jesus talte med myndighed og autoritet, men forkyndelsen foregik samtidig i et magtfrit rum, hvor menneskers grænser og frihed blev respekteret. Jesu ord kan skabe tro som en tillid til ham, men de er ikke et magtmiddel, der tvinger mennesker.

Vi kan aldrig blive som Jesus – heller ikke når vi forkyn-der til vækkelse – men hvis vores vækkelsesforkyndelse ikke skal gå galt, må vi her søge at efterligne ham mest muligt. Vi må også være opmærksom på, at dem, vi kalder til at forkynde til vækkelse, ønsker at følge Jesu eksempel på de nævnte områder.

Når vækkelsesforkyndelsen er fraværende

... så er spørgsmålet, om Guds Ord og Ånd også er fraværende.

Af cand.theol./cand.IT Knud W. Skov



Der skal forkyndes vækkelse, fordi Bibelen forkyn-der vækkelse. Den taler både om at vækkes til live af døde (EF 2,1) og af søvne (EF 5,14). Gud vil vække til troens liv gennem nådemidlerne; det ydre Ord, dåb og nadver. Alle mennesker bliver kun givet liv udefra – fra Gud ved hans Ord – uanset om det sker ved den første skabelse i Edens have eller ved troens tilblivelse og nyskabelse i det arvesyndsdøde menneske.

VÆKKELSE KOMMER FRA GUD

Ingen giver sig bare til at tro. Gud Helligånd må åbenbare vores synd og fjerne vores selv-tros forsvarsværker, sådan at vi ser vores nød. Han skaber synderkendelsen, så vi ikke nægter Ordets sandhed, men takker ham, når han forkyn-der Jesus som vores frelse. Renhed og retfærdighed er ikke noget, jeg kan fremvise, men en gave, Gud giver i Jesu fremmede retfærdighed, som tilregnes mig uforskyldt.

Det siger Luther sådan i sin lille katekismus: ”Jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet, har oplyst mig med sine gaver, har helliget og opholdt mig i den rette tro.” Apostlenes Gerninger giver en række eksempler på det. Gennem apostlenes forkyndelse skaber Gud troen og et nyt folk. Andre afviser Helligåndens gerning og Ordets tale og forbliver uden for Guds rige.

LEV I VÆKKELSE

Hvis vækkelsesforkyndelsen er fraværende, må det første spørgsmål rejses indadtil hos mig som forkyn-der. Lever jeg selv af Guds vækkende Ord? Forkyndelsen afspejler mit eget liv med Gud i bøn og bibellæsning. Forkyndelsen kan være nok så intellektuel, interessant, velformuleret eller inden for de rette rammer – men vækkelsen udebliver, fordi jeg ikke har været med Esajas i templet i mødet med Guds hellighed, der renser mig med gløden fra alteret. Måske kommer de velformulerede, rettroende prædikener med hverdagsrelevans, teknologisk pift og tips til et formålsrettet liv endda fra os – fra DBI og MF? Det første spørgsmål er altså, om tekstens dom og nåde har ramt forkyn-deren selv, sådan at han selv lever af det, han skal videregive til andre.

SOM TILHØRER

Måske oplever vi som tilhørere ikke forkyndelsen

som vækkende, eller vi ser ikke frugten i nye troende og troens vækst. Vi kan fristes til at pege på formen – stille, oplæst, liturgisk, foredragsagtig – men det er for simpelt kun at tale om formen. Det er hverken stemmeføring, nedskrevet eller ikke nedskrevet forkyndelse, bønner eller gudstjenesteform, der afholder Helligånden fra at skabe troen ved Ordets forkyndelse. Guds Ord er levende og virkende i sig selv (HEBR 4,12) og vender ikke virkningsløst tilbage (ES 55,11), fordi Guds Ord er fuldt ud nok til at skabe troen. Vi kan selv blokere for Ordet ved at afvise dommen over os og tilsagnet om nåde. Vi kan lukke af for Ordet ved at være for fokuseret på vores egen forstand eller vores tillid til menneskelige metoder.

HELE GUDS ÅBENBARING?

Fejlen kan også være, at forkyndelsen ikke taler som Guds Ord taler. Det kan være en bibelkritisk tilgang, hvor munden lukkes på dele af Guds ord. Eller at dele af Guds Ord blot forties. Hvis forkyn-deren f.eks. kun taler om Guds nærvær, omsorg, hjælp og vejledning, men ikke forkyn-der Guds lovs dom og evig fortabelse, så er det en naturlov i syndens verden, at livet med Gud sygner hen og dør ud, imens selvlivet blomstrer i egen religiøsitet. Så opdrager forkyndelsen os måske til at blive bedre mennesker, hjælper os til et aktivt socialt engagement, og talen om at ”det må vi blive bedre til” dukker op. Men forkyndelsen gør ikke det, som Luther taler om i sin lille katekismus, når han siger: ”... at gamle Adam i os skal druknes ved daglig anger og bod og dø med alle synder og onde lyster.” Hvis vi heller ikke forkyn-der, at Kristus på korset døde for dig, så forsømmer vi en fundamental del af det, forkyn-derkaldet og teksten handler om.

En forkyn-der må derfor selvkritisk spørge sig selv: Forsømmer jeg vækkelsesforkyndelse, fordi der er sider ved Guds Ord, jeg ikke selv vil lytte til? Eller er jeg bange for at støde folk væk? Er jeg som tilhører bange for Ordets afslørende funktion, så jeg lukker ørerne for det?

Lad os bede Gud om stadig sende os forkyn-dere, der lever af og ved Guds Ord, og som derfor taler lovens dødende tale og evangeliets vækkende kald til os. Målet er, at vi må nå frelste helt hjem til Himlen. Lad os også bede Gud om stadig at vække vores døve ører og kolde hjerter, så vi hører og modtager Guds Ord.

HVORDAN ER DET AT GÅ PÅ DBI?

En særlig dynamik, fantastisk fleksibilitet, tætte relationer er nogle af de ord, vores studerende bruger, når de skal beskrive deres oplevelser af miljøet på DBI.

Interviews ved Anders Solgaard



Kasper D. Christensen

EN SÆRLIG DYNAMIK

En dag talte jeg med en medstuderende om, hvor fantastisk og en kæmpe velsignelse det er at læse et sted, hvor vi er så forskellige, og kan bruge det som en drivkraft i studiet.

Dynamikken præger mit menneskesyn og arbejde med Bibelen. Den er en glæde for mig, og det er med til at skabe refleksion. Den præger overgangen fra teori til praksis, og giver en berøringsflade med en virkelighed, som venter derude for mange af os. Jeg er spændt på, hvilke planer Gud har og på at se, hvordan denne dynamik vil præge de tjenester, vi får i fremtiden.



Chris L. Rasmussen

LIVET UDEN SU

Før jul talte jeg med en præst i en pinsekirke. Da jeg havde fortalt, at jeg læste på DBI, sagde han: ”Er der ikke noget med, at det er gratis at læse der? Da jeg læste teologi, måtte jeg gøre det i England, og det kostede mange penge!”

Selvfølger det kunne det være fint med et opgør med den forskelsbehandling på SU-området, der finder sted i vores land. Men ærligt talt, så har vi det ganske godt. Jeg kan få stipendier fra DBI, og vi har alle studiejobs for at få det til at køre rundt. Selv er jeg ansat som ungdomssekretær i ELU. Jeg ville godt have flere penge mellem hænderne, men rugbrød og leverpostej har aldrig skadet nogen. Nogle gange kan jeg have lyst til at brokke mig – men jeg er først og fremmest taknemmelig for, at jeg har muligheden for at få en gratis teologiuddannelse på et solidt, bibeltro grundlag. Livet uden SU er bestemt til at klare!



Amanda Sjøransen

FANTASTISK FLEKSIBILITET

Fleksibiliteten i studiet er fantastisk. Det er dejligt at kunne starte skævt på uddannelsen, rykke rundt på fagene og tage fag som fjernstudium. Til sommer tager min mand og jeg til Grønland i et år for at hjælpe til i en kirke, og det kan vi gøre uden at skulle droppe ud, da vi samtidig tager et par fag som fjernstudium.

Fleksibiliteten gør, at man kan tage uddannelsen i det tempo, man har brug for. Desuden giver studieplanen mulighed for at vælge valgfag, der passer til det, man synes er spændende. Jeg vil gerne arbejde i mission, og derfor vælger jeg fag med en praktisk tilgang. Jeg tager desuden nogle semestre på nedsat tid. Det giver mulighed for at lave andre ting ved siden af bachelorstudiet. På den måde kan jeg bedre koble det, jeg læser, til mit liv og gå i dybden med et fag over tid i stedet for at drøne afsted på et fuldtidsstudium. Ellers bliver det for teoretisk for mig, og så taber jeg motivationen. Det er derfor perfekt, at jeg kan tage uddannelsen i et tempo, der passer mig.



Morten Munch

ET KÆRLIGHEDSBREV FRA EN STUDERENDE

Kære DBI! Du er gaven, der bliver ved at med at gi' – og samtidig bliver ved med at spørge om en gave.

Det er sådan set ret bibelsk. Gud giver os alt lige fra åndedræt til frelse. Det må da sætte en gnist af gåvildhed i os alle!

DBI – din undervisning er nærværende og fortsætter ud i pauserne og ind i måltiderne. I forgårs havde jeg en genial omgang undervisning, og jeg gik meget opbygget derfra. Senere på eftermiddagen kom en medstuderende og spurgte, om han måtte bede for mig. Uden opfordring. Ren og skær kristen, broderlig kærlighed!

DBI – du er også en gave, der spørger om en gave igen. På din ønskeliste står altid forbøn, nye studerende og penge. Men du spørger også, hvor jeg skal dele ud af min tillærte viden. Tak, fordi du minder mig om, at teologi studeres, så troen kan få dybde, og at troen skaber større glæde, når den deles.



Jakob Ulriksen

TÆTTE RELATIONER

Det er helt særligt, at du på DBI har mulighed for at få et personligt forhold til underviserne. Det nyder jeg, fordi jeg får mulighed for at vandre i troen med nogle voksne kristne og få svar på forskellige spørgsmål. De er altid klar til at tage en snak, så når der er noget, der klemmer åndeligt set, så har jeg mulighed for at snakke med underviserne om det. Vi er sammen i kaffestuen, til frokost og snakker om stort og småt. Det, at de studerende kender lærerne, gør, at vi ikke bare er nogle, som skal gennem systemet, men at vi har en relation, og det påvirker også undervisningen.

DBI / DANSK BIBEL INSTITUT

Mands Minde

Foredrag
v. Jens Ole Christensen
og information om DBI

8. april kl. 19 - 21
på Dansk Bibel-Institut

Alle er velkomne



Besøg Bibelens land



Israel —Fra fortid til nutid	13.6. - 21.6.
Israel —for hele familien	9.7. - 16.7.
Israel —enestående rundrejse	31.8. - 10.9.
Israel —Bibelen live	8.9. - 16.9.
Israel —med Samaria	15.9. - 24.9.
Israel —ørkeneventyr i Jordan	24.10. - 3.11.
Israel —Jerusalem	27.10. - 3.11.
Israel —ét land, to folk, tre religioner	17.11. - 24.11.

Bestil nyt katalog på 7592 2022.
Find alle vores rejser til Israel på:
felixrejser.dk/israel

**felix
rejser**



Frederiksborg
Apotek

Slotsgade 26,
3400 Hillerød
48 26 56 00

Åbningstid
alle dage i året
kl 8-21

Handicapvenlige adgangsforhold
www.frederiksborg-apotek.dk

HVER DAG TÆLLER

Og hver eneste bliver fyldt med
høj faglighed, givende øjeblikke,
fantastiske venner oooog Gud
tæt på. Woop woop, ja tak dér!

Derfor siger vi
#dufårguldmedhjem!

**tjek
djurslands.dk**

ij djurslands
efterskole



ProcessManager SURVEY SERVICE

Kundetilfredshed – Medarbejdertilfredshed –
Arbejds miljø – Sikkerhedskultur – 360° lederanalyse

	REGULAR Første gang 15.000 kr. Efterfølgende gange 12.000 kr.	BUSINESS Første gang 25.000 kr. Efterfølgende gange 18.000 kr.	PREMIUM Første gang 35.000 kr. Efterfølgende gange 22.000 kr.	
Spørgeskema	Standard	Tilrettet	Individuelt	
» Tekst	1	2	3	
» Sprog	✓	✓	✓	
» Logo	✓	✓	✓	
» Baggrundsbillede		✓	✓	
» Billede/video		✓	✓	
» Indflettede data			✓	
» Hop & betingelser			✓	
Gennemførelse				
» Tekst	Almindelig	HTML	HTML	
» Respondenter	100	500	1.500	
» Baggrundsvariable	1	2	3	
» Påmindelse(r)	1	1	2	
» E-mail, eller	✓	✓	✓	
» Link	✓	✓	✓	
» PC	✓	✓	✓	
» Tablet		✓	✓	
» Smart Phone		✓	✓	
» Online statistik		✓	✓	
Analyse				
» Gennemførelse	✓	✓	✓	
» Frekvens	✓	✓	✓	
» Benchmark		✓	✓	
Rapportering				
» Excel/Word rådata	✓	✓	✓	
» PowerPoint præsentation		✓	✓	
» Online		✓	✓	

Priser er i danske kroner og eksklusiv moms.

Online spørgeskemaer på alle platforme samt konsulentrådgivning.

Ring eller skriv for en helt uforpligtende drøftelse!

ProcessManager ApS | www.process-manager.dk | T 40 84 44 41 | M info@process-manager.dk

Tak Lars Sandbeck!

Af Børge Haahr Andersen, rektor

DBIs eksistensberettigelse blev illustreret fra uventet hold.

DBIs eksistensberettigelse er i den kirkelige debat (ufrivilligt) blevet tydeliggjort af teologen Lars Sandbeck, der udtalt distancerer sig fra den lutherske bekendelse, Luther selv og Paulus i en lang række spørgsmål om dåb, menneskesyn, arvesynd og frelseslære. For nogle år siden gjaldt det Jesu opstandelse; nu gælder det læren om dåben.

HVAD MED PRÆSTELØFTET?

Alt dette er forventeligt. Dem, der uddanner vores præster på pastoralseminariet og præsternes efteruddannelse, er ikke selv bundet af Bibelen og den lutherske bekendelse, men kun af ”videnskabelighed og faglighed”. Hvordan dette kan forenes med det præsteløfte, som mange af landets præster har aflagt ved ordinationen, det er én af de største gåder ved den danske præsteuddannelse. Svarer man da ikke ja i præste-

løftet til at ville bekæmpe alt det, der strider mod folkekirkens tro og bekendelse?

DBI OG MF

Derfor var de mennesker, som for fem årtier siden oprettede Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Institut, fremsynede. De seneste år er begge institutioner kommet i mål med opbyggelsen af en alternativ præsteuddannelse. De kommende år er tiden måske kommet til at udbygge med en præsteefteruddannelse.

Lars Sandbeck er selv præsteordineret. Det viser, at det værn, som bispeeksamen og aflæggelse af præsteløfte i sin tid var, ikke længere fungerer. I dag er det op til det enkelte menighedsråd og den enkelte kirkegænger at vurdere forkyndelsen og tilvælge de præster og menigheder, som stadig står på Bibelens og bekendelsens grund.

Tak Lars Sandbeck, fordi du så tydeligt har illustreret nødvendigheden heraf!

Tak for

- Overskud i 2018
- Nye studerende
- Ny økonomiansvarlig

Bed om

- Vejledning til de studerende i hverdagen
- Vejledning til de færdiguddannede
- Gaver til resten af året