

07

September 2012  
www.dbi.edu



# DBI-POSTEN



Jeg er tolerant.  
Jeg kan ikke lide  
de intolerante.



## TOLERANCERELIGION

Af Iben Thranholm

s. 12

# VELKOMMEN TIL 40 ÅRS JUBILÆUM PÅ DBI

→ | Vi vil gerne indbyde jer til at komme og fejre DBIs 40 års fødselsdag med os!

## Torsdag d. 11. oktober:

### Jubilæumsdag på DBI

14.00: Velkomst ved DBIs rektor

14.15-15.00: Bibelens syn på sig selv. En præsentation af DBIs bibelsyn gennem 40 år v/ Peter Olsen

15.15-16.00: Nej til Fundamentalisme. Ja til bibeltroskab v/ Finn Aa. Rønne

16.15-17.00: DBI gennem 40 år – i lyst og i nød v. rektor Børge Haahr Andersen

17.00: Reception og hygge

## Fredag d. 12. oktober:

### DBIs studerende inviterer til kulturnat på DBI

19.00-23.00: Søren Kierkegaard-foredrag v. Jakob Olsen. Derefter cafe, musik og debat

## Lørdag d. 13. oktober:

### Bibelkursusdag på DBI

11.00-17.00: Ørkenvandringen og Bibelen i vor tid v. undervisere fra DBI

## Søndag d. 14. oktober:

### Gudstjenester og møder i og omkring København

v. DBI ansatte, styrelse og studerende

Liste over gudstjeneste- og mødesteder kan i løbet af september findes på [www.dbi.edu](http://www.dbi.edu)

Hjertelig velkommen!

## ønskeseddel

# MENIGHEDSSPONSORATER TIL STUDERENDE

Har du oplevet, at I som menighed har fået inspiration og nærværende forkyndelse fra DBIs lærere, studerende og færdiguddannede DBI'ere? Hvis ja, så hjælp os med at uddanne flere af dem, så der hele tiden er nye til at overtage opgaverne i det kristne arbejde både i Danmark og i udlandet.

### Vi ønsker os menighedssponsorater

Kan din menighed sponsorere stipendier til en studerende på DBI?

Hvis 20 mennesker i en menighed giver 100 kr. pr. måned i fire år, så har man betalt starthjælp og stipendier for én studerende.

Hvis en menighed beslutter, at 24.000 kr. af lokalbudgettet skal gå til DBI i fire år, så har man betalt starthjælp og stipendier for én studerende.

### Studerterhjælp til menighedsopgaver

Hvis din menighed vælger at sponsorere en studerende, kan I i et vist omfang trække på DBI-studerende til afgrænsede menighedsopgaver. I får også førsteprioritet til bibelundervisning og møder holdt af DBIs lærere.

Hør mere om menighedssponsorater: Kontakt sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen, 33 69 55 12 eller [elp@dbi.edu](mailto:elp@dbi.edu)

→ | Jeg har flere gange fået at vide, at jeg nok en dag skulle blive præst – måske fordi jeg som barn snakkede meget, og det er der vist ikke ændret meget ved.

## OP I EN HØJERE ENHED



FOTO: DBI

På DBI stortrives jeg, skriver Bergur Johannesen.

*Af stud.theol. Bergur Johannesen*

I 2008 afsluttede jeg min gymnasieuddannelse på Færøerne og besluttede at prøve kræfter med arbejdsmarkedet i et år eller to. Jeg fik en glimrende start på den plan, men som så mange andre fik også jeg konsekvenserne af finanskrisen at føle. Det, der skulle have været et år på arbejdsmarkedet blev kun til et halvt efterfulgt af en tid, der mest gik med at sende ansøgninger ud. I et tilbageblik kan jeg dog sige, at tiden som arbejdsløs gavne min personlige udvikling og gav mig perspektiv.

### Studieplads på Det Teologiske Fakultet

Sommeren 2009 endte dog med at blive meget begivenhedsrig. Jeg fik endelig et nyt job, men så faldt jeg over en artikel om teologistudiet ved Københavns Universitet. Jeg kunne lige akkurat nå den sidste ansøgningsfrist, og jeg endte med at sende en ansøgning uden rigtig at have taget en endelig beslutning. Kort efter fik jeg svar, at der var en studieplads klar til mig på Det Teologiske Fakultet. Efter megen forbøn, samtale og spekulation besluttede jeg og min kæreste at

gifte os og flytte til Danmark for at begynde på studielivet.

### Langt væk fra Bibelen

Teologistudiet var meget anderledes, end hvad jeg havde forventet. Det virkede som om livet og den teologi, jeg beskæftigede mig med, lå meget langt væk fra Bibelen. Jeg var dog besluttet på at holde ud, fordi jeg var så opsat på netop dét studium. Jeg havde nogen kontakt til DBI, som jeg kendte på forhånd. Jeg vidste godt, at jeg kunne få større glæde af mit studium, hvis jeg var på DBI på fuldtid. Så det var ikke tilstrækkeligt for mig kun at nyde et par fag på DBI.

### Forventning indfriet

Efter halvandet år på Det Teologiske Fakultet, besluttede jeg mig derfor til at skifte studiested. Det var ikke nemt, fordi jeg skulle indpasses til det bachelorhold, der allerede var i gang. Men med stor hjælp og forståelse fra DBIs ansatte samt slid og slæb lod det sig gøre. Efter sommerferien går jeg så i gang med det sidste år af bacheloruddannelsen, og stortrives. Den forventning jeg havde til teologistudiet, om at studiet og troen går sammen op i en højere enhed, er nu blevet indfriet.

**økonomi** | Mange nye studerende er en stor glæde, men også en økonomisk stor opgave.

# VI FIK SVAR PÅ BØN – OG ET STORT NYT BEDEEMNE!

Af sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen

Når I sidder med dette blad i hånden, ved vi, hvor mange nye studerende, der er kommet ind på vores to nye uddannelser. Men mens jeg sidder og skriver dette, ved vi bare, at vi har fået en hel del flere ansøgninger end nogensinde før. Det er et meget tydeligt svar på den bøn, vi har bedt dagligt siden den februardag, hvor vores uddannelsesaftale med Fjellhaug International University College gik i orden.

## Stor glæde – stor opgave

Mange nye studerende er en stor glæde. Vi ser frem til at tage fat på at uddanne flokken, så de om nogle år kan komme ud og være til gavn for menighederne på forskellige måder.

Men det er også en økonomisk stor opgave, for vi ønsker at give starthjælp, lån og (til næste år) stipendier til de nye fuldtidsstuderende på bacheloruddannelsen som kompensation for den manglende uddannelsesstøtte (SU), som de statslige myndigheder nægter at bevilge vores studerende.

## Hjælp de nye studerende med stipendier

I resten af 2012 har vi brug for at få 640.000 kr. mere ind end på samme tid sidste år. Det ser ud af meget, men hvis vi hjælpes ad, kan det lykkes. Af de 640.000 kr. skal de 80.000 kr. bruges til starthjælp, hvis vi får 20 studerende.

## Hvad kan du gøre?

- Fast beløb: Giv et fast beløb til bl.a. udbetaling af stipendier – gerne via Betalingsservice – fx 250 kr. pr. måned.
- Menighedssponsorat: Spørg din menighed, om de vil være med til at sponsorere en studerende med stipendier i fire år. Stipendier til en fuldtidsstuderende et helt år udgør 24.000 kr.
- Gavebrev: Opret et gavebrev til DBI på en procentsats af din indtægt eller et fast årligt beløb.
- Testamente: Opret et testamente og lad en del af din arv gå til uddannelse af fremtidens teologer på DBI. Du kan testamentere til DBI uden at det går ud over dine nærmeste arvinger.

Ring til økonomifuldmægtig Kirsten Hansen og hør mere på tlf. 33 69 55 11 eller mail [kh@dbi.edu](mailto:kh@dbi.edu)

## Gaveoversigt 2012

Månedsbudget: 561.015 kr. Indkomne gaver i juli 2012: 319.564 kr.

Bagud iforhold til budget 31. juli 2012: 1.181.286 kr.



# FORDI JESUS ER VIGTIGST

→ | En god flok nye studerende har indtaget DBI og er godt i gang med at sætte sit præg på miljøet og selv blive præget af undervisningen.

*Interview med stud.theol. Christian Dyssegaard.  
Af sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen*

Et nyt semester er lige gået i gang. Ind myldrer det med studerende i DBIs gamle, hyggelige lokaler. En hel del er gamle kendinge, men der er også en pæn flok helt nye studerende, som er gået i gang med undervisningen og stille og roligt bliver integreret i fællesskabet i de kommende uger.

I sommerferien nåede jeg at fange en af de nye studerende på vej på ferie. Jeg stillede ham et par hurtige spørgsmål om hans forventninger til studiet:

## **Hvorfor valgte du en bachelor i teologi og mission og ikke så meget andet?**

Fordi Jesus er vigtigst. Der er brug for, at mennesker hører om Jesus! Jeg vil gerne rustes bedre i Guds ord. Jeg tror, det er vigtigt, at der bliver uddannet teologer.

## **Hvad forventer du så af dit kommende studium og af miljøet på DBI?**

At jeg lærer mere om Bibelen. Og at vi er nogle håbefulde studerende, som er villige til at lære sammen og af hinanden.

## **Betyder det noget for dit valg, at der er meget fokus på mission i uddannelsen?**

Ja. Men DBIs bibelsyn er også meget vigtigt for mig.

## **Overvejer du et semester på Fjellhaug?**

Ja, hvis jeg da kan overtale min kone til at synes, at det er en god idé. Det ville være en stor økonomisk udfordring for os, men hvis det hele kunne falde i hak, kunne det være fedt, tror jeg.

## **Hvad vil du bruge uddannelsen til?**

Jeg kunne godt tænke mig at kombinere den med



FOTO: DBI

*For Christian Dyssegaard er DBIs bibelsyn vigtigt.*

at bo et sted i udlandet. Evt. som missionær, teltmager eller lignende.

Christian Dyssegaard har lagt sin HF-eksamen bag sig og er nu begyndt på den nye bacheloruddannelse i teologi og mission, som udbydes i samarbejde med Fjellhaug International University College. Ud over undervisning har studiet netop budt på en intro-tur i Sønderjylland, hvor de nye studerende har fået mulighed for at blive bedre rystet sammen og være sammen med de andre studerende, der samme uge var i Sønderjylland på den årlige DBI-informationstur.

# KAN EN KRISTEN SYNDE?

→ | I Første Johannes' brev møder vi et problem. Der er en tilsyneladende modsætning mellem, at Johannes både kan skrive, at en kristen synder, og at han ikke synder.



FOTO: MORTEN HOLTUM, GYLDENDAL

Af Torben Kjær, lektor på DBI

## Problemet

På den ene side skriver Johannes i 1 Joh 1,8: *Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os.* Synd findes altså hos en kristen, og synd skal bekendes (1 Joh 1,9), for et liv i synd er uforenelig med livet sammen med Gud (1 Joh 1,6).

På den anden side skriver Johannes 1 Joh 3,6: *Enhver, som bliver i ham, synder ikke; enhver, som synder, har ikke set ham og kender ham ikke.* I 1 Joh 3,7 skriver han: *Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig, ligesom han er retfærdig.* Som modsætning skriver Johannes, at den, der gør synden, er af Djævelen (1 Joh 3,8), og i 1 Joh 3,9 står der: *Enhver, som er født af Gud, gør ikke synd, for Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud.*

Det er givet, at der findes synd i den kristne. Det lærer Bibelen (Rom 7,14ff), og det lærer erfaringen. Men hvordan skal vi så forstå denne tilsyneladende modsætning, og hvordan skal vi forstå det, at en kristen ikke synder?

### Hvad er synd?

Johannes skriver om synd, og jeg vil begynde med at definere synd, inden jeg nævner to løsninger på problemet. I Joh 3,4: *Enhver, som gør synden, begår også lovbrud, for synd er lovbrud.*

Her er det tydeligt, at synd er lovbrud, dvs. at synd er overtrædelse af Guds bud. Modsætningen til lovbrud er retfærdighed, og retfærdighed er da opfyldelse af Guds bud.

### Løsning nr. 1

Når det gælder forståelsen af udsagnene om, at en kristen ikke synder i 1 Joh 3,4-10, vil jeg nævne to typiske forklaringer. Ifølge den ene finder vi nøglen til forståelse i de grammatiske former, Johannes anvender. På græsk kan man bruge forskellige former for udsagnsord til enten at beskrive noget udefra, så at man ser handlingen som en helhed eller som en enkelt handling. Eller man kan beskrive noget indefra, hvor man ser handlingen som en proces og som noget vedvarende. Vi har ikke det samme på dansk. I stedet må vi se på sammenhængen, for at finde ud af, om noget er en enkel handling eller noget vedvarende.

I 1 Joh 3,6; 3,7 og 3,9 anvender Johannes nutid, der beskriver det vedvarende og karakteristiske. Meningen er, at den kristne ikke synder vedvarende, dvs. han kan ikke blive i sin synd og forsvare og fastholde den. Hvis dette sker, vil han falde fra. Når Johannes andre steder skriver, at den kristne har synd (1 Joh 1,8), og at når den kristne synder, har han en talsmand hos Faderen (1 Joh 2,1), er der ikke tænkt på noget vedvarende, som den kristne fastholder, men på at den kristne igen og igen falder i synd. Den

første forklaring går da på, at der findes synd i den kristne, men han eller hun kan ikke blive i sin synd og fortsætte uanfægtet i sin synd. Rent sprogligt kan forklaringen gennemføres, men når jeg alligevel vælger en anden tolkning, skyldes det, at Johannes skriver, at en kristen ikke kan synde, og det betyder i den første løsning, at en kristen ikke kan synde vedvarende. Men det kan han, men hvis han fremturer i sin synd, fører det til frafald.

### Løsning nr. 2

Ifølge den anden tolkning er 1 Joh 3,6 og 3,9 en beskrivelse af det nye menneske. Ved dåben og troen genfødtes vi, og der skabes et nyt menneske med et nyt "jeg". Det nye "jeg" synder ikke, fordi det er født af Gud. Det genfødte "jeg" er helligt, har Guds karakter og kan ikke synde. Denne tolkning er oplagt, når vi ser, hvordan Johannes begrundes, at en kristen ikke synder og heller ikke kan synde. I Joh 3,6a: *Enhver, som bliver i ham, synder ikke.* Her er begrundelsen for, at vi ikke synder, at vi bliver i ham, Jesus Kristus. Det at blive i Jesus er troens relation, og det at blive i ham er forvandlende. Vi forvandles nemlig til at blive lige med Jesus. Bemærk at Johannes i vers 5 fremhæver, at der ikke er synd i Jesus Kristus. Ved forvandlingen bliver vi som Jesus. Vi bliver et nyt menneske, der er uden synd, og derfor synder det nye menneske ikke.

I Joh 3,9 begrundes Johannes, at den kristne ikke kan synde, med, at han er født af Gud. I Joh 3,9b:

*han kan ikke synde, fordi han er født af Gud.*

Her er det tydeligt, at "han", der ikke kan synde, er en person, der er født af Gud. Det nye menneske kan derfor ikke synde.

Når Johannes andre steder (1 Joh 1,8 og 2,1) skriver om, at den kristne synder, tænker han på den kristne som et større jeg, der både rummer det nye genfødte "jeg", det nye menneske, og synden. Fordi synden stadig er i ham, synder han fortsat, men hans nyskabte "jeg" kan ikke synde.

→ | Hvad er mindfulness? Er det en teknik? Eller er der religiøse elementer i det, som man ikke kan fravælge? Kan man som kristen bruge det?

# MINDFULNESS - REDSKAB ELLER RELIGION

Af Hans Jørgen Hansen,  
daglig leder af Foreningen af kristne friskoler

Det er nogle af de spørgsmål, denne artikel forsøger at besvare med den begrænsning, som en artikel i dette omfang, giver.

## Hvad er mindfulness?

*Mindfulness er defineret som evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i dette aktuelle øjeblik, uden at dømmes. I mindfulness lærer man at observere det, der kommer, som det er, uden at ville forandre det. Også de indefra kommende processer så som tanker, følelser og kropslige fornemmelser.<sup>1</sup>*

Mange psykologer og terapeuter anvender mindfulness i behandlingen af traumer og stress. I amerikanske fængsler har praksisformen været anvendt til de ind- og ansatte, og i børnehaver og på skoler har man også herhjemme forsøgt sig med mindfulness som ramme for oplæring og dannelse. Begrebet har fundet frem til livsstilsmagasiner og til erhvervslivets bonede gulve. For danskere i dag rimer begrebet på stresshåndtering, overskud og sund livsstil. Jeanet Heskjær Pedersen, som har formuleret ovenstående definition, anvender mindfulness i sin praksis med udgangspunkt i nogle almenpsykologiske aspekter, som hun mener, er uafhængige af hvilken religion, man bekender sig til.

Stresshåndtering er et stadig større indsatsområde i danske virksomheder. Ledere og medarbejdere lærer at fokusere og at holde mange bolde i luften uden stress. I en ledelseskontekst defineres mindfulness som det at være fuldt opmærksom på, hvad der foregår lige her og nu – både hos dig og omkring dig. Og det er evnen til bevidst at vælge, hvordan og på hvad du bruger din opmærksomhed.

*For at kunne gribe lederskabet og gøre en god forskel for mange mennesker, må du ind imellem give dig tid til at pleje og finindstille det instrument, du, som leder, har at spille på – dig selv. Med lidt øvelse kan du bevidst vælge, hvordan du bedst og mest konstruktivt bruger dig selv – til glæde for alle dem, der er påvirket af dine beslutninger og din måde at lede på.<sup>2</sup>*

## Mindfulness og Buddhisme

Mindfulness er en teknik i den buddhistiske religion – men den er mere end det. Den er et perspektiv på virkeligheden, hvor man erkender virkeligheden "som den er". I klassisk buddhisme betyder det, at man med den visdom, man tilegner sig, kan undgå fremtidig karma (skæbne) og dermed opnå frigørelse fra samsara (den evige genfødsel). Mindfulness er altså et hjælperskab til at fastholde fokus på målet, nirvana (frelsen).<sup>3</sup>

## Kritik af Mindfulness

Hvad enten man kalder det religion, spiritualitet eller ledelsesfilosofi, så er mindfulness-bølgen et typisk tegn på tidsånden, hvor det handler om at finde ind til sit "sande jeg". Psykologer og terapeuter er de nye "præster", som tilpasser klienternes selv-ansvar til tidens "du-er-din-egen-lykkes-smed"-filosofi. Asiatiske buddhister har kritiseret, at klassisk buddhisme med fokus på selv-afvikling, i Vesten bliver indpakket i selvudviklingsprojekter og i en hav-det-godt-heds wellness-industri.

## Mindfulness i kristent perspektiv

I kristne kredse er der delte meninger om, hvad mindfulness er og om det kan bruges til noget. Nogle kristne tager afstand med begrundelsen, at det er at indføre buddhistisk tænkning og blande religionerne. Andre har med begejstring taget det med sig ind i en kristen bønpraksis.<sup>4</sup>

Usanset ståsted i denne debat, så er det vig-





tigt at understrege, at mindfulness i en kristen kontekst aldrig kan blive en vej til frelse. Hvis det skal forsvares som andet end et middel til kontrol og stress-håndtering, er det fordi, det er en teknik, der kan gøre mig mere opmærksom på Guds nærvær. Fortalere vil sige, at mindfulness gør mig bedre i stand til at miste mig selv og tage mit kors op og følge Jesus.

Jeg har diskuteret med tilhængere af en kristen udgave af mindfulness og påpeget, at det kan føre til selvcentrerethed og manglende brug for nåden. Hvis tanken i mindfulness er, at man hele tiden overbeviser sig selv om, at man skal acceptere sin synd – uden at dømme den, konstatere at den er der, forholde sig til den og så gå videre, så bliver det, efter min opfattelse, ikke et opgør med synden, men en accept af den.

Omvendt må vi spørge, hvad kirkens svar er til

travle, stressede danskere? Har kirken et svar? Hvis ikke, så er folk overladt til teknikker og bevidsthedsøvelser, som tager udgangspunkt i en helt anden forståelse af mennesket end den bibelske. Man kan spørge, om det ikke er derfor mindfulness har fået så stor gennemslagskraft i vores samfund? Har kirken et bibelsk alternativ – ellers er scenen overladt til andre?

### Noter

- <sup>1</sup> IKON 6/2011 s. 7, Jeanet Heskjær Pedersen (JSP), praktiserende psykolog
- <sup>2</sup> Sille Lundquist, proceskonsulent, bachelor i filosofi og systemisk Coach
- <sup>3</sup> IKON 6/2011 s. 4, Jørn Borup, Lektor i religionsvidenskab, Center for SamtidsReligion
- <sup>4</sup> F.eks. Øyvind Borgsø: Lytte til Gud (Det indre liv 2012)

# AT VÆRE BIBELTRO

→ | Er bibeltroskab kun lig med modstand mod ordningen med kvindelige præster, modstand mod vielser af fraskilte og homoseksuelle, kampen for fostres ret til liv, kampen imod aktiv dødshjælp? Er dét at være bibeltro?



Af Jón Poulsen, valgmenighedspræst i Gjern

## Vranglære

Bibelen formaner os gang på gang til at lægge afstand til vranglære og falske forkyndere og i stedet fremhæve og proklamere sandheden. Denne formaning har troens folk igen og igen

taget på sig: Under vækkelsen, som en reaktion imod rationalismens forfald. I 1948 med indførelsen af de første kvindelige præster. I 1960'erne og 1970'erne, da kirkelige ledere offentligt agiterede for kulturradikalismens umoralske idéer med åbne ægteskaber, fri abort og fri porno. Og også op i gennem 1990'erne og nu i det nye årtusinde, hvor man for alvor er begyndt

at arbejde for at ligestille og ligedanne homoseksuelle og heteroseksuelle parforhold. Naturligvis med kulminationen d. 15. juni 2012, hvor man, udover at have neutraliseret ægteskabet, også skrev et nyt vielsesritual ind i folkekirkenes praktiske grundbog, ritualbogen.

Troens folk må endnu engang rykke sammen. Ikke for at ekskludere og fordømme mennesker. Ikke for at bygge fordomme og diskriminere – men for at minde hinanden om, hvad der rent faktisk står – og styrke hinanden i troen og troskaben mod Kirkens Herre. Og ligesom vores trosfædre stå fast på det, vi tror på. Stå fast på sandheden og afvise og modarbejde vranglæren. Sådan er det at være bibeltro. At være tro mod Guds ord betyder, at der engang imellem er kampe, som man bliver nødt til at tage op.

### **Bibeltro bibeltroskab**

Men man behøver ikke kende særlig meget til Det Nye Testamente, før man finder ud af, at det ikke er i nærheden af det væsentligste, når vi taler om troskab mod Guds ord. Det skal naturligvis ikke mislæses. Jeg sagde ikke, at sagerne ikke er væsentlige, jeg sagde blot, at det langt fra er det væsentligste. For når alt kommer til alt, så ville de, farisæerne og de skriftkloge, som Jesus i den grad var efter i forhold til manglende bibeltroskab, sagtens kunne være stærke fortalere for sager som modstand mod ordningen med kvindelige præster, kampen mod fri abort etc. Når man ønsker at være bibeltro, er det altid en nærliggende fristelse at blive som farisæerne og lade troskaben blive defineret af visse, konkrete og synlige enkeltsager. Men sandheden er, at det, som Gud først og fremmest ønsker, er absolut, uselvisk og hengiven kærlighed. Det er det første og største bud i loven. Og det betyder, så vidt jeg kan se, at hvis jeg aktivt går ind i kampen mod vielser af homoseksuelle, uden at min kærlighed til Gud, kirken og den homoseksuelle er et motiv, så er jeg ikke tro mod Skriften.

### **Selektiv bibeltroskab eller bibelutroskab**

Der er et par grøfter ved det her, som man nemt kan dumpe ned i. Det er disse, man skal holde sig på god afstand af, for at være ægte bibeltro. Den ene grøft er den selektive bibeltroskab, hvor jeg måler troskaben på, hvor dygtig jeg er til at have de rigtige meninger og etik, og fordømmer og forbander andre, som ikke mener, hvad jeg mener. På den anden side af vejen er den direkte bibelutroskab, hvor man tåbeligt fremhæver, at kærligheden står over sandheden. Den lige vej, den bibeltro vej er, at sandheden og kærligheden altid følges ad – hele vejen. Det er at have bibeltro bibeltroskab.

### **Det er en indre kamp at være bibeltro**

Bibeltroskab handler om hårdt benarbejde. Både mht. bibelstudium og at leve efter det, man finder frem til. Noget af det handler om at kunne skelne mellem den gamle pagts forskrifter og den nye pagts bud. Det handler om at kunne skelne ret mellem lov og evangelium. Og så handler det om at lytte til Guds ord.

Hvor vil Gud have mig hen i dag? Hvad skal jeg ift. at være bibeltro i dagens Danmark? Der kommer tidspunkter, hvor fanen skal løftes højere end andre gange pga. indre eller ydre pres. Men lige præcis dér, er det så livsvigtigt for mig, at jeg virkelig er bibeltro – og ikke bare farisæisk! Det må aldrig blive sådan, at jeg klapper mig selv på skuldrene over, hvor dygtig jeg er til at efterleve Skriften. Når jeg forsvaret min bibeltroskab, bør det altid være under kærlighedens fortegn. Jeg kæmper imod den kirkelige vielse af homoseksuelle, ikke fordi jeg synes bøsser er ulækre, eller lesbiske er mindre værd end andre. Men fordi jeg elsker Gud og hans skaberorden og sætter hans ord højere end tidsånden. Og jeg elsker de homoseksuelle og ønsker for dem, at de må få lov til at leve det liv, som Gud ønsker for dem. Og det samme ønsker jeg for alle andre og for mig selv også.

# TOLERANCERELIGION

→ | Vi bringer her essensen af en klumme, som Iben Thranholm bragte i Kristeligt Dagblad d. 13. april 2012.



FOTO: MØRTEIN HOLTUM, GYLDENDAL

Iben Thranholm er cand.theol., journalist, katolik og debattør. Selv om hun står i en anden teologisk tradition, har hun en enestående evne til at tolke den tid, vi lever i, på en måde, som er tankevækkende og lærerig for os, der står i den lutherske tradition:

## Ja til alt

I tolerancereligionen har kun den gud plads, som siger ubetinget ja til alt, hvad mennesker vil. Det

afgørende for religion i dag er ikke, hvad den tror om Gud, om sandt og falsk, men om den er i stand til at udvise tolerance, mener Iben Thranholm.

Den mest fremherskende religion i dag er hverken kristendommen, islam, jødedom eller buddhismen, men en helt ny religion, tolerancereligionen. Den handler om evnen til at være åbensindet, rummelig, ikke fordømmende og for alt i verden ikke dogmatisk.

Uanset hvor mange år en religion har på bagen, må den bøje knæ for tolerancereligionen. Kan en religion i dag ikke udvise tolerance, vil den enten blive ignoreret eller lagt for had.

### **Bare man er tolerant**

Det er naturligvis godt, at religionerne ønsker at tale med hinanden i stedet for at gå i krig, men i værste fald kan tolerancereligionen ende med at blive andre religioners endeligt. Tolerancen ophæver nemlig alle grænser og forskelle og overflødiggør på en måde den traditionelle religion. Det er lige meget, hvad man tror på, bare man er tolerant. Udtaler repræsentanter for en religion sig på en måde, som kan opfattes som intolerant, vil den få svært ved at tiltrække tilhængere, uanset hvad den ellers gør.

### **Risikabelt**

Og ikke nok med det. Faktisk bliver det mere og mere risikabelt at sætte sin personlige gudstro over tolerancereligionen. I Holland blev en jødisk rabbiner fyret for sine udtalelser om homoseksuelitet, der baserede sig på Toraen. Holdninger baseret på religiøs tradition betragtes som diskriminerende og hate-speech.

Da Kristus indstiftede nadveren, var kun de 12, som havde sagt ja til at følge ham i tykt og tyndt, inviteret. Det var et lukket selskab. Kristus sad ikke på tempelpladsen og uddelte sit legeme til enhver, der kom forbi. Han underviste, hvor alle kunne høre hans ord, men at spise hans legeme var forbeholdt dem, som virkelig havde taget imod ham som Gud.

Hvis kirken gerne ville dele sin kærlighed og godhed med muslimer, er der nok at gøre i de mange muslimske lande verden over, hvor kristne forfølges, og hvor budskabet om en kærlig Gud kunne være med til at ændre situationen. Problemet er blot, at det første af Tolerancens 10 Bud er, at du ikke må missionere for andre guder end tolerancens. Den, som missio-

nerer for den kristne Gud, bliver betragtet som intolerant.

### **Kristen mission kættersk**

Hvis man som kirke virkelig havde noget på hjerte, ville man så ikke samtidig forsøge at overbevise muslimer om et bedre åndeligt alternativ, nemlig kristendommen, som den somalisk-fødte islamkritiker Ayaan Hirsi Ali har foreslået? I øvrigt et budskab, hun blev stærkt kritiseret for af de tolerante. At ville missionere for muslimer betragtes selv i kristne kredse som nærmest kættersk, hvorimod mission for demokrati og tolerance opfattes som den fornemmeste opgave, man kan påtage sig.

### **Tilgivelse kontra tolerance**

Jamen, er den kærlige og kristne Gud da ikke tolerant? Nej, Gud er tilgivende. Det er noget andet. Tilgivelsen forudsætter, at der er noget, som er rigtigt, og noget, der er forkert. Erkender man, at man har gjort noget forkert, tilgiver Gud, men han tolererer ikke synden. Det er derfor, der lægges så stor vægt på anger og omvendelse i evangeliet.

I tolerancereligionen har kun den gud plads, som siger ubetinget ja til alt, hvad mennesker vil. Tolerancereligionen forholder sig ikke til sandhed og synd, men arbejder derimod på, at alle regler og traditioner bliver overtrumpet, så den moralske og etiske lovløshed har frit spil, og mennesket ikke længere skal bekymre sig om en morallov, der står over dets egen.

### **Forklædt tyran**

Tolerancens gud er dybest set en tyran, der nok har klædt sig ud som fredens og verdensfælleskabets religion, men som udøver uindskrænket magt til at lukke munden på enhver, der ikke adlyder. I denne trosretning behøver mennesket ikke længere at selv at skelne mellem godt og ondt, sandt og falsk. Det skal blot blindt tro på tolerancens gud.

# ***DU FANDT MIG...***

---

Du fandt mig i mit mørke, da jeg ikke kunne finde mig selv  
Du omfavnede mig, da jeg skubbede alle andre bort  
Du gjorde mig glad, da alt andet bedrøvede mig  
Du gav mig håb, da jeg syntes alt var håbløst  
Du gav mig styrke, da jeg følte mig svag  
Du gav mig lindring, da jeg var fuld af smerte  
Du trøstede mig, da jeg sørgede  
Du lyttede til mig, da jeg ikke ville tale med nogen  
Du kyssede mig, da jeg ikke kunne tage imod kærlighed  
Du gav mig tryghed, da jeg var ængstelig og bange  
Du gav mig ro, da jeg ikke kunne finde hvile  
Du var hos mig, da jeg søgte ensomheden  
Du forlod mig ikke, da jeg var urimelig  
Du tilgav mig, da jeg ikke kunne tilgive mig selv  
Du værdsatte mig, da jeg havde mistet mit selvværd  
Du viste mig vejen, da jeg var faret vild  
Tak Herre, at du aldrig svigter,  
du griber mig og holder mig fast.

*Dorte Klein*

---



## LoyaltyPlus+

### Kunde- og medarbejdertilfredshed

Måling af tilfredshed og loyalitet samt ledelsesrådgivning til tolkning og anvendelse af resultater.

Kontakt gerne Kim Hjeremind for en uforpligtende drøftelse af muligheder og priser.

LoyaltyPlus  
Hovmarksvej 68  
DK-2920 Charlottenlund

Tlf.: 40 844 441

[www.loyaltyplus.dk](http://www.loyaltyplus.dk)



## Frederiksborg Apotek

Slotsgade 26  
3400 Hillerød  
Tlf: 4826 5600

[www.frederiksborg.netapotek.dk](http://www.frederiksborg.netapotek.dk)

**Apoteket har døgnvagt**

## Bibelske rejser

Tyrkiet - I Paulus' fodspor	23.9, 10 dg.
Israel - løvhyttefest rundrejse	28.9, 11 dg.
Egypten - stor rundr. m. Nilkrydstogt	10.10, 12 dg.
Israel - Klassisk rundrejse	12.10, 10 dg.
Israel, Sinaj & Jordan	23.10, 14 dg.

Bestil katalog

75 92 20 22 - [fxr@felixrejser.dk](mailto:fxr@felixrejser.dk)



## husk i forbøn

### Bed om/for

- De nye studerende på DBI
- Vores gamle studerende
- Svar på bøn

### Tak for

- At Jesus Kristus må vokse i vores hjerter
- Gaver nok til at give stipendier til de studerende
- Guds frygt og arbejdsglæde

## DBIPOSTEN

### Redaktion

Rektor Børge Haahr Andersen, ansv.  
Skr.leder Ellen Lodahl Pedersen, red.  
Kontorfuldmgt. Dorte Klein, red.sekr.  
Stud.theol. Michael Mørch  
Stud.theol. Bergur Johannesen  
Stud.theol. Jesper Sundgaard

Indlæg sendes til [dbi@dbi.edu](mailto:dbi@dbi.edu) DBI-posten sendes gratis til interesserede

Design Chr Rahbek Olsen  
Tryk TypoGraphic A/S

ISSN 0906-825X



Frederiksborggade 1B 1  
1360 København K  
Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)  
Email: [dbi@dbi.edu](mailto:dbi@dbi.edu), [www.dbi.edu](http://www.dbi.edu)  
Giro 5 21 59 00  
Reg. 3205 Konto 0005215900  
DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Formand Christian Jensen  
Rektor Børge Haahr Andersen  
Skr.leder Ellen Lodahl Pedersen  
Studiekoor. Christian S. Holmgaard



POST

PP DANMARK

Magasinpost – MMP  
ID-nr. 42472

**aktuel kommentar** | Er der noget vigtigere end at uddanne fremtidens forkyndere og åndelige ledere? Ja!

## ET ARBEJDE DER ER VIGTIGERE END DBIs

Af lektor i kirkehistorie Finn Aa. Rønne

Selvom man ofte opfatter det, man selv arbejder med, som vigtigere end alt andet, og selvom det egentlig er umuligt at rangere de forskellige arbejdsgrene, så vil jeg alligevel vove den påstand, at der næppe findes noget mere betydningsfuldt end det kristne børnearbejde. "Den, som styrer vuggen, styrer et land." Og den, som både med god forkyndelse og aktiviteter drager børnene ind i en kristen sammenhæng, sørger for, at kirken har en fremtid.

### Forbilleder for børn

Vi har lige haft den store børnelejr-sæson. Det har også sat sit præg hjemme hos os, hvor vores drenge på 6, 8 og 9 år været af sted på lejr i både

ELM, LM og IM. Og hver gang er de kommet begejstrede – og meget trætte – hjem. Vi forældre bliver både taknemmelige og imponeret over de mange ledere, som stiller op i deres sommerferie og giver vores børn spændende oplevelser og en god forkyndelse. Blandt lederne har der også været rigtig mange helt unge, som vi kan mærke, at vores børn ser op til som gode forbilleder. Hvis nogen af jer, der har haft vores drenge med på lejr eller været ledere andre steder, læser dette, må I gerne tage takken og rosen til jer.

Og så er der i øvrigt mange af vores studenter, som kan fortælle, at de på en kristen børne- eller juniorlejr fik den første impuls til at vælge et studium, der sigtede mod kristent arbejde, herhjemme eller ude i den store verden.

### månedens citat

Bedøm ikke hver dag efter det, du høster, men efter de frø, du sår.

Robert Louis Stevenson