
05

Juni 2011
www.dbi.edu



DBI-POSTEN



NADVER FOR ALLE?

Der skal forkyndes rigt om Kristus i nadverens skikkelse, så alle mennesker ser Ham og tiltrækkes af nadveren.

s.08-09

→ | For at give indblik i nogle studerendes tanker og overvejelser omkring deres studier på DBI, bringer vi de følgende måneder en række interviews.

DET HAR FORANDRET MIT VERDENSBILLEDE



Steen Hjelmblink har siden 2003 studeret på DBI.

Interview ved kontorfuldmægtig Dorte Klein

Steen Hjelmblink har siden 2003 studeret på DBI, først som fjernstuderende og siden som bachelorstudent.

Hvordan fik du interesse for teologi?

Efter at have læst bibelen flittigt i nogle år, havde jeg brug for vejledning af mere erfarne bibelbrugere. Dels for at øge udbyttet af læsningen, dels for at få hjælp med vanskelige spørgsmål og endelig for at få del i tros læren.

Hvorfor valgte du netop DBI?

"Jeg søgte efter bibelundervisning på internettet,

da jeg stødte på en annonce om internetundervisning i Gammel Testamente på DBI. Jeg begyndte at følge fjernundervisningen, og da jeg senere gik på pension, begyndte jeg at læse på fuld tid.

Hvad har fordybelsen i bibelen betydet for dit personlige liv?

"Det har forandret mit verdensbillede. Det var markant at opdage, at bibelens beskrivelse af verden og menneskene er mere sand end tidens herskende meninger og politiske ideer. Dernæst er jeg blevet draget ind i et kristenliv, som er kommet til at dominere min verden i et spændingsforhold mellem troens tryghed og fred og formaningen om lydighed og trofasthed. Man føler sig fri i forhold til verdens forventninger og til samfundets konventioner, men er dog ikke fuldstændig ubunden. At være kristen forpligter."

Hvad har DBI betydet for dig?

"DBI var i flere år et sted, hvor jeg lejlighedsvis kunne komme til bibeltro undervisning, selv om jeg boede i udlandet. Jeg har været glad for at følge fjernundervisningen og har fået god hjælp til mit selvstudium. Endelig har jeg været glad for at kunne træffe ligesindede og for fællesskabet i kaffestuen."

Hvad fik dig til at læse til bachelor i teologi?

"Da jeg ønskede undervisning i etik og kirkehistorie, indgik netop de to fag i bachelorstudiets første år. Så hvorfor ikke bare melde sig som bachelorstuderende? Det gjorde jeg så og har ikke fortrudt.

Er der nogen personlige oplevelser, som du gerne vil dele her til slut?

"Nicolai Winther-Nielsen har haft en særlig betydning for mig. Han har støttet mig med råd og forbøn og har hjulpet mig ind i et kristent fællesskab, som har haft stor betydning for mig."

HVAD ER DBIs DNA?

→ | Forestil dig at skulle kortlægge DBIs DNA. Hvad er de afgørende spor, der afslører DBI?

af Per Kofoed Munch, sognepræst i Nyker

Bibeltroskaben – vil mange sige. Så har man sat DBI i bås; lidt støvet og nok også ret akademisk. Og sådan er DBI jo også. Der laves god og dyb akademisk forskning på DBI, men der er mere end det.

De afslørende kendetegn på DBIs egenart er *Kristusglæde* og *bibelglæde*! Vi bygger på Kristus og hans troværdige ord. Vi ønsker, at alle får et bankende hjerte for ham og ordet om ham.

Guds ord fører os til Jesus, og Jesus fører os til Guds ord. Jesus er Ordet: "Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham" siger Jesus. (Joh 14,23). Gud er der, hvor hans ord er.

Kun én vej

Vi ønsker, at alle skal frelses, men vi lærer ikke, at alle bliver frelst. Hvad nytter det, at man er glad og smilende, hvis det er løgn, det der siges? Nogle hævder, at alle bliver frelst, uanset hvad de tænker eller tror på. Det er ikke sandt. Derfor vil vi holde os til Kristus og hans hellige ord – og på det grundlag vil vi uddanne forkyndere, præster, missionærer, lærere og undervisere.

Totredjedele af danske unge mener, at kristendommens væsentligste budskab er næstekærlighed. Det viser en undersøgelse, KFS har lavet om deres tanker om tro. Under 10 % svarede, at det er Guds tilgivelse. Det er godt, at mange forbinder næstekærlighed med den kristne tro. Alligevel har under 10 % forstået, at det væsentlige er Guds tilgivelse. Næstekærlighed er godt, men ingen frelses ved nok så megen kærlighed og omsorg for sin næste. Der er kun én vej til frelse, og det er Guds evangelium.

Vores arvmasse

Her er vi helt inde ved DBIs umistelige DNA.



DBIs egenart er *Kristusglæde* og *bibelglæde*, siger DBIs tidligere styremedlem Per Kofoed Munch.

Ordet om korset løser, befrier og giver evigt liv. Det er ikke tør viden. Der, hvor evangeliet er, åbner det for en ny begyndelse med frelse og glæde.

Det er ikke noget nyt, som DBI har fundet på. DBI er født ud af en vækkelseskristendom, som ikke er bange for at tale om Jesus som frelser og Herre. Denne arvmasse bærer vi med os. I Sal 63,9 står der: "Min sjæl hænger ved dig og din højre hånd holder mig fast." Jesus er ved Guds højre hånd. Ja, han er Guds højre hånd, der holder os fast. Det skal fortælles og bevidnes, så endnu flere kan blive grebet af Jesus.

økonomi | Med Betalingsservice bliver gaverne fordelt mere jævnt henover året.

EN UMÆRKEDELIG GAVE MED STOR EFFEKT

"Det underlige er, at jeg stort set ikke mærker det," sagde en af DBIs venner for nogen tid siden, da hun var begyndt at give sin gave til DBI via Betalingsservice. "Gaven bliver trukket på kontoen hver anden måned, og selv om jeg nu både giver regelmæssigt og mere end før, mangler jeg egentlig ikke pengene."

Det er i den grad opløftende at se, at så mange mennesker i Danmark satser både tid, penge og forbøn på DBI. Tak for det! Det er nødvendigt for at kunne gøre det, vi skal - sende veluddannede bibeltro præster, missionærer, kristne ledere, sognemedhjælpere etc. ud i Danmark - og i hele verden!

Men det giver også en vis uro i maven at se,

hvor vanskeligt det er at få udgifter og indtægter til hænge sammen, selvom vi sparer, hvor vi kan.

Betalingsservice en kæmpe stor hjælp for DBI
Betalingsservice er en fin hjælp til alle os, der har brug for at få system i vores givertjeneste. Men for DBI er det en kæmpe stor hjælp, hvis flere indbetaler regelmæssigt via Betalingsservice. Når pengene kommer ind jævnt fordelt over hele året, så er der en større chance for, at vi kan betale vores regninger uden at bruge af kassekrediten.

Få en Betalingsservice-aftale nu
Kontakt økonomifuldmægtig Kirsten Hansen på tlf. 3369 5511 eller kh@dbi.edu og lav en aftale.

Gaveoversigt 2011

Månedsbudget: 574.154 kr. Indkomne gaver i april 2011: 361.418 kr.
Bagud iforhold til budget 30. april 2011: 1.128.198 kr.



husk i forbøn

Bed om/for

- mange nye studerende til sommer på Åben Uddannelse i Kristendom
- flere Betalingsserviceaftaler til DBI

Tak for

- stor interesse for DBIs uddannelser på KFS' påskelejr
- de studerende og de frivillige hjælpere på DBI

HVAD LAVER EN TIDLIGERE DBI'ER?

→ | I de næste numre af DBIposten bringer vi interviews med tidligere DBI'ere for at se, hvor de er havnet efter deres studier på DBI.

Interview ved sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen

Benjamin Bach læste i sin studietid på DBI. I dag er han præst i Hedensted Valgmenighed.

Ikke kun teori

Da Benjamin Bach blev færdiguddannet i 2003, følte han sig træt af det akademiske miljø. Derfor gik han ind i rengøringsbranchen og arbejdede blandt muslimske usbekere i Aarhus. Pusterummet blev et springbræt til at arbejde med den forfulgte kirke gennem Dansk Europamission, hvor han virkede i 5 år. Han syntes dog, at der stadig manglede noget. Han ville bringe evangeliet. Ikke som teori, men i praksis.

I 2011 blev Benjamin Bach kaldet som præst til Hedensted Valgmenighed, hvor han nu kombinerer sin tjeneste for den forfulgte kirke og den lokale kirke ved at være deltidsansat i både i valgmenigheden og i Dansk Europamission.

Rektors røde lampe

Benjamin Bach har taget en ide med fra DBI. Over døren til sit præstekontor har han bedt om at få installeret en rød lampe som den, der sidder over rektors dør på DBI og viser, at han er optaget.

"Den røde lampe har mange signalværdier. Når den lyser, ved familien, at far er optaget i fortrolig samtale. Menigheden kan vide sig sikker på, at de kan sidde i tårer i et sikkert rum under den røde lampe."

Tid til at blive mødt af Gud

Men Benjamin Bach nævner også en anden værdi. "Det er nemt at lade den røde lampe lyse hele tiden. Præsten er jo den, som får hele menigheden til at hænge sammen - sådan kan han i hvert fald føle det. Derfor er lampen også en påmindelse om lukketider. Der skal være tid i præstens program til at lave ingenting - ikke fritid, men ingenting. Der skal nemlig være tid til at blive



Benjamin Bach i fuldt skrud

mødt af Gud.

Det lys, lampen udsender, kan ingen se uden for præsteboligen. Derfor er det vigtigt at tænke større end små røde lamper. Evangeliet skal ud til menigheden, rodfæstes og bringes til hele byen. Ikke om muligt - for selvfølgelig er det muligt - det er ganske enkelt nødvendigt. Menneskers frelse afhænger af det. Det afgørende er, at hver enkelt dag, god eller dårlig, gives til Herren i bøn. For han har planer for i dag, som bliver realiseret i morgen. Vent og se!" lyder Benjamin Bachs slutbemærkning.

→ | Da DBI-lektor Jens Bruun Kofoed fik nys om, at Danmission søgte gæstelærer på den Lutherske Kirkes teologiske fakultet SALT i Madagaskar, gik han sporenstregs hjem og sendte en ansøgning.

EN DRØM, DER GIK I OPFYLDELSE



Gæstelærerne i aktion i studenterkoret! Det er Vivi forrest til venstre og Jens bagerst til højre.

Interview ved sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen

"I mere end 15 år har jeg uddannet teologer til tjenester i udlandet. Selv har jeg længe drømt om at få mulighed for at rejse ud som gæstelærer for bedre at kunne forberede mine studerende på de udfordringer, der møder dem uden for Danmark." Jens rejste dog ikke alene til Madagaskar, men tog sin kone Vivi og de to yngste sønner med.

Hvad kan du som dansk teolog give teologistuderende i en anden kultur?

"I mødet mellem bibelteksterne og den madagaskiske kultur er det relevant med bibeltekster om "ondskabens åndemagter", som Paulus taler om. En virkelighed, som vi ikke mærker meget til i Danmark. Modsat har jeg kunnet tage bibeltekster frem, som insisterer på teksternes historiske troværdighed. En diskussion, som udelukkende er akademisk i Madagaskar, men som er en af de største i en dansk og vestlig sammenhæng."

Var der forskel på de madagaskiske og danske studerendes kommentarer til undervisningen?

"Ikke så meget på deres kvalitet som på deres kvantitet! Tre års masterstudier på SALT er

forbundet med store økonomiske udfordringer for både den studerende, SALT og den Lutherske Kirke. Derfor er det en kæmpe privilegium at få et stipendium og blive optaget på SALT. Af samme grund er de studerende super motiverede. Det har været en kamp – positivt forstået – at få plads til selve undervisningen for de mange spørgsmål og kommentarer i timerne."

Hvordan var det akademiske niveau på SALT i forhold til DBI?

"Det er svært at vurdere. Det største problem på SALT er forældet litteratur. Det meste af deres pensumlitteratur er tilbage fra 1970'erne. Da der nærmest er sket en revolution inden for bibelforskningen fra 1960'erne frem til 1980'erne betyder det, at der stadig arbejdes med forældede metoder og tilgange til bibelteksterne."

Kan vi lære noget af den lutherske kirke i Madagaskar?

"Jeg tror ikke, der er nogen kirke, vi ikke kan lære et eller andet af! En af de ting som den madagaskiske kirke understregede var, at kristenlivet er en åndelig kamp, hvor "ondskabens åndemagter" kæmper for at dræbe troens liv. I Madagaskar er



Et udsnit af de 47 førsteårsstuderende. Forrest kapellanen Barson, som oversatte samtlige 120 lektioner uvurderligt godt!

det dyrkelsen af forfædrene, mens det i Danmark er den såkaldte velfærd, der nok er den største udfordring for at forblive afhængige af Gud. Guds ord fylder meget i den Lutherske Kirke i Madagaskar, men i mange vestlige lutherske kirker har Guds ord mistet sin status som den højeste autoritet. Derfor er rollerne byttet rundt, så det nu er de lutherske kirker i syd, der kalder de vestlige kirker tilbage til Skriften."

Hvordan var det åndelige liv blandt de studerende?

"Meget anderledes end i Danmark og Norge, hvor jeg underviser, men det har en naturlig forklaring. For at blive optaget på masteruddannelsen på SALT skal de mandlige studerende have været præst i 4 år i den Lutherske Kirke. De har derfor meget større pastoral- og livserfaring end danske og norske studerende. Der er tre ting, som særligt præger deres åndelige liv; bøn, bibellæsning og sang! Og Guds ord er udgangspunkt for alt, hvad de foretager sig."

Hvilke problemstillinger står den madagaski-



Eftersom Jens er kok derhjemme var det ham, der måtte lære kvindeklassen at lave dansk suppe med kylling og grøntsager!

ske kirke overfor i forhold til den danske?

"En kirke med 3 millioner medlemmer er naturligvis ikke paradiset på jord. Også her er der "præstesager", og de studerendes tilbagevendende bøn er da også, at Gud må bevare dem fra hovmod og frafald. Dertil kommer de enorme økonomiske udfordringer, som kirken oplever på grund af vækkelsen. Rent teologisk er de største udfordringer den såkaldte hyrdebevægelse og spørgsmålet om kvindelige præster."

Hvad har du med hjem, som du kan bruge i undervisningen på DBI?

"En af de meget stærke oplevelser har været sammenhængen mellem spirituel og akademisk uddannelse, mellem liv og lære. Alt, hvad der foregår på SALT, er forbundet med den personlige tro. En sådan sammenhæng har vi insisteret på fra starten på DBI, men det giver fornyet frimodighed til fortsat at insistere på den sammenhæng herhjemme. Dernæst har jeg en masse case studies med hjem til mine studerende. Forhåbentlig vil det forberede dem bedre på de udfordringer, som de vil møde, hvis de får job i udlandet," slutter Jens.

NADVER FOR ALLE?

→ | Der skal forkyndes rigt om Kristus i nadverens skikkelse, så mennesker ser Ham og tiltrækkes af nadveren.

Af Flemming Baatz Kristensen,
sognepræst ved Sct. Pauls kirke, Aarhus

Nadveren er det sted, hvor vi erfarer det mest intime og dybe Kristusnærvær. Den er et måltid, hvor Jesus Kristus selv er til stede både som vært og gave. I nadveren giver Han os sit legeme og blod forenet med brødet og vinen. Jesus er reelt til stede i brød og vin, og når vi modtager det i nadveren, tager vi imod Jesus selv. Han bliver ét med os.

Nadveren har fra første begyndelse hørt til indersiden af troen, til det der ikke blev udstillet for verden. Det var et måltid for de kristne og ikke for andre. Man skulle være døbt og leve i troen.

I Bibelen advares imod at spise og drikke sig selv en dom til: "Den, der spiser Herrens brød eller drikker hans bæger på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod Herrens legeme og blod. Enhver skal prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bægeret. For den, der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til" (1 Kor 11,27-29).

Paulus ser ud til at hentyde til to forhold: Hvis en kristen ikke skelner mellem nadverens brød og vin og andre måltider, bruger han nadveren på en uværdig måde, som ikke svarer til, at nadveren bringer os Jesus selv.

Og: Hvis en kristen ikke respekterer det kristne fællesskab og ikke tager hensyn til menigheden, men kun tænker på sig selv, synder han mod legemet: Kristi legeme – menigheden.

Altså en advarsel mod en overfladisk og egoistisk brug af nadveren. Lever en kristen på den måde, isolerer han sig fra Kristus, og dermed kan han spise og drikke sig en dom til.

Men Jesus tog også imod toldere og syndere og spiste sammen med dem i en atmosfære af glæde, frihed og fællesskab (Luk 5,27-32; kap.15). Det var ikke nadver, men der var nogle

af nadverens aspekter i disse måltider.

Der er et vist spændingsforhold her. På den ene side betyder nadveren glæde, hvor toldere og syndere indbydes. På den anden side er nadveren for de kristne, hører til troens inderside og forudsætter dåben.

Hvordan forvalter vi bedst nadveren i denne spænding?

Vi skal undervise gedigent om nadverens brug og misbrug, og vi skal have sjælesørgerisk indsigt og smidighed. Vi skal tage hensyn til nadverens væsen og samtidig komme de mennesker i møde, der virkelig har brug for Jesus – forkynde sådan, at de, der ikke vil modtage Jesus, venter med at deltage i nadveren, indtil de er klar til tage imod ham.

Der skal forkyndes rigt om Kristus i nadverens skikkelse, så mennesker ser Ham og tiltrækkes af nadveren. Også når de kommer ind fra gaden og vover at gå frem og tage imod ham. Sakramenterne skal forvaltes sådan "at troen kommer til".¹

Ved gudstjenesten kan liturgien hjælpe os til at indstille os på nadveren. Med en syndsbeholdelse som åbningshilsen kan vi renses og åbnes til at høre Guds ord og gå til nadveren på en værdig måde.

Et menneske, der ikke tror, kan blive grebet af Guds ord og få lyst til at komme til nadveren. Vi ved aldrig, hvad der sker i mennesket. Derfor skal vi ikke kile os ind mellem Gud og noget menneske, men række dem Jesu legeme og blod. Vi er ikke herrer over andres tro, men medarbejdere på deres glæde (jf. 2 Kor 1,24).

Jeg mener ikke, at vi bare skal indbyde alle. Men vi skal heller ikke indbyde sådan: "Nadveren er for mennesker, der vil tage imod Jesus i tro". Selv om det er rigtigt, bør det ikke siges eksplicit i en nadverindbydelse, da den anfægtede så måske ikke tør deltage. Indbydelsen skal ikke udtrykkes eksplicit, men hele måden tingene sker på, skal være en indbydelse til den, der har



ILLUSTRATION: CHRISTIAN RAHBEK OLSEN

brug for Jesus.

Hvis der kommer udøbte mennesker til alters, skal vi tage imod dem. Men fortsætter de med at komme i menigheden, bør vi tale med dem og bede dem om at vente med gå til alters, indtil de bliver døbt. Dermed bliver både dåb og nadver væsentlige. Men det skal siges på en respektfuld måde. Over for konfirmander, der ikke er døbt, kan man f.eks. sige: "Nadveren er for dem, der tilhører Guds familie. Den kommer vi til at tilhøre ved at blive døbt. Derfor må I vente med at gå til nadver, til I er blevet døbt." Vi skal

undervise – ikke kun konfirmanderne, men alle, der kommer i kirken, om nadveren og vise dem nadverens mysterium og storhed, så de får lyst til at gå til alters - fordi de ønsker at tage imod Jesus.

Opstår der en alvorlig situation i en menighed, hører den hjemme i en sjælesørgerisk samtale. Det kræver både ydmyghed og takt at hjælpe et menneske tilbage til Kristus.

Note

¹ Den Augsburgske Bekendelse art. 13

→ | Er det ikke som om vi fødes i den rige mands hus, der er omgivet af en mur – og på den anden side ligger Lazarus?

BAG DEN RIGE MANDS MUR

Af sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen

"En lille del af verdens befolkning har kontrol over størstedelen af verdens ressourcer. Er det i orden at leve i velstand, mens andre lever i fattigdom? Pådrager vi os skyld?" Ordene kommer fra Niels Nymann Eriksen, der på en bredt anlagt Giv dig rig-temadag i marts 2011 holdt et oplæg om, hvordan vi kan leve med rigdom og fattigdom – åndeligt og materielt.

"Er pointen i lignelsen om den rige mand og Lazarus ikke netop, at de mure, som vi bygger op omkring os selv for at skabe tryghed og beskytte vores velstand, før eller senere vil vise sig at være fængselsmure som holder os ude fra det virkelige liv? Hvad kan vi gøre for at vise vores modstand?" fortsatte Niels Nymann Eriksen.

Forsonet med egen begrænsning

Socialt pegede Niels Nymann Eriksen på to måder at håndtere problemet på:

Vi må blive forsonet med vores egen begrænsning og stille os til rådighed for Gud med de ressourcer, vi har fået. Vi kan afstå fra noget af vores overflod og give til fattige brødre og søstre. Det er en del af vores kald som kristne at leve modkulturelt i et forbrugerorienteret land.

Vi kan engagere os politisk og prøve at få indflydelse på processer, der fastholder den ulige fordeling af goderne. Det er en vanskelig vej, for vi kommer let til at kæmpe for et bestemt politisk program i stedet for den fattige.

Rigdom får os til at glemme døden

Et åndeligt perspektiv på rigdom ses tydeligst i bjergprædikenen. Jesus advarer mod rigdommens blændværk som en forførende magt, der får os til at glemme, at vi skal dø. Bjergprædikenens ord om rigdom handler ikke om, at det er godt nok at være rig, bare dit hjerte ikke

hænger ved det. Jesus siger: Tro ikke, at du kan have din skat et sted og dit hjerte et andet sted. Tro ikke, at du kan være rig uden at lide under det åndeligt. Jesus opstiller ikke et fattigdomsideal. Rigdom i sig selv er en hindring, som vi må bevidstgøres om og forholde os til. Det har vi i mange tilfælde fortrængt. Vægten i Jesu ord ligger på det åndelige aspekt og på rigdommens bedrag.

Bedøvende velstand

"Hvad er det ved den materielle velstand, der gør den åndeligt forførende? Der er ikke tale om en foragt for det materielle som sådan. Problemet er, at rigdommen får os til at glemme noget centralt ved det at være menneske. Når vi har penge, har vi muligheder - frihed! Men denne form for frihed er en illusion i forhold til den frihed, der består i at være i pagt med sin Skaber. Det, som gør tilværelsen let og komfortabel, gør rejsen svær og tung. Er vi pilgrimme, må vi indrette os efter det," forklarer Niels Nymann Eriksen.

Hvad gør vi så?

"Hvis velstand forfører os, hvad gør vi så i den rige del af verden? Vi fødes ind i et samfund, hvor vi ikke støttes til at leve som fuglene og liljerne. Vi skal være taknemmelige for at leve i et samfund, hvor der tages hånd om os – men der er også noget bedøvende ved det" fortsætter Niels Nymann Eriksen og citerer 1 Tim 6, 17-19: Her byder Paulus ikke de rige, at de skal skille sig af med deres rigdom, som man kunne forvente. Han siger, at de skal sætte deres lid til Gud, gøre godt og være gavmilde for at de kan gribe det evige liv – og netop ikke gribes af den illusion, penge giver om at være tryk.



Foran porten

af Oddrun Aasebø Rønne, lærer

På begge sider af en grøn-gul port i millionbyen Adis Abeba bor en etiopisk familie: indenfor en middelklassefamilie – udenfor en mor med tre børn, der har bygget et lille hus af diverse materialer. Dagligt mødes moren indenfor med moren udenfor. De smiler og hilser, og hver dag har moren indenfor lidt brød, lidt mad, noget aflagt tøj eller et tæppe med. Det får hverdagen til at hænge sammen for familien udenfor. En dag møder familien udenfor op hos diakoniorganisationen My Sisters og er tydeligt udsultede og mærket af sygdom. "Hvad er der dog sket med

jer?" spørger sagsbehandleren. "De har fået bil!" er morens overraskende svar. Hun må gentage det, før sagsbehandleren forstår sammenhængen.

Familien indenfor har fået bil. Ganske vist hilser og smiler de to mødre stadig til hinanden, men bilens fart og bilrudens distance gør, at moren indenfor ikke som før giver små gaver til moren udenfor.

Måske var familien indenfor ikke klar over den dramatiske ændring, deres bil skabte for familien udenfor. Måske er vi heller ikke klar over konsekvenserne af vores hurtighed og distance til andre. Den grøn-gule port i Adis Abeba minder os om, at diakoni, venlighed og næstekærlighed hjælpes på vej når vi i overført betydning tager farten af og ruller vinduet ned.

→ | "Indre Mission oplever at have en god og tæt relation til DBI – og det er vi meget taknemmelige over," siger Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaard.

ET ØNSKE: STÅ OG GÅ!

Af Hans-Ole Bækgaard, konst. sognepræst ved Skelgårdskirken, Amager og formand for Indre Mission

Indre Missions arbejde er baseret på afhængighed. Først og fremmest af Guds velsignelse. Dernæst af venners opbakning, forbøn og støtte, men også af gode relationer til andre kirkelige bevægelser, organisationer og institutioner.

Forventning og håb

Vi forventer, at DBI uddanner teologer og præster, som står for klassisk kristendom forankret i den lutherske bekendelse. Det er der fortsat stort behov for.

Vi forventer, at de teologistuderende lærer vækelsesbevægelsernes betydning for kirkelivet. Man kan få den opfattelse, at det *ikke* er "in" at engagere sig i udviklingen i de gamle bevægelser. Vi håber på en ændret tendens i fremtiden, så man ser muligheder i fx Indre Mission.

Der er mange måder at få praktisk erfaring på, når det gælder forkyndelse, undervisning, ledelse, menighedsopgaver, frivillighedsarbejde, tværkulturelt arbejde, sjælesorg osv.

Vi har brug for teologer med gode kompetencer. Det gælder både i bevægelsens arbejde og til at blive udfordret til refleksion og nytænkning. Dørene er åbne – og hermed er der rakt en meget velment invitation!

Stå fast

Indre Mission er afhængige af bibelsk funderet forskning, sådan som det sker på DBI. Vi har brug for at kunne trække på den viden, som kvalificerede fagfolk har opnået.

I disse år sker der kirkelig brydningstid med mange teologiske forandringer og fortolkninger. Her er det vigtigt med en institution som DBI, der står fast og har tydelige teologiske synspunkter og som kan præcisere og nuancere aktuelle forhold i den offentlige debat, som lægfolket kan



FOTO: PRIVAT

IMs formand er glad for den tætte relation til DBI.

læne sig op ad.

Gå frimodigt

Det er vigtigt, at teologi "får fødder at gå på". De gode tanker bliver først synlig virkelighed, når de kommer til udtryk gennem et levet liv og ved tjeneste i Guds riges arbejde.

Det er bestemt vigtigt med relevante forskningsstudier, men det erstatter aldrig missionens hjerte: At kende Jesus Kristus som sin Herre og Frelser – og at være sendt af Ham! Det er mit ønske, at DBIs ansatte og studerende søger den sunde teologiske fordybelse og med frimodighed lader sig bruge. Også i Indre Mission!

DBIs REKTOR HOLDER 6 MÅNEDERS PAUSE

→ | Pausen bruger rektor på studieorlov og på præstevikariat.

Af Børge Haahr Andersen

Efter seks år på posten som daglig leder af DBI har styrelsen bevilliget mig to måneders studieorlov. Sammen med ferie og visse taleropgaver i sommerlandet betyder det, at jeg holder pause fra min rektorpost fra 1. juni-31. august.

Orlovsperioden skal bruges til at fordybe mig i det, som er mit undervisningsfag på DBI, nemlig praktisk teologi. Det har været svært i de forløbne år at finde tid og ro til fordybelse i mit fag, og derfor er det en tiltrængt pause, hvor jeg får mulighed for at arbejde fagligt med det spørgsmål, som jeg brænder meget for, nemlig hvordan vi omsætter vores teologi til forkyndelse og formidling i den lokale menighed.

Præstevikariat

Efter min studieorlov er det faldet på plads, at jeg i tre måneder i efteråret kan blive præst ved min gamle kirke i Emdrup, idet sognepræst Jóannis Fonsdal skal have tre måneders orlov. I min rektortid har jeg været fast bænkevarmer i Emdrup Kirke, og jeg glæder mig meget til at prøve at være præst igen. Ikke mindst er jeg taknemmelig for, at jeg kan være det i den menighed, som jeg har været en del af i snart 19 år, og hvor jeg kan arbejde sammen med nogle mennesker, som betyder meget for mig.

Konstitueret rektor

Det næste halve år har DBIs styrelse konstitueret Finn Rønne som rektor. Denne er i forvejen lærerrådsformand og får i tillæg til det en række rektorpligter. Andre lærere træder til og aflaster Finn Rønne med undervisning, sådan at han ikke kommer til at forsømme andre sider ved sit arbejde.

Et pusterum og en besparelse

Jeg er styrelsen og medarbejderstaben meget



DBIs rektor holder en velfortjent pause.

taknemmelig, at denne ordning har kunnet lade sig gøre. Hverdagen som rektor kan være hektisk, og DBI har i min tid gennemløbet en stor omstillingsproces, hvor vi har etableret vores egen uddannelse, har forøget lærerstaben og virkeliggjort en række af de mål, som DBI er til for. Det bliver godt at få en pause med tid til fordybelse og eftertanke.

Og så må det ikke glemmes, at en præsteorlov på tre måneder er penge værd for DBI. At spare tre måneders løn til en ansat er noget, som DBI vil værdsætte de sidste måneder af året, når økonomien plejer at stramme til. Så mens DBIs trofaste medarbejdere gør deres arbejde, får jeg et pusterum og sparer DBI for nogle lønudgifter. Så er alle glade!

Åben Uddannelse i Kristendom



Uddannelsen er for dig, som vil have en teologisk og kristendomsfaglig uddannelse kombineret med tværkulturelle fag. Foruden de grundlæggende fag inden for teologi og kristendom undervises i fag inden for kultur, kommunikation, religion og mission.

Målgruppe:

- Alle, som overvejer at tage DBIs bachelor i teologi
- Alle, som ønsker en kortere uddannelse som supplement til anden uddannelse, som efteruddannelse eller som inspiration til det kirkelige og diakonale arbejde, man er med i som ansat eller som frivillig
- Alle lærere og lærerstuderende, som ønsker en kristendomsfaglig basis

Oplysninger:

- Du kan vælge mellem mange fag
- Du kan tage en 1-års uddannelse på fuld tid, men også studere på deltid, eller tage enkelte fag. En del af fagene kan også tages som fjernstudie
- Eksamen fører til anerkendte ECTS-point
- Start ca. 1. september - ansøgningsfrist 5. juli



Yderligere oplysninger på www.dbi.edu eller på ej@dbi.edu



LoyaltyPlus+

Kunde- og medarbejdertilfredshed

Måling af tilfredshed og loyalitet samt ledelsesrådgivning til tolkning og anvendelse af resultater.

Kontakt gerne Kim Hjermand for en uforpligtende drøftelse af muligheder og priser.

LoyaltyPlus
Hovmarksvej 68
DK-2920 Charlottenlund

Tlf.: 40 844 441

www.loyaltyplus.dk

DBIPOSTEN

Redaktion

Rektor Børge Haahr Andersen, ansv.
Skr.leder Ellen Lodahl Pedersen, red.
Kontorfuldmgt. Dorte Klein, red.sekr.
Stud.theol. Andreas Ipsen
Stud.theol. Michael Mørch
Stud.theol. Thomas Søvnald
Stud.theol. Jesper Sundgaard
Stud.theol. Mie Holm-Sørensen

Indlæg sendes til dbi@dbi.edu DBI-posten sendes gratis til interesserede

Design Chr Rahbek Olsen

Tryk TypoGraphic A/S

ISSN 0906-825X



Slotsgade 26
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 56 00

www.frederiksborg.netapotek.dk

Apoteket har døgnvagt



Bestil sommerferien nu:

Flyrejser f.eks.:

Israel, familietur 27.juni-6.juli
Irland, rundrejse 7.-15. aug.
Grækenland: Patmos,
Bibel- og badeferie 4.-11. sept.

Busrejser f.eks.:

Polen, Masurien 3.-10.juli
Norske fjorde 3.-11.juli
Donau - krydstogt 9.-18.juli
I Luthers fodspor 11.-16.juli
Franske alper mm. 16.-24.juli
Nordkap m. Lofoten 24.juli-6.aug.



tlf. 75922022 - fxr@felixrejser.dk

felix
rejser.dk



Frederiksborggade 1B 1
1360 København K
Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)
Email: dbi@dbi.edu
www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Reg. 3205 Konto 0005215900



HVEM SKABTE BIBELEN?

DA KIRKEN FIK SIN KANON

Af Henrik Nymann Eriksen

Giver svar på, hvordan og hvornår Bibelen fik sit omfang.

Grundig, letforståelig og afbalanceret behandling af dette store spørgsmål.

158 sider – Kr. 199,95



Telefon 4820 7690
logosmedia@dlm.dk

Bestil bogen på
www.logosmedia.dk

Ta' på bibelskole

Tid til Gud
Tid til andre
Tid til dig selv

"Vi vil vise eleverne Jesus, så de aldrig glemmer ham"

Henrik Nymann Eriksen, forstander



Ansgarvej 2 · 3400 Hillerød · Tlf. 4826 0766 · lmh@lmh.dk · www.lmh.dk

DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologi-studerende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Formand Flemming Burgdorf
Rektor Børge Haahr Andersen
Skr.leder Ellen Lodahl Pedersen
Studiekoordin. Elisabeth Jacobsen



POST

PP DANMARK

Magasinpost – MMP
ID-nr. 42472

aktuel kommentar | Vi lærer ved at undre os, være nysgerrige, stille spørgsmål og forsøge at finde svar.

EN GOD TING AT STILLE SPØRGSMÅL

Af Nicolai Techow, adjunkt i
Ny Testamente, cand. theol. ph.d.

Der melder sig ofte spørgsmål, når vi læser i Bibelen - og det er faktisk en god ting.

Spørgsmålene kan være mange: Hvad betyder det her? Hvordan skal det forstås? Hvordan hænger det sammen med resten af Bibelen? Hvordan kan det konkret se ud i en almindelig dansk (eller "langtbortistansk") hverdag i 2011? Og man kan spørge: Hvordan er det blevet forstået og anvendt af andre til andre tider og på andre steder? Har de forståelser vist store svagheder eller styrker og bæreevne? Eller: Hvorfor tror min familie, mine kolleger eller mine naboer ikke på det, der står her? Hvorfor satser de ikke deres liv på det? Hvad står særligt i vejen? Hvad stoler de mere på skal sikre dem mod deres værste mareridt og

stille deres dybeste længsel? Hvad med mig selv? Hvordan formidles budskabet bedst til dem - og os selv?

Disse og mange andre lignende spørgsmål er det overordentligt vigtigt for kirken at beskæftige sig seriøst med, hvis den skal gøre det, den er sat i verden for.

Når vi undrer os, er nysgerrige, stiller og forsøger at finde svar på den slags spørgsmål, driver vi teologisk forskning. Når man gør det på metodiske og stringente måder, der kendetegner et højt fagligt niveau, og ligefrem lever af det, er det professionel teologisk forskning. På DBI driver vi professionel teologisk forskning og ønsker på den måde at være en ressource og hjælp for kirken - og alle dem i den, der driver det, man i en meget positiv forstand kan kalde teologisk forskning på amatørniveau.

månedens citat
Det kristne liv består i
tro og kærlighed
Martin Luther