



DBI-POSTEN



FORTÆLLING ELLER VIRKELIGHED

Hvad nu hvis en teolog kom slæbende med Jesu lig, og sagde: "Det afgørende er, hvad fortællingen om Jesus gør i dit hjerte"?

s.08

Jesus er stadig død. Men pyt med det.
I dit hjerte kan han jo leve ligeså
tosset han vil.



→ | Den er for unge og knap så unge og dem midt imellem.
 For heltidsstuderende, deltidsstuderende og enkeltfagsstuderende.
 For københavnere, jyder, bornholmere og færinger

ÅBEN UDDANNELSE I KRISTENDOM STARTER NYT HOLD TIL SOMMER

Af rektor Børge Haahr Andersen

I ulige år starter vi ikke den fireårige bacheloruddannelse, men derimod den Åbne uddannelse i kristendom. Vil du arbejde med Bibelen, tros læren og formidling af kristen tro til andre kulturer og religioner, så har DBI et tilbud til dig.

De unge

Åben uddannelse i kristendom kan bruges af dig, som er ung og gerne vil bruge et år på en række kristendomsfag, før du beslutter dig for, hvad du vil studere. Hvis du efterfølgende ønsker at læse videre på lærerseminarium, er det muligt at få cirka 3/4 års merit. Et heltidsstudium det første år kan også tages som første år af den fireårige bacheloruddannelse.

Dem midt imellem.

Tilbuddet gælder også dig midt i arbejdslivet, som måske har brug for et sabbatsår, og som gerne vil fordybe dig i Bibelen, tros læren og formidling af kristen tro til andre kulturer og religioner. Måske har du planer om et udenlandsophold som missionær eller volontør. Så kan du supplere din uddannelse med et år med studier i kristendom, kultur, kommunikation og mission. Det samme kan du gøre, hvis du ønsker at søge arbejde som sognemedhjælper eller blot ønsker at få flere kompetencer til et frivilligt kristent arbejde.

De knap så unge

En tredje gruppe er dig, som ønsker efteruddannelse, eller dig, som er ved at være færdige på arbejdsmarkedet, men gerne vil indlede din tredje alder med fordybelse i Bibelen og tros læren. Man bliver aldrig for gammel til at have en tjeneste i kristen sammenhæng eller til at fordybe sig i den kristne tro.

Tre særlige tilbud

To enkeltkurser retter sig til dem, der vil dygtig-



FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

Åben uddannelse i kristendom er for dig, uanset alder der, har lyst til at fordybe dig i Bibelen, tros læren og formidlingen af den kristne tro.

gøre sig i at formidle kristen tro til børn og unge. Endelig er sidste skud på stammen et lederkursus til frivillige og ansatte medarbejdere i menigheder under temaet "missional kirke".

Nær og fjern, på heltid eller deltid

Der er mulighed for at gennemføre studiet på fuldtid i løbet af et år eller at udvælge enkeltkurser. En række af kurserne udbydes som netbaseret undervisning for fjernstuderende. Det betyder, at man kan sidde hjemme i stuen og få første del af en universitetsuddannelse.

Optagelseskrav

Hvis du vil gå til eksamen, er optagelseskravene studentereksamen eller tilsvarende. Flere oplysninger kan fås på DBIs hjemmeside www.dbi.edu eller ved henvendelse til studiekoordinator Elisabeth Jakobsen ej@dbi.edu.

ETIOPIERE FÅR GAVN AF DBI-UNDERVISNING

→ | Fra midt i december rejser Finn Rønne 2 måneder til Etiopien for at undervise i kirkehistorie på Ethiopian Graduate School of Theology (EGST)

Af kontorfuldmægtig Dorte Klein

Når Finn Rønne rejser til Etiopien følger familien med. Familien har på hver sin måde relation til landet; Finns kone Oddrun er født og opvokset i Etiopien som barn af missionærer, Finn har skrevet doktordisputats på baggrund af feltstudier i landet og deres 3 drenge er alle adopteret derfra.

Forventninger

"For mig bliver det en spændende udfordring at undervise i Etiopien. Jeg glæder mig til samspillet med de etiopiske studerende. Derudover ser jeg meget frem til at dele min begejstring for Etiopien med mine børn. Familien glæder sig også til rejsen. Oddrun især, da hun får mulighed for at give drengene indblik i sin opvækst i Etiopien", fortæller Finn Rønne.

Samarbejde mellem DEM, LM og DBI

Udsendelsen sker i samarbejde mellem Dansk Ethioper Mission, Luthersk Mission og DBI. DBI er glad for samarbejdet. Dels giver det DBI anledning til at bruge sine kompetencer internationalt, og dels giver det mulighed for videreuddannelse af DBIs lærere.

Tværkulturel erfaring

Finn håber både de etiopiske studenter og EGST får gavn af undervisningen i kirkehistorisk metode og ikke-vestlig kirkehistorie. EGST har ikke tidligere tilbudt undervisning i de fag, så Finn kommer til at øge udbuddet af undervisning. Selv forventer han at få inspiration med hjem til sin undervisning på DBI. "Det bliver spændende at sammenligne det, danske og etiopiske studenter får ud af at læse de samme tekster og give dem del i hinandens reaktioner. Næste skridt kunne være at skabe et virtuelt klasselokale på internettet, hvor de etiopiske og danske studerende kan diskutere. Efter



FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

Finn Rønnes familie har tætte bånd til Etiopien. Nu ser de frem til igen at komme til det østafrikanske land, hvor Finn skal undervise i kirkehistorie.

min mening er det vigtigt, når vi tilbyder en tværkulturel teologisk bacheloruddannelse, at underviserne også selv har erfaring med at bo, arbejde og missionere i andre kulturer. Når vi som DBI-lærere bliver udsendt af missionselskaberne, knytter det os også tættere til vores samarbejdspartnere, og det er godt". "Jeg vil helt klart anbefale andre at tage ud. Det er første gang, jeg bliver udsendt i en sådan sammenhæng, men forhåbentlig ikke sidste", tilføjer Finn Rønne.

NY TEOLOG SER TILBAGE

→ | Anders vil hverken undvære DBI eller Det Teologiske Fakultet



FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

Anders har ikke bare studeret det tværkulturelle men også giftet sig tværkulturelt. Her ses han sammen med sin kone Anna og deres to drenge.

Interview ved landssekretær Kurt Dalsgaard

Anders Graversen er fra Bindslev i Vendsyssel. For godt syv år siden rykkede han teltpælene op og tog til Hovedstaden for at studere teologi på DBIs tværkulturelle bacheloruddannelse. Efter nytår håber han at blive kandidat. Derefter går han på Pastoralseminariet, og satser på til sommer at være klar til at rykke ud i et kirkeligt arbejde for at praktisere det, han har lært

gennem det teologiske studie. DBIposten har bedt Anders kaste et blik tilbage. Hvordan har studiet været, og hvilke glæder og sorger kan han komme i tanke om?

Begejstret for teologistudiet

Det med sorgerne bliver vi hurtigt færdige med. Anders er en sindig vendelbo, som ikke bruger så meget energi på det negative. Det, som fylder ham, er en begejstring og glæde over alt det gode, han har fået i sit studie både på DBI og på

Det Teologiske Fakultet (TF).

Anders har taget DBIs bacheloruddannelse og er derefter gået videre på TFs kandidatuddannelse. Han har rigtig meget godt at sige om begge dele, og mener at denne kombination af en teologisk uddannelse er perfekt. På den ene side ville han ikke have undværet den grunduddannelse, han har fået på DBI, hvor hele grundlaget for hans teologiske tænkning blev lagt. Samtidig ville han nemlig heller have underværet årene på TF, hvor han har fået videreudviklet evnen til at tænke teologisk. Han forklarer det sådan: "På bacheloruddannelsen lærer man det teologiske håndværk, og på kandidatuddannelsen skal man lære at bruge håndværket."

Grundlaget blev lagt på DBI

Om uddannelsen på DBI siger Anders: "De år, jeg har gået på DBI og lært det teologiske håndværk, har givet mig en anden tilgang til teologien, end jeg ville have fået på TF. På DBI har jeg fået en grundig indføring i de teologiske fag, og jeg har lært, at der er forskellige tilgange til de bibelske tekster; at der er nogle spørgsmål, vi er vildt uenige med TF om. På DBI har jeg lært, at Bibelen er Guds ord, og at Gud har givet sig til kende i skriften. Og det er nok på grund af den ballast, jeg har fået på DBI, at jeg har fået så meget ud af studiet på TF. Måske er det også en af grundene til, at jeg ikke har haft de store troskrises, mens jeg har studeret".

Glad for studiet på TF

Anders har været glad for studiet på TF, og han har ikke oplevet de store konfrontationer. Han har bevidst udvalgt de lærere og emner, som han regnede med at kunne få mest ud af. Men selvom der ikke har været negative diskussioner, har ingen af lærerne været i tvivl om, hvor han står teologisk, og han har oplevet en gensidig forståelse for, at der bare var ting, som de var vildt uenige om. "Selvom vi har forskellige udgangs-

punkter, har jeg stadig kunnet lære meget af lærerne på TF. For eksempel lærte jeg meget om, hvad Lukasevangeliet handler om. Men jeg vidste godt, at dateringsspørgsmål og lignende ting, skulle vi ikke snakke om. Én af forskellene på undervisningen på DBI og TF er, at vi på DBI lærer at se sammenhængen i teologien. På TF kigger vi nok mere på de enkelte vers og passager, og tænker ikke så meget på de store sammenhænge i Bibelen", konkluderer Anders.

DBI som base

Mens Anders har taget kandidatuddannelsen på TF, har han samtidig haft DBI som sin base. Dette skyldes flere ting. Dels var de en gruppe på fire bachelorer fra DBI, som samtidig gik videre på TF. Men Anders nævner også en anden grund: "Der er nogle gode faciliteter på DBI. Der er stille på læsepladserne og et fint bibliotek med de bøger, vi skal bruge. Derudover har vi altid mulighed for at stille spørgsmål til DBIs lærere, når vi har brug for det".

Tværkulturelt ægteskab

For godt syv år siden blev Anders gift med Anna, som er fra Korea. Hun har i alle årene kæmpet for at få permanent opholdstilladelse, men endnu er det ikke lykkedes, skønt de i syv år har været en familie med to drenge på 2 og seks år. De bor i en lejlighed ved missionshuset, Sindshvile, på Frederiksberg og har i alle årene været knyttet til Indre Mission der.

Det er op til Gud

Når Anders kigger fremad ser han mange muligheder for en tjeneste i Guds rige. Han er meget fleksibel og kan både tænke sig at blive præst i folkekirken, at rejse ud som missionær eller at arbejde nogle år i kirken i Korea. Om det bliver det ene eller det andet, er ikke så afgørende, for som Anders siger: "Det handler dybest set om at være der, hvor Gud vil, vi skal være".

→ | Josef var en lille, men uundværlig brik i Guds frelsesplan

INGEN JUL UDEN JOSEF

Af cand.theol. Peder Østergaard Jensen

Jeg tror, at Josef, Jesu "far", af mange opfattes lidt som en skyggeperson, og måske endda af tvivlsom karakter. Var det ikke noget med, at han ville stikke af, da Maria blev gravid med Jesus? Og så glimrer han ved sit fravær i Jesu voksne liv. Jeg husker, hvordan det var noget, jeg faktisk undrede mig over, da jeg var barn. Hvor var Josef blevet af? Troede han ikke på sin egen søn? Ja, man kan spekulere meget, den mest oplagte er vel, at han døde, før Jesus trådte offentligt frem. Når det gælder julen, mener jeg, at Josef står mere i skyggen, end han burde. Det traditionelle valg af prædiketekster til jul medvirker til, at Josef kommer til at stå i skyggen. Det er faktisk muligt at prædike over en tekst, hvor Josef er i centrum til juleaften, men det er mit indtryk, at "den rigtige" juletekst er Luk 2. Her hører vi om Maria, der føder og svøber og lægger Jesus i krybben. Og om hyrderne på marken, og englene... Der er så mange både yndige og ekstraordinære ting at fortabe sig i, at Josef hurtigt er glemt.

Den alternative prædiketekst til juleaften er Matt 1,18-25, og her er Josef den centrale person, ja han benævnes endda med titlen "Davids søn".

Matt 1, 18-21

Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.«

Retsindig mand

Der står for det første om Josef, at han var en retsindig mand, altså en mand, som ønsker at gøre det rette. Det rette ville ifølge Moseloven være at få sagen offentliggjort, så hun kunne få den fastsatte straf, stening (5 Mos 22,23-24). Men Matthæus fortæller om Josef, at han ikke ønskede, at det blev offentliggjort. Uanset om det i praksis ville betyde stening, så ville skammen og udstødelsen i hvert fald være til at føle på for Maria. Josef ønskede at hjælpe Maria bedst muligt videre, samtidig med at han tog konsekvensen af, at hun havde svigtet ham. Josef valgte at se bort fra at få sin ret og tænkte i stedet på Marias bedste.

Møde med en engel

Dernæst hører vi, at en engel i en drøm viser sig for Josef. Englen fortæller, at det rette at gøre i denne situation er at tage Maria til sig som sin hustru, fordi graviditeten skyldes Helligånden og ikke en anden mand. Englen tiltaler i øvrigt Josef med det ærefulde "Davids søn". Over for Josef understreger det, at Gud sætter Josef højt, og det minder os læsere om, at Josef til trods for, at hans DNA ikke er indblandet, spiller en meget central rolle i Guds frelsesplan.

Vers 24 fortæller at Josef med det samme, dvs. da han vågnede, handlede på Guds ord og tog Maria til sig. Josefs karakter understreges af, at han handler så resolut.

Josef var en retsindig, eller som man sagde i gamle dage retskaffen mand, fordi han, frem for at tænke på sit eget omdømme, tænkte på Marias ve og vel og var lydør over for Gud.

Kenneth E. Bailey peger i bogen "Jesus set med mellemstlige øjne" på, at denne forståelse af retfærdighed, som noget mere end bare at kræve sin ret, er central i Matthæusevangeliet. Matthæus har blandt andet hentet inspiration til dette hos profeten Esajas. I kap 12 vers 20 citerer Matthæus fra Es 42: "Det knækkede rør



sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke, til han har ført retten til sejr". Jesus er sendt til verden med retfærdighed forstået på den måde, at han vil give den til dem, som ikke har den i sig selv, til knuste og udbrændte mennesker.

Josef som forbillede

Maria havde som kvinde ikke store chancer for at overbevise andre om, at hun havde holdt sin sti ren. Hun havde derfor brug for, at Josef stillede sig ved siden af hende og forsvarede hende. Hvad enten det så var ved at blive regnet

som barnets far, eller ved at han på den måde bekræftede den fantastiske historie om Helligånden. På den måde handler Josef som et forbillede på, hvordan den virkelige "Davids søn" ville være. Beretningen om Josef er et juleevangelium, som understreger, at Jesus blev født ind i vores verden, for at stille sig ved siden af os og give os den retfærdighed, vi ikke har i os selv.

Josef var en lille, men uundværlig brik i, at Gud sendte sin frelse til verden. Selvom man står i skyggen af andre, så kan det have afgørende betydning, at man er villig til at sætte sig selv til side for andre menneskers og evangeliets skyld.

DET SKETE!

→ | Hvad nu hvis en teolog kom slæbende med Jesu døde lig, og sagde: "Det afgørende er, hvad fortællingen om Jesus gør i dit hjerte"?

Af adjunkt Nicolai Techow

I det Nye Testamente fortæller Johannes, at apostlen Thomas ikke var der, da Jesus første gang viste sig for sine disciple efter sin opstandelse, og at Thomas reagerede med en vis skepsis på de andres begejstrede fortælling om at have set den opstandne: "Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke" (Joh 20,24-25). Otte dage efter dukker Jesus op igen, og denne gang er Thomas også til stede. Jesus inviterer ham til at gøre netop det, han har krævet: "Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende." Thomas svarede: "Min Herre og min Gud!" Jesus sagde til ham: "Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror" (Joh 20,26-29).

Hvad nu hvis...

Hvad nu, hvis der i stedet for den opstandne Jesus var dukket en teolog op, som kom slæbende med Jesu naglemærkede, sidestungne og meget døde lig og sagde: "Kære Thomas (og i øvrigt også I andre). Som du nok kan se, er Jesus ikke virkeligt, sådan fysisk og legemligt, opstået. Men du må forstå, at det heller ikke er afgørende. Det, der betyder noget, er, hvad fortællingen om hans opstandelse gør inden i dig og i jeres fællesskab; at I *tror*, så Jesus er opstået i jeres hjerter, hvad enten han er det i den virkelige verden eller ej - eller måske rettere - selvom han ikke er det."

Thomas ville nok ikke få lettere ved at tro, end han havde i forvejen. Men lad os nu forestille os, at han havde svaret: "Nåh, sådan. Okay, så tror jeg. Det er faktisk meget lettere, når man ved, at det, man tror på, ikke er virkeligt på den virkelige måde. At det bare er virkeligt på den måde,

at det gør noget inden i mig, når jeg tror det, og også giver os kristne noget at være fælles om".

En ynkelig affære

En sådan tro ville være en tragisk og ynkelig forestilling. Ikke desto mindre er hverken min fantasi-teolog eller fantasi-Thomas grebet helt ud af den tynde luft. Selvom de på en international skala må betragtes som en ekstremistisk minoritet, findes typerne i mangfoldige eksemplarer og variationer ikke mindst i den vesteuropæiske kirkelige virkelighed.

Når jeg skriver, at det er en tragisk og ynkelig forestilling, er det fordi, det er sådan Bibelen selv beskriver det: "Er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker" (1 Kor 15,17-19). Bibelen har ikke noget tilovers for en tro, hvis det, der tros på, ikke er virkeligt ude i virkelighedens verden uden for den troendes hoved eller hjerte. Som D.A. Carson har sagt: "I Bibelen afhænger troens værdi af dens genstands sandhed."

Forargelsen

Det er i det hele taget kendetegnende for klassisk kristendom, at den i modsætning til de fleste andre religioner, er baseret på historiske begivenheder, ting, der virkeligt har fundet sted i tid og rum. Bibelens Gud er ikke en abstrakt ide, men et personligt væsen, der selvom han er evig, uforanderlig, universel og transcendent, har åbenbaret sig "partikulært" – dvs. på helt bestemte tidspunkter, steder og måder i historien.

Det betyder bl.a. at klassisk kristendom i tillæg til – eller måske snarere som en del af – korsets forargelse har en anstødssten, som nogle har kaldt "den historiske partikularitets forargelse". Og dermed er den både åben og principielt også sårbar over for historisk undersøgelse.



Mange er de teologer, der i mere eller mindre velmente udtalelser har forsøgt at "redde" kristendommen. Det har de gjort ved at løsrive den fra dens historiske forankring og gøre den uafhængig af, om kristendommens påstande er virkelige – altså virkelige andre steder end inde i den troendes hoved og hjerte.

Disse forsøg har altid været og vil altid være mislykkede på forhånd. For uden påstande om en virkelighed uden for vores hoveder, og herunder den historiske virkelighed, er kristendom ikke længere kristendom. Og uden disse grundpændes sandhed, er kristendommen en ynkelig affære.

Vejen frem

En langt mere farbar vej er den, som vi bl.a. finder udtrykt i indledningen til Lukasevangeliet: "Eftersom mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted iblandt os, sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere, har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højtærede Theofilus, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i" (Luk 1,1-4). Det er den vej, vi går på DBI.

→ | Evangelierne opstandelsesberetninger og Paulus' gengivelse af Kristi opstandelse ses af nogle forskere som modstridende

EVANGELISTERNE OG PAULUS SER ENS PÅ JESU OPSTANDELSE



Dette er gravstedet i Jerusalem, hvor Jesus ifølge traditionen menes at have ligget begravet.

"Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv. Dernæst blev han set af over fem hundrede brødre på én gang, de fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene. Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig." 1 Kor 15,3-8

Af stud.theol. Morten Kock Møller

Det er en udbredt holdning inden for den kritiske bibelforskning, at evangelierne beretninger om Jesu opstandelse er sene legender med ringe

historisk værdi. Man mener, at Markus' evangelium er det tidligste (fra ca. år 70), og hans opstandelsesberetning er derfor den mindst legendariske. I tiden efter Markus blev der tilføjet mere og mere legendarisk stof til opstandelsesberetningen, og det kan vi se hos Matthæus, Lukas og Johannes, påstår det.

Ifølge nogle af disse kritiske forskere findes den oprindelige kristne tradition om Jesu opstandelse hos Paulus i 1 Kor 15,1-11. De spiller dermed denne oprindelige tradition og evangelierne ud mod hinanden. Paulus skrev 1 Kor i ca. år 55, og det er derfor en tidligere kilde end Markus og de andre evangelier ifølge denne opfattelse. Ydermere hersker der bred enighed inden for bibelforskningen om, at Paulus i 1 Kor 15,1-11 citerer en tidlig kristen "bekendelse",

som sandsynligvis er blevet til inden for de første 5 år efter Jesu korsfæstelse. Der er flere ting, der tyder på dette. For det første skriver han det nærmest ligeud: "Jeg overleverede til jer, hvad jeg også selv har modtaget (...)" (v. 3). De græske udsagnsord, som Paulus her bruger, er tekniske udtryk for overlevering og modtagelse af hellig og autoritativ tradition. For det andet bruger Paulus i v. 3b-5 nogle for ham usædvanlige udtryk (bl.a. "efter Skrifterne" og "de tolv"), hvilket indikerer, at han ikke selv har formuleret dette, men at han i stedet citerer en bekendelse.

Den kristne tro i kort form

Bekendelsen udtrykker det kristne budskab i en nøddeskal, idet den nævner Kristi død for vores synder og hans opstandelse på tredjedagen. Det er nærliggende at tro, at bekendelsen er blevet brugt til mission og til at instruere nye kristne. Men hvorfor nævner bekendelsen Jesu begravelse og hans tilsynekomster efter opstandelsen? De to ting anser vi normalt ikke for at være essentielle dele af evangeliet. Begravelsen understøtter, at Jesus virkelig var død. Og på samme måde understøtter tilsynekomsterne, at han virkelig er opstanden. I den korintiske menighed var der nogle, som benægtede de dødes opstandelse (jf. 1 Kor 15,12). Det er årsagen til, at Paulus i vores tekst minder dem om det budskab, som han har overleveret til dem, og som de også har taget imod (v. 1).

Kendte Paulus til den tomme grav?

Der hersker uenighed om, hvor langt den af Paulus citerede bekendelse strækker sig. Mest taler for, at den slutter med v. 5. Resten (v. 6-8) er formentlig Paulus' egen tilføjelse, som bygger på andre traditioner og hans egen erfaring. Tilføjjelsen tjener det formål at underbygge Kristi opstandelse ved at nævne flere vidner, der har set den opstandne. Når man kender evangelierne opstandelsesberetninger, undrer man sig uvægerligt over, hvorfor Paulus ikke nævner kvindernes

fund af den tomme grav på tredjedagen efter Jesu død. Det ville da tjene Paulus' argumentation for Kristi opstandelse ganske godt, skulle man mene. Nogle skeptikere hævder, at Paulus tavshed viser, at han ikke kendte noget til en tom grav. Men tavsheden beviser på ingen måde, at han ikke kendte til den. Der kan tværtimod være gode grunde til, at han eller bekendelsen ikke nævner den. For det første beviser en tom grav intet i sig selv. Det faktum kan forklares på andre måder end ved en opstandelse (jf. Matt 28,11-15). Tilsynekomsterne er mere entydigt bevismateriale. For det andet blev kvinder i datidens patriarkalske samfund typisk ikke regnet for troværdige vidner. Det har derfor næppe været formålstjenligt for de tidlige kristne at nævne kvinderne som de første opstandelsesvidner. Det betyder selvfølgelig ikke, at Paulus og de andre tidlige kristne delte samtidens syn på kvinder. Man kan i stedet se det som argumentation på samtidens præmisser.

Jesus viste sig mange gange

Paulus påstår ikke, at hans liste over opstandelsesvidner er udtømmende, og det gør evangelisterne heller ikke (jf. ApG 1,3). Det behøver derfor ikke undre os, at Paulus ikke nævner alle tilsynekomsterne fra evangelierne og omvendt. Der er en klar forbindelse mellem Paulus' liste og opstandelsesberetningen i Lukasevangeliet. Lukas fortæller, at Jesus på opstandelsesdagen viste sig for Peter (Luk 24,34) og senere samme dag for de elleve disciple med flere.

Evangelierne opstandelsesberetninger kan ikke med rimelighed betragtes som sene legender, som stammer fra en langt senere tid end den af Paulus citerede bekendelse i v. 3b-5. Hvis der vitterlig var tale om legender, ville det være en propagandamæssig brøler af dimensioner at opfinde en historie med kvinder som hovedvidner. Det er ikke berettiget at spille Paulus og evangelisterne ud mod hinanden.

→ | Nicolai Techow er NT-lærer på DBI. Her fortæller han lidt om, hvad han arbejder med for tiden

JEG SMILER VED TANKEN OM, AT JEG FÅR LØN FOR DET



FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

Nicolai Techow bruger sin tid at undervise og forske i nogle af de vigtigste emner i hele den kristne tro.

Af adjunkt Nicolai Techow

Lige nu arbejder jeg særligt med to ting.

Fortolkningshåndværk

For det første underviser jeg nogle af vores studenter, som går på det Teologiske Fakultet, i Romerbrevet og Johannesevangeliet. Formålet er at give dem et supplement til den undervisning, de får længere nede ad gaden. Det indebærer, at jeg giver dem en træning i fortolkningshåndværket og forsøger at give dem en hjælp til at forholde sig til de kritiske fortolkninger og teorier, som universitetsundervisningen indeholder, og ikke mindst en hjælp til at tænke videreformidling af tekstens budskab og den helbibelske sammenhæng med i arbejdet. Romerbrevet har jeg forsket i og brugt hundredvis af timer i, men det bliver ved med at være et spændende og både fagligt og åndeligt udfordrende brev, som jeg oplever, engagerer både mig og studenterne. Johannesevangeliet er forskningsmæssigt mere nyt

stof for mig og kræver en anden slags arbejde fra min side, men hvor er det dog spændende og stopfyldt med fantastiske ting!

En masse godt at forkynde

For det andet er jeg vendt tilbage til min ph.d.-afhandling, der snart er seks år gammel. Sagen er, at der ser ud til at være mulighed for at få den offentliggjort i en stor international videnskabelig monografi-serie. Men først skal den opdateres, gennemskrives, udvides og så videre. Og denne proces bruger jeg en del tid på. Afhandlingen handler om konfrontationen i Antiokia mellem apostlene Peter og Paulus og den tale til Peter, som Paulus gengiver i Gal 2,15ff. Talen handler om at være syndere, om at blive retfærdiggjort ved tro på Jesus og ikke ved "lovgerninger", om at dø og opstå sammen med Jesus og om Guds nåde og kærlighed. Det kan jeg godt smile lidt ved tanke om, at jeg faktisk får løn for at arbejde intenst med. Og så har det allerede givet mig en masse godt at forkynde, og det tror jeg, det fortsat vil.

husk i forbøn

Bed om/for

- At DBI må komme ud af 2010 uden under-skud
- Finn Rønnes to måneder med undervisning i Etiopien
- At DBI må være et middel til en ny vækkelse i Danmark
- At mange må have lyst til at starte på Åben Uddannelse i Kristendom

Tak for

- At det er sandt, at Jesus virkelig opstod fra de døde

følg  *den røde tråd*
- gennem verdens vigtigste bog!

Den røde tråd er et kursusforløb i Bibelens tekster om Jesus og Guds frelse.

Kurset kan afholdes i to udgaver:

- basis; til nye og ikke så erfarne bibellæsere
- bonus; til erfarne bibellæsere

Den enkelte underviser kan sammensætte den udgave, der passer til de aktuelle kursister. For at afholde et kursus skal du bruge en kursus-cd, der indeholder dias-serier, underviservejledning og deltager-manual.

Se mere på: www.denroedetråd.lohse.dk

Bibelen • sammenhæng • Kristus • overlev



Melkrukken skal ikke blive tom af Kristine Sølvsten Engell-Kofoed

En bog om Guds løfter.

Bogen kan købes hos din boghandler. vejrl. pris 169 kr.

Anmeldelser findes på

www.forlagetsolvsten.dk

DBIPOSTEN**Redaktion**

Landssekr. Kurt Dalsgaard, ansv.
Stud.theol. Andreas Ipsen, red.sekr.
Stud.theol. Michael Mørch
Stud.theol. Thomas Søvnald
Stud.theol. Jakob Dueholm Madsen
Stud.theol. Jesper Sundsgaard

Indlæg sendes til dbi@dbi.edu
DBIposten sendes gratis til intere-
serede

Design Chr Rahbek Olsen

Tryk Morsø Folkeblad
ISSN 0906-825X



Frederiksborggade 1B 1
1360 København K
Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)
Email: dbi@dbi.edu
www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Reg. 3205 Konto 0005215900

DBI arbejder med bibelforskning
og teologisk undervisning, hvor
teologistuderende er den primære
målgruppe. Formålet er at fremme
bibeltro forkyndelse, undervisning
og mission i Danmark og udlandet.

Formand Flemming Burgdorf
Rektor Børge Haahr Andersen
Landssekretær Kurt Dalsgaard
Studiekoordin. Elisabeth Jacobsen

Israel 2011

Israel - forårsrejse	28.3, 8 dg.
Israel - påskerundrejse	17.4, 10 dg.
Israel med Negev, Petra og Jerusalem	13.5, 11 dg.
Israel - TemaTour: Med Bibelen til Galilæa	29.5, 10 dg.
Israel - familietur	27.6, 10 dg.
Israel med Samaria	25.9, 11 dg.
Israel, Sinaj og Jordan	28.9, 13 dg.
Israel - klassisk rundrejse	14.10, 10 dg.
TemaTour - kristendommens jødiske rødder	21.10, 11 dg.
Israel - julerundrejse	22.12, 8 dg.

Forbehold for ændringer

Katalog udkommer til januar - bestil i dag
fxr@felixrejser.dk • 75 92 20 22



Frederiksborg Apotek

Slotsgade 26
3400 Hillerød
Tlf: 4826 5600



www.frederiksborg.netapotek.dk

Apoteket har døgnvagt

Ta' på bibelskole

Tid til Gud
Tid til andre
Tid til dig selv

"Vi vil vise
eleverne Jesus,
så de aldrig
glemmer ham"

Henrik Nymann
Eriksen, forstander



Ansgarvej 2 · 3400 Hillerød · Tlf. 4826 0766 · lmh@lmh.dk · www.lmh.dk



ORDET - TIL LIV OG TRO

Af Hanne og Flemming
Frøkjær-Jensen

En andagtsbog til glæde og
opmuntring!

366 nummererede stykker
opdelte i temaer, der hver har
10 andagter.

Udvalgt og samlet fra forfat-
ternes andagtsstykker i
Kristeligt Dagblad.

386 sider - Kr. 329,95



Telefon 4820 7690
logosmedia@dlim.dk

Bestil bogen på
www.logosmedia.dk



NÅR SLØRET REVNER

Af Gulshan Esthers historie fortalt
til Thelma Sangster

En fantastisk bog om en mus-
limsk pige, der søger hjælp,
fordi hun holdes fanget af sin
religion, sin strenge opdra-
gelse, sit køn og sit alvorlige
handicap.

Først ved mødet med Jesus
forandres hendes liv radikalt!

En international bestseller solgt
i over 200.000 eksemplarer!

228 sider - Kr. 229,95



Telefon 4820 7690
logosmedia@dlim.dk

Bestil bogen på
www.logosmedia.dk

Hvad skal vi med teologer?

aktuel kommentar | Vi er som land og folk ved at skifte den kristne tro ud

Af sognepræst Per Kofoed Munch, næstformand for DBI

Indimellem hører man folk spørge: "Hvad skal vi med teologer?" I løbet af det sidste år har jeg selv flere gange stillet mig dette spørgsmål? "Hvad skal vi egentlig med teologer, nu hvor flere præster og ledende personer i Folkekirken fremfører deres egne meninger frem for at følge Guds ord?

Men netop fordi det forholder sig sådan, at store dele af vores befolkning og kirke har forladt Guds ord, da har vi brug for teologer! Netop nu må vi samle kræfterne om en teologisk uddannelse, så vi kan få uddannet præster og missionærer, som forkynder et myndigt ord fra Herren. Guds ord skal studeres, og det skal råbes ud og proklameres, at der er født os en frelser.

Historisk trosskifte

For 1000 år siden kom kristen-

dommen til Danmark, og der fandt et religionsskifte sted. For 500 år siden skete der et nyt skifte fra katolsk til protestantisk tro. I dag står vi midt i et nyt religionsskifte. Vi er som land og folk ved at skifte den kristne tro ud. Hvad vi end tænker og mener, så er realiteterne, at det går hastigt tilbage for den kristne tro, kirke og missionsarbejde i Danmark.

Genkristning af vores land

Netop nu er behovet for teologer stort. Teologer, der under bøn læser Guds ord og uddannes til at tolke og formidle det, så det lyder til vækkelse og fornyelse. I og med at den sunde teologi er ved at blive afskaffet, har vi netop nu brug for teologer, der stoler på Gud og følger hans ord. Vil du være med til at genkristne vores land? Her har vi brug for teologer, som forkynder Guds ord i tillid til, at det er den levende og almægtige Gud, der taler.

månedens citat

Det er lettere at kæmpe for sine principper end at leve op til dem.

Alfred Adler