

DBI-POSTEN



KURT TAKKER AF

Kurt Dalsgårds arbejdsmæssige eftermæle rummer betydelige indsatser i dansk kirkeliv. DBIposten ser stolt tilbage DBIs afgående landssekretærs virke.

s.06-13



→ | Fra 1. februar er Jakob Rahbek ansat som DBIs nye rejsesekretær

DET SKAL HANDLE OM JESUS



FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

Jakob Rahbek glæder sig allermost til at komme ud og prædike.

Af kontorfuldmægtig Dorte Klein

"Jeg ser frem til at få en masse oplevelser, når jeg skal rundt og holde møder. Som rejsesekretær får jeg jo mulighed for at tage del i det kristne fællesskab over hele landet. Jeg har tidligere været på informationsture for DBI, og der oplevede jeg, hvor stærkt det er at komme til et missionshus eller menighed og blive opmuntret af kristne brødre og søstres tro og udholdenhed. I det hele taget glæder jeg mig til at blive en del af DBIs medarbejderstab og dermed blive DBI'er på en ny måde." Sådan lyder Jakobs begejstrede forventninger til jobbet som rejsesekretær.

Solid DBI-baggrund

På DBI er vi glade for at få Jakob "tilbage i stalden". Jakob har nemlig i flere år haft tilknytning til DBI. Efter gymnasiet tog han et år på DBIs dengang nystartede TKM-uddannelse. Derefter var han et år på KFS's ledertræningscenter, og bagefter arbejdede han to år for det kristne studenterarbejde i Rusland.

De seneste 3½ år har Jakob læst teologi på Københavns Universitet og samtidig kommet på DBI. "Jeg har virkelig nydt at bruge DBI som

åndelig base. Den uforbeholdne tillid til Bibelen, som man finder her, har givet mig frimodighed igennem studiet", fortæller Jakob.

Til opmuntring og fornyelse

Jakob kommer med sin kone Benedikte og datteren Sara i Luthersk Missions Frimenighed, København, hvor Jakob er ansat på ¼ tid som forkynder.

Jakob har prædikeret i nogle år i menigheden om mange forskellige emner. Som rejsesekretær får han mulighed for at fokusere på nogle få centrale budskaber. "Jeg glæder mig mest af alt til at skulle prædike - og hvis det ved Guds nåde kan blive til opmuntring og fornyelse for de menigheder i Danmark, der kæmper for at blive fastholdt i troen og for at nå videre ud med evangeliet, vil jeg blive rigtig glad. Det skal handle om Jesus - og om DBIs gode sag. Hvad jeg ellers derudover skal prædike om, vil jeg lægge frem for Gud og bede og tænke over. En del af min ansættelse er sat af til personlig fordybelse, så det bliver en kærkommen mulighed for at få tid til at blive udviklet og inspireret i min nådegave som forkynder", slutter Jakob.

DBIposten ønsker Guds velsignelse over Jakobs tjeneste som rejsesekretær.

NY SEKRETARIATSLEDER HAR ORD UNDER NEGLENE

→ | Ellen Lodahl Pedersen er ansat på DBI som sekretariatsleder fra 1. februar. Hun afløser landssekretær Kurt Dalsgaard, som går på efterløn

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

"Hvordan forklarer man folk, hvor vigtigt det er at støtte uddannelse af bibeltro præster i Danmark? Det er en udfordring, som jeg har stor lyst til at gå i gang med at udforske nærmere", sådan siger Ellen Lodahl Pedersen, som flytter fra Danmission til DBI den 1. februar.

Erfaring fra KFS og Danmission

De sidste 15 år har Ellen Lodahl Pedersen arbejdet professionelt med kommunikation, webredigering, fundraising og markedsføring i kirkelige organisationer. Derigennem har hun fået et grundigt kendskab til det kirkelige landskab i Danmark.

Ellen er cand. mag. i nordisk sprog og litteratur samt massekommunikation. Fra 1996 og fem år frem var hun informationssekretær i Kristeligt Forbund for Studerende (KFS), og de sidste otte år har hun været ansat på Danmission som fundraiser, informationsmedarbejder og webredaktør.

Satser på den yngre generation

Med ansættelsen af Ellen ønsker DBI at opprioritere informationsarbejdet både i DBIs bagland og i elektroniske medier.

"Egentlig havde vi opslået stillingen som landssekretær med en bredere stillingsbeskrivelse, men i processen har vi valgt at omprioritere", siger rektor Børge Haahr Andersen og fortsætter: "DBI ønsker at få flere støtter blandt den yngre generation. Som en del af den proces vil vi opprioritere formidling til denne aldersgruppe gennem vores blad og hjemmesiden, men også gennem andre medier, og der har Ellen nogle kompetencer, vi kan bruge. Ellen er fortrolig med DBIs traditionelle bagland, men vi tror, at hun også kan være med til at nå ud til grupper i kirken, som vi ikke har haft tilstrækkelig kontakt



FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

Ellen kommer som ny sekretariatsleder bl.a. til at arbejde med at skaffe flere venner til DBI.

med, fx de bibeltro menigheder i folkekirken".

Leder af supporten

Som sekretariatsleder bliver Ellen Lodahl Pedersen leder af supportafdelingen, men nogle af de opgaver, den afdækkende landssekretær har haft, lægges på andre medarbejdere, for eksempel forkyndelse og opgaven som souschef.

Ellen er 45 år og bor i Rødovre sammen med sin mand og to børn. De er tilknyttet Evangelisk Luthersk Mission i København.

økonomi | Vi er selvfølgelig ikke glade for et underskud, men set i forhold til, hvor presset økonomien har været, er vi taknemmelige for resultatet

150.000 KR. I UNDERSKUD

Dette skrives lige efter nytår, og vi prøver at få et overblik over, hvordan DBIs regnskab bliver for 2010. I midten af februar regner vi med at have de præcise tal, når revisoren har gennemgået vort regnskab.

Taknemmelige for resultatet

I 2010 fik vi 6,4 mio. i gaver fra cirka 2000 givere. Det er en halv million mere, end vi fik i 2009, og det er vi meget taknemmelige for. Vi håber desuden at få besparelser på omkring 100.000 kr. og vil formodentlig derefter ende med et underskud på cirka 150.000 kr. Vi er selvfølgelig ikke glade for dette underskud, men set i forhold til, hvor presset økonomien har været, er vi taknemmelige for resultatet.

Gaveoversigt 2010

Månedsbudget: 551.546 kr. · Gaver i august: 322.218 kr. · Bagud ift. budget pr. 31. august: 1.518.623 kr.



husk i forbøn

Bed om/for

- Ellen Lodahl Pedersen, som er ny sekretariatsleder
- Jakob Rahbek, som er ny rejsesekretær

Tak for

- Kurt Dalsgaards store arbejde for DBI gennem mange år
- De mange gaver, som kom ind i 2010

Stagnering

På denne side viser vi nogle søjler, som fortæller hvor mange gaver, vi har fået de sidste fem år. På søjlerne kan man se, at vi i 2007 havde en stor fremgang i gaver, men at gaverne i både 2008 og 2009 er stagneret. Derfor er det af stor betydning for DBI, at gaverne i 2010 har vist en fremgang. Samlet set er gaverne de sidste tre år kun steget med 400.000 kr., og det er mindre end de prisstigninger, der har været på tre år.

Vi vil senere her i DBIposten gøre rede for budgettet for 2011.

Med venlig hilsen – og tak for de mange gaver i 2010
Landssekretær Kurt Dalsgaard.

FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

EN STOR HÅNDRÆKNING

→ | Birgitte Kjær's nye bog *Undervisning i Kristendom* er en stor håndsrækning til kristendoms lærere på de kristne friskoler og efterskoler

Af leder af Kristent Pædagogisk Institut Carsten Hjorth Pedersen

Undervisning i Kristendom, som er skrevet af DBI-lærer Birgitte Kjær, er en inspirerende og meget solid fagdidaktik. Men ikke af den tørre, teoretiske slags, for bogen er fyldt med eksempler, praktiske anvisninger og ideer. Den er grundig og kommer rundt i alle hjørner af faget, og den vil gøre mange kristendoms lærere stolte over at undervise i netop det fag.

Kristendomsfaget i unik position

Birgitte Kjær skelner gennem hele bogen imellem kristendomsfagets berettigelse på skabelses- og frelsesplanet, og hun påviser, hvorledes det ret anvendt kan blive til stor glæde for eleverne for både tid og evighed. Hun får placeret faget i en unik position, som gør det til noget andet end såvel søndagsskolen som religionsundervisningen.

Masser af inspiration

I bogens første kapitel sætter Birgitte Kjær faget ind i en større kontekst i forhold til oplæringen i menigheden og hjemmet og i forhold til den kristne skoles helhed. Her er der også en del at hente for andre end kristendoms lærere på de kristne skoler.

I de følgende kapitler behandles kristendomsfagets rammefaktorer, grundlag, formål, slutmål, indhold, metoder og evaluering. Desuden gives gode indspil om elevernes læring og formidlingen. Lad mig især fremhæve det lange afsnit om metoder, hvor læseren får masser af inspiration og praktisk vejledning om, hvordan man fortæller bibelhistorie, laver emne- og projektarbejde, arbejder med sange og salmer og meget mere.

Ikke-kristne religioner

Anden del af bogen behandler undervisningen om ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser.



I bogens tredje og sidste del gives et perspektiv på kristendoms kundskab i folkeskolen, så også kristendoms lærere dér kan have udbytte af at læse bogen.

Bogen er udgivet af *Foreningen af Kristne Friskoler*. De kristne skoler kan være stolte over, at der nu foreligger en bog, der så grundigt og inspirerende beskriver disse skolars "hovedfag". Den er uundværlig for alle kristendoms lærere på de kristne friskoler og efterskoler. Men sandelig også for skoleledere, forstanderen, bestyrelsesmedlemmer og interesserede forældre.

PORTRÆT AF EN LANDMANDS-SØN, SKIBSBYGGER, INDREMIS-SIONÆR OG LANDSSEKRETÆR



FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

I 22 år har Kurt været engageret i DBIs arbejde, enten i styrelsen eller som ansat. Nu takker han af.

Af rektor Børge Haahr Andersen

Hans far var en driftig landmand, og som dreng drømte Kurt om at gå i hans spor. Han kom til at følge i faderens spor, men ikke som landmand. Faderen solgte gården, da Kurt var 16 år gammel, og blev indremissionær og viede resten af sit arbejdsliv til en helhjertet tjeneste i Indre Mission.

Soldatermission

Kurt kom som ung i lære som skibsbygger på Nordsøværftet i Ringkøbing. I 1960'erne ople-

vede han Skjern-vækkelsen i KFUM & K, og efter at have været soldat i Aalborg brugte han et halvt år på bibelskole i Hillerød. Derefter fik han sin første arbejdsplads i det indre København, soldaterhjemmet i Gothersgade. Arbejdstid og fritid blev brugt på at tale med soldater om Jesus, og det var ikke få mennesker, Kurt tog med til møde i Nansensgade.

Flere ting faldt på plads for Kurt i disse år. Teenagepiggen Dorthe fra nabohuset til Kurts forældre, havde gået og blinket til soldaterhjems-assistenten. Nu blev det alvor, og det unge par blev forlovet. Kurt overvejede at fortsætte inden

→ | Det stod ikke ligefrem skrevet på ryggen af Kurt Dalsgaard som barn, at tre af hans arbejdspladser skulle komme til at ligge i det indre København

for soldatermissionen, men ville gerne have et arbejde, hvor han kunne hellige sig evangelisation og forkyndelse. Så en dag sendte han en ansøgning af sted til Indre Mission.

Fra Jylland til Sjælland

Som 24-årig blev Kurt indremissionær i Randers, og kort efter blev han gift med Dorthe, som nu var sygeplejestuderende i Holstebro. Med stor energi kastede han sig ud i de mange opgaver med at betjene indre missions samfund i området. En ugentlig hverdagsaften blev brugt på at opbygge et ungdomsarbejde i missionshuset Bethania, og om sommeren rejste han rundt og holdt evangeliserende teltmøder.

Efter fem år blev familien forflyttet til Vejle, hvor Kurt fortsatte sit alsidige arbejde. Det var en voldsom brydningstid. Dele af IMs bagland og samarbejdspartnere var præget af en moderat bibelkritik og brød sig ikke om den unge indremissionær, der insisterede på en bibeltro linje. Da bruddet med KFUM kom, var Kurt med til at arrangere det første landsungdomsstævne i IM, en tradition, der stadig består.

Efter syv år i Vejle blev familien, der nu også talte Anders, Karen og Søren, forflyttet til Brede nord for København. Modsat Randers og Vejle var det et absolut pionerområde for Indre Mission.

Senere fik Kurt en ny stilling som koordinator for IM-København med kontor i Bethesda og med ansvar for organisering af en lang række opgaver blandt IMs mange medarbejdere og frivillige i København og omegn.

Det blev en række udfordrende arbejdsår. IMs arbejdsformer fra landsognene brød mere eller mindre sammen i København, og Kurt fandt modeller fra bl.a. Oslo, som skulle skabe ny samling og tilslutning til IM. Nogle af disse ideer var for kontroversielle for IMs ledelse, og efter mange overvejelser valgte Kurt at slutte sit arbejdsliv i Indre Mission. Det var en tung og vanskelig beslutning i forhold til den bevægelse, som fortsat

er Kurt og Dorthes åndelig hjem.

Landssekretær på DBI

Det blev samtidig en anledning til, at Kurt fik arbejde ved Kultorget som landssekretær for DBI. Med i bagagen havde han stor fortrolighed med og kærlighed til hele DBIs bagland, et organisatorisk talent og en unik gave til at være leder. Fra sin platform som bestyrelsesmedlem og senere landsekretær har Kurt været med til at præge og forme DBIs udvikling fra at være et institut af beskeden størrelse, til at blive et privat universitet med eksamensret og et bredt udbud af kurser til forskellige målgrupper. Dermed har han været med til at forme en ny generation af veluddannede medarbejdere til Guds riges arbejde i Danmark og udlandet.

Næstformand i Evangelisk Luthersk Netværk

Kurt var én af de første, der så behovet for at samle de bibeltro lutherske kræfter på tværs af organisatorisk forskellighed. Kurt var med til at stifte Evangelisk Luthersk Samråd i Københavns stift, hvilket blev én af forløberne for landsbevægelsen Evangelisk Luthersk Netværk, hvor han de senere år har været næstformand og fremover har tænkt sig at lægge en del arbejdskraft.

Der skal også være tid til at hygge sig i hjemmet eller sommerhuset sammen med Dorthe, som har været Kurts engagerede støtte gennem alle arbejdsårene. Der er også bøger, som trænger til at blive læst, og det skulle undre mig, om ikke den kirkelige situation kalder på et læserbrev eller kommentar, hvor landmandssønnen, skibsbyggeren, soldaterhjemsassistenten, indremissionæren og landssekretæren vil sige et par borgerlige ord til de kirkelige myndigheder.

De tre følgende artikler sætter fokus på nogle af de mange ting, som Kurt Dalsgaard har brændt og kæmpet for gennem sit lange arbejdsliv.

AT NÅ DET DANSKE FOLK MED EVANGELIET!

→ | Vi er rige på møder og metoder, men vore mødeoplæg og metoder kan ikke skabe tro i menneskers hjerter

Af sognepræst Niels Jørn Fogh

I regi af Evangelisk Luthersk Netværk København har jeg haft glæden af at arbejde sammen med Kurt Dalsgaard om et større evangeliserende fremstød i København. Vi kaldte det "Fodspor 2007". En gruppe af kirker og missionsforeninger forsøgte i fællesskab at nå byen med evangeliet. Det var til stor opmuntring at stå sammen i tjenesten med at pege på Kristus.

Motivation og metode

Et gammelt ord siger, at "mission er de brændende hjerters sag". Vi skal nå det danske folk med evangeliet! Det befaler Jesus! Men skal det ske, er det vigtigt, at vi selv er sat i brand af evangeliet. Evangeliet må være gode nyheder for os, hvis vi skal dele det med andre!

Vi kan også formulere det sådan: "Sand vækkelse og fornyelse fører til evangelisation!" Vækkelse og fornyelse handler om, at vi på ny ser Jesus og glæder os over vores retfærdighed i ham. Vækkelse er også karakteriseret af fornyet bibelstudium, bedeglæde og et dybere fællesskab mellem de kristne.

Gennem årene er der benyttet mange forskellige metoder til at nå det danske folk med evangeliet. Vi har stillet bogborde op på studiesteder; afholdt kurser i "Oplæring og Evangelisering"; lært at bruge "Tale-Male-Bræt"; holdt teltmøder, Alpha-kurser, Kristendoms kursus.dk og meget mere. Jeg takker Gud for hele spektret af muligheder. Men metoderne bliver aldrig til muligheder, hvis der ikke lokalt er kristne, der arrangerer, inviterer og fortæller. Selv den bedste metode er afhængig af motiverede medarbejdere, der sætter noget til side for at nå mennesker med evangeliet.

Vi kan ikke selv skabe den vækkelse og fornyelse, der fører til mission og evangelisation. Men vi må frimodigt bede Helligånden komme over

os! Han kan motivere os, så vi ser Jesus og får tillid til, at evangeliet om HAM også i dag skaber tro og efterfølgelse.

Bønnens plads

Jeg har det med at støde ind i mennesker, som jeg regelmæssigt beder for. Måske har du også erfaret, at når du regelmæssigt beder for mennesker, der ikke tror på Jesus, møder du dem ofte og med en særlig forventning? Har vi bedt, går vi ind i samtalen med en særlig forventning til, at Gud har lagt dette møde til rette!

Det burde ikke overraske os, at det er sådan. Paulus opmuntrer os nemlig til at bede "om, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristus-hemmeligheden" (Kol 4,3). Vi kan gøre bønnen konkret ved konkret at bede for venner og kolleger, som endnu ikke tror på Jesus. "Jesus, vil du åbne en dør for ordet, så jeg får mulighed for at fortælle Filip om dig!"

Bønnen om åbne døre for evangeliet skal gennemsyre vore fællesskaber. Den skal være med i kirkebønnen, og når vi beder sammen i cellegruppen. For det er så afgørende, at vi taler med Gud om mennesker, inden vi taler med mennesker om Gud. Måske taler vi sjældent med Filip om Jesus, fordi vi forsømmer at tale med Jesus om Filip?

Den bedste metode

Når vi er motiverede til at nå andre med evangeliet, vil vi gerne vide, hvordan vi så kan gøre det på den bedste måde. Skal vi satse på stormøder eller små studiegrupper? Skal vi gå fra dør til dør eller tilbyde forbøn på gaden? Skal vi holde et Kristendoms kursus.dk eller spise søndagsbrunch og gennemgå bibelen sammen med vore naboer? Eller bare skrotte alle metoder og bruge tid sammen med de af vore venner, som ikke tror på Jesus?

Jeg glæder mig over alle metoderne. Mange af



Kurt Dalsgaard har hele sit liv kæmpet for at nå det danske folk med evangeliet, altid med den forudsætning, at vi, for at kunne nå andre, først selv må være sat i brand af Guds nåde.

dem bruger jeg selv i arbejdet som folkekirkepræst. Jeg er imidlertid ikke i stand til at kåre "Årets evangelisationsmetode". Jeg tror faktisk, at alle de nævnte metoder kan fungere, hvis der er engagerede mennesker, der bruger dem kærligt og med den visdom og respekt, det fordrer at møde den enkelte med evangeliet.

Tag imod metoderne med tak. Vælg den, der passer dig bedst. Mennesker er altid vigtigere end en metode! Hvis metoden bliver vigtigere end mennesket, er der noget galt! Gud har ikke skabt mennesket for metodernes skyld, men har givet os metoderne for at nå mennesket med evangeliet om Jesus.

Fremtiden

Jeg drømmer og beder om, at Gud igen velsigner os med vækkelse og fornyelse! For vækkelse og fornyelse fører altid til, at vi vidner for mennesker, der ikke tror på Jesus.

Vi er rige på møder og metoder, men vore mødeoplæg og metoder kan ikke skabe tro i menneskers hjerter. Det gør Gud alene ved Ånden og ordet om Jesus. Derfor drømmer jeg om en vågen og bedende kirke, der anråber Gud om åbne døre for ordet.

Og så drømmer jeg om, at Gud også i fremtiden vil velsigne sit folk med gode, relevante og kreative metoder, der kan danne gode og trygge rammer for samtaler om evangeliet.

→ | Der er i dag store udfordringer i det kristne ungdomsarbejde, så tiden er til at tage udfordringen op, som Kurt Dalsgaard gjorde i Randers i 1973

KAMPEN OM UNGDOMS-ARBEJDET I INDRE MISSION



I sine tidligste år som indremissionær arbejde Kurt indædt på at skabe en solid, bibelsk og evangelisk base for ungdomsarbejdet i IM. Her ses Kurt sammen med sin hustru Dorthe ved Kurts afskedsfest i Bethania missionshus i Randers i 1978.

Af lektor ved Menighedsfakultetet Kurt E. Larsen

I 1973 blev en ung mand ansat som indremissionær i Vorup ved Randers. Han hed Kurt Dalsgaard. Snart begyndte han at samle unge til møder i det hjem, han som nygift skabte sammen med sin kone på første sal i missionshuset Bethania. Der var højt til loftet, en glad stemning rådede, Bibelen var i centrum og forkyndelsen var evangelisk og klar. Ud af disse møder voksede en fast ungdomsgruppe. For os, der var unge i

1970'erne, virkede Kurt Dalsgaards ungdomsgruppe som et åndeligt livstegn. Udover at arbejdet blev til velsignelse for en gruppe unge, skal det også ses i et noget større perspektiv.

Historien om ungdomsarbejdet i Indre Mission (IM)

Bethanias ungdomsgruppe valgte ikke at knytte sig til KFUM & K, men blev en uafhængig ungdomsforening i tilknytning til IM. På det tidspunkt var KFUM & K i Danmark ellers officielt IMs ungdomsarbejde. Man havde en repræsentant i

IMs hovedbestyrelse, ligesom IM udpegede flere repræsentanter til KFUM & Ks fællesbestyrelse.

Historisk blev KFUM & K i Danmark født som et barn af IM i 1883, og blev myndig i 1906. På landsplan bevægede man sig i 1920'erne teologisk i liberal retning, derefter i konservativ retning fra 1930'erne – for at gå i mere bred folkekirkelig retning fra 1950'erne. På lokalt plan afhang linjen dog næsten helt af de lokale ledere, så der var mange foreninger, der stod på en bibeltro vækkelseslinje. Det gjaldt fx hele Horsenskredsen. Andre foreninger – især de store byforeninger med egne bygninger – lagde vægt på et alsidigt arbejdsprogram ud fra en kulturåben kristendomsforståelse uden nogen klar teologisk profil.

Efter 1965 voksede forskellene yderligere, både internt i KFUM & K og mellem de to landsbevægelser. Den grundlæggende forskel i synet på forkyndelsens plads og indhold gav sig udslag i forskellige stridsemner som papirløse ægteskaber, kvindelige præster, synet på den økumeniske bevægelse og politisk teologi. De, der omkring 1970 stod for en bibeltro vækkelseslinje og følte sig forpligtet på folkekirkens grund – ikke på dens bredde – savnede støtte til deres linje fra KFUM & K. Derfor var det ikke naturligt for Kurt Dalsgaard at lade et nyt ungdomsarbejde knytte sig til KFUM & K. Som medlem af kredsbestyrelsen for KFUM & K i Randerskredsen i de år forstod jeg ham godt.

Men hvor skulle en ungdomsforening så finde en sammenhæng at indgå i – med lejre, lederkurser osv.? Flere missionærer pressede på, for at IM skulle gøre noget for ungdomsgrupper af Kurt Dalsgaards type. På grund af relationen til KFUM & K tøvede IM, men i 1978 kom et brud på landsplan. Man opgav den gensidige repræsentation i hinandens landsledelser, og dermed var der ikke mere nogen hindring for, at IM organiserede eget ungdomsarbejde (IMU) på landsplan.

IMUs opstart og betydning

De uafhængige ungdomsgrupper fik fra 1979 et hjemsted i IMU, der fik sit eget landsudvalg i 1979, eget landsungdomsstævne fra 1980 og egen ungdomssekretær fra 1981. Randersgruppen sluttede sig til IMU som én af de første. I 1983 var der i alt 55 IMU-afdelinger – heraf de 41 i Jylland. I 1986 var tallet vokset til 84 og i 1989 til 103. Væksten hang sammen med at nogle lokale KFUM & K-foreninger var gået over til IMU.

Men IMUs hurtige vækst i de første år skete ikke uden kampe. Mest smerteligt følte bruddet i den ældre generation i IM, hvor mange havde stærke følelser knyttet til KFUM-ungdomsarbejdet. På længere sigt var det dog vigtigt for IM, at nogle tog slagsmålet for at få etableret et godt ungdomsarbejde i tæt kontakt til det lokale missionshus, så der var unge til at føre arbejdet videre. Gennem IMU fik mange hjælp til en sand og sund tro. IMU har også fået betydning for rekruttering af nye Ordets tjenere. MF og DBI har fx nydt godt af det, da temmelig mange af vore studerende er med i dette ungdomsarbejde.

Det ligner en tanke, at pinsebevægelsen voksede hurtigt i årene op til IMUs start, men siden har bevægelsen været mere stagnerende. Jeg postulerer slet ikke nogen direkte sammenhæng mellem de to ting, for mange faktorer er inde i billedet. På den anden side er jeg ikke i tvivl om, at jo større mulighed unge har for at finde et bibeltro vækkelsesarbejde på evangelisk-luthersk grund, jo mindre tiltrækkende vil ikke-lutherske sammenhænge være.

Der er i dag store udfordringer i det kristne ungdomsarbejde, så tiden er ikke til at hvile på laurbærrerne, men derimod til at tage den udfordring op, som Kurt Dalsgaard tog op hjemme i Randers i 1973: At lave et ungdomsarbejde med højt til loftet, en lys og glad stemning, Bibelen i centrum og en klar evangelisk forkyndelse.

EVANGELISK LUTHERSK NETVÆRK

→ | Kurt Dalsgaard var med lige fra oprettelsen og har siden været en af de uundværlige drivkræfter

Af formand for Evangelisk Luthersk Netværk Henrik Højlund

Det ville være for meget at sige, at det var mirakuløst at være med ved de første samtaler i 2005-06, da idéen til "Evangelisk Luthersk Netværk" (ELN) blev født. Men indimellem sad man da og kneb sig selv en smule i armen over, at vi kunne mødes i så stor fordragelighed og samdrægtighed på tværs af en masse traditionelle skel. Folk fra Luthersk Mission, Indre Mission, Evangelisk Luthersk Mission, Kirkelig Samling, Oase, valg- og frimenigheder, sognemenigheder, høj- og lavkirkelige, gejstlige og u-gejstlige, mænd og kvinder, unge og ældre.

Samling om bibel, bekendelse og mission

Den samdrægtighed er et meget godt billede på en af de vigtigste grunde til ELNs oprettelse: behovet for samling i hele den del af kirken, der sætter bibel- og bekendelsestroskab højt på dagsordenen.

Forsøget er gjort før. Der kunne skrives adskillige sider om de sidste 40-50 års forskellige forsøg på at skabe samling om bibel og bekendelse og mission i det danske folk. Nogle forsøg har kastet vigtige frugter af sig, andre blev måske mest ved en smuk drøm.

I det lys er ELN egentlig ikke noget nyt. Behovet for samling er mildest talt heller ikke blevet mindre. Presset på en kristendom, der leder efter svar i Biblen, før den leder efter svar i tiden, er uden tvivl betydeligt stærkere nu end for 50 år siden.

Kirke under pres

Jeg var i Indien i september. Der mødte jeg en kirke, der er under pres på en helt anderledes korporlig måde end herhjemme. Presset er ikke en ny historie, og derfor har der også gennem årene været gjort forsøg på at skabe samling mellem de mange forskellige kirker i Indien, så

de kunne stå samlet mod det ydre pres. Men først i 1999 lykkedes det at etablere en samling, der har tyngde og størrelse, så politikere og religiøse ledere får langt sværere ved at komme udenom dem.

Anledningen var en meget direkte forfølgelses-situation med flere dødsfald. Den forfølgelses-situation er vi heldigvis ikke kommet til i Danmark, men det åndelige pres er så stort nu, at behovet for samling af alle gode kræfter alligevel er stærkere end nogensinde. Blandt andet fordi det ikke kun handler om et indrekirkeligt forfald som i rationalismens tid, men om et generelt sekulariserings-forfald i hele samfundet, formodentlig et altomfattende religiøst og kulturelt tidehvert, som endog mange uden for såkaldte vækkelseskredse bider negle over. Om ELN er svaret på behovet for samling, må tiden vise. Vi er nogle, der arbejder med det som sigte.

Forvirrende situation

Situationen i folkekirken er så forvirrende nu, at vejvalgene synes at blive højst forskellige. Meget tyder på, at vi kun har set begyndelsen på den bølge, der handler om valg- og frimenighedsdannelse. Stærkere menighedslignende etableringer i forbindelse med missionshuse, menighedssamfund og lignende synes også på vej. Og ingen tør vel helt afvise muligheden af decideret luthersk frikirkedannelse. Og dertil kommer den stadig meget store gruppe af mennesker rundt om i sognemenighederne, som på hver sin måde forsøger at både virke og leve i og omkring kirker og missionshuse mv. Det stritter, og jævnlige splitter det også.

Hvis det ikke skal splitte os i 17 forskellige fraktioner, har vi brug for et stærkt netværk, så vi trods alle forskelle og forskellige vejvalg, holder sammen og anerkender hinandens forskellige strategier.

Til den ende har vi i ELN nu fattet beslutning om et menighedsnetværk. I forvejen har vi



I Evangelisk Luthersk Netværk håber man at kunne trække på Kurts store erfaring og kompetencer i nogle år endnu.

enkelt-medlemmer. I underkant af 1000 er der nu. Vi har en vejlederordning for både menigheder og enkelt-præster, som efter alt at dømmes vil blive stærkt udbygget de kommende år.

ELNs vision fremover

"Hvad vil ELN gerne være om ti år?", blev jeg spurgt i oplægget til denne artikel. Det kommer nok meget an på, hvem man spørger. Men siden jeg nu er spurgt: ELN vil om ti år gerne være en røst, der råber: Ban Herrens vej, så det høres og modtages af langt flere danskere end nu. Det er den enkle, basale vision. Og det er mange andres vision. Så derfor vil ELN gerne være det redskab, der skaber ny frimodighed og kraft og samling hos de mange, der har den vision.

Jeg kunne også skrive 10.000 medlemmer.

Naturligvis. Hvorfor ikke? Eller: et kæmpe menighedsnetværk af sogne-, valg-, fri-, husmenigheder, fra alle vækkelses-missionale dele af det lutherske kirkelandskab i kongeriget. Og mere kunne jeg skrive. Meget mere. Men det kan man læse om på hjemmesiden: www.luthersk-netvaerk.dk

En kæmpe stor tak

Her skal jeg bare i anledning af Kurt Dalsgaards afdansningsbal sige en kæmpe stor tak. Kurt har været med i ELN fra starten og har været en af de meget uundværlige drivkræfter i arbejdet. Det er uden tvivl en sag, han brænder rigtig meget for. Forhåbentlig kan vi længe endnu trække på hans indsats i landsledelsens sammenhæng. Og hvorfor ikke - nu hvor han er gået ind til pensionistens velfortjente hvile.

Invitation til reception

DBIs landssekretær Kurt Dalsgaard har valgt at gå på efterløn. Derfor holder vi reception på DBI

Torsdag den 10. februar kl. 14-16.

KOM og vær med til at give Kurt en festlig og minderig dag.




Bestil det nye katalog - netop udkommet!

felix rejser

2011

75 92 20 22 • fxr@felixrejser.dk

Frederiksborg Apotek

Slotsgade 26
3400 Hillerød
Tlf: 4826 5600



www.frederiksborg.netapotek.dk

Apoteket har døgnvagt

Ta' på bibelskole

Tid til Gud
Tid til andre
Tid til dig selv

"Vi vil vise eleverne Jesus, så de aldrig glemmer ham"

Henrik Nymann Eriksen, forstander

luthersk missions højskole

Ansgarvej 2 · 3400 Hillerød · Tlf. 4826 0766 · lmh@lmh.dk · www.lmh.dk

DBIPOSTEN

Redaktion

Rektor Børge Haahr Andersen, ansv.
Stud.theol. Andreas Ipsen, red.sekr.
Stud.theol. Michael Mørch
Stud.theol. Thomas Søvnald
Stud.theol. Jakob Dueholm Madsen
Stud.theol. Jesper Sundsgaard

Indlæg sendes til dbi@dbi.edu DBI-posten sendes gratis til interesserede

Design Chr Rahbek Olsen

Tryk Morsø Folkeblad
ISSN 0906-825X

Åben Uddannelse i Kristendom



Uddannelsen er for dig, som vil have en teologisk og kristendomsfaglig uddannelse kombineret med tværkulturelle fag. Foruden de grundlæggende fag inden for teologi og kristendom undervises i fag inden for kultur, kommunikation, religion og mission.

Målgruppe:

- Alle, som overvejer at tage DBIs bachelor i teologi
- Alle, som ønsker en kortere uddannelse som supplement til anden uddannelse, som efteruddannelse eller som inspiration til det kirkelige og diakonale arbejde, man er med i som ansat eller som frivillig
- Alle lærere og lærerstuderende, som ønsker en kristendomsfaglig basis

Oplysninger:

- Du kan vælge mellem mange fag
- Du kan tage en 1-års uddannelse på fuld tid, men også studere på deltid, eller tage enkelte fag. En del af fagene kan også tages som fjernstudie
- Eksamen fører til anerkendte ECTS-point
- Start ca. 1. september - ansøgningsfrist 5. juli

Yderligere oplysninger på www.dbi.edu eller på ej@dbi.edu



Melkrukken skal ikke blive tom



Refleksioner over livsværdier og givertjenesten

Kristine Sølvsten Engell-Kofoed

Melkrukken skal ikke blive tom af
Kristine Sølvsten Engell-Kofoed

En bog om Guds løfter.

Bogen kan købes hos din boghandler.
vejl. pris 169 kr.

Anmeldelser findes på
www.forlagetsolvsten.dk



Frederiksborggade 1B 1
1360 København K
Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)
Email: dbi@dbi.edu
www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Reg. 3205 Konto 0005215900

DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Formand Flemming Burgdorf
Rektor Børge Haahr Andersen
Landssekretær Kurt Dalsgaard
Studiekoordin. Elisabeth Jacobsen



POST

PP

DANMARK

Magasinpost - MMP
ID-nr. 42472

MED TAK OG RESPEKT

aktuel kommentar | Når Kurt
siger sin mening, bliver der lyttet

*Af formand Flemming Burgdorff og
rektor Børge Haahr Andersen*

Måske blev han født ti år for tidligt. Hele Kurt Dalsgaards arbejdsliv blev præget af, at han gik i gang med et pionerarbejde, hvis der var brug for det. Ti år før brudet mellem IM og KFUM & K så Kurt behovet for et ungdomsarbejde på en solid, bibeltro vækkelseslinje og gik så i gang med lørdagsmøder for unge i missionshuset. Mange år før de fleste så Kurt, at IM's arbejde i Storkøbenhavn måtte bruge andre arbejdsformer end i langsøgnene og forsøgte at etablere det. Og ti år før Evangelisk Luthersk Netværk blev etableret, luftede Kurt visionen om at samle de bibeltro kræfter i Danmark.

Til stor gavn og glæde

I mere end tyve år har DBI haft stor gavn og glæde af at kunne trække på Kurts erfaring og

kirkelige fremsynethed, samt nyde godt af hans lederegenskaber og klarhed i vurderingen af den kirkelige situation. Som landssekretær har han arbejdet flittigt og samvittighedsfuldt. Han har aldrig fremhævet sig selv, men på rette tid og sted har han sagt sin mening, og så er der blevet lyttet.

Det har været af stor værdi, at en akademisk institution som DBI har haft en landssekretær, som har kunnet sammenholde DBIs visioner med det, der er vigtigt for DBIs bagland.

Større ambitioner

Havde Kurt brugt sit arbejdsliv på en karriere i det private erhvervsliv, kunne han uden tvivl være nået langt. Men han havde større ambitioner! Nemlig at tjene Guds rige i Danmark gennem sit arbejdsliv. På DBI er vi taknemmelige for de 22 år, i bestyrelse og som medarbejder, vi fik lov at trække på hans engagerede indsats.

månedens citat

Jeg vil bekæmpe dine meninger, men jeg vil dø for din ret til at have dem

Francois de Voltaire