

---

06

August 2011  
www.dbi.edu



# DBI-POSTEN



## **FORSKNING PÅ DBI**

Der er behov for ny viden. Specielt fra forskere,  
der arbejder på DBIs grundlag og bibelsyn.

s.06

---

→ | DBI har fået 10 ambassadører

## HVAD VILLE DER SKE, HVIS DER IKKE VAR NOGET, DER HED DBI?

Af sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen

Ja – hvad ville der ske? Ville der ske noget overhovedet? Hvad får vi egentlig ud af at være med til at drive et sted som DBI? Hvad laver de

studerende egentlig? Bliver de til noget?

Hvis ikke man selv kan svare på spørgsmålene, så kan man fx stille dem til en af DBIs nye ambassadører, som kan ses her på siden. Det har de nemlig en mening om. Ambassadørerne har som opgave at fortælle om, hvad DBI efter deres



Egon Kattner



Knud Skov



Erik Ladegaard



Martin Bangsø



Finn Kappelgaard



Per Ole Rasmussen



Flemming Harpøth Møller



Peter Techow



Henning Haahr Andersen



Svend Aage Paulsen

mening gør godt for, når de alligevel tager rundt og holder møder, gudstjenester eller træffer folk på anden måde.

Så - tjek din lokale mødekalender for at se, om der kommer en DBI-ambassadør forbi – og stil så alle dine spørgsmål. DBIs lærere og DBIs bestyrelse har også lovet at fortælle om DBI, når og hvor de kan få lejlighed til det.

### Ungdomsrejsesekretærer

Fra og med februar 2012 prøver vi noget nyt. Vi har ansat to studerende på ¼ tid som ungdomsrejsesekretærer. De tilbyder at komme ud og holde ungdomsmøder i det ganske land, hvis de samtidig må fortælle om alle de forskellige studietilbud, der findes på DBI. De vil også være at finde på en række landsdækkende ungdomslejre i løbet af året. Ring til rejsesekretær Jakob Rahbek på tlf. 2232 1416 eller jr@dbi.edu og bestil et ungdomsmøde.



Christian Thomsen

Går på DBIs bacheloruddannelse i teologi på 2. år



Per Westh Jensen

Har afsluttet DBIs bacheloruddannelse i teologi og skal nu færdiggøre sin uddannelse på det teologiske fakultet.



**Økonomi** | Lige nu er DBIs gavekonto tørkeramt, så vi har brug for gaveregn!

## BARE KAFFESTUESNAK

Af sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen

Der er stille på gangene på DBI, mens jeg skriver dette. Eksamen er for længst overstået, de studerende holder sommerferie eller er på arbejde. Kun nogle få specialeskrivende studerende tager distræt en runde ned i køkkenet på 1. etage og henter en kop kaffe.

### Dogmatik og rugbrød

Men om få uger myldrer det igen med mennesker og meninger, mission og GT-introduktion, dogmatik, dagens aviser og rugbrød, kaffe, Kierkegaard og Wii – for bare at nævne noget.

De studerende kommer ganske givet til at arbejde grundigt i timerne, men det er på gangene og i kaffestuen med de slidte stole, at samtalerne foregår mellem lærer og studerende – og mellem de studerende indbyrdes. Det er de samtaler, der får teologien ned i øjenhøjde. Der er plads til at luften både tvivl og frustration – og tid til opklaring og afklaring.

### Gaveoversigt 2011

Månedsbudget: 574.154 kr. Indkomne gaver i juni 2011: 397.175 kr.  
Bagud iforhold til budget 30. juni 2011: 1.223.168 kr.



### Kaffestuesnak

Når en meget stor del af de tidligere DBI'ere i diverse spørgeundersøgelser nævner kaffestuen som en af de tre vigtigste ting på DBI, så er der mere end kaffedrikning på spil. Den lille mørke kaffestue har været – og er stadig – ramme om mange dybe samtaler af den slags, man mærker glæden af længe efter.

Kaffestuesnak med langtidseffekt er endnu en god grund til, at DBI findes.

### Lige nu er DBIs gavekonto tørkeramt!

Vores udgifter holder ikke sommerferie, så vi har virkelig brug for økonomisk langtidshjælp til at fortsætte! Hvis ikke du har en PBS-gaveordning til DBI i forvejen, vil vi gerne opfordre dig til at oprette en sådan. Ring til økonomifuldmægtig Kirsten Hansen på tlf: 3369 5511 eller send en mail til kh@dbi.edu

## JEG VAR IKKE EN AF DEM ...

→ | En del unge har, længe inden den afgørende tilmeldingsblanket sendes til universitetet, en stærk overbevisning om, at de skal læse teologi. Jeg var ikke en af dem. Tværtimod har jeg altid sagt, at jeg aldrig ville sætte mine ben på en teologiuddannelse.



Per Westh Jensen ser frem til opgaven som DBIs ungdomsrejsesekretær fra februar 2012.

Af stud.teol. Per Westh Jensen

### Hvorfor læser du så egentlig teologi på DBI?

Efter at jeg på et tidspunkt havde arbejdet som frivillig i udlandet ændrede mine tanker sig alligevel. Lugtene, lydene, farverne og vejret var anderledes og spændende i udlandet. Mennesker forholdt sig også til hinanden på en anden måde, end jeg var vant til. Hos mange af de kristne, jeg boede iblandt, oplevede jeg en stærk sammenhæng mellem tro og liv. De troede faktisk på, at Gud hørte bøn og hvilede derfor i løftet om hans omsorg for dem. Alt det blev en katalysator for mine fremtidsovervejelser, og efterhånden gav det mening for mig at prøve en af DBIs uddannelser. Her forventede jeg at få mulighed for grundige studier af min kristne tro, og det synes jeg, at jeg har fået.

- Hvis Jesus er blevet levende igen efter at have været fuldstændig død, så ændrer det i virkeligheden alting. Det bliver nødvendigt at forholde sig seriøst og ikke letsindigt til hans ord. Jesu opstandelse bekræfter også, at det er muligt at

have tillid til løfterne i Bibelen. Jeg er overbevist om, at jeg i fremtiden vil få stor glæde af studieårene på DBI, hvor seriøsiteten omkring Jesu ord og tilliden til Bibelen har været fremherskende.

### Du har netop færdiggjort et bachelorprojekt. Hvad gik det ud på?

Det gik ud på at studere "Guds rige" i Matthæusevangeliet. Alt for kort sagt fandt jeg, at Guds rige her er en samlebetegnelse for de gode nyheder, som Jesus bragte. Det kan også beskrives som en magtsfære, hvor Guds tilgivelse og frelse er til stede. Uden for denne sfære møder vi derfor Guds dom og vrede. Samtidig er Guds rige både noget nutidigt og noget fremtidigt.

### Hvad byder fremtiden på?

I DBI-regi ser jeg frem til at fungere som ungdomsrejsesekretær på deltid fra februar 2012. Mine opgaver skal primært være fokuseret omkring møder og lejre for unge, for at jeg dér kan vidne om Jesus og informere om DBI. Det er en spændende opgave, for jeg er glad for Jesus, og for at jeg i sin tid satte mine ben på DBIs gamle gulvtæpper.

→ | Der er behov for ny viden. Specielt fra forskere, der arbejder på DBIs grundlag og bibelsyn.

## FORSKNING PÅ DBI

af dr. med. Bent Lind, medlem af DBIs bestyrelse

### Hvorfor forskning på DBI?

Der forskes på DBI, fordi det i sig selv har værdi at blive klogere. Der forskes også for at give bedre undervisning og dermed bedre missionærer, ledere og forkyndere. Forskning er også en betingelse for at være et videnskabeligt uddannelsessted for teologi- og religionsstuderende og for folk med interesse for tværkulturel mission.

### Forskning – ny viden

Forskning er at arbejde på en systematisk måde for at opnå ny viden, og hvor man begrundet eller beviser den nye viden. DBI har et forskningsmiljø og lærerne er deltidsforskere. De bruger 40 pct. af deres arbejdstid på at forske. Det tror vi på gør en forskel, som er god og nødvendig.

### Der er ikke behov for nyteologisk viden

Der er *ikke* behov for ny viden for at blive frelst. Paulus skriver til menigheden i Korinth, at han "ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet." Dette er og har altid været hjerteblod for DBI. Røveren på korset havde nok en ret begrænset teologisk viden.

### Der er behov for ny teologisk viden

Men der er også behov for ny viden. Specielt fra forskere, der arbejder på DBIs grundlag og bibelsyn. Dem er der ikke så mange af. Forskningen i Det Gamle Testamente (GT) kan fx handle om, hvordan betydningen af et ord i den hebraiske grundtekst kan bredes ud og give os en dybere forståelse af den bibelske tekst. Eller om GTs historiske forankring i virkelige begivenheder. I Det Ny Testamente forskes der i en diskussion af Paulus' lære om retfærdiggørelse og hans måde at forstå GT. Eller en videnskabelig kommentar til Markusevangeliet. Forskningen kan også handle om afrikansk kirkehistorie, kristen etik,

Kierkegaard eller en samtidsanalyse for at forstå, hvordan vi bedst forkynder evangeliet for mennesker i dag. Der er brug for teologer, der på en systematisk måde arbejder med disse emner på DBIs grundlag og bibelsyn.

Forskningen kan også vise os, at Bibelen kan holde til en grundig gennemgang også med det udgangspunkt, at hele Bibelens budskab hænger sammen. Det kan der være god grund til at fremhæve i vores samtid.

### Forskning ikke noget nyt

Paulus tilegnede sig også ny viden. Hans taler og breve samt talen på Areopagos i Athen viser, hvordan Paulus med sin viden formåede at argumentere og diskutere med grækerne. Peter skriver i sit første brev om altid at "være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har." Både Paulus og Peter er eksempler på kristne, der tilegnede sig ny viden og brugte den.

Historisk har der ofte været knyttet forsknings- og undervisningsmiljøer til kirken. Martin Luther forskede også, og arven efter ham er et godt eksempel på, hvad der kan komme ud af forskning. På den ene side "Skriften alene, troen alene og nåden alene" og på den anden side systematisk arbejde med både de bibelske skrifter og med troslæren.

### Forskningsresultater også for andre end forskere

Resultatet af forskningen må gøres tilgængelig for en bredere kreds. DBIs lærere trækker på hele deres viden, når de underviser, prædiker, skriver bøger og bibelkommentarer. På den måde får vi gavn af deres forskning, der kan hjælpe os til at læse, tolke og begrunde de bibelske tekster ind i den tid, vi lever i.

### Forskning og undervisning

Når DBIs lærere forsker, så har det betydning for den undervisning, de giver. Den systematiske



ILLUSTRATION: CHR. RAHBEK OLSEN

tilgang og det hele tiden at skulle forholde sig kritisk og begrunde sine standpunkter smitter af på undervisningen. Den forskningsbaserede undervisning giver mulighed for, at lærerne inddrager egne og andres forskningsresultater i undervisningen. Grundlæggende løfter det undervisningen og fører til bedre resultater, der derved giver studenterne en bedre uddannelse.

### Forskning – et krav

For universiteter og andre videnskabelige uddannelsessteder stilles der i dag krav om et vist kvalitetsniveau, der også omfatter forskning. I

praksis betyder det, at uddannelserne skal være akkrediterede, det vil sige kvalitetsmæssigt vurderet og godkendt af en uafhængig instans. DBIs bacheloruddannelse i teologi er akkrediteret. En forudsætning for dette er, at DBIs lærere forsker.

Akkrediteringen gør den teologiske uddannelse attraktiv for de studerende. De skal vide, at de kan få et brugbart eksamenspapir, når de søger ind på et andet studium eller søger arbejde. Nogle af DBIs studenter ender som missionærer i lande, hvor der allerede er kirker. De vil naturligt spørge til kvaliteten af missionærens uddannelse. Også af den grund er der behov for forskning på DBI.



# DBIs ANSATTE

→ | DBI har i alt 18 ansatte, fordelt på undervisere og administrativt personale. Nogle er på deltid.

## Lærere



**Børge Haahr Andersen**  
Rektor, cand.theol.,  
underviser i praktisk  
teologi



**Carsten Elmelund Petersen**  
Studieleder, lektor,  
Ph.D., underviser i  
systematisk teologi



**Torben Kjær**  
Lektor, cand.theol.,  
underviser i NT.



**Jakob Olsen**  
Adjunkt, Ph.D.,  
underviser i  
systematisk teologi



**Nicolai Techow**  
Adjunkt, Ph.D.,  
underviser i NT.



**Peter Olsen**  
Adjunkt, Ph.d.,  
underviser i  
systematisk teologi



**Jens Bruun Kofoed**  
Lektor, Ph.D.,  
underviser i GT.



**Finn Aa. Rønne**  
Lektor, Dr.theol.,  
underviser i kirke- og  
missionshistorie



**Nicolai Winther-Nielsen**  
Lektor, teol.dr.,  
underviser i GT.



**Kristian Mogensen**  
Master i teologi.,  
missionslærer.



**Birgitte Kjær**  
Cand.mag. i  
kristendom og  
pædagogik, lærer i  
kateketik.



**Kirsten Hansen**  
Økonomifuldægtig

## Supportafdelingen



**Ellen Lodahl Pedersen**  
Sekretariatsleder



**Jakob Rahbek**  
Stud. theol.,  
rejsesekretær



**Elisabeth Jacobsen**  
Cand. mag.,  
studiekoordinator.



**Peter Rahbek**  
Stud.theol., bibliotekar  
og bogsælger



**Dorte Klein**  
Kontorfuldmægtig



**Christian Højgaard Jensen**  
Stud. theol., pedel

→ | For at teologien ikke skal lukke sig om sig selv, skal den drives af og sigte på Guds mission.

## DBIs MISSIONALE PROFIL



Af missionslærer Kristian Mogensen, MA i missiologi

Teologi og mission skal bindes sammen for at tjene kirkens opgave i verden; at forløse mennesker og give håb ved tro på Jesus Kristus. Cape Town erklæringen opfordrer til teologisk uddannelse, så vi kan "udruste hele Guds folk til den missionale opgave; at forstå og på en relevant måde kommunikere Guds sandhed i enhver kulturel kontekst."

### Undervisning, kaffestue og praktik

DBI fokuserer på mission, kultur og kommunikation i uddannelsen. Missionsperspektivet afspejles i fag som bibelens basis for mission, missionsteologi, mission i kulturel og religiøs kontekst m.fl. Det gennemsynder også faglige drøftelser, personlig vejledning og inspiration ved gæster udefra. Sammen med samtaler og andagter i DBIs kaffestue vækker det de studerende til tro, fællesskab og tjeneste.

I studenternes praktikforløb bindes teologisk praksis og faglighed sammen. De prøver kræfter med konfirmandundervisning, café-samtaler, muslimsk børneklub, prædikenopgaver mm. Det

hjælper dem til at blive afklaret om fremtidig tjeneste som fx sognemedhjælper, præst, missionsnær, ungdoms- og børnemedarbejder etc.

### Samarbejde, udsyn og internationalisering

Gennem DBIs samarbejde med fem missionsorganisationer indgår lærere og studenter i en inspirerende synergieffekt med nationale og internationale partnere. I undervisningen er det med til at bevidstgøre dem om aktuelle problemstillinger indenfor teologi, kirke og mission. Samtidig giver det mulighed for at få udsyn og ny erfaring gennem opgaver i organisationer og i samarbejdskirker samt teologisk uddannelse i udlandet.

For én student blev to års praktisk mission kædet sammen med teologisk fordybelse til en ny indsigt i evangelisk kristendom og mission i Peru. Tre af DBIs lærere har haft kortere undervisningsopgaver i Madagaskar og Etiopien, hvilket har banet vej for spændende muligheder for samarbejde om teologisk uddannelse og mission. At vores studerende og lærere på den måde tilegner sig praktisk erfaring med mission styrker DBIs missionale profil. Det er en vigtig del af det, vi ønsker at fremme gennem vores uddannelser og undervisning på DBI.

## DBI-FUNDAMENT #1 GLÆDE OVER EVANGELIET

→ | Evangeliet er ikke mindet om en død gud, men budskabet om en opstanden frelser, der brændende ønsker venskab med sine kæreste skabninger.

Af stud.teol. Christian Højgaard Jensen

At universets skaber og konge skulle ende livet på et kors virker helt absurd for mig. Var der virkelig ikke andre måder at frelse verden på? På det seneste har jeg måttet stoppe op flere gange for dette mysterium, at Jesus blev menneske. Han blev ikke engang født som kongesøn til et liv i luksus, men blev i stedet født i en stald, voksede op i en snavset landsby og døde blandt forbrydere.

Det er filosofisk umuligt, at Gud skulle kunne dø, men der er heldigvis ingen begrænsning for, hvad Gud formår. For det var lige præcis, hvad der skete. Gud blev menneske og gik hele vejen til korset. For mig! Mellem hvert piskeslag og hvert skridt op ad Golgatas skråning tænkte Jesus på mig, og ikke bare på mig, men på hver eneste, som han har skabt.

### Drømmen om et venskab

Hvorfor kærligheden drev ham i armene på romerne, har jeg intet svar på. Svaret findes dybt inde i Guds kærlige hjerte. Siden Gud gik aftenure med Adam og Eva i Paradiset har han drømt om at gøre det igen - med hver og en af os. Hvert eneste af Guds hjerteslag har været fyldt med en inderlig længsel om at genoprette det tabte venskab.

Kampen for dette venskab ledte Gud ind i døden på korset, men heldigvis blev det sidste punktum ikke sat langfredag. Påskemorgen blev dagen, hvor porten til Himlen blev åbnet på vid gab. Derfor er venskabet med Gud ikke et minde om en død kammerat, men et venskab med Jesus, som både døde for mig, men som også lever helt konkret i min verden i dag.

### En virkelig ven

Det er det venskab, jeg får lov til at dykke ned i på DBI. Blandt akademiske studier og svære fag-



For Christian er evangeliet et budskab om evigt venskab.

udtryk er der denne længsel efter at lære Jesus bedre at kende. Kendskabet til Jesus er ikke en faktisk og teoretisk viden, men et dynamisk forhold, hvor jeg gang på gang oplever hans omsorg og kærlighed. Hvor jeg kan opleve, at jeg mister kontakten til gamle venner, så følger Jesus med, uanset hvor i verden jeg er. Jesus begrænses ikke af tid eller sted; nej, han er altid klar til at hjælpe.

For mig er evangeliet om Jesus derfor det glædelige budskab om et venskab, som gælder nu og resten af evigheden.



## DBI-FUNDAMENT #2 KÆRLIGHED TIL MENNESKER

→ | Hvor er der dog ufattelig mange mennesker på denne jord, og hvor er de forskellige! Men Bibelens tale er klar – du skal elske din næste uanset forskellighed.

Af stud.teol Jesper Sundgaard

Der er sorte, der er blege, der er brune. Der er høje eller lave og alt der imellem. De kan græde, grine, smile, råbe eller være helt stille. De kan skide i bleen eller skifte den, køre bil eller cykel, drikke vodka eller mælk. Nogle er ensomme, andre har masser af venner. Mennesker er så ufatteligt forskellige.

### Ligegyldighed en dyd?

Jesus befaler os at elske vores næste som os selv. Det udfordrer! Det hele havde været lidt nemmere, hvis han havde sagt: "Sørg for, at du ikke bliver uvenner med din næste og pas så ellers dig selv." Når jeg kigger på mit eget liv, fristes jeg til at tænke, at det rent faktisk var det, Jesus sagde. Men Bibelen er klar: Elsk din næste! Mange danskere er ekstremt individualistiske. De forsøger at iscenesætte sig selv og skabe en original identitet. Mange mennesker indgår ganske vist i forskellige fællesskaber, men alligevel værner de nænsomt om deres privatliv. Og hvis nogen er svage, syge eller ensomme, så er det den gængse opfattelse, at så må velfærdsstaten se at komme i omdrejninger.

Selvfølgelig er det sat på spidsen, men jeg mener faktisk, det er blevet en dyd at blande sig udenom. Så er man sikker på ikke at støde nogle, og behøver ikke at bekymre sig om, hvad folk måtte tænke om en.

### En lektie om Gud og en kop kaffe

Sandheden er bare, at kærligheden ikke søger sit eget. Kærligheden kan ikke være ligeglad. Gud er kærlighed, og deraf ved vi, at Gud heller ikke søger sit eget.

Hvad betyder det så for mig i min hverdag?

Grundlæggende er det jo Gud, der har en enorm kærlighed til mennesker, og når jeg søger ham,



"Bibelen er klar: Elsk din næste!," skriver Jesper.

så minder han mig om de mennesker, han har sat omkring mig. Gud taler sandhed ind i mit liv; han smelter min ligegyldighed over for mine naboer og kollegaer, og former en bøn for dem i mig. Så bager jeg boller og laver en kop kaffe til min kære, ældre nabo. Det kan man så kalde et sympatisk træk, jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at når Gud viser sin kærlighed til mig selv og mine medmennesker, så kan jeg ikke længere være ligeglad. Jeg bliver nødt til at overgive mig. Overgive mig til Ham, der ikke søger sit eget.

## DBI-FUNDAMENT #3 TILLID TIL BIBELEN

→ | Indimellem kan jeg sagtens komme til at spørge mig selv: "Skulle meningen med livet virkelig kunne rummes i én bog?"

Af stud.teol Simon Nørgaard Poulsen

Et af de første spørgsmål jeg møder, når jeg diskuterer kristendom med mennesker på min vej, er ofte: "Hvordan kan du tro på en bog?" Nogle gange efterfulgt af: "Og så *sådan* en bog?" Og når jeg sidder med hovedet begravet i hebraisk poesi fra den anden tempel-periode og bliver frustreret til op over begge ører over et åndssvagt uregelmæssigt verbum, så kan jeg stille mig selv det samme spørgsmål: "Kan jeg have tillid til den bog?" Svaret er både ja og nej. Når jeg hævder, at jeg heri finder den største glæde og friheden til at blive frustreret, til at elske, til at græde og grine, friheden til at leve, så er det ikke på grund af bogen i sig selv. Jeg har dybest set kun én begrundelse for at tro på denne bog: Jesus Kristus, mand og Gud, som jeg møder ham i Bibelen.

### Han er troværdig

At se ham i øjnene, tage ham på ordet - Guds Ord - at møde ham og leve med ham, det skaber tillid i mit hjerte. Først til ham selv og dernæst til hans ord. Tillid til Bibelen er for mig som menneske og som teolog først og fremmest tillid til min Gud og frelser, min ven og bror, Jesus Kristus. Jeg har tillid til, at han er sand, at han er god, at han er troværdig.

Min tillid til Bibelen svarer til min tillid til Jesus, når han siger: "Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder og jeg vil give jer hvile." eller "Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort". Det stoler jeg på og bygger mit liv på. At *alt* han siger og *gør* er troværdigt, ikke bare i de to citater, men i hele Bibelen.

### Livet er godt og evigheden bedre

På en måde bliver min tillid til Jesus den linse, som jeg ser verden igennem. Hvad jeg så end foretager mig, om jeg læser en god bog, nyder Tom Waits' gamle plader, bøjer hebraiske verber,



"Tillid til Jesus er den linse, jeg ser verden igennem," siger Simon.

løber en tur eller hvad livet nu ellers består af, så er det er tilliden til, at han er god, der redder mig gennem de onde dage, og det er tilliden til ham, der giver de gode dage mening. Med Kristus som udgangspunkt, bliver livet godt, evigheden bedre, og mit teologi-studium giver mig mening, fordi jeg har tillid til min Gud og frelser og til at hans ord er *sandheden*.

## Åben Uddannelse i Kristendom



Uddannelsen er for dig, som vil have en teologisk og kristendomsfaglig uddannelse kombineret med tværkulturelle fag. Foruden de grundlæggende fag inden for teologi og kristendom undervises i fag inden for kultur, kommunikation, religion og mission.

### Målgruppe:

- Alle, som overvejer at tage DBIs bachelor i teologi
- Alle, som ønsker en kortere uddannelse som supplement til anden uddannelse, som efteruddannelse eller som inspiration til det kirkelige og diakonale arbejde, man er med i som ansat eller som frivillig
- Alle lærere og lærerstuderende, som ønsker en kristendomsfaglig basis

### Oplysninger:

- Du kan vælge mellem mange fag
- Du kan tage en 1-års uddannelse på fuld tid, men også studere på deltid, eller tage enkelte fag. En del af fagene kan også tages som fjernstudie
- Eksamen fører til anerkendte ECTS-point
- Start ca. 1. september - ansøgningsfrist 5. juli



Yderligere oplysninger på [www.dbi.edu](http://www.dbi.edu) eller på [ej@dbi.edu](mailto:ej@dbi.edu)

## husk i forbøn

### Bed om/for

- Veloverstået eksamen med fine resultater
- Interesse for Åben Uddannelse i Kristendom
- At både mission og forskning er med til at gøre Jesus kendt

### Tak for

- At de studerende får en god informationstur til Vestjylland
- Nye studerende
- En god start på semestret for de studerende
- At god teologi bliver til god forkyndelse

## DBIPOSTEN

### Redaktion

Rektor Børge Haahr Andersen, ansv.  
Skr.leder Ellen Lodahl Pedersen, red.  
Kontorfuldmgt. Dorte Klein, red.sekr.  
Stud.theol. Andreas Ipsen  
Stud.theol. Michael Mørch  
Stud.theol. Thomas Søvnald  
Stud.theol. Jesper Sundgaard  
Stud.theol. Mie Holm-Sørensen

Indlæg sendes til [dbi@dbi.edu](mailto:dbi@dbi.edu) DBI-posten sendes gratis til interesserede

**Design** Chr Rahbek Olsen

**Tryk** TypoGraphic A/S

ISSN 0906-825X



Slotsgade 26  
3400 Hillerød  
Tlf. 48 26 56 00

[www.frederiksborg.netapotek.dk](http://www.frederiksborg.netapotek.dk)

Apoteket har døgnvagt



### Bibelske rejsemål i sept. - okt.:

Patmos - Bibel og badeferie d. 4.-11.sept.

Rom med Pompei og Assisi d. 24.sept.-3.okt.

Tyrkiet i Paulus' fodspor d. 24.sept.-3.okt.

Israel med Samaria d. 26.sept.-6.okt.

Single-rejse med Uno til Israel, Sinaj og Jordan d. 16.-26. sept.

Israel under løvhyttfesten d.14.-23.10.

Israel tema: NTs jødiske rødder d. 21.-31.10.

[fxr@felixrejser.dk](mailto:fxr@felixrejser.dk) - tlf. 75 922 022



## Ta' på bibelskole

Tid til Gud  
Tid til andre  
Tid til dig selv

"Vi vil vise eleverne Jesus, så de aldrig glemmer ham"

Henrik Nymann  
Eriksen, forstander

luthersk missions højskole

Ansgarvej 2 · 3400 Hillerød · Tlf. 4826 0766 · [lmh@lmh.dk](mailto:lmh@lmh.dk) · [www.lmh.dk](http://www.lmh.dk)



Frederiksborggade 1B 1  
1360 København K  
Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)  
Email: [dbi@dbi.edu](mailto:dbi@dbi.edu)  
[www.dbi.edu](http://www.dbi.edu)  
Giro 5 21 59 00  
Reg. 3205 Konto 0005215900

DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

**Formand** Flemming Burgdorf  
**Rektor** Børge Haahr Andersen  
**Skr.leder** Ellen Lodahl Pedersen  
**Studiekoordin.** Elisabeth Jacobsen





## aktuel kommentar |

# RIGE – I HVILKET RIGE?

Af missionslærer Kristian Mogensen,  
MA i missiologi

DBI var initiativtager til missionstemadagen "Gud bevæger sig – gør vi?" d. 24. maj. Vil dagen sætte spor? To sætninger af biskop David Zac fra Uganda har brændt sig fast. "Det mest afgørende er ikke, at Gud bevæger sig, men at vide hvem Gud er, når vi møder tidens afguder." "Som kristne tilhører vi Kristi kongerige. Frem for at lægge vægten på Jesu store befaling 'gå og gør', der let placerer os i magtrollen, bør vi lægge vægten på Jesu store invitation 'kom og følg mig', så vi bliver ledt af ham."

### På vandring

I det perspektiv placeres danske, ugandiske og andre kristne fuldstændig ligeværdigt. Hovedperspektivet er ikke mission fra os til dem. Det afgørende er, om vi kender Kristus og følger ham. I Kristi kongerige sidestilles vi og tilhører ét globalt fælles-

skab. Her er vi på vandring med Kristus side om side med hinanden, fælles om målet, om opgaverne og om ressourcerne.

### Følgeskab med Jesus

Det er en tydelig bibelforståelse hos kristne i Syd. Den udtrykker de i hverdagsliv i deres oprindelseslande, som migranter hos os, og de forventer det danner standard for fællesskab og samarbejde med os. Det er en radikal udfordring. Det afgørende spørgsmål er, om vi tilhører Kristi kongerige og om hverdagsliv og praksis er afstemt med ham, vi følger? Det udfordrer også til realisme og erkendelse af, at vi som kristne i Danmark udgør en lokal minoritetsgruppe. For pointen er, at det ikke kun er de mobile, missionsivrige og offervillige kristne minoritetsgrupper i Syd, der udfordrer os til en Gudsrige standard med lydighed og lidelse. Det er den standard Jesus har sat for følgeskabet med ham her i verden.

### månedens citat

Et menneske er størst,  
når det knæler.

*Blaise Pascal*