



# DBI-POSTEN



## PROFETISK TALE

Ud fra Paulus indkredser lektor Torben Kjær  
hvad nådegaven 'profetisk tale' egentlig er.

s.08

Apologetik  
– for evangeliets skyld

s.06

→ | Da jeg for et år siden skulle vælge, om jeg ville læse på Det Teologiske Fakultet eller DBI, faldt valget på DBI.

## PASSION OG GLÆDE VED JESUS

Af stud.theol. Christian Dalsgaard Thomsen

Jeg er 23 år og bor i Lyngby med min hustru Lene. For et år siden, begyndte jeg på DBIs 4-årige bachelor. Jeg har siden efterskolen ønsket at læse teologi for en dag at blive præst. Jeg valgte DBI, fordi jeg dér kan få en god, solid teologisk uddannelse samtidig med, at jeg kan vokse både åndeligt og menneskeligt i troen. Det er afgørende for mig, at jeg samtidig med min uddannelse bliver styrket i troen og får nogle værktøjer til at fortælle andre om Jesus. Det er noget, jeg tror DBI kan give mig. Man kan have læst nok så mange bøger og skrevet lange opgaver, men uden troen på Jesus som frelser og uden at brænde for at forkynde Jesus som død og opstanden, tror jeg ikke, det gavner noget.

Det er vigtigt for mig, at min uddannelse ikke bare giver mig en teoretisk viden, men også forbereder mig på et praktisk virke. DBI styrker mig både fagligt og åndeligt, og det betyder meget for mig, når jeg skal ud snakke med mennesker og være et vidne om Jesus.

### Ny ungdomsrejsesekretær

Fra februar 2012 skal jeg, samtidig med mine studier, virke som ungdomsrejsesekretær på DBI. Jeg skal rundt i landet til ungdomsmøder og på lejre for at forkynde budskabet om Jesus og informere om DBI. Jeg ser frem til at bruge min uddannelse i praksis og få lov til at bruge alt det, jeg lærer i en forkyndende og givende rolle. Jeg glæder mig til at møde en masse forskellige unge dér, hvor de er, og forhåbentlig vække en lyst i dem til selv at lære mere om Jesus og fortælle videre til andre.

### Brugt af Gud

Det bliver utroligt spændende og en stor udfordring at komme rundt til så mange forskellige unge. Jeg glæder mig meget til at skulle fortælle



Christian brænder for at fortælle om, hvor meget Jesus elsker os.

om Jesus. Jeg ønsker at blive brugt af Gud til at forkynde hans ord for unge. Hans ord om, at han døde og opstod for vores skyld. Jeg håber, at jeg gennem samtale og forkyndelse kan videregive min egen passion og glæde ved Jesus som min ven, far og frelser. Jeg brænder for at fortælle om, hvor meget Jesus elsker os, og hvilken betydning det kan få i vores liv. Derfor ser jeg meget frem til at skulle bruge et år på at være ungdomsrejsesekretær for DBI.

## ET VIDENSKABELIGT TROSFÆLLESSKAB

→ | Hver gang jeg fortalte nogen, at jeg læste teologi, men ikke på DBI, var der først glæde over en missionsdreng, der ville være præst, og dernæst afstand, som om jeg var den værste hedning og fortabelsen nær.



Michael Thomsen er i dag sognepræst i Skævinge sogn.

Af sognepræst Michael Thomsen

I dag opfatter jeg DBI som et sted, hvor der både går videnskabeligt til teologien, men samtidig også som et trosfællesskab. Det betyder, at videnskab og tro har betydning for hinanden og er hinanden til berigelse.

### Mit ungdomsoprør

Således tænkte jeg ikke, da jeg i 1982 påbegyndte teologistudiet på Københavns Universitet og bevidst valgte DBI fra. Dette havde flere årsager. Jeg er opvokset fortrinsvis i Indre Mission og folkekirken og i '82 havde jeg ugentlige aktiviteter begge steder. Jeg så imidlertid DBI som lidt af en osteklokke og troede ikke på, at der kun kom gode præster fra DBI og dårlige fra KU (hvilket jo heller ikke passer). Jeg havde en opfattelse af, at jeg skulle ud og risikere noget. At det gik godt, skyldtes meget de mennesker, der var omkring mig i mit personlige og kirkelige bagland. Når jeg ser tilbage på de valg, jeg dengang foretog omkring studiet, tror jeg, at det var mit ungdomsoprør.

### To ting, jeg savnede

Jeg havde en dejlig studietid på KU. Men særligt to ting har jeg savnet. 1) Troen havde næsten ingen plads i det videnskabelige arbejde. Led troen under det videnskabelige arbejde, var der ikke nogen, der tog det op. 2) Vi havde mange dejlige studiefællesskaber, men der var ingen trosfællesskaber, og der var heller ikke nogen, der tilskyndede én til at gå i kirke eller til at være engageret i en menighed.

### Fællesskab i troen

At videnskab og tro tager hinanden alvorligt og respekterer hinanden; at der er fællesskab i troen omkring bøn og bibellæsning og at Bibelen, ikke først og fremmest betragtes om en historisk kilde, men som Guds ord, er to væsentlige årsager til, at hvis jeg i dag skulle vælge om, valgte jeg DBI. Her bliver både det videnskabelige og det åndelige behandlet og respekteret på et højt fagligt niveau og med personlig indlevelse og åndelig omsorg. Det giver et særligt fællesskab, der varer ved efter studietiden og som fortsætter i tjenesten i Guds kirke på den ene eller anden måde. Det gør en god studietid rigere og et tjenestefællesskab værdifuldt.

**økonomi** | Vore venners støtte og forbøn er med til at hjælpe en ny generation af kristne forkyndere og ledere på vej.

## VENNERNES BETYDNING

Af konstitueret rektor Finn Aa. Rønne

Sidste uge af august var 20 lærere og studenter på informationstur til Vestjylland. I løbet af en uges tid blev der holdt 33 møder og gudstjenester rundt omkring i området. Og en udsendelse i den lokale 'Radio Ådalen' blev det også til. Overalt blev der informeret om DBIs arbejde.

Det var en stor oplevelse for vores studenter at møde vores venner og få sat ansigt på dem, som til daglig er med til støtte deres uddannelse på DBI. En af dem kom f.eks. hjem meget begejstret over et bedemøde, han havde været med til i et missionshus. Han havde aldrig oplevet noget lignende: Den varme og omsorg, som bønnerne vid-

nede om – og som også omsluttede DBIs arbejde – var helt speciel. Der er ingen tvivl om, at studenternes møde med DBIs venner på informationsturen får betydning, når de efter endt uddannelse skal ud og tjene i menigheder og organisationer.

Det er ofte studenterne, som prædiker ved møderne og gudstjenesterne, når vi er på informationstur, og flere af dem får her deres debut som prædikanter. Vi kan som lærere give respons på studenternes prædikener, og på den måde bliver informationsturen også en vigtig del af uddannelsen. Samtidig er det en stor opmuntring for os lærere at sidde og lytte til studenternes forkyndelse. Vi oplever, at en ny generation forkyndere og kristne ledere er på vej bl.a. takket være DBIs arbejde og vores venners aktive støtte og forbøn.

### Gaveoversigt 2011

Månedsbudget: 574.154 kr. Indkomne gaver i august 2011: 332.401 kr.

Bagud iforhold til budget 31. august 2011: 1.715.931 kr.



### husk i forbøn

#### Bed om/for

- Arbejdet med at få en ny akkreditering af DBIs uddannelser
- Mange ansøgere til DBIs bacheloruddannelse næste sommer
- De kristne ægteskaber

#### Tak for

- 15 nye studenter på Åben Uddannelse i Kristendom
- En meget god informationstur til Vestjylland
- DBIs venner

## HVAD LAVER EN TIDLIGERE DBI'ER?

→ | Samtalerne hen over skraldespandene har været med til at åbne mine øjne.

Af sognepræst Flemming Harpøth Møller

### Hvordan har din vej formet sig?

Jeg arbejdede små 6 år som gymnasielærer og studentersekretær i KFS. Vi flyttede så til Østjylland, hvor jeg læste til psykoterapeut – motiveret af de samtaler, jeg havde med de studerende. Samtalerne handlede ofte mere om at finde ud af at leve end om sjælesørgiske problemer. Det gav mig lyst til at blive klogere på det ud fra en terapeutisk tilgang. I disse år tjente jeg til brødet ved at arbejde som lærer, i en SFO og som skraldemand. I 2007 blev jeg ordineret til præst og efter 3 vikariater blev jeg sognepræst i Videbæk og Rækker Mølle Pastorater.

### Hvad har du lært af det?

Samtalerne hen over skraldespandene om ofte dybe og alvorlige emner, psykoterapeutuddannelsen og livet i øvrigt har været med til at åbne mine øjne for, at hvert enkelt menneske har sin helt unikke historie at fortælle, og alle har vi vores (gode) grunde til at komme om ved livet, som vi gør. Og så har jeg gang på gang set, hvilken forunderlig kraft Guds ord har til at forandre – ja, forvandle mennesker. En kraft, som langt overgår alt, hvad god terapi formår.

### Største udfordringer?

Det er at forkynde Guds ord med en friskhed, dybde og relevans – og blive ved med det. Det er en udfordring at finde ro til selv at få fyldt på og få læst en lille bog i ny og næ.

### Hvad betød DBI?

Jeg er slet ikke i tvivl om, at min daglige gang på DBI blev afgørende for mit studieforløb. Det gjorde indtryk på mig at møde undervisere og andet godtfolk, som i deres omgang med Bibelen viste, at de troede på, at Bibelen er Guds ord til mennesker, og at Bibelens sandheder holder i



Guds ord har kraft til at forandre – ja forvandle, fortæller Flemming Harpøth Møller.

mødet med livet og virkeligheden. Jeg fandt et studiemiljø, som motiverede mig til at få læst noget grundlæggende teologi.

### En udfordring til de studerende i dag?

Priorité at få læst nogle af de tykke bøger, mens I er studerende! Nogle af de værker, som giver jer overblik over kirkehistorien, NT-teologi og dogmatikken m.v. Det er nu, mens I er studerende, at I har tid til det! Når I først er i arbejde, vil mange af jer ikke kunne finde tid og ro til at få læst de tykke bøger. Til den tid er I lykkelige, hvis det bliver til en af de tynde - og sørg for ikke at blive for hurtigt færdige med studiet.

→ | Apologetikken er stadig uhyre relevant, selv i vores såkaldt postmoderne tid. De fleste er nemlig slet ikke så skeptiske over for fornuften som det postmoderne menneske ellers påstås at være.

## APOLOGETIK – FOR EVANGELIETS SKYLD

Af stud.theol. Morten Kock Møller

Der var ca. 100 deltagere på et seminar om apologetik (troforsvar) på årets KFS-påskelejr – faktisk 1/6 af lejrens deltagere til trods for, at lejren tilbød et sandt overflødigshorn af andre seminarer. Hvis man kan tyde det høje deltagerantal som et tegn på, at interessen for apologetik er stigende blandt unge danske kristne, så er det bestemt en positiv udvikling.

Da jeg gik i gymnasiet, var der en venlig sjæl, som forærede mig sit eksemplar af C.S. Lewis' bog *Det er kristendom*. Det blev lidt af en øjenåbner for mig. Jeg var begyndt at komme i KFS-gruppen og var, hvad man kan kalde "søgende". Lewis' bog blev til stor hjælp, for den viste mig, at en antagelse af kristendommen ikke var ensbetydende med at gå imod sin fornuft. Man blev ikke bedt om at aflevere sin hjerne i våbenhuset, før man kunne få adgang til kirkerummet. Det var ifølge Lewis muligt at argumentere for kristendommens sandhed på fornuftens og logikkens præmisser.

### En universelt gyldig lov

En meget almindelig indvending mod apologetik går på, at det er nytteløst, fordi man ikke kan argumentere folk til tro. Det er sandt, men det gør ikke apologetikken ligegyldig. Den kan nemlig rydde nogle af de sten af vejen, som hindrer ens modtagelse af evangeliet. De apologetiske argumenter kan være med til at vise, at vi står uden undskyldning,<sup>1</sup> hvis vi afviser, at der findes en guddommelig skaber af universet. Guds eksistens er tydelig nok, eftersom Han har åbenbaret sig i sit skaberværk og i menneskers samvittighed.<sup>2</sup>

Netop samvittigheden spiller en stor rolle i *Det er kristendom*. I bogens første kapitler beskæftiger Lewis sig med det fænomen, han kalder for *naturloven*. Ligesom der findes fysiske love

såsom tyngdeloven, der regulerer universet, sådan findes der også en lov for mennesket, som siger, hvordan vi bør handle og ikke handle. Når vi oplever, at der begås forkerte handlinger (disse linjer skrives fx under indtryk af den forfærdelige massakre i Norge), bliver vi forargede og siger, at det simpelthen er uhyrligt at handle på den måde. Når vi påpeger det, henviser vi ikke kun til vores egen moralske "smag". Vi nøjes ikke med at sige: "Anders Breivik handlede forkert – men det er bare min mening!". I stedet henviser vi til en objektiv målestok, en universelt gyldig "lov". Lewis spørger, hvem eller hvad, der er ophavet til denne "lov" og svaret må for ham at se være en guddommelig lovgiver.

Denne argumentation virkede overbevisende på mig på daværende tidspunkt. I dag kan jeg se, at der findes visse svagheder ved den, og at nogle ting derfor bør nuanceres. Men jeg mener stadig, at argumentet basalt set er gyldigt. Siden har jeg fundet ud af, at der findes mange andre gode argumenter for Guds eksistens og kristendommens sandhed.

### Fokus på det helt centrale

Jeg husker en KFS-lejr fra min gymnasietid, hvor jeg deltog i et seminar om apologetik. Det var interessant og oplysende, men når jeg i dag ser tilbage på det, er det min opfattelse, at der blev lagt for stor vægt på tilsyneladende "fejl" i Bibelen. Evangeliernes opstandelsesberetninger blev f.eks. taget under grundig behandling, da de ofte anklages for at modsige hinanden. Hvor vigtige sådanne spørgsmål end er (de har jo relevans for vores bibelsyn), må de ikke stjæle hele opmærksomheden. I apologetikken skal vi først og fremmest fokusere på kristne kernesandheder som Guds eksistens og Jesu opstandelse og være i stand til at argumentere for deres sandhed. Selv hvis det umulige skulle ske, at det lykkes os at finde løsninger på alle tilsyneladende "fejl" i Bibelen, er vi ikke kommet



Ifølge C. S. Lewis' bog er det at være kristen ikke ensbetydende med at gå imod sin fornuft.

ét skridt nærmere i at vise, at den kristne tro er sand. Det, at en bog ikke indeholder selvmodsigelser, viser ikke i sig selv, at den taler historisk sandt.

I stedet for at have et ensidigt fokus på "fejlene" skal vi huske også at bruge kræfter på konkrete argumenter for kristendommens sandhed. Sådanne argumenter kan være utroligt nyttige i missionsøjemed. Folk vil blive overraskede over at møde en kristen, som rent faktisk har argumenter for sin tro. Jeg vil anbefale, at man lærer

et par argumenter udenad - fx fra bogen "Med god grund."<sup>3</sup> Det er ikke kun til gavn for den person, man vidner for, men det kan også styrke vores egen tro og give os større frimodighed. God arbejdslyst!

### Notes

<sup>1</sup> Rom 1,20

<sup>2</sup> Rom 1,20.32; 2,14-15

<sup>3</sup> *Med god grund* af Stefan Gustavsson, Credo Forlag 2000

# PROFETISK TALE

→ | Ud fra Paulus indkredser lektor Torben Kjær hvad nådegaven "profetisk tale" egentlig er.



ILLUSTRATION: CHR. RAHBEK OLSEN

Af Torben Kjær, lektor i Det nye Testamente

Der findes tre typiske tolkninger af, hvad profetisk tale er. Den første tolkning går på, at profetisk tale er det samme som forkyndelse. Her knytter man til ved 1 Kor 14, 3: *Men den, der taler profetisk, taler til mennesker, til opbyggelse, formaning og trøst.*

Paulus skriver om den profetiske tales virkninger. Den er opbyggende, formanende og trøstende. Og så siger man: Det er jo netop det, som

sand forkyndelse virker. Og så kommer slutningen: Så er profetisk tale det samme som forkyndelse. Det er en fejlslutning. Forkyndelse bliver til gennem et arbejde med bibeltekster; det sker under bøn og refleksion. Gennem dette bevidste og forberedte arbejde giver Gud et budskab gennem teksten til menigheden. Profetisk tale giver Gud ved en direkte åbenbaring. Den sker spontant. Den kommer uforberedt. Virkningen af profetisk tale og forkyndelse er den samme, men oprindelsen forskellig.

Den anden typiske tolkning går ud på, at profe-

tisk tale er Guds ord. En mand eller kvinde rejser sig i menigheden og begynder: "Så siger Herren", og så kommer det profetiske budskab. Her signalerer man, at den profetiske tale er Guds ord. Dette er forkert. Som vi vil se, er profetisk tale en åbenbaring fra Gud, som profeten selv formulerer med sine egne ord.

Den tredje typiske tolkning går ud på, at profetisk tale sammenblandes med tungetale. Man opfatter tungetalen som profetisk tale, der gennem en oversættelse formidles som et profetisk budskab til menigheden. Denne sammenblanding er mærkelig, da Paulus holder tungetale og profetisk tale adskilt. De er to forskellige nådegaver. De har forskellig virkning. Tungetale opbygger den bedende selv (1 Kor 14,4). Profetisk tale opbygger menigheden (1 Kor 14,4). De har forskellig retning. Tungetale er tale til Gud (1 Kor 14,2). Den er bøn, lovprisning og lovsang til Gud (1 Kor 14,15-16). Profetisk tale er tale til mennesker (1 Kor 14,3).

## Profetisk tale ifølge Paulus

Paulus er den, der skriver mest om profetisk tale i Det nye Testamente. I 1 Kor 14 omtales nogle af den profetiske tales kendetegn:

1. Profetisk tale er givet ved åbenbaring. I 1 Kor 14,29-30 står der: *To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal bedømme, hvad de siger. Men får en anden, som sidder der, en åbenbaring, skal den første tie stille.*

Menigheden i Korinth er samlet til gudstjeneste. Man har på forhånd aftalt, at to eller tre kan tale profetisk. Den første har rejst sig og formidler en profetisk tale. Mens han taler, sidder en anden profet og modtager en åbenbaring fra Gud. Han markerer det sandsynligvis ved at rejse sig op, og da skal den første tie, selvom han ikke er færdig. Den, der under gudstjenesten har modtaget den nye åbenbaring, skal straks formidle den til menigheden. Eksemplet i vers 30 fortæller, at

profetisk tale er givet ved åbenbaring fra Gud, at det sker spontant og uforberedt og at Gud kommunikerer direkte. Den profetiske tales egentlige kendetegn er netop dette, at den er givet direkte ved åbenbaring, at det sker spontant, og at den kommer uforberedt.

2. Profetisk tale er ikke Guds egne ord. Selvom profetisk tale er givet ved åbenbaring, er den ikke Guds ord. Det viser følgende forhold:

a. Profetisk tale skal bedømmes, og denne bedømmelse skal vurdere, om talen er helt eller delvist sand. Det viser, at den ikke er Guds ord.

b. Paulus afviser i 1 Kor 14,36, at profetisk tale er Guds ord, for han afviser, at Guds ord er udgået fra menigheden i Korinth.

c. I 1 Kor 14,37-38 tillægger Paulus sig en større autoritet end profeterne. Paulus er apostel, og han taler og skriver Guds ord. Det kan profeten i Det nye Testamente ikke. Profetisk tale er derfor ikke Guds ord, men den er givet ved åbenbaring fra Gud. Det betyder, at Gud giver en indsigt i eller lægger profeten noget på sinde, som profeten formulerer med sine egne ord og begreber. Derved kan denne åbenbaring forvanskes helt eller delvist, og derfor skal den bedømmes.

3. Profetisk tales virkning er opbyggelse, formaning og trøst (1 Kor 14,3). Profetisk tale kan være afslørende (1 Kor 14,24-25). Den åbenbarer, hvad der skjuler sig i hjertet og taler konkret om synd for at føre til omvendelse. Profetisk tale kan være konkret vejledning (ApG 13,1-2) og forudsigelser (ApG 11,28 og 21,10-11).

Profetisk tale er altså en gave fra Gud til menigheden. Ofte møder vi den i mere skjult form i andagter, vidnesbyrd og som dele af en prædiken, hvor mennesker formidler, hvad de fik fra Gud. Da møder vi ord, der opbygger, formaner og trøster.

→ | Ær alle, elsk brødrene, frygt Gud og ær kongen! I, som er tjenestefolk, skal underordne jer under jeres herrer med al ærefrygt, ikke kun de gode og milde, men også de urimelige. For det er tak værd, når man med Gud for øje tåler uforskyldte lidelser. (1 Pet 2,17-19)

## EN BESVÆRLIG FORMANING

Af Jens Ole Christensen, Luthersk Missions generalsekretær

Lad mig begynde med en indrømmelse: Da det gik op for mig hvilken opgave redaktionen havde stillet, mærkede jeg en indre modstand. Den modstand havde to kilder: Den ene er, at tankegangen i dette afsnit taler direkte imod min spontane måde at tænke på.

Min reaktion har muligvis sammenhæng med, at jeg lever i det 2100 århundredes rettigheds-samfund. Teksten formaner jo til, at vi skal finde os i urimelige ledere og arbejdsgiveres luner. Jeg mener jo – som de fleste andre - ikke, at vi skal finde os i hvad som helst! Den anden er, at jeg selv er leder. En artikel om dette emne kan jo af nogen læses som en måde at lukke munden på medarbejdere.

Men – og der er et meget stort "men": Hvis vi ikke vil lytte til Guds ord, når det taler vores spontane tænkning allermest imod, så giver det ikke meget mening at bruge stærke ord om "bibtroskab" mv. Så på med vanten!

### Et dobbelt forhold til lighed

Denne teksts første budskab er alle menneskers fundamentale lighed: "Ær alle." Der er intet menneske, der ikke fortjener min ære: Direktøren og den hjemløse. Professoren og ludereren.

Kun hvis denne fundamentale lighed mellem os fastholdes, kan vi på en ordentlig måde se i øjnene, at vi i visse relationer ikke alle er lige: Nogle er chefer og andre er medarbejdere; nogle myndighedspersoner og andre borgere.

Udtrykket "Ær alle" og "ær kongen" står således i spænding til hinanden. Det er som om, der ikke er tale om ære på helt samme niveau.

Teksten siger altså, at vi er fundamentalt ligestillede. I forhold til Gud og i menneskeværd; men ikke ligestillede i roller.

I den dobbelthed leves vores liv. Og den historiske erfaring tyder for øvrigt på, at hvor den

dobelthed kom i ubalance, har samfund haft vanskeligt ved at fungere.

Vi bytter i øvrigt roller i forskellige relationer: En minister er pludselig almindelig borger, når han stoppes af en færdselsbetjent.

Denne ligestilling betyder også, at den leder, der behandler sine medarbejdere nedværdigende eller lukker munden på kritik, forbryder sig mod den bibelsk baserede lighed mellem mennesker. Den pointe betoner Paulus i sin undervisning om forholdet mellem herrer og tjenere (fx Kol 4,1). Den bibelske tale om tjenestefolks underordning er afbalanceret af en lige så vigtig tale om de overordnedes pligt til at se en broder og et medmenneske i medarbejderen. Denne afbalancering er ikke en overenskomstforhandling, hvor vi mødes på halvvejen. Men det er en formaning, hvor herrerne udfordres til fuldt ud at leve op til deres rolle: at vise deres medarbejdere respekt. Og medarbejderne til deres: at være lydige.

### Et dobbelt forhold til lidelse

Et andet vigtigt perspektiv er kristne menneskers dobbelte forhold til lidelse. Kort sagt: Andre menneskers lidelse skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at fjerne eller mildne. Vores egen skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at bære.

Fordi vi skal bekæmpe og mildne andre menneskers lidelser, er der hyppige bibelske formaninger til gavmildhed, fredsommelighed, barmhjertighed... Fordi vi skal bære egen lidelse, er der denne formaning (1 Pet 3,18) og fx 1 Pet 3,9: "Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse..."

### Om at praktisere

Denne dobbelthed er stærke sager, som vi ikke bliver hurtigt færdige med. Hverken at gennemtænke eller praktisere:

Hvad betyder det at praktisere fundamental lighed mellem mennesker, når vi i den praktiske



Vær rede til at bære dårlig behandling på egne vegne – men ikke når det går ud over andre.

verden er i hierarkier? Dobeltheden får konsekvenser for lederen, der må træffe en beslutning og for medarbejderen, der må underlægge sig den.

Jeg skal finde mig i den urimelige leder; men jeg gør både ham og andre en tjeneste ved at fortælle ham, at han er urimelig. Ærlig respons er ikke det samme som ulydighed.

Jeg skal være rede til at bære dårlig behandling på egne vegne; men ikke når det går ud over andre. Hvad med alle de tilfælde, hvor de to per-

spektiver er blandet sammen?

Vi bor i et samfund, hvor vi i højere grad end Peters første læsere har indflydelse på hvilke ledere, vi underlægger os. At skifte arbejdsplads – eller stemme på oppositionen – er ikke brud på denne formaning.

Der er nogen, der tror, at hvis man tager Bibelen alvorligt, må man ikke tænke selv. Det er stik modsat: Hvis tekster som denne skal tages alvorligt, tvinger det os netop til alvorlig tænkning. Og praksis.

# VIGTIGHEDEN AF FRIGØRENDE FORKYNDELSE

→ | Hvis du kaster et blik på din bibel, er der stor sandsynlighed for, at tre fjerdedele af siderne er lidt mindre krøllede og brugte end resten.



Per brugte tre intensive dage på TGC's konference i USA

Af stud.theol. Per Westh Jensen

I mange kristne menigheder slides der i hvert fald ikke særlig meget på det Gamle Testaments sider. Denne store resurse bliver ikke udnyttet godt nok, og derfor går mange kristne glip af de store sammenhænge i Bibelen. Det satte folkene bag The Gospel Coalition (TGC) sig for at ændre på. I foråret samlede de derfor folk fra hele USA til et stort stævne med temaet: "At forkynde Jesus og evangeliet ud fra det Gamle Testamente".

Personligt har jeg været rigtig glad for mange af de resurser, der ligger på TGC's hjemmeside. Det var derfor med utrolig stor forventning, at jeg i fællesskab med stud. teol Michael Mørch i foråret hoppede på flyveren til TGC's konference i Chicago.

## Burgere og kendis-prædikanter

Rygtet havde gået på flere tusind deltagere og min forventning var derfor seriøst lange madkøer. Forventningen blev gjort til skamme, for der var rullet adskillige pølsevogne med læs-sevis af pulled pork og Starbuck's kaffe ind i de

enorme konferencehaller. Burgere og hotdogs blev langet så effektivt over disken, at man kun skulle stå i kø på konferencen, hvis man ønskede at tale med en af de mange kendis-prædikanter.

## Spændende GT-forkyndelse

Kort sagt var hele arrangementet lidt af en gavebod. Udover de mange gode bøger vi fik smidt i nakken, tog jeg også hjem med en masse oplevelser, erfaringer og tanker i bagagen. For det første en række fine eksempler på solid og spændende GT-forkyndelse (se selv videoerne på nettet: [thegospelcoalition.org/conferences/2011/#media](http://thegospelcoalition.org/conferences/2011/#media)). Dernæst et møde med brødre og søstre fra flere steder i verden, der alle var top-motiverede til at bruge tre intensive dage på at lytte til kloge hoveder, lovprise Gud og diskutere teologi.

Symptomatisk nok var det også overraskende for mig at opleve, at en konference med tydelig vægt på GT-forkyndelse sendte mig hjem med et syn for vigtigheden af frigørende forkyndelse. En forkyndelse, der ikke prædiker moral og fortæller, hvad jeg skal gøre, men først og fremmest fortæller, hvad Jesus har gjort for mig. Det er ikke raketvidenskab, men det flytter virkelig noget.

→ | 6.-13. august 2011 samledes 24 mennesker fra 15 nationer i Mittersil i de østrigske alper. De fleste teologer eller teologistuderende. Kristne søstre og brødre fra forskellige kirkelige retninger. Anledningen var IFES's konference for teologistuderende i Europa.

# EN UGE JEG ALDRIG FORTRYDTER

Af stud.theol. Mie Holm-Sørensen

IFES (International Fellowship of Evangelical Students) er den internationale paraplyorganisation, som KFS (Kristeligt Forbund for Studerende) er en del af. Konferencen bød på forelæsninger, debat, hyggeligt samvær, lovsang, bøn, gudstjeneste og en ufattelig smuk bjergvanding i de østrigske alper.

## En teologisk udfordring

Selvom talerne, Stephen Williams og Jaap Dekker, og deltagerne var evangelikale, mødte jeg en stor teologisk udfordring. En del af konferencen handlede om skabelsesberetningen. Talerne gik langt i deres billedlige fortolkning. De talte for teistisk evolution, dvs. evolution styret af Gud. Dette udfordrede mit diskussionslystne teologihjerte. Evolution forudsætter død. Men hvordan kunne døden findes før syndefaldet, hvis alt var "såre godt"? Den ene professor svarede, at "godt" måtte forstås som passende for Guds hensigt, nemlig at udvikle verden. Men hvad så med Adam og Eva? Williams mente, at Adam og Eva nu nok måtte være historiske personer, mens Dekker var lidt mere svævende i sit svar. De mente begge, at det vigtigste i skabelsesberetningen var det budskab, Gud ville formidle til os: Sandheden om menneskets natur som skabt i Guds billede og faldet i synd.

## Ét i Kristus

Trods uenigheder var vi ét i Kristus. Hver dag begyndte med lovsang, andagt og bøn for de repræsenterede lande. Herved fik vi indblik i, hvad man kæmper med i de forskellige lande. Mens Østeuropa kæmpede med dårlig økonomi og korruption langt ind i kirke og regering, var Vesteuropas problem mere åndelig ligegyldighed og sekularisering.

Aftermiddagene gik med sport, gåture og stu-



Mie på bjergvandring i alperne.

diegrupper. Det blev diskuteret mange forskellige emner, bl.a. hvad der definerer et menneske, medicinsk etik samt andre religioners menneskesyn.

Onsdag var vi på en smuk heldagstur i Alperne. Den sidste aften holdt vi gudstjeneste og nadver; 15 nationer, adskillige kirkeretninger, men ét Guds Folk. Lørdag morgen tog vi afsked og spredtes atter ud over Europa.

**DBIPOSTEN****Redaktion**

Rektor Børge Haahr Andersen, ansv.  
Skr.leder Ellen Lodahl Pedersen, red.  
Kontorfuldmgt. Dorte Klein, red.sekr.  
Stud.theol. Andreas Ipsen  
Stud.theol. Michael Mørch  
Stud.theol. Thomas Søvnald  
Stud.theol. Jesper Sundgaard  
Stud.theol. Mie Holm-Sørensen

Indlæg sendes til [dbi@dbi.edu](mailto:dbi@dbi.edu) DBI-  
posten sendes gratis til inter-  
serede

**Design** Chr Rahbek Olsen

**Tryk** TypoGraphic A/S

ISSN 0906-825X



Frederiksborggade 1B 1  
1360 København K  
Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)  
Email: [dbi@dbi.edu](mailto:dbi@dbi.edu)  
[www.dbi.edu](http://www.dbi.edu)  
Giro 5 21 59 00  
Reg. 3205 Konto 0005215900  
DBI arbejder med bibelforskning  
og teologisk undervisning, hvor  
teologistuderende er den primære  
målgruppe. Formålet er at fremme  
bibeltro forkyndelse, undervisning  
og mission i Danmark og udlandet.

**Formand** Flemming Burgdorf  
**Rektor** Børge Haahr Andersen  
**Skr.leder** Ellen Lodahl Pedersen  
**Studiekoordin.** Elisabeth Jacobsen

# Ta' på bibelskole

Tid til Gud  
Tid til andre  
Tid til dig selv

"Vi vil vise  
eleverne Jesus,  
så de aldrig  
glemmer ham"

Henrik Nymann  
Eriksen, forstander



luthersk missions højskole

Ansgarvej 2 · 3400 Hillerød · Tlf. 4826 0766 · [lmh@lmh.dk](mailto:lmh@lmh.dk) · [www.lmh.dk](http://www.lmh.dk)



Slotsgade 26  
3400 Hillerød  
Tlf. 48 26 56 00

[www.frederiksborg.netapotek.dk](http://www.frederiksborg.netapotek.dk)

**Apoteket har døgnvagt**



Kunde- og medarbejdertilfredshed

Måling af tilfredshed og loyalitet samt  
ledelsesrådgivning til tolkning og anvendelse  
af resultater.

Kontakt gerne Kim Hjermand for en  
uforpligtende drøftelse af muligheder og  
priser.

LoyaltyPlus  
Hovmarksvej 68  
DK-2920 Charlottenlund

Tlf.: 40 844 441

[www.loyaltyplus.dk](http://www.loyaltyplus.dk)



### Rejs i november-december:

Israel: Klassisk rundrejse  
d. 31. oktober - 9. november

Egypten: Bibel- og badeferie  
d. 5.- 12. november

Krydstogt: Middelhavet  
d. 7.- 18. november

Israel: Julerejse  
d. 21.- 28. december



75 922 022  
[fxr@felixrejser.dk](mailto:fxr@felixrejser.dk)



### Bibelske rejsemål i efteråret:

Israel tema: NTs jødiske rødder  
d. 21.-31. oktober

Israel: Klassisk rundrejse  
d. 31. oktober - 9. november

Egypten: Bibel- og badeferie  
d. 5.-12. november

Krydstogt Middelhavet  
d. 7.-18. november

Israel: Julerejse  
d. 21.-28. december



telefon: 75 922 022  
mail: [fxr@felixrejser.dk](mailto:fxr@felixrejser.dk)

## 99 STYKKER BRØD

Af Samuel Roswall

99 andagtsstykker  
skrevet ind i menneskers  
mange forskellige livs-  
situationer.

Inviterer til et dybere og  
livgivende fællesskab  
med Jesus.

208 sider – Kr. 199,95



Telefon 4820 7690  
[logosmedia@d1m.dk](mailto:logosmedia@d1m.dk)

Bestil bogen på  
[www.logosmedia.dk](http://www.logosmedia.dk)



## FRA TROPEHAT TIL IPAD

EN HANDLINGSVÆKKENDE BOG OM MISSION  
I FORTID, NUTID OG FREMTID

Af Jens Ole Christensen, Ditte Olsen  
og Peter Olsen

En bog som giver indblik i udvik-  
ling og udfordringer i Luthersk  
Missions internationale missi-  
onsarbejde gennem 100 år, samt  
et visionært bud på fremtidens  
missionsindsats.

De små dagbogsclip bringer  
dig helt tæt på missionærernes  
hverdag.



Telefon 4820 7690  
[logosmedia@d1m.dk](mailto:logosmedia@d1m.dk)

Bestil bogen på [www.logosmedia.dk](http://www.logosmedia.dk)



152 sider – Kr. 149,95





## aktuel kommentar |

# DBI OG MEDIEBILLEDET

Af konstitueret rektor Finn Aa. Rønne

DBI har i sommerens løb i flere omgange været i mediernes søgelys. Først da vi med en overskrift i Kristeligt Dagblad direkte blev erklæret luknings-truet. Dernæst mere indirekte, da man i Kristkirken i Kolding ansatte endnu en præst, der ikke vil vie fraskilte.

## Med et gran salt

Medierne lever af at levere historier, som folk finder interessante. Og det bestemmer både de sager, som bliver taget op, den vinkel, som anlægges og det udsnit af sandheden, som præsenteres. Af og til er man heller ikke så nøje med sandhedsindholdet i de udsagn, som fremsættes.

Uanset, så er det de vilkår, vi har, når vi gennem disse medier får præsenteret vores sag for en bredere offentlighed. Det nytter ikke at jamre over. Derimod må vi hele tiden prøve at fortælle vores historier på en sådan måde, at de både er interessante og troværdige. Samtidig håber vi, at vores venner

tager det, de læser og hører i medierne, med et gran salt.

## Korrigerer fejloplysninger

Og så må vi ellers gøre, hvad vi kan, for at korrigerer de forkerte billeder, som fremkommer pga. en uheldig vinkling, et misvisende udsnit eller direkte fejloplysninger. Lad os tage et par eksempler fra sommerens debat:

- Kristeligt Dagblad misinformerer, når det blev hævdet, at DBI efter 2010 ikke længere har licens til at optage nye studerende på vores teologiske bacheloruddannelse. Licensen løber helt frem til 2016. Samtidig har vi begrundet håb om, at vi om kort tid har forhandlet en licens på plads uden udløbsdato.
- Det ikke-missionske mindretal, som mange mener, menighedsrådet i Kolding skulle have taget hensyn til, har slet ikke været der til at gøre deres ønsker gældende, mens det aktive missionske mindretal ved mange andre kirker gang på gang er blevet forbigået ved præstevalg.

## månedens citat

Gud har ikke noget at bruge dine gode gerninger til, det har din fattige næste derimod.

*Martin Luther*