

**s. 03**

En bornholmer med udblik  
Finn Aa. Rønne fylder 50

**s. 06**

Herren er én!  
GT's betydning for troen

**s. 10**

Tilfældighed eller plan?  
Darwin fylder 150

→ | På DBI kan du få en bred vifte af kompetencer.

## Nu eller om et år

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Til september begynder et nyt hold på DBIs 1-årige uddannelse. Uddannelsen giver dig følgende kompetencer:

- Redskaber til at begå dig i en globaliseret verden.
- Forståelse for andre religioner og andre kulturers særpræg.
- Kendskab til grundlæggende teologi indenfor NT, GT og dogmatik.
- Kendskab til grundlag og indhold i kristen mission.
- Viden om, hvad der er sket i kirke- og missionshistorien i Danmark og udlandet, og hvad der sker i dag.
- Mulighed for åndelig udvikling gennem andagter, bedegrupper og lignende.
- Mulighed for personlig udvikling gennem mentorordning og gennem et spændende studentermiljø.

**Merit til andre uddannelser**  
DBIs 1-årige uddannelse giver



FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

*TKM-uddannelsen giver bl.a. tid til fordybelse og et spændende studiemiljø.*

merit til andre universitetsuddannelser og professionsuddannelser. Se folderen for uddannelsen på [www.dbi.edu](http://www.dbi.edu) under Materialer – Foldere.

Vi vil opfordre dig til at sende din ansøgning snarest – og senest 10. august. Ansøgningsskema findes på DBIs hjemmeside.

**Studerende fra  
Det Teologiske Fakultet**

Vi tilbyder som sædvanlig undervisning til nye studerende på Det Teologiske Fakultet. Kontakt os og hør mere om, hvad du kan få på DBI.

**Nyt bachelor-hold om et år**

Til september 2010 optager DBI et nyt hold på den 4-årige bachelor i teologi. Hvis du er interesseret, vil vi gerne høre fra dig, så vi løbende kan holde dig underrettet om uddannelsen.

# Slutspurt for Peter Olsen

→ | Peter Olsen har i over tre år fordybet sig i vigtige dogmatiske spørgsmål. Nu er resultatet af arbejdet næsten klart.



FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

*Peter Olsen afslutter nu sit Ph.D.- projekt og dermed også sin ansættelse på DBI.*

*Af rektor Børge Haahr Andersen*

Peter Olsen er i disse måneder ved at afslutte et treårigt Ph.D.-studium i dogmatik, hvor han har arbejdet med nogle aktuelle strømninger i den evangelikale verden. Han har været ansat som "erhvervs-Ph.D.-studerende", hvor videnskabsministeriet har betalt halvdelen af hans løn, og resten har været fordelt mellem LM og DBI. DBIs andel er blevet finansieret ved en særindsamling blandt nogle af græsrodderne i vores bagland.

## Forståelse af frelsens vej

På DBI er det en del af vores formål at støtte og fremme bibeltro forskning, og vi er glade for den ordening, som har muliggjort, at Peter har kunnet hellige sig et forskningsprojekt i tre år. I

skrivende stund er Peter fortsat engageret i at finpudse konklusionen. Han forventer at indlevere sin afhandling til bedømmelse om få uger og er naturligvis spændt på, hvordan det teologiske fakultet vil vurdere og behandle afhandlingen.

Vi vil senere i DBIposten give Peter spalteplads til at forklare og præsentere resultatet af hans lange og flittige arbejde med *Guds forsyn og det ondes problem i den åbne teisme*. Det kan lyde som et meget specialiseret problem, men som så mange andre trosspørgsmål berører det en række kernespørgsmål i forståelsen af Gud og frelsens vej, og derfor har det været en god og konstruktiv fordybelsesfase. Tilmed berører de spørgsmål, Peter har arbejdet med, en række af de strømninger fra den evangelikale verden, som på godt og ondt præger vækkelsesbevægelserne og dansk kirkeliv i disse år. Vi glæder

os derfor til, at Peter kan rette ryggen og tørre sveden af sin høje pande og tage fat på næste runde – at formidle sin lærdom videre til gavn for andre.

## Fremtiden

På DBI har vi i efterhånden mange år ønsket at styrke faget dogmatik. Men som DBIs økonomi ser ud i disse år, har vi ikke umiddelbart mulighed for at udvide vores lærerstab. Hvordan vi på DBI de kommende år kan gøre brug af Peter Olsens indsigt i troslæren og dygtige formidlingsevne, ved vi derfor ikke. Det må vi sammen med så meget andet overlade til Guds forsyn.

Foreløbig vil vi sammen med Peter og hans familie glæde os over, at mere end tre års koncentreret arbejde udmønter sig i afleveringen af en færdiggjort afhandling.

→ | Finn Aa. Rønne var med til at udforme TKM lige fra den spæde start.

## Finn Aa. Rønne, 50 år

Af rektor Børge Haahr Andersen

At Finn er en vaskeægte bornholmer fra Rønne, fremgår af hans efternavn og af hans adresse. Ud over, at det høres, så snart han lukker munden op og ikke mindst, når han er i selskab med folk med samme sære sprog. Han har altså rødder i en meget lokal kultur. Ikke desto mindre hjemførte han i sin tid en fager hustru fra Norge, og senere har parret adopteret tre uimodståeligt charmerende drenge fra Etiopien.

### Faglig viden

Men tag ikke fejl af denne lokale horra fra Rønne. Han har et udblik, som strækker sig rundt over hele jorden. Når DBI har brug for en mand, der på 45 minutter kan præsentere den kristne kirkes situation på verdensplan, så spørger vi Finn. Hvis et af vores samarbejdende missionselskaber har brug for en ekspert, der kan hjælpe med at etablere et missionsarbejde i den muslimske del af verden, så er Finn en naturlig resurseperson at spørge.

Finn Rønne blev kandidat fra det teologiske fakultet i København i 1991 og fortsatte med et Ph.D.-studium, tilknyttet kirkehistorisk institut på fakultetet. Dette greb om sig og resulterede i en doktorafhandling om emnet: Kontinuitet og Forandring – en analyse af protestantisk kristendom i Syd-Etiopien. Dokortitlen blev erhvervet i 2002.

Samtidig med sin videnskabelige



FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

*Mission har altid været en hjertesag for FinnAa. Rønne, og han var dybt engageret i tilblivelsen af TKM-uddannelsen.*

karriere var Finn dybt involveret i mission og kirke i ind- og udland. Egentlig var det planen, at han og Odrunn ville rejse ud som missionærer. Men der kom et større projekt i vejen.

### TKM-uddannelsen

Allerede i 1987 rettede Finn sammen med fem andre fremsynede studenter henvendelse til DBIs bestyrelse med et forslag om at oprette en missionshøjskole på DBI. Men først ti år senere var tiden moden til, at en række missionselskaber satte sig sammen med DBI og begyndte at realitetsbehandle et forslag om at oprette en akademisk uddannelse for kommende missionærer. Efter talrige møder og samtaler begyndte DBI i 2001 i tilknytning til Misjonshøgskolen i Stavanger en tværkulturel uddannelse i teologi

og mission med Finn Rønne som leder og samtidig som lektor i kirke- og missionshistorie. Senere blev TKM-uddannelsen integreret i DBIs virksomhed på en måde, så at Finn har kunnet hellige sig sit arbejde som underviser og forsker i kirke- og missionshistorie.

At unge i dag kan tage en universitetsuddannelse i teologi med særlig profilering af kultur, kommunikation og mission skyldes et enestående samarbejde mellem DBI og en række ydremissionsorganisationer. Men den enkeltperson, der har omsat visionerne til virkelighed og fået dette samarbejde til at fungere, er en lokal bornholmer, der hedder Rønne. Han fylder 50 år den 23. juni. DBI ønsker Finn tillykke med den runde dag med tak for trofast arbejde for teologi og mission i Guds lokale og globale kirke.

**økonomi** | Mange synes ikke, det er besværet værd at stoppe op for at få fingre i en sølle enkrone.

## På asfalten ligger en beskidt enkrone

"Du går en tur ned ad gaden, og pludselig ser du på asfalten en lille beskidt enkrone. Den kan blive din, hvis bare du bøjer dig ned og samler den op. Men gør du det? Tja, mange af os vil nok ikke synes, at det er besværet værd at stoppe op og bøje sig bare for at få fingre i en sølle enkrone". Sådan står der i en folder, som DBI har lavet og nu deler ud til unge. I folderen opfordres unge til at give en krone om dagen til DBI. Det svarer til en Snickers om ugen eller en frokostpizza om måneden.

Med dette projekt vil vi opfordre unge til at støtte DBI økonomisk. Nogle har mulighed for at give store beløb – andre kan måske kun give en krone om dagen. Men når alle bærer med efter evne, vil Gud velsigne gaverne både for giveren og for DBI.

Tak, om du vil være med til at sprede folderen og opfordre unge til at støtte DBI økonomisk.

Den 1. maj havde DBI fået knap 1.2 millioner i gaver. Det er 150.000 kr. mere end på samme tidspunkt sidste år, og det er vi taknemmelige for. Men da vi har brug for 700.000 kr. mere i år, end vi fik sidste år, er det nødvendigt, at gaveindtægterne hver måned er større end sidste år. Vi er glade for, at vi har fulgt nogenlunde med indtil nu.

Vi nærmer os de skønne – men økonomisk tørre – sommermåneder. Tak, om du vil huske, at DBI også har brug for penge i ferien.

*Med venlig hilsen  
Landssekretær Kurt Dalsgaard*

### Gaveoversigt 2009

Månedsbudget: 543.659 kr. · Indkomne gaver i januar: 349.423 kr.  
Bagud i forhold til budget pr. 30. april: 1.034.680 kr.



## mødekalender

Møder og gudstjenester i juni og juli med studerende og ansatte. Se hvem, der prædiker hvor, på hjemmesiden under mødeaktiviteter.

### Juni

2. Fredens og Nazareth menighedsfælleskab
3. Hjallerup IM
4. Sdr. Kongerslev IM
10. Lindehøj Kirke
11. Nordvest LMU
14. Skt. Knuds Kirke
15. Næstved IM
18. Nordvest LMU
19. Gilleleje LM

### Juli

- 17-18. ELM's Bibelcamping på Bækkely
- 29-30. IM's sommerbibelskole på Børkop

## husk i forbøn

### Bed om/for

- At mange må søge ind på den 1-årige uddannelse til september.
- At vi alle må lære at give efter evne.

### Tak for

- De engagerede studenter som hver dag kommer på DBI.
- DBIs flittige og visionære styrelse.
- At Gud er den suveræne skaber af verden.



# Et fantastisk vidnesbyrd!

→ | Jesus ser ikke igennem fingre med vores synd, men han tager alligevel imod os, når vi kommer til ham.



ILLUSTRATION: JENNIFER GROVES

Af rejsesekretær Peter Rahbek

Det at høre andres personlige vidnesbyrd om deres liv med Jesus betyder meget for mig. Det kan være vidnesbyrd om små episoder fra hverdagen, i gode og dårlige dage, og især synes jeg, det er super herligt at høre andre, som ikke før har kendt Jesus, fortælle om deres møde med ham.

## Vidnesbyrd fra Bibelen

Derfor er det også fantastisk, at Bibelen er fyldt med så mange forskellige vidnesbyrd. Især apostlen Peters mange samtaler og oplevelser sammen med Jesus har helt fra søndagsskolen gjort indtryk på mig (måske også fordi det var lidt sejt, at vi hed det samme, mig og ham Peter :-). Men her på det sidste har en anden persons møde med Jesus fyldt ret meget for mig. Ligesom Peter står der om ham i evangelierne, men kun meget lidt. Lukasevangeliet er det evangelium, hvor der står

mest om ham, og her siger han faktisk bare tre små sætninger. Alligevel har han en samtale med Jesus, som jeg synes er et helt fantastisk vidnesbyrd for mig. Den person, jeg tænker på, er en af de to forbrydere, der hænger ved siden af Jesus den fredag i påsken for to tusind år siden. Vi ved ikke rigtig andet om ham end det, at han blev dømt til døden som røver. Det må betyde, at han har gjort noget værre end at stjæle et par ting i den lokale butik. Jeg har hørt et sted, at når man dengang som røver blev dømt til døden, så havde man mindst slået en person ihjel ved sit røveri.

Men netop den her mand har i sit møde med Jesus lært mig noget vigtigt.

## Tro

Han har lært mig lidt om, hvad tro er. At det at tro er at komme til Jesus som man er! Hans liv som forbryder er langt fra vellykket, og det ved han godt. Han siger nemlig: "Vi har fået den (dødsdom-

men) med rette". Alligevel henvender han sig til Jesus og siger: "Husk mig, når du kommer i dit rige". Han henvender sig altså til Jesus i en bøn på en lille sætning. Og efter den bøn har vi det, der i sidste ende er det fantastiske i hans vidnesbyrd, nemlig det, som Jesus svarer og lover ham: "I dag skal du være med mig i Paradis".

Jesus tog imod ham. På trods af hans forbrydelser og fortid. Ikke fordi Jesus ser igennem fingre med det, han har gjort galt, og synes, det er lige meget. For det kostede Jesus dyrt, det kostede ham Guds vrede og straf. Men Jesus tog imod ham og gik i døden for ham, fordi han elskede ham!

Og på samme måde er det med os. Uanset hvordan vores liv er, og hvordan vi har det, så kan vi komme med det til Jesus. På grund af det, han har gjort, vil han, ligesom han gjorde med røveren, give os et svar og løfte om et Paradis sammen med Ham. Det er virkelig et fantastisk vidnesbyrd!

→ | Det Gamle Testamente er også Guds ord og kan blive en sand skatkiste for den kristnes trosliv.

# En lampe der skinner



FOTO: STOCK.XCHING

Af Jan Bygstad

*Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én. (5 Mos 6,4)*

*Hvem er som Herren, vor Gud, i himmel og på jord, så højt som han troner, så dybt ned som han ser? (Sal 113,5-6)*

## Stadfæster Skriften

Når apostelen Peter i sit andet

brev beretter om forklarelsen på bjerget, tilføjer han følgende: *"Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på som en lampe, der skinner på et mørkt sted..."* (2 Pet 1,19). Peter siger ikke, at når de nu har disse store åbenbaringer og herlige erfaringer, så har de ikke længere brug for ordene, som er overleveret i Skriften. Tværtimod er Jesu komme og virke og alt det, apostlene har været vidne til under

Jesu virke, noget som stadfæster Skrifterne og skal bevirke, at den kristne menighed bliver yderligere afhængig af disse.

Netop forklarelsen på bjerget (Matt 17,1-9 samt parallelle steder) – som er højdepunktet i Jesu jordiske virke – viser tydeligt, hvor stærke båndene er mellem GT og NT. Her viser to af GT's centrale skikkelser sig, Moses og Elias, som i deres personer repræsenterer pagtens oprettelse og fornyelse.

Og vi hører, at de talte med Jesus "om hans bortgang, som han skulle fuldbyrde i Jerusalem" (Luk 9,31 efter norsk oversættelse). Hermed angives, at GT vidner om Kristi kors: "For det er mig, han (Moses) skrev om" (Joh 5,46).

### Gudsbilledet

Tilsvarende vidner alle evangelierne om, at der er en grundlæggende kontinuitet i forholdet mellem GT og NT. Denne kontinuitet har sin dybeste årsag i, at Herren er én: Det er den samme Gud – Israels Hellige – som åbenbarer sig og virker i GT og NT (jf. Hebr 1,1-3).

Men her finder vi også noget af hovedproblemet i manges – både teologers og lægfolks – opfattelse af og tilnærmelse til GT: Man tænker, at GT's "gudsbillede" er et andet end NT's. Den "strenge og hævnende Gud i GT" er en anden end "Jesu Kristi milde Fader". Dette indebærer, at man drager den slutning, at GT og NT ikke har samme Gud, og ligeledes at GT religionshistorisk betragtet bliver at anse som jødedommens hellige skrift, og ikke kristendommens. Hvor en sådan tænkemåde får indpas, skabes der en næsten uoverstigelig hindring for mange kristne i forhold til GT, både praktisk og teoretisk. Man forstår ikke GT og dets budskab, ej heller bruger man eller har nogen nytte af GT.

En sådan fremmedgørelse overfor GT er til stor skade, ikke mindst fordi den uvægerligt også fører til fremmedgørelse overfor NT's budskab og verden. For

som vi har set ovenfor, tillægger apostlene og NT selv GT den største betydning. Derudover er det en kendsgerning, at for de første kristne var det GT, som var Den hellige skrift. Paulus beklæder: "Men det bekender jeg for dig, at jeg følger Vejen, som de kalder for et parti, og sådan tjener jeg vore fædres Gud, idet jeg tror på alt, hvad der står skrevet i loven og profeterne." (ApG 24,14) Paulus siger hermed, at hele hans trosliv og forkyndelse har sin rod og kilde i GT. Her foreligger ingen diskontinuitet, men en saglig og tros-mæssig sammenhæng, som gør, at GT og den nye pagt er uløseligt forbundet, og at NT bliver uforståelig uden denne sammenhæng.

### Guds hjerte

Et vigtigt træk ved den første kristne menighed er dens brug af Salmernes bog. Dette er angivet allerede i ApG 2,42: "De holdt fast ved apostlenes lære og ved fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne." Når bønnerne her er omtalt i flertal i bestemt form, sigter dette til Salmerne. Som jøder var de vokset op med Salmernes bog som grundvolden både for det personlige bønsliv og menighedens fælles gudstjeneste i synagoge og tempel. Enhver troende jøde kunne derfor Salmerne udenad, noget vi finder et stærkt udtryk for i fællesbønnen i ApG 4,24ff. En tilsvarende fortrolighed med Salmerne ligger bag både Marias og Zakarias' lovsang (Luk 1,46ff; 1,67ff). I begge disse sange hører vi bøn, som springer

spontant frem af deres hjerter under Åndens indgivelse. Alligevel er hvert enkelt ord ikke deres egne ord, men ord hentet fra Salmerne og andre bønner i GT. Den modsætning, som i en lang protestantisk tradition har været konstrueret mellem fast formulerede bønner og "fri bøn", findes ikke her.

I denne sammenhæng kan vi minde om Luthers kendte ord om, at man i Salmerne "læser hele hjertet hos en kristen". I Salmerne sættes ord på al kristen erfaring i livet med Gud. Samtidig kan man med lige fuld ret sige, at man i Salmerne læser hele Guds hjerte. I og med at Salmernes bog er et koncentrat af Den hellige skrift, vil man der også finde Skriftens gudsbillede i hele dets fylde. Dette gudsbillede har det med sig, at det definerer et kristent menneskes selvforståelse (identitet) og hermed også forståelsen af det kristne liv. Derfor vil det at "fatte hvor stor bredden og længden og højden og dybden er" (Ef 3,18) i høj grad afhænge af, at man vokser ind i Salmernes bog, bliver fortrolig med den gennem dagligt at bede den. For Salmerne er ikke først og fremmest givet for at studeres, men for at bedes. Og det at bede med Guds ord bærer i sig en stor rigdom. Derfor skriver Herrens apostel om Salmernes bog: "Lad Kristi ord bo rigeligt blandt jer, så I lærer og formaner hinanden i al visdom med salmer og lovsange og åndelige viser og synger med taknemmelighed i jeres hjerter for Gud." (Kol 3,16 efter norsk oversættelse)

# Tro på studiet

→ | Flemming Kofod-Svendsen fortæller i dette interview om brydninger og sammenhænge mellem studenterarbejdet og den teologiske uddannelse.

*Af cand.mag. Anders Bank Lodahl*

Sidste år udkom "Tro til tiden - det kristne studenterarbejdes historie i Danmark" af Flemming Kofod-Svendsen. Bogen trækker de store linier fra universiteternes opståen i middelalderen over vækkelserne og det kristne studenterarbejdes begyndelse i 1800-tallet, og derfra videre til Credo-kredsen fra 1950'erne, som bliver forgænger til det nuværende Kristeligt Forbund for Studerende (KFS). Undervejs stifter man bekendtskab med de forskellige grupper indenfor studenterarbejdet og får en grundig beskrivelse af KFS' historie. Flemming Kofod-Svendsen har som tidligere generalsekretær et indgående kendskab til KFS og trækker samtidig på et stort materiale af blade og referater fra KFS. Jeg mødtes med Flemming Kofod-Svendsen til en snak om sammenhængen mellem det kristelige studenterarbejde og den teologiske uddannelse.

## Studenterbevægelserne

Flemming Kofod-Svendsen lægger ud med at konstatere, at vækkelserne i 1800-tallet var en forudsætning for det kristelige studenterarbejde og baggrunden for, at flere unge valgte at blive præster eller missionærer. Det sker, "hvor der er et vækkelsesmiljø, hvor de, der er vokset op i kristentroen, får troen levende fornyet gennem Guds ord, og dér hvor nye kommer med gennem søndagsskole- og ungdomsarbejdet." Samtidig var

der helt klart enkeltpersoner, som på en særlig måde holdt missionsforkyndelsen levende. Missionsforkyndelse er her forstået som "kaldet til at stille sig til rådighed for Gud til en tjeneste, hvor evangeliets formidling er i centrum, og så er det principielt underordnet, om det er i Danmark eller i udlandet."

"Studenterbevægelserne, som vokser frem fra 1886 i USA og 1892 i Danmark, var vækkelsesbevægelser, som lagde vægt på, at mennesker blev omvendt til Jesus, men der var fra starten betydelige nuancer og brydninger, når det gjaldt bibelsyn, ligesom der var en tæt forbindelse imellem studenterbevægelserne i de enkelte lande og de teologiske fakulteter." Mange professorer havde været med i studenterbevægelsen, og da den bibelkritiske teologi kom til at præge det ene fakultet efter det andet, så prægede det også studenterbevægelserne. "Man kan godt fokusere på bibellæsning og bøn, uden man går voldsomt op i et fikseret og udformet bibelsyn. Studenterbevægelserne har fra starten satset på bibelbrug, men bibelsynet var ret bredt."

## Klippe-klistre på teologi

Kirkehistorikeren Leif Grane har påpeget, at med den bibelkritiske metode oplevede studenterne med baggrund i vækkelsesbevægelserne, at bibelen blev klippet i småstykker især i fagene Nye Testamente og Gammel Testamente. Mange fik alligevel på en eller anden måde syet stykkerne

sammen igen i fagene kirkehistorie, dogmatik og især på pastoralseminariet, og de oplevede derved at have et budskab at bringe. Denne konflikt er dog blevet skærpet ifølge Grane, forklarer Flemming Kofod-Svendsen og siger videre: "Det er min opfattelse, at det bibelsyn, som har været i Luthersk Missionsforening og Evangelisk Luthersk Missionsforening og oprindeligt i Indre Mission, får mund og mæle gennem Niels Ove Vigilius og gennem KFS." Niels Ove Vigilius var hovedinitiativtageren til oprettelsen af Credo, det senere KFS. "Dermed er der nogen, som ikke synes, det er holdbart først at klippe bibelen i stykker, så man ligesom skal sætte stykkerne sammen med lim. I stedet skal vi have fat i bibelens egen selvforståelse. Det er Niels Ove Vigilius' store indsats, at han om nogen har taget fat om bibelens egen selvforståelse."

## Brud

Da den bibelkritiske metode holdt sit indtog på de teologiske fakulteter og i studenterbevægelserne, blev den indirekte medvirkende til, at der opstod alternative studenterbevægelser. "Der er en linie. Vækkelsesbevægelserne skaber gymnasie- og studenterarbejde, gymnasie- og studenterarbejdet skaber teologer, men af forskellige grunde bliver flere af dem stærkt præget af liberal teologi. Her maler jeg med en bred pensel, men der sker et skift", pointerer Flemming Kofod-Svendsen: "Dér hvor der er et bibeltro studen-





FOTO: PRIVAT

terarbejde, der er vokset frem i opposition til den oprindelige studenterbevægelse, dér kommer også på en eller anden måde et fokus på bibeltro teologisk uddan-

nelse." Dette sker ikke bare i Danmark, men også i Norge, England, Tyskland og Frankrig. "Hvor der er kommet et teologisk brud og et bibeltro studenterarbejde, så har det

også medført bibeltro teologiske institutioner" Sådan er det altså kommet til udtryk i Danmark med Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Institut.

→ | Evolutionens tilfældige ændringer strider imod Gud som intelligent planlægger. Den konflikt findes der både videnskabelige og teologiske grunde til at fastholde.

## Evolutionen er ikke Guds måde at skabe på



A. Den klassiske evolutionære model, hvor mennesket har udviklet sig ved tilfældige ændringer og naturlig selektion.

B. grundtypemodellen, hvor hver grundtype er skabt eller designet for sig.

Af biolog Kristian Bánkuti Østergaard

Råstoffet i evolutionen er tilfældige ændringer i DNA. Ændringerne kender vi fx som arvelige sygdomme, modermærker eller andre defekter. Der sker en tilfældig fejl i den information i DNA,

som skal skabe vores fantastiske krop. Ifølge evolutionen er det samme tilfældige fejl, der igennem milliarder af år skal omdanne en bakterie til blåhvaler, flagermus og mariehøns. Dannelsen af den information må nødvendigvis være tilfældig. Alternativet til tilfældighed er planlægning, og

det er uacceptabelt for evolutionister at blande en designer ind i forklaringen på livets oprindelse og udvikling, for enhver tanke om en styring af livets udvikling vil straks sende os over i selskab med tilhængerne af Intelligent Design. Derfor er det svært at finde en gylden pragmatisk middelev her

og fastholde evolutionens tilfældigheder med Guds skaberplan.

### Urmageren

Evolutionsteoriens filosofiske grundlag accepterer alene naturlige forklaringer. Det begyndte allerede flere hundrede år før Kristus, da Anaximander og Empedokles formulerede hovedtrækene i noget, der ligner Darwins teori med naturlig selektion. Darwins fortjeneste er, at han for 150 år siden som den første helt udryddede overnaturlige forklaringer på evolutionen<sup>1</sup>. Det understreges af ateisten Richard Dawkins som skriver, at "det først med Darwin blev muligt at blive en intellektuelt tilfredsstillet ateist". Dermed er og var livets udvikling overladt til sig selv, uden at der var nogen til at styre processen.

En urmager er mere intelligent end et ur. En designer af livet må være mere intelligent end livet selv. Hvis vi tyr til den nemme løsning og siger, at Gud eller en kraft har styret udviklingen, så står man med problemet – hvem skabte den intelligens, som må være mere intelligent end livet?

Gud spiller ikke med terninger, sagde Einstein. Nej, han spiller Scrabble! Med det mener han, at Gud ikke skabte livet ved tilfældige processer, men ved en plan.

### Mennesket skabt i Guds billede

Det er tydeligt i Bibelen, at Gud har en plan med skabelsen af livet. Det sker ved hans ord, så det er klart, at der er et formål med handlingen. Målet blev opfyldt, for

"Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var". Det er desværre komplet umuligt at vide, hvordan Gud skabte, men skaberkraften var tydeligvis ikke tilfældig. Det var en handling, Gud er så stolt af, at den nævnes overalt i Bibelen, når Gud vil "kridte banen af" og minde os om sin storhed og kraft.

Den tilfældige udvikling kunne have formet os som bædelorm eller ladet os forblive en bakterie – ingen kan forudse udfaldet af en tilfældig udvikling. Troen på en tilfældig udvikling giver et problem med menneskets værdi, for hvordan kan vi så med rette sige, at mennesket har en højere værdi end en bædelorm, når vi er resultat af samme tilfældige processer? Kemisk set er vi ikke mere værd end nogle toiletskyl, en bunke kridt og nogle søm og noget plantegødning. Find en 100-krone-seddel frem fra din pung og føl på den. Den er lavet af papir, og der går ca. seks 100 kr. sedler på et A4-ark, og det giver den en værdi af 1 øre. Når nu sedlen er 100 kr. værd, skyldes det den simple kendsgerning, at vi (og Nationalbanken) har besluttet at tillægge papirlappen en værdi af 100 kr.

Mennesket er stort set intet værd i sig selv, hvis ikke vi fik tillagt en værdi udefra – fra Gud. Det er netop det, der skete i skabelsen. Gud tillagde os en værdi ved en bevidst handling, ved at skabe os ved sit ord. Det fantastiske er, at det ikke bliver ved ordene. Gud leverer det ultimative argument for, at vi er værdifulde – han har ofret

sin egen søn for vores skyld.

### "De stærkeste overlever" er et dårligt argument

Den kristne næstekærlighed kan ikke forenes med evolutionens junglelov, hvor den stærke dræber den svage. Argumentet høres tit, men det holder ikke! Det bygger på en forkert opfattelse af naturlig selektion. Det er ikke den "stærkeste", der overlever, men den rotte, der er bedst "tilpasset"<sup>2</sup> til at leve i et miljø med rottegift på menuen. Det er rigtigt, at nogen må lade livet, men i det her tilfælde dræber den "stærke" rotte ikke den svage. Den overlever blot giften og får mere afkom.

Vi står med to uforenelige størrelser, plan og tilfældighed. Har vi udviklet os tilfældigt, giver Guds frelsesplan ikke mening, for vi har ingen værdi. Der findes heller ikke videnskabelige grunde til at tro, at tilfældigheder har skabt det smukkeste af alt – livet.

### Noter

<sup>1</sup> Det er den version af Darwin vi bliver præsenteret for i dag, selvom Darwin faktisk selv nævner Gud som skaber af de første livsformer. Det kan der læses mere om i "Darwinbogen" som udkommer senere i 2009.

<sup>2</sup> 'Survival of the fittest' betyder overlevelse af den bedst tilpassede til miljøet. Ellers ville det hedde 'Survival of the strongest'.

# Darwins teori

→ | Evolutionsteorien kan for nogle være svær at forstå. Her følger en letforståelig forklaring.

Af biolog Kristian Bánkuti Østergaard

Darwin kogte en suppe i 1800-tallet. Han tilsatte tre hovedingredienser: overflod af afkom, naturlig udvælgelse og variation, og den færdige ret hedder evolutionsteorien. Suppen serveres som en dagligdags ret i dag på TV, aviser, film og især i biologibøger i skoler verden over. På trods af at suppen snart har simret i 150 år, indeholder den stadigvæk de samme grundlæggende ingredienser. Lad os se på opskriften. Første og vigtigste ingrediens er *variation*.

## Variation

Du og jeg er forskellige, og det tør jeg påstå med stor selvsikkerhed, for selvom vi skulle være i tæt familie, ville vi være forskellige. For et forældrepar er det muligt at få flere millioner forskellige varianter af børn (i teorien!). Alle rotter ligner hinanden, men ikke, hvis vi ser godt efter. Alle organismer varierer.

## Overflod af afkom

"De yngler som rotter" er en talemåde, som ikke taget ud af den blå luft, for et par rotter kan formere sig til 862 stk. på et år. Inden længe ville vi vade i rotter. Det er det faktum bl.a. Darwin kaldte *overflod af afkom*. Det sker ikke, for de vil (heldigvis) løbe tør for mad og plads, inden de når så langt. Og ja, det har noget med evolution at gøre, men det kan ikke stå alene. Det bringer os frem til næste ingrediens.



## Naturlig udvælgelse

Vi vader ikke i rotter, fordi de ikke har plads og mad nok, og derfor bliver nogen sorteret væk og dør – det er naturlig selektion eller "survival of the fittest". De, der overlever, er de rotter, der er bedst tilpasset deres miljø. Viser det sig fx, at en rotte i et kuld er bedre til f.eks. at tåle rottegift end sine søskende, så vil den rotte med den *variation* blive "udvalgt" af naturen til at overleve og formere sig. På den måde bringer den sine egenskaber og gener videre til næste generation, men dens søskende flyder med kloakvandet ud

af evolutionens historiebog.

Evolution er, når et rottepar får en flok rotter, som alle er forskellige. Én af rotterne er lidt anderledes end de andre rotter og den overlever, mens dens søskende dør, og på den måde giver den sine gener med den gode arvelige variation videre til sit lyserøde afkom. Det er i bund og grund, hvad evolution handler om.

De tre punkter er ingen uenige i, men når man påstår, at det alene er ansvarligt for alt livs udvikling, er det ikke længere understøttet af videnskabelige forsøg.



→ | I anledning af Charles Darwins 150 års fødselsdag gør DBIposten status og bringer her en række af de mest kendte standpunkter i debatten om skabelsen.

# Standpunkter i skabelses-debatten



STOCK.XCHING

*Tillykke med fødselsdagen, Charles Darwin.*

*Af stud.theol. Morten Kock Møller*

## Ateistisk evolution

- evolutionen sker uden styring fra en højere magts hånd, så naturens kompleksitet er et resultat af udelukkende naturlige årsager, tid og tilfældighed.
- døden er en del af naturens orden
- skabelsesberetningen ses som en uhistorisk myte.

## Teistisk evolution (TE)

- TE accepterer den videnskabelige enighed om jordens (og universets) høje alder og makroevolutionens (udvikling fra en art til en anden) realitet.
- Gud bruger evolutionen til at skabe med.
- Den fysiske død fandtes allerede før syndefaldet. Adams fald fik den åndelige død som konsekvens (adskillelsen fra Gud).
- Skabelsesberetningen forstås ikke bogstaveligt.

## Gammeljordskreationisme (GJK)

- GJK accepterer den videnskabelige enighed om jordens (og universets) høje alder men ikke makroevolutionens realitet.
- GJK er en samlebetegnelse, der rummer flere forskellige opfattelser, der alle forsøger at få skabelsesberetningen til at stemme overens med jordens høje alder.
- Den fysiske død fandtes allerede før syndefaldet. Men først med Adams fald blev den en del af den menneskelige tilværelse.
- GJK'ere mener, at syndfloden var lokal, ikke global.

## Ungjordskreationisme (UJK)

- Gud skabte universet for 6.-10.000 år siden.
- Skabelsesdagene i 1 Mos 1 er bogstavelige dage af 24 timers længde.
- Syndfloden var global, og dette bruges til at forklare eksistensen af de geologiske lag, som ellers

ses som et vidnesbyrd om jordens høje alder.

- Ingen fysisk død før syndefaldet hverken hos dyr eller mennesker. Først med Adams fald blev den en realitet.

## Intelligent Design (ID)

- ID hævder, at visse ting i naturen er så komplekse, at de bedst kan forklares med reference til en intelligent designer.
- Designerens identitet tager ID ikke stilling til, da spørgsmålet ligger uden for naturvidenskabens område.
- ID-bevægelsen rummer både TE'ere, GJK'ere, UJK'ere og folk af anden religiøs observans end kristen.

Vigtige bibelsteder for denne diskussion:

1 Mos 1-11; Matt 24,37-39; Mark 10,6; Luk 3,23-38; Rom 5,12 + 8,20; 1 Kor 15,21

## DBIposten

### Redaktion

Landsekr. Kurt Dalsgaard, ansv.  
Stud.theol. Andreas Ipsen, red.sekr.  
Stud.theol. Morten Koch Møller  
Stud.theol. Martin Haahr Olsen  
Stud.theol. Mette Stidsen  
Stud.theol. Thomas Søvnald

Indlæg sendes til [dbi-posten@dbi.edu](mailto:dbi-posten@dbi.edu)  
DBIposten sendes gratis til interesserede

Design Chr Rahbek Olsen  
Tryk Morsø Folkeblad  
ISSN 0906-825X



Frederiksborggade 1B 1.  
1360 København K

Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)  
Fax: 33136989  
Email: [dbi@dbi.edu](mailto:dbi@dbi.edu)  
[www.dbi.edu](http://www.dbi.edu)  
[www.tkm-uddannelsen.dk](http://www.tkm-uddannelsen.dk)  
Giro 5 21 59 00  
Studentertelefon: 33138040

DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Formand Flemming Burgdorf  
Rektor Børge Haahr Andersen  
Landssekretær Kurt Dalsgaard  
Studiekoordinator Martin Holm Bangsø

# Ta' på bibelskole

Tid til Gud  
Tid til andre  
Tid til dig selv

.....

"Vi vil vise eleverne Jesus, så de aldrig glemmer ham"

*Henrik Nymann  
Eriksen, forstander*




luthersk missions højskole

Ansgarvej 2 · 3400 Hillerød · Tlf. 4826 0766 · [lmh@lmh.dk](mailto:lmh@lmh.dk) · [www.lmh.dk](http://www.lmh.dk)

## ISRAEL



**Rejs med Felix Rejser til Israel og oplev alle de hellige steder.**

- Grupperejser
- Menighed/specialture
- På egen hånd - skræddersyet!
  - Flybillet fra kr. 3.064,-
- Kibbutz

...der er mange muligheder.

**Yderligere information, kontakt:**



**7592 2022 • [fxr@felixrejser.dk](mailto:fxr@felixrejser.dk)**

## Bethesdas Boghandel

Største udvalg i kristne bøger både nye og brugte.

Vi har musik, film og søndagsskoleartikler.

**Se og bestil på:**  
**[www.bethesdas.dk](http://www.bethesdas.dk)**

**Tlf. 33 13 17 17**



## Frederiksborg Apotek

Slotsgade 26  
3400 Hillerød  
Tlf. 48 26 56 00

[www.frederiksborg.netapotek.dk](http://www.frederiksborg.netapotek.dk)

---

**Apoteket har døgnvagt**

# Velgørende taletid

→ | En CBB mobil-kunde donerer i gennemsnit 114 kr. til velgørenhed det første år, man er kunde - 75 kr. ved tilmeldingen og derefter 6 % af beløbet for samtaler.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Portalen [www.engodsag.dk](http://www.engodsag.dk) har i en årrække haft et samarbejde med mobil-selskabet CBB, hvor CBBs brugere har mulighed for at støtte en organisation - helt gratis for kunden. CBB giver 6 % af prisen for din mobilsnak til den organisation, som du ønsker. Der er nu 54 personer, som gennem CBB støtter DBI på denne måde.

## Sådan gør du

Hvis du ikke er kunde i CBB, kører

de lige nu et tilbud, hvor du får 200 kr. i taletid for 20 kr.

Hvis du tilmelder dig CBB gennem et DBI-link, tilbyder CBB *desuden* at give DBI 75 kr. For at DBI kan få de 75 kr., skal du tilmelde dig gennem linket på DBIs hjemmeside. Linket ligger enten på forsiden af DBIs hjemmeside eller under menupunktet Økonomi – Gøveligheder. Når du bruger dette link, ledes du videre til CBB, hvor du kan tilmelde dig som ny kunde.

På CBBs hjemmeside kan du under menupunktet "Støt velgø-

renhed" ønske, at 6 % af beløbet for samtalerne går til DBI.

Er du i tvivl, kan du søge hjælp hos Martin Bangsø på DBI. [mb@dbi.edu](mailto:mb@dbi.edu)

## NYHEDER



186 sider – kr. 199,95

### Kære lille Mandy

*Breve fra en sørgende mor*

Carol Albrecht

Carrie har mistet sin lille datter. Vi følger hendes kamp med sorg, depression og søgen efter Gud midt i det meningsløse.

Men det er også en historie om venskab, fornyelse og håb.

En gribende fortælling om det at miste, som mange vil kunne spejle deres egne tabsoplevelser i.



88 sider, indb. – kr. 99,95

### Bibelens bønnebog

Dietrich Bonhoeffer

En indføring i Salmernes Bog med fokus på Kristus som Salmernes ophavsmand, mål og omdrejningspunkt.

For Bonhoeffer er Salmernes Bog en praktisk brugsbog – et værktøj til daglig bøn.

Bonhoeffer var tysk præst og teolog, og blev henrettet i 1945 for sin indsats i den tyske modstandsbevægelse.



54 sider, indb. – kr. 79,95

### I medvind og modvind

*Gode ord om ægteskabet*

Ditte Olsen (Red.)

Det bedste af det bedste: Salmer, ordsprog, digte, citater og nyskrevne tekster. Krydret med alvor og humor – og dejlige farvefoto-fotografier.

Unik gavebog til bryllupper og bryllupsdage.



Telefon 4820 7690  
[logosmedia@dilm.dk](mailto:logosmedia@dilm.dk)  
[www.logosmedia.dk](http://www.logosmedia.dk)

# Vi vil have Gud tilbage i kirken!

**aktuel kommentar** | Det giver ikke mening at ville fjerne Gud fra det offentlige rum, for Den danske Folkekirke er et offentligt rum.

*Af lektor Carsten Elmelund Petersen*

I Den danske Folkekirke er der overordnet set tre slags teologi. Vi er nogle, der tror på en skabende og opretholdende Gud, og tillige tror vi på en frelsende og forløsende Gud. Som skaber opretholder Gud verden, og han vil os det godt. Men han vil også frelse os fra synd og skyld og forløse os til et evigt liv uden sygdom, lidelse, sorg og død. Vi, der tror på både en skabende og opretholdende og en frelsende og forløsende Gud, vi tror også, at Gud har inkarneret sig i Jesus Kristus.

Vi står i gæld til profeter og apostle og til dem, som ønskede, at teologien og kirken bestandig har behov for kritiske røster, der vil kalde den tilbage til sit gudgivne grundlag. De sagde: Kirken har altid brug for reformation!

## Skabende og frelsende Gud

En anden type teologi findes i Den danske Folkekirke. Den siger, at der er en skabende og opretholdende Gud, men den har ikke plads for en frelsende og forløsende Gud. Skaberguden ønsker os et godt liv og har gennem Jesus vist os en etisk fordring, og denne skabergud hjælper os med at gøre det gode, når det pludselig falder os ind at handle spontant til det gode livs fordel. Mange af K.E. Løgstrups elever, der er præster, tænker sådan, og deres opfattelse af Jesus Kristus er, at Jesus er adopteret af Gud, og at Gud bruger ham til at vise vej til det gode liv.

Den tredje type teologi tror hverken på en skabende og opretholdende Gud eller en frelsende og forløsende Gud. Nogle af Johannes Sløks elever, der er præster, har denne opfattelse. For dem er Jesus bare et godt menneske. Thorkild Grosbøll

sagde det lige ud, og hans biskop ville ikke tage ansvar for hans virke som præst. En anden biskop, Jan Lindhardt, overtog ansvaret for Grosbøll en tid. Nu er både Grosbøll og Lindhardt gået på pension. Grosbøll har udgivet en bog med prædikener fra den tid, hvor Lindhardt var hans biskop. Bogen hedder *Ugudelige prædikener* (Forlaget ANIS, København 2009). Grosbøll finder det "yderst relevant at advare mod religion i det offentlige rum – og ikke bare dér!" (s. 95).

## Guds fylde i kirken

Til det er at sige, at kirken ikke er et privat rum. Grundlovens § 4 lyder: "Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten". Kirkens forkyndelse er offentlig. Vi er nogle, der ønsker Gud tilbage i det offentlige rum, der kaldes kirken. Der skal ikke være tomhed, men Guds fylde!

## månedens citat

Den eneste måde at finde ud af, om en person er til at stole på, er ved at stole på ham.

*Ernest Hemingway*