



# DBIposten

01

Januar 2009

[www.dbi.edu](http://www.dbi.edu)



s.03

At læse mennesker  
Udfordringer ved temadagen

s.06

Kvirinius under lup  
Er juleevangeliet troværdigt?

s.10

Enkel livsstil  
Nyt spændende projekt

→ | DBI har oplevet både velsignelse og modgang.

## Det slutter dog med glæde

*"Var året for mange en kæde af lønlige savn og brist, det slutter dog nu med glæde, Gud gemte det bedste til sidst. Fra himlen velsignelse dryppe, til sal og til fattigste skjul, men har du i hjertet en krybbe, så får du det bedste til jul."*

For mange mennesker har året budt på både savn, brist og glæde. Det samme er tilfældet for DBI. Vi har på mange måder oplevet Guds hjælp og velsignelse. Vi har indledt et godt samarbejde med University of Wales, vi har mange engagerede studenter, vi har en dygtig flok medarbejdere og gode DBI-venner, som støtter os med forbøn og mange gaver. Men DBI har også oplevet modgang og trange kår. Vi fik ikke så mange nye studenter i sommer, som vi havde håbet. Vi har i perioder været presset med arbejde, og de sidste måneder af året er vi presset af en stram økonomi.

På trods af alle savn og brist ved



FOTO: THE NATIVITY STORY

*I julen er Gud kommet os nær i Jesus. Derfor har vi grund til glæde.*

vi, at Gud har gemt det bedste til sidst. I julen bliver vi mindet om, at midt i alt det, som kan bekymre os i hverdagen, kommer Gud til os i Jesus Kristus. Han kommer med himlens velsignelse både til rig og

fattig. Derfor må vi alle åbne vort hjerte for Gud, så vi kan modtage hans velsignelse i julen.

*Vi ønsker alle vore venner en glædelig jul  
Landssekretær Kurt Dalsgaard*



# En blanding af uro og tillid

→ | Vi står med tomme hænder, siger Torben Winther.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

DBIposten har haft en samtale med Torben Winther, Gentofte, om DBIs økonomiske behov. Torben er medlem af DBIs styrelse, og vi har spurgt ham, hvilke tanker han gør sig, når DBI i december har brug for 2.2 millioner i gave:

"Jeg tænker på det med en blanding af uro og tillid til Gud. Vi står med tomme hænder, men har også den tillid til Gud, at han leder os i det her. Vi har jo prøvet det mange gange før og har set undere fra Gud, men det er alvorligt, at tallene år for år bliver større og større. Så det er også med stor alvor, at jeg ser på situationen", siger Torben Winther, som til daglig driver sit eget firma, WIN Consulting. Hans største kunde er Danmarks Eksportråd, og fra 1. december har han desuden indledt et samarbejde med LMs forlag, Logos Media, om, at han skal være daglig leder der.

## Vore evner og Guds hjælp

Bibelen lærer os, at vi er afhængige af Gud. Samtidig skal vi også selv tage initiativer for at få de penge, vi har brug for. Hvad tænker Torben Winther om denne dobbelthed?

"Det er den kamp, vi står i som kristne, at vi på den ene side må og skal lægge det hele i Guds hænder og på den anden side, at vi også skal bruge de evner og kompetencer, vi har i en organisation som DBI - både blandt lærere, ansatte og i styrelse. Derfor må



FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

*DBI mangler mange penge, og styrelsen følger situationen nøje.*

vi lægge budgetter og bruge vore evner til det yderste for at få pengene ind. Alligevel sætter Gud os ofte i situationer, hvor vi bliver mindet om, at vi har brug for ham."

## Følger situationen nøje

Hvis ikke vi får pengene ind i år, vil DBIs styrelse samles i det nye år og genvurdere de planer, de har lagt for næste år. Torben forklarer det sådan:

"Vi følger situationen nøje. Hvis vi får et stort underskud, kan vi ikke køre videre uændret. Så bliver vi tvunget til at se med nye øjne på de planer, vi har lagt. Så skal

vi også vurdere, om den TKM-uddannelse, vi lige har fået op at stå, skal køre på en anden måde med færre ressourcer. Vi har hele tiden fokus på, om vi kan gøre tingene billigere. De sidste par år har vi faktisk også sparet mange penge blandt andet ved at 'sælge' nogle lærere til andet arbejde, fx til præstevikariater. Udfordringen er dog, at der med det nye samarbejde med University of Wales stilles der specifikke krav til kvaliteten af vores uddannelse. Så vi kan ikke bare 'sælge' en masse lærerkræfter - vi skal have tid til både undervisning og forskning, hvis kvaliteten skal fastholdes."

→ | Vi skal også læse mennesker.

## Den lokale kirke – en missional kirke



FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

*Temadagen udfordrede til at være kirke i mission.*

*Af rektor Børge Haahr Andersen*

”Min prædikenforberedelse er ikke blot præget af bibellæsning og bøn, men af mit møde med mennesker i mit sogn. Det er ligeså vigtigt for mig at ’læse’ mine medmennesker som at læse Bibelen”. Så udfordrende blev det sagt af Niels Nymann Eriksen, sognepræst ved Apostelkirken på Vesterbro, ved en temadag på DBI i november. På en levende måde fortalte han om en præstehverdag, hvor kirkens diakonale funktion er en vigtig del af helheden. Arbejdet blandt fanger, blandt indvandrere og blandt hjemløse har præget Apostelkirken fra dens start, og Niels Nymann Eriksen gav et indblik i, hvordan han sammen med menigheden fortsætter i dette spor.

### **750 tilhørere**

Udfordringer manglede der heller

ikke fra Hundige-præsten Knud Erik Bräuner. Han fortalte om en typisk arbejdsuge med en broget buket af aktiviteter. I løbet af ugen forkynder han evangeliet for 750 forskellige mennesker. De fleste møder han i forbindelse med kirkelige handlinger, men enkelte får han en mere personlig kontakt med, og i løbet af en årrække er nogle af dem blevet en fast del af menigheden.

### **En engageret menighed**

Niels Jørn Fogh fra Lindehøj kirke i Herlev er præst ved en aktiv kirke med et væld af aktiviteter. Han gav en række opmuntrende eksempler på, hvordan man kan engagere menigheden i evangelisation og omsorg for andre. Han udfordrede os til at tænke på såvel store events, der kan skabe kontakt og nysgerrighed, som den længerevarende kontakt med enkeltpersoner i smågrupper eller til Alphakurser.

### **En ny generation klar**

Temadagen blev indledt af DBI-lærer og frimenighedspræst Jens Bruun Kofoed, som holdt et foredrag om de særlige udfordringer, en kristen kirke står over for i en postmoderne kultur. Også denne mere teoretiske og dybdegående analyse vakte eftertanke hos tilhørerne og bliver udgivet i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke først i det nye år.

For mig blev temadagen en stærk bekræftelse på, hvor vigtigt DBIs arbejde er. Det er helt afgørende, at vi uddanner en ny generation af unge, der vil bruge deres arbejdsliv på at formidle evangeliet videre til andre. Og selv i en efterkristen dansk kultur er der uendelig mange muligheder for den, der brænder for evangeliets udbredelse og er villig til at holde ud år efter år.

**Økonomi** | Sidste år fik vi den største julegave nogensinde, men vi håber, den bliver større i år.

## En stor gave

Vi er spændte på, hvad der ligger under DBIs juletræ i år. Får vi det, vi har skrevet på ønskesedlen: 2 mio. kroner i december måned! Sidste år fik vi den største julegave nogensinde, og vi takkede Gud og mennesker til langt ind i det nye år. De mange gaver overvældede os. Og det gav os en rigtig god start på året.

Det er ikke udtryk for utaknemlighed, når vi i år ønsker os en endnu større julegave, nemlig 200.000 kroner mere end sidste år. Det skyldes ganske enkelt, at gaveindtægterne har været mindre i efteråret, så vi er kommet noget bagefter. Derfor drister vi os til at

sende vores ønskeseddel til jer, vores venner og forbedere. Vi har brug for 2 mio. kroner i december måned. For os er det rigtig mange penge, men hvis vores venner giver os en tusse hver i december, vil vi nå i hus. Vi er klar over, at nogle har bedre råd end andre. Men ved fælles hjælp kan det blive en god jul – også for DBIs økonomi.

Tak for de 4 mio. kroner vi har fået i årets løb, og tak til alle som vil hjælpe os det sidste stykke vej.

*Landssekretær Kurt Dalsgaard*

### Gaveoversigt 2008

Månedsbudget: 533.217 kr. · Indkomne gaver i november: 874.700 kr.

Bagud i forhold til budget pr. 30. november: 1.763.102 kr.



## mødekalender

**Møder og gudstjenester i januar ved studerende og ansatte. Se hvem, der prædiker hvor, på hjemmesiden under mødeaktiviteter.**

6. Herlev IM, Silkeborg IMU
7. Hammerum IM
9. Ringsted IM
24. Esbjerg LM
25. LM-frimenigheden i Tarm, Hedehusene LM
29. Nordsjælland Efterskole

## husk i forbøn

### Bed om/for

- At DBI må få de penge, der er brug for i slutspurten.
- Peter Rahbeks arbejde som rejsesekretær
- At det nye år må bringe velsignelse for DBI og kirken i Danmark

### Tak for

- At Martin Bangsø er godt i gang med sit nye arbejde.
- At DBI har et så stort og trofast bagland.
- At Bibelen virkelig er Guds troværdige ord.



# Go' lyd til øregangene

→ | Det er ikke kun kirken og missionshuset man kan gå til, for at finde god forkyndelse. Internettet er nemlig også en mulighed.



Af adjunkt Nicolai Techow

Jeg (næsten) elsker min MP3-afspiller. Det er egentligt ikke fordi, jeg hører en masse musik på den. Faktisk er det mest forelæsninger og prædikener. Den slags er jeg til gengæld storforbruger af. Man kan nå at høre en del på en cykeltur fra Glostrup til Købmagergade, eller mens man hænger vasketøj op eller tømmer opvaskeren eller lignende. Belært af erfaring vil jeg dog fraråde at have den kørende, mens andre forsøger at gennemføre en samtale med én. Nogle vil have begrænset forståelseshorisont for den slags multi-tasking.

## Udenlandsk forkyndelse

Hvor på nettet henter jeg så det, jeg hører, vil DBIposten gerne vide. Og hvilke steder vil jeg anbefale?

Der er rigtigt meget god (og skidt!) forkyndelse på nettet; og man kunne liste anbefalinger (og

det modsatte!) - inklusive diverse små og store forbehold i lange baner. Men hvis jeg skal sige, hvad jeg selv hører mest, lyder det ca. sådan her:

Mange af de bedste engelsksprogede *udlændinge*, der både står for en solid og sund bibelsk, Kristuscenteret teologi og samtidig virkelig når mennesker med evangeliet, er samlet i *The Gospel Coalition*, hvis website ([www.thegospelcoalition.org](http://www.thegospelcoalition.org)) er en sand guldgrube.

Af disse hører jeg især fire:

1. *Tim Keller* er præst i Redeemer Presbyterian Church på Manhattan ([www.redeemer.com](http://www.redeemer.com)) og er en af de mest sublime forkyndere af evangeliet, jeg har hørt, samtidig med, at han er en stor missional tænker. Jeg abonnerer simpelthen på hans prædikener via <http://sermons.redeemer.com/store>. Der er også en del gratis lydfiler og andet med Keller tilgængelige. Et godt samlingssted at begynde er: [www.stevekmccoy.com/reformissionary/2005/07/tim\\_keller\\_arti.html](http://www.stevekmccoy.com/reformissionary/2005/07/tim_keller_arti.html)

2. *Mark Driscoll* er præst i Mars Hill Church i Seattle ([www.marshillchurch.org](http://www.marshillchurch.org)), og selvom hans stil er helt anderledes, kan jeg sige det samme om ham, som om Keller – og så ligger det hele gratis tilgængeligt på [www.marshillchurch.org/media/sermons](http://www.marshillchurch.org/media/sermons).

3. *Don Carson* er professor ved Trinity Evangelical Divinity School og nok den dygtigste nulevende bibelteolog, jeg kender. Og han er en fantastisk formidler. Ovennævnte Gospel Coalition's website er stedet at begynde med ham.

4. Jeg hører også en del af *John Piper* ([www.desiringgod.org](http://www.desiringgod.org)).

## Dansk forkyndelse

Af *danske* ressourcer har Norea Radios *Lyset og Livet* site ([www.lysetoglivet.dk](http://www.lysetoglivet.dk)) samlet rigtig meget af det bedste. Og i al beskedenhed kan prædikener fra *København-kirken* ([www.kbhkirken.dk](http://www.kbhkirken.dk)) også være et download værd.

→ | Bibelen er troværdig også når det gælder dens beretning om Jesu fødsel.

## Hvad er der med ham Kvirinius?



*Af lektor Torben Kjær*

Julen nærmer sig, og tiden kommer, hvor vi igen skal høre julens evangelium. Beretningen om Jesu fødsel fra Luk 2,1-20 vil blive taget frem og læst. Ind imellem sker det, at aviserne tager

denne beretning frem, og så får vi ofte at vide, at den indeholder en historisk fejl. Hvordan skal vi forholde os til det? Det er temaet for denne artikel.

### **Var Kvirinius statholder?**

*Og det skete i de dage,*

*at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden.*

*Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. (Luk 2,1-2)*

I forbindelse med denne folketælling blev Jesus født. Lukas

fortæller altså, at Jesus blev født, mens Augustus var kejser (cæsar) over Romerriget. Augustus regerede fra omkring år 30 f. Kr. og til år 14 e. Kr. Matthæus fortæller, at Herodes den Store var vasalkonge i Israel, da Jesus blev født (Matt 2). Vismænd kontakter Herodes den Store i forbindelse med Jesu fødsel, og han foranstalter senere blodbadet i Betlehem. Herodes den Store regerede fra år 40/37 f. Kr. og til år 4 f. Kr. Da Herodes den Store dør år 4 f. Kr., og da Jesus ifølge Bibelen blev født, mens Herodes den Store levede, er Jesus født omkring år 6-5 f. Kr.

Vi bruger en tidsregning, hvor vi deler tiden i før og efter Kristi fødsel. Det er en tidsregning, som først blev udregnet ca. 500 år senere af en munk, der hed Dionysius. Han regnede en smule forkert. Men vores tidsregning er ikke en del af Bibelen.

Jesus blev født, mens Augustus og Herodes den Store levede, og det er helt korrekt. Lukas giver endnu en oplysning, der fortæller, hvornår Jesus blev født. Han skriver om, at denne folketælling "var den første, mens Kvirinius var statholder i Syrien". Kvirinius skulle altså have været statholder over Syrien i årene 6-4 f. Kr., hvor Jesus sandsynligvis blev født. Dette stemmer ikke med andre historiske kilder. Ifølge disse var Varus statholder over Syrien (år 7/6-4 f. Kr.). Kvirinius var ganske vist i Syrien i denne periode, men han var ikke statholder, men udførte forskellige militære opgaver for kejser Augustus. Her stem-

mer juleevangeliet tilsyneladende ikke overens med andre kilder fra oldtiden.

#### Overensstemmelse er mulig

Skal vi så sige, at der er en fejl i juleevangeliet? Den konklusion er slet ikke nødvendig, for den påståede "fejl" bygger på en bestemt læsning af teksten. I den danske oversættelse står der: "Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien."

Den græske tekst kan også oversættes: "Denne folketælling var før, Kvirinius var statholder i Syrien."

Denne oversættelse er sprogligt mulig, og den har det store fortrin, at den stemmer overens med de historiske oplysninger, vi har. Det er altid et sundt princip, at oversættelser skal være i overensstemmelse med de historiske oplysninger og ikke imod dem. Vi ved fra andre kilder, at Kvirinius var statholder over Syrien 6-7 e. Kr., og at han gennemførte en folketælling i Israel på det tidspunkt. Man kunne da spørge, hvorfor så omtale Kvirinius i forbindelse med Herodes den Stores folketælling, der finder sted omkring år 6 f. Kr.? Svaret er, at Kvirinius' folketælling er den kendte. Det var den første folketælling, romerne gennemtvang efter romerske principper. Den finder sted, efter at romerne har fjernet vasalkongen Arkelaus, der var én af Herodes den Stores sønner, og lagt Judæa, Samaria og Idumæa ind under direkte romersk styre. Den folketælling udløste en jødisk opstand (se ApG 5,37). Derfor sætter Lukas folketællin-

gen, hvor Jesus blev født, i forbindelse med den senere kendte under Kvirinius.

#### Folketællinger

Vi ved fra andre kilder, at det var normal praksis hos romerne at afholde folketællinger. Det var nødvendigt for at kunne inddrive skat, og man brugte det også til at vise sin magt over folk. Der har derfor løbende været afholdt folketællinger rundt om i det romerske rige. Det er sådan, vi skal forstå Lukas, når han skriver om, at kejser Augustus gav befaling om, at holde folketælling i hele verden (Luk 2,1). Det samme gjaldt de områder, som romerne kontrollerede ved hjælp af vasalkonger som Herodes den Store. Her har man også afholdt folketællinger, og Herodes den Store har sandsynligvis tilpasset folketællingen til jødisk tradition, så den ikke provokerede jøderne unødigt og gav anledning til oprør. Ifølge normal romersk praksis blev en person registreret, hvor han boede, men ifølge jødisk praksis blev man registreret i sin slægtsby.

Herodes den Store har da som vasalkonge valgt at følge jødisk praksis. Derfor måtte Josef, som tilhørte Davidsslægten, drage op fra Nazaret sammen med sin gravide forlovede, for at blive registreret i Davids by Betlehem. Josef og Maria boede altså i Nazaret. Det var deres hjemby. Betlehem var slægtsbyen, og de måtte derfor rejse til den. Der blev Jesus født: Davidskongen i Davids by.

# Kirke er noget, vi er – ikke noget vi går i

→ | Eller: "Noget af det jeg indtil nu er blevet mindet om under min orlov i Guds eget land".



Sådan ser det ud, når man går ind på hjemmesiden for Soma Communities.

Af frimenighedspræst Claus Grønæk

På trods af min landflygtighed til USA's vestkyst - nærmere bestemt Tacoma, Washington (syd for Seattle), hvor jeg i øjeblikket er på orlov med min familie, er det lykkedes DBIposten at opsnuse mit gemmested, og jeg er blevet spurgt om at skrive nogle linier om det, der ligger mig på sinde.

Jeg har sagt ja til opfordringen - også selvom det kan føles som at skulle skrive en rejsebeskrivelse, inden man har fuldført rejsen. Der er nemlig stadig 3/4 tilbage af vores ophold, så meget kan ske endnu - men her er altså de første tanker og oplevelser.

## 24 timer

Overskriften for denne artikel er ikke tilfældig. Jeg er nemlig

havnet i en kirke (Soma Communities), som lægger meget vægt på, at kirke ikke er noget vi går i søndag formiddag og en aften om ugen. Kirke er noget vi *er* - 24 timer i døgnet, alle ugens dage. Når vi samles søndag formiddag er det for at opmuntre, oplære og formane hinanden til at leve som Guds børn i denne verden, for at sende hinanden ud til endnu en uge som en Guds vellugt der,



hvor han har besluttet at sætte os. Mellem de naboer, venner, kollegaer, familie, som vi nu er iblandt.

Det at møde en menighed, hvor rigtig mange har en bevidsthed om, at deres arbejde og bopæl ikke bare er en tilfældighed, men er Gud-givne og Gud-villede gaver og opgaver for den enkelte, gør en stor forskel.

Hvor kollegaer og naboer ikke bare er nogen, der nu tilfældigvis er der, men mennesker, som netop de er sendt til at tjene. Det betyder, at hoveddøren og sofa-gruppen og grillen bliver brugt noget mere af andre mennesker, end vi ofte får gjort i praksis. Og hækken til naboen er noget lavere end de fleste parcelhusgrundes i Danmark!

### Både og

Mødet med Soma har også været en fantastisk opmuntring og øjenåbner til det at have Bibelen som uforanderligt fundament *samtidig* med at man i praksis er missional. Man kan godt gå hen og få en fornemmelse af, at man nu om dage nærmest skal vælge mellem disse to. Enten satser man på Bibelen, og så har man ikke set en kirkefremmed komme til tro i årtier, eller også satser man på at være missional, og så skal man helst tale om alt muligt andet end Jesus og Guds ord!

Men sådan behøver det ikke at være. Det lader sig faktisk gøre at have et solidt bibelsk fundament samtidig med, at man lever evangeliet ud i praksis. Men det kræver bevidsthed, hårdt arbejde

og modet til at stille de skarpe selvransagende spørgsmål – og først og fremmest bøn om Guds nåde og ledelse.

### Nye tips

Efter at have været præst i 7 år er det jo fantastisk at have muligheden for at stoppe lidt op, puste ud og hente ny inspiration. Og det var nok det, jeg tænkte, jeg skulle. Hente lidt nye fif og tricks fra de smarte amerikanere.

Men er det ikke fantastisk at være Guds barn? For han er Gud og har mig i sine hænder og lærer mig tit noget helt andet end dét, jeg lige havde forestillet mig!

I stedet for at komme med et par smarte tips, valgte Gud at ryste bygningen. Han valgte at ryste den bygning, som jeg så ofte henfalder til at bygge op, og, hvor banalt det end kan lyde, stille mig det enkle spørgsmål: Hvem er det du stoler på? Er det din egen formåen, dine egne planer og tanker, din egen dygtighed og charme – eller er det mig?

### Gud er Gud

Er det ikke ufatteligt, at man kan tale en masse om Gud, kirke, mission, strategier etc. og måske er det slet ikke Gud, det handler om! Måske er det i højere grad mig selv, mine egne tanker og mine succes-kriterier. Hvem er det, der bliver æret? Hvem er det, der er vigtigt? Uundværlig?

Gud er Gud og har overvundet alt det onde og har al magt. Han fører sin sag og sine planer igennem, og i sin store nåde og

kærlighed har han grebet ind og frelst mig. Fantastisk! Og ikke nok med det, så vil han også bruge mig til at udrette noget i denne verden, til at nå andre med den samme frelse og nåde, som jeg er blevet grebet af. Ufatteligt, men sandt! Specielt, når han nu ved, hvordan jeg opfører mig! Det er evangeliet, og det forandrer.

Netop derfor er det jo ham, der er vigtig og ikke jeg. Netop derfor, er det vigtigt, at jeg stiller mig til rådighed for hans råd og vilje – ikke min egen!

Mange andre ting og oplevelser fra mit møde med Soma kunne fremhæves: Hvad Kristi kærlighed betyder i praksis, når man kommer som et ubeskrevet blad (læs: stor familie!) til et hus uden møbler og en hverdag uden venner. Hvad det betyder at få et Bibel-skelet, der spænder fra første til sidste side, og som åbner en ny dimension for tro og liv. Hvilken betydning det får for enlige mødre, hjemløse og kriminelle, at en menighed får øjnene op for, at "Kristi kærlighed tvinger os". Men det må vente til næste gang DBIposten mangler stof.

Skulle én og anden trænge til en smagsprøve i praksis, afholder Soma Communities tre gange om året (februar, maj og oktober) et uge-kursus for alle interesserede (se nærmere på hjemmesiden <http://tacoma.somacommunities.org> - under "Learners" – "Soma School", eller send mig en mail på [claus@koebenhavnerkirken.dk](mailto:claus@koebenhavnerkirken.dk)), og hvis man er hurtig og kommer i foråret 09, kan man oven i hatten få en kop dansk aftenkaffe!

→ | Et nyt initiativ skal hjælpe kristne til at udleve deres tro i en materialistisk verden.

# Enkel livsstil

*Af cand.theol. Peder Østergård Jensen*

I foråret nedsatte seks organisationer en styregruppe, der skulle stå for et projekt, der har at gøre med, hvordan vi som kristne forvalter de resurser, vi har fået betroet. Det drejer sig om Indre Mission, Luthersk Mission, Kristeligt Forbund for Studerende, Menighedsfakultetet, DBI og så Evangelisk Luthersk Mission, som jeg repræsenterer.

## Udfordringen

Udgangspunktet var egentlig ganske enkelt: Vi lever i en kultur, der definerer sig selv ud fra forbrug, velstand og velfærd. En materialistisk kultur. Vi lever i et samfund, der overordnet svømmer i penge og velstand som aldrig før. Hvordan harmonerer det med en kristen forståelse af livet, og hvordan harmonerer det med, at det koster mere arbejde end nogensinde for kristne og velgørende organisationer at samle penge ind til deres arbejde?

En kristen forvaltertanke står på mange områder i modsætning til den materialistiske kultur. Kristen livsstil rummer tanken om:

- at der er vigtigere værdier i livet end de økonomiske (Et godt forhold til Gud og til andre mennesker);
- at resurserne ikke er vores egne, som vi kan forbruge, men skal forvalte efter vores Herres ønsker;
- at det hører til kristenlivet at sætte nogle af sine egne behov til side for at hjælpe andre (give

afkald, ofre sig).

Udfordringen er altså enkel: får den kristne tankegang lov til at præge hele livet, inklusive vores pengepung og prioriteringer?

## Faldgruber

Hvad der er knapt så enkelt, er at skrue et projekt sammen, som formidler udfordringen.

Hvad er fx overskriften for et sådant projekt? Vi har i styregruppen været omkring flere muligheder og har ikke fundet en endelig løsning, for det hænger meget sammen med afgrænsningen af projektet. Det er jo ikke bare vores penge, vi forvalter, men fx også naturressurser og tid, men vi skal på den anden side heller ikke inddrage alle aspekter af det kristne liv.

Eller hvordan undgår vi, at vi bare bliver organisationernes forlængede arm i at samle penge ind til de altid slunkne kasser og bliver mindre troværdige i vores udfordring? Er det ved at sætte fokus på mere verdslige godgørende formål, er det ved at pege på vores ansvar for miljøet osv...?

Men det medfører så den fare, at vi bare opluges i den store politisk korrekte grønne bølge og mister den særlige kristne og åndelige udfordring.

Noget jeg selv synes kan være en fare, er at vi bliver opfattet som et smagsdommerprojekt eller et misundelsestiltag. At vi ikke under folk deres nye køkkener og store stationcars. Eller at fromhed reduceres til en spartansk livsstil. Vi skal passe på med ikke at gøre gamle fejl i nye klæder: at

den rette kristne holdning består i at give tiende, købe økologisk og installere et jordvarmeanlæg.

På den anden side må det heller ikke blive et tandløst projekt, som ikke tør komme med konkrete udfordringer til folk.

## En hjertesag

Men selvom det er et projekt, som kan blive op ad bakke – ligesom det kan være det, når jeg selv skal til lommerne – så er det alt for vigtigt et projekt til at opgive det på forhånd. Det rammer lige ned i hjertet af en vigtig del af Jesu forkyndelse. Jesus taler om at have vores skat hos Gud og ikke på jorden. Har vi bundet så mange af vores drømme og forventninger, vores sikkerhed, vores mål i jordiske investeringer, at de skatte, Jesus har til os, mister deres tiltrækning?

Tænk på lignelsen om sædemanden: Hvad er det, der kvæler troen? "denne verdens bekymring og rigdommens blændværk" (Matt 13,22).

Det er i folks hjerter, der skal ske noget, for at projektet virkelig lykkes. Når ens skat er hos Gud "er man klar til at sælge sin ejendele og give almisse" (Luk 12,33). Et fornyet fokus på Guds gaver til os får os til at give gaver.

## En gavmild Gud

Et nøgleord er derfor "gavmildhed". Paulus formaner i 1 Tim 6,18 de rige til at "være rige på gode gerninger, at være gavmilde og dele med andre".

Gud er gavmild mod os, og i



FOTO: STOCK.XCHING

dansk sammenhæng har han været ekstraordinært gavmild mod os på det materielle område, sådan som det ser ud i dag. Det kalder os til en ekstraordinær gavmildhed. Slæber vi som kristne rundt på en "knaphedsmentalitet", som slet ikke svarer til Guds væsen? Vi forventer kun lidt af ham, taknem-

meligheden til ham bliver derefter, og det, vi har at give videre, ligger på samme niveau!? Måske har vores organisationer også en rem af huden: "Bare nu pengene slår til, bare nu der kommer gaver nok..." En "gavmildhedsmentalitet" bør kendetegne dem, som er børn af en gavmild Gud.

Der er nok at tage fat på, og man behøver ikke være bange for, at det bliver ved snakken med projektet. Når projektet går i gang i begyndelsen af 2010, vil der være ti teser, læsestof, indsamlingsprojekt, hjemmeside, fastevejledning m.v., men mere om det en anden gang.



# Ny ansat får dagligdagen til at glide

→ | Martin har mange opgaver og mange visioner.



Martin er DBIs nye blæksprutte, som skal holde styr på alle trådene.

Af stud.theol. Mette Stidsen

Hans nye jobbetegnelse kan dækkes med tre ord, men der skal flere til, hvis man vil beskrive den nye ansatte til DBIs mange forskellige opgaver.

Fra juni 2008 har DBI ansat Martin Holm Bangsø som studiekoordinator, husinspektør og IT-ansvarlig.

Martin er 29 år, gift med Merete og har en lille datter. "I min fritid er jeg en ivrig lystfisker, musiker og familiefar," beskriver han og tilføjer, at han også er bestyrelsesformand i en andelsforening.

Opindeligt stammer han fra Hjørring. I år blev han færdig som cand.theol. og har gennem hele sin studietid færdedes på DBI. Nu er han blevet ansat som manden, der sørger for, at en vigtig del af den administrative og praktiske ramme er på plads, så dagligdagen på DBI kan forløbe uden at ende i kaos.

## En bred vifte af opgaver

I det nye job varetager Martin en bred vifte af opgaver. Blandt andet har han ansvar for kommunikationen med DBIs samarbejdspartner fra University of Wales. Herfra akkrediteres TKM-uddannelsen, og derfor skal DBI løbende gøre rede for alt, hvad der foregår, så de fortsat kan godkende uddannelsens kvalitet og akademiske niveau. "Min opgave er, at de i Wales skal blive ved med at synes, at det, vi laver på DBI, er godt," forklarer Martin.

Det er stadig forholdsvist nyt, at TKM-uddannelsen hører under University of Wales, og den udvikler sig stadig i de nye rammer: "Der er en del arbejde i at finde ud af, hvordan vi i praksis gør de ting, som vi gerne vil med TKM-uddannelsen," fortæller Martin.

Ellers har han en lang række administrative og planlægningsrelaterede opgaver. Han fungerer også som studievejleder for de

studerende og tager af og til ud at prædike og undervise.

Som husinspektør og IT-ansvarlig sørger Martin for, at de fysiske rammer er i orden på DBI. Huset skal holdes ved lige, for tiden bygges et nyt kontor, rengøringen skal planlægges og de problemer, som opstår hen ad vejen, skal løses.

## DBI skal blive mere kendt

Martin har mange drømme og visioner for DBI og TKM-uddannelsen: "Jeg drømmer om, at de studerende må få SU, at DBI må få en bedre økonomi, og at der må komme flere studerende," fortæller Martin, som også har en vision om, at det må blive mere kendt, at DBI har løsningen på de problemer, som er rejst i forbindelse med kritikken af teologiuddannelsen. "Mit ønske er, at alle disse ting må gå op i en højere enhed og realiseres," fortæller han.



→ | Der nærmer sig et vagtskifte på DBI.  
Peter Rahbek skal i 2009 være rejsesekretær.

## Rejser, bøger og mp3

Af rejsesekretær  
Andreas Kammersgaard Ipsen

"Jeg håber at kunne forkynde Guds ord klart og frigørende, så budskabet om den hellige og kærlige Gud kan nå mennesker." Sådan svarer Peter Rahbek på spørgsmålet om, hvad han tænker om sit nye arbejde. Den 1. februar starter Peter nemlig i arbejdet som rejsesekretær på DBI, og skal dermed bruge en masse tid på at rejse land og rige rundt for at forkynde Guds ord og gøre opmærksom på DBIs sag.

### Glad for studiemiljøet

Peter er vokset op på Nordsjælland, hvor han og hans familie har haft sin gang i Luthersk Mission. Gymnasietiden blev dog brugt i Vestjylland på det Kristne Gymnasium i Ringkøbing. Her mødte Peter også sin kone, Louise, som han blev gift med i 2005. De bor nu begge i København og kommer i Nordvestkirken, som er en frimeghed med tilknytning til LM. Peter begyndte at læse teologi i 2004, og det er et studie, han er rigtig glad for. "Jeg nyder de fleste aspekter af studiet, men nyder især at være en del af studiemiljøet på DBI og at arbejde sammen med andre i fx læsegrupper. Det er en stor hjælp i forhold til det at blive afklaret med forskellige spørgsmål".

### Praktiske Peter

Peter er dog ikke uvant med at være ansat på DBI. Siden 2007



FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

Peter Rahbek får masser at se til, både med møderejser og DBIs bibliotek

har Peter nemlig arbejdet som bibliotekar på DBI og har dermed haft ansvar for indkøb af bøger og systematisering af DBIs velvoksne bibliotek. Det er et arbejde, som Peter har været meget glad for, så glad, at han har bedt om lov til at fortsætte sideløbende med arbejdet som rejsesekretær. "Jeg er vild med at være bibliotekar på DBI. Man får helt automatisk et godt overblik over den teologiske litteratur, og så er det et arbejde, der tilfredsstillende den praktiske side af mig. Det er et job, der er lige til at gå til, og der er altid noget at lave."

### Få fyldt på

På spørgsmålet om, hvilke for-

ventninger han har til jobbet som rejsesekretær, svarer Peter: "For mig er forkyndelsen det væsentlige, men fordi jeg er så glad for DBI, så glæder jeg mig også til at kunne hjælpe med at gøre DBIs sag kendt.

Jeg er også glad for, at der i arbejdet er sat tid af til opbyggelig læsning, for jeg tror, det er vigtigt at få fyldt godt på, hvis man skal kunne give noget videre. En anden måde at få fyldt på er ved at lytte til god forkyndelse, og det regner jeg også med at gøre på mine mange togture. Så jeg ønsker mig en god mp3-afspiller i julegave."

*DBIposten ønsker Guds velsignelse i arbejdet som rejsesekretær!*

→ | Andreas ønsker, at evangeliet skal brænde sig ind i menneskers sind.

## Droppede brandbilen og satte ild i folk

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Som lille drømte han om at blive brandmand. I stedet blev han rejsesekretær på DBI. Det er i korte træk historien om Andreas Ipsen, som det sidste år har fartet land og rige rundt for at sætte ild i folk. Som rejsesekretær for DBI har han holdt møder og gudstjenester og taget på efterskolebesøg rundt i landet og på Færøerne. Hans ønske har været, at evangeliet skulle brænde sig ind i menneskers sind,

og at de samtidig skulle sættes i brand for DBIs hjertesag, at ud-danne bibeltro præster og mission-nærer.

### Tak til Andreas og Johanne

Da Andreas startede som rejsesekretær, sagde han til DBIposten: "Jeg skal primært bruge tiden på det, som jeg godt kan lide og allerhelst vil, nemlig at forkynde; og når jeg nu alligevel er ude at forkynde, så kan jeg jo lige informere lidt om DBI; og når man nu er i gang med det, kan man jo

lige spørge om en lille skilling." Det har Andreas så gjort det sidste år. Og han har gjort det godt. Til februar giver han rejsekufferten videre til Peter Rahbek. Andreas vil dog være ansat 8 timer om ugen, hvor han blandt andet fortsat skal være redaktionssekretær for DBIposten.

Vi siger en stor tak til Andreas og hans kone Johanne, som har bakket ham op i hans arbejde som rejsesekretær.



Frederiksborggade 1B 1.  
1360 København K

Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)  
Fax: 33136989  
Email: [dbi@dbi.edu](mailto:dbi@dbi.edu)  
[www.dbi.edu](http://www.dbi.edu)  
[www.tkm-uddannelsen.dk](http://www.tkm-uddannelsen.dk)  
Giro 5 21 59 00  
Studentertelefon: 33138040

DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

**Formand** Flemming Burgdorf  
**Rektor** Børge Haahr Andersen  
**Landssekretær** Kurt Dalsgaard  
**Studiekoordinator** Martin Holm Bangsø

## DBIposten

### Redaktion

Landsekr. Kurt Dalsgaard, ansv.  
Rejseokr. Andreas Ipsen, red.sekr.  
Stud.theol. Morten Koch Møller  
Stud.theol. Martin Haahr Olsen  
Stud.theol. Mette Stidsen  
Stud.theol. Thomas Søvdal

Indlæg sendes til [dbi-posten@dbi.edu](mailto:dbi-posten@dbi.edu)  
DBIposten sendes gratis til interesserede

**Design** Chr Rahbek Olsen  
**Tryk** Morsø Folkeblad  
ISSN 0906-825X



## ISRAEL

Rejs med Felix Rejser til Israel og oplev alle de hellige steder.

- Grupperejser
- Menighed/specialture
- På egen hånd - skræddersyet!
- Kibbutz

...der er mange muligheder.

**REJSE** **FELIX**

75 92 20 22 • [fxr@felixrejser.dk](mailto:fxr@felixrejser.dk)

# Arv & Testamente

## En støtte til bibeltro forkyndelse

Testamenterer du et beløb til DBI, medvirker du til, at vi forsat kan uddanne bibeltro præster, missionærer og forkyndere. En arv til DBI går ubeskåret til dette formål.

Vi yder gratis juridisk bistand ved oprettelse af testamente, hvori DBI er betænkt.

*Tak om du vil huske DBI, når du laver testamente.*



291 sider (indb) – kr. 248,-

### Farlig tro

*Kristen i Islams skygge*

Broder Andreas og Al Janssen

Dramatisk og livsbekræftende fortælling om kristnes vanskelige forhold i en muslimsk verden.

Velskrevet, letlæst, engagerende og indholdsrig.

Bogen er baseret på virkelige hændelser og udfordrer til mission og til at støtte forfulgte kristne. *Udg. ism. Åbne Døre*



192 sider – kr. 198,-

### Hvad din kone ville ønske du vidste om sex

Howes, Rupp og Simpson

Ærlig, konkret og praktisk bog om sexlivet i ægteskabet.

God sex er en livsstil. Det hjælper ikke med hurtigt lærte teknikker, hvis du ikke plejer et åbent og sundt forhold til Gud og til din kone.

En bog med vejledning i konkret elskov – i et sprog, der er sjovt og sexet uden at være vulgært.

 **Logos**  
media

Telefon 4820 7690  
logosmedia@dln.dk  
www.logosmedia.dk



## Frederiksborg Apotek

Slotsgade 26  
3400 Hillerød  
Tlf. 48 26 56 00

[www.frederiksborg.netapotek.dk](http://www.frederiksborg.netapotek.dk)

**Apoteket har døgnvagt**

# Teori og erfaring

**aktuel kommentar** | Luthers forkyndelse er hverken følelseskold eller verdensfjern teori.

*Af sognepræst Jørgen Sejergaard*

Oftentimes møder man den opfattelse, at den lutherske kirke taler teoretisk, mens andre tør tale om følelser og oplevelser. Der skal nok være noget om det. Det ryger aldrig, uden der er ild. Noget andet er, om det bør være sådan.

## Luthers opdagelse

Her er det lærerigt at se på kirkenes reformator, Martin Luther selv. Han beskriver sin opdagelse af evangeliet således: "Nu følte jeg mig ligefrem som født på ny. Gennem åbne porte var jeg trådt ind i selve paradiset. Hele Skriften viste sig for mig med et nyt ansigt."

Mindst lige så interessant er den katolske biskop Hans L. Martensens bedømmelse af ham. Martensen er en stor Luther-kender og skriver således om ham: "Han længes efter en teologi, der er uadskillelig fra bøn, og som gør

os til Guds elever ... Han ønsker et møde *med Gud*, og han vil ikke stille sig tilfreds med teoretisk spekulation *om Gud*. Atter og atter angriber Luther en teologi, der synes at spekulere for spekulationens skyld" (i bogen "Dåb og gudstro," side 249).

Når Luther udlægger Salmernes Bog i Det gamle Testamente, taler han stærkt om erfaringerne med Bibelens tekster, hvor Kristi Ånd kæmper for at rive os ud af Djævelens magt.

Luther taler om håbet, som ikke altid føles. Han taler om, hvordan man kan blive udsat for så mange åndelige angreb, at man hverken føler tro eller håb. Og han taler om, hvor vigtigt det er at holde ud og overvinde angrebene eller anfægtelserne, så man igen mærker troen og håbet til Gud. Da smager man, hvor god Gud er.

## Hjertevarm sjælesorg

Måske har vi længe prædikeret for

lidt erfaring og for megen teori i de lutherske menigheder, men Luthers forkyndelse er i hvert fald hverken følelseskold eller verdensfjern teori, men tværtimod hjertevarm sjælesorg til mennesker, der kæmper troens kamp i hverdagen. Hvad der skiller Luther fra andre er synet på, hvilke erfaringer vi skal søge og forvente. Ikke alle religiøse oplevelser kommer fra Gud. Her har han noget helt særligt at sige, som jeg hidtil ikke har fundet andre steder.

For at hjælpe med til at bringe denne indsigt til levende anvendelse i troslivet driver DBI sammen med en række kristne organisationer Katekismusprojekt.dk i perioden 2006-2009. Her kan man klikke ind og læse mere. Jeg henviser også til Uffe Kronborgs fremragende nye bog på Credo Forlag: "Kristusmystik – om luthersk spiritualitet og heliggørelse".

**månedens citat** Sandheden er så elsket, at de, der elsker noget andet end den, vil, at det, de elsker, er sandheden.

*Augustin*