

s.08

Gavmildhed
Find drivkraften i Bibelen

s.10

Missional kirke
Et nyt smart modeord?

s.12

Vilje til at tjene
Helligånden virker i dig

→ | Hvis du vil give os 470 kr.,
får vi balance i regnskabet

Vi har brug for penge



Sidst i oktober sendte vi dig fire smukke kort, som på forskellig måde minder om det kold, Gud møder os mennesker med. På side 2 i dette blad kan du læse, hvilke tanker kunstneren, Jørn Henrik Olsen, har med motiverne.

Vi håber, at kortene vil inspirere dig til at bede for DBI og til at støtte DBI med gaver. Hvis alle, som har fået de smukke kort, giver en gave på 470 kr., har DBI de 3.2 millioner, vi har brug for resten af året.

Send "Den brændende tornebusk" til venner

Vi vil opfordre dig til at bruge kortene med "Den brændende tornebusk", når du sender en hilsen til venner og bekendte. Flere kort kan bestilles på DBIs hjemmeside eller ved at ringe til os. Kortene er gratis, men vi lægger ikke skjul på, at vi gerne vil have en gave for dem, hvis det er muligt.

Vi er igen i den situation, at vi skal bruge rigtig mange penge de sidste to måneder. Sidste år fik vi

2.7 millioner kroner i november og december. I år skal vi bruge lige så meget som sidste år - og 500.000 kroner mere. Det er en meget stor udfordring, og vi beder alle DBIs venner om at hjælpe os med forbøn og gaver. DBI har ingen reserver eller bygninger, som garanteret for vores økonomi, så det er meget afgørende for DBIs fremtid, at vi undgår et stort underskud.

*Mange hilsner - og god advent
Fra medarbejderne på DBI*

Der brænder en ild

→ | Temaet og motivet i bedekortenes variationer samler hele DBIs kald og opgave på en meget meningsfuld måde. Noget helt afgørende er på spil



I oktober måned sendte DBI fire smukke kort til DBIpostens modtagere. Bedekortene har titlen "Vocatus", og vi har bedt kunstneren, Jørn Henrik Olsen, indvie os i sine tanker med kortene.

"Inspirationen til motivet kommer fra 'den brændende tornebusk'. Busken brænder uden at fortæres af ilden. Den melder ud med det, der har krav på os og melder sig uventet. Derfor gælder det om at falde til ro, se ildsluen slå op, finde vej ind i busken ... så vi kan høre dét sagt, som vi ikke kan sige os selv. Behovet herfor er

meget stort i dag. Megen uro, rastløshed, mange signalforvirringer og lignende tager livtag med os.

Der brænder en ild, som der gjorde det for Moses, da han vogtede får i ørkenen, og hans øjne pludselig faldt på en tornebusk, der brændte i lys lue, og alligevel blev busken ikke fortæret af ilden. Interesseret gik han hen for at tage den i øjesyn. Men scenen vendte, og han fandt ud af, at han ikke var betragteren. Det var ham, der blev set på og talt til.

Sådan må vi også se ildsluen slå op og prøve at komme ind i en ret

position i forhold til busken. Da vil der – midt i al uro og rastløshed – blive talt til os på afgørende måder. Der lyder der et kald fra Gud til et lidenskabeligt engagement for evangeliet, en tjeneste med studier, forkyndelse, undervisning og mission.

Der brænder en ild. Det er mit store håb, at modtagerne af kortene vil bede om, at kaldet til tjeneste må være levende på DBI og blandt unge i dag".

Billedkunstner Jørn Henrik Olsen, Gilleleje.
www.joernhenrik.dk

→ | Målet er at skaffe 8 millioner til Støttepuljen over de næste ti år

Kirkesangeren viser vej for andre

Af rektor Børge Haahr Andersen

En af DBIs venner kontaktede os forleden med en usædvanlig forklaring på, hvorfor han ikke er i stand til at tegne et gavebrev til DBIs Støttepulje. Han og hans ægtefælle er allerede bundet af så mange gaveforpligtelser, at de for længst har gennembrudt det loft på 15 %, der er for fradrag ved gavebreve.

Selvom han har opbrugt muligheden for fradrag, vil han give et ekstra bidrag til Støttepuljen. Han er kirkesanger hos en DBI-præst og er så taknemmelig over præstens forkyndelse i sit sogn, at han vil give sin kirkesangerløn til DBIs Støttepulje. På DBI er vi dybt rørt over denne offervilje og glæder os over, at der om søndagen står en kirkesanger, der synger til Guds ære og samtidig skaffer penge til Støttepuljen. Vi har fået lov at nævne dette eksempel til inspiration for andre og som en udfordring til at sætte fantasien i sving. Målet er at skaffe 8 millioner til Støttepuljen over de næste ti år.

Gennem DBIs Støttepulje ønsker vi at give billige lån til de studenter på DBI, som ikke får SU. Den 20. oktober var der givet tilsagn om 390.000 kr. til Støttepuljen over de næste 10 år. Vi nærmer os således den første halve million.

SP-penge

Mange har modtaget SP-penge i årets løb og glæder sig over uventet at få et ekstra økonomisk tilskud. Det er en mulighed, at



En måde at støtte er at tilbyde en billig eller gratis bolig til en studerende.

investere nogle af disse penge i evangeliets forkyndelse for kommende generationer.

Udfordring til forældre og bedsteforældre

Forældre og bedsteforældre kan give deres børn eller børnebørn skattefrie gaver på op til 58.700 kr. om året – i 2009 priser. Der er også gode muligheder for at yde børn eller børnebørn rentefrie lån. Mange forældre og bedsteforældre glæder sig over, at deres børn eller børnebørn vil uddanne sig til en tjeneste som præst eller missionær. Måske kan denne glæde omsættes i en konkret økonomisk støtte i de fire år, en DBI-bacheloruddannelse tager.

Billige boliger

Støttepuljen er kun én af måderne, vi forsøger at hjælpe vores studenter på. Der er fortsat mulighed for at en kristen forsamling kan adoptere en DBI-student og sponsorere vedkommende gennem studiet. For eksempel vil 1000 kroner om måneden være en stor hjælp for en student uden SU.

Vi arbejder også på at mange DBI-venner vil stille billige boliger til rådighed for studenterne. En billig eller en gratis bolig er en stor hjælp til en studerende uden SU.

Vi håber, at støtten til de studerende må være et samtalemne og et bedemne hos mange DBI-venner og i mange menigheder.

økonomi | Udbred kendskabet til DBI og send de smukke bedekort til familie og venner

Tornebusken minder om kaldet

Sidst i oktober sendte vi dig fire smukke kort, som illustrerer den brændende tornebusk. Gennem kortene vil vi minde om det kald, som Gud rækker til os alle.

Brug kortene

- Giv dem videre til venner og bekendte, så de også kan bede for DBI og støtte os med gaver
- Anvend dem, når du sender en hilsen til familie og venner

Bestil flere og giv en gave

- Kortene er gratis, men vi vil opfordre dig til at give en gave til DBI
- Bestil 20 ekstra bedekort og giv fx en gave på 500 kr
- Bestil 40 ekstra bedekort og giv fx en gave på 1.000 kr
- Eller bestil 100 ekstra bedekort og giv fx en gave på 2.000 kr

Sådan gør du

- Ring til Dorte på 33 13 55 00 eller mail til dk@dbi.edu

- Eller gå ind på www.dbi.edu under materialer – Bestil bedekort. Skriv navn og adresse hvortil bedekortene skal sendes

Husk også, at du stadig kan bestille Nytårshæftet og Julehæftet fra de foregående år – og give en ekstra gave.

Vi mangler halvdelen af gaverne

DBI har brug for rigtig mange gaver inden nytår, og vi skal bruge endnu flere penge end sidste år, hvor vi fik mange gaver. Lagkagen nedenfor viser, at vi de første 10 måneder af året har fået cirka halvdelen af vort gavebehov i år, nemlig 3.3 mio. De sidste to måneder af året har vi brug for næsten det samme beløb, dvs. 3.2 mio. Det er en meget stor udfordring for os på DBI, og vi beder alle, som har mulighed for det, om at bære med.

Af Kurt Dalsgaard, landssekretær

mødekalender

Møder og gudstjenester i december med studerende og ansatte. Se hvem, der prædiker hvor, på hjemmesiden under mødeaktiviteter.

2. Nansensgade LMU
13. Frederikssund Frimenighed
15. Bjerringbro IM og IMU
17. Nørresundby IM, ELU København

husk i forbøn

Bed om/for

- At DBI må få de nødvendige penge resten af året
- At DBIs bedekort må blive til glæde og inspiration for mange
- At mange må se mulighederne i DBIs Åben uddannelse i kristendom

Tak for

- De penge, som indtil videre er kommet til Støttepuljen
- At vi ved troen har fået en ny vilje til at tjene

Gaveoversigt 2009

Indsamlet gavebeløb pr. 31. oktober: 3.295.469 kr.

Manglende gavebeløb november og december: 3.228.443 kr.

Indsamlet gavebeløb
3.295.469 kr.



Manglende gavebeløb
3.228.443 kr.

Kun én mellemand

→ | Gud talte ikke blot gennem Jesus,
Jesus er selv Guds eget Ord



Når den hellige Gud åbenbarer sig, som på Sinai, kan det syndige menneske ikke nærme sig uden en mellemand.

Af adjunkt Nicolai Techow

I 2. Mosebog kapitel 19 læser vi om israelitternes ankomst til Sinajs bjerg. Det bliver her klart, at Herren er en hellig Gud, som "bryder løs" i vrede, når et ulydigt menneske nærmer sig. Åbenbaringen af denne utilnærmelige Gud, der ikke desto mindre nærmede sig ved at stige ned på bjerget, gjorde folket meget bange. Og i kap. 20,18-21 læser vi, at det at

høre hans stemme tordne sin lov ud ikke har hjulpet på situationen. Denne åbenbaring af Herrens væsen og krav gjorde en afgørende pointe klar for folket: *De har brug for en formidler, en mellemand mellem dem og Herren; ellers dør de.*

En begrænset mellemand

I første omgang var Moses denne mellemand. Igennem ham talte Herren og åbenbarede, hvem han var, uden at israelitterne døde af

det. Men når Moses døde, hvad så? Jo, Herren ville sende en anden profet "som Moses" (5 Mos 18,14-19), som skulle fungere på samme måde. Han ville stille sig mellem Gud og folket. Gud ville tale gennem ham, åbenbare sig igennem ham og vise dem, hvem han var, uden at de ville dø af det. På en begrænset måde blev løftet om Profeten opfyldt i alle de profeter, der fulgte efter Moses. De var mellemmænd mellem Gud og folket. Gud talte gennem dem, åbenbarede sig igennem deres ord og viste Israels folk, hvem Gud var, uden at de døde af det.

Manden er Gud

Men disse opfyldelser var netop begrænsede. "Der fremstod ikke senere i Israel nogen profet som Moses, som Herren omgikkes ansigt til ansigt" (5 Mos 34,10-12). Ikke engang Johannes Døber. Men Jesus, som han banede vejen for, opfyldte løftet fuldstændigt – og mere til. Jesu underer var endnu større end Moses'. Han ikke bare omgikkes Herren ansigt til ansigt. Han er ét med Faderen selv. Han stillede sig mellem Gud og os. Gud talte ikke blot gennem ham. Han var og er Guds eget Ord (Joh 1,1). Gud ikke bare åbenbarede sig gennem ham. Kristus var og er Guds "herligheds glans og hans væsens udtrykte billede". Den, der har set ham, har set Faderen – uden at dø af det (Joh 14,9). "For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som løsesum for alle" (1 Tim 2,5-6).

Børn, unge og kristendom – kateketik og fagdidaktik

→ | Nye fag på DBIs Åben uddannelse i kristendom

Af DBI-lærer, cand.mag. Birgitte Kjær

Tænker vi langsigtet i Guds Riges arbejde både i Danmark og rundt om i verden, må vi tænke på børnene og de unge. Og lægger vi mærke til, hvad Jesus har at sige om børnene, ja, så hører børnene allerede nu fuldstændigt med i fællesskabet. De må få mulighed for at tro på Gud og vokse i livet med ham. Derfor har vi børne- og ungdomsarbejde, konfirmand- og minikonfirmandundervisning, kristne skoler, menighedstilbud til børnefamilier m.m.

Også i samfundsmæssig sammenhæng er der brug for en viden om kristendommen. Børn og unge har brug for at kende kristendommen som en historisk og kulturel faktor i vores samfund. De må inspireres og udfordres af kristendommen og dens almenmenneskelige værdier. Derfor underviser også folkeskolen i kristendoms-kundskab, og offentlige børnehaver kan inddrage kirke og kristendom i deres læreplaner.

Nye fag

DBI har nu fået godkendt de religionspædagogiske fag af University of Wales. Resultatet er, at DBI fra studieåret 2010/2011 udbyder et grundmodul og to fordybelsesmoduler. Grundmodulet *Børn, unge og kristendom* handler bl.a. om:

- Hvordan ser Bibelen på barnet, menneskelivet og kristenlivet?
- Hvilke psykologiske og sociologiske faktorer er væsentlige at være opmærksom på i forhold til forkyndelse og undervisning for



Der er behov for at mange vil uddanne sig til arbejdet med børn og unge. På billedet ses Birgitte Kjær med en gruppe børn ved Emdrup Kirke.

børn og unge?

- Hvilke etiske regler gælder for påvirkning af børn og unge?
- Hvor har kristendomsformidlingen foregået op gennem historien, og hvordan ser billedet ud i dag?
- Hvad er begrundelse, formål og indhold i formidlingen i de forskellige sammenhænge: Folkeskole, kristen skole, kristent hjem, folkekirke, andre kirkesammenhænge, børne/ungdomsarbejde?
- Hvilke metoder kan formidlingen benytte sig af?

Efter grundmodulet er det muligt at fordybe sig i *fagdidaktik*, som handler om kristendomsundervisningen i folkeskole og i kristen

skole. Og det er muligt at fordybe sig i *kateketik*, dvs. kristen oplæring i hjem og menighed. I fordybelsesmodulet får man anledning til at arbejde i dybden med et selvvalgt emne.

Behov for uddannelse

De religionspædagogiske fag betyder, at man kan målrette Åben uddannelse i kristendom til et arbejde med børn og unge.

Der er behov for, at mange unge dygtiggør sig med tanke på en tjeneste i folkeskole, kristen skole, kirke, kristen organisation eller i ydre missions børne- og ungdomsarbejde. Og der er behov for efteruddannelse for mange af dem, der allerede står i en frugtbar opgave inden for disse felter.

→ | På DBI kan du tage en uddannelse på ét år, men du kan også tage enkelte fag

Mange muligheder på Åben uddannelse i kristendom



Den nye folder om Åben uddannelse i kristendom. Læs den på www.dbi.edu

Af rektor Børge Haahr Andersen

DBIs stiftere ønskede at give hjælp til de mennesker, der tager en teologisk kandidatexamen på 6-7 år. Men der var samtidig en vision om at nå en bredere gruppe med undervisning i bibelen og tros læren. Aftalen med University of Wales giver os mulighed for at have tilbud til denne brede målgruppe. Fagene på det første år af vores bachelor i teologi kan tages selvstændigt som et fuldtidsstudie på et år. Man kan også studere på deltid eller tage enkelte fag. Udover bibelske fag er der tros lære, etik, mission, kommunika-

tion, kulturforståelse m.v. Men der er også en række fag specielt for dem, der skal formidle den kristne tro til børn og unge, og der er en lederuddannelse, som hedder missionær kirke.

Muligheder ved Åben uddannelse i kristendom

- Kommende missionærer vil kunne studere et år som supplement til deres øvrige uddannelse og få nogle helt grundlæggende redskaber til at formidle den kristne tro ind i en tværkulturel sammenhæng.
- Medarbejdere i børne- og ungdomsarbejdet vil kunne sammenstykke et etårskursus med

specielle fag til denne målgruppe, men kan også studere på deltid eller bare tage enkelte fag

- Lærere og lærerstuderende vil kunne vælge en række fag, som vil være et vitalt supplement til deres læreruddannelse, hvor kristendomsfaget er skåret ned og præget af en religionshistorisk tilgang.
- Ungdomsledere og bestyrelsesmedlemmer kan tage enkeltfag som en del af udrustningen til det vigtige arbejde som frivillige i kristen sammenhæng.
- Unge mennesker, der er usikre på, om de skal vælge teologi som uddannelse, kan studere et år som en smagsprøve og som et relevant basisår, også selv om de ved nærmere eftertanke skulle vælge en anden uddannelse.
- På Åben uddannelse i kristendom kan man optjene ECTS-points, som kan bruges i en samlet kompetenceopbygning og eventuelt give merit til andre uddannelser.

Visionen

DBI er fortsat en akademisk uddannelsesinstitution for sprognørder, forskerspirer og teologer. Men DBI er også for mennesker, der kan malke en ko, slå søm i, skifte en ble eller et baghjul. For skal evangeliet blive kendt og elsket af flere, må en bred og talstærk gruppe dygtiggøres til de mange opgaver, der må udfyldes, hvis Guds rige skal gro og vokse i og uden for Danmark.

Læs mere i DBIs nye folder for Åben uddannelse i kristendom. Den findes på www.dbi.edu.

Fattigdom og gavmildhed

→ | Nogle elsker at give gaver,
andre gør det mest af pligt.



Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Tante Olga holder 70 års fødselsdag, og til festen kommer gæsterne slæbende med pakker,

blomster, vine og andet godt. Hvem vil driste sig til at troppe op til en fødselsdag uden en gave? Det gør man bare ikke.

Nogle af tante Olgas gæster har brugt meget energi og tid på at

finde den helt rigtige gave, og de glæder sig til at se Olgas ansigt, når hun pakker gaven op. Disse mennesker elsker at give gaver. De er gavmilde af natur.

Andre gæster har med trætte

miner i huj og hast købt en gave. Noget må man jo have med, når man er budt til fødselsdag, men der er ingen glæde ved at give gaven, det er nærmest et stort besvær.

Nogle elsker at give gaver, andre gør det mest af pligt – pr. tradition. Sådan er det også, når det gælder gaver til kristent arbejde. Nogle er af natur gavmilde, andre giver gaver af pligt, og når der laves indsamlinger, er det mest, fordi man ikke har mod til at skille sig ud, at man giver en gave, og er man en del af et lille kristent fællesskab, ja, så er der ingen vej udenom. Alle ved jo, hvad alle giver!

Naturen gør det ikke alene

Bibelen taler faktisk om, at det er muligt at give med glæde. At være en glad giver. At være gavmild. Og hemmeligheden bag det hele er dybest set Guds gavmildhed mod os: At vi får øje på, at Gud livet igennem overøser os med både åndelige og jordiske gaver. Samtidig skal vi ikke glemme, at vi er forskellige af natur. Nogle falder det mere naturligt at være gavmilde, mens det ikke er så naturligt for andre. Men uanset vores natur kan vi blive glade givere!

Jeg kommer i tanke om en artikel, jeg læste i DBIposten for nogle år siden. Artiklen var skrevet af Ellen Lodahl Pedersen. Hun skriver: "At kunne give penge væk er ikke noget, der uden videre ligger naturligt for os. Hvis vi skal være ærlige, så må vi indrømme, at ganske stærke kræfter i os helst vil beholde pengene for os selv, og

drivkraften til at give er den dårlige samvittighed. Men der findes en anden drivkraft i Bibelen. Det er glæden ved at give noget af det til andre, som vi har fået fra Gud." Ellen Lodahl Pedersen understreger, at det ikke betyder, at det altid er let at give, for besynderligt nok er giverglæde ikke smertefri. Der skal jævnligt kæmpes kampe med det gamle menneske for at prioritere rigtigt. Men vi kan få lov at opleve, at glæden ved at give er større end det gamle menneskes smerte ved at give.

De fattige giver mest

Kristne ledere bliver jævnligt spurgt, om der i dag gives færre gaver til kristne organisationer som følge af finanskrisen. I Bibelen møder vi nogle menigheder, som er et godt eksempel for os, som siger, vi har lavkonjunkturer. Det er menighederne i Makedonien, som vi læser om i 2. Korintherbrev kapitel 8 og 9. Det handler om en stor indsamling til de fattige i Jerusalem, og makedonerne er gået foran. Ja, tænker du måske, det er rart med nogle velhavende kristne, som kan gå foran og spæde godt i kassen, og så må vi andre mindrebemidlede lægge lidt til. Men makedonerne var ikke rige, tværtimod. I begyndelsen af kapitel 8, hvor Paulus skriver til menigheden i Korinth, formulerer han det sådan: "Brødre, vi vil gøre jer bekendt med den nåde, som Gud har vist menighederne i Makedonien: Under stor prøvelse og trængsel er deres overstrømmende glæde og dybe fattigdom strøm-

met over i den rigeste gavmildhed. For de gav efter evne, ja, over evne, det kan jeg bevidne; på eget initiativ har de indtrængende bedt om at måtte være med i gaven til de hellige." Der er noget hos makedonerne, som ikke passer med vores normale tankegang. Deres overstrømmende glæde og *dybe fattigdom* er strømmet over i *den rigeste gavmildhed*. Hvordan kan man koble dyb fattigdom og rig gavmildhed sammen? Er det ikke modsætninger? Når vi oplever lavkonjunkturer og finanskriser, må den naturlige konsekvens vel være, at vi skærer ned på gaven til kristent arbejde – som noget af det første!?

Makedonerne viser os, at man kan leve i dyb fattigdom og alligevel være gavmilde. Derfor skriver Paulus også i kapitel 8 vers 1, at Gud har vist menighederne i Makedonien nåde. Det er en Guds nåde, at de midt i stor prøvelse og trængsel samtidig oplever overstrømmende glæde i Gud og får lyst til at give gaver. Det er også nåde, at vi under alle trængsler kan være fyldt af freden og glæden fra Gud – også af giverglæde.

Det, Jesus har gjort for os, må vise sig i praktiske handlinger i vores liv, ellers er vores kærlighed til Jesus ikke ægte. Det sætter sit præg på både mund, fødder og hænder, ja endog på bankkontoen.

Måske skulle jeg tage en samtale med Gud og eventuelt med ægtefællen og vurdere, om Guds gavmildhed i tilstrækkelig grad har sat sit præg på min egen gavmildhed.

Missional kirke

→ | Missional kirke er ikke en nymodens opfindelse, men opfundet af Gud selv

*Af præst i Københavnerkirken,
Claus Grønabæk*

Hvad skal det til for med alle de nye smarte betegnelser? Er "missional kirke" ikke bare endnu et smart modeord, som efter en kort periode vil blive afløst af det næste i rækken? Jo, måske. Men selvom begrebet "missional kirke" er af nyere dato, så er sagen ældgammel!

"Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jer har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende." (Matt 28,18-20)

Det var dét, som disciplene fangede. Det var denne programmerklæring - at de var sendt med et revolutionerende budskab og virkelighed til denne verden - som de tog til sig. Og som gør, at vi er kristne i dag!

Så "missional kirke" er ikke en nymodens opfindelse, men opfundet af Gud selv. For ordet "missional" betyder ganske enkelt at være sendt.

Nu tillader pladsen ikke, at jeg kommer ind på en længere afhandling om emnet. Derfor er jeg glad for, at DBI fra næste sommer tilbyder et valgfag om "missional kirke". Gør endelig brug af det! Men lad mig komme med nogle ganske få retningspile fra Jesu befaling, som lærer os noget om, hvad "missional kirke" er:

Kirke handler om disciple

I går så jeg lidt af én af de utallige kokke-udsendelser i TV. Her sagde chefen: "Det er ofte, når man skal lave de helt enkle retter, at man laver fejlene!" Vi har hørt missionsbefalingen til hudløshed og tænker instinktivt: "Det kan vi i hvert fald!" Og så begår vi alle fejlene.

Kirke handler ikke om bygninger, programmer og modeller. Det handler om disciple! Og det er noget vanskeligere, skulle jeg hilse og sige. En kristen går ikke i kirke - hun eller han er kirke! En samling af disciple, mennesker, der har Jesus som deres frelser og herre. Det handler om legeme, familie, fællesskab og ikke klub, forening eller performance.

"Gå derfor hen..."

Vi er sendt! I virkeligheden blev dette ikke introduceret med Jesus. Det Gamle Testamente er fuld af bevægelsen, der hedder: "Jeg er Gud, der frelser dig - gå nu!" Tænk bare på Moses' kaldelse ved den brændende tornebusk eller på Esajas' kaldelse i templet. Og det har ikke ændret sig for os, som kalder os kristne i dag. Som kristne er vi en stor samling missionærer - altså mennesker, der er sendt med et budskab fra Gud. Udfordringen og spørgsmålet er, om vi og vore menigheder har fået denne identitet ind under huden? Ofte sniger tanken sig jo ind, at "hvis de vil frelses, så må de jo bevæge sig hen, hvor vi er!" Andre gange kan man få en fornemmelse af, at menighedens sammenkom-

ster og fællesskab har mere karakter af et ly for verden og mennesker derude. Men er det, hvad vi er kaldet til som "sendt"?

Når vi bliver klar over, at vi er sendt, bliver menighed mere noget med at give frem for at få. Det bliver andres behov i første række frem for mine egne behov. Og hvor modsætningsfyldt det end kan synes, så er det vanvittig meget sjovere.

Lever vi som sendt i denne verden? Tror du, at det er tilfældigt, at du bor, hvor du bor? At du arbejder, hvor du arbejder? At dine naboer og sportskammerater bare er et udtryk for tilfældige mennesker på din vej? Det skulle ligne Gud dårligt! Det er ikke tilfældigheder, der præger ham mest. Han har sendt dig lige præcis til dem, som du er iblandt! Og hvis ikke du beder for dem, viser dem omsorg og fortæller dem, at der er håb, så er der sandsynligvis ingen, der gør det!

Fællesskab

Heldigvis er vi ikke solister, men "missional kirke" handler om fællesskab. Gud har ikke valgt enmandshærs-metoden, men givet os til hinanden. Og enhver, der tager skridt som en discipel, der er sendt, ved, hvor afgørende fællesskabet er. Hvis der reelt kun er tale om et møde- og snakkefællesskab, så vil glæden og frimodigheden hurtigt dø ud!

Vi har en tendens til at tegne Apostlenes Gerninger op som et glansbillede, hvor alt skinner lysereødt. Man skal dog ikke læse så



ILLUSTRATION: CHR. RAHBEK OLSEN

længe, før man finder ud af, at det ikke holder. Men noget af det, der skinner igennem, er et fantastisk fællesskab, hvor man ofrede tid, penge, ressourcer på fællesskabet – og fik det mange gange igen! Tænk bare: Daglige omvendelser!

Jeg tror, vi trænger til en kraftig udfordring til at gå nye veje, så

også vore fællesskaber kan blive stærke, åbne og ærlige – og der er et stykke vej at gå i vores individualistiske tid, men vi er kaldet til det. Ikke mindst for dem, vi er sendt til.

Advarsel!

Som du kan se, er der altså ikke

noget specielt moderne over at være "missional kirke". Det gennemsyner hele den bibelske virkelighed. Og faren ved udtrykket er, at man kunne få den misopfattelse, at det bare er én slags kirke blandt mange. Men virkeligheden er, at en menighed, der ikke er missional, slet ikke er nogen menighed!

→ | Vi kan række værdifulde dråber af Guds kærlighed alene ved at se et andet menneske

Hverdagstjeneste



Af sognepræst Heine Holmgaard

Hvordan tænker vi om kristen tjeneste? Ja, det hører jo med til det at leve i troen på Jesus. Det er Guds vilje, at vi skal tjene ham og vor næste. Vi ved også, at synden i os stritter imod alt, hvad der har med Guds vilje at gøre. Derfor er der i os også en modstand imod al kristen tjeneste. En modstand, vi

må kæmpe imod.

Med til en kristens identitet hører også en anden side, nemlig at vi gerne vil tjene Jesus. Vi har dybt i os et ønske om og en vilje til at tjene Jesus. Jeg tænker, at det ønske er et af de vigtigste tegn på, at Helligånden bor i os. Troen på Jesus er uløseligt forbundet med Helligånden, og med Helligånden er også viljen til tjeneste uløseligt forbundet.

Længsel efter at tjene

Du og jeg vil gerne tjene Jesus og leve for ham. Det er ikke sikkert, at vi synes, at det lykkes så godt for os. Vi kan have oplevet skuffelser og nederlag. Vi kan sidde tilbage med mismod. Men under alt det findes stadig en længsel efter at tjene Jesus. Læg mærke til det. Det er et stærkt tegn på, at Helligånden lige nu lever i dig.

Vi oplever alle skuffelser og nederlag. Jeg er særligt blevet opmærksom på et forhold, som for mange har skabt unødvendige problemer. Det handler om de idealer, vi har mødt i forkyndelsen. Idealere for, hvordan vi alle burde leve vort daglige kristenliv. Det er idealer, der er skabt ved, at vi har fået fortalt om mennesker, der virkelig ydede en stor indsats – set med vore øjne. De fik sat ord på deres tro overfor dem, de levede sammen med. Nogle af os har til tider siddet tilbage og tænkt: Ja, det burde jeg også være bedre til.

Men – for ofte er der sket det, at man har fremhævet mennesker, der besad helt særlige nådegaver, som om vi alle burde være sådan. Men sagen er netop, at sådan bør vi ikke alle være. Vi bør ikke alle være som dem, der har fået evangelistens nådegave, - en nådegave, der giver en særlig evne til naturligt at tale med andre om troen på Jesus. For dem af os, der har svært ved at få sat ord på vores tro, vil sådanne idealer altid give en følelse af, at jeg ikke duer som kristen. Men i virkeligheden kan den, der ikke har evner til at sætte ord på sin tro, have en lige så sand og sund tro – og kan leve helt og fuldt i tjeneste for Jesus, blot med helt andre nådegaver.

Dråber af Guds kærlighed

Ud fra mit arbejde med forståelsen af diakoni som kristen hverdags-tjeneste mener jeg, at det er vigtigt, at vi har et bredt perspektiv på, hvordan Gud har kaldet os til at tjene ham. Lige så bredt, som

det var i Jesu virke. Jesus rakte mennesker tilgivelse, og Jesus helbredte. Ja, ofte hører vi kun, at Jesus helbredte. Han gav mennesker, hvad de ønskede – helbredelse. Og ofte hører vi intet om, at han dernæst taler om syndernes forladelse. Undlader Jesus selv det vigtigste? Ja. I hvert fald på den måde, at Jesus ikke altid rækker mennesker alt, hvad de trænger til, på én gang.

Lad os bare tage det til os. Vi behøver ikke at række mennesker alle Guds gaver på en gang. Og heller ikke altid de største gaver først. Ja, i virkeligheden kan ingen af os række noget menneske hele Guds kærlighed på en gang. Det, vi kan række videre, er dråber af Guds kærlighed!

Og – det kan vi så virkelig også gøre. Gud har givet os forskellige nådegaver. Og sammen med det har Gud udstyret os med helt grundlæggende evner, som vi alle kan bruge til at række dråber af Guds kærlighed videre til mennesker omkring os. Nemlig ved det, at han har skabt os med øjne, ører, hænder og mund.

Vi kan række værdifulde dråber af Guds kærlighed videre alene ved det, at vi ser et andet menneske. Vi er måske ikke så bevidste om det, men selve det at blive set er afgørende, for at vi har det godt og føler os værdifulde. Ved at vi tager os tid til at se et andet menneske, rækker vi en lille værdifuld dråbe af Guds kærlighed – en dråbe, der fortæller, at du er et værdifuldt menneske.

Med vore ører kan vi række vær-

difulde dråber af Guds kærlighed til mennesker, ved at vi tager os tid til at lytte til dem. Måske er det selvfølgelig, men det er også virkelig værdifuldt at opleve, at jeg er et menneske, som andre vil lytte til. Hvis ingen vil se mig eller lytte til mig, er det svært at tro, at jeg er værdifuld for Gud.

Ærligt vidnesbyrd

Når vi har set og lyttet, har vi mulighed for at hjælpe og møde mennesker med de behov, de har. Også derved rækker vi værdifulde dråber af Guds kærlighed videre. Vi tror på en Gud, der handler i kærlighed. Når også vi handler i kærlighed, åbner det for, hvad det er, der driver os.

Endelig har Gud givet os munden. Det er vigtigt, at vi ikke bruger den for meget. Og – når vi bruger den – at vi så er ærlige. Også ærlige om vor tro. Langt vigtigere end en formfuldendt prædiken er nogle få ærlige ord om, hvad vi tror, og hvorfor vi tror. Et af de vigtigste spørgsmål, vi må stille os selv er dette: Hvis jeg skal være ærlig, hvad kan jeg så sige om min tro?

Fordi Helligånden bor i os, vil vi gerne tjene Jesus. Og fordi vi er skabt med øjne, ører, hænder og mund, så kan vi også tjene andre. Hvilken glæde!

Heine Holmgaard har på Lohse udgivet bogen "At give det videre"

DBIposten

Redaktion

Landsekr. Kurt Dalsgaard, ansv.
Stud.theol. Andreas Ipsen, red.sekr.
Stud.theol. Morten Kock Møller
Stud.theol. Steffen Baagø Madsen
Stud.theol. Thomas Søvnald

Indlæg sendes til dbi-posten@dbi.edu
DBIposten sendes gratis til interesserede

Design Chr Rahbek Olsen
Tryk Morsø Folkeblad
ISSN 0906-825X



Frederiksborggade 1B 1.
1360 København K

Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)
Fax: 33136989
Email: dbi@dbi.edu
www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Studentertelefon: 33138040

DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Formand Flemming Burgdorf
Rektor Børge Haahr Andersen
Landssekretær Kurt Dalsgaard
Studiekoordinator Martin Holm Bangsø



Bachelor i teologi

På DBI kan du tage en bachelor i teologi. Udover de traditionelle teologiske fag indeholder uddannelsen også fag inden for kultur, kommunikation og mission.

Uanset om dit fremtidige virke bliver i et traditionelt dansk sogn eller i international mission, kan du på DBIs bachelor i teologi få de vigtige kompetencer, du har brug for. Vil du gå utraditionelle veje åbner uddannelsen også muligheder inden for eksempelvis kommunikation, it og human resources.

Nye hold starter september 2010

DBI tilbyder også

Åben uddannelse i kristendom

Uddannelsen kan tages som 1 års fuldtidsstudie, på deltid eller som enkeltfag.

Oplysninger på mb@dbi.edu

Læs mere på www.dbi.edu



Copenhagen Lutheran
School of Theology

Frederiksborggade 1B, 1
DK-1360 København K

Tel (+45) 3313 5500
Fax (+45) 3313 6989

Banknr. 9530 5215900
Giro 521 5900

email dbi@dbi.edu
www.dbi.edu

ISRAEL 2010

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Påskerundrejse | 28.3, 10 dg |
| TemaTour: Jerusalem | 7.5, 10 dg |
| Rundrejse med nye besøg | 8.5, 11 dg |
| Rundrejse under løvhyttfesten | 19.9, 10 dg |

Kataloget udkommer midt i januar



75 92 20 22

fxr@felixrejser.dk
www.felixrejser.dk

REJSE **FELIX**

DET NYE 24/12 ER KOMMET

Læs det selv. Giv det til din kollega.
Giv det til din ven. Giv det til din familie.
Giv det til din nabo. Det er jul!

Køb magasinet på www.logosmedia.dk. Pris 50 kr.



 Logos
media



kristendomskursus.dk

- er et åbent og fleksibelt undervisningsmateriale
- er let at tilpasse lokale forhold
- er under stadig udvikling
- er ikke bundet til bestemte koncepter
- er udviklet i en dansk folkekirkelig sammenhæng



*»Det er simpelthen det bedste materiale, jeg har set til dato af sin art. Flot og godt lavet, og gennemført til sidste detalje. Centralt, præcist, kompetent, pædagogisk.«
Bo Knudsen, præst og underviser.*

Undervisningsdvd'en med illustrerede PowerPoint-oplæg, introvideoer m.v. koster 999,95 kr. Til deltagerne af kurset kan der købes studiehæfte, krus og kuglepen.

Læs mere på kristendomskursus.dk.



kristendomskursus.dk

FORLAGSGRUPPEN LOHSE • KORSKÆRVEJ 25 • 7000 FREDERICIA • TLF: 7593 4455 • info@kristendomskursus.dk

Frederiksborg
Apotek



Slotsgade 26
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 56 00

www.frederiksborg.netapotek.dk

Apoteket har døgnvagt

Kristendomsfaget i folkeskolen

aktuel kommentar | Skal de almenreligiøse erfaringer og bibelkritikken være grundlaget for kristendomsundervisningen?

Af cand.mag Birgitte Kjær

Der er fokus på kristendomsfaget i folkeskolen i denne tid:

Det har vist sig, at kun 22 % af lærerne i faget har linjefagsuddannelse i det. Faget blev i 2007 et prøvofag, og derfor er manglende lærerkvalifikationer blevet et mærkbart problem.

Det har også vist sig, at lærerne ikke har tid nok til at give undervisning i kristendom. Over halvdelen af skolerne giver færre timer i faget end ministeriets anbefalede timetal. Og i 7.- 9. klasse prioriterer lærerne at undervise i andre religioner end kristendommen, da der kun er ca. 70 lektioner til rådighed på disse tre klassetrin tilsammen. Politikerne overvejer glædeligvis at udvide timetallet i overbygningen.

I sommer trådte nye bestemmelser for faget i kraft. Her er sket en faglig opstramning i kundskabsmæssig retning. Også

det kan man glæde sig over - hvis forudsætningerne ellers kommer i orden.

Almenreligiøsitet

To forhold drypper malurt i bægeret og kalder på kvalificeret modspil:

1. Fra 1994 blev der et uklart forhold mellem kristendommen og andre religioner i ministeriets bestemmelser. I 2009-bestemmelserne er der strammet op i forhold til dette, men der er fortsat rum for en almenreligiøs undervisning i folkeskolen. I denne bliver almenmenneskelige eller almenreligiøse fænomener undervisningens kerne, som religionerne inklusiv kristendommen blot giver input til, uden det bliver væsentligt at tegne et klart billede af den enkelte religion hver for sig. Resultatet kan blive, at almenreligiøsiteten fremstår som skolens sandhed.

2. Det nye faghæfte knytter begrebet kundskaber entydigt til

den historisk-kritiske metode. Om denne står der fx: "... Bibelen består af menneskeskabte tekster. De kan handle om Gud og om guddommelige indgreb, men alene som udtryk for menneskers tro og oplevelse. De bibelske tekster rummer således ingen "viden" om det, som man ikke kan vide..." Om evangeliernes beskrivelse af Jesus står der: "Men denne historiske skikkelse er de alene interesseret i på grund af den betydning, som de i kraft af deres tyding af hans gerning og død tillægger ham ... fakta i sig selv er uden betydning." (Faghæfte 3, s. 20-21, Uvm. 2009) Her er den historisk-kritiske metodes forudsætninger ophøjet til sikker viden, som alle har at indrette deres forståelse af Bibelen efter.

Kan det passe, at man i en demokratisk og pluralistisk skole kan ophøje én religion eller ét bibelsyn til en sandhed, som alle må bøje sig for?

månedens citat

Når man bygger en trone for løggen, rejser man en galge for sandheden.

Russisk ordsprog