

s.04

Spændende slutspurt
DBI fik mange gaver i 2007

s.08

Ud med den gode prædiken
Hvordan du skriver en dårlig

s.14

Velkommen til Ølgod
DBIs årsmøde er for alle

→ | I december fik DBI 1.8 million kroner i gaver. Det er en stigning på 700.000 kroner i forhold til året før. Netop den stigning, vi havde bedt DBIs venner og Gud om.

Gaverne strømmede ind

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

I december måned fik DBI 1.8 million kroner i gave. Denne utrolige slutspurt bevirker, at DBI også i 2007 fik hvad vi havde brug for. Tak til Gud og tak til alle giverne, som har bakket os op med gaver og forbøn.

De sidste måneder af året har vi flere gange mindet vore venner om, hvor afhængige vi er af forbøn og gaver. Og vi har været meget spændte på, hvordan resultatet ville blive, fordi vi skulle bruge op mod 800.000 kroner mere end i 2006, hvor vi også fik mange gaver.

Dette skrives lige efter nytår, men vi skønner allerede nu, at DBI får balance i regnskabet. Det skyldes flere ting:

- Vi fik 700.000 kroner mere i december end sidste år, og det viser, at mange af DBIs venner har ydet en stor indsats.
- 230 nye givere er kommet til, så



det samlede antal givere nu er på næsten 2000 personer.

- 12 personer har tegnet et gavebrev så det samlede antal gavebreve nu er på 340

- Julehæftet blev flittigt brugt til uddeling. Mange enkeltpersoner har sendt bud efter flere hæfter, men også kirker, virksomheder og lignende har brugt hæftet til uddeling.

- Så vidt vi kan skønne bliver der

nogle besparelser i forhold til budgettet, fordi DBI har sparet, hvor det kunne lade sig gøre.

Tak til alle, som har bidraget til de 5,9 millioner kroner i 2007. Nu tager vi med frimodighed hul på 2008 og glæder os over det nye samarbejde med University of Wales. Og vi ser frem til et nyt hold studerende til sommer på vores nye bacheloruddannelse.

Du kan lære mere på DBI

→ | Åbne kurser og studiegrupper på DBI i foråret

Missionærforberedende kursus

27. maj - 13. juni 2008

Tre ugers kursus for folk, der påtænker at arbejde i en fremmed kultur udenfor Danmark

Detaljeret program fås i februar.

Studiegruppe om præsten som evangelist i Folkekirken

Ved rektor, cand. theol. Børge Haahr Andersen.

Mød fire vaskeægte præster, der ud fra vidt forskellig menigheds-situation bruger megen energi på at formidle den kristne tro til mennesker, der ikke kommer i kirken.

13. marts kl. 13-15.00. Frimenighedspræst i Københavnerkirken Claus Grønbæk

10. april kl. 13-15.00. Sognepræst ved Hundige Kirke, Knud Erik Bräuner

24. april kl. 13-15.00. Sognepræst ved Apostelkirken, Niels Nymann Eriksen

15. Maj kl. 13-15.00. Sognepræst ved Lindehøj Kirke, Niels Jørn Fogh

PREP-kursus for par

Ved sygeplejerske Mette Haahr Andersen og rektor Børge Haahr Andersen

Torsdage 8. maj, 15. maj og

22. maj kl. 19.30 - 22.00 samt lørdag d. 31. maj kl. 10 -19.00

Et dynamisk kursus, hvor man skifter mellem undervisning og øvelser. Undervisningen krydres med videoklip, situationsspil, træning af færdigheder og samtale med sin partner

Pris incl. materiale, fortæring samt afsluttende festmiddag: 800 kr. pr.



Du kan finde hele DBIs semesterkatalog på vores hjemmeside.

par. For DBIs studenter: 500 kr. pr. par.

Tilmelding senest 20. marts på bha@dbi.edu eller 39693031

Nyere evangelikal dogmatik

Ved Ph.D.-studerende Peter Olsen

Mandag d. 4. februar kl. 11.15 - 12.00

Semesterstartsforelæsning og en introduktion til Peter Olsens Ph.D.-projekt.

Olav Valen-Sendstads betydnings dengang og nu

Ved førsteamanuensis Arne Teigen

Onsdag d. 14. maj kl. 13.00 -15.00

The Archaeology of the United Monarchy: A Different Perspective

Ved seniorlektor og institutleder,

Bar Ilan University Avraham Faust

Onsdag d. 26. marts kl. 13.30 -15.30

Hvad kan vi lære af den forfulgte kirke?

Ved Robert Boyd-MacMillan, Open Doors International

Onsdag d. 5. marts kl. 14.15 -16.00

Bibelteologisk studiegruppe

Ved adjunkt og studiekoordinator Nicolai Techow.

Læs mere om studiegruppen på hjemmesiden, som er nævnt nedenfor.

Tilmelding senest 1. februar til nt@dbi.edu. Derefter vil mødetidspunkter blive aftalt. Start først i februar og en til to gange om måneden.

Enhver er velkommen til at deltage i DBIs undervisning. Oplysninger om det enkelte kursus ses i semesterkataloget på www.dbi.edu - under Materialer - Foldere. Du kan også få kataloget tilsendt.

Med venlig hilsen

Landssekretær Kurt Dalsgaard

→ | Jens Reuss er i gang med at tage den 4-årige bacheloruddannelse (TKM). Han kunne godt tænke sig at undervise på en bibelskole i udlandet og synes, at uddannelsen giver ham gode redskaber til det.

Jens lærer om kulturforskelle



FOTO: PRIVAT

at de kan være godt klædt på, hvis de en gang selv kommer i sådanne situationer. I faget er der fokus på de enorme kulturforskelle, der kan være mellem en vesteuropæer og eksempelvis en afrikaner. TKM'erne lærer at kommunikere på en måde, der tager hensyn til den kultur, som evangeliet skal prædikes ind i, og samtidig lærer de at være opmærksomme på, hvilke kulturelle normer og værdier, de selv har med i bagagen. Jens' drøm er at blive underviser på en bibelskole i udlandet, så han finder disse ting særdeles relevante for sin kommende tjeneste.

Missionærlivet er ikke fremmed for Jens, der har været volontør i Tanzania.

Interview af stud.theol. Morten Kock Møller

Jens er 30 år og kommer oprindeligt fra Hjordkær ved Aabenraa. Det var under et ophold på Luthersk Missions Højskole i Hillerød i foråret 2002, han fandt ud af, han ville læse TKM. Inden han påbegyndte uddannelsen, tilbragte han halvandet år i Tanzania, for at afprøve, om missionærlivet var noget for ham.

Selvom livet dernede langtfra altid var en dans på roser, følte han, at han var trådt ind på en vej, som var tilrettelagt for ham. Han underviste missionærbørn og fungerede som en altnuligmand, der tog sig af kørsel og andre praktiske opgaver.

Travl hverdag

På grund af den manglende SU på TKM-uddannelsen er Jens tvunget til at have et job ved siden af studiet, for at få økonomien til at hænge sammen. Han arbejder 10-15 timer om ugen for elektronikfirmaet Canon. Jens er gift med Maria, der læser til lærer og sammen er de portnere i Kingos Kirke på Nørrebro, så der er nok at rive i.

Kommunikation i højsædet

Jens er glad for de tværkulturelle fag på uddannelsen. Han fortæller, at de i faget "Kommunikation – på tværs af sociale grænser og verdensbilledforståelser" bl.a. laver forskellige øvelser, der simulerer situationer, de kan risikere at møde på missionsmarken. Formålet er,

fakta

- De sidste seks år har 22 personer på DBI taget en norsk bachelor i teologi og tværkulturel mission.
- I august 2007 startede DBI sin egen 4-årige bacheloruddannelse i teologi og tværkulturel mission (TKM). Det er denne linie Jens Reuss går på sammen med 11 andre.
- TKM er velegnet for kommende sognepræster, missionsrører, sognemedhjælpere og for forskellige andre kristne tjenester.
- Den 4-årige TKM kan suppleres med kandidatuddannelsen på Det Teologiske Fakultet (TF) eller med Afrikastudier, Asienstudier, Mellempøststudier, It-studier m.fl.

økonomi | DBI fik sidste år 700.000 kroner mere i gaver end i 2006.

Stigning på 12 procent

Endnu en gang fik DBI de gaver, vi havde brug for. De sidste måneder af året mindede vi flere gange vore venner om, hvor afhængige vi er af forbøn og gaver. Og vi var meget spændte på, hvordan resultatet ville blive, fordi vi skulle bruge op mod 800.000 kroner mere end i 2006, hvor vi også fik mange gaver.

Fra efterårsferien og frem til nytår fik vi lige så mange gaver, som vi havde fået de første ni måneder af året. Vi takker hjerteligt for alle gaverne, men det skal ikke skjules, at det hvert år er noget af en gyser, når så stor en del af gaveindtægterne kommer sidst på året.

Derfor har vi også udnævnt 2008 til pbs-år. Hvad pbs-år er for noget, vil du høre mere om. Men kort sagt går det ud på, at vi på forskellige måder vil arbejde for, at så mange af DBIs gaveindtægter

ter som muligt betales over pbs. Derved får DBI mere overblik over, hvornår gaverne kommer ind.

Den store gavestigning på 700.000 kroner svarer til en stigning på cirka 12 procent. Når vi tænker på at vi i 2006 havde en gavestigning på 13 procent, må det siges at være ud over det normale. At vores gaveindtægter er steget så meget to år i træk, kan kun skyldes Guds velsignelse og mange venners store offervilje. På forsiden af DBIposten kan du læse mere om, hvorfor DBI fik så godt et økonomisk resultat i 2007.

Tak, at vi også må regne med dig i det nye år, hvor DBI optager et nyt hold studerende på den nye bacheloruddannelse.

Med venlig hilsen
Landssekretær Kurt Dalsgaard

Gaveoversigt 2007

Månedsbudget: 495.342 kr. · Indkomne gaver i december: 1.600.000 kr.
Bagud i forhold til budget pr. 31. december: 201.699 kr.



Mødekalender

Møder og gudstjenester i februar ved studerende og ansatte. Se hvem, der prædiker hvor, på hjemmesiden under mødeaktiviteter.

1. Kvistgård LM, Gym-KFS København
3. Nordvestkirken København
6. Ryslinge LM, Nansensgade LM Kbh.
9. DBIs årsmøde i Ølgod (se omtale)
- 22.-24. LMU Vestsjælland
27. Filipkirken København
28. ELU Blågårdsgade Kbh.

Husk i forbøn

Bed om/for

- de personer, som overvejer at starte på DBIs nye bacheloruddannelse til sommer.
- Andreas Ipsen, som i februar begynder som rejsesekretær for DBI.
- at bibeltro præster må have gode arbejdsvilkår i Folkekirken.

Tak for

- de mange gaver, som DBI har fået i 2007.
- Guds hjælp og velsignelse i året, der er gået.
- at Guds ord virker, når det forkyndes ret.

Malene får noget til tankerne

→ | Malene interesserer sig ikke så meget for, hvad der står over kirkedøren. Hun valgte DBI, fordi der på hjemmesiden står, at DBI bygger på Bibelen.



FOTO: DBI

Interview af landssekretær Kurt Dalsgaard

Malene Hørdum kendte overhovedet ikke DBI, da hun besluttede at starte på den 1-årige TKM-uddannelse i sommers.

"I en annonce i YFC's blad læste jeg om DBIs nye bacheloruddannelse, og da jeg gik ind på DBIs hjemmeside kunne jeg se, at DBI bygger på Bibelen." forklarer Malene, som er 21 år. Hun har hele sit liv kommet i Missionsforbundet i Aalborg, men hun går ikke så meget op i, hvad der står over kirkedøren. Derfor valgte hun den 1-årige uddannelse på DBI.

Arbejder mere med teksterne

"På DBI er der mere salmesang end jeg er vant til. Det er ok! Og man arbejder lidt mere med teksterne end på pinsevækkelsens missions efterskole i Mariager, hvor jeg har gået. Der handlede det om at få en større tro og en oplevelse af, at Gud griber ind. På DBI arbej-

der man lidt mere med teksterne og får lidt mere for tankerne." siger Malene. Undervisningen og samtalerne giver hende en større forståelse af kristendommen og af, hvad vi som kristne bygger på.

Malene synes, der er et godt fællesskab med de andre studerende på DBI, og hun mærker ikke, at hun hører til i en frikirke. Heller ikke i undervisningen føler hun den store forskel i forhold til den trosløse, hun er vokset op med. Hvis der undervises om ting, vi ser forskelligt på, for eksempel dåben, så gør læreren rede for de forskellige syn.

Gratis værelse til en TKM'er

Malene har i undervisningen fået mange ideer til, hvordan man kan møde mennesker med en anden kultur end vores, og hun har fået større respekt og ydmyghed over for andres kultur. Men hun synes det er svært at sætte ord på, hvordan det skal udmønte sig i praksis. Hvad Malene vil bruge sin 1-årige TKM-uddannelse til, ved hun ikke.

Som hun siger: "Det er jo ikke helt mig der, skal bestemme, det skal Gud jo også."

Malene får ingen SU, men en af DBIs venner i København stiller et værelse gratis til rådighed for en TKM-studerende. Derfor kan Malene nøjes med nogle få timers arbejde om ugen.

fakta

- Det første år af TKM-bacheloruddannelsen kan tages selvstændigt som en teologisk basisuddannelse.
- Man får eksamenspapir på uddannelsen.
- Den er velegnet for både unge, efterlønnere og pensionister.
- Den kan bruges som supplement til anden uddannelse hvis man fx skal være missionsnær, eller hvis man bare vil have inspiration til frivilligt kristent arbejde.

Tillidsfuld tilgang til Bibelen

→ | Thomas Søvnald er en af de mange studerende på Det Teologiske Fakultet (TF), der benytter sig af DBIs tilbud om supplerende undervisning i de fag, som udbydes på universitetet. Han har i efteråret fulgt faget Bibelkundskab både på TF og DBI.



FOTO: PRIVAT

Thomas Søvnald (forrest) har tidligere været volontør i Israel.

Interview af stud.theol. Morten Kock Møller

Thomas er 25 år og har boet en del steder i løbet af sit liv på grund af faderens tidligere arbejde som indremissionær. Han føler dog størst tilknytning til Slagelse, hvor familien har boet i 14 år. Før Thomas begyndte på Teologi-uddannelsen, var han et halvt år i Israel. Han var volontør for Den Danske Israelsmission og arbejdede på et handicaphjem. Thomas var allerede inden opholdet i Israel overbevist om, at han ville læse teologi. Opholdet bekræftede ham i, at det var det rigtige. Thomas besøgte flere messianske menigheder i Israel, hvor han oplevede store læreremæssige forskelle. Det gav ham lyst til at lære, hvad sund teologi er.

Indfrie forventninger

Thomas er blevet glædeligt overrasket over, hvor meget teologisk indhold der er allerede på første

semester. Det drukner ikke i sproget hele. I Etik og Religionsfilosofi har han bl.a. beskæftiget sig med spørgsmålet om Guds eksistens, og i Bibelkundskab har han læst meget i de bibelske skrifter. Han synes, det har været udbytterigt at følge undervisningen både på DBI og TF: "Jeg følger undervisningen på både TF og DBI, og jeg synes, de supplerer hinanden godt. På DBI har der været mere fokus på skrifternes indhold end baggrundsstof, og tilgangen til Bibelen er præget af tillid. Det kan f.eks. godt lade sig gøre, at Jesus profeterer."

Vigtigt at komme begge steder

Thomas understreger vigtigheden af, man ikke isolerer sig på DBI, men også færdes på TF: "For at indgå i den teologiske diskussion, må man prøve at forstå, hvorfor folk tænker, som de gør. Det er vigtigt at have kammerater, som ikke tænker på samme måde som en selv." Thomas har ofte oplevet

at gå frustreret fra en time på TF, og når det sker, er det ekstra rart at komme over på DBI, hvor han føler sig hjemme.

fakta

- DBI giver forsat supplerende undervisning til teologistuderende ved Det Teologiske Fakultet i København (TF). Det er den uddannelse Thomas Søvnald går på.
- DBI har tre uddannelser: Den 1-årige TKM. Den 4-årige TKM. Og supplerende undervisning til studerende på TF, som *ikke* går på TKM.
- Undervisningen på den 4-årige TKM er sådan, at mange af fagene også kan bruges af studerende som Thomas, der går på TF. Dermed slår DBI to fluer med et smæk og sparer penge på undervisning.

→ | 24-årige Christian Holmgaard er opvokset i Etiopien, hvor hans forældre virkede som missionærer, og han har derfor nærmest fået kaldet til ydre mission ind med modermælken.

Mission ind med modermælken



FOTO: DBI kristendommen, når den kommer til Afrika, hvad der bliver lagt særlig vægt på, og hvordan den bliver præget af kulturen. Desuden vil Christian ikke afvise en fremtidig præstetjeneste, og derfor er det godt at have en cand.theol. i baghånden.

Forskel på TF og DBI

Christian har lagt mærke til en række forskelle mellem TF og DBI i det ene semester, han hidtil har gået på førstnævnte: "Det har været spændende at høre, hvad man på TF mener om teologiens formål. Det virker, som om den akademiske teologi er et mål i sig selv. Jeg mener derimod, at teologiens opgave er at tjene kirken og ikke blot at stille nysgerrigheden." Derudover nævner han, at afstanden mellem lærer og elev er større end på DBI, hvor man på grund af de mindre hold, snakke i frokost- og kaffepauserne samt muligheden for at besøge dem på deres kontorer får et meget tættere forhold til dem.

Interview af stud.theol. Morten Kock Møller

Han er bachelor i TKM og læser nu videre på Det Teologiske Fakultet (TF), for at blive cand.theol.

Efter opholdet i Etiopien bosatte familien sig i Hanning i Vestjylland, hvor faderen fik præstembede. Christians interesse for teologi blev forøget, da han efter gymnasiet tog på Kristeligt Forbund for Studerendes (KFS) Ledertræningscenter (LTC). Han besluttede at læse teologi, og valget faldt på TKM-uddannelsen. Uddannelsens vægtlægning på teologiens missionale og praktiske aspekt trak frem for universitetets mere teoretiske tilgang.

Lyst til fordybelse

Nogle nyudklækkede TKM'ere vælger at tage til udlandet lige når de har færdiggjort deres uddan-

nelse, men Christian har lyst til at fordybe sig i nogle af de ting, som han har fået en indføring i på bacheloruddannelsen, inden han tager ud som missionær. Derfor har han valgt at fortsætte sit studium på TF. Et af hans interesseområder er afrikansk kirkehistorie. Han synes, det er spændende at undersøge, hvad der sker med

fakta

- De sidste seks år har 22 personer på DBI taget en norsk bachelor i teologi. Christian Holmgaard er en af dem.
- I august startede DBI sin egen 4-årige bacheloruddannelse i teologi og tværkulturel mission (TKM).
- TKM er velegnet for kommende sognepræster, missionærer, sogne-medhjælpere og for forskellige andre kristne tjenester.
- Den 4-årige TKM kan suppleres med kandidatuddannelsen på Det Teologiske Fakultet (TF). Det er den Christian nu går på. Man kan også supplere med Afrikastudier, Asienstudier, Mellemtidstudier, It-studier m.fl.

10 gode råd

→ | Skulle du være blevet træt af at holde gode prædikener og kunne have lyst til at holde en dårlig, følger hermed ti gode råd. Du kan også vende det rundt, læse det bagfra så at sige, og få ti gode råd til den gode prædiken, hvis du skulle være blevet træt af at holde dårlige prædikener.



*Af formand for Evangelisk Luthersk
Netværk, sognepræst Henrik Højlund*

1. Brug ikke meget tid med bøn og bibellæsning i ugens løb

Lad den slags være på et absolut minimum. Læs i det hele taget ikke opbyggelige og teologiske bøger. Sørg også for at begynde på prædikenen i sidste øjeblik, så alle ugens indtryk gennem mødet med mennesker, tildragelser, tv, bøger, film ikke forstyrrer prædikens indhold.

2. Lad alle dine prædikener formes efter et fast mønster

Uanset hvilken tekst, du skal forkynde over, forkynder du altid først lovens afslørende dom over synderen og dernæst evangeliet om syndernes forladelse ved Jesus Kristus.

3. Sørg for, at skyde evangeliet ind foran og efter alt

Efterlad aldrig dig selv og tilhørerne med nogen form for uro i sjælen. Evangeliets trøst skal lægges på til sidst hver gang. Hvis f.eks. teksten består af formåningsord, så husk at understrege, at ingen dybest set kan efterleve det. Ingen må forledes til at tro, at de for alvor skal prøve.

4. Prædik så lidt som muligt fortabelsens mulighed

Og når du gør det, så gør det overfladisk, rutinemæssigt, uden smerte og dirrende alvor. Lad i det hele taget ikke dommedag, Jesu genkomst og det evige liv fylde for meget. Det er jo da livet her og nu, der er det vigtigste.

5. Prædik ikke så meget om Jesus

Der er så meget andet, der er mere interessant og meget lettere for folk at identificere sig med. Det er mere livsnært at tale om menneskelig og åndelig selvudvikling.

Og i den sammenhæng: tal ikke for radikalt om synden og den gamle natur. Det bliver så sort og negativt. Folk har jo i høj grad religiøse og moralske fornemmelser.

6. Lad ikke din forkyndelse præges for meget af det personlige, selvoplevede

Husk – o skræk – de gamle indremissionærers mange sentimentale livshistorier. Brug i det hele taget færrest muligt jordnære eksempler, historier og billeder.

7. Tal så lidt som muligt om Ånden og om Kristus i os

Tal altid om frelsen som noget der

helt og holdent sker udenfor os. Husk: Vores følelser og erfaringer er noget tvivlsomt noget.

8. Prædik som om du læser referatet fra kaninavlerforeningens årsmøde op

Læs din prædiken op tonløst, uden pauser, uden nogen som helst ansats til den naturlige tales varierende rytme, i det hele taget uden nogen form for naturlighed, men snarere lidt messende, med overtydelig udtale af hvert ord, langt fra dit normale sprogleje. Hvis du mangler eksemplets magt, så tænd for radioen på søndage kl. 10 og lyt til ni ud af ti radio-præster.

9. Se for alt i verden ikke op fra papiret

Vær helt afhængig af manuskriptet. Lad endelig ikke tilhørerne mærke din egen personlighed, din egen lidenskab, humor, vrede, sorg, glæde.

10. Brug et sprog og en tankegang, der er langt fra det dagligdags

Enten højsvungent poetisk, sindrigt udtænkt, gerne med brug af sprogets vanskeligere begreber, lige til en prædikenudgivelse, som vil få fine anmeldelser. Eller lige så godt: Kanaans sprog med en helt igennem indforstået kristelig kode, de samme lidt livsfjerne eksempler og vendinger, som forhindrer tilhøreren i at hildes i den misforståelse, at forkyndelsen vil berøre ham i hans konkrete hverdag.

Sange og bønner for Guds folk

→ | I januar besøgte professor Gordon Wenham fra Bristol i England DBI, hvor han underviste om brugen af de bibelske salmer. Her er lidt til dig, der ikke var på januar-kursus.

Af professor, Dr. Gordon Wenham

I tre årtusinder har Salmernes Bog været hjertet i den bibelske gudsyndelse. De blev sunget i Salomos tempel og ved Babylons floder. Efter eksilet blev de sunget i synagogen og i det andet tempel. De første kristne sang dem i kirken. Klostrene var fyldt med klangen af salmer otte gange om dagen. Luther satte musik til dem, mens den reformerte kirke opfordrede til at bede dem. Siden det andet vaterkanerconcil (1962-65) er Salmerne også blevet brugt meget mere i den romersk-katolske liturgi.

Overfladiskhed og fattigdom

Men i de protestantiske kirker (i hvert fald i den engelsktalende verden) er Salmerne blevet mere og mere tilsidesat. De er blevet erstattet af salmer og sange, som er lettere at synge, men som for det meste har en tyndere teologi og er mindre udfordrende. Resultatet heraf er, at tilbedelsen bliver mere overfladisk og fromheden fattigere. Samtidig glider kirken væk fra sin bibelske forankring og er i fare for at blive fejlet væk af moderne, men ikke-kristne idéer. De, der jævnligt synger og beder Salmerne, er i mindre grad i fare for at lide teologisk skibbrud.

Hvorfor læse Salmerne?

Men er der en mere positiv grund til at bede Salmerne? Jeg vil her komme med tre: For det første, Jesus brugte dem. Han brugte

dem i diskussioner med farisæerne (Matt. 21:42 og 22:44). Han brugte dem til at undervise sine disciple (Matt. 13:35). Han sang dem sammen med disciplene ved den sidste nadver. (Mark. 14:26) (Lovsangen på dette tidspunkt i påsken bestod af Sl. 113-118) Han bad dem på korset. "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" er et citat fra Sl. 22:1, mens "Fader, i dine hænder overgiver jeg min ånd" stammer fra Sl. 31:5 (Mark.15:34, Luk. 23:46). Som troende jøde har Jesus sikkert kunnet Salmerne udenad og disse to citater antyder, at han bad sig gennem Salmerne, da han hang på korset.

Den anden grund til at bede Salmerne er, at de er fundamentale for Det Nye Testamente, dets teologi og etik. Salmernes Bog er den mest citerede bog i Det Gamle Testamente. Betydningen af Salmerne ses ikke kun i evangelierne, men også i den måde, Paulus igen og igen henviser til Salmerne, når han i Romerbrevet gør rede for sin forståelse af evangeliet. Rom. 3:10-18; 4:7-8; 8:36; 10:18; 11:9-10; 15:3, 11 er de mest oplagte citater fra Salmerne, men der er også mange kortere allusioner. Ikke bare læser NT Salmerne som hellig skrift, det fortæller os også, at de blev brugt i den kristne gudstjeneste. (1. Kor. 14:26; Kol. 3:16) Desuden skildrer NT faktisk kristne sjæle i Himmelen, der synger Salmerne. (Åb. 15:3-4) Hvis Jesus sang Salmerne, hvis oldkirken bad Salmerne, skulle den moderne kirke så ikke gøre det samme?

En mini-bibel

Athanasius, der er berømt for sit forsvar af Jesu guddommelighed overfor Arius' kætteri, skrev et bemærkelsesværdigt brev, der forklarer, hvorfor Salmerne skulle bedes på alle tidspunkter og i alle situationer. Han mente, at der var noget i dem, der opfyldte alle vores behov. Ligesom Luther mente han, at Salmernes Bog er en mini-bibel, da den opsummerer Israels historie, forudsiger Kristi komme, hans lidelse og hans endelige kongedømme i herligheden. Men Salmerne lærer os ikke bare om kristen teologi. De lærer os, hvordan vi skal bede, både når vi er nedtrykte og når vi er glade, når vi lider eller sejrer.

Athanasius siger: "I salmerne finder du skildret alle din sjæls tilstande, alle dens ændringer, dens op- og nedture, fejl og oprejninger. Hvad dit behov eller problem end er, kan du finde ord i denne bog, der passer dertil, så du ikke kun hører det og fortsætter, men lærer at afhjælpe din sygdom." F.eks. "når du finder dig selv hadet og forfulgt ... pga. din tro på Kristus, så fortvivl ikke og frygt ikke, men ... syng Sl. 31."

"Når du har syndet og derfor er blevet anfægtet og angret og tigger om tilgivelse, har du ord til din bekendelse og anger i Sl. 51." Salme 65 opfylder dit behov, når du har lyst til at lovsynge Gud, og vil du fortælle nogen om opstandelsen, så syng Sl. 66. Når du beder om nåde hos Herren, så pris ham med Sl. 67.



En resurse

For dem, der ikke er vant til at synge og bede Salmer, kan de til at begynde med virke noget forvirrende. Deres sprog og billedverden er ofte fremmed og svært at forstå. I en tid, der vil have

tilfredsstillelse med det samme og hvor alt skal være så let som muligt, har vi en tilbøjelighed til at undgå besværligheder. Men det vil være at gå glip af en af de rigeste resurser, vi har fået i Bibelen, og det vil føre til, at vi og vores

kirker glider længere væk fra det billede af Gud, som han har givet os i disse bønner!

Oversættelse: Rejsesekretær Steen Eskildsen og stud.theol. Martin Haahr Olsen

→ | Hvordan undgår man at ride med på forbrugsbølgen?
 Det giver seks kristne organisationer et bud på.

Hvad der virkelig betyder noget

Af rektor Børge Haahr Andersen

For nogle år siden kørte nogle af vores gode venner på motorvejen over Fyn. Far, mor og tre børn skulle på familiebesøg. Pludselig blev de overrasket af glat føre. Bilen kom i skred, vippede om på taget, og de rutschede hele vejen på hovedet, indtil bilen stod stille. I det store og hele var de uskadede.

Sund eftertanke

Man når at tænke mange tanker i de sekunder, hvor man med hovedet nedad rutscher hen af en motorvej og ikke ved, om man overlever. Det er ikke bilens ridser og kaskoforsikringen, der bekymrer mest. De bekymringer, som før fyldte hovedet, er pludselig ligegyldige. Gud, den nære familie, livets gave, fyldte i et nu hele bevidstheden.

Nu vil jeg ikke ønske for de næsten 7000 abonnenter af DBIposten, at I alle får en sådan halsbrækkende oplevelse. Men selve rystelsen og eftertanken er meget sund. Vi lever i en kultur, som er utrolig optaget af skattelettelser, lønforhøjelser, forbrug, reklamer, tøj, karriere. I lyset af de medmenneskelige værdier, der er knyttet til familie og venner og i lyset af de evige værdier, der er knyttet til Jesus Kristus, er disse værdier af mindre betydning. Men nogle gange skal vi rammes af et ord fra Bibelen eller af en livstruende oplevelse, før vi erkender det.

Set udefra

Kristne fra resten af verden betrag-



ter den vestlige kristenhed som al for materialistisk og selvoptaget. Og man skal ikke læse meget i Bibelen, før man ser, at de har ret. Optagethed af det, vi har eller gerne vil have, er ikke bare et træk ved vores kultur, men også ved os selv.

Derfor er seks kirkelige organisationer gået sammen i et udvalg, hvor vi skal arbejde med, hvordan vi i et rigt og beskyttet land som Danmark forvalter de goder ret, Gud har givet os, og hvordan vi undgår at blive revet med af den bundethed til materielle værdier, som præger vores tid. De seks organisationer er Indre Mission, Luthersk Mission, Evangelisk Luthers Mission, Kristeligt Forbund

for Studerende, Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Institut.

Nye værdier

Et udvalgsarbejde i sig selv kan ikke gøre den store forskel, men kan dog blive et redskab til, at vi får arbejdet grundigt med Guds ord og derved får genopdaget nogle ægte bibelske værdier og får skabt en praksis i overensstemmelse med det. Vores håb og bøn er, at Gud vil ryste os så tilpas grundigt, at vi bliver bedre forvaltere af det, Gud har givet os af penge og materielle værdier. Vi tror, at vi alle har brug for at genopdage og efterleve nogle sunde bibelske principper om, hvad der virkelig betyder noget.

Men først skal jeg lige giftes

→ | Fra den 15. februar hedder DBIs rejsesekretær Andreas Ipsen. DBIposten har taget en snak med ham om jobbet.



FOTO: PRIVAT

Interview af stud.theol. Martin Haahr Olsen

"Det, der for tiden fylder mest i mine tanker, er måske ikke lige mit nye arbejde, men at jeg i starten af februar skal giftes med Johanne." siger DBIs kommende rejsesekretær Andreas Ipsen. Han 24 år, født og opvokset på Bornholm og har sine åndelige rødder i Evangelisk Luthersk Missionsforening.

Ville være brandmand

Men det er nu ikke fordi, Andreas ikke ser frem til sit nye arbejde som rejsesekretær – tværtimod føler han sig utrolig privilegeret over at få mulighed for at rejse rundt i det danske land og bruge tid på at prædike om Jesus. En opgave han har haft i tankerne siden han som lille forlod drømmen om at blive brandmand. Men opgaven er ikke helt ny og fremmed for Andreas, da han

har været kaldet ungdomstaler i Evangelisk Luthersk Missions Unge på Bornholm og er fritidsforkynder i København, hvor han også er kaldet til prædikant i ELU.

Gir' I en skilling?

På spørgsmålet om hvad han egentlig skal lave som rejsesekretær, svarer han: "Jo, jeg kommer til at bruge en hel masse tid på at rejse, men ellers skal jeg primært bruge tiden på det, som jeg godt kan lide og allerhelst vil, nemlig at forkynde; og når jeg nu alligevel er ude at forkynde, så kan jeg jo lige informere lidt om DBI; og når man nu er i gang med det, kan man jo lige spørge om en lille skilling." Det sidste siger han med et smil på læben.

Udover dette vil Andreas' arbejde bestå i at være redaktionssekretær for DBIposten og andet forefaldende arbejde.

Om sit kommende arbejde siger

Andreas videre: "Mit allerstørste ønske er, at Jesus må blive større og jeg selv og tilhørerne blive mindre. Jeg håber også at kunne afspejle dette fra prædikestolen; at det ikke er mig og mine valgte ord og flotte gestikulationer, der får fokus, men at det må være Jesus, der bliver peget på. At jeg må få nåde til at pege væk fra mig selv og hen på Kristus."

Hver ting til sin tid

Efter et år som rejsesekretær regner Andreas med at afslutte sin bachelor i teologi og derefter gå videre på kandidaten. Hvad tiden derefter vil bringe, ved Andreas ikke helt, men han håber at få lov til at forkynde evangeliet i en eller anden sammenhæng.

Men først skal han jo lige giftes!

DBIposten ønsker Guds velsignelse over arbejdet!

Vestjyder samles i Ølgod

→ | Kristne i Vestjylland bakker op om DBIs arbejde og samles til Årsmøde den 9. februar.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Hvad vil det sige, at DBI har lavet en samarbejdsaftale med et universitet i Wales? Hvilke planer har DBIs ledelse for sit arbejde de næste fem år? På hvilken måde ønsker DBI at være en tjener for menigheden? Hvad vil det sige at leve i tro? Det er nogle af de spørgsmål, som vestjyderne kan få svar på ved DBIs Årsmøde lørdag den 9. februar. KGs lillekor har lovet at synge ved mødet og tidligere studerende på DBI, valgmenighedspræst Flemming Mose Lauridsen, vil runde aftenen af med en andagt.

Om dagen samles DBIs styrelse og nogle ansatte til bestyrelses-



Årsmødet 2008 holdes i Ølgod.

møde og fra klokken 19.00 er der så Årsmøde i LMs Hus i Ølgod.

Mange kristne i Vestjylland bakker op om DBIs arbejde og alle er velkommen til Årsmødet. Pro-

gram er sendt til missionshusene i området, men det kan også ses på DBIs hjemmeside www.dbi.edu under Materialer – Foldere.

DBIposten

Redaktion

Landssekr. Kurt Dalsgaard, ansv.
Rejsesekr. Steen Eskildsen, red.sekr.
Stud.theol. Thomas Olofson
Stud.theol. Martin Haahr Olsen
Stud.theol. Morten Koch Møller
Stud.theol. Andreas Ipsen



Frederiksborggade 1B 1.
1360 København K

Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)

Fax: 33136989

Email: dbi@dbi.edu

www.dbi.edu

www.tkm-uddannelsen.dk

Giro 5 21 59 00

Studentertelefon: 33138040

Indlæg sendes til dbi-posten@dbi.edu

DBIposten sendes gratis til interesserede

Design Chr Rahbek Olsen

Tryk Morsø Folkeblad

ISSN 0906-825X

DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Formand Flemming Burgdorf

Rektor Børge Haahr Andersen

Landssekretær Kurt Dalsgaard

Studiekoordinator Nicolai Techow

2008

NYT KATALOG UDE NU!

REJSE **FELIX**

www.felixrejser.dk

75 92 20 22 - fxr@felixrejser.dk

Arv & Testamente

En støtte til bibeltro forkyndelse

Testamenterer du et beløb til DBI, medvirker du til, at vi forsat kan uddanne bibeltro præster, missionærer og forkyndere. En arv til DBI går ubeskåret til dette formål.

Vi yder gratis juridisk bistand ved oprettelse af testamente, hvori DBI er betænkt.

Tak om du vil huske DBI, når du laver testamente.



DOWNLOAD 'DET GODE PROGRAM'

Så kan du automatisk støtte DBI, når du handler i godt 300 e-butikker gennem engodsag.

Se på www.engodsag.dk hvordan du gør.



Frederiksborg Apotek

Slotsgade 26
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 56 00

www.frederiksborg.netapotek.dk

Apoteket har døgnvagt

Et håndslag

aktuel kommentar | Hvis to mennesker på Hjallerup marked giver hinanden et håndslag på en god handel, er det ret vigtigt, de er enige om, hvad de har givet hinanden hånd på.

Af rektor Børge Haahr Andersen

I forbindelse med en præsteindvielse læses fire nøgleafsnit fra det Det Nye Testamente og derefter aflægges man et højtideligt løfte, hvor man siger ja til at virke i troskab mod Bibelen. Som bekræftelse af dette løfte giver man i ni stifter håndslag først til biskoppen og de fire læsere og dernæst til alle tilstedeværende i processionen. I det tiende stift, Viborg Stift, har man indtil videre kun givet håndslag til biskoppen og de fire læsere, men Karsten Nissen besluttede i december måned, at han fremover vil følge de andre biskoppers praksis, fordi den oprindelige praksis kunne opleves diskriminerende af kvindelige præster.

To mod en

Karsten Nissens afgørelse giver efter mit skøn et positivt og to negative signaler. Lad mig starte med det positive. Det er blevet mere tydeligt, at håndslaget entydigt skal forstås som ordinandens bekræftelse af løftet. I generationer har håndslaget også været en fællesskabsmarkering i forhold til de tilstedeværende præster, der har aflagt samme løfte. Denne fællesskabs-

markering giver ikke mening i en læremæssig splittet kirke. Nu er det slået fast, at fremtidige ordinander med deres håndslag til den brede vifte af præster m/k udelukkende bekræfter deres personlige ja til løftet.

Politisk korrekt?

For det andet – de højkirkelige præster, som ud fra deres personlige overbevisning har en stor del af deres identitet i ordinationen, kan ikke pludselig omtolke den gamle kirkelige tolkning af håndslaget. De har med Karsten Nissens afgørelse fået lukket den sidste ventil, der muliggjorde, at de kunne blive præster i Folkekirken. Det er et alvorligt tab for folkekirken, for de højkirkelige præster, der har formået at forene deres kærlighed til den kirkelige tradition med en sund evangelisk forkyndelse, har været en stor rigdom for kirken.

For det tredje – det er svært at befri sig for et indtryk af, at det er folkestemning og mediers foragt for en politisk ukorrekt holdning, der har fået Karsten Nissen til at ændre en hævdvunden praksis i Viborg Stift. Og det er et altid et faresignal, hvis en kristen kirke lader sig styre af folkestemninger.



Maskinel magasinpost
42472

Afsender
Glumsø Portoservice ApS
Fabriksvej 6
9490 Pandrup

månedens citat

Hvert menneskes liv
er et eventyr skrevet
af Guds finger

H.C. Andersen