

DBIposten

06

August 2008

www.dbi.edu



s.03

To gode nyheder

Læs om de nye ansættelser

s.06

Formastelige tedrøkkere

Reportage fra DBIs vigtigste lokale

s.10

Kristus i centrum

Det vi aldrig må miste

→ | I det daglige er der livlig trafik på DBI. Ca. 60 studerende benytter sig af DBIs faciliteter og undervisning. På de næste sider kan du læse meget mere om DBI eller du kan besøge hjemmesiden www.dbi.edu.

Informationsnummer



FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

Indre Mission går med i TKM-uddannelsen

→ | Indre Missions hovedbestyrelse har sagt ja tak til en invitation fra DBI om at være med i samarbejdet om TKM-uddannelsen på DBI.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Siden TKM startede på DBI for syv år siden, har det været en grundtanke, at TKM drives og udvikles i et nært samarbejde med kirken og de missionsorganisationer, som DBIs studenter senere kommer til at gøre tjeneste i.

Hidtil har følgende organisationer været med i TKM-samarbejdet: Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Missionsforening, Dansk Ethioper Mission og Dansk Europa-mission.

Udover de faste medlemmer har nogle organisationer en observatørpost i TKM. Det er: Indre Mission, Kristeligt Forbund for Studerende, Ordet og Israel og Kirkjuliga Heimamissionin på Færøerne.

Indre Mission må præge TKM

Indre Mission har nu valgt at blive fast medlem af TKM-udvalget fra januar 2009. Hvad indebærer et sådant medlemskab? TKM-udvalgets medlemmer er med til at præge og udvikle DBIs 1-årige basisuddannelse og 4-årige bachelordannelse, så de er skræddersyet til de opgaver, som kirken og organisationerne skal bruge medarbejdere til. Derfor er TKM-udvalget høringsinstans i alle væsentlige spørgsmål, når det gælder at forme TKM. Samtidig er det en del af aftalen, at organisationerne skal hjælpe med at rekruttere studerende til DBIs forskellige uddannelsestilbud.

For dem, som er med i TKM-udvalget, er der lavet en kontrakt for



Indre Mission

3 år ad gangen, og i denne kontrakt er det aftalt, hvilket beløb organisationen støtter TKM med. DBI er interesseret i at få endnu flere samarbejdspartnere og har sendt en invitation til en del missionselskaber, som vi endnu ikke har fået svar fra.

Missionærer, præster og mange andre

TKM har de sidste par år fået en bredere målgruppe end tidligere, så den nu også retter sig mod

folk, som vil være "almindelige" sognepræster, sekretærer, bibelskolelærere, missionærer i Danmark, ungdoms- og børnekonsulenter, sognemedhjælpere og lignende. Samtidig har TKM stadig den tværkulturelle profil, som klæder folk på til en opgave i ydre mission. Og det er netop denne tværkulturelle profil, som er særdeles brugbar også for dem, som skal arbejde blandt danskere, der ikke er fortrolige med den kristne tro.

→ | Birgitte Kjær er projektansat til at arbejde med kristendomsformidling til børn og teenagere og Nicolai Techow er blevet fuldtidslærer i NT.

Birgitte Kjær og Nicolai Techow er ansat på DBI



FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

Nicolai Techow og Birgitte Kjær skal fremover styrke DBI med deres faglige kompetence.

Af rektor Børge Haahr Andersen

I sin studietid lavede han en guldprisopgave. I 2004 barslede han med en Ph.D.-afhandling fra Det Teologiske Fakultet. Derefter blev han ansat på DBI som studiekoordinator. Her har han slidt for at virkeliggøre DBIs visioner for en tværkulturel teologiuddannelse, hvor han de sidste par år har stået for det store administrative arbejde med at etablere DBIs egen tværkulturelle teologiuddannelse i samarbejde med University of Wales. Siden 2006 har han samtidig haft en halvtids undervisningsstilling indenfor NT. I foråret søgte han en fuldtidsstilling som adjunkt i faget NT. Han er blevet fagligt vurderet af et bedømmelsesudvalg og kikket efter i sømmene af DBI's forretningsudvalg og styrelse, og alle instanser har samstemmende sagt: Han er den rette mand til

sammen med lektor Torben Kjær at varetage undervisningen i NT. Med stor glæde kan vi derfor præsentere et velkendt navn på DBI, Nicolai Techow, som kommende adjunkt og fuldtidslærer i NT.

Ansættelsen betyder en udvidelse af undervisningsafdelingen med en halv stilling, men på grund af omstruktureringer i supportafdelingen bliver udgiftsstigningen kun på cirka en kvart stilling.

Birgitte Kjær starter 1. august

Det første år af DBIs fireårige bacheloruddannelse kan som bekendt tages selvstændigt og er interessant for en bred målgruppe. Ikke mindst for nuværende og kommende lærerstuderende, lærere, sognemedhjælpere og ansatte i kirkeligt børne- og teenarbejde. En nyansættelse gør det nu muligt fra 2010 at vælge en særlig linje på den etårige uddannelse.

DBI har fra 1. august 2008 projektansat Birgitte Kjær, Frederiksberg. Hun er sognemedhjælper i Emdrup og uddannet lærer og cand. mag. i kristendom og pædagogik. Efter en indledende sonderingsfase de næste 7-8 måneder vil Birgitte Kjær bruge op til halvanden dag om ugen på at udarbejde fagbeskrivelse og senere undervise i faget religionspædagogik med kateketik (kristendomsoplæring) og fagdidaktik (kristendomsundervisning).

Bortset fra nogle beskedne arbejdsudgifter sker projektansættelsen af Birgitte Kjær sådan, at den er udgiftsneutral for DBI. En gammel drøm fra DBIs pionertid om at gøre noget særligt for lærere og pædagoger er hermed ved at gå i opfyldelse.

Birgitte og hendes kommende arbejde vil blive mere udførlig præsenteret i et kommende nummer af DBIposten.

økonomi | 10 frivillige medarbejdere lægger tilsammen mange timers arbejde på DBI.

Gode ideer giver penge

På DBI er vi hele tiden på udkig efter nye måder, hvorpå vi kan få indtægter til DBIs drift. Grundstammen i DBIs indtægter er godt 2000 personer, som hvert år sender gaver til DBI. Men for at opgaven ikke skal virke uoverkommelig for de faste givere, prøver vi på mange måder at få supplerende indtægter.

For det første har vi i foråret ringet til 500 af DBIpostens modtagere og spurgt dem, om de har mulighed for at støtte DBI med gaver. 70 af dem sagde ja, og de har lovet at give 100.000 kroner om året over PBS.

Til september ringer vi til endnu 500 af DBIpostens modtagere, og håber at få det samme opmuntrende svar fra dem.

Kreativitet mærkes i kassen

Som nævnt andet sted i dette blad er Nicolai Techow ansat på fuld tid som NT-lærer og Birgitte Kjær er projektansat med henblik på at fremme kristendomsformidling til børn og teenagere. På grund af for-

skellige kreative løsninger betyder de to ansættelser kun en ganske lille stigning i lønudgifterne.

Det skal også nævnes, at omkring 10 frivillige medarbejdere tilsammen lægger mange gratis timers arbejde på DBI. Det gælder indenfor biblioteket, IT, layout, pedalarbejde, pakning af breve, eksamensvagter osv.

Har du ideer til, hvordan vi kan skaffe de nødvendige indtægter til DBI hører vi meget gerne om dine forslag.

Pr. 30. juni har DBI fået 1.9 mio. kroner i gaver. Det er lidt mindre end sidste år ved denne tid. Resten af året skal vi bruge 4.4 mio. kroner i gaver. Det betyder, at vi skal bruge 400.000 kroner mere resten af året, end sidste år.

Tak, om du vil bede med og bære med, så vi har midler til at ud-danne gode præster, missionærer og forkyndere.

Med venlig hilsen
Landssekretær Kurt Dalsgaard

mødekalender

Møder og gudstjenester i august ved studerende og ansatte. Se hvem, der prædiker hvor, på hjemmesiden under mødeaktiviteter.

- 9. LM missionærkursus i Birkedal
- 13. Fredens og Nazareth Ungdomsgruppe
- 15. SMF årsmøde
- 20. Kibæk IM
- 24. Hejnsvig kirke, Kova valgmenighed i Kolding, Sct. Michaelis Kirke, Øster Snede kirke, Korning kirke, Løsning kirke, Vor Frelser Kirke i Vejle
- 25. Horsens LM, Vejle IMU, Kolding IMU,
- 26. Rødkilde Gymnasium KFS, Gravens IM, Bække IM, Ejstrupholm/Gludsted IMU, Egtved IM, Smidstrup IM, Horsens IMU, Gl. Sole IM, Kragelund IM, Lunderskov IMU
- 27. Lindehøj Kirke, Hedensted IM, Vejen IM, Bredballe IM, Hejnsvig IM
- 28. Erritsø IM, Fredericia IMU, Lindved IM, Brejning IM, Brande IM, Korning IM, Brædstrup IM, Gludsted IM

Gaveoversigt 2008

Månedsbudget: 533.217 kr. · Indkomne gaver i juni: 337.925 kr.

Bagud i forhold til budget pr. 30. juni: 1.320.432 kr.



DBI – vejen til mange muligheder

→ | DBI giver udrustning til mange forskellige tjenester. DBIposten har talt med Anette og Jóannis, som begge har gjort brug af DBI.



FOTOS: DANSK BIBEL-INSTITUT

Både Anette og Jóannis er glade for deres tid på DBI.

Af stud.theol. Mette Stidsen

Fra TKM til Mellemøststudier

"TKM opmuntrede mig til tværkulturelt arbejde." Sådan fortæller Anette Kjær Lassen om, hvad hun særligt fik med fra sin tid som studerende på DBIs bacheloruddannelse i Teologi og Tværkulturel Mission (TKM). Under uddannelsen blev hun engageret i forskelligt tværkulturelt arbejde, blandt andet i en børneklub på Nørrebro i København, som har stor kontakt til muslimske børn. Og i det spor er hun fortsat. Anette begyndte på TKM-uddannelsen i 2002 og regnede kun med at læse det første år, som man kan tage selvstændigt. Hun ønskede at forbedre sin bibelkundskab, men hendes interesse blev vakt yderligere, og hun endte med at tage hele bacheloruddannelsen. I dag er hun ved at lægge sidste hånd på sit speciale og afslutter dermed sin kandidatoverbygning i Mel-

lemøststudier. Det er en overbygning, som TKM-uddannelsen giver direkte adgang til, og en kombination som har givet hende en utrolig relevant og brugbar uddannelse med mange jobmuligheder, både i Danmark og i udlandet. I kirkeligt regi ønsker mange i dag at have et tværkulturelt fokus og ansætter folk til netop dette. "De seneste år er Mellemøsten kommet hertil," fortæller Anette. "Det giver os mange nye muligheder for at nå de såkaldt lukkede lande. Så længe vi bliver ved at få udlændinge hertil, er uddannelsen meget nyttig."

DBI var med til at udruste til tjeneste

I Emdrup Kirke i København arbejder Jóannis Fonsdal som præst. I 1994 begyndte han sin uddannelse i teologi på det Teologiske Fakultet i København og havde gennem sin studietid en stor tilknytning til DBI. I dag oplever han, at det, han fik med herfra, har været med til at præge ham og har givet en god

udrustning til den tjeneste, han nu står i.

"Min teologi er blevet bevaret og formet gennem mit engagement på DBI," fortæller Jóannis. "Teologi er et studie, som indeholder mange afgørende livsspørgsmål, og gennem undervisning og samtaler på DBI oplevede jeg at komme frem til mange konklusioner på disse spørgsmål."

På DBI benyttede Jóannis tilbud om supplerende undervisning. Her kunne han få undervisning, som lagde sig op af det, han skulle gennem på universitetet, men kunne også tage praktiske fag som prædikenlære og sjælesorg, som ikke fylder så meget i den almindelige uddannelse i teologi. "En af DBIs fordele er, at DBI er meget målrettet imod at udruste mennesker til en senere tjeneste," fortæller Jóannis. "Desuden fik jeg belyst pensum med en anden projektør end den, man møder på universitetet, idet DBI fastholder tilliden til Bibelen som Guds ord."

Når batteriet er i bund

→ | Kaffestuen kan med god ret kaldes DBIs oplader. Det er til denne kraftkilde studenter, lærere, kontordamer, landssekretær og rektor søger, når batteriet er i bund og trænger til at blive ladet op på ny.

Af stud.theol. Morten Kock Møller

I kaffestuen foregår der mange ting, som kan hjælpe en uninspiret sjæl og et træt eller brødflovt legeme. Mange af de koffeinafhængige starter deres dag her med en kop velbrygget kaffe. De formastede tedrøkkere forsøger at skjule deres last, så de ikke risikerer at blive ekskommunikeret af et ellers kaffeslubrende fællesskab. Derfor bevæger de sig kun ud i køkkenet, når de har sikret sig, at området er tomt, og de sniger sig hurtigt ud af stuen igen (men nærværende skribent har nu alligevel grebet en lektor og nogle studenter på fersk gerning op til flere gange).

Styrkende frokost

Ved frokosttid summer der af aktivitet i den vestlige del af stuen. Madklubberne finder deres madvarer frem fra køleskabene, andre tager madpakken op af tasken og giver sig til at spise og konversere på livet løs. Emnerne for samtalerne kan være alt fra dybsindige teologiske spørgsmål om Kristi to naturer til det bornholmske Nyker-rugbrøds velsignelser. Åndelig føde bliver også indtaget i frokostpausen. Der bliver hver dag læst en bibeltekst og bedt en bøn for dagen og det, som ligger folk på sinde. Hver onsdag taler en af lærerne om den kommende søndags prædiketekst.

Snold og hygge

I kaffestuens østlige del finder man årsagen til mange DBI-studenters (og muligvis også læreres?)



FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

I DBIs kaffestue tankes der ny energi i form af kaffe og slik.

skrantende økonomi og overskydende kilo legemsvægt: Slikskabet. Her finder man alt, hvad den søde tand kan begære, undtagen når det er tomt. Det sker nemlig en gang imellem, når de stakkels slikbestyrere ikke kan følge med den store efterspørgsel. I denne del af stuen er der også et dartspil (så det gælder om at passe på!) og to computere. På sidstnævnte bliver der ofte set film på "youtube" og højdepunkter fra de seneste fodboldkampe ledsaget af høje

latterbrøl og kommentarer fra de tilstedeværende. Fodbold spiller en stor rolle på DBI og er selvfølgelig nok kilde til mobning. Hån og latterliggørelse rammer den, hvis favorithold klarer sig dårligt.

Kaffestuen er altså et fornøjeligt sted. Uden den ville DBI slet ikke være det samme. På en rejse til København burde et besøg her være en obligatorisk del af programmet for DBIs venner. Man er altid velkommen til at komme et smut forbi.

→ | Deres kritiske sans bliver skærpet gennem gruppens arbejde.

Vi sætter os ned, og så går vi amok



FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

Christian, Jakob, Anders og Filip er fælles om både studier og mad.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

På DBI findes der forskellige læsegrupper blandt de studerende. Jeg har spurgt Filip, hvad en læsegruppe er, og han svarer: "Vi sætter os bare ned, og så går vi amok". Da jeg frygter, at læseren stadig ikke har forstået, hvad en læsegruppe er, forsøger jeg at få det uddybet.

De holder modet oppe

Gruppen består af Filip, Anders, Jakob og Christian, som er mellem 24 og 33 år. De mener, at en læsegruppe er særlig velegnet, når man læser sprog, fx græsk og latin. Deres gruppe mødes hver dag på DBI klokken 9.00 til 15.30. De går til undervisning sammen, de forbereder sig sammen, de spiser sammen, de holder pauser sammen – og tager indimellem et spil dart eller et spil på computeren.

Når de forbereder sig, skiftes de til at læse et afsnit, teksten analyseres, og man stiller spørgsmål til hinanden og skiftes til at slå op i ordbøger og lignende. Deres kritiske sans bliver skærpet gennem gruppens arbejde, og der stilles flere spørgsmål til teksten, end hvis man forbereder sig alene.

"Forberedelsen går hurtigere, og vi holder mødet oppe sammen", siger gruppen samstemmende. Anders tror, han aldrig var kommet igennem latin alene. Filip tror, han ellers ville holde kaffepause hele tiden. Christian synes, det er sjovere at læse sammen. Og Jakob oplever, det tager en del af arbejdspresset.

Så skændes de igen

De fire gutter er samlet cirka 30 timer om ugen i læsegruppen. Halvdelen af tiden går til undervisning fortrinsvis på Det Teologiske Fakultet (TF) men også med undervisning på DBI. Resten af tiden

forbereder de sig i gruppen. Læsegruppen har også en madklub. "Vi er enige om, at vi burde have en sund madklub, men det har vi ikke", siger de, og straks er de inde i et skænderi om, hvem af dem, der køber den usunde mad. Én køber for meget smør og en anden køber pålæg med for høj fedtprocent. "Jeg er med i madklubben, fordi det er nemmest, ikke fordi det er sjovt at spise sammen med de andre", siger Anders med sin vanlige nordjyske humor. Filip, som er fra Vanløse, vrænger, at han er i gruppe med 3 jyder, som endnu ikke er blevet integreret i København. De fire er meget forskellige, men én ting er de enige om: De supplerer hinanden godt både fagligt og socialt. De studerer alle på Det Teologiske Fakultet (TF) for at blive cand. theol. På TF kaldes de nordmændene, fordi de har taget den norske TKM-bacheloruddannelse på DBI.

DBIs ansatte og styrelse

→ | DBI har i alt 19 ansatte, fordelt på undervisere og administrativt personale.



Børge Haahr Andersen
Rektor, cand.theol., lærer i praktisk teologi



Torben Kjær
Lektor, cand.theol.
Underviser i Ny Testamente



Jens Bruun Kofoed
Lektor, Ph.D.
Underviser i Gammel Testamente



Kristian Mogensen
Master i teologi, Missionslærer



Nicolai Winther-Nielsen
Lektor, teol.dr.
Underviser i Gammel Testamente



Jakob Olsen
Adjunkt, Ph.D.
Underviser i systematisk teologi



Jørn Henrik Olsen
Ekstern lektor, Ph.D.



Peter Olsen
Cand.theol., Ph.d.-studerende



Carsten Elmelund Petersen
Lektor, Ph.D.
Underviser i systematisk teologi



Finn Aa. Rønne
Lektor, Dr.theol., underviser i kirke- og missionshistorie



Nicolai Techow
Adjunkt, Ph.D.
Underviser i Ny Testamente



Birgitte Kjær
Cand.mag. i kristendom og pædagogik, lærer i kateketik



Kurt Dalsgaard
Landssekretær



Kirsten Hansen
Økonomifuldægtig



Dorte Klein
Kontorfuldmægtig



Svend Aage Paulsen
Fritidsrejsesekretær



Martin Holm Bangsø
Cand.theol., Studiekoordinator, IT-ansvarlig og pedel



Andreas Kammergaard Ipsen
Rejsesekretær



Peter Rahbek
Stud.theol., bibliotekar og bogsælger

→ | DBIs styrelse er selvsupplerende og består af 11-17 personer.
Lige nu har styrelsen 15 medlemmer.

Flemming Burgdorf, formand
Sognepræst, Vang, Thisted

Christian Jensen
Civilingeniør, Skærbæk

Per Kofoed Munch
Sognepræst, Nyker

Jørgen Sejergaard, næstformand
Sognepræst, Kokkedal

Karsten Christensen
Sognepræst, Harboøre

Thomas Gudbergsen
Stud.theol.

Bergur Debes Joensen
Sognepræst, Argir, Færøerne

Erik Sigh
Civilingeniør, Birkerød

Torben Winther
Direktør, Gentofte

Bent Lind
Overlæge, Hvidovre

Jens Jørgen Rasmussen
Sognepræst, Hasle

Uffe Kronborg
Sognepræst, Stamsund, Norge

Carsten Espersen
Stud.theol. København

Knud Erik Bräuner
Sognepræst, Greve

Peter Funch Kofod
Observatør udpeget af LM

→ | I forbindelse med opsigelsen af mit embede i Melby og ansættelse som valgmenighedspræst blev jeg spurgt, om jeg med to ord kunne sige, hvad jeg mente, var det centrale i den kristne tro. Mit svar var: "Kristi sonoffer".

Kristus i centrum



ILLUSTRATION: CHR. RAHBEK OLSEN

Af valgmenighedspræst Olafur Felix Olafsson

Dette er selve kernen i evangeliet, ja selve evangeliet. Mennesket kan ikke frelse sig selv, fordi det er fordømt til fjendskab med Gud og derfor står under hans vrede.

Men det mennesket ikke kan, det gjorde Gud selv. Selv den almægtige Gud kan ikke uden videre tilgive synd ved blot lukke øjnene for den, hvilket kan virke ukærligt af Gud og anstødeligt for den naturlige tanke. Men Gud kan ikke fornægte sig selv, sin hellighed

og retfærdighed. Derfor stiger Gud ned til os i vor fortabthed og bliver menneske, tager vor synd på sig, så vejen bliver fri, og mennesket nu kan vende tilbage til Gud. Det, som tidligere skilte os fra Gud, skiller os ikke fra ham længere. Forsoningen er fuldbragt

på Golgata en gang for altid og behøver ingen gentagelse eller tilføjelse. På grund af sin søns, Jesu Kristi, sonoffer, giver Faderen os den nye retfærdighed og frikender os i dommen.

Forsonet og alligevel indbudt til forsoning

I år 30 indtraf den afgørende forandring, da Gud forsonede verden med sig selv i Jesus Kristus.

Freden er oprettet. Dette bliver af en del teologer opfattet sådan, at hele menneskeheden en gang for alle er blevet objektivt forløst og samtidigt befriet fra den evige dom. Fortabelsens mulighed er afskaffet, ingen behøver længere at frygte, for vi er jo alle forsonet. Den eneste forskel består nu i, at nogle mennesker allerede ved dette, mens andre ikke ved det. For deres skyld, som ikke ved dette, bør vi drive mission. Vi bør fortælle dem, hvad de allerede har og er, men ikke kender til. Ifølge denne opfattelse reduceres den kristne forkyndelse og mission til blot at være en kundskabsformidling og ikke en frelsesformidling.

Men det er ikke, hvad Guds ord siger i bl.a. 2 Kor 5,17-21 og 6,1-4a. Guds frelsesværk på Golgata må følges op af forlignelses tjeneste, d.v.s. tjenesten til at forkynde og formidle budskabet om forsoning, så den personligt kan modtages af den, som hører det. Derfor siger Paulus: "Lad jer forlige med Gud!". At opfordre til at lade sig forlige må betyde, at de endnu er uforligt.

Gennem forkyndelsen tilsiges

selve forsoningen os, når vi modtager ordet i tro. Det er både et spørgsmål om at lade sig frelse og aktivt at rive frelsen til sig (Matt 11,12). Uden disse to former for tilegnelse bliver den forsoning, som blev fuldbyrdet en gang for altid, ufuldstændig. Ufuldstændig i den betydning, at den ikke kommer til udfoldelse hos den enkelte. Dette forudsætter altså, at det også efter Golgata er muligt at gå fortabt. Selv en så vidunderlig sætning som Joh 3,16 "For således elskede Gud verden", tilføjes en betingelse: "for at enhver, som tror på ham". Derfor er forkyndelsen af korset ikke blot en informerende nyhedsformidling, men et budskab, der i sig selv bringer frelse hos dem, som tager imod i tro.

Kristi sonoffer grundlaget i al kristen mission

Da overleveringen af dette budskab er af afgørende betydning, trænger det også til villige budbærere, som har fået den nødvendige indsigt og myndighed. Det behøver, som Paulus udtrykker det, "udsendinge i Kristi sted", som med hele deres liv er forpligtet på denne tjeneste. Forbilledet er den gammelorientalske budbringertjeneste, hvor budbringeren optrådte som selve den person, der havde sendt ham. Det betyder, at den, som indsættes i forlignstjenesten, får fuldmagt til at tilsige syndernes forladelse (Joh. 20,21-23). Mennesker kan ikke tilgive synd. Kun Gud kan gøre det. Men i forkyndertjenesten er Gud tilstede. Han virker igennem sine arbejdere.

Derfor hedder det: "Vi beder på Kristi vegne!".

Frelsens tid – nu

I det øjeblik tilbuddet gives til tilhøreren og bliver forstået af ham, afgøres hans evige skæbne. "I nådens tid bønholder jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg dig. Se, nu er det den nåderige tid, se, nu er det frelsens dag!" (2 Kor 6,2). Frelsen har sine bestemte tider, hvor den er tilgængelig – efter Guds kald. Hvis ikke den modtages i tro, er ikke kun apostelens arbejde, men til og med Kristi fuldbragte værk for disse mennesker forgæves (2 Kor 6,1).

Til slut vil jeg derfor gerne stille dig og mig det spørgsmål, om vi som teologer tager denne del af vort embede alvorligt nok? Er vi os bevidste, at forkyndelsen af Kristi sonoffer er kernen i vor udsendelse og opgave? Og er vi os bevidste, at det udelukkende er dét, vi har at tilbyde mennesker – Kristus som sonoffer, som svar på spørgsmålet om "hvordan jeg, som har forbrudt mig, kan finde en nådig Gud"? Hvis vi virkelig havde dette klart for os, ville kirken næppe have været så optaget med alle mulige aktiviteter, som gør, at der i dag næsten ikke bliver tid til det, som er vor egentlige opgave.

Må Gud give os, som har fået Ordet betroet, at følge Paulus' formaning, hvor han siger: "Vi driver jo ikke som alle de andre handel med Guds ord, men taler renfærdigt på Guds vegne, for Guds ansigt i Kristus" (2 Kor 2,17).

Gud vil mission

→ | Mission var helt centralt i Jesu liv, og derfor er det også centralt for os.



Af sognepræst Per Munch

Mission forbindes ofte med missionsbefalingen, hvor Jesus befaler sin kirke at gå ud i al verden og gøre alle folkeslag til hans disciple ved at døbe og lære. Men Jesu liv var helt fra begyndelsen bestemt

af mission. Endnu før Jesus havde lært at gå, lød missionens ord over hans liv. Da Josef og Maria bragte barnet Jesus til templet, skete der noget, som er værd at lægge mærke til.

Helligånden varsler mission

Der var i Jerusalem en mand, som

hed Simeon. Han beskrives som retfærdig og from, og han ventede Israels trøst. Og Helligånden havde gjort det klart for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Da Josef og Maria kommer op til templet med barnet Jesus på sin arme, så tog Simeon barnet i sine arme og lovprieste

Gud: *"Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk: Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel"* (Luk 2,29-32).

Simeon ventede Israels trøst

Nu var trøsteren kommet, han som skulle bringe trøst til Israel. Simeon læste og kendte Det gamle Testamente, og gennem hele Skriften hører vi om, hvordan Gud trøstede sit folk. "Trøst mit folk, trøst det! siger jeres Gud." (Es 40,1).

Utallige mennesker har fulgt i Simeons spor og aflagt vidnesbyrder om, at Jesus virkelig er den, som trøster. Når livet går mig på, og jeg har begået den ene dumhed efter den anden, hvilken trøst er det så ikke at komme til Jesus. Udtrykt med salmedigteren Brorsons ord: "Jesus os til trøst og gavn" (DDS 59).

Simeon ventede Israels trøst, og med barnet i sine arme udbrød han: "Mine øjne har set din frelse", og bemærk! "som du har beredt for alle folk." Israels trøst rækker videre ud til alle folkeslag.

Salme 23 kaldes hyrdesalmen, og den forener Guds folk ud over hele jorden. Midt i denne salme står der: "Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst" (Sl 23,4).

Evangeliet er fyldt af mission

Mission betyder sendelse. Gud sendte sin søn. Det er mission. Gud sender stadig dette budskab

til os alle ud over hele jorden. Lad det lyde, lad det klinge, ja lad det prædikes: Frelseren er født. Gud vil mission, for Gud er missionsk. Der hvor evangeliet er, der er mission.

Et af de navne, som Jesus bærer, er Immanuel. Gud gav ham det navn, og det betyder: "Gud med os". Gud er ikke fjern, men han er nær. Han er nær for at løskøbe os. Simeon taler åbent om barnets fremtid: "Se", siger han, "dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges." (Luk 2,34).

Jesus er en anstødssten. Der står strid om hans person - en strid, der deler menneskene i to lejre: For eller imod. For nogle er han til fald, ja til anstød. De mætte og tilfredse mener ikke, at de har brug for Jesus. De træder i farisæernes og gudsfornægternes spor. Men Jesus er også bestemt til oprejsning. Og Jesus kommer netop til de fattige og mislykkede og rejser dem op.

Simeon har noget vigtigt at lære os. Han nåede kun at se lidt af Guds frelse, og alligevel var det nok til at fylde ham med glæde og håb. Han talte med glæde om Jesus, som giver håb. Det er mission.

Mine øjne har set din frelse

Simeon levede med Gud i hverdagen, og han så Guds frelse. Guds Ånd gjorde skrifterne levende for ham, og han så Lyset. Verdens Lys! Det lys som skal bringes ud til hele verden.

Jeg har valgt at dvæle ved begyndelsen af Jesu liv på jorden for at

understrege, at hele Jesu liv var præget af mission. Han var sendt af Gud, og selv sendte han sine disciple ud. Jesus gik omkring og opsøgte de fortabte. Meget ramrende siges det om Jesus: "I den usleste mand eller kvinde så han perlen så kosteligt skinne" (DDS 98 v.3). Evangeliet er for alle, derfor skal det også forkyndes for alle.

I en af de store missionsalmer beder vi:

Giv Jesus mig dit frelsersind for slægtens sorg og harm!

Luk mig i dine smerter ind og gør mig stærk og varm!

Hjælp mig at skue med dit blik hvert folk som liv og grænser fik, og bære verdens nød og skam med blikket vendt mod dig Guds Lam, til døden tro, tålmodig stærk og fro! (DDS 361).

Jesus har betalt vores gæld

Menneskets største behov er ikke underholdning og materielle goder, men frelse. Derfor sendte Gud sin Søn, Jesus, til denne verden med tilgivelse og oprejsning. For hver enkelt af os på denne jord gælder det, at Jesus har gjort fyldest for alle vore synder. På sit legeme bar han selv vores synder op på korset (1 Pet 2,24), og så betalte han - med sit blod - for alle vores overtrædelser. Gud vil, at det skal prædikes ud over hele verden. Endnu engang må jeg bede til Gud: "Hjælp mig at skue med dit blik". Må jeg se verden, ja må jeg se min næste sådan som du, Gud, ser ham eller hende.

DBIposten

Redaktion

Landsekr. Kurt Dalsgaard, ansv.
 Rejsesekr. Andreas Ipsen, red.sekr.
 Stud.theol. Morten Koch Møller
 Stud.theol. Martin Haahr Olsen
 Stud.theol. Mette Stidsen
 Stud.theol. Thomas Søvnald

Indlæg sendes til dbi-posten@dbi.edu
 DBIposten sendes gratis til interesserede

Design Chr Rahbek Olsen
 Tryk Morsø Folkeblad
 ISSN 0906-825X



Frederiksborggade 1B 1.
 1360 København K

Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)
 Fax: 33136989
 Email: dbi@dbi.edu
www.dbi.edu
www.tkm-uddannelsen.dk
 Giro 5 21 59 00
 Studentertelefon: 33138040

DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

husk i forbøn

Bed om/for

- At DBI må kunne fortsætte kampen i det danske kirkeliv.
- Mange nye studenter på DBI til september.
- DBIs informationstur til Trekantområdet.

Tak for

- Alle dem, som gennem tiden har gjort brug af DBI.
- Nicolai Techow og Birgitte Kjær, der er blevet ansat på DBI.
- At også Indre Mission er gået med i samarbejdet om TKM.

BIBELSKE REJSER

Israel - TemaTour	31.8, 10 dage
Grækenland - i Paulus' fodspor	10.9, 9 dage
Israel - klassisk rundrejse FÅ PLADSER!	12.9, 10 dage
Israel - klassisk minirundrejse	13.9, 8 dage
Iran - stor rundrejse	7.10, 15 dage
Tyrkiet i Paulus' fodspor	11.10, 9 dage
Israel - Løvhyttefestrejse	12.10, 9 dage
Grækenland fra nord til syd	20.10, 11 dage
Israel - klassisk rundrejse	26.10, 10 dage

For yderligere information og bestilling, kontakt:

75 92 20 22
 fxr@felixrejser.dk
 www.felixrejser.dk



STØT DBI NÅR DU TALER I TELEFON

Støt Dansk Bibel-Institut mens du snakker med vennerne – uden at det koster dig en krone!

ENGODSAG.DK gør det muligt for dig at tale i mobiltelefon, samtidig med at du støtter DBI. Snak løs med vennerne, kæresten og familien – jo mere du taler, jo større donation går der til DBI.

Alt hvad du skal gøre, er at gå ind på www.cbb.dk – klik på "Services" i øverste bjælke – klik derefter på "Støt ENGODSAG.dk" i menuen til venstre. Så kan du læse mere om, hvordan CBB-mobil støtter DBI med 6 kroner, hver gang du bruger 100 kroner. Der er allerede 34 personer, som har valgt at støtte DBI på den måde.

Der er stadig plads på den 1-årige basisuddannelse på TKM

På uddannelsen lærer du om Gammel Testamente, Ny Testamente, dogmatik, etik og livstolkning, religion, kulturforståelse, teologi- og missionshistorie og missionsteori. Du får eksamensbevis på uddannelsen (Certificate of Higher Education). Uddannelsen egner sig både til dig, som er ung, efterløkker eller pensionist, og den er et ideelt supplement, hvis du er engageret i formidling af evangeliet enten det er i fritiden eller i et fuldtidsarbejde.

Uddannelsen kan også tages på deltid, og man kan også tage enkeltfag.

Udvidet ansøgningsfrist til midt i august.

Ansøgningskema og oplysninger på www.dbi.edu



... og smile ad sin død

K. Scott Oliphint og
Sinclair B. Ferguson

Kan man virkelig smile ad sin død? - Ifølge denne bogs forfattere: Ja!

Mange tænker på døden med en lille frygt indvendig. Denne bog giver sand bibelsk hjælp til at gå døden i møde uden frygt.

En bog for alle, der skal dø!

97 sider – kr. 128,-

 **Logos**
media



Den bedrageriske dronning

Klummer 1994-2007

Jens Ole Christensen

"Veloplagte, aktuelle og vedkommende tekster, som insisterer på at tage både den nutidige virkelighed og den bibelske sandhed alvorligt, så de mødes og fastholdes i et og samme billede. Et godt bidrag til kristen tænkning i mødet med tidens udfordringer."

Henrik Nymann Eriksen,
højskoleforstander

184 sider – kr. 148,-

Telefon 4820 7690
logosmedia@d1m.dk
www.logosmedia.dk



Frederiksborg Apotek

Slotsgade 26
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 56 00

www.frederiksborg.netapotek.dk

Apoteket har døgnvagt

Skal kampen afblæses?

aktuel kommentar | DBIs kamp er stadig højaktuel, også selvom tiden har ændret sig siden starten i 1972.

*Af formand for DBI,
sognepræst Flemming Burgdorf*

DBI blev til ved hårdt arbejde og sej kamp i begyndelsen af 70'erne. Det var begrænset, hvor mange der på den teologiske front i Danmark spæde DBI en lang levetid. Det var i de flestes øjne et håbløst, ja, dødfødt projekt. Men kritikerne er blevet gjort til skamme. Nu, 36 år efter, ekspanderer DBI stadigvæk! Det sker ikke uden sværdslag, dersom instituttet skal være tro imod sit kald og egne vedtægter.

Fast grund under fødderne

Der er nogen, der mener, at vi nu godt kan indstille kampen omkring Guds ord, for nu er det andre ting, det drejer sig om. Der er andre ting på den aktuelle dagsorden, der findes vigtigere. Vel er tiden og trenden en anden i dag end dengang i 70'erne. Der er dukket mange nye ting op på den teologiske arena siden da.

Det er sandt nok. Men kampen omkring Bibelen som Guds ord er stadigvæk lige aktuel. Jeg tror, at den kamp skal udkæmpes af hver eneste generation af kristne. De nye, unge kristne, der uddanner sig til en tjeneste i menighederne, skal bibelsynsmæssigt tilkæmpe sig fast grund under fødderne. Den kamp er fundamental vigtig. Der skal ikke kun kæmpes. Der skal samtidig bygges på Guds rige. Derfor lever vi - som dem i det gamle Israel - med sværd i den ene hånd og murske i den anden.

Der er i dag blandt nogle kristne en tendens til en defensiv og for mig at se alt for irenisk holdning. Det er klart, at ikke alle har nådegaver og evner til at stå i front i den kamp, som stadigvæk skal kæmpes, men det betyder ikke, at kampen så må afblæses. Jeg er overbevist om, at den væsentligste grund til den uhyggelige afkristning af vort land for en væsentlig del skyldes, at vi

har forladt det bibelske grundlag. Vi er blevet fremmede for Guds ord - og dermed ukampdygtige og fremmede for det virkelige liv med de sande værdier.

Kærlighedens vold

Derfor må Bibelen frem igen! Ved gudstjenester/møder og ikke mindst derhjemme ved køkkenbordet. Det er der, hjemme i hverdagen, kampen står, vindes eller tabes.

Det betyder ikke, at vi nu skal til at være hårde, hovmodige og selvsikre, tværtimod! Vi skal kæmpe med åben pande, være milde og elske vore modstandere, som Jesus også er død for. Det er 'kærlighedens vold', som Augustin talte om. "Mod kærlighedens vold formår hadet intet", sagde han. Det er det apologetiske arbejde, som vi aldrig må opgive, men bestandig øve os i - i stadig tak til Gud!

månedens citat

Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok lidt forpustet, men får en langt bedre udsigt.

Ingrid Bergman