

s.03

Pejlemærker
DBI har lavet målsætninger**MÅLSÆTNING**
2008-2013

s.07

Verdensfjern forskning
- nej tak!

s.12

Kierkegaards kærlighed
Interview med Jakob Olsen

→ | Indtil videre er fem nye studenter optaget på den etårige TKM-uddannelse og flere er måske på vej.

University of Wales' københavnske afdeling, DBI

Af rektor Børge Haahr Andersen

Status først i august er, at otte studenter er overgået til at være studerende på andet og tredje år på University of Wales' københavnske afdeling på Dansk Bibel-Institut. Som nævnt på hjemmesiden har vi valgt udelukkende at starte et 1-årigt hold fra september. I skrivende stund er fem personer blevet optaget, men flere er måske på vej. Hvor mange nye teologistuderende på det teologiske fakultet, der vil gøre brug af DBIs supplerende undervisningstilbud, ved vi først efter 1. september.

Vi vil fortsat arbejde på at få uddannelsen gjort kendt for vores bagland og for kommende studerende. Vi håber også, vi får et gennembrud i vores forhandlinger om SU til DBI og Menighedsfakultetet, eller at vi på anden vis kan tilbyde DBI-studerende lige vilkår med andre studerende.

På de følgende sider offentliggør vi nogle af vores fremtidsvisioner



FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

for de næste fem år, og vi glæder os til at høre vores baglands respons på det

Du kan stadig nå at melde dig til den etårige uddannelse.

Pas godt på dem

→ | Et stort antal kandidater med tilknytning til DBI er blevet færdige i det forgangne år. Nu kommer de ud til jer i forskellige tjenester, så vi håber, I vil tage jer godt af dem.

FOTOS: DANSK BIBEL-INSTITUT



Steen Eskildsen

Arbejder som børnekonsulent i Danmarks Folkekirkelige Søndags-skoler.



Derhard Olsen

Har færdiggjort pastoralseminariet og søger nu embede.



Daniel Burgdorf

Ansæt på Luthersk Missions Høj-skole indtil sommeren 2009.



Troels Toft

Ansøger om at få arbejde med bibeloversættelse i Wycliffe.



Lars Frederiksen

Søger arbejde.



René Sølvsten Nissen

Rejser til Tanzania for at fungere som daglig leder af LM's litteraturarbejde i landet.



Simon Olesen

Tager på Pastoralseminariet dette efterår.



Jørgen Bonde

Er indtil videre engageret i frivilligt arbejde i Vigerslev Kirke og Nikolajtjenesten.



David Mandix Carlsen

Er kommunikationschef i Luthersk Mission og redaktør af Tro og Mission.



Thomas Olufson

Er ansat i Bethesdas Boghandel i København.

→ | På de følgende sider kan du læse om DBIs målsætning frem til år 2013.

MÅLSÆTNING
2008-2013

Tydeligt mål med pejlemærker undervejs

Interview ved landssekretær Kurt Dalsgaard

Det sidste års tid har et udvalg under DBIs styrelse arbejdet med at formulere en målsætning for DBIs samlede arbejde de næste fem år. Torben Winther, som er medlem af DBIs styrelse, har været aktiv i udvalget. Han er til daglig direktør i WIN Consulting og er samtidig konsulent i Danmarks Eksportråd, som er en del af Udenrigsministeriet. Torben er cand. merc. og har i mange år været leder i forskellige virksomheder, hvor han har været med til at sætte mål for virksomheden.

Hvorfor skal en organisation som DBI have en målsætning? Dertil svarer Torben Winther:

"I en lille organisation som vores er det særligt vigtigt, at vi alle – både internt på DBI men også i DBIs bagland – har det samme fokuspunkt, så vi målrettet bruger de få midler, vi har, og at alle er enige om, hvor vi vil hen".

Mod samme mål

Torben Winther forklarer, at en målsætning skal være så operationel som mulig, så den kan bruges som pejlemærke i hverdagen. Og så skal den være realistisk. Hvis målsætningen bare er bygget op af ukonkrete drømme, kan hver enkelt lægge det indhold i den, som man selv synes, og så bliver kræfterne ikke samlet i et fælles projekt frem mod det samme mål.

Når målsætningen skal være målbar, er det, for at vi kan tjekke, om vi er på ret vej. Torben



FOTO: CHR. RAHBEK OLSEN

Winther bruger et billede, som afslører, at han tidligere var marketingsdirektør i DFDS Seaways: "Når du sejler ud af Københavns havn, og har sat kurs mod Oslo havn, lægger du det ind på din radar, og du ser på dit søkort, at du skal forbi forskellige ting på din rute, fx et fyrtårn, som ser sådan og sådan ud. Det er det samme med en organisation. Vi skal have et entydigt mål med forskellige pejlemærker undervejs, så alle kan se, om vi er på rette vej".

Guds målsætning

Torben minder om, at Gud er en

stor strateg. Gud har givet os et klart mål, og han har sat nogle pejlemærker op for os i Bibelen, hvor vi kan se, hvilken kurs vi skal følge for at nå tilgivelsen og evigheden hos ham.

"I en almindelig virksomhed drejer det sig kun om kroner og øre, men for DBIs vedkommende handler det om at uddanne kristne forkyndere, der kan vise vejen til Gud. Vi har evighedsperspektiver over vores arbejde, og derfor er det endnu vigtigere, at vi forener vores knappe ressourcer, og at vi er meget fokuseret på målet", siger Torben Winther.

økonomi | Det er selvfølgelig frivilligt, om du siger ja til vores bøn.

Telefonen gløder igen

I august og september ringer vi til 500 af DBIpostens modtagere og spørger, om I har mulighed for at støtte DBI med et beløb på 100 kroner om måneden. Det er selvfølgelig helt frivilligt, om I vil sige ja til en sådan bøn. Når vi ringer til jer, er det fordi vi har erfaret, at der er en del, som godt vil støtte DBI, men som bare ikke er kommet i gang.

I foråret ringede vi også til 500 personer og 70 af dem gav tilsammen tilsagn om, at give 100.000 kroner om året. For os er det meget opmuntrende, da vi hele tiden skal være på tærerne, for at få de nødvendige indtægter til DBIs drift.

Indenfor det sidste års tid har i alt 300 personer, som ikke tidligere har givet gave til DBI, sendt en gave til os, så vores støtte-

gruppe er vokset fra 1700 personer til over 2000 personer. Det er vi meget taknemmelige for. Det viser, at når mange står sammen, kan vi nå rigtig langt.

DBI skal i år have ligeså mange gaver som sidste år og 400.000 kroner mere. Pr. 1 august har vi fået 2,1 millioner i gaver. Det betyder at vi de sidste fem måneder af året har brug for 4,2 millioner kroner.

Tak til jer alle, som beder for DBI og støtter os med gaver. I er med til at uddanne de kommende forkyndere og ledere til Kirken i Danmark og på missionsmarken. I er medarbejdere på en stor og vigtig sag!

*Med venlig hilsen
Kurt Dalsgaard, landssekretær*

Gaveoversigt 2008

Månedsbudget: 533.217 kr. · Indkomne gaver i juli: 260.707 kr.
Bagud i forhold til budget pr. 31. juli: 1.590.742 kr.



mødekalender

Møder og gudstjenester i september ved studerende og ansatte. Se hvem, der prædiker hvor, på hjemmesiden under mødeaktiviteter.

9. Haslev IM
10. Tarm LM,
Tårnby Ungdomskreds
11. Solgården Efterskole
13. Kirkelig voksen-
undervisning i Bethesda
15. Vallensbæk IM
18. Langeskov IM
23. Sømandshjemmet
Hebron i Nyhavn,
Frederikssund IM

husk i forbøn

Bed om/for

- At DBIs ansatte og styrelse må få visdom til at arbejde frem mod de nye målsætninger.
- De udfordringer som DBIs studenter står overfor i det nye semester.
- De gamle DBIere som nu står i forskellige tjenester.

Tak for

- Det nye 1-årige hold på TKM-uddannelsen.
- At DBI har så mange venner, som bakker op om arbejdet.

DBIs røst ind i tiden

MÅLSÆTNING
2008-2013

→ | Vi vil profilere DBIs formål og teologiske ståsted i forhold til de ting, der rører sig i tiden.



Af rektor Børge Haahr Andersen

Da DBI i sin tid blev stiftet, var visionen at være en forsknings- og undervisningsinstitution på basis af Bibelens Jesus-syn og Jesu bibelsyn. Målet var at uddanne et bredt felt af mennesker til at udbrede evangeliet i verden.

DBIs formål og grundlag er ikke blot nogle støvede paragraffer fra en fjern fortid, før PC'eren blev opfundet. Det er et levende håb, som vi lever på og trøster os med, når vi står ved en grav, eller når vi i en livskrise spørger os selv, hvorfor vi står ud af sengen om morgenen. Der kan være en sammenhæng mellem, hvordan en lærer i et baggårdslokale ved Kultorvet i det indre København (DBI) fortolker de bibelske tekster om Jesu opstandelse, og hvad der senere bliver sagt på en bibelskole i Tanzania eller ved et dødsleje på

en ø ude i Østersøen.

Der er mange lag og mange fronter i denne proces, og emnerne skifter fra tid til anden. På DBI mener vi ikke, vi er færdige med vores teologiske arbejde, før vi har aktualiseret det ind i tiden.

Bøger og afhandlinger fra lærerne

For nylig har DBIs styrelse gennemdrøftet en række spørgsmål omkring DBIs bibelsyn, og meningen er, at lærerne skal følge op med et lille hæfte, der forholder sig til nogle af de spørgsmål, vores postmoderne tid stiller.

I den internationale fagteologiske debat debatterer alle kristne kirkesamfund for tiden intenst synet på homofilt samliv. Vores NT-lærer, Torben Kjær, har skrevet en bog, hvor han blandt andet gennemgår de skriftafsnit, der er under pres. Tanken er, at den skal udgives på engelsk.

Vores lærer i etik, Carsten Elmelund Pedersen, har indleveret en doktorafhandling til forsvar på Århus Universitet, hvor han blandt andet gør op med K. E. Løgstrups bog: Den etiske fordring. Denne bog har i fem årtier haft en kolossal indflydelse nationalt og internationalt og har gjort det svært for kristne at argumentere med Bibelen som norm i etiske spørgsmål.

I den danske kirkelige debat taler man om indførelsen af et kønsneutralt ægteskab, om at afskaffe den evige fortabelse og om hvorfor danskere ikke kommer i kirken, selv om præsterne gør sig umage for at fjerne alt det ved kristendommen, som kan støde moderne mennesker. Sammen med andre gode kræfter forsøger vi på DBI fortløbende at aktualisere vores syn på Kristus og på Bibelen i håb om at være lys og salt for vores samtid.

TKM udbygges de kommende år

MÅLSÆTNING
2008-2013

→ | DBI vil give bibeltro, Kristus-centreret og missional undervisning for en bred målgruppe.



FOTOS: DANSK BIBEL-INSTITUT

DBI ønsker på TKM at give bibeltro undervisning med Kristus som centrum.

Af lektor Torben Kjær

Undervisningen på DBI har altid været båret af en vision og af en nød. Visionen har været at give en bibeltro undervisning. Bibelen er Guds ord og den eneste vej til sand tro, lære og liv, og derfor har visionen altid været at formidle den bibelske sandhed gennem vores undervisning. Nøden har været bibelkritikken, der flår Bibelen i stumper og stykker, ubibelsk kristendom, der fører mennesker bort fra Gud, og uvidenhed om bibelsk teologi.

Når det gælder vision og nød, er der intet nyt. DBIs målsætning er også fremover at give en bibeltro undervisning og at give en undervisning med Kristus som centrum.

Dog har vores TKM-uddannelse været med til at bevidstgøre os om at få et missionsperspektiv ind over undervisningen, og her er det en målsætning at få dette perspektiv bedre indbygget i de enkelte fag.

Spor 1

På DBI giver vi undervisning på flere spor. Det første spor er TKM-uddannelsen, som består af en 4-årig bacheloruddannelse og en 1-årig basisuddannelse. Uddannelsen er ny, og vi vil udbygge den de følgende år. TKM-uddannelsen er en teologisk bachelor, der vægter de klassiske teologiske fag højt, og samtidig er der en række mere praktiske og tværkulturelle fag, der vil udruste studenterne til tjeneste.

Det specielle ved TKM-uddannelsen er, at det første år kan tages som en teologisk basisuddannelse. Her får man en indføring i en række fag, før man lærer sprog. Den 1-årige vil være en velegnet basisuddannelse for mange, der ønsker en indføring i kristendom.

Spor 2

Det andet spor er undervisning til de studenter, der læser teologi ved Københavns Universitet. DBI ønsker fortsat at give supplerende undervisning til disse studenter, som vi har vi gjort fra DBIs begyndelse.

Endelig ønsker DBI de kommende år at udbygge netbaseret undervisning, så flere vil have mulighed for at følge undervisningen på DBI.

→ | Vi vil videreudvikle DBI som en akademisk forskningsinstitution.

Nej til verdensfjern og støvet forskning

MÅLSÆTNING
2008-2013

Af lektor Torben Kjær

Forskning er en del af lærernes arbejde og et nødvendigt led i lærernes dygtiggørelse og fortsatte udvikling. Det er derfor vores mål, at lærere med forskningsforpligtelse får gode rammer for videre kvalificering. Dette er nødvendigt, hvis vi skal fastholde og udbygge vores videnskabelige kompetence.

Væk med elfenbenstårnet

Forskning kan godt lyde som noget, der er verdensfjernt og støvet. At forske betyder, at forskeren kravler op i sit elfenbenstårn, glemmer sig selv, familien og menigheden og beskæftiger sig med noget uvirkeligt og verdensfjernt. Det er ikke den slags forskning, vi ønsker på DBI. Forskning skal hjælpe os til at trænge dybere ind i de bibelske skrifter, i bibelsk lære, tro og liv og i kirkens historie. Forskningen skal hjælpe os til at forstå vores tid bedre og hjælpe os til at formidle evangeliet ind i tiden.

De trænger til bunds

Forskning kan være et studie i historiske beretninger fra Det gamle Testamente; det kan handle om retfærdiggørelse hos Paulus. Emnet for forskningen kan også være etik, Kierkegaard og et stykke af missionens historie. Her nævner jeg i flæng lidt af det, som DBIs lærere har arbejdet med.

Ved forskning får læreren mulighed for at gå i dybden med et emne, at trænge helt til bunds og



blive teologisk afklaret. Læreren får mulighed for at blive afklaret med hensyn til, hvordan han skal arbejde med sit stof. Alt dette har en positiv effekt på undervisningen.

Vort nye samarbejde med University of Wales om vores 4-årige TKM-bachelor har som forudsætning, at lærerne har de nødvendige videnskabelige kvalifikationer. Forskning er derfor nødvendig.

Mål for fremtiden

Når det gælder fremtiden, ønsker DBI for det første at opmuntre og inspirere studenter og kandidater

til forskning. Dermed sikres fødelinjen, så nye lærere kan stå parat, når de gamle trækker sig.

DBI ønsker også at være et ressourcested for teologiske forskere. Vi har modtaget megen inspiration fra udlandet, når det gælder vores egen forskning. På samme måde ønsker vi at være med til at inspirere andre og fortsat udvikle en bibelsk teologi.

Endelig ønsker DBI at øge samarbejdet med andre teologiske forskere fra ind- og udland.

→ | DBI vil uddanne præster, missionærer, undervisere og forskere til kirkelige og diakonale opgaver i Danmark og udlandet.

Vi satser ikke på evighedsstudenter

MÅLSÆTNING
2008-2013

Af rektor Børge Haahr Andersen

På DBI er vi tilhængere af livslang læring. Men ikke af evighedsstudenter. Meningen er at tilbyde en række korte og lange kurser og uddannelsesforløb til gavn for en bred gruppe studerende med henblik på, at de kan omsætte det til sjælesorg, forkyndelse og undervisning i Danmark eller udlandet.

Uddannelse af teologiske forskere

DBI og MF har tilsammen ansat eller tilknyttet et sted mellem 15-20 forskere, hvis arbejdsliv går med forskning og forskningsbaseret undervisning på et højt fagligt niveau. Dette er et absolut minimum, hvis det bibeltro Danmark skal gøre sig gældende i den fagteologiske verden. At uddanne en teologisk forsker er et langsigtet projekt. Men der er brug for det, både i Danmark og også på bibelskoler og præsteuddannelsessteder i de unge kirker i andre dele af verden.

Folkekirkepræster

På DBI og i DBIs bagland er der forskellig vurdering af, hvorvidt den kristne kirkes fremtid i Danmark er Folkekirken eller frimenigheder. Denne forskellighed skal ikke lamme os, og på DBI har vi givet hinanden frihed til at arbejde i begge spor.

På græsrodsplan og blandt menighedsrådsmedlemmer i Folkekirken er der stadig efterspørgsel på præster, der er uddannet på DBI.



FOTOS: DANSK BIBEL-INSTITUT

Undervisningen på DBI skal kunne omsættes til praksis.

Meget tyder på en markant præstemangel i løbet af få år. Så længe der er lokal frihed til at virke i troskab mod Guds ord, vil vi på DBI gerne være forsyningstropper af en ny generation af præster.

Frimenighedspræster og ansatte i de kirkelige organisationer

Dele af vores bagland organiserer sig i disse år i frimenigheder, og med tiden bliver der brug for en del lønnede og veluddannede teologer i disse sammenhænge. Her vil DBI også gerne være leveringsdygtig.

Derudover er der til stadighed brug for børnekonsulenter, ungdomssekretærer, bibelskolelærere og en bred vifte af veluddannede

medarbejdere. Derfor også for teologiske kandidater fra DBI.

Missionærer og volontører til hele verden

Når DBI siden årtusindskiftet har startet en ny uddannelse, er det ikke mindst for at målrette en uddannelse mod ydre mission. Der er et skrigende behov for en ny generation af missionærer, bibel- og præsteskolere i den tredje verden. Og de mange nydanskere og flygtninge har brug for nogen, der kan formidle evangeliet på en forståelig måde ind i deres kulturelle og religiøse kontekst. DBI vil også de kommende år videreudvikle TKM, så den matcher de behov, der er i vores bagland.

Viden er ikke nok

MÅLSÆTNING
2008-2013

→ | Vi vil videreudvikle et godt menneskeligt og åndeligt dannelsesmiljø.



FOTOS: DANSK BIBEL-INSTITUT

DBIs kaffestue er vigtig både for studenterne og de ansatte.

Af rektor Børge Haahr Andersen

En del af DBIs formål er *at vække og bevare troens liv og styrke det kristne fællesskab blandt de studerende*. Vi tænker på vores studenter som hele mennesker, der har brug for en faglig, en menneskelig og en åndelig dannelse gennem deres studietid. Vores vision er, at akademisk dannelse og det personlige gudsforhold og et helhjertet engagement i menighed og mission må gå hånd i hånd.

DBI er en akademisk forskningsinstitution, som lever op til dansk og international universitetsstandard. Der nørklæs med græsk og hebraisk og andre sære sprog. Vores grundsyn på Bibelen som Guds ord motiverer os til at arbejde seriøst og dybdegående med Bibelen og troslæren. Denne viden vil vi gerne formidle til vores studenter, så de får en solid ballast med i bagagen til deres tjeneste

i kirken bagefter. Men viden og erkendelse er ikke nok.

Samtaler om Gud og hvermand

Undervisningstimerne på DBI indledes med bøn. I middagspausen læser vi en salme fra Bibelen og beder en bøn. Udvalgmøder, administration, ledelse, småt og stort omsættes til bøn, tak og forbøn.

Fællesskab er ikke noget, der kan organiseres frem. Slet ikke et kristent fællesskab. Men vi kan arbejde med rammerne, og vi kan prioritere det, som Jesus selv har bedt os om at prioritere. Derfor er lærere og ansatte en del af kaffestuemiljøet på DBI. Her følges undervisningen op med spørgsmål og samtaler. Her snakkes og pjattes, men her føres også vigtige samtaler om Gud og hvermand.

Mange studenter er med i en såkaldt mentorordning, hvor de regelmæssigt mødes med en lærer og drøfter menneskeligt, ånde-

lige og faglige ting. Der eksperimenteres med mentorgrupper og studiegrupper og tværfaglige initiativer. Der tilbydes undervisning i kommunikation og trivsel i parforhold m.v.

Et rum til bøn

Studenter og lærere lever for de flestes vedkommende et travlt og intenst liv. Det kan være svært at finde tid til eftertanke, bøn og stilhed. Vores drøm på DBI er med tiden at få et særligt rum til bøn og andagt. Indtil videre har vi ikke de ydre rammer til det. Men udfordringen er alligevel, at både studenter og ansatte har en dagsrytme, hvor de hver dag har mulighed for at være alene med Gud for at kunne omsætte teologien til tak og bøn og personlig opbyggelse.

Den etiopiske kirke hedder Mekane Jesus. Det betyder stedet, hvor Jesus bor. DBI vil gerne være et fællesskab, hvor Jesus bor!

→ | Vi vil styrke kontakten til DBIs bagland, til samarbejdsorganisationer og beslægtede institutioner i ind- og udland.

MÅLSÆTNING
2008-2013

Forholdet til baglandet



FOTO: STOCK.XCHNG

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

DBIs ansatte holder cirka 250 møder og gudstjenester om året i hele landet. Det er for os en værdifuld kontakt, som vi aktivt vil bruge til at udbygge den personlige kontakt til DBIs mange støtter rundt i landet.

Det har fortrinsvis været folk fra missionsbevægelserne og Kristeligt Forbund for Studerende (KFS), som har været DBIs bagland. Vi vil arbejde for, at også kristne i sognemenighederne tager DBI til hjerte og bakker os op med interesse, forbøn og økonomisk støtte.

Unge er afgørende

En anden målgruppe, som vi vil opprioritere, er kristne ungdomskredse, bibelskoler, efterskoler, KFS og andre steder, hvor unge

samles. Dels er det vigtigt for os at have kontakt med potentielle studerende. Men det er også afgørende for DBIs fremtid, at ungdomsgenerationen har hjerte for uddannelse af præster, missionærer og forkyndere, som brænder for at bringe evangeliet ud til mennesker.

Vi vil forsat opfordre DBIs bagland til at støtte de studenter, som ikke får SU. Man kan gøre det ved at give personlige gaver, eller ved at en menighed er sponsor for en student med et fast månedligt beløb. Man kan også støtte ved at tilbyde billigt eller gratis værelse eller et fordelagtigt arbejde.

DBI vil samarbejde

DBI vil forsat udvide TKM-samarbejdet med organisationer i Danmark og nabolande, som vil være med til at uddanne folk til tværkulturel mission, uanset om

denne tjeneste bliver i folkekirken, i et missionsselskab eller i et diakonalt arbejde.

Vi ønsker at øge samarbejdet med Menighedsfakultetet (MF) om undervisning, forskning, administration og fælles profilering, hvor det skønnes naturligt. Gennem den fælles konsortieleddelse mellem MF og DBI vil vi løbende tage stilling til, hvor det er relevant at samarbejde. Samtidig vil vi øge samarbejdet med andre beslægtede institutioner i ind- og udland. På "Helsjø-konferencer" mødes vi hvert år med andre bibeltro teologiske uddannelsesinstitutioner i Norden. Nogle af vore lærere er ansat på – eller har en varm kontakt til – forskellige institutioner i Danmark og udlandet, og vi har som bekendt et tæt samarbejde med University of Wales. Sådanne kontakter vil vi forsat prioritere højt.

Økonomisk klædt på til fremtiden

MÅLSÆTNING
2008-2013

→ | Gennem kreative løsninger vil vi arbejde på, at der bliver penge til de udfordringer, som DBI stilles overfor i fremtiden.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Sammen med beslægtede organisationer vil vi arbejde for, at kristne har en enkel livsstil, og at vi må være præget af gavmildhed. Derfor deltager vi sammen med andre organisationer i et udvalgsarbejde, som skal munde ud i forskellige tiltag, som kan fremme enkel livsstil og gavmildhed. Det kommer der mere konkret om i løbet af nogle måneder.

Udfordringer i horisonten

DBIs målsætning de kommende år er at skabe økonomisk stabilitet og samtidig øge DBIs indtægter, så der bliver penge til de udfordringer, som DBI stilles overfor i fremtiden. En af de store udfordringer bliver, når DBI omkring år 2014 skal have nye lokaler på Amager, fordi Det Teologiske Fakultet flytter derud. Men i horisonten tegner der sig også andre økonomiske udfordringer. For eksempel vil vi i fremtiden satse mere på fjernundervisning, som så kræver IT-udstyr, men det vil samtidig give besparelse indenfor undervisningen. Det er også et stort ønske at få deltidslærere med forskningspligt i missionsteologi, dogmatik og praktisk teologi.

Lidt af friværdien

DBI vil arbejde på, at flere af DBIs støtter tegner gavebrev. Desuden har vi som mål at flere DBI-støtter laver en PBS-aftale til fordel for DBI. De sidste år har DBI fået meget få gaver fra arv. Vi vil



Gavebreve og gaver via PBS kan stabilisere DBIs økonomi.

løbende minde vores bagland om, at DBI er meget afhængig af, at vennerne betænker os i deres testamente. Mange har i disse år fået store friværdier og vil måske betænke DBI med en procentdel af formuen, selv om der er arvinger.

Kreative ideer

Vi vil motivere DBIs egne studenter og de færdige kandidater til en fast givertjeneste til DBI, og vi vil i det hele taget være bevidste om, at de unge i baglandet udfordres til

at støtte DBI økonomisk. Samtidig arbejder vi hele tiden med nye kreative indtægtsformer. Fx er det muligt at støtte DBI, når man taler i mobiltelefon eller handler på nettet, at give gaver på en sms, er et eksempel på nye tiltag. En del af vores arbejde bliver udført af frivillige medarbejdere, så vi på den måde sparer penge. Alle gode ideer til, hvordan vi kan udfolde vores målsætning om økonomisk stabilitet, er velkomne.

Livsnær filosofi

→ | Det sker med jævne mellemrum, at de ansatte på DBI udgiver bøger, og senest er Jakob Valdemar Olsen udkommet med bogen "Kierkegaard, kærlighed og kristendom". DBIposten har taget en snak med ham.



Interview ved rejsesekretær
Andreas Kammersgaard Ipsen

Titlen fortæller vist ret godt, hvad bogen handler om, men vil du måske give et lille indblik i, hvordan du pejlede dig ind på netop det emne?

I 2001 holdt jeg et foredrag i Emdrup Kirke, hvor vi ville lave nogle tiltag, som kunne tiltrække kirkefremmede. I den forbindelse var det min kollega på DBI, Nicolai Winther-Nielsen, som kom på ideen med titlen "Kierkegaard, kærlighed og kristendom". Senere fik jeg så ideen om at skrive en bog om emnet. Jeg synes selv,

at kærligheden er en spændende indgangsvinkel til Kierkegaard, og jeg tror også, at andre vil finde det spændende.

Hvad er det særlige ved Kierkegaards kærlighedsbegreb?

Kierkegaards kærlighedsbegreb viser en interesse hos ham gennem hele hans liv, nemlig en interesse for det alment menneskelige og det specifikt kristelige. Kierkegaard forstår mennesket relationelt. Man må forstå sig selv i forhold til andre, dem man er sat i blandt og ikke mindst i forhold til Gud, som har givet os livet. Begge aspekter må med for at forstå både kærligheden, og hvad det vil

sige at være menneske.

Når man læser din bog, får man indtryk af, at du har levet mange år med Kierkegaard. Kan du sætte nogle ord på dit forhold til manden?

Min interesse for Kierkegaard begyndte så småt i gymnasiet, og derfra er den vokset langsomt frem. Min fascination hænger nok meget sammen med det faktum, at Kierkegaard skriver fantastisk godt. Der er noget æstetisk dragende ved Kierkegaard, men samtidig er det mere end æstetik, for indholdet er også dragende. Kierkegaard har en evne til at gribe filosofiske problemstillinger an, så de bliver livsnære og knap så teoretiske.

Man fornemmer også, at du ikke altid er helt enig med Kierkegaard. Hvordan har du valgt at prioritere mellem den loyale fremstilling og den kritiske stillingtagen?

Det er altid en afvejning. Når man beskriver en persons anliggende, er man nødt til at have en vis loyalitet og arbejde for at vise sammenhængen i tankerne, og dermed må man lade nogle problemstillinger ligge. Men selvom man vil læse Kierkegaard imødekommende, så er der visse problemer, som man må forholde sig til. Især Kierkegaards forhold til fællesskabet, som det kommer til udtryk sidst i hans liv, er problematisk. Her bliver han ekstrem og må forlades. Kierkegaard har også her et anliggende, som vi må lytte til, men det er vigtigt at se hans begrænsning.

→ | Evangeliet er slet ikke kompliceret, men ligetil og strålende i sin enkelhed.

Opsøge og frelse det fortabte



FOTO: STOCK.XCHING

Af rejsesekretær
Andreas Kammersgaard Ipsen

Når man læser teologi, kan det hele ofte virke temmelig kompliceret. Kirkehistorien er uoverskuelig, dogmatikken er paradoksal, eksegesen er umådelig omstændelig, og til sidst kan den studerendes tro risikere at drukne i alle de studier af troen. Jeg har selv oplevet faren i at blive så optaget af troen, at man næsten glemmer at tro. De spørgsmål, som er livsvigtige for mig og hele min eksistens, bliver pludselig til intellektuelt interessante betragtninger, og når troen på den måde bliver et objekt for studier, så kan det hurtigt gå galt. Tingene kan vikles så godt og grundigt sammen, at man til sidst helt glemmer, hvad det egentlig er, det drejer sig om. For i bund og grund er det jo slet ikke så

komplexeret: Gud er min far, og jeg er hans barn, og det er jeg, fordi Jesus kom for at opsøge og frelse det fortabte (Luk 19,10).

Enkelt evangelium

For mig er dette en af de mest fantastiske formuleringer af evangeliet: Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Det er sådan en formulering, der skærer igennem al den komplicerede (men vigtige!) teologi og viser os evangeliet i al dets enkle herlighed. I dette vers er der ro for både den fortvivlede sjæl og den forvirrede teolog.

Vi kan lære to umistelige sandheder af Luk 19,10. For det første er det Jesus, som tager initiativet til at frelse os. Det er ham, der opsøger os! Det var, mens vi endnu var fjender af Gud, at han selv tog initiativet og frelste os (Rom 5,10). Gud kom os i forkøbet!

For det andet skal vi huske, at Jesus ikke kom for at frelse dem, der har nogenlunde styr på deres andagtsliv, eller dem, der kan fremtvinge et minimum af tro, eller dem, der i det mindste er venligt stemt overfor ham. Nej, Jesus kom for at opsøge og frelse *det fortabte*, altså dem, der ikke har noget som helst håb om frelse.

Jeg er virkelig dårlig til at være kristen, men Jesus kom for at frelse dem, der er virkelig dårlige til at være kristne. Jeg kan ikke finde ud af at tro, men Jesus kom for at frelse dem, der ikke kan finde ud af at tro. Jeg er et ualmindeligt håbløst tilfælde, men Jesus kom for at frelse de ualmindeligt håbløse tilfælde. Jeg er fortabt, men Jesus kom for at frelse det fortabte. Altså kom Jesus for at frelse mig. Så enkelt er det!

DBIposten

Redaktion

Landsekr. Kurt Dalsgaard, ansv.
Rejse-sekr. Andreas Ipsen, red.sekr.
Stud.theol. Morten Koch Møller
Stud.theol. Martin Haahr Olsen
Stud.theol. Mette Stidsen
Stud.theol. Thomas Søvnald

Indlæg sendes til dbi-posten@dbi.edu
DBIposten sendes gratis til interesserede

Design Chr Rahbek Olsen
Tryk Morsø Folkeblad
ISSN 0906-825X



Frederiksborggade 1B 1.
1360 København K

Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)
Fax: 33136989
Email: dbi@dbi.edu
www.dbi.edu
www.tkm-uddannelsen.dk
Giro 5 21 59 00
Studentertelefon: 33138040

DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Formand Flemming Burgdorf
Rektor Børge Haahr Andersen
Landssekretær Kurt Dalsgaard
Studiekoordinator Nicolai Techow

ISRAEL



På egen hånd

- Flybillet fra kr. 4.300,- inkl. skat.
- Vi booker også gerne hotel, bil, delfin snorkling samt andre arrangementer efter DIT ønske.



Volontør i KIBBUTZ

- Unge mellem 18 & 35 år.
- Oplev Israel fra en ny & spændende vinkel.
- Mød folk fra andre lande.

Ønsker du yderligere information, kontakt:



75 92 20 22 - israel@felixrejser.dk - felixrejser.dk

NYHEDER FRA CREDO

UFFE KRONBORG KRISTUSMYSTIK

- om kristen spiritualitet og helliggørelse
»Uffe Kronborg har skrevet en fremragende bog om det svimlende mysterium, enhver kristen bærer på: At Kristus ved troen bor i vore hjerter!«
Peter Techow

»Kristus er nær! Denne bog giver dig stor hjælp til også at leve ham nær.«
Thomas Kristensen, IMT



JAKOB V. OLSEN KIERKEGAARD, KÆRLIGHED OG KRISTENDOM

Udgangspunktet for denne bog er Kierkegaards begreb om kærlighed.

»Kærligheden som læsningens ledemotiv har, for min egen del, været fornyende. For Jakob Olsen træder ydmygt til side og lader manden selv tale.«
Leif Andersen



CREDO

FORLAGSGRUPPEN LOHSE
TLF.: 75 93 44 55
WWW.LOHSE.DK

Der er stadig plads på den 1-årige basisuddannelse på TKM

På uddannelsen lærer du om Gammel Testamente, Ny Testamente, dogmatik, etik og livstolkning, religion, kulturforståelse, teologi- og missionshistorie og missionsteori. Du får eksamensbevis på uddannelsen (Certificate of Higher Education). Uddannelsen egner sig både til dig, som er ung, efterløner eller pensionist, og den er et ideelt supplement, hvis du er engageret i formidling af evangeliet enten det er i fritiden eller i et fuldtidsarbejde.

Uddannelsen kan også tages på deltid, og man kan også tage enkeltfag.

Studiestart og sidste tilmelding 2. september.

Ansøgningskema og oplysninger på www.dbi.edu



192 sider - kr. 228,-

Gør som Gud - bliv menneske

Stefan Gustavsson

Et nuanceret opgør med verdensfjern og livsfornægtende kristendom.

Jeg under denne bog mange læsere, fordi den giver en god indføring i centrale bibelske temaer og på en vældig pædagogisk måde relaterer dem til den tid, vi lever i.

- Børge Haahr Andersen



382 sider (indb) - kr. 298,-

Ét er nødvendigt

Hans Erik Nissen

Helårsandagtsbog, der vil forkynde et enkelt, klart og livgivende ord om Jesus.

En ny-klassiker, der er trykt i mere end 30.000 eksemplarer i Skandinavien, foreligger nu i ny dansk udgave opdateret til den autoriserede bibeloversættelse fra 1992.

Hans Erik Nissen taler ikke om evangeliet i andagtsbogen "ét er nødvendigt", han forkynder det.

- IMT

Telefon 4820 7690
logosmedia@d1m.dk
www.logosmedia.dk



Frederiksborg Apotek

Slotsgade 26
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 56 00

www.frederiksborg.netapotek.dk

Apoteket har døgnvagt

Ritual ved skilsmisse

aktuel kommentar | Guds velsignelse smøres med bred pensel ud over alt og alle.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

I sommerens agurketid fandt følgende overskrift vej til Kristeligt Dagblads spalter: "Skilsmissen får sit eget ritual". Folkekirkepræsten og psykoterapeuten Ilse Sand mener, at det vil være en god ide, hvis præster i folkekirken tilbyder et ritual i forbindelse med skilsmisse, så de implicerede parter kan komme helskindet gennem smerten.

Set fra en terapeutisk vinkel er der god mening i at få smerten ved en skilsmisse bearbejdet, og dertil vil Ilse Sand uden tvivl være en god hjælp, hvis man vil betale det, det koster at besøge hende i hendes private praksis. Problemet er, at Ilse Sand også er præst og forsøger at koble det sammen med sit terapeutiske arbejde. Det lyser nemlig ud af alt, hvad hun siger, at når det gælder

præstesiden af hendes job, er hun ikke til megen nytte.

Ilse Sand vil hjælpe mennesker gennem smerten, skylden og skammen, og når det gælder skylden, er det naturligt at tænke Gud ind i billedet. Kun Gud kan befri os fra skyld. Men jeg kan ikke nogen steder i Ilse Sands univers finde spørgsmålet om skyld/synd og tilgivelse. I hvert fald ikke i forholdet mellem Gud og mennesker – men måske nok mennesker imellem.

Terapi i stedet for kristendom

Forslaget om et ritual for skilsmisse er endnu et eksempel på, at kristendom mange steder i folkekirken mere er blevet terapi end ægte, bibelsk kristendom. Det kan dog ikke undre. For Ilse Sand er den største autoritet nemlig ikke bibelen men kærligheden, og kærligheden findes jo mange andre steder blandt andet

i visdomslitteraturen, siger hun.

Biskop Elisabeth Dons Christensen i Ribe mener ikke, at der teologisk set er noget til hinder for et sådant skilsmisseritual, og hun vil ikke blande sig, hvis det bruges i hendes stift, selv om hun er skeptisk overfor, hvordan et sådant ritual vil virke på den svigtede part.

Kirken skal stå model til meget i disse år. Guds velsignelse smøres med bred pensel ud over alt og alle, og det forsøger man så at stadfæste med kirkelige ritualer.

Mit ærinde er ikke at fordømme dem, som har oplevet et forlist ægteskab og som lider under det. Men Ilse Sand svigter mennesker, når de ikke får lov at erkende og bekende synd og på den baggrund modtage Guds tilgivelse. Og at koble et kirkeligt ritual på er helt hen i vejret.

månedens citat

Christi Medarbejder i forhold til Forsoningen kan du ikke være, ikke i fjerneste måde. Du er heel om Skylden, han heel om Fyldestgjørelsen.

Søren Kierkegaard