

# DBIposten

## DBI's nye rektor



FOTO: CHRISTIAN RAHBEK OLSEN

→ | Jeg er meget optaget af at koble forskningen med praktisk teologi, siger Børge Haahr Andersen – før sognepræst i Emdrup Kirke, nu rektor for DBI.

Som det nok efterhånden er kommet de fleste af DBIpostens læsere for øre, så får DBI ny rektor pr. 1. september. I den anledning besøgte jeg ham på hans gamle arbejdsplads; Emdrup kirke, for at få en snak med ham, bl.a. om hans forventninger til hans nye job.

*Kan du give en kort profil af dit arbejdsliv indtil nu?*

Jeg er landmandssøn fra Vestjylland. Landbruget blev dog aldrig mit levebrød. Jeg fik interessen for teologi og begyndte at studere faget i København i 1978 og blev kandidat i 1986. I de år var jeg med på DBI. Efter endt uddannelse blev jeg KFS-sekretær i Nordjylland, hvorefter jeg i 1992 blev præst i Emdrup i Københavns Nordvestkvarter

*Med en lang praktisk erfaring og en uforbeholden identifikation med DBI's vision er Børge Haahr Andersen topkvalificeret til jobbet som DBI's nye rektor.*

og har været det indtil nu.

*Hvilke forventninger har du til jobbet som rektor på DBI?*

Jeg håber, jeg bliver en del af et team på DBI af lærere og medarbejdere samt frivillige, som tilsammen vil virkeliggøre DBI's formål, nemlig bibeltro forskning, undervisning og forkyndelse.

*Har du gjort dig overvejelser om dine visioner for DBI nu, hvor du kommer ved roret?*

Jeg vil gerne bidrage med mine 18 års uddannelse i praktisk teologi til det teologiske miljø på DBI. Jeg er meget optaget af at koble forskningen med praktisk teologi.

Desuden synes jeg, at TKM-uddannelsen er et meget godt projekt, og jeg vil gerne engagere mig i sagen.

*Hvorfor tror du, du er kvalificeret til jobbet som rektor?*

Jeg kan 100% identificere mig med DBI's grundlæggende vision. DBI's styrelse har vægtet en mand med praktisk erfaring på posten som rektor for DBI, og jeg tror netop, at det er der min fornemmeste kvalitet ligger.

*Til sidst: Hvad laver du i din fritid?*

Jeg løber tre gange om ugen rundt om Utterslev Mose sammen med min kone, Mette, der

til daglig arbejder som sygeplejerske. Vi har i vores familie et aktivt familieliv, som vi ynder at bruge meget tid på. Noget andet meget spændende som Mette og jeg har gjort sammen, er at tage et lederkursus i PREP (et kursus i at vejlede par i kommunikation). Jeg har en drøm om, at jeg sammen med min kone kunne udfolde konceptet på DBI.

Foruden Børge og Mette består familien af Lina, Ane, Mads og Mikkel.

*Interview af rejsesekretær Thomas Gudbergsen*

## DBI's bibliotek på nettet

→ | ...der findes bøger her, der ikke findes andre steder i Danmark.

DBI har fået en ny biblioteksdatabase, som er tilgængelig for alle via Internettet. Dermed har alle DBI's venner nu adgang til en kæmpe ressource fra deres hjemmecomputere.

Det har længe været ønsket, at det skulle være muligt at søge i DBI's bibliotek via Internettet. Derfor er det med glæde, at DBI præsenterer den nye biblioteksdatabase. Alle DBI's

venner har nu adgang til biblioteket fra deres hjemmecomputere. Biblioteket er omfattende, og der findes bøger her, der ikke findes andre steder i Danmark. Ikke mindst er vores beholdning af konservativ og bibeltro litteratur noget nært enestående.

På biblioteksdatabaseen kan du oprette dig selv som bruger, og søge på de over 16.000 titler,

som biblioteket indeholder. Derudover er det muligt at søge i mange andre vigtige forskningsbiblioteker, bl.a. søger du som udgangspunkt også i Menighedsfakultetets bibliotek. Uanset hvilket teologisk spørgsmål du arbejder med, eller hvilket emne eller hvilken tekst du skal prædike over, vil DBI's bibliotek have masser af litteratur, som kan hjælpe dig.

**Ingen hjemlån**

Det er ikke tilladt at låne bøger med hjem fra biblioteket, fordi bøgerne skal være tilgængelige for så mange som muligt hele tiden. Der er til gengæld gode læse- og kopieringsfaciliteter i tilknytning til biblioteket. Der kræves nogle for at komme ind på biblioteket, og alle med tilknytning til DBI kan få udleveret en sådan

ved henvendelse til kontorfuldmægtig Jette Jessen.

Hermed opfordres alle til at bruge DBI's bibliotek. Biblioteksdatabaseen åbnes via et link på DBI's hjemmeside [www.dbi.edu](http://www.dbi.edu) under punktet Materialer/Bibliotek. Velkommen!

*Af Studiekoordinator Nicolai Techow*

## Nyt medlem af styrelsen

I foråret udtrådte 3 medlemmer af DBI's styrelse. Det er sognepræst Sverri Steinholt, Dr. med Mogens Holst Nissen og professor Henning Haahr Andersen. Vi takker for jeres store indsats for DBI gennem en årrække. Som nyt medlem af styrelsen kan vi byde velkommen til Dr. med Bent Lind, Hvidovre.

## DBIposten

### Redaktion

Landssekretær Kurt Dalsgaard, ansv.  
Rejsesekretær Thomas Gudbergsen, red.sekr.  
Stud.it./teologi Søren Nielsen  
Stud.theol./TKM Thomas Olofson

Indlæg til DBIposten sendes til  
dbi-posten@dbi.edu

DBIposten sendes gratis til  
interesserede

### Layout

Christian Rahbek Olsen

### Tryk

Morsø Folkeblad

ISSN 0906-825X



DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Frederiksborggade 1B 1.  
1360 København K  
Telefontid hverdage kl. 9-12  
Tlf: 33135500  
Fax: 33136989  
Email: dbi@dbi.edu  
Web: www.dbi.edu  
Giro 5 21 59 00  
Studentertelefon: 33138040

### Formand for styrelsen

Egon Kattner  
Rosenvej 33, Ullerup  
6400 Sønderborg  
Tlf: 74468033

### Rektor

Børge Haahr Andersen fra  
1. september 2005

### Administration

Landssekretær  
Kurt Dalsgaard  
Økonomifuldægtig  
Bent Enevoldsen  
Kontorfuldmægtig  
Jette Frida Jessen

### Undervisning

Studiekoordinator  
Nicolai Techow

### Mødevirksomhed

Rejsesekretær  
Thomas Gudbergsen  
Fritidsrejsesekretær  
Svend Aage Paulsen  
Tlf: 47315618

## Reception for ny rektor

→ | Mandag d. 5. september inviterer DBI til forelæsning og reception.

I anledning af, at Børge Haahr Andersen tiltræder som rektor på DBI den 1. september, vil det glæde os se DBI's venner og samarbejdspartnere til tiltrædelsesforelæsning samt en reception.

### Dagens program

Kl. 14.00  
Tiltrædelsesforelæsning over emnet:  
*Kirkens ritualer – tjener for stivnet ortodoksi eller levende vækkelseskristendom?*

Kl. 15.00 - 17.00  
Reception

Enhver er hjertelig  
velkommen

## Merkonomprojekt om DBI

→ | Hvordan opfattes DBI af andre? Lever DBI op til sit idégrundlag?

Her i foråret blev der lavet en eksplorativ undersøgelse af DBI. Nogle af DBI's abonnenter, gavebrevsgivere, studerende, styrelsen m.fl. blev i en spørgeskemaundersøgelse spurgt omkring forskellige forhold vedrørende DBI.

### Afsluttende merkonomprojekt

Undersøgelsen var en del af mit afsluttende merkonomprojekt med titlen *Fundraising og selvforståelse – en analyse af DBI*. Helt kort kom projektet frem til en melding om at de adspurgte opfatter det sådan, at DBI's teologiske forståelse og tilknytning ligger tæt på LM og at markedsføringen (bl.a. måden at indsamle gaver på) var god. Endvidere gav projektet mange spændende indikationer af, hvordan de, som har



DBI's publikationer var et af de emner, som de adspurgte skulle tage stilling til i undersøgelsen.

en tilknytning til DBI opfatter DBI i det offentlige rum, DBI's publikationer, undervisningskompetencer, forholdet til DBI's idegrundlag m.m.

Hermed en varm tak til jer som deltog. Svarprocenten var høj. Det skal her oplyses, at alle deltagere var tilfældigt

og anonymt udvalgt, derfor denne tak via DBIposten.

Nyuddannet merkonom i markedsføringsplanlægning, kontorfuldmægtig på DBI  
Jette Frida Jessen



## Færdige kandidater

I løbet af 2005 er fire teologiske kandidater med tilknytning til DBI udklækket. De fire kandidater er:

- Martin Krak, der nu er blevet ansat som studentersekretær i KFS.
  - Joakim Hansen, der i efteråret skal gå på pastoralseminariet i København.
  - Christian Lund Pedersen, der til foråret skal gå på pastoralseminariet i København.
  - Jette Christensen, der indtil videre er præstekone i Harbøre.
- Et stort tillykke til alle fire!

**Økonomi** | I 2005 får DBI syv procent af sine indtægter fra testamenter, som er oprettet til fordel for DBI.

## Gaver fra testamenter lønner halvanden lærer på DBI

Beløbet fra testamentariske gaver lønner på denne måde halvanden lærer. Det er af stor betydning for DBI, og vi er meget taknemlige over, at der er personer, som ønsker at støtte uddannelse af præster og missionærer, når de laver testamenter. Vi yder gratis juridisk bistand ved oprettelse af testamenter, hvori DBI er betænkt.

Det er vigtigt, at uddannelse af Kirkens forkyndere og ledere sker ud fra en tillid til Bibelen som Guds ord. Det er denne opgave, DBI er med til at løse i dansk kirkeliv, men vi kan ikke gøre det uden den troende menigheds støtte.

lige nu, har vi brug for mange gaver resten af året. Ud af vort gavebudget på 5.1 mio. skal vi de sidste fire måneder af året have 3 mio. fra almindelige gaver og gavebreve. Tak til enhver, som vil støtte os med gaver og forbøn.

### Brug for mange gaver

Når det gælder økonomien

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

## mødekalendar

### Møder i september ved studerende og ansatte

1. Blågårdsgade ELU
1. Åkirkeby IM
5. Rødovre LMU
6. Vestvolden, (Kbh.) IM
6. Åbenrå LM
7. Haderslev LM
8. Bedsted IM
8. Bornholm ELU
9. Bylderup-Bov LM
12. Stege IM
15. Rønne IM
20. Ll. Binderup IM
27. Frederikssund IM

## husk i forbøn

### Bed om/for

- de nye studerende, som starter i august og september.
- de fire kandidater, som er blevet færdige med deres studier.
- at flere må lave testamenter til fordel for DBI.

### Tak for

- at Børge Haahr Andersen nu kan tiltræde som rektor på DBI.
- at DBI har fået en ny biblioteksdatabase, som folk kan se på deres egen computer.
- den åndelige søgen, der er blandt mennesker i dag.

## Økonomi

### Gaver til DBI i juli



Månedsbudget: 425.000 kr.

Indkomne gaver i juli: 185.637 kr.

Bagud i forhold til budgettet pr. 31. juli: 1.117.435 kr.

→ | Hvad er mest åndeligt ved familiefesten: at jeg har været på pilgrimsrejse i Ægypten eller på retræte i Sverige, eller at moster Oda har været på bibelkursus på LMH og onkel Vilhelm har været til Indre Missions årsmøde?

# Nyåndelighedens udfordring

Retræter, pilgrimsvandringer, munkeliv, ørkenliv, nattevågen, henrykkelser, syner, tungetale, forudsigelser, helbredelser, meditation, taize-sange, gregorianske og ortodokse gudstjenester!

Hele denne række af fænomener er de sidste 15-20 år blevet indført i det danske kirkeliv, og det er denne åndsstrømning, som nogen benævner nyåndeligheden. Denne åndelighed er først og fremmest en meditations- og retrætebevægelse med en bevidst økumenisk vision og et klart katolsk og østligt-ortodokst indhold.

Katolikken Grethe Livbjerg har i 18 år været bannerfører for denne bevægelse, fortrinsvis med retræter og bladet *Levende vand*. Personkredsen om bladet spænder fra folkekirkedebatører (missionske, højkirkelige, oasefolk o.a.) til frikirkepræster i ind- og udland, herunder den svenske pinsepræst Peter Halldorf, ligesom den katolske karmelitermunk Wilfrid Stinissen er nævnt i bladet.

## Tre ting binder nyåndeligheden sammen

1. En økumenisk vision om at skabe Kristi kirkes enhed af katolikker, ortodokse og protestanter
2. Mystisk meditation (og mystisk betyder her katolsk og ortodoks meditation)
3. Retræter med åndelig vejledning (så vidt jeg ser det også katolsk forstået).

## Styrken ved nyåndeligheden

Styrken ved den nye åndsstrømning er tørsten efter Gud, erfaringer fra kirkens historie, disciplin, åndelig vejledning samt indtil flere fromhedsformer.

## Kritiske spørgsmål

Men jeg mener, vi må stille nogle kritiske spørgsmål til nyåndeligheden:

1. Er Gud kun spændende eller også rædselsvækkende?
2. Kan Bibelens sprog udtrykke den frelsende sandhed fra

Gud eller ej?

3. Er meditation at trænge *ned* i Bibelens ord eller *bag* om Bibelens ord?

4. Er Kristus at finde i sjæledybet, fordi han ved troen har taget bolig i os, eller finder vi dér kun fordærvens afgrund i os selv?

5. Er grundig bibeludlægnings tør eller livgivende?

6. Er erfaringen af synd og nåde kun kristenlivets indledning eller bærende hele vejen? Glider denne erfaring efterhånden i baggrunden? Så det store i kristendommen ikke er at være fundet af Jesus, men at blive fyldt af en åndelighed, som man forveksler med Helligånden, en eller anden form for sødme, harmoni, lys, overnaturlighed, som forveksles med hvilen i Gud?

7. Er åndsfulde at være fyldt af Jesus og at være præget af ham, så man ikke kan undvære ham som frelser, eller er det at have mange nådegaver og en stor tjeneste?

8. Bliver man åndsfuld ved at læse om åndelige oplevelser eller ved at læse fx Baileys *Jakob og den fortabte*?

9. Kommer alt religiøst fra Gud, eller er noget hedensk?

Er en oplevelse kristelig, bare fordi den ikke er skadelig?

10. Skal vi bevidst søge vejledning hos dem, der gennem kirkens historie stod i modsætning til Luthers synspunkter, eller hos dem, der står på linje med ham?

## Årsagerne til nyåndelighedens udbredelse

1. Mange har uorden i deres helligåndsteologi. Man længes efter at være mere præget af Guds Ånd og være i Guds nærvær, men ofte uden klare bibelske begreber. Enten forsøger man sig med en gentagelse af nogle af Luthers slagord eller med en overfladisk bog. Få synes at slide med bibelteksterne selv.

2. Fremmedgørelse og skamfuldhed overfor egne rødder. En skomager holdt søndagsskole og havde Bibelen liggende på sit værksted og læste,



*Pilgrimsvandringer, munkeliv, ørkenliv, nattevågen, henrykkelser og meditation er blandt de fænomener, som kendetegner den nyåndelige strømning, der også præger dansk kirkeliv.*

mens han arbejdede, og sled hele sit liv med både bibeltekster og sko. Var han ikke en mindst lige så hellig mand som den russiske staret Serafim af Sarov? Var Lina Sandell ikke mindst lige så hellig som Teresa af Avila? Og både skomageren og Lina Sandell havde måske endda forstået evangeliet bedre end både Serafim og Teresa?

3. Nyåndelighedens åndelighedsbegreb anses for sammenfaldende med den karismatiske erfaring af åndelig fornyelse. Karismatiske teologer er derfor mere åbne for denne nye åndelighed, som bl.a. derfor trænger ind i kirken gennem dem.

4. Kirkens gamle synder. Den nye åndelighed rummer nemlig i sin kerne et opkog af den ældgamle hedenske mystik, som ikke kommer fra Ny Testamente, men fra nyplatonismen, dvs. fornyelsen af Platons lære. Hvor de bibelsk forståede henrykkelser *ledsager* hovedsagen - troen

på Jesus - dér er de nyplatoniske henrykkelser selve hovedsagen. Origenes banede vejen for, at de kom ind i den kristne kirke, og gennem den ortodokse kirkes munkeliv er de ført frem til vor tid.

5. Det almindelige krav om åbenhed. Kritik opfattes let som lukkethed, men i dag er der sjældent fare for lukkethed. Dagens fare er kritikløshed og grænseløshed.

6. Traditionen for følelsespræget sprog uden tankeklarhed har vokset sig meget stærk. Klarhed nedgøres som firkanter og afvises som ordkløveri, og da glemmer man let, at et af den kristne kirkes stærke våben mod løgner og forførelsen netop er det klare sprog med klare begreber.

## Udfordringen

Kristne ledere skal undervise menigheden om tre ting:

1. Åndsfulde og kirkens enhed. Menigheden skal lære at søge Ordet, ikke oplevelser. Den skal lære at spørge om sand-

heden - ikke organisationen - til kirkens enhed.

2. Meditation, ikke i sjæledybet, ikke *bag* om Ordet, men udelukkende *ind* i Bibelens ord.

3. Åndelig vejledning, ikke for at finde Guds nærvær og vilje - det har vi jo i evangeliet - men for at styrkes i tilliden netop til evangeliet. Den åndelige vejledning bliver da skrifttemålet.

## Luthersk retræte

En luthersk retræte kunne herudfra have følgende indhold

1. Gudstjeneste med en sjælesørgerisk prædiken
2. Stilhed til bibellæsning, selvansøgelse og bøn
3. Lejlighed til skriftemål
4. Lejlighed til gruppesamtale om Ordet
5. Davids salmer og Salmebogens salmer som tidebøn

Af sognepræst  
Jørgen Sejergaard

# En ulykkelig forelsket Gud?

→ | Og de levede lykkeligt fra deres dages begyndelse, så længe det varede...

En af de mærkeligste bøger i Bibelen er Højsangen. Generationer har undret sig over, hvad et sådant svulmende kærlighedsdigt gør i Bibelen, for det handler ikke om Gud – eller gør det? Mange fortolkere har forsøgt at løse problemet. Det er nok bedst at læse teksten, som det den er: en beskrivelse af den mægtigste kraft, der kendes blandt os mennesker på jorden: kærligheden mellem en mand og kvinde. Hvor kommer Gud så ind i billedet? Jo, denne kærlighed er en svag afglans af verdens største magt: Guds kærlighed. Den er størst, fordi den ikke blot er villig til at gå i døden, men fordi den også kan overvinde døden.

## Guds kærlighed

Hvis man vil prøve at forstå, hvad der ligger i udtrykket: »Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det

var« (1 MOS 1,31), så skal man ikke forsøge at leve sig ind i den sindsstemning en ingeniør har, når den komplicerede hængebro står klar til indvielse. Tænk heller ikke på gartneren, der har fremavlet den smukkeste rose. De er begge fyldt af glæde og faglig stolthed; men ikke af kærlighed! Nej, vi skal et helt andet sted hen. Vi skal ud til den smukke solnedgang, hvor den unge mand endnu ligger på knæ foran sin elskede, efter at han har fået det længe ønskede ja fra verdens dejligste kvinde. Hans hjerte bobler af glæde, og det mindste kærtegn eller blik fra den udkårne kan få hans hjerte til at sprænges. Noget i den retning gik igennem Guds hjerte på skabelsens sjette dag.

## Synd er utroskab

Men ak, Bibelen er ikke en traditionel kærlighedsroman.

Adam og Eva levede ikke lykkeligt med deres Gud til deres dages ende. I teologisk sprogbrug taler man om et syndefald. En poet vil derimod tale om utroskab, for det var det, det egentlig var. Adam og Eva overtrådte ikke blot deres herres bud, nej de forrædte deres elsker, da de ønskede at være uafhængige af ham. Siden da har Gud grædt over sin utro elsker. Hans elskede mennesker ønsker nemlig ikke et intimt livsfællesskab med ham. Vi vil også dele vort liv med alt muligt andet skidt og ragelse. Noget af Bibelens stærkeste tale om syndens natur finder vi i Ez 16 og Hos



ILLUSTRATION: CHRISTIAN RAHBEK OLSEN

1-2, hvor frafaldet sammenlignes med en utro hustru, der prostituerer sig selv. Man skal ikke have været forelsket længe før man kan forestille sig, hvor ondt det må gøre, når den man elsker vælger et sådant liv

## Tilgivelsens problem

Kan Gud da ikke blot glemme menneskers utroskab? Jeg tror, der ligger en væsentlig pointe i, at kun utroskab er gyldig grund til skilsmisse ifølge Bibelen. Meget kan man overse og negligere i et ægteskab, men der er imidlertid én ting, som er 'utilgivelig', fordi den ikke blot kan 'glemmes':

Utroskab! Den ødelægger nemlig selve kærlighedsforholdet.

## Tilgivelsens under

I vores historie med Gud er det her korset kommer ind i billedet. Her viser Gud, at han hellere vil lide smerten ved sin søns død end at give afkald på os. Samtidig viser han, at han tager utroskaben og synden alvorligt ved at vise, at den fører døden med sig. Lad derfor ikke Jesu død være forgæves, så Gud forbliver ulykkelig forelsket, men vend om til ham, som elsker os over alt.

Af cand. theol.  
Christian Lund Pedersen

## månedens citat

Ateisme er en pause mellem to gudsbilleder.

Karen Armstrong

## aktuel kommentar

# At forny for at bevare

→ | For et år siden kom der en bog på markedet, som handler om Folkekirkens muligheder i fremtiden. Uden at tage stilling til bogens indhold, vil jeg pege på en sætning i bogen, som lyder sådan: At forny for at bevare.

Ofte vil vi mene, at hvis noget gammelt og værdifuldt skal bevares, så må alt forblive, som det altid har været. En del tænker også sådan, når

det gælder kristne fællesskaber: Hvis vi skal bevare indholdet i vort kristne arbejde, må vi køre videre, som vi altid har gjort.

Min pointe er nu, at der ikke er en modsætning mellem at forny og samtidig bevare. Ja, det kan endda vise sig, at den eneste måde "det gamle" kan overleve på, er ved at forny det.

## Stilstand er tilbagegang

Det siges, at cellerne i den menneskelige krop helt udskiftes i løbet af få år. Konstant er der celler som går til grunde, og nye skabes. Dette eksempel kan overføres på

kristne forsamlinger. Hvis alt bare forbliver, som det altid har været, vil døden hurtigt indtræffe. Stilstand er i realiteten tilbagegang! Der skal fornyelse til.

Når vi taler om fornyelse, leder det tanker i to retninger: Åndelig fornyelse og fornyelse af former og strukturer. Begge dele er nødvendige, men den åndelige fornyelse er fundamentet under den fornyelse, som handler om former, strukturer og måder at kommunikere på.

## Biskop går galt i byen

Biskop Søren Lodberg Hvas brugte i sommer udtrykket

"drøvtyggerteologi". Jeg forstår hans udtalelse sådan, at han foragter dem, som hele tiden henviser til gamle teologiske sandheder. Biskoppen mener tilsyneladende, at en fastholden ved bibelen som Guds ord, er en hindring for fornyelse i Kirken. Det er her, biskoppen går galt i byen, for det er muligt at forny – for at bevare. Fornyeelse betyder ikke, at vi skal kasserer de gamle bibelske sandheder om synd og nåde, frelse og fortabelse, om Guds skaberordning for mand og kvinde osv. Det er disse årtusindgamle sandheder, som skal kommunikeres til moderne

mennesker.

Det, som skal bevares, er Kirkens indhold, de eviggyldige værdier fra Gud.

Det, som skal fornyes, er det åndelige liv hos det enkelte menneske i Kirken samt den måde, kirken fremtræder på i det ydre.

Det er muligt at forny – for at bevare!

Af landssekretær  
Kurt Dalsgaard

