

DBIposten

Reception for DBI's nye rektor

→ | Børge Haahr Andersen og hans familie blev budt velkommen på DBI ved en indholdsrig og hyggelig reception.

I sidste nummer af DBIposten bragte vi en præsentation af DBI's nye rektor Børge Haahr Andersen. Mandag 5. september oprandt så dagen, hvor vi kunne slå dørene op til en velkomstreception for Børge og hans familie

Den nye rektor kan også undervise

Festlighederne startede kl. 14.00, hvor Børge Haahr Andersen holdt en tiltrædelsesforelæsning over emnet *Kirkens ritualer – tjener for stivnet ortodoksi eller levende vækkelseskristendom?*. Det er et emne, som Børge Haahr Andersen har arbejdet meget med. Han har haft tre mæne-

ders orlov fra præstegerningen i Emdrup for netop at fordybe sig i det emne, og det tilhørerne fik serveret ved mandagens forelæsning, var da også et grundigt gennearbejdet oplæg serveret med den nye rektors sædvanlige lune.

Forelæsningen kan høres i sin helhed ved at gå ind på DBI's konferencesystem www.e.dbi.edu/moodle

En hyggelig atmosfære

Dagen bød på mere end velovervejede ord fra den nye rektor. Efter forelæsningen begyndte receptionen for alvor og DBI summede af liv rundt omkring de små borde i kafestuen, som nogle studerende



Tidligere sognepræst i Emdrup Kirke Børge Haahr Andersen med sin hustru og fire børn.

sørgede for ikke stod tomme. Der var mange, der benyttede lejligheden til at byde Børge Haahr Andersen velkommen på DBI og opmuntrede ham til at gå i gang med arbejdet med frimodighed. Børges familie

blev heller ikke glemt. Der var flere, for hvem det lå på sinde, at det ikke kun var Børge, der var velkommen på DBI, men hele hans familie.

Mange havde taget imod invi-

tationen til både forelæsning og reception. Til førstnævnte var der ca. 65 og til den efterfølgende festivitas ca. 75.

Af rejsesekretær Thomas Gudbergsen

Når det fuldkomne bliver bedre

→ | Etikken og vort hverdagsliv er kommet i fokus. I dag er mange ikke så optaget af det teoretiske, men mere af det liv, som leves.

I slutningen af januar måned 2006 afholdes et spændende kursus på DBI under temaet: *Når det fuldkomne bliver bedre*. Kurset er det årlige Januarkursus, som strækker sig fra mandag d. 23. til fredag d. 27. og ligger fortrinsvist i dagtimerne.

Adjunkt på DBI, Jakob Olsen, har haft ansvaret for tilrettelæggningen af kurset, og forklarer kursets tema på denne måde: "Etikken og vort hverdagsliv er kommet i fokus flere steder. I vores kultur har der været et opgør med ideolo-

gier, mens interessen for praktisk hverdagsliv er kommet på dagsordenen. Det fokus har også påvirket teologien og de kristne. I dag er mange ikke så optaget af det teoretiske, men mere af det liv, som leves. Det er det, som Januarkurset handler om: Det kristne liv!"

Kendte undervisere

Docent, Theol. Dr. Agne Nordlander fra Sverige har lovet at holde 8 foredrag over emnet *Når det fuldkomne bliver bedre*. Agne Nordlander har været rektor for præsteskolen Johan-

nelund i Sverige samt missionær i Etiopien, og han har blandt andet skrevet bøgerne *Hellighed* og *Kristenlivets tabte dimension*.

På Januarkurset medvirker desuden sognepræst Henrik Højlund, lektor Asger Christian Højlund, studiekoordinator Nicolai Techow. Sognepræst i Nordnorge Uffe Kronborg vil holde morgenbibeltimerne.

En analyse af tiden

Onsdag eftermiddag er det muligt at høre lektor Cand. Phil. Henrik Jensen fra Roskil-

de Universitetscenter, som er kendt for sine spændende analyser af den tid, vi lever i. Han skriver blandt andet Kristeligt Dagblads *Lørdagsreflektion*. Henrik Jensens emne er *Etik, offer og værdikamp. Om vores ændringer i mentaliteten i det 20. århundrede*.

Kurset er i princippet gratis, men der forventes en betaling på 500 kr. fra dem, som kan få pengene refunderet. Tilmeldingsfristen er d. 19. januar, dog er tilmelding ikke nødvendig ved enkeltforedrag.

Kurset henvender sig til en

bred gruppe: Præster, teologer, studerende og lægfolk.

Programmet og praktiske oplysninger kan ses på hjemmesiden www.dbi.edu under Undervisning. Program kan også tilsendes ved henvendelse til DBI.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Ny internationalt anerkendt lektor på DBI

→ | Når man søger på internettet, kan man støde på et meget udfordrende spørgsmål fra en af de førende danske professorer i Gammel Testamente, Dr. Theol. Niels Peter Lemche, Københavns Universitet.



FOTO: DANSK BIBELINSTITUT

Jens Bruun har fået international anerkendelse for sin forskning som værende af høj faglig standard.

som kræves ved en lektorbedømmelse». Derfor er Jens Bruun Kofoed nu blevet ansat som lektor på DBI med virkning fra juli 2005. Af lærerrådsformand og lektor på DBI Nicolai Winther-Nielsen.

I en åben debat blandt bibelforskere på internettet stiller Niels Peter Lemche det provokerende spørgsmål, om evangelikal forskning nogen sinde har bidraget med en eneste selvstændig original idé til forskningen i Gammel Testamente. Denne udtalelse er et angreb på blandt andet Jens Bruun Kofoed fra Dansk Bibel-Institut, der i december 2002 forsvarede sin Ph.d.-afhandling, og i februar 2005 fik den afhandling publiceret på et førende amerikansk forlag.

krav for ansættelse som lektor ved et dansk universitet. Derfor bad vi en dansk professor om at medvirke, men dekanen lod os vide, at denne offentlige institution har en principiel beslutning om, at man ikke ønsker at medvirke til at få vurderet visse danske statsborgeres kvalifikationer. Heldigvis var der to velkvalificerede personer med norsk professorkompetence, der gerne ville medvirke til en prøvelse af Jens Bruun Kofoeds kvalifikationer.

Høj faglig standard
Den 11. juni 2005 kunne bedømmelsesudvalget konkludere, at Jens i hans specialiserede videnskabelige produktion holder »en høj faglig og international standard«, og han »besidder helt klart den videnskabelige kvalifikation,

Dekan ville ikke medvirke
DBI deler naturligvis ikke universitetsprofessorens opfattelse af den akademiske forskning ved DBI, og derfor iværksatte vi sidste år en lektorbedømmelse af Jens Bruun Kofoed. I en sådan sag følger DBI de almindelige danske

DBIposten

Redaktion
Landssekretær Kurt Dalsgaard, ansv.
Rejsesekretær Thomas Gudberg, red.sek.
Stud.it./teologi Søren Nielsen
Stud.theol./TKM Thomas Olofson

Indlæg til DBIposten sendes til dbi-posten@dbi.edu

DBIposten sendes gratis til interesserede

Layout
Christian Rahbek Olsen

Tryk
Morsø Folkeblad

ISSN 0906-825X



DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Fredriksborggade 1B 1.
1360 København K
Telefontid hverdage kl. 9-12
Tlf: 33135500
Fax: 33136989
Email: dbi@dbi.edu
Web: www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Studentertelefon: 33138040

Formand for styrelsen
Egon Kattner
Rosenvej 33, Ullerup
6400 Sønderborg
Tlf: 74468033

Rektor
Børge Haahr Andersen

Administration
Landssekretær
Kurt Dalsgaard
Økonomifuldmægtig
Bent Enevoldsen
Kontorfuldmægtig
Stillingen vakant fra 1. oktober

Undervisning
Studiekoordinator
Nicolai Techow

Mådevirksomhed
Rejsesekretær
Thomas Gudberg
Fritidsrejsesekretær
Svend Aage Paulsen
Tlf: 47315618

Ny rejsesekretær i 2006

Fra den 1. februar 2006 er Anders Bank Lodahl ansat som ny rejsesekretær på DBI. Han afløser Thomas Gudberg, som er rejsesekretær i øjeblikket. Anders Bank Lodahl er 27 år og stud. mag. i historie og latin. Vi bringer senere en nærmere præsentation af Anders.

mødekalendar

Møder i oktober ved studerende og ansatte

- 7.-9. IMU's Event
- 9. Helsing Frimenighed
- 9. Bornholms ELM
- 11. Vinding IMU
- 12. Skjern IM
- 13. Roum IM
- 13. Bornholms IM, Bibelkursus
- 17. Skelby LM
- 18. Rå LM
- 19. Askø LM
- 20. Haderslev IM
- 22. ELM's Landsstævne
- 24. Skelgårdskirken, Kbh.
- 25. Rønbjerg IM
- 27. Skovsgård IM
- 28.-29. DBI's styremøde, Kbh
- 30. Skjern ELM
- 31. Kegnæs IM

økonomi | Hvis mange bruger de nye regler, går det nok.

Nye fradragsregler for gaver

Som I kan se af rektor Børge Haahr Andersens brev, som er vedlagt dette nummer af DBIposten, strammer situationen igen til rent økonomisk. Vi er faktisk mere end 1,3 million bagud i forhold til budgettet pr. 1. september.

Fra 5.000 til 6.400
Det er mange penge – men jeg vil gøre opmærksom på de nye fradragsregler, som betyder, at du i 2005 kan trække hele 6.400 kr. fra i skat ved en gave på kr. 6.900. Hvis vi er nok som vælger at udnytte denne

regel fuldt ud, så går det nok. Tak om du også vil være med!

Af økonomifuldmægtig
Bent Enevoldsen

husk i forhen økonomi

Bed om/for

- de nye teologistuderende, som er begyndt på DBI.
- giverglæde hos alle kristne.
- Anders Bank Lodahl, som har sagt ja til at være rejsesekretær fra 1. februar 2006.

Tak for

- at Jens Bruun Kofoed er blevet lektorbedømt.
- en god informationstur til Himmerland i august, hvor 21 personer fra DBI deltog.
- mange venners forbøn og opbakning til DBI's arbejde.

Gaver til DBI i august



Månedsbudget: 425.000 kr.
Indkomne gaver i august: 256.886 kr.
Bagud i forhold til budgettet pr. 31. august: 1.337.625 kr.

Giverglæde

→ | Det er saligere at give end at få!

Paulus skriver til korintherne, at deres iver efter at hjælpe de hellige »har tilskyndet de andre« (2 KOR 9,2). Lad mig komme med et par eksempler, der måske kan tilskynde os til at hjælpe med det, Gud har givet os.

10.000 kroner

Han kom en dag og ringede på min dør, fordi han ville forære kirken 10.000 kr. Da vi havde snakket og drukket et par kopper kaffe, spurgte jeg, om han havde lyst til at høre noget fra bibelen. Det ville han gerne – også selv om han normalt ikke kommer i kirken. Jeg læste Ordsp 11,24-25: »Den ene strør ud og får stadig mere, den anden er urimelig sparsommelig, det fører kun til mangel. Den gavmilde får selv stillet sin sult, den, der giver andre at drikke, får selv stillet sin tørst«. Da han havde hørt ordene, udbrød han spontant: »Ja, det er rigtig! Sådan føles det!« Vi sluttede med at bede om, at de penge, der blev givet med glæde, må blive til glæde for modtagerne.

Lykke

Tony Campolo er amerikaner, evangelist, prædikant, sociolog samt en ivrig forkæmper for social retfærdighed. Han fortæller om et besøg på en skole på Haiti, som han har været med til at finansiere. Mange af de penge, han ellers ku' ha' brugt på sine to børn, var blevet brugt på skolen. Da Campolo og hans to børn ankommer til skolen, sker følgende:

Da de så os, udstødte børnene et skrig. Mine to børn steg ud af jeepen og 50 børn kastede sig over dem, krammede dem og kyssede dem. Så stillede de sig op og sang på engelsk: Jesus elsker alle små børn, alle verdens børn, røde og gule, sorte og hvide, alle er dyrebare i hans øjne.

Efter at familien Campolo havde modtaget bibelvers og gaver, kørte de tilbage mod hovedstaden. Tony Campolo fortæller:

Mine børn, som normalt er meget snakkende, virkede usædvanlig stille på tilbageturen. Omkring halvvejs kiggede jeg på min søn, som virkede meget eftertænksom. Jeg spurgte ham, hvad han tænkte på. Han svarede: »Far, der er intet, du kunne ha' gjort med de penge, som ville ha' gjort mig lykkeligere, end jeg er lige nu!«

Campolo junior oplevede sandheden i Jesu ord: »Det er saligere at give, end at få!« (APG 20,35). Guds væsen er at give! »Nu giver jeg jer alle planter...!« (1. MOS 1,29). »Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle!« (ROM 8,32). En dag giver Gud os en ny himmel og en ny jord: »Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud«. (JOH ÅB 21,2). Guds væsen er at give! Måske er det derfor, det er saligere at give, end at få?!

Men sådan tænker verden og det gamle menneske ikke!

Hvem er Gud?

Da Bjarne Riis vandt Tour de France, blev der skrevet på asfalten: 'Riis er Gud!' For Riis havde i nogle dage fyldt vores tilværelse med spænding, oplevelse, mening og en god selvfølelse. Hvad skriver jeg på min vej? Der burde stå: 'Jesus er Gud!' For Jesus er Gud! Han giver mig syndernes forladelse, evigt liv og meget mere. Men måske står der: 'Forbrug er Gud!', 'Penge er Gud!' Jesus udelukker i hvert fald ikke muligheden, når han siger til sine disciple: »I kan ikke tjene både Gud og Mammon!« (MATT 6,24). Mammon er skrevet med stort M, fordi Mammon også er navnet på en kanaanæisk afgud.

Vi taler ikke så meget om penge i kirken. Men det gør Jesus. Han taler om penge i 16 af hans 38 lignelser. 1 ud af 10 vers i evangelierne drejer sig om penge. I bibelen er der 500 vers, som handler om bøn, men mere end 2000 vers kredser om vort forhold til penge og ejendom.



I skarp kontrast til Jesu budskab om gavmildhedens velsignelse står tidens umættelige forbrugstrang. Dette er kunstneren Barbara Krugers ironiske kommentar til denne samfundstendens.

Sat fri af Jesus

Jesus taler meget om penge, fordi han ved, at penge – og alt det, som kan købes for penge! – rummer en magt til at stjæle hjertet og styre livet. Derfor skal man nogle gange gøre drastiske ting for at slippe fri af Mammons jerngreb og finde ind i giverglæden. På dette giver Jørgen Aass og Øistein Garcia de Presno et eksempel i den meget læseværdige bog *Giv dig rig*:

Nogle uger efter en studentkonference kom en student til hovedtaleren og fortalte, at han havde været bundet af griskhed. Han var vild med plader og musik og havde brugt stadig flere penge på nye plader. Det var blevet en tvang. »Nu er jeg fri«, sagde han, »men jeg måtte gå drastisk til værks. Jeg brækkede 3000 plader i stykker«. Når man har med stærke ånds-

kræfter at gøre, sker det, at man må gå drastisk til værks for at komme fri!
Gad vide om Jesus ikke nogle gange kalder os til at gøre noget drastisk for at finde tilbage til giverglæden?

Mulighed for at tjene

Jesus taler ikke blot om penge som Mammon, men også som mulighed for at hjælpe. Jesus siger f.eks.: »Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger«. (LUK 16,9)

I Lindehøj Kirke har vi netop ansat en 27-årig ung mand som børne- og ungdomsmedarbejder. Halvdelen af hans løn kommer ind som frivillige gaver. Er det ikke fantastisk at tænke på, at kroner og ører, givet af menigheden, kan give børn og unge mulighed for at høre om Jesus?

Tænk, hvis vi møder én i himlen, som siger: »En fyr ved navn Johnny fortalte mig om Jesus!«

Penge er ikke i sig selv onde. De rummer store muligheder for at velsigne andre. Penge kan afhjælpe nød og minde mennesker om, at Gud ikke har glemt dem. Penge kan bruges til at udbrede evangeliet om Jesus.

Mulighederne for at opleve giverglæde er mange! Tænk på, hvordan penge giver mennesker mulighed for at følge deres kald. Tænk på, at musikalske talenter kan inspirere mennesker til at prise Jesus! Lad os bede Jesus lede os, så vort bidrag bliver til glæde for både modtager og giver.

Af sognepræst i
Lindehøj Kirke
Niels Jørn Fogh



Evangeliet i livets overgange

→ | I begyndelsen af november udkommer en ny bog af DBI's nye rektor Børge Haahr Andersen.



ILLUSTRATION: CHRISTIAN RAHBEK OLSEN

Bogen forsøger at besvare spørgsmålet om, hvordan vi som kirke og kristne møder mennesker i livets overgange. DBIposten har stillet Børge et par spørgsmål vedrørende bogudgivelsen.

Vil du beskrive baggrunden for bogen?

Den 1. september 1992 blev jeg ansat som præst ved Emdrup Kirke i Københavns nordvestkvarter. Siden har jeg, som de fleste af mine præstkollegaer, brugt cirka halvdelen af min tid på at møde mennesker i livets overgange i forbindelse med dåb, konfirmation,

bryllup og begravelse. Ud over kontakten og samtalerne med pårørende, så finder mange ikke-kirkevante danskere hen i kirken til disse begivenheder, hvorfor de kirkelige handlinger er den største kontaktflade i arbejdet som folkekirkepræst. Jeg oplever, at mange kommer med en helt anden tilgang til den kirkelige handling end, hvad jeg som præst har. Ved dåb, f.eks., tænker forældrene måske mere på at vise barnet frem for venner og familie, og på at fejre fødsel og navngivning end på, at barnet har brug for evigt liv ved tro på Jesus. Udfordringen er at imødekom-

me mennesker, der fokuseret befinder sig et helt andet sted, med forkyndelsen af evangeliet og dåbens gave.

Studieorlov

Tilbage i 2002 havde jeg tre måneders studieorlov, hvor jeg arbejdede med emnet. Mit udgangspunkt var spørgsmålet om, hvad der egentlig får folk til at opsøge kirken i livets overgange. Spørgsmålet ledte mig til et studie af missionsteologi og antropologi. Inden for antropologien er der dannet en skole som beskæftiger sig med spørgsmålet om, hvad ritualer betyder for mennesker, og dermed hvad der får folk til at opsøge kirken i livets overgange. I alle kulturer markeres fødsel, pubertet, vielse og død gennem ritualer. På den måde skiller den kristne kirke sig ikke ud. Men kirkeligt set er de kirkelige handlinger andet end fejring og markeringer, det er også situationer hvor evangeliet har noget at sige! Det er denne

udfordring og dette problemfelt, jeg på baggrund af erfaringer og teoretisk studie ønsker at behandle i bogen.

Hvem henvender bogen sig til?

Målgruppen er ikke blot præster og teologer, selv om de vil være de første til at genkende de problemstillinger, jeg forholder mig til. Men jeg henvender mig til alle, der synes, at kirken er blevet for fjern og uvedkommende i forhold til flertallet af dens medlemmer. Jeg ønsker at give et bud på, hvordan mennesker, der kun bruger kirken ved livets afgørende overgange, kan blive udfordret til at integrere kirken og dens budskab i deres hverdagsliv.

Hvordan er bogen opbygget?

Bogen er på fem kapitler. Først en indledning og derefter behandler jeg de fire livets overgange i særskilte kapitler. En del afsnit vil måske forekomme nogle læsere for

teoretiske eller teologiske. Andre afsnit er måske for konkrete og præget af én mands erfaringer fra et lille område i Københavns nordvestkvarter. Men denne spænding mellem teori og praksis er tilsigtet og udspringer af emnets karakter.

Evangeliet i livets overgange, som er bogens titel, er på 176 sider og udkommer på Logos Media til november. Prisen er ikke offentliggjort ved redaktionens afslutning.



Interview af stud.it og teologi Søren Nielsen

månedens citat

Kristendommen er en personlig sag, men ikke en privat sag.

Kaj Bollmann

aktuel kommentar

Kirken i tiden

→ | Ægte levende kristendom har altid villet formidle.

'Kirke til tiden!' er et af tidens slogans. Kirken skal nå den moderne dansker. Der er stor religiøs interesse i befolkningen, men den flyder forbi kirken. Derfor er kirken stillet over for et stort og udfordrende valg i vor tid. Den skal skabe liv, hvor kristendommen dør!

Forandring er ikke altid af det gode. Hundekunster og klovnumre kan ikke gøre det, hvis ikke kirken fyldes af mennesker, der drages

ind under Bibelens budskab. Klassiske koncerter og tågede forelæsninger trives bedre andetsteds.

En gammel vane

Det er dog ingen dyd at være uprofessionel og gammeldags. Kirkens bedste slogan er at være 'Ægte Kirke i tiden!' Bibeltro kristendom bør ikke kunne afvises alene, fordi den er ude af trit med tiden og ikke på bølgelængde med det moderne menneske. Gamle former fungerede måske i den gamle bondekultur, men de kan støde det moderne menneske væk. Derfor må det uundgåelige forsvar for

Bibelen og bekendelsen aldrig blive en museumskultur uden et missionalt kald.

Heldigvis har ægte levende kristendom dog altid villet formidle. De grundtvigske og missionske vækkelser brød nye veje ind i folket, helt som Luther, der gjorde evangeliet ægte tysk. Vækkelseskredse var kendt for at digte nye evangeliske sange. Missionsbevægelserne førte an i børnearbejde med flonellograf, guitarkor og meget andet.

På med vanten!

I dag er brede grupper fra missionsbevægelserne i færd med at omplante luthersk og

bibelsk tro med inspiration fra Willow Creek og nye tanker om den missionerende kirke. Rundt omkring i sognene arbejder præster fra MF og DBI på at nå kirkefremmede med bibelfortælling, drama, legestue, alfakurser, dåbskurser, ægteskabskurser og meget andet.

Et af de mest tidsaktuelle initiativer har haft en tidligere DBI-student som drivkraft. Det er amagerpræsten Poul Bo Sørensen, der har realiseret visionen om at bygge en kirke på internettet. Den åbnede i december 2004 og har siden givet mange mennesker mod til at kontakte en præst og

stille nogle af livets helt store spørgsmål.

Kirken har altid villet komme til tiden! Helt fra begyndelsen fængede kristendommen som en oversættelsesreligion, omsat i menneskeliv og tolket i samtidens sprog og medier. I dag er opgaven at trække kirken ud af de grosbølske pibetåger og bygge menighed i et postkristent og dybt sekulariseret samfund. Det gamle evangelium – helt nyt!

Af lektor på DBI, theol. Dr. Nicolai Winther-Nielsen

