

DBIposten

Tre nye hjemmesider

→ | Det har længe været et ønske på DBI at få udviklet en ny hjemmeside. Den 19. januar kunne projektgruppen præsentere resultatet af efterårets arbejde.

Siden januar 2004 er der blevet arbejdet på nye, tidssvarende hjemmesider for Dansk Bibel-Institut, Luthersk Missionsfor- enings Missionsskole (LMM) og den Tværkulturelle Missi- onsuddannelse (TKM). Som tre samarbejdende institutioner med samme grundlæggende formål, nemlig at uddanne og ruste teologer og missionæ- rer, virkede det meget oplagt at tænke de tre hjemmesider sammen i ét større projekt.

Visionen var at få tre selvstæn- dige hjemmesider, hvor der alligevel er et gennemgående design, som markerer enheden og fællesskabet. For DBI var formålet endvidere at få en webpræsentation, som stem- mer overens med designet på DBI's trykte materialer. Inter- nettet bliver mere og mere brugt, og er en vigtig informa- tionsvej til DBI's venner rundt om i landet – og verden. For at optimere kommunikationen til venner og interesserede var det ønsket, at DBI skulle have en enkel og fleksibel hjemme- side, som er let at vedligeholde for medarbejdere samt over- skuelig og enkel for brugerne.

Arbejdsgruppen

I august blev det egentlige arbejde sat i gang med tre fagfolk i projektgruppen:
 · Designstuderende Christian Rahbek Olsen har varetaget designet til hjemmesiderne. Christian står bag designet af



Arbejdsgruppen. Fra venstre er det Kristoffer Munch, Søren Nielsen og Christian Rahbek Olsen.

DBI's øvrige visuelle identitet, fx DBIposten og forskellige publikationer, og har desuden leveret designet til www.cyberkirken.dk.

· Webudvikler Kristoffer Munch studerer til hverdag cand.merc. dat og har varetaget den tek- niske programmering af hjem- mesiderne. Kristoffer står med sit firma Webdevelopment bag

flere tidssvarende hjemmesider.
 · Stud.it i multimedier/teologi Søren Nielsen har som prakti- kant på DBI fungeret som pro- jektleder med det overordnede ansvar for udarbejdelsen af hjemmesiderne, deres struk- tur, brugervenlighed mv.

Resultatet

Projektgruppen præsenterer

med tilfredshed resultatet af efterårets arbejde. På side tre i dette nummer af DBIpo- sten præsenteres nogle af de ting, man kan finde på DBI's nye hjemmeside – og man er naturligvis altid velkommen til at kigge ind på adresserne www.dbi.edu, www.missions- skolen.dk og www.tkm-uddan- nelsen.dk.



DBI's visuelle profil

→ | Kurt Dalsgaard har i de sidste 2-3 år arbejdet med en fornyelse af DBI's ansigt udadtil, altså en fornyelse af DBI's brochurer, logo, hjemmeside o.l. – det man kan kalde DBI's visuelle profil.

DBI's visuelle profil er vigtig, pointerer Kurt, fordi man gen- nem den faktisk kan fortælle omgivelserne noget om, hvem DBI er – og hvad DBI vil. For- målet er at skabe en genkende- lighed i de ting som har med DBI at gøre. Når fx en person én gang har haft en DBI-bro- churer i hånden og senere ser en anden brochure, skal han på afstand kunne genkende, at DBI er på banen – også inden han har læst teksten på brochuren.

Grundlæggende overvejelser

De grundlæggende overvejel-

ser i denne forbindelse, fortæl- ler Kurt, har været at under- strege DBI som et sted, hvor vi uddanner præster og missio- nærer på et akademisk niveau. Seriøsitet og høj kvalitet i undervisning og forskning er mærkesager for DBI og dette skal understreges af vores visuelle profil. Samtidig vil vi gerne på DBI give udtryk for, at bibeltroskab og akademisk arbejde ikke behøver være modsætninger, men kan gå hånd i hånd. Endelig ønsker vi at udtrykke åbenhed ud mod verden – og at vi ønsker at nå verden med evangeliet.

Designopgaven

Christian Rahbek Olsen har påtaget sig selve designopga- ven. Det er vigtigt at hjemmesi- den fremtræder professionelt, nutidigt og dynamisk, fortæller han, indholdet og navigationen er det vigtigste og skal under- støttes af designet.

Farvevalget på hjemmesiden og i de øvrige publikationer skal skabe fokus på indholdet og ikke virke forstyrrende, forklarer han videre, der anvendes kun få farver netop for at opretholde en stramhed og enkelhed i designet. At DBI også er et levende sted

udtrykkes på hjemmesiden ved animationen på forsiden og blomstermotivet som sym- boliserer liv.

Genkendelighed og trovær- dighed er to grundlæggende elementer i DBI's nye visuelle profil, siger Christian og hjem- mesiden kommer nu og virker genkendelse da den er sidste led i den generelle fornyelse af DBI's visuelle profil.

Inspirationsdag og årsmøde d. 12/3

→ | Professor Aksel Valen-Sendstad fra Norge er hovedtaler når DBI holder sin inspirationsdag og årsmøde. Desuden vil studerende på DBI og koret Manna byde på forskellig sang og musik.

forholdet mellem Helligånden og Ordet. Senere på eftermiddagen er der forskellige indslag under temaet Ånden, Ordet og lederskab. Eftermiddagens møder holdes på DBI. Om aftenen flytter vi til LM's Hus, Nansensgade 94, hvor Aksel Valen-Sendstad taler igen og hvor koret Manna synger.

Mere information

Alle interesserede er velkomne den 12. marts kl. 14 til 22. Detaljeret program kan fås på DBI og kan ses på www.dbi.edu under Præsentation/Nyheder.

Overskriften for inspirationsdagen og årsmødet er Ånden og Ordet. Aksel Valen-Sendstad vil om eftermiddagen tale om

DBIposten

Redaktion

Landssekretær Kurt Dalsgaard, ansv. Rejsesekretær Thomas Gudbergesen, red.sek. Stud.it. Søren Nielsen Stud.theol./TKM Helene Sejergaard Stud.theol./TKM Mikael K. Nielsen

Indlæg til DBIposten sendes til dbi-posten@dbi.edu

DBIposten sendes gratis til interesserede

Layout

Christian Rahbek Olsen

Tryk

Morsø Folkeblad

ISSN 0906-825X



DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Frederiksborggade 1B 1. 1360 København K
Telefontid hverdage kl. 9-12
Tlf: 33135500
Fax: 33136989
Email: dbi@dbi.edu
Web: www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Studentertelefon: 33138040

Formand for styrelsen

Egon Kattner
Højbovej 26, 2500 Valby
Tlf: 36 17 64 47
Email: eka@km.dk

Rektor

Jens Ole Christensen

Administration

Landssekretær Kurt Dalsgaard
Økonomifuldægtigt Bent Enevoldsen
Kontorfuldmægtigt Jette Frida Jessen

Undervisning

Studiekoordinator Nicolai Techow

Mådevirksomhed

Rejsesekretær Thomas Gudbergesen
Fritidsrejsesekretær Svend Aage Paulsen
Tlf: 47315618

Bog udgivet i USA

→ | I december 2002 forsvarede DBI's lærer Jens Bruun Kofoed sin phd.-afhandling om det gamle Israels historie. Bogen er nu udgivet på et anerkendt forlag i USA.



I sin afhandling argumenterer Jens Bruun Kofoed for, at Det Gamle Testaments udsagn om Israels historie er troværdigt, og at den kristnes trosindhold er tomt, hvis ikke det knyttes sammen med, hvad der faktisk er foregået i virkeligheden.

Jens Bruun Kofoeds afhandling er et opgør med den såkaldte 'Københavnerskole', hvor de to kendte professorer Niels Peter Lemche og Thomas L. Thompson er blevet internationalt kendte for at betvivle Det Gamle Testaments historiske oplysninger. Nu er Jens'

afhandling udgivet på det anerkendte amerikanske forlag Eisenbrauns.

Den engelske titel er *Text and History. Historiography and the Study of the Biblical Text*. Bogen er på 298 sider og kan bestilles hos DBI til ca. 170 kr. + forsendelse.

TKM-studerende mangler SU

Ved redaktionens slutning den 11. februar har 8 førsteårs TKM-studerende stadig ikke fået SU til deres studier ved Misjonshøgskolen. En af de studerende har endog fået en mail om, at de vil få afslag på deres ansøgning.

De studerende har selv sat gang i en indsamling, for at

de 8 studerende kan hjælpes igennem det første år.

Vi opfordrer DBI-postens læsere til at give en ekstra gave til denne indsamling. Der er oprettet et særligt gironr. til denne indsamling: 1568515. Bank nr. er 9530 1568515. Læs mere på DBIs hjemmeside www.dbi.edu

økonomi | Når vi ser på det nye år, står vi overfor store økonomiske udfordringer.

En stor udfordring

På denne februardag, hvor det skrives, er regnskabet for 2004 endnu ikke gjort endeligt op. Men som vi skrev i sidste nummer af DBIposten, forventer vi et lille overskud. Det er vi meget glade for, for det var nemlig ikke nogen selvfølge, når vi ser tilbage på året.

25.000 kr. mere om måneden

Når vi ser fremad, står vi med nye store udfordringer – også økonomisk. DBI's gavebudget for 2005 er på kr. 5,1 mill. Fordelt over måneder giver det kr.

425.000 om måneden. Det er ca. kr. 25.000 mere om måneden end i 2004. Derfor vil jeg gerne opfordre dig til også i 2005 at betænke DBI med gaver. Fradraget for almindelige gaver er i 2005 hævet fra 5.000 kr. til 6.400 kr., hvilket giver dig mulighed for at få en endnu større skattefordel af dine gaver.

Tak for en god gave – også i 2005.

Af Bent Enevoldsen, økonomifuldægtigt

Reception for Jens Ole Christensen

I anledningen af, at Jens Ole Christensen stopper som rektor på DBI den 1. april, holdes en reception på DBI mandag den 7. marts kl. 15 til 17. DBI's venner og samarbejdspartnere er meget velkomne.



Jens Ole Christensen har været rektor på DBI siden 1999, og skal nu være generalsekretær i Luthersk Missionsforening.

mødekalendar

Møder i marts ved studerende og ansatte

1. LMH
3. Kvindekreds i Smørum
4. Videbæk IM, Bibelkursus
7. Glumø IM
12. Inspirationsdag og årsmøde i København
15. Apostelkirken i Kbh.
16. Lystrup IM
16. Hvidovre LM
17. Sct. Lukas IMU, Århus
18. Gjerlev LM
20. Helsing Frimenighed
28. Skt. Knuds Kirke, Bornholm

husk i forhen

Bed om/for

- DBI's inspirationsdag og årsmøde i København den 12. marts.
- at de studerende på TKM-uddannelsen må få ro omkring SU-spørgsmålet.
- Thomas Gudbergesen, der er begyndt som rejsesekretær.
- den kirkelige situation i Danmark.

Tak for

- at det har været muligt at få de nye hjemmesider op at køre.
- at Jens Bruun Kofoeds bog er blevet udgivet i USA.
- David Carlsens tjeneste som rejsesekretær i 2004.

økonomi

Gaver til DBI i januar



Månedsbudget: 425.000 kr.
Indkomne gaver i januar: 210.778 kr.
Bagud i forhold til budgettet pr. 31. januar: 214.222 kr.

→ | Går du ind på www.dbi.edu vil du se DBI's nye hjemmeside. En mængde af hjemmesidens funktioner og indhold er særligt henvendt til DBI's bagland.



(1) Forsiden rummer en lang række muligheder for at kunne finde netop de oplysninger, man har behov for – eller hvis man bare vil se sig lidt omkring. Alt er sat op på en enkelt og overskuelig måde.

DBI's nye hjemmeside

Når du fremover klikker ind på www.dbi.edu bliver du mødt af forsiden, som du ser her (1). Det første du ser, er animationen øverst på skærmen, som er et levende felt, hvor der kører nogle citater om DBI som teologisk uddannelsessted. Nedenfor animationen finder du de seneste nyheder. Det være sig nyheder om kirkelig debat, arrangementer på DBI, økonomi mv. Hvis der er mere at læse om den enkelte nyhed, vil du have mulighed for at gå videre ved at klikke 'Læs mere'.

Fra Moodle til e-DBI

Over animationen finder

du foruden links til TKM og LMM, et link til e-DBI. e-DBI er konferencesystemet, som tidligere hed Moodle. Systemet fungerer som et forum, hvor studerende og lærere kan dele læseplaner, skemaer, studenterlister samt debattere studierelevante ting. Kursister på DBI's e-learningstilbud bruger ligeledes e-DBI som forum. For at benytte e-DBI kræves et brugernavn og en kode, som kan bestilles på konferencesystemets adresse som er www.e.dbi.edu.

Overskuelighed

Til venstre finder du som på de fleste andre hjemmesider

menen for hvilke ting, du kan finde på selve hjemmesiden. Opbygningen er ikke tilfældig, men afprøvet igennem en række brugertests for at få gennemskueligheden og brugervenligheden så stor som mulig.

Præsentationsvideo

Under præsentation finder du alt grundlæggende om DBI samt som noget nyt en præsentationsvideo, hvor du kan kigge indenfor på DBI og få præsenteret stedet i lyd og billeder. Udarbejdelsen af videoen har været en af de opgaver som Søren Nielsen, som praktikant, har varetaget ud over

selve hjemmesidearbejdet.

For venner

Når der er åbne arrangementer på DBI, vil det ofte blive annonceret på forsiden. Ønsker man at få informationer om arrangementer lidt længere ud i fremtiden, er det også muligt at gå ind under 'Undervisning' / 'For venner', hvor kommende åbne arrangementer vil være listet op (2).

Giv gaver via Nettet

Som en ny ting på hjemmesiden kan du indbetale gaver til DBI via hjemmesiden (3). Under 'Økonomi' klikker du 'Indbetalt gave', hvorefter du med dan-

kortet ved hånden og få klik kan donere et valgfrit beløb til DBI's arbejde. Der er ikke nogen risiko ved at benytte denne mulighed, det hele styres via PBS på en sikker Internetforbindelse. Man får tilsendt en kvittering på det indbetalte beløb, ligesom ved benyttelsen af andre indbetalingsmuligheder.

Vi håber at hjemmesiden bliver til gavn for jer derude!

Af arbejdsgruppen bag hjemmesiden

(2) Under 'For venner' findes uddybende beskrivelser af kommende arrangementer med de forskellige oplysninger, man har behov for. Siden opdateres løbende med nye arrangementer.

(3) Funktionen 'Indbetalt gaver' rummer mulighed for direkte indbetaling af gaver til DBI. Hav blot Dankortet klar og udfyld feltene med navn, adresse osv.





→ | Hvorfor døde Jesus? Spørgsmålet lyder enkelt, men er det ikke. Op gennem kirkens historie er der givet fire hovedtyper af svar.

månedens citat

Det er ikke den, som gør meget, der er retfærdig; men den der uden gerninger tror meget på Kristus.

Martin Luther

Jesus som sejrherre



aktuel kommentar

Så rykker vi sammen

→ | Med de seneste års udvikling i Folkekirken har denne udviklet sig til blot at være en ramme om mange former for religiøsitet lige fra ateisme til bibelsk kristendom. Og kirkens ledelse flyder med strømmen i stedet for at vise en bibelsk vej, som Guds ord ellers fordrer af en leder i kirken.

Når kirkens ledere flyder med tidsåndens strøm, er det ikke, fordi de ikke er blevet advaret. I forbindelse med den nyeste 'sag', homofilisagen, er biskopperne gang på gang blevet advaret mod at lade hånt om, hvad Guds ord siger om dette. Det må derfor antages, at det er velovervejnet, når de fastholder, at det ikke er forkert at leve i et forhold, som bibelen tydeligt betegner som synd.

Kirken, med stort K, må nu rykke sammen og selv udpege ledere, som vil lede Kirken ud fra bibel og bekendelse som pejlemærke. Derfor er der brug for et netværk for alle, som vil noget andet og mere end det, som folkekirkens nuværende ledelse har at byde på. Et sådant netværk for evangelisk luthersk kristendom i Danmark må så udpege personer, som kan varetage det åndelige tilsyn, som Folkekirkens øverste ledere ikke har åndeligt klarsyn til at varetage.

Et netværk for evangelisk luthersk kristendom skal være for alle, uanset om man hører til i Folkekirken, i en luthersk frikirke, i en frimenighed eller i en kristen organisation, ligesom netværket må være for cellegrupper, bibelkredse, bedegrupper og enkeltpersoner. Det, som skal binde os sammen, er et klart evangelisk luthersk grundlag, men når det gælder former og strukturer skal der være højt til loftet. I det nye netværk har vi alle chancer for at bryde med Folkekirkens stive strukturer og byde velkommen til mange typer af menigheder og cellegrupper, ligesom der skal være mulighed for at eksperimentere med liturgi og lignende.

De seneste år har mange enkeltpersoner eller mindre grupper i Folkekirken opgivet håbet om et åndeligt hjemsted i denne kirke. Et nyt netværk kan tilbyde et tværgående fællesskab for alle disse 'isolerede' kristne. Men netværket kan modsat også blive en støtte for os, som ikke har tænkt os at forlade Folkekirken i den nuværende situation. Spørgsmålet er nemlig: Hvem skal forlade Folkekirken, hvis nogen skal? Er det os, som ønsker at bygge kirke på Folkekirkens eget grundlag, nemlig bibel og bekendelse? Skal vi med frimodighed fortsat være Kirke i den folkekirkelige ramme, må der nye ledere til at tage sig af det åndelige tilsyn. Så må vi lade biskopperne om det administrative, som de er gode til.



Af landssekretær Kurt Dalsgaard.

1. Jesus døde for at bekæmpe og besejre Djævelen, synden og døden.
2. Jesus døde stedfortrædende for menneskets synd under Guds vrede.
3. Jesus døde for at vise en kærlighed, der skal smelte vore hjerter, så vi omvender os til Gud.
4. Jesus døde for at vise os et eksempel i sindelag og adfærd, som vi skal efterfølge.

Min opfattelse er, at alle fire typer svar har bibelsk grund under sig. I denne første af fire artikler vil jeg koncentrere mig om den første model.

Guds og menneskets problem

Gud skabte mennesket, men Guds modstander Djævelen lokkede mennesket væk fra Gud. Synden var, at gøre det, som var imod Gud, og det førte døden med sig. Synden, døden og Djævelen er således Guds og menneskets fælles fjender. Men mennesket er bevidst eller ubevidst kommet på Djævelens side. Djævelen er en gidseltager, en slavehandler, men mennesket er i og med synden blevet medgørligt, så det samarbejder med Djævelen. Jesus Kristus kom for at bekæmpe og besejre Djævelen, synden og døden! Der er folk, der kalder dette for "den klassiske forsoning". Det er dog snarere sådan, at

denne model kan kaldes genløsning eller forløsning. Genløsningen er et guddommeligt værk. I denne model, hvor kamp og sejr er det afgørende, er det Djævelen, der først og fremmest er genstand for Jesu Kristi handling, fordi han er syndens og dødens fyrste. De kristne sagde ofte i de første århundreder: Kristus – Victor! Victor betyder sejrherre! Kristus besejrede de tre for-dærvsmagter, de tre tyranner, som mennesker lider under.

Genløsning fra Djævelens magt

Det er et bibelsk motiv, at det er Gud, der handler, og at Gud kommer oppefra og udfører handlingen på eget initiativ af kærlighed til mennesket. Problemet med svenskeren Gustaf Auléns udformning af denne "klassiske forsoningslære" er, at Jesu menneskelighed blot bliver en forklædning. Gud forklædte sig som menneske for at få Djævelen til at gå i den fælde at slå Jesus ihjel. Djævelen er virkelig både Guds og menneskets fjende. Men Gud har brugt Djævelen til at straffe mennesket for synden. Det er imidlertid kun en begrænset ret, som Djævelen fik af Gud til at sætte mennesker i gælds fængsel. Djævelen havde ingen ret til at sætte en syndfri i fængsel. Da Jesus døde i afmagt på korset som syndfri, blev det den endelige

afsløring af, at Djævelen er en forbryder, der tog Jesus til fange i døden uden nogen ret til gøre det. På det grundlag dømmes Djævelen og han fratages sit herredømme over menneskene.

Sejren er vundet

Hvis Gud har al magt, hvorfor nedkæmpede han ikke modstanderne med magt? Når man slår en gidseltager ned med passende magtbrug, så vil gidslerne også miste livet. Gud handler anderledes, nemlig i kærlighed til mennesker. På korset var Jesus blottet for magt. Påskemorgen var sejrrens stund, men Jesus brugte heller ikke magt derefter. Han venter til genkomsten og dommen, hvor han endeligt vil gøre op med vores fjender.

Kort før korsfæstelsen og opstandelsen, siger Jesus: »Nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud« (JOH.12,31). Guds handling i Jesus Kristus har givet Gud et nyt forhold til mennesket og verden. Der skete noget i Guds forhold til verden. Han, der havde besat verden, Djævelen, blev afsløret og besejret.

Paulus skriver, at Gud gjorde noget afgørende ved sine fjender: »Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus« (KOL.2,15).

Gud vil engang endeligt holde dom over sine fjender, men med Jesu død har han taget det første afgørende skridt til at besejre fjenderne uden at ødelægge alle gidslerne.

Derfor kan Paulus sige om Jesus Kristus, at »Han er stegget op til det høje, han har ført fanger med« (EFS.4,8). Jesu Kristi gerning var at gennemføre vor befrielse fra tyrannernes magt. Den sejr har Jesus Kristus vundet, og en gang skal den få betydning i det endelige opgør med alt det onde.



Af lektor Carsten Elmund Petersen