

DBIposten

DBI udtaler sig om den kirkelige situation

→ | Dansk Bibel-Instituts styrelse og lærere drøftede på styremødet d. 11. marts den stadig mere tilspidsede krise i folkekirken og udtaler i den forbindelse følgende:

Vi opfatter de seneste års store sager – Grosbøll-sagen og sagen om kirkelig velsignelse af registrerede partnerskaber – som toppen af et langt større isbjerg. Det handler om, at Guds ord har mistet autoritet over sind og samvittigheder, at evangeliets trøst er blevet utydelig i vores folk og at omsorgen for menneskers frelse ikke har fat i os på samme måde som tidligere.

Denne krise er ikke isoleret til miljøer, som vi normalt betragter som vores teologiske modstandere. Den har i forskellig grad og med forskellig vinkel ramt os alle, og derfor tror vi, at en læremæssig besindelse på Guds ords tro-

værdighed og en fornyelse af vores glæde over evangeliet og omsorg for vores næste må gå hånd i hånd. Det beder vi om må ske med os alle.

Kirkelige konsekvenser

Vi, på DBI, ser forskelligt på hvilke kirkelige konsekvenser, der er rigtige at drage i denne krise: Nogle af os deltager i dannelsen af frimenigheder, andre vælger at blive i folkekirken for at kæmpe videre derfra. Men vi ser alle et behov for, at der dannes et evangelisk-luthersk netværk i Danmark, der kan:

- styrke fællesskabet mellem os, der står på samme teologiske og åndelige grund, men

Jesus som centrum for kirken fylder efterhånden lidt i mange kirkelige sammenhænge. Det bør have nogle konsekvenser, mener DBI's styrelse.

vælger forskellige strategier i denne krise.

- være en fælles stemme i den kirkelige debat.
- tilbyde menigheder og præster rådgivning eller tilsyn.

Samtidig mener vi ikke, at hverken DBI eller nogen andre kirkelige organisationer, skal 'eje' et sådant netværk, men at det er vigtigt, at dette får lov til at stå selvstændigt.

Sognepræst Egon Kattner, formand



FOTO: CHRISTIAN RAHBEK OLSEN

Hvis du vil vide mere!

→ | Jeg har forsøgt at se og opdage nogle af de sammenhænge, der er i de tre første evangelier og formidle den sandhed, der stråler ud af teksterne.

DBI's lærer i Nye Testamente Torben Kjær er netop aktuell med bogen *Jesus – en indføring i de tre første evangelier*. Bogen er udkommet på Logos Media her i foråret. Jeg har spurgt forfatteren ud om tankerne bag det nu udgivne arbejde.

Hvad har været drivkraften bag arbejdet med denne bog?

Jeg var på et tidspunkt i min forberedelse til TKM'ernes pensum nødsaget til at udarbejde et nyt materiale til min

undervisning. Den del af pensum forsvandt imidlertid, og så sad jeg lige pludselig med noget færdigt materiale i hånden; der var ikke andet at gøre end at udvide projektet til en bog, siger Torben Kjær med et smil på læben.

Hvad handler bogen om?

Det meste af bogen er en indføring i teologien i de første tre evangelier. Jeg forsøger at beskrive de store temaer. F.eks.: Hvad mente Jesus, når han sagde Guds rige? Hvordan stillede

han sig i forhold til Moseloven? Hvorfor helbredte han? Her har jeg forsøgt at se og opdage nogle af de sammenhænge, der er i de tre første evangelier og formidle den sandhed, der stråler ud af teksterne.

Hvem kan få gavn af bogen?

Jeg har tænkt på især tre grupper:

1. De der vil vide mere. Bogen kræver ingen særlige teologiske forudsætninger, så den er tilgængelig for dem, der er

vant til at læse.

2. De der arbejder mere fagligt med evangelierne i gymnasier og på seminarier og lignende steder.

3. Lærere der underviser i kristendom i skolen.

Foruden at bogen kan fås på forlaget Logos Media, kan den også bestilles på Dansk Bibel-Institut til en pris af 228 kr. + forsendelse.

Interview af rejsesekretær Thomas Gudbergson



Ændringer fra Post Danmark

Der er kommet nye krav til, hvor adresseringen skal placeres på blade og aviser. Det har skabt problemer med et avisformat som DBIpostens. Derfor bliver DBIposten nu foldet, så bagsiden vender udad.

DBIposten

Redaktion

Landssekretær Kurt Dalsgaard, ansv.
Rejsesekretær Thomas Gudbergsten, red.sek.
Stud.it. Søren Nielsen
Stud.theol./TKM Helene Sejergaard
Stud.theol./TKM Mikael K. Nielsen

Indlæg til DBIposten sendes til dbi-posten@dbi.edu

DBIposten sendes gratis til interesserede

Layout

Christian Rahbek Olsen

Tryk

Morsø Folkeblad

ISSN 0906-825X



DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Fredriksholmsgade 1B 1.
1360 København K
Telefontid hverdage kl. 9-12
Tlf: 33135500
Fax: 33136989
Email: dbi@dbi.edu
Web: www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Studentertelefon: 33138040

Formand for styrelsen

Egon Kattner
Højbovej 26, 2500 Valby
Tlf: 36 17 64 47
Email: eka@km.dk

Rektor

Vakant indtil 1. september 2005

Administration

Landssekretær
Kurt Dalsgaard
Økonomi/fuldmægtig
Bent Enevoldsen
Kontorfuldmægtig
Jette Frida Jessen

Undervisning

Studiekoordinator
Nicolai Techow

Mådevirksomhed

Rejsesekretær
Thomas Gudbergsten
Fritidsrejsesekretær
Svend Aage Paulsen
Tlf: 47315618

Ny rektor på DBI

→ | Sognepræst Børge Haahr Andersen er ansat som ny rektor på DBI fra 1. september.

Efter Børge Haahr Andersens eget ønske er ansættelsen på DBI foreløbig for 2 år. Han overtager posten efter Jens Ole Christensen, som fratrådte den 1. april.

Børge Haahr Andersen, som er 48 år, blev kandidat i teologi i 1986 og var derefter rejsesekretær i Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) i 5 år, og har de sidste 13 år været sognepræst i Emdrup kirke, København.

Aktiv sognepræst

Børge Haahr Andersen har

gjennem årene deltaget aktivt i den kirkelige debat i medierne, og har blandt andet skrevet en 2-bindskommentar til Lukasevangeliet til Credokommentar-serien. Børge Haahr Andersen er gift med Mette og de har 4 børn mellem 13 og 22 år.

Vi bringer i et senere nummer en mere udførlig præsentation af den nye rektor.

Den 5. september kl. 15-17 afholdes en reception for Børge Haahr Andersen.



Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Nyt TKM-hold?

→ | Denne sommer starter der ikke et nyt TKM-hold på den 3-årige bacheloruddannelse på DBI.

Når DBI's styrelse har besluttet ikke at optage et nyt TKM-hold i sommeren 2005, er det fordi, vi har brug for at gennemtænke, hvordan TKM-uddannelsen skal se ud fremover samt lave modeller for alternative ind-

tægtskilder til de studerende, hvis de fortsat nægtes SU til deres uddannelse ved Misjonshøgskolen i Norge. Fra sommeren 2006 satses vi på at optage et nyt TKM-hold på DBI, og vi fortsætter uden ændring med

de TKM-studerende som allerede er i gang med studiet.

LMM optager nyt hold

Luthersk Missionsforenings Missionsskole (LMM), som er en del af TKM-samarbejdet,

optager et nyt hold på den 1-årige linie denne sommer. Når det gælder LMM, er der således ikke ændringer i forhold til tidligere.

Økonomi | DBI har de samme udgifter, selvom det er ferietid.

Gaver på hjemmesiden

I økonomigrafen nedenfor kan du se en status for DBI's gaveindtægter de første fire måneder af året. Vi skal bruge 425.000 kr. i gaver hver måned for at få udgifterne dækket. Efter nogle magre måneder i begyndelsen af året, nåede vi op på 452.000 i april måned, og det siger vi en stor tak for. Nu håber vi, at den

gode tendens må fortsætte også i sommermånederne, for DBI har de samme udgifter, selvom det er ferietid.

Mange personer har det sidste halve år tegnet et gavebrev til DBI. Andre betaler deres gaver over PBS, så de ikke selv skal gå og huske på det. Det er nu også blevet muligt med sit dankort at indbetale en gave

på DBI's hjemmeside www.dbi.edu – under økonomi/indbetal gave. Vi har desuden lavet en aftale med www.engodsag.dk, hvorigennem man kan handle i 200 internetbutikker, som giver procenter til DBI. Tak for økonomisk støtte og forbøn.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Køb varer på nettet og støt DBI

Hvis du handler på nettet, kan du samtidig støtte DBI. Klik ind på www.engodsag.dk og se de 200 internetbutikker, som giver procenter til DBI, hvis du handler med dem. Det er ganske enkelt – bare følg vejledningen.



Grundbetydningen af ordet biskop er: den, som ser på og iagttager nøje, den, som vogter og beskytter, skriver Børge Haahr Andersen.



Hvad Bibelen siger om tilsyn

→ | Jeg har en fantastisk biskop. Han har givet sit liv for mig. Han har sonet og tilgivet mine synder og alle mine præstelige og menneskelige 'skæv'arter'. Han har givet mig et nyt og evigt liv.

Jeg glæder mig hvert år til anden søndag efter påske. Da skal jeg prædike over, at Jesus er den gode hyrde. Min identitet som kristen og som præst er, at jeg lever af at høre og modtage hans ord. Kald mig bare et får. Jeg vil takke for komplimentet, for midt i min forvirrede hverdag og i livets små og store kriser, er jeg et menneske, der lever i tillid til min hyrde og vil leve og dø på hans ord.

Jesus er min egentlige biskop, min egentlige tilsynsmand. Sådan siger Peter det (1. PET 2,25): I får vild som får, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. Det græske ord for tilsynsmand er episkopos, det, som går igen i det danske ord, biskop. Grundbetydning er: Den, som ser på og iagttager nøje, den, som vogter og beskytter. Ordet dækker derfor nogenlunde det samme som ordet hyrde.

Jeg har en fantastisk biskop. Han har givet sit liv for mig. Han har sonet og tilgivet mine synder og alle mine præstelige og menneskelige 'skæv'arter'. Han har givet mig et nyt og evigt liv.

Apostlenes tilsyn

Når Jesus efter opstandelsen (JOH 21,15FF) genindsætter Peter i sin apostelgerning, så er

det med ordene: Vær hyrde for mine får. Jesus er stadig den egentlige hyrde og tilsynsmand, men han udøver sin hyrdeomsorg igennem apostlene. Jesu apostle havde en særlig opgave og et særligt ansvar. De skulle under Andens vejledning videregive det, de havde set og hørt af Jesus, til samtiden og eftertiden. Opbygningen af kristne menigheder og forkyndelsen udadtil i samfundet var et fælles projekt, som var knyttet til alle kristne. Men apostlene havde en særlig opgave, og i særlige situationer træder de i karakter og siger: Helligånden og vi har besluttet....(APG 15,28)

Tilsynsmænd i menighederne

Hvor de kristne menigheder opstod, sørgede apostlene for, at de fik lokale hyrder, ældste, forstandere, tilsynsmænd. Ordvalget om disse lokale åndelige ledere varierer, men sagen er klar: Enhver menighed bør have lokale hyrder og tilsynsmænd, der kan være redskab for, at den korsfæstede og opstandnes hyrdeomsorg for lov at udfolde sig. (1. TIM 3,1-7; TIT 1,5FF; 1. PET 5,1FF M.F.L.)

At lokale såvel som omkring-reatsede åndelige ledere kaldes hyrder og tilsynsmænd

ligesom apostlene, gør dem ikke til apostle. De er underordnet apostlene og er kaldet til at holde fast ved og forkynde det, de har modtaget fra apostlene. Ikke mindst får de et ansvar for at sondre mellem apostolsk kristendom og det, der bare ligner.

Tilsyn – nogle få glimt fra kirkehistorien

Oldkirken blev præget af kirkens vækst og udvikling, men også af voldsomme læremæssige stridigheder. Det blev mere og mere vigtigt for de enkelte menigheder at kunne skelne mellem de sande hyrder og tilsynsmænd og så dem, der forkyndte en anden Kristus end apostlenes.

Springer vi til Luthers opgør med den katolske kirke, så vender Luther sig mod den katolske hierarkiske embedsforståelse med paven som Kristi og Peters stedfortræder, og vender sig imod de katolske biskoppers verdslige magt. I Danmark blev den lutherske kirke i 1536 præget af denne nye forståelse af bispeembedet. Man kaldte de første evangeliske biskopper *superintendent*er for at markere det fundamentale brud med katolsk tankegods. De danske superintendenter havde ingen politiske beføjel-

ser, ingen ejendom og fik en meget beskeden løn. De havde kun én myndighed: Ordets og evangeliets myndighed til at videregive sand apostolsk kristendom. Og Peder Paladius, Hans Tausen m. fl. sled sig op i et imponerende arbejde for at bringe evangeliets klare lys ud til lokale menigheder og præster.

Ordet biskop gled dog snart ind i det danske sprog igen, og verdslig magt var også svært at holde ude fra præsternes og biskoppernes ansvarsområde. Ortodoksiens præst blev en slags sognekonge, der både var præst, sognefoged og politibetjent.

Problemer med det åndelige tilsyn i dag

Muligheden for at sammenblende åndelig og verdslig magt er stadig en fare i en folkekirke med stærke bånd til folketing og folkestyre. En biskop er ikke blot præsternes åndelige tilsynsmand, men også den tjenstlige overordnede, og det kan friste en biskop til at bruge tjenstlige midler i åndelige spørgsmål. Men det er nu ikke her, at tilsynet i folkekirken har sin værste krise.

Det er frafaldet fra apostolsk kristendom, der lammer kirken og dens hyrde og tilsynsmænd. Der er ikke ét af de ti

bud eller et led i trosbekendelsen, som ikke er anfægtet, modsagt og omtolket i den danske kirke i dag. Og biskopper, præster og menigheder lader sig forføre og leder selv andre vild.

Hvad skal vi gøre?

Vi skal holde os til vores egentlige biskop, den gode hyrde. Vi skal holde fast ved apostlenes Jesus og ikke en moderne humanistisk højkultur efterligning.

Vi skal holde sammen med alle dem, der ligesom os selv ikke kan andet end at følge den gode hyrdes stemme. Vi skal holde os til sande forkyndere og tilsynsmænd og holde os fra dem, der i ord eller handling har brudt med apostolsk kristendom.

Vi skal sørge for, at vores lokale menighed ikke er en isoleret ø i forhold til dem, der følger den gode hyrde i Danmark. Derfor skal vi støtte alle bestræbelser på at opbygge et supplerende og alternativt tilsyn med menigheder og enkeltpersoner i en tid, hvor folkekirkens officielle tilsyns-embede er lammet af lærepluralisme.

Af sognepræst Børge Haahr Andersen, rektor på DBI fra 1. september.



Jesu død og hjertets kærlighed

→ | Derfor skal den kristne forkyndelse sige til mennesker: »Lad jer forlige med Gud«

Kristi lidelse og død skal forstås som en demonstration af Guds overstrømmende kærlighed til mennesker. Denne kærlighedshandling har til hensigt at smelte menneskets hjerte for at vække genkærlighed til Gud. Jesu død skal ikke vise objektive kendsgerninger såsom soning af synden.

Dette er hovedsubstansen i den såkaldte 'subjektive forsoningsteori'. Den fik sin første store repræsentant i Pierre Abelard (1079-1142). I dag har denne teori flere fortalere end den objektive forsoning og den klassiske forsoning, som jeg har præsenteret i de to foregående artikler.

Subjektiv forsoningsteori

Hvad betyder forsoningen ved Jesu død ifølge den subjektive forsoningsteori? Det afgørende for forsoningen er ikke Jesu død på et kors, for Gud kunne uden videre tilgive mennesket dets synd. Gud er ikke grusom, så han kræver, at en uskyldig skal give sit blod for uskyldige. Ifølge Abelard spiller Guds lov og Guds vrede over

synden ikke nogen afgørende rolle. Det er heller ikke Djævelen, der er problemet. Abelard mener ikke, at Djævelen har nogen ret over mennesket.

For Abelard handler sagen ikke om ret og magt hos Gud og Djævelen. Det handler snarere alene om kærlighed. På korset gør Kristus den kærlighedsgerning, som får den for-tjeneste, at nogle mennesker vender om til Gud og begynder at elske ham.

Abelard mener ikke, at Jesus dør som en stedfortrædende straf lidelse. Virkningen af Jesu død er alene en subjektiv bevægelse hos det menneske, der omvender sig til Gud.

For denne tænkning spiller nogle bibelord en stor rolle: »Større kærlighed har ingen, end den, at sætte sit liv til for sine venner«. Det var Jesu kærlighed, der var afgørende. Virkningen skal være: »Vi elsker, fordi han elskede os først«. Ved at Jesu liv og død bliver en omskabende magt ved troen i menneskers liv, befries vi både fra syndens trældom og Djævelens magt ifølge denne teori.



Manglende sammenhæng

Den subjektive forsoningsteori repræsenterer et ægte bibelsk anliggende: At den enkelte må vende om til et liv i tro og kærlighed til Gud, men desværre river den de bibelske sammenhænge fra hinanden.

Hvis ikke Guds lov er absolut, og hvis ikke Guds vrede over vores synd og brud på Guds lov skal tages alvorligt, så er der ikke brug for en objektiv forsoning. Hvis Djævelen, synden og døden ikke er det store problem, så er der ikke brug

for en klassisk forsoning. En række udgaver af den subjektive forsoningsteori tager ikke Gud og Djævelen alvorligt og reducerer synden og troen til en form for eksistentiel psykologi.

Bibelsk sammenhæng

Paulus siger, at Gud forligte os med sig ved Kristus, vi bliver frelst fra Guds vrede ved Jesu blod. Derfor skal den kristne forkyndelse sige til mennesker: »Lad jer forlige med Gud«. I bibelsk sammenhæng er der to forudsætninger: At Jesus har sonet Guds vrede og at Jesus har besejret Djævelen. På dette må den kristne forkyndelse bygge.

I bibelsk sammenhæng er der en 'klassisk forsoningslære', der sigter på genløsning fra syndens, dødens og Djævelens magt, en 'objektiv forsoningslære', der sigter på forsoning ifht. Guds lov og Guds vrede og tillige en 'subjektiv forsoningslære', der sigter på, at mennesket forliger sig med Gud.

Af lektor Carsten Elmelund Petersen

månedens citat

Det er ingen skam at gå i stå, hvis man står et godt sted.

Jan Lindhardt, biskop

aktuel kommentar

Det er ikke enten eller!

→ | Spørger vi vores bedsteforældre, vil de måske synes, at tendensen i dag er, at man generelt er for selvcentreret.

Individet

Noget der er meget i fokus i dag, er individets velbefindende. Mange af os går op i, at vi har det godt med os selv og det, vi laver. Det er vigtigt for mange mennesker i dag, at det man har valgt som vejen til det daglige brød ikke bare baner vejen til dette, men også at selve arbejdet er meningsfyldt. Det er ikke lige meget, hvad vi laver. Vi vil gerne udvikle os hele tiden og blive bedre.

Fællesskabet

Går vi tilbage i tiden, f.eks. til vores bedsteforældres tid, så var individet ikke så meget i fokus. Det var fællesskabet til gengæld. Et af de fællesskaber, der blev taget vare på, var familien. Der fandtes ikke det samme sociale sikkerhedsnet, som der gør i dag. Det var derfor naturligt, og nogle steder nødvendigt, at de yngre kræfter i familien tog sig af de svagere kræfter i familien.

Hvad er så bedst?

Som i alle andre sager, er det afhængigt af øjnene, der ser. Jeg vil i dag langt ad vejen betragte fokuseringen på individet som positiv. Det er f.eks. godt, at vi i dag tør

være åbne om det, der rører sig inde i os. Men spørger vi vores bedsteforældre, så vil de måske synes, at tendensen i dag er, at man er for selvcentreret.

Min bekymring...

Det der imidlertid kan bekymre mig, er den enkeltes forhold til Gud, når det gælder livet efter døden. Her står vi overfor en kæmpe udfordring i vores kirke i dag. Vi taler meget lidt om livet efter døden.

Det pudsige er, at den generation, som mange i dag betragter som dårlige til at tale om følelser, typisk er mere bevidste om, hvad der skal ske med dem efter lever her på jorden. Modsat: I de

generationer, der taler meget om deres følelser, er man ikke så fokuseret på, hvad der sker efter døden. Man er nemlig mere opmærksom på, om man har det godt nu og her.

Er det enten eller?

Er det enten eller? Det tror jeg ikke, det behøver at være. Jeg tror sagtens, man kan være opmærksom på sig selv, på hvordan man har det psykisk, materielt og hvordan man klarer sig rent karrieremæssigt samtidig med, at man er sig såre bevidst, at en dag skal det synligt stadfæstes, hvor vi skal tilbringe vores evighed. Det er derfor meget aktuelt i vores tid, ligesom det har været til alle tider: Vi må møde Gud i gennem Kristus

her i livet. Hvis vi først møder Gud på Dommens Dag uden at kende Kristus, ender vi i Fortabelsen.

Af rejsesekretær Thomas Gudbergesen

Maskinel magasinpost
42472
Dansk Bibel-institut
Fredriksborggade 1B 1.
1360 København K

DANMARK

pp

POST