

DBIposten

(Stadig) gode nyheder

→ | Gud har én gang formidlet sin kærlighed til verden, ved at sende sin søn for at løse menneskets dybeste problem, nemlig synden, der adskiller os fra Ham. Kirkens vigtigste opgave er at videreføre midle den efterhånden gamle, men stadig højst relevante nyhed; Frelseren er født!

Julebudskabet er den største kærlighedserklæring i verdenshistorien. Så stor at vi egentlig ikke rigtig fatter den, men bare kan forundres over den. Der er skrevet utallige bøger om Gud og hvordan det er muligt at forstå Ham. En kon-

klusion kommer vi nok aldrig frem til – ikke før vi står dér en dag og skal se Ham, som han er. At beskrive Gud i detaljen er umuligt, men hvad der skete julenat, det er håndgribeligt og af største vigtighed for alle mennesker. Gud valgte at løse vores problem og brød enhver logik ved selv komme ind i verden som et lille barn. Den evige, almægtige trådte ind i verden. Mere direkte og konkret kan det ikke blive!

Som ringe i vandet

Budskabet flourer og udbredes stadig. Der er én forklaring på det, og det er, at Guds Ånds kraft følger budskabet. Vi er mange millioner i verden som har valgt at bygge vores liv på budskabet. Vi har alle Gud som vores Far og Jesus som vores bror. Jesus har sagt, at vores opgave er at gå ud som Guds repræsentanter



Julens budskab er altså også aktuelt for dagens moderne menneske.

FOTO: DIESEL*

og invitere flere med ind i familien ved at fortælle om Ham. Og han har selv givet os en opskrift i julebudskabet; Som han trådte hen til os, og talte til os dér hvor vi er og på vores niveau, sådan kan vi træde hen til mennesker og tale til dem hvor de er og på et sprog de forstår. Lad os med frimodighed gøre det! Sandheden er jo, at vi har det eneste budskab i verden, som kan få evighedsbetydning for men-

nesker. Vi har et fælles ansvar for, at det så også kommer videre. Det gælder i vores personlige møde med ufrelste, og i vores fælles opgave at ruste mennesker til at stå i særlige tjenester i Guds Rige.

Derfor DBI

Dansk Bibel-Institut arbejder for, at budskabet må nå ud til mennesker og få evighedsbetydning. Det er derfor der foregår undervisning og

forskning på DBI. Budskabet bliver ved med at være aktuelt, og derfor er der også i fremtiden behov for præster, missionærer og undervisere. Det er faktisk vores håb, at der bliver behov for endnu flere af slagsen!

Af Stud.it.
 Søren Nielsen



Nye måder at støtte DBI på

→ | På DBI arbejder vi hele tiden med nye måder at få indtægter på.

DBI's hovedindtægtskilde er almindelige gaver, gavebreve og arv. Samtidig arbejder vi aktivt på at finde nye indtægtskilder. For eksempel kan anparts- eller aktieselskaber, som kun ejes af én person, tegne gavebrev til DBI. Nærmere oplysninger om det, kan fås på vores kontor.

Giv en gave på sms

DBI er gået med i en ordning,

hvor der kan indbetales gaver til DBI gennem sms. I første omgang vil ordningen være sådan, at gaverne kun kan gives i ugen op til DBI's kollekt-dag, og i 2005 er kollekt-dagen den 24. april. Man sender ordet 'kollekt' til nr.1299, og når man har valgt et beløb, trækkes det på telefonregningen.

Støt en studerende

I efteråret lavede vi en folder med titlen *Støt en studerende*. Denne folder, som fortæller om DBI's arbejde og vigtigheden af at støtte uddannelse af DBI's studerende, blev sendt i

fem eksemplarer til de studerende på DBI. Og de studerende opfordres så til at give folderen til familie og venner, så de kan støtte den studerende – ved at give gaver til DBI.

Engodsag

DBI er ved at lave aftale med internetportalen engodsag.dk, som giver adgang til internet-handel med ca. 175 e-butikker. Gennem en aftale med disse butikker går en procentdel af varens pris til den organisation, man ønsker at støtte – fx DBI. Prøv at gå ind på www.engodsag.dk! Inden

længe vil du kunne støtte DBI økonomisk ved at lave din e-handel der.

Ideer efterlyses

Har du i øvrigt gode ideer til, hvordan vi kan få flere indtægter, må du meget gerne sende ideerne til undertegnede. Hvis DBI fortsat skal kunne give undervisning til den store gruppe af studerende, er det nødvendigt, at vi får flere strenge at spille på vedrørende indtægter.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard



månedens citat

Det fejeste et menneske kan gøre er at falde sin ungdoms radikalitet i ryggen

Graham Greene

Kufferten skal pakkes

→ | Den 1. februar får DBI ny rejsesekretær. Det er Thomas Gudbergsen, 29 år og bosat i Herlev. Thomas afløser David M. Carlsen, som vender tilbage til teologistudiet.

aktuel kommentar

Vi gider ikke mere Luther

→ | *Det er naivt at tro, at det var Luther, der opfandt kristendommen. Det er da vigtigere hvad Jesus og apostlene sagde. Din generation af teologer er jo nærmest Lutherliderlige.*

Disse bramfrie ord kom fra en lærerstuderende, som var godt træt af evindelige henvisninger til Luther og den lutherske bekendelse.

Og jeg var nødt til at give hende ret: Man kan ikke tillade sig at afslutte en samtale om hvad der er sund kristendom med et citat af Martin Luther. Han kunne jo tage fejl. Manden var jo kun et menneske, bundet af sin tid og sit sted.

Hvis vi skal være andet end traditionalister må De hellige Skrifter altid veje meget tungere end "det vi plejer". Hvis en læresætning ikke kan begrundes i Det nye Testamente, så er det ikke kristendom. Hvis en skik i kirken, en arbejdsform, en tradition har NT imod sig, så er det lige meget hvor godt den kan begrundes med Luthercitater.

Det betonedede Luther for øvrigt ofte selv.

Et stort men

Men, for der ér et stort *men*...

Det er også naivt at tro, at der kun er Det nye Testamente og os. Altså: At den kristne erkendelse holdt en lang ufrugtbar pause mellem NT og oprettelsen af vores kirkesamfund, organisation, institut eller menighed. Hvad enten pausen så strækker sig til 1536, 1868, 1972 eller 2001.

Der er mennesker mellem NT og os, som har læst Bibelen og kæmpet med mange af de samme problemer, som vi. I virkeligheden er det forbløffende, hvor få problemer i menigheder, organisationer og teologi, som er nye, når man lige får skrællet den tidsbetingede fernis af.

For øvrigt: Hvis vi tror, at vi er uden tradition i vores menighed, er vi gået glip af en væsentlig pointe om vores eget liv. Og vores egne uerkendte traditioner vil på ét eller andet tidspunkt overfalde os bagfra.

Reformatoreernes visdom

Reformatorerne, med Martin Luther i spidsen, er nogle af de mennesker, der har kigget dybt i Skrifterne og forsøgt at formulere, hvad de betyder for forkyndelse, sjælesorg, menighedsliv og samfundsliv. Derfor kan vi lære meget om Bibelen, kristendommen og os selv ved at lytte til dem:

Om troen, som er en Guds gave og ikke et menneskeligt projekt. Om Ord, dåb og nadver, som er Guds magtfulde midler til at nå os. Om det spændingsfyldte kristenliv mellem synd og hellighed, mellem tro og anfægtelse. Om sammenhængen og adskillelsen af tro og politik.

Og meget mere...

En virkelig sund form for lutherdom ville være at snakke mere om alle de pointer.

Og måske bruge Luthers ulyksalige navn lidt mindre.



Af rektor Jens Ole Christensen

FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT



Gud har velsignet mig med en fantastisk hustru, som bakker mig op i mit nye arbejde, siger en glad Thomas Gudbergsen.

Lise i Indre Mission i Herlev, og Thomas har virket som forkynner de sidste 5 år og har allerede erfaring på dette område, omend han nødigt vil kalde sig for en erfaren forkynner. »Da jeg blev spurgt om jeg ville være rejsesekretær, var jeg ikke i tvivl ret længe, og jeg blev meget glad for den tillid, der lå i det. Jeg ser det også som en mulighed for praktisk erfaring midt i mit teologistudium«, siger Thomas og tænker i den forbindelse også på de andre opgaver, som rejsesekretæren skal varetage fx at være redaktionssekretær for DBIposten samt forskellige praktiske opgaver med mødebestilling og lignende.

Rigtige venner

»Det betyder alt, at der er nogle kristne rundt i landet, som synes, at DBI skal være her« siger Thomas og fortsætter:

»De giver os penge og de er en vigtig forbønsskare. Og jeg vil gerne komme rundt og vise, at vennernes penge bliver brugt til forskning og undervisning, som bliver omsat i bibelsk forkyndelse. Men jeg vil også gerne, at DBI's venner vil bede for min forberedelse og forkyndelse. At jeg må være lige præcis der, hvor Gud vil have mig, og at jeg må se de opgaver jeg skal udføre. Og så må I også gerne bede om, at vores ægteskab må kunne holde til de udfordringer, vi kommer til at stå i«, slutter Thomas, hvorefter han går tilbage til bøgerne på læsesalen. For der skal studeres endnu en måned, inden han pakker kufferten.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Som rejsesekretær kommer man meget rundt i hele landet, men det afskrækker ikke Thomas Gudbergsen. Faktisk synes han, det er spændende at komme ud og møde mange ukendte mennesker. Thomas kender til at bo i en kuffert, for han har været ansat i Indre Missions musikgruppe Impuls, hvor de i ti måneder rejste land og rige rundt. Og med tanke på Lise, som Thomas er gift med, udtrykker han det sådan: »Gud har velsignet mig med en fantastisk hustru, som bakker mig op i mit nye arbejde«.

Ordet skal røre mig selv

»Jeg kan godt lide at komme rundt og møde andre mennesker, og jeg synes det er udfordrende at skulle fortælle om Jesus til mange forskellige grupper af folk«, svarer Thomas, da han bliver spurgt om, hvordan han har det med forkyndertjenesten, og Thomas fortsætter: »Jeg ønsker oprigtigt, at tilhørerne må møde Jesus i det, jeg siger, men først skal ordet have rørt mig selv. Det jeg prædiker, skal være

gennemarbejdet i mit eget liv. Jeg er overbevist om, at hvad Gud har talt er absolut sandt, og i min forberedelse beder jeg om klarhed over, hvad teksten vil sige til mig – og til mine tilhørere.« Da jeg spørger Thomas, om der er nogle temaer, som han særligt interesserer sig for i sit teologiske studie, får jeg et svar, som jeg ikke havde ventet: »Ja, der er et tema, som jeg tænker meget over. Det er fortabelsen, og det præger min forståelse af, hvad kristendom er. Når jeg tænker meget på fortabelsen, er det selvfølgelig fordi, jeg ønsker at gøre dets modsætning stor: Frelsen i Jesus Kristus! Man skal ikke true med fortabelsen, men kun når fortabelsen er med i forkyndelsen, ser jeg den virkelige redning. Det sætter tingene i perspektiv for mig.«

Erfaren forkynner

Thomas har studeret teologi i 3½ år og har været meget glad for græsk og hebraisk, men tiden er ikke bare gået med næsen i teologiske bøger. I fritiden kommer Thomas og