

# DBIposten



## Stud.DBI

Her på stedet er jeg blevet afklaret i min egen personlige relation til Gud ikke mindst via de teologiske diskussioner, der er plads til på DBI, udtaler Tine Kristensen.

Læs side 3

## TKM á la Turka

Anders Bo Jørgensen var en af de første bachelorer, som i 2004 blev udklækket fra TKM. I august 2004 rejste han med Operation Mobilisation (OM) til Tyrkiet i et års praktik.

Læs side 4

## Hermed udsendes det årlige informationsnummer af DBIposten

→ | Billedet her viser et udsnit af de studerende på DBI samt nogle af de ansatte. På DBI har vi kontakt til ca. 80 studerende, og vi håber, at alle DBIpostens læsere vil bakke op om uddannelse af disse kommende præster, missionærer og forkyndere.

## Undervisning for alle interesserede

Al undervisning på DBI er åben for alle, og en række af DBI's undervisningstilbud henvender sig bredere end inden for teologiske kredse. Tilbudene handler blandt andet om kirkens ritualer og Gammel Testamente i form af netundervisning.

Læs side 5

## Lyden af loven på Sinaj

På Sinaj går Moses ned fra bjerget og præsenterer folket for Guds vilkår, og de er nærmest vilde efter at lyde Guds lov! Men snart får piben en anden lyd...

Nicolai Winther-Nielsen skriver om hvordan Guds folk fik loven på Sinaj.

Læs side 7

På de næste sider får du små glimt fra DBI's arbejde. Vi håber, læsningen vil inspirere dig. Du er altid velkommen med spørgsmål og kommentarer. Du kan eventuelt benytte ja-tak-sedlen på side 2 og sende den til os.

Se også vores hjemmesider [www.dbi.edu](http://www.dbi.edu) og [www.tkm-uddannelsen.dk](http://www.tkm-uddannelsen.dk), hvor du kan hente nyttig oplysning om DBI's arbejde.

God læselyst!

Med venlig hilsen

DBIpostens redaktion

## JA TAK! Jeg ønsker, at

- få DBIposten tilsendt gratis.
- modtage DBIposten på email.
- afbestille DBIposten.
- bestille DBI's præsentationsfolder for teologiuddannelsen ved Københavns Universitet.
- bestille et bogkatalog fra DBI.
- arrangere møde/undervisningsdag med en fra DBI.
- få tilsendt program for Januarkursus 2006

- få tilsendt papirer vedrørende gavebrev til DBI.
- kontaktes angående oprettelse af testamente til fordel for DBI.
- tegne mig for et fast bidrag til DBI på kr. \_\_\_\_\_ hver måned - kvartal - år (streg de øvrige ud).

Navn \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Postnummer \_\_\_\_\_ By \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Eventuelt e-mail \_\_\_\_\_

Udfyld kuponen og send den i lukket kuvert til:  
 Dansk Bibel-Institut, Frederiksborggade 1B, 1., 1360 København K  
 eller send en mail til dbi@dbi.edu

## DBIposten

### Redaktion

Landssekretær Kurt Dalsgaard, ansv.  
 Rejsesekretær Thomas Gudberg, red.sekr.  
 Stud.it./teologi Søren Nielsen  
 Stud.theol./TKM Thomas Olofson

Indlæg til DBIposten sendes til  
 dbi-posten@dbi.edu

DBIposten sendes gratis til  
 interesserede

### Layout

Christian Rahbek Olsen

### Tryk

Morsø Folkeblad

ISSN 0906-825X



DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro, forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Frederiksborggade 1B 1.  
 1360 København K  
 Telefonid hverdage kl. 9-12  
 Tlf: 33135500  
 Fax: 33136989  
 Email: dbi@dbi.edu  
 Web: www.dbi.edu  
 Giro 5 21 59 00  
 Studentertelefon: 33138040

### Formand for styrelsen

Egon Kattner  
 Rosenvej 33, Ullerup  
 6400 Sønderborg  
 Tlf: 74468033

### Rektor

Børge Haahr Andersen fra  
 1. september 2005

### Administration

Landssekretær  
 Kurt Dalsgaard  
 Økonomifuldægtig  
 Bent Enevoldsen  
 Kontorfuldmægtig  
 Jette Frida Jessen

### Undervisning

Studiekoordinator  
 Nicolai Techow

### Mådevirksomhed

Rejsesekretær  
 Thomas Gudberg  
 Fritidsrejsesekretær  
 Svend Aage Paulsen  
 Tlf: 47315618

## Mødekalendar

### Møder i august ved studerende og ansatte

4. ELU Bornholm
7. Kbh.'s Frimenighed
18. Brønshøj IM
18. Holbæk LMU

### Informationstur til Himmerland

21. Kgs. Tisted og St. Binderup Kirke Outrup og Salling Kirke Grynderup Kirke Rørbæk Kirke
22. Fandrup IM
23. Arden-Vebbestrup IM Fjerritslev IM Haverslev IM Lindholm IM Ålborg LM
24. Gjerlev J. IM Gøttrup IM Hvilsum IM Nørager IM Nørresundby IM Sdr. Onsild IM Simested IM Ulbjerg IM Valsgaard IM Års IM
25. Brovst IM Farsø IMU Grynderup IM Hadsund IM Hornum IM Løgstør IM Møldrup IM Nr. Tranders IM Ålborg IM, IMU Ålborg LMU Års IM

30. Vordingborg IMU
31. Filip Kirkens Unge, Amager

## Økonomi | Faste giverordninger giver DBI stabilitet i indtægterne

# Hvor kommer pengene fra?

Nedenfor er der to 'lagkager', hvor DBI's indtægter og udgifter i 2005 er inddelt i procent. Som det ses, er ca. halvdelen af indtægterne, det vi kalder almindelige gaver og en fjerdedel er gavebreve. For at sikre en bedre stabilitet i vore indtægter, er det vigtigt at så mange af vore gaver

som muligt, er under en fast ordning. Det kan ske via gavebreve eller tilmelding til PBS. Jeg vil derfor gerne opfordre så mange som muligt til at tilmelde jer en fast ordning. Har I spørgsmål i den forbindelse, er I velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 3369 5511 eller mail: be@dbi.edu.

Tak om I også vil betænke DBI med gaver i den nærmeste fremtid. Vi er netop nu ca. kr. 900.000 bagud i forhold til budgettet – så vi har brug for en ekstra håndsrekning.

Af økonomifuldægtig  
 Bent Enevoldsen

## Hvor kommer pengene fra og hvad bruges de til?

→ | I de to nedenstående diagrammer ses, hvordan DBI's indtægter og udgifter fordeler sig på de forskellige poster.



## husk i forbøn

### Bed om/for

- informationsturen til Himmerland, hvor 25 personer fra DBI skal holde 33 møder og gudstjenester.
- DBI's styrelse og ansatte.
- præster i kirken, som ønsker at tjene Gud.

### Tak for

- de 80 studerende, som gør brug af DBI.
- de 8 unge, som er blevet bachelorer i sommer og for dem, der er blevet kandidater.
- mange DBI-venner, som bakker op om DBI's arbejde.

## månedens citat

Alle kan komme til Jesus, som dem de er, men de kan ikke gå fra ham, som dem de var.

Thomas Gudberg

→ | Her på stedet er jeg blevet afklaret i min egen personlige relation til Gud ikke mindst via de teologiske diskussioner, der er plads til på DBI, udtaler Tine Kristensen.

# Stud.DBI



Både Michael Andersen og Tine Kristensen bruger DBI som et supplement til deres studier ved det teologiske fakultet. DBI kan tilbyde noget andet og mere, mener de begge.

relation til Gud ikke mindst via de teologiske diskussioner, der er plads til på DBI.

Netop denne afklaring har til tider gjort det svært for mig at forholde mig til den meget rationelle tilgang til tingene, som man har på universitetet.

Har du følt dig velkommen som kvindelig student på et sted, hvor man teologisk set ikke går ind for kvindelige præster? Ja! Det har på intet tidspunkt generet mig, at DBI rent teologisk ikke kan sige ja til kvindelige præster. Det er en holdning, DBI gerne må have endskønt jeg ikke selv har den. Jeg kender nu de teologiske argumenter, og det gør at jeg kan acceptere DBI's syn på det her punkt.

Michael, hvorfor fandt du på at læse teologi? Jeg ville i udgangspunktet ikke lave det samme som

mine forældre, som også er teologer. Det var simpelthen for uselevstændigt. Derfor flirtede jeg lidt med musikken. Det gav alligevel ikke den mening, jeg søgte efter. Derfor begyndte jeg at læse samfundsvidenskab på Roskilde UniversitetsCenter, men måtte bare sande, at det var inden for det teologiske felt, at mine interesser lå.

Jeg startede med at overveje TKM-uddannelsen, men synes udfordringen ved at studere sammen med folk af anden teologisk overbevisning var spændende. Derfor valgte jeg Fakultetet, hvor der er en mere alsidig teologisk forståelse.

Hvilke fordele og ulemper ser du ifht. hhv. det teologiske fakultet og DBI?

Det teologiske fakultet er godt, fordi det appellerer bredere end DBI gør. DBI oplever jeg som godt, fordi der bl.a.

er god undervisning her. Fx har undervisningen i Bibelundervisning givet mig meget, fordi undervisningen er på et højere niveau, af den grund at de studerende her på stedet typisk kender Bibelen bedre end de studerende på Fakultetet fra starten af i studiet gør. Det giver basis for gode diskussioner. Problemet er så, at undervisningen her på stedet kan virke for indforstået.

Hvad er du gladest for ved DBI?

Det betyder meget for mig, at fagligt dygtige lærere faktisk tror på Bibelen som Guds ord. Jeg benytter DBI meget, men har også brug for dynamikken mellem de respektive steder. Tanken, om kun at være studerende ét af stederne, tiltaler mig ikke.

Interview af rejsesekretær  
 Thomas Gudberg

# TKM-uddannelsen lige nu

→ | Denne sommer er det fire år siden, at TKM-uddannelsen begyndte på DBI. Allerede sidste sommer var der 8 personer, som blev bachelorer, og denne sommer har endnu 8 unge taget en teologisk bachelorgrad ved Misjonshøgskolen i Stavanger.

Nogle af de nye bachelorer går nu ud i forskellige kristne tjenester i Danmark eller udlandet, mens andre fortsætter og tager anden del af uddannelsen; det som i dag hedder en master. Efter sommerferien vil ca. 15 personer fortsat være i gang med TKM-uddannelsen på DBI.

### To problemer

Først på året løb vi ind i to problemer, som har skabt vanskeligheder for TKM-uddannelsen. Dels har SU-styrelsen nægtet SU til nye studerende ved MHS mens de, som tidligere har fået SU, fortsat får SU. Begrundelsen for afslaget

er, at Misjonshøgskolen (MHS) kræver, at deres lærere har en kristen tilknytning, og så mener den danske SU-styrelse, at MHS ikke giver forskningsfrihed til sine lærere. I vores nabolande er det normalt, at teologiske fakulteter opererer med en kristen tilknytning, men den danske regering ønsker tilsyneladende, at Danmark skal køre sololøb vedrørende teologisk uddannelse og isolere os fra samarbejde med vore nabolande.

### Mere til Norge

Det andet problem er, at MHS fremover kræver mere fysisk

tilstedeværelse af deres studerende på masterstudiet - de sidste 2 år af det teologiske studium. Det betyder, at danske studerende kun kan bo i Danmark, mens de tager deres bachelor, og at de derefter skal opholde sig meget i Norge.

### Nyt hold sommeren 2006

For at gennemtænke en løsning på disse to problemer omkring TKM-uddannelsen på DBI, har DBI's ledelse besluttet, at DBI ikke optager et nyt hold TKM-studerende denne sommer. Vi arbejder nu målrettet på at finde gode løsninger og satser på igen at

Nogle veje spørres i øjeblikket for TKM-uddannelsen. Der ventes og arbejdes på grønt lys igen.

starte et TKM-hold i sommeren 2006 – forhåbentlig med gode og holdbare løsninger på SU-spørgsmålet og problemerne omkring masterdelen. Vi tror nemlig fortsat, at vi

skal satse på TKM-uddannelsen samtidig med, at vi giver undervisning til teologistuderende ved Københavns Universitet.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

# Interview med storbypræst

→ | Dennis Jelstrup er 38 år, gift med Åse og far til 3 børn. Dennis startede sit teologiske studium i 1988 og blev kandidat i 1996. Dennis var i studietiden formand for studenterrådet på DBI. Siden 1997 har Dennis været præst ved Lindehøj kirke i København.

*Hvad betød DBI for dig i studietiden?*

Dansk Bibel-Institut var basen i min studietid og betød først og fremmest, at jeg som teologisk student fik hjælp til at blive fastholdt i klassisk bibelsk teologi. Dette skete gennem undervisning, men også gennem fællesskab og samtalerne i kaffestuen, hvor man modnes teologisk i mødet mellem egne og andres uforbeholdne meninger og synspunkter.

*Hvordan svarer præstegerningen til dine forventninger?*

Livet som præst stemmer egentlig meget godt med de forventninger jeg havde. Måske bortset fra at jeg havde forventet, at det ville være svært at skulle stå med begravelse og kontakt til efterladte i sorg. Men netop dét har jeg faktisk fundet meget opbygge-

ligt, fordi man dér kommer tæt på mennesker og kan formidle det kristne håb.

*Hvilke særlige udfordringer finder du i livet som storbypræst?*

Da jeg ikke har prøvet andet end at være præst i storbyen, ved jeg ikke, hvad der er særligt udfordrende i forhold til livet som landsbypræst. Jeg føler mig overbevist om, at en præst i storbyen er mere anonym i lokalsamfundet end en landsbypræst. Jeg bor ikke i en stor præstegård ved siden af kirken, men i et parcelhus som mange andre byboer! Og så har byfolk travlt! De accepterer kirken til højtid og særlige lejligheder, men ud over det, er der ikke megen plads til Gud og kirke i bevidstheden.

*Vil du dele en god erfaring?*  
Vi har i kirken prøvet for-

skellige ting af for at tale til storby mennesket. Vores bedste erfaring er, at tilbyde mennesker et socialt, lyttende og praktiserende fællesskab ud over gudstjenesten, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og være aktivt med. Vi har set mennesker, der igenem et sådant fællesskab er blevet kristne og nu er en fast del af menigheden. En anden ting, jeg gerne vil nævne er konfirmandundervisningen. Selvom det til tider kan være hårdt arbejde, så gør det en forskel. F.eks. sker det, at konfirmander uden kristen baggrund ender på en kristen efterskole. Sådanne oplevelser giver fornyet energi og glæde i tjenesten.

*Har du et godt råd til nuværende og kommende teologistuderende?*  
Hurtigt at få fingrene i prak-



tisk menighedsarbejde. Få prøvet nogle ting af og skab dine egne erfaringer i forkyndelse og øvrige arbejdsgrene. Og forbered dig på en positiv overraskelse! Selvom vi lever i

en åndelig fattig tid, så lytter mennesker!

*Interview af stud.it./teologi Søren Nielsen*

# TKM á la Turka

→ | Anders Bo Jørgensen var en af de første bachelorer, som i 2004 blev udklækket fra TKM. I august 2004 rejste han med Operation Mobilisation (OM) til Tyrkiet i et års praktik.

*Kan du kort beskrive, hvad dit arbejde i Tyrkiet har bestået af?*

OM har forskellige arbejdsgrene i Istanbul, og jeg har været engageret i bibelkorrespondance og organisering af kristne koncerter med udenlandske bands. Dagligdagen er alsidig med både praktiske og organisatoriske gøremål. Ellers prøver jeg at prioritere tid til at mødes med mine tyrkiske venner og vidne om Jesus i tide (og sommetider i utide!).

*Hvordan har du kunnet bruge TKM-uddannelsen i din tjeneste i Tyrkiet?*

Kulturforståelse, håndtering af kulturchock, basiselementer i Islam og en kristen respons til

typiske spørgsmål m.m. havde vi på TKM, og er her blevet genopfrisket. Undervisningen på TKM har givet mig en ballast til at være mere forberedt og hurtigere at kunne vænne mig til de anderledes forhold, jeg er i. Den teologiske og kirkehistoriske kundskab har været yderst hjælpsom i mødet og samarbejdet med mennesker fra forskellige lande og med forskellige kirkebaggrunde. Alt i alt har det været spændende at opleve, at det, der stod i de mange bøger eller blev fortalt af tidligere missionærer, rent faktisk var sandt.

*Hvad skal du, når du kommer tilbage til Danmark igen?*



I og med at Misjonshøgskolen har ændret nogle ting, så vi ikke "slipper for" at skulle til Norge i kortere eller længere tid, søger jeg ind på det Teologiske Fakultet i København. Mit mål er, at jeg i det mindste har muligheden for at kunne blive præst i den danske folkekirk. Samtidig har dette år været en slags øjenåbner for, at jeg en dag måske igen befinder mig i et andet land end Danmark, så jeg håber, at jeg kan holde det tværkulturelle islæt ved lige i Danmark.

*Har du lært noget nyt om dig selv og om Gud i det forløbne år?*

Uh ja! Bare det faktum at man på så mange måder er på ukendt grund og derved nemt kan blive lidt frustreret over andre og sig selv, er meget udfordrende og lærerigt. Man slås nemmere ud af balance, hvilket ofte gør dagene mere kontrastfyldte mht. sejre og nederlag. Jeg tror, jeg har fundet mine begrænsninger på en række områder og samtidig er blevet bekræftet i mine styrker.

Netop på grund af at man ofte føler sig lidt magtesløs og frustreret over sin egen (ringe) formåen i at gøre en forskel i dette åndeligt formørkede land, har gjort, at Gud har haft gode muligheder for at vise, at den dyrebare skat vi har, oftest befinder sig i sprukne lerkar. Jeg har ofte måttet erkende, at når arbejdet lykkes, er det alene Gud, der skal have æren!

*Interview af TKM-student Helene Sejergaard Sørensen*

→ | Den historisk-kritiske tolkning af Bibelen splintrede de bibelske tekster i usammenhængende småbidder.

# Er der brug for DBI?

Jeg tror, jeg havde mistet troen på Jesus på det teologiske studium, hvis ikke det havde været for DBI. Det samme tror jeg, ville have været tilfældet for mange andre. Først i 80'erne blev vi på fakultetet mødt af et massivt angreb på fundamentet for vor kristne tro. Den historisk-kritiske tolkning af Bibelen splintrede de bibelske tekster i usammenhængende småbidder. I begyndelsen rystede vi på hovedet af det, men doseret time efter time begyndte det at bide, og jeg kom i alvorlig tvivl. Men på DBI mødte jeg mange, der selv havde været gennem vridemaskinen uden at miste troen på Gud og hans ord. Jeg fandt dygtige lærere, der kunne give igen på bibelkritikken med holdbare argumenter. De viste mig, at man på én gang kan være en grundig forsker - og tro fuldt og fast på Gud og hans ord.

*Tiden læger nogle sår...*

Siden da er der sket en del. Den historisk-kritiske metode er ikke mere så enerådende på fakultetet. Nye metoder gør det lettere at få lov at læse bibelteksterne i sammenhæng og se dem som helheder. Det

er også blevet lidt mere accepteret at gå til teksterne med tro som en forudsætning. For de troende studerende har problemfeltet måske også forrykket sig. I dag er man ikke helt så meget fokuseret på det historiske og det dogmatiske som før. Med denne opblødnings af fronterne opleves fakultetsteologien ikke mere som et så direkte angreb på troens fundament.

**Nye udfordringer**

Der er noget godt ved det - men samtidig udgør de nye strømninger en mindst lige så stor og farefuld udfordring for troende teologi- eller missionsstuderende og DBI. Faren i det nye er især, at bibelteksterne og teologien rives løs fra historien - og dermed fra virkeligheden. Dermed vil også vores tro miste forbindelsen med den virkelige Gud. En af de største opgaver, DBI står overfor i forskning og undervisning i de kommende år, er derfor at sætte sig ind i de nye tolkningsmetoder og vise en vej - så vi ikke mister Guds ord i de hellige skrifter. Så Gud ikke bliver gjort tavs for de studerende og alle os andre.

*Når teologiske uvejr raser kan de studerende finde ly på DBI i form af en bibeltro grundholdning.*



**Der er brug for DBI**

Derfor er der brug for DBI - som et vigtigt værksted for bibeltro teologi. De studerende har brug for den høje faglige kompetence, de kan få gavn af det åndelige fællesskab, de kan få udfordringer til på én gang at blive dygtige teologer og varmhjertede kristne. Med TKM-uddannelsen kan nogle

af dem også få en akademisk uddannelse med sig fra DBI med sigte på en tjeneste i mission.

Vi har i vores kirker og menigheder brug for forkyndere, der stadig kan høre Guds røst i de bibelske skrifter, og som brænder for at bringe budskabet videre. I den opgave er DBI også en hjælp for

mange af os præster og forkyndere, der for længe siden forlod de studerendes rækker. DBI er med til at holde forbindelsen ved lige til opmuntring, glæde og trøst. DBI's teologiske arbejde er et fyrtårn for vor tro.

*Af sognepræst og næstformand Jens Jørgen Rasmussen*

# Undervisning for alle interesserede

→ | Al undervisning på DBI er åben for alle, og en række af DBI's undervisningstilbud henvender sig bredere end inden for teologiske kredse.

I efteråret er der 24 undervisningstilbud på DBI. De fleste er målrettet mod studerende på Det teologiske Fakultet i København eller studerende ved Misjonshøgskolen i Norge. Al undervisning er åben for enhver interesseret, men der er nogle kurser, som er mere velegnet for ikke-teologer. Nogle af disse tilbud er nævnt nedenfor.

**Tiltrædelsesforelæsning**  
Kirkens ritualer - tjener for stivnet ortodoksi eller levende vækkelseskristendom?  
Mandag d. 5. sept. kl. 14.15 v. rektor, cand. theol. Børge Haahr Andersen.

**Temadage**  
Forelæsninger om evangelikal kristen apologetik og hermeneutik  
Fredag d. 9. september kl. 10.15 - 12.00.  
v. generalsekretær ved Teologiska Institutet i Finland, Leif Nummela.

Bibelsyn, videnskabelighed og forudsætninger for teologien.  
Tirsdag d. 11. oktober kl. 10.15 - 12.00.  
v. adjunkt ph.d., Jakob V. Olsen.

Abrahams ofring af Isak i muslimsk, jødisk og kristen eksegese og tradition.

Mandag d. 7. november kl. 9.00 - 16.00.  
v. undervisere fra DBI og Misjonshøgskolen i Norge.

**Netbaseret undervisning i Gammel Testamente**  
Grundkursus i Gammel Testamente for prædikanter, undervisere, kirkelige medarbejdere og studerende.  
v. lektor theol. dr. Nicolai Winther-Nielsen.

Kursusdeltagere følger DBI's netbaserede grundkursus i Gammel Testamente Læsning over 12. uger og deltager i: to kursuslørdage den 3. sept. og 3. dec. kl. 11 - 16.



- fem onsdag aftener den 14/9, 28/9, 12/10, 26/10 og 9/11 kl. 17 - 18.30.

Tilmelding er nødvendig. Se mere information på [www.dbi.edu](http://www.dbi.edu). Klik på eDBI øverst på siden, så kommer du til DBI's undervisningsportal, klik på Gammel Testamente og klik

dig derefter ind som gæst under Alt om GT på DBI.

På DBI's hjemmeside [www.dbi.edu](http://www.dbi.edu) kan du under Undervisning se alle undervisningstilbud i DBI's katalog for efteråret.

→ | På DBI er der 14 ansatte – heraf nogle på deltid. Tilsammen udgør de den stab af folk, som får DBI til at fungere i det daglige – teologisk såvel som praktisk.

## DBI's ansatte

### Undervisning og forskning



**Børge Haahr Andersen**  
Rektor fra 1. september



**Jakob V. Olsen**  
Ph.D., sognepræst, adjunkt i systematisk teologi



**Jens Bruun Koføed**  
Ph.D., adjunkt i Gammel Testamente.



**Carsten Elmelund Petersen**  
Ph.D., lektor i systematisk teologi



**Nicolai Winther-Nielsen**  
Theol. dr., lektor i Gammel Testamente



**Finn Aa. Rønne**  
Dr. theol., lektor i kirke- og missionshistorie



**Torben Kjær**  
Lektor i Ny Testamente.



**Nicolai Techow**  
Ph.D., studiekoordinator

### Supportafdelingen



**Kurt Dalsgaard**  
Landssekretær



**Svend Aage Paulsen**  
Cand. theol., fritidsrejsesekretær



**Jette F. Jessen**  
Kontorfuldmægtig



**Filip Osmundsen**  
Stud. theol., pedel



**Bent Enevoldsen**  
Økonomifuldmægtig



**Thomas Gudbergensen**  
Rejsesekretær

## Den øverste ledelse

→ | DBI's styrelse består for tiden af 11 farverige personer fra hele landet, som med deres forskelligheder supplerer hinanden godt. På nuværende tidspunkt er det følgende

**Egon Kattner**  
Lærer, formand  
Sønderborg, Sønderjylland

**Knud Erik Braüner**  
Sognepræst  
Greve

**Uffe Kronborg**  
Sognepræst  
Stamsund, Norge

**Erik Sigh**  
Civilingeniør  
Birkerød

**Jens Jørgen Rasmussen**  
Folkekirkepræst, næstformand  
Østerbro, København

**Flemming Burgdorf**  
Sognepræst  
Vang, Thisted

**Erik Kure**  
Organist  
Flemming, Horsens

**Torben Winther**  
Cand.merc.  
Gentofte

**Flemming Bak Poulsen**  
Forlagsleder  
Østerbro, København

**Christian Jensen**  
Civilingeniør  
Skærbæk, Fredericia

**Per Koføed Munch**  
Sognepræst  
Nyker, Bornholm

→ | På Sinaj går Moses ned fra bjerget og præsenterer folket for Guds vilkår, og de er nærmest vilde efter at lyde Guds lov! Men snart får piben en anden lyd...

## Lyden af loven på Sinaj



Toppen af Sinai, hvor Moses mødtes med Gud og fik lovens tavler med ned til det ventende folk ved fodet af bjerget.

Ting kan lyde godt. De kan have en vellyd. Og sådan er det også med den fabelagtige lov, Gud gav Israel igennem Moses (5 MOS 4,8). Ingen kan som religiøse jøder feste over Moseloven. De har endog en fest, der hedder Simchat Torah, 'Glæde over Loven'. Sådan var det dog ikke i begyndelsen på Sinaj, da loven blev givet. Efter synden med guldkalven sad de og græd over de knuste tavler (2 MOS 33,4). Senere indså den omvendte Torah-student Paulus, at Loven også gør vé: hver mund skal lukkes og hele verden stå strafskyldig over for Gud (ROM 3,19FF). Og sådan var det også fra første færd i Anden Mosebog 19-20.

**Tordnende ord fra himlen**  
Paulus oplevede den hellige Guds fordømmelse gennem Lovens ruller. Den rene fældede den urene. Det samme skete på Sinaj (2 MOS 20,18-22). Fortællingen eksploderer i larm og lyn, og folket er skræmt ihjel. I dødsangst tryg-

ler de Moses om at træde frem for Gud på deres vegne. De har i sandhed oplevet, hvad Gud mener med, at jeg har talt til jer fra himlen. Og Moses forklarer nu folket, at de blev sat på prøve med loven. Den skulle afsløre deres egen ulydighed. Men den skulle også lære dem at adlyde Gud som hans rene ejendomsfolk.

I en senere prædiken genfortæller Moses begivenhederne. Bjerget stod i flammer, da Herren talte til jer inde fra ilden (5 MOS 4,12). Gud talte til folket ved at mødes med Moses ansigt til ansigt (5,4-5). Moses gik mellem Gud og folket, da de frygtede ilden på Sinaj Bjerg. Under denne torden og ild, var Moses oppe hos Gud og modtog de ti bud.

Moses forklarer det på den måde, at I hørte røsten inde fra mørket, mens bjerget stod i lys lue (5,22). Ordet røsten hentyder her til de ti bud, som de hørte, at Moses fik oppe hos Gud. Dette ord kan også oversættes lyden eller tordenen. Moses spiller måske på, at det ord,

han selv hørte hos Gud, det hørte de igennem tordenen. Og de frygtede for det ord.

**At lyde loven**  
Men hvad var det egentlig, der skete? I Anden Mosebog fortælles, hvordan Israel fik de ti bud. Det fortælles, at Moses kom ned til folket oppe fra bjerget og sagde til dem: Gud talte alle disse ord (2 MOS 19,25-20,1).

Han fortæller dem nu det Guds ord, der citeres i de ti bud. Det var dem, folket så voldsomt oplevede, at Gud talte til dem fra himlen (20,22). Det fortælles om disse begivenheder er bygget op som en række ture op og ned ad bjerget. Moses går til og fra topmødet med Gud på bjerget som kurér mellem Gud og folket.

Straks da folket når frem til Sinaj, går Moses direkte op til Gud første gang (19,3). Han hører Gud tale om, at folket skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig (19,6)...hvis I adlyder mig og holder min pagt (19,5). Moses går ned til folket og præsentere-

rer dem for vilkårene, og de er nærmest vilde efter at adlyde Guds lov (19,7-8A).

Moses går så anden gang op til Gud med folkets svar (19,9B). Gud giver præcise retningslinjer for, hvordan hele folket kan komme med Moses op til Gud. Folket indvies som et helligt præstefolk gennem tre dages renselse, og så skal de få adgang til Guds nærhed. Når vædderhornets lange tone lyder, 'skal de' gå op på bjerget (19,13B). Indtil da har folket forbud mod at nærme sig bjerget, for de skal nøje lære at følge Guds instruktion for adgangen til Guds hellige bjerg (19,12).

**Bulder, brag og det langtrukne horn**

Imidlertid går det galt, da Gud stiger ned på bjerget på den tredje dag (19,16-19). Moses fører folket ud af lejren, men folket stillede sig op ved foden af bjerget. Imens brænder og ryster bjerget mere og mere. Nu lyder den langstrakte tone. Alligevel går folket ikke op på bjerget. I stedet hedder det

dramatisk i direkte oversættelse fra hebraisk: 'Moses taler, og Gud svarer ham i røst' (19,19). Det dramatiske møde mellem Gud og Moses, som antydes i 19,19, forklares i det følgende. Moses forklarer folkets situation. Det forudgriber den situation, hvor Moses på bjerget minder Gud om, at grænserne for folkets adgang til Gud stadig findes (19,20-24). Gud svarer med nok så klare ord, for nu tydeliggøres kravene til folket i de ti bud, som Gud forkynder Moses (19,25-20,17).

Det dramatiske forløb forklares også i detaljer i 20,18-21. Gud var steget ned på bjerget den tredje dag, men folket blev stående på afstand. Gud kaldte da i stedet Moses op på bjerget. Folket skulle nu advares mod at overtræde Guds forbud og skaffe sig adgang til Guds bjerg uden tilladelse (19,21). Ikke engang præsterne, Aron og hans sønner, kunne nu nærme sig bjerget uden først at hellige sig (19,22-24; 24,1-2,9-11).

**Lovens mellemmand**

Der er god grund til, at Moses har en central rolle ved lovgivningen. Folket bad Moses om at fungere som dets mellemmand til Gud (20,19). Moses modtager oppe hos Gud alle Herrens ord og alle retsreglerne (24,3). Da han kommer ned fra bjerget, skriver han dem ned i pagtsbogen (24,7). Den omfatter de ti bud og en række love, som udfolder det konkrete indhold af de ti bud i love for hverdagen (20,22-23,33). Derefter slutter folket pagt gennem en forsoningshandling på grundlag af denne første åbenbaring af loven.

Alt det havde Gud i tankerne ved Moses' andet besøg. Han sagde da til Moses, at Jeg vil komme til dig i en tæt sky, for at folket kan høre mig tale med dig og for al fremtid stole på dig (19,19). Moses skulle være folkets mellemmand. Folket skulle stole på, at han gav dem Guds hellige ord, og at han fik det direkte fra Gud på bjerget.

Af theol.dr. Nicolai Winther-Nielsen



# Jesu død og vor efterfølgelse indtil døden

→ | Bærer du villigt Korset, vil det bære dig og føre dig til det ønskede mål.

Jesu sagde til sine disciple: »Hvis nogen vil følge mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig«. Jesu død og grønne skove her i tiden for dem, som ønskede at tro på ham. Denne vigtige del af Jesu budskab handler om, at Jesu liv og død er et forbillede til efterfølgelse. Denne opfattelse er specielt repræsenteret af Thomas a Kempis, Søren Kierkegaard og Dietrich Bonhoeffer op gennem kristenhedens historie. Det rummer et vigtigt bidrag til forståelsen af Jesu døds betydning – i forlængelse af de tre betydninger, som jeg har beskrevet i de tre foregående udgaver af DBIposten. I det følgende vil jeg holde mig til Thomas a Kempis opfattelse af efterfølgelse af Jesus.

## Som Jesus

Jesu blev ikke dræbt mod sin vilje, men han gik frivilligt i døden. Han ydmygede sig og blev lydige til døden, ja, døden på et kors.

Jesu var lydige som den nye Adam. Lydigheden er et eksempel til efterfølgelse. Jesu lydighed var også en stedfortrædende lydighed, en slags stedfortrædende lovopfyldelse, som indebar, at han kunne blive forsoner for de ulydige. Men de ulydige mødes med kaldet til efterfølgelse på ny efter forsoningen.

## Som Jesus så os

De troendes efterfølgelse af Jesus giver dem et skæbnefællesskab med Jesu lidelse, død og opstandelse. Mange synes, det er hård tale at fornægte sig selv og tage sit kors op og følge Jesus. Mange ærer Jesus for hans undergørelser, men få følger korsets forsmædelse, siger Thomas a Kempis. Men den, som dør med Jesus på korset, skal også leve med ham. Har man deltaget i hans lidelse, skal man også få del i hans herlighed.

»Bærer du villigt Korset, vil det bære dig og føre dig til det ønskede Mål, derhen hvor al Lidelse hører op, skønt det ikke vil ske her på Jorden«, skriver Thomas. Dette er den såkaldte pilgrimstanke. Den rummer en smerte over ikke at have sit hjem her og en længsel efter himmelen. »Søg den sande Fred ikke i det jordiske, men i Himlen, ikke hos Menneskene eller hos Skabningerne, men i Gud alene. Af Kærlighed til Gud må du villigt lide alt, Arbejde, Smerte,

## NEKROLOG

**Det Kødelige** – også kendt som *Kødets Lyst* og *Det Syndige Kød* – er afgået ved døden. Efter længere tids kamp med Det Åndelige måtte Det Kødelige under dramatiske omstændigheder se sig besejret.

Det Kødeliges fødsel kan med ret god nøjagtighed dateres til øjeblikket, hvor kvinden Eva blev lokket af Det Kødeliges far Satan til at spise af lige akkurat det træ, hun ikke måtte. Det Kødelige havde allerede tidligt god succes med sin virksomhed. Blandt de væsentlige bedrifter bør nævnes opildningen af Kains misundelse på sin

bror Abel, som førte til Kains mord på Abel.

Det første store knæk for Det Kødelige kom ved Vandfloden, hvor en meget stor andel af dets arbejdsgrundlag forsvandt. Senere måtte Det Kødelige tage udfordringen op med Loven, som fra nu af besværliggjorde arbejdet.

Først omkring joden Jesus' død og spektakulære opstandelse fik Det Kødelige alvorlig modstand. Modstanderen var Det Åndelige, som fik god hjælp og støtte fra Jesus' allierede Helligånden. Siden har kampen bolget frem og

landers. He... plads har for lang... projekters vedkommen... været Statens Værksteder... Kusnt og Håndværk.

effen F... ningsch... ningche... styrke og... dansk... fremme... landske... tioner sa... bet til m... aktivitet

## Bliche

Forfatteren Jensen har cherpriserment på h... Odense. P Blichersel. ved Danms Universitet er valgt til f... bejdsgrupp... me med an... re undervis

Den kristnes liv er en kamp mod det kødelige, som til sidst overvindes af Jesus ved hans genkomst.

Fristelse, Forfølgelse... Irettesættelse og Foragt«, skriver Thomas a Kempis.

## Kødets dødelse

At bære sit kors er symbol på den langsomme og ofte langstrakte død, som det syndige kød må lide hos en kristen. Thomas a Kempis retter ikke opmærksomheden på skabelsens goder, men i stedet på, at der er forførende kræfter i verden efter syndefaldet. Disse kræfter har en forbundsfælle i

vort syndige kød. Derfor formaner Thomas a Kempis: »du bør leve dit liv som en afdøen fra dig selv, jo mere du afdør fra dig selv, des mere begynder du at leve for Gud«. Dette handler om at kunne give slip på alt i denne verden, det som Kierkegaard kalder at resignere.

Vort borgerskab er i himmelen (FIL.3,20), Søg det, som er i himmelen, hvor Kristus er (KOL.3,1).

Med dette mål må man ifølge

Thomas ringeagte verdens glæder og døde kødets lyster og egenviljen for at nå saligheden og de helliges evige hvile hos Herren.

Dette er en opfattelse, som har sin grund hos Jesus og apostlene, men som i høj grad er i modstrid med opfattelser i vore dage, som opfatter Jesus som en behovstilfredsstiller.

Af lektor Carsten Elmelund Petersen

## aktuel kommentar

### At ville lede(s)

→ | Jesu løfte er, at en discipel må forvente samme vilkår som sin mester.

Vi efterlyser stærke ledere, synlige ledere, visionære ledere. Personer, der er parat til at tage et ansvar og til klart og tydeligt at markere, hvor vejen går. Personer, som er villige til at tage beslutninger, følge op på dem og stå ved dem. Det gælder i mange af livets sammenhænge.

#### Åndelige ledere

Det gælder også i Guds rige. Blandt Guds folk har det altid

været afgørende at have de rette ledere. Mænd, som selv kender vejen, og som - udrustet af Gud - er villige til at stå frem og vise vej for os andre. Gang på gang er noget gået skævt, fordi lederne svigtede eller fordi man valgte forkerte ledere! Vi ser det i udpræget grad i folkekirken i dag, hvor biskopper, mange præster og andre ledere ikke længere bruger bibelen som autoritet hverken i deres eget liv eller i deres tjeneste.

#### Villighed til at lede

Der er ikke lange køer til lederjobs i kristeligt arbejde. Få ønsker i det hele taget at

påtage sig forpligtende og længerevarende opgaver - og slet ikke, hvis det involverer at skulle træffe upopulære beslutninger eller håndtere vanskelige problemer. Hvorfor udsætte sig selv for kritik og vanskeligheder?

Men Gud kalder stadig. Ikke til problemfrie opgaver, og ikke kun til poster, der giver popularitet og anseelse. Hans løfte er, at en discipel må forvente samme vilkår som sin mester. Men Han lover velsignelse! Hvem har råd til at sige nej tak til den?

#### Villighed til at ledes

Der er et underligt misfor-

hold mellem på den ene side ovennævnte ønske om stærke ledere og på den anden side modvilligheden til at bøje sig for dem. Jo, det går fint så længe lederen anviser en vej, jeg er enig med ham i. Men så snart hans beslutninger går på tværs af mine tanker, så står jeg af. Så skal ingen komme og lede mig!

Det er vigtigt at sige fra, hvis en leder taler eller handler i modstrid med Guds Ord, men bortset herfra er jeg kaldet til at bøje mig og adlyde min leder. Det er ikke rigtigt at protestere, bare fordi hans meninger ikke passer helt med mine forestillinger. Eller

fordi han ikke gør 'som vi plejer'. At bøje sig og underordne sig har aldrig været populært. Men ikke desto mindre er det den første anvisning, Paulus giver, når det gælder vort forhold til de andre i Guds menighed: I skal underordne jer hinanden i ærefrygt for Kristus (EF 5,21).

Af professor  
Henning Haahr-Andersen  
(tidligere styremedlem)

