

DBIposten

Største hold studerende i DBI's historie

→ | Den 16. august bød vi velkommen til 14 nye TKM-studenter hvoraf de 5 læser på Luthersk Missionsforenings Missionsskole, og den 2. september kom 13 interesserede teologistuderende fra Det Teologiske Fakultet til semesterstart på DBI.



FOTOS: DANSK BIBEL-INSTITUT

Jeg har lige været i lufthavnen

→ | Den 2. august var Finn Rønne i lufthavnen for at sige farvel til Søren og Miriam, som rejste til Etiopien. Pludselig slog det ham, at i løbet af en måned bliver 7 DBI'ere spredt over 4 kontinenter.

I dag var det Søren Skovgård Sørensen, som skulle af sted. Han rejste til Etiopien, udsendt af Luthersk Mission, sammen med Miriam og deres to børn for at arbejde som bibelskolelærer i det sydlige Etiopien. Søren har været teologistuderende på DBI og er en af dem, som er blevet 'smittet med' ydre mission gennem den nye tværkulturelle missionsuddannelse, selvom han altså ikke selv har været TKM-student.

Anders Bo Jørgensen
Søren er den første af 5 unge DBI'ere, som i løbet af august-måned rejser udenlands for at arbejde som missionærer. Lidt senere på dagen er det Anders Bo Jørgensens tur. Han holder en pause i sin TKM-uddannelse og tager til Istanbul i Tyrkiet med Operation Mission (OM). For Anders er det ønsket om at fortælle muslimer om

Jesus, som får ham til at tilbringe et år i en tyrkisk storby – sammen med en erkendelse af at netop Tyrkiet kan blive en indgang til at nå de mange tyrkiske folkeslag i Centralasien med evangeliet.

Jakob Rahbek
På onsdag følger TKM-student Jakob Rahbek efter. Han er udsendt i 2 år af IFES (det internationale KFS) til at missionere blandt studerende i Rusland, særligt i millionbyen Rostov, der ligger nær Sortehavet og Ukraine. Med Anders i Istanbul og Jakob i Rostov får vi altså to TKM-studenter i arbejde på hver sin side af Sortehavet, i to vidt forskellige kulturer og religiøse miljøer.

Tina Bak og Daniel Esmarch
I slutningen af måneden skal vi så igen en tur i lufthavnen

for at sige farvel til to TKM-studenter. Tina Bak rejser til Peru for Evangelisk Luthersk Missionsforening for at være lærer for missionærbørn og stå i forskellige former for menighedsarbejde. Og Daniel Esmarch er udsendt af Københavnerkirken til Nordafrika for – ligesom Anders – at arbejde med muslimmission i tilknytning til OM.

Inden Tina og Daniel sætter sig i flyet, skal de dog ind og medvirke ved semesterstarten på TKM-uddannelsen, for at vise de nye TKM-studenter, hvad det er uddannelsen sigter mod, og give et indtryk af, hvor vidt forskellige opgaver man kan komme til at stå

i med en TKM-uddannelse. Fremover vil vi ved vores ugentlige TKM-samlinger høre nyt fra Tina, Daniel og de andre – og bede for dem!

Anne-Lene og Peter Olofson

I tillæg er der så også nogle 'gamle' DBI'ere, som skal af sted i løbet af august måned. Anne-Lene og Peter Olofson rejser til Tanzania for at arbejde på et præsteseminarium. 7 DBI'ere spredt over 4 kontinenter for at bringe evangeliet videre – det er noget af det, vi vil med vores arbejde på DBI.

Af Finn Aa. Rønne,
lektor i kirke- og missionshistorie



FOTOS: DANSK BIBEL-INSTITUT

POST



DANMARK

PP

Maskinel magasinpost

02619
Dansk Bibel-Institut
Frederiksborggade 1B 1.
1360 København K

Vi traf mange venner

→ | Den sidste uge i august var 18 studerende og ansatte fra DBI og 8 studerende og ansatte fra Luthersk Missionsforenings Missionsskole (LMM) på informationstur i Jylland.

Tilsammen holdt vi godt 45 møder, gudstjenester og besøgte skoler, hvor vi forkyndte Guds ord og fortalte om vort arbejde. Det var før-

ste gang, at LMM holdt deres informationstur sammen med DBI, men fællesskabet om TKM-uddannelsen og det tætte samarbejde i hverdagen på DBI gør, at det var naturligt at bo på samme lejr og være fælles om de forskellige aktiviteter. Om aftenen tog vi så ud til hver vore møder, og i år koncentrerede DBI sig om Thy, Mors og Nordvestjylland, mens LMM besøgte nogle LM-kredse udenfor dette område.

Brug for venner

Tak til alle jer DBI-venner som vi mødte. Tak for jeres gæstfrihed, og tak for forbøn, medleven og økonomisk støtte. Hvis vi skal kunne løfte opgaven med at uddanne bibeltro præster, missionærer og forkyndere, har vi brug for hver enkelt af jer.

Tak for sidst.

Af Landssekretær Kurt Dalsgaard



FOTO: DANSK BIBELEINSTITUT

DBIposten

Redaktion

Landssekretær Kurt Dalsgaard, ansv.
Rejsesekretær David M. Carlsen, red.sekr.
TKM-student Helene Sejergaard
TKM-student Mikael K. Nielsen

Indlæg til DBIposten sendes til dbi-posten@dbi.edu

DBIposten sendes gratis til interesserede

Layout

Christian Rahbek Olsen

Tryk

Morsø Folkeblad

Oplæg

7800

ISSN 0906-825X



DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Fredriksborggade 1B 1.
1360 København K
Telefontid hverdage kl. 9-12
Tlf: 33135500
Fax: 33136989
Email: dbi@dbi.edu
Web: www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Studentertelefon: 33138040

Formand for styrelsen

Egon Kattner
Højbovej 26, 2500 Valby
Tlf: 36 17 64 47
Email: eka@km.dk

Rektor

Jens Ole Christensen

Administration

Landssekretær
Kurt Dalsgaard
Økonomifuldægtig
Bent Enevoldsen
Kontorfuldmægtig
Jette Frida Jessen

Undervisning

Studiekoordinator
Nicolai Techow

Mådevirksomhed

Rejsesekretær
David M. Carlsen
Fritidsrejsesekretær
Svend Aage Paulsen
Tlf: 47315618

Grosbølls gudsbegreb

På baggrund af debatten om Grosbøll og hans bog *En sten i skoen* vil vi på DBI bruge en dag på oplæg og debat om gudsbegrebet. Vi vil tale sammen om, hvordan vi kan fastholde en kristen tro på Gud i vores tid, og hvilke udfordringer vi står overfor i dag. Medvirkende vil være Dr. Theol. Rune Søderlund, sognepræst Jørgen Sejergaard, adjunkt Ph.d. Jakob V. Olsen og adjunkt, Ph.d. Jens Bruun Kofoed. Udover oplæggene vil der være mulighed for debat. Temadagen er på DBI mandag den 1. november kl 9.15 til 16.00, og er åben for enhver interesseret. Se i øvrigt aktuel kommentar på bagsiden.

Praktikant på DBI

I efterårssemesteret er Søren Nielsen i praktik på DBI. Søren har taget den teologiske grunduddannelse i København og er derefter skiftet til IT-studiet på Ålborg Universitet. Når han er færdig med sin uddannelse i Ålborg, er han cand. IT med fokus på teologi.

Kendt ansigt

Søren Nielsen er et kendt ansigt på DBI, og da han søgte en praktikplads som led i sit studie, var DBI en oplagt arbejdsplads. Søren opgave bliver primært at være projektleder for tre nye hjemmesider for DBI, TKM og LMM.

økonomi | Hvis vi skal nå indsamlingsbudgettet de sidste tre måneder må vi løfte i samlet flok.

Vi håber på solskin

I skrivende stund er efteråret netop startet – ser jeg ud af vinduet regner det men vejrudsigten lover heldigvis sol. Sommeren på DBI har – som i resten af landet – været bedre nogle dage end andre. Det samme har DBI's økonomi. Foråret har været OK og vi har haft en god likviditet. Hen over sommeren har det desværre knebet lidt mere og vi halter nu igen alvorligt bag efter. Samtidig er likviditeten igen dårlig og store udgifter – bl.a. huslejen venter lige om hjørnet.

Ingen uvejr, tak

Tak om du vil være med til at støtte DBI igen i dette efterår – vi har brug for din hjælp. Men hvis vi løfter i samlet flok vil 'vejrudsigten' for DBI's økonomi også love sol.

Med tak for støtten hidtil

Af Bent Enevoldsen,
økonomifuldægtig

mødekalendar husk i forhen økonomi

Møder i oktober ved studerende og ansatte

- 1.-3. IMs Event
5. Jyderup IM
6. Sevel IM
7. Ryde IM
8. Allinge LM og ELM
13. Birkholm møde i Herlev
- 17.-24. Færøerne
18. Tersløse Sognegård
19. Vodskov IM
20. Nr. Saltum IM
21. Sindal IM
27. Lomborg IM
28. Hundborg IM

Bed om/for

- at Guds kirke i Danmark må blive reddet fra forfald.
- at DBI må få 700.000 kr om måneden indtil jul.
- styrelsen som har sit halvårlige møde sidst i oktober.

Tak for

- mange nye studerende på DBI.
- 7 nye missionærer på 4 kontinenter.
- en god informationstur i august.

Gaver til DBI i juni



Månedsbudget: 399.500 kr.
Indkomne gaver i august: 230.490 kr.
Bagud i forhold til budgettet pr. 31. august: 922.976 kr.

Ladt tilbage

→ | I løbet af de sidste år er der blevet produceret en hel serie af bøger og film, som omhandler endetiden på baggrund af Johannes Åbenbaring. Serien hedder *Left behind* – Ladt tilbage – og den har vakt meget stor opmærksomhed. Vi har bedt bibelskolelærer Christian Maymann om en vurdering af serien.



Filmplakaten til Left Behind fra 2001.

I USA er det ikke bare en serie. Der er det en industri med bøger, videoer og forskellige andre elementer. *Ladt tilbage* er en populær romanserie skrevet af Tim LaHaye og Jerry B. Jenkins, hvis handling udspringer sig i verdenshistoriens syv sidste år. Det teologiske grundlag er en 'præ-millennialistisk' forståelse af Johannes Åbenbaring (Joh. Åb.). Den bygger på fire klare principper:

- En konsekvent gennemført todeling af Joh. Åb. De første tre kapitler beskriver de historiske forhold i syv kirker i Lilleasien i det første århundrede. Fra kapitel fire og frem til slutningen beskrives de sidste syv år af verdens historie.
- Fra kapitel fire er kirken ikke længere at finde på jorden.



Den er bortrykket, og resten af verdens befolkning er 'ladt tilbage'.
· En bogstavelig tolkning. Man afviser forsøget på at tolke Joh. Åb. billedligt. Bogen skal forstås så konkret, som det kan lade sig gøre. Et eksempel er at de to vidner, der beskrives i kapitel 11, er to konkrete enkeltindivider, der vil optræde i Jerusalem i denne sidste periode, og som vil prædike omvendelsesforkyndelse.
· Joh. Åb. er kronologisk. I lutherske kredse har man længe ment, at synerne ikke skal forstås kronologisk. Fx skal begivenhederne i kapitel 12 nødvendigvis komme før dem i kapitel 13 osv. Dette afvises. Joh. Åb. er kronologisk fra ende til anden.

Selve serien

Serien begynder med bind et, som blot hedder *Ladt tilbage*. De kristne bortrykkes og resten er ladet tilbage. Vi møder en af hovedpersonerne, luftkaptajnen Rayford Steeles, som flyver en Jumbojet 747, da bortrykkelsen sker. Det skaber kaos, eftersom verden holder op med at fungere. Luftkaptajner, buschauffører og alle mulige andre mennesker forsvinder, og tilbage er de, der enten ikke har bekendt

En større industri af bøger, CD'er og merchandise er fulgt i kølvandet på romanen Left Behind.

sig som kristne eller troet at de var kristne, uden virkelig at være det.

De gode...

Til at begynde med handler det om for de 'tilbageladte' at finde ud af, hvad der er sket. Hvorfor er folk forsvundet? Er det marsmænd der har hevet dem op i rumskibe, er det russerne, der har opfundet et nyt våben eller noget tredje? Heldigvis har præsten i Steeles kones menighed efterladt et videobånd med forklaring af, hvad der er sket. Dette ser Rayford, der selv ser lyset og dernæst overbevises datteren Chloe efter en del skepsis. I menigheden bliver en af de tilbageladte præster klar over at den er helt gal med ham selv, så han lader sig omvende, bliver leder af menigheden, og danner sammen med de øvrige kristne 'trængselspatruljen'.

...og de onde

Sideløbende med dette aner vi den sataniske modpol. Den centrale figur er Nicolae Carpathias. I fortællingen er han først Rumæniens leder, men bliver hurtigt til leder af FN. Om sig har han forskellige centrale personer, som skal opbygge hans regime. Med konturer af disse to grupper slutter første bind, og rammerne er sat for de efterfølgende, hvor der så omvendes flere, som bekæmper det mere og mere voldsomme rige, med

centrum i 'Ny Babylon'. Efterhånden bliver det tydeligt at Nicolae er Antikrist. Han udsættes for et vellykket modforsøg af trængselspatruljen, men efter tre dages død opstår han igen. Det fører til at mennesker tilbeder ham, og hans rige – Global Community – bliver mere stabiliseret. Det gør, at kampen mellem ham, og trængselspatruljen bliver værre og værre.

Forståelsen af bogen

Som nævnt bygger serien på en præ-millennialistisk teologi. Altså den tanke at fra kapitel fire i Joh. Åb. findes kirken ikke længere på jorden. Det stiller jeg mig skeptisk overfor. En del taler for, at de senere syner i Joh. Åb. ikke skal forstås som følgende efter hinanden i tid men skal ses som uddybninger af, hvad der tidligere er beskrevet. Dernæst er det næppe korrekt, at de kristne er blevet bortrykket fra og med kapitel 3. Endelig tvivler jeg på, at Joh. Åb. skal forstås så bogstaveligt, som denne tolkning lægger op til.

Planerne

I Joh. Åb. møder vi forskellige plager, der går over verden. De beskrives i bøgerne som konkrete plager over verden. De forstås så konkret, at grunden omkring trængselspatruljens hus må ryddes for træer før disse plager rammer, så de kan fortsætte deres arbejde uden problemer – for Joh. Åb. kapitel 8, taler om at en tredjedel af jordens træer skal forgå. Formålet med disse plager er, at mennesker skal vende om og tilbede Gud.

Og således fortsættes beskrivelsen af kampen mellem Satan og Gud, mellem de gode og onde i verden. En kamp der ender med at Guds rige fremstår i herlighed.

En vurdering

Der er både positivt og negativt at sige om serien. Den er lykkedes i to forskellige henseender. Det er lykkedes at lave en serie, der litterært fungerer rimeligt godt. Hvis man kender til bøgernes teologiske tradition, er serien teologisk forudsigelig, men de forskellige karakterer i bøgerne er ganske levende beskrevet. Samtidig formår den i litterær stil at formidle en bestemt tolkning af Joh. Åb. Det er

teologi uden at være en teologisk lærebog. Serien rejser dog en del kritiske spørgsmål. Jeg skal pege på et par stykker:

Forståelsen af bogen
Som nævnt bygger serien på en præ-millennialistisk teologi. Altså den tanke at fra kapitel fire i Joh. Åb. findes kirken ikke længere på jorden. Det stiller jeg mig skeptisk overfor. En del taler for, at de senere syner i Joh. Åb. ikke skal forstås som følgende efter hinanden i tid men skal ses som uddybninger af, hvad der tidligere er beskrevet. Dernæst er det næppe korrekt, at de kristne er blevet bortrykket fra og med kapitel 3. Endelig tvivler jeg på, at Joh. Åb. skal forstås så bogstaveligt, som denne tolkning lægger op til.

Second Chance?

Den største knast i denne forståelse er en klar 'Second Chance'-tænkning. Efter bortrykkelsen får mennesker en ny mulighed for at vende om og tro på Jesus. Det strider imod Skriftens tale om de sidste tider.

Opbyggelig og udbyggerig læsning?

Kan serien læses med udbytte? Det kan den - mine kritiske kommentarer til trods. Men den giver ikke udbytte i den forstand, som vi kalder for 'åndelig opbyggelse'. Men på en enkel måde kan man blive sporet ind på en udbredt tolkningstradition af Joh. Åb., om end den er noget langstrakt.

Af bibelskolelærer,
cand.theol Christian Maymann

månedens citat

Der hvor Gud bygger en kirke,
bygger Djævelen et kapel.

Hans Tausen

aktuel kommentar

Hører Gud med til kristendommen?

→ | Kan man i dag tale om Gud som skaber og opretholder af vores verden? I kristendommen siges der ja. Men nogen har svært ved at tro, at det også i dag skulle være sandt.

Mandag den 1. november vil vi have en tema-dag på DBI om gudsbegrebet. Fire forskellige foredragsholdere vil have fire forskellige vinkler på emnet, hvorefter der vil være debat.

Noget af baggrunden for en sådan temadag er den debat, der har været i kølvandet på Thorkild Grosbøll og hans bog *En sten i sko*. Egentlig er Grosbølls bog ikke i sig selv videre interessant. Hvad Grosbøll tror på, siger han ikke meget om i den bog. Han er mere interesseret i hvad det er, han ikke tror på. Dermed bliver bogen et symptom på noget dybere end bare Grosbøll.

Minimalisme var et ideal

I første halvdel af 1900'tallet var dagsordenen for mange tænkere i Europa at forsøge at nå frem til en livsanskuelse, hvor man skulle tro så lidt som muligt. Minimalisme i tænkningen og troen var et ideal. Efter 2. verdenskrig begyndte fortolkningerne af verden at give rum for mere dybde, og flere blev opmærksomme på den tro, som følger med i enhver tyding af verden. Alligevel prægede minimalismen mange teologer.

I den sammenhæng er Grosbøll et eksempel på forsøget på at tro så lidt som muligt, og stadig kalde sig kristen, fordi det af mange opleves som problematisk at tro på kristendommen, som den er overleveret.

Til trods for at det ikke erfarer så umiddelbart problematisk af så mange, som det har gjort at tro på det, der går udover nutidig menneskelig fatteevne, så har dette forsøg på at tro så lidt som muligt alligevel overlevet hos flere i Danmark og påvirker deres forståelse af det helt centrale i Bibelen.

Baggrunden for temadagen

Det er noget af baggrunden for den kommende temadag: Vi ønsker at tale sandt om Gud samtidig med at vi vil formidle denne tale ind i en moderne sammenhæng. Selvom vi ønsker at tage os selv og vores samtid alvorligt, så vil vi ikke tage os selv mere alvorligt end emnet kan bære. Vores intention er ikke at tale til Gud på nutidens betingelser, men at tale i nutiden på Guds betingelser, fordi vi mener, at det er det som i det lange løb holder. Hvis det vi siger skal være relevant, så skal vi ikke bare sige det, som alle andre siger, men vi skal sige det, som Gud siger. At gøre det er ikke altid let for os, men ønsket skal fastholdes, selvom det til tider må fastholdes på trods.

Af adjunkt Jakob Valdemar Olsen, DBI



→ | For at kirken kan leve og vokse, må teologien også blomstre. Reformatorerne sikrede dette ved at tale om 'skriften alene' - *sola scriptura*. Hvad betyder det i dag?

Teologi – mellem frihed og bundethed



ILLUSTRATION: CHRISTIAN RAHBEK OLSEN

Hvis vi lytter for meget til mennesker, kan vi let komme til at overheøre hvad Gud siger.

For reformatorerne var *sola scriptura*-begrebet vendt mod to fronter. For det første imod katolikerne, som mente at skriften ikke var klar nok i sig selv, men at man måtte støtte sig til beslutninger fra kirkesamfundet. Den anden front var imod sværmerne. De mente at deres åndelige erfaringer og åbenbaringer stod over skriftens vidnesbyrd. Også her måtte reformatorerne sige nej. De ville i stedet bygge deres teologi på bundethed til skriften i frihed fra menneskelige ideer og traditioner.

Hvor står vi så i dag?

Så godt som alle præster i den danske folkekirke bliver uddannet ved de teologiske fakulteter i København og Århus. Hvilket syn på teologien hersker her? Det gives der intet klart svar på. Der findes nemlig ikke et officielt bibelsyn eller en bestemt bekendelse som underviserne skal forholde sig til. Det eneste dogme der så at sige gælder er friheden. En pointe der ofte bliver fremført er, at de fremtidige præster skal have en uddannelse som er uafhængig af kirken, for kun sådan kan man sikre at de ikke kritikløst overtager den kirkelige tradition.

Her er en væsentlig pointe som vi ikke for hurtigt må blive færdig med. Kirken må

altid reformeres (*ecclesia semper reformanda*). Den officielle kirke har ikke altid ret. Selv Luther, som vi ellers ser så meget op til, må vi kritisere. Blandt andet for hans syn på jøderne. Kort sagt: hvis vi lytter for meget til mennesker, kan vi let komme til at overheøre hvad Gud siger.

Videnskabens Askepot

Hvis formålet med teologien er at høre hvad Gud siger, er det imidlertid ikke nok at afskære sig fra usund indflydelse fra andre mennesker. Vi må lære at lytte til Gud, ellers ender det med at vi hver især kun lytter til os selv og ender ud med hver vores egen individuelle religion af egne holdninger. Ligeså vigtig som teologiens frihed er derfor teologiens bundethed. Her er det at vi på DBI må kritisere den teologiske uddannelse i Danmark. I sin kamp for at blive anerkendt som en videnskabelig disciplin har man for ofte lyttet efter hvad andre videnskabsgrener har brugt af metoder og forudsætninger. En gang var teologien videnskabens dronning, der bestemte det grundlæggende verdensbillede. Nu er teologien blevet til videnskabens Askepot, der må bruge de andre videnskabsgrenes arbejdsmetoder og virkelighedsforståelse for

ikke at blive smidt af sit gamle hjem – universitetet.

Hvad gør vi så mens vi venter på prinsen, der skal forløse sin brud fra hendes fangenskab? For det første så må vi ikke ringeagte det gode man kan lære på Det teologiske fakultet. Her findes stadigvæk meget sand erkendelse. Blandt andet fordi der findes underviserne der kender og tilbyder Jesus som herre og frelser.

Teologien tilbage som dronning

For det andet må vi turde - på DBI og andre steder - give teologien og Bibelen deres plads tilbage som videnskabens dronning. Ingen videnskab kan være neutral. Derfor må vi også overtage Bibelens virkelighedsforståelse i stedet for en eller anden tilfældig nutidig filosofisk virkelighedsforståelse. Det betyder blandt at give Bibelen selvvidnesbyrds ret. Bibelen er ikke blot menneskeord men inspireret af Gud. Sidst men ikke mindst må vi i bøn bede om Helligåndens ledelse, så vi kan skelne imellem menneskers fejlfortolkninger og hvad Gud siger.

Af stud.theol.
Christian Lund
Pedersen

