

DBI!posten

Januar

www.dbi.edu

Dansk Bibel-Instituts nyhedsavis

Nye studerende på DBI

→ | Seks nye TKM'ere og omkring ti nye københavnske stud.theol'ere på DBI.

Efter sommer fik DBI kontakt med en del nye studenter. På det nye TKM-hold startede der seks personer, hvoraf de to går på den etårige linie på LM's Missionsskole. De resterende fire er indskrevet på Misjonshøgskolen i Stavanger og modtager undervisning på DBI. Af de nye teologistuderende ved Københavns Universitet har vi kontakt med omkring ti personer, som giver udtryk for, at de vil gøre brug af DBI's tilbud. To af de nye på DBI er TKM-studerende Sarah Bruhn og teologistuderende Henrik Borch Jacobsen tilknyttet Københavns Universitet. DBIposten har talt med dem.

Sarah, hvorfor TKM? En, jeg kender, læser TKM, og det var derigennem, jeg hørte om det – det lød rigtig spændende. Jeg kunne godt tænke mig at blive missionær, og i det arbejde får du virkelig brug for den solide viden om troen, man får igennem TKM-uddannelsen. Yderligere er det vidunderligt at kunne gå i dybden



Sarah Bruhn og Henrik Borch Jacobsen har begge deres daglige gang på DBI. Sarah på TKM-uddannelsen og Henrik som teologistuderende tilknyttet Københavns Universitet.

med noget, der samtidig er til opbyggelse for troen.

Henrik, hvorfor så teologi? Jeg vil meget gerne have fingre i noget kristent arbejde, og selvom meget af undervisningen på fakultetet kan virke verdensfjern og ikke så praktisk anvendelig, som jeg kunne ønske mig, så kan jeg se et formål med teologiuddannelsen. Jeg synes allerede nu, det er meget spændende.

Hvad har du lavet tidligere Sarah? Jeg har bl.a. været på rejser i Afrika og Mexico, hvor jeg var med i mission blandt teenagere – jeg elsker at rejse og dele evangeliet med mennesker, hvor jeg kommer frem. *Og dig, Henrik?* Jeg har bl.a. været på LTC (KFS' Ledertræningscenter i Ødsted) et år, og lige inden teologistudiet arbejdede jeg på Blå Kors' værested for misbrugere i Åbenrå. Det

var hårdt men uhyre meningsfuldt - en meget spændende arbejdsplads.

Hvad bruger du DBI til Henrik? På DBI har jeg min læseplads, og jeg følger undervisningen i bibelkundskab ved Nicolai Winther-Nielsen og deltager i diskussionsgruppen på nettet - det er super godt. Jeg er meget glad for det kristne fællesskab på DBI. Det minder

mig om, hvad uddannelsen for mig at se drejer sig om.

Hvordan har din første tid været på TKM, Sarah? Vildt god, nu er der godt nok snart eksamen, men det er spændende at studere og rigtig hyggeligt og lærerigt at være sammen og debattere med de andre på DBI.

Af stud.theol. Lars Frederiksen

Daniel synger på sidste vers

→ | Til nytår stopper Daniel Burgdorf som rejsesekretær for DBI. Mens dette skrives, er han på en tidages møderejse til Færøerne, men inden han hopede på flyet, nåede jeg at høre om hans oplevelse af det år, han har været rejsesekretær.

Daniel fortæller, at han har holdt omkring 90 møder, hvoraf de fleste har været i Jylland. Udover møderne har Daniel haft administrativt arbejdet, deltaget i mødeplanlægning og været redaktionssekretær for DBIposten.

Om møderne rundt i landet siger Daniel: »Det har været godt at komme rundt i landet og møde kristne og dele Guds ord med dem. Jeg har også ønsket at orientere om, hvorfor bibeltroskab er så vigtig både for teologistuderende og for den forkyndelse, der lyder. Mange af dem, jeg har 'besøgt', kender godt DBI, men jeg tror, det er godt for DBI's venner at få sat ansigt på en DBI'er. På møderejserne har jeg ofte boet hos folk privat, og det har jeg sat stor pris på og er taknemmelig for al den gæstfrihed, jeg har mødt.«

Husk ægtefællerne

Efter nytår går Daniel i gang med studierne igen og arbejder frem mod et speciale. På DBI regner vi dog stadig med at have glæde af Daniels erfaring, idet han fortsætter som formand for informationsudvalget på DBI.

»Når man beder for ansatte i kristent arbejde, så husk også at bede for ægtefællerne. De bærer måske den sværeste del af sliddet«, slutter Daniel, inden flyet letter med retning mod DBI's venner i Atlanterhavet.

Vær med til at bede for David Mandix Carlsen og hans fami-



Daniel på sin pind inde på DBI.

lie, som overtager stafetten i 2004.

Af Landssekretær Kurt Dalsgaard

Timo Lato fra Finland og DBI-lærerne
Torben Kjær og Nicolai Winther-Nielsen under en paneldebat
ved temadagene om Moselovens etik i efteråret.

Glimt fra DBI

→ | Der foregår meget i løbet af et år på DBI. Der bliver læst, tænkt, diskuteret og undervist meget. Men midt i alt det hårde arbejde og kampen for bibeltroskab, er DBI præget af et varmt menneskeligt og åndeligt fællesskab.

DBIposten

Redaktion
Landssekretær Kurt Dalsgaard, *ansv.*
Rejsesekretær David Carlsen, *red.sekr.*
Stud. theol. Martin Krak
Stud. theol. Lars Frederiksen
TKM-student Thomas Olofson

Indlæg til DBIposten sendes til
dbi-posten@dbi.edu

DBIposten sendes gratis til
interesserede

LAYOUT
Christian Rahbek Olsen

TRYK
Morsø Folkeblad

ISSN 0906-825X



DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologi-studerende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyn-delse, undervisning og mission i Dan-mark og udlandet.

Frederiksborggade 1B 1.
1360 København K
Telefontid hverdage kl. 9-12
Tlf: 33135500
Fax: 33136989
Email: dbi@dbi.edu
Web: www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Studentertelefon: 33138040

Formand for styrelsen

Egon Kattner
Højbovej 26
2500 Valby
Telefon: 36 17 64 47
Email: eka@km.dk

Administration

Rektor
Jens Ole Christensen
Konst. sekretariatsleder
Jette Frida Jessen
TKM-sekretær
Solveig Christensen
Økonomiansvarlig
Bent Enevoldsen

Undervisning

Lærerrådsformand
Jens Bruun Kofoed
TKM-leder
Finn Aa. Rønne

Mødevirksomhed

Landssekretær
Kurt Dalsgaard
Rejsesekretær
David Mandix Carlsen
Fritidsrejsesekretær
Svend Aage Paulsen
Tlf: 47315618

På DBI ønsker vi
alle vore venner
en **GLÆDELIG JUL**.
Tak for støtte og
forbøn i året, der
er gået.

Åbent i julen

I jul og nytår har kontoret
åbent den 29. og 30. december
samt 2. januar kl. 9 – 12.

Møder i januar

- 14. Ubberud IM
Slagelse IM
- 15. Odense IM, Tabor
Roskilde IM

Minifotur til Fyn og Årø

- 25. Gudstjeneste i Korsløkke
sogn, Odense
Gudstjeneste i Sankt
Hans sogn, Odense
- 26. Middelfart IM
- 27. Nordstfyn LM
Ringe IM
Svendborg IMU+IM
- 28. Tabor, St. Rise IM (Ærø)
Odense LMU
- 29. Kong IM
Otterup IM
Bogense IM

- 28. LM missionskredsens
vintermøde, Bornholm
- 29. St. Karleby IM

... ved studerende og ansatte

Slutspurten er i gang

Jeg sidder i begyndelsen af december måned, og skal for-tælle lidt om hvor DBI står økonomisk. Som det kan ses i grafen nedenfor, fik vi i november måned 300.000 kr. i gaver, som vi siger hjertelig tak for. Ovenpå en meget stor gave i oktober på 1.150.000 kr., er det forståeligt, at gave-tallet for november er lavere end de foregående år.

Nu er vi så kommet til slut-spurten i årets sidste måned.

For at nå gavebudgettet skal vi have ca. 800.000 kr. i december, og på DBI er vi

spændte på, om vi når det. Tak til alle som i årets løb har båret med på DBI's økonomiske behov og tak, om I også vil hjælpe os det sidste stykke vej. **TKM-uddannelsens fremtid** På styrelsens møde i oktober blev det besluttet, at vi starter op med et nyt hold TKM-stu-denter til sommer, *hvis vi und-går et underskud i 2003*. Den-ne beslutning skal ses i lyset af, at DBI stort set ingen egen-kapital har, og at vi er meget sårbare overfor et underskud. Af samme grund har styrelsen

også besluttet, at fremtidige gaver fra arv skal sættes i en udligningspulje, så hele beløbet fra arven ikke bruges sam-me år, som vi har fået den. Pengene i udligningspuljen vil så blive fordelt ligeligt over de følgende 5 år. Kontakt Bent Enevoldsen på DBI's tlf 3313 5500, hvis du vil drøfte spørgsmål om gaver, gavebreve eller testamente.

Med venlig hilsen – og tak for støtte og forbøn i året, der snart er gået.

Landssekretær Kurt Dalsgaard

Husk i forbøn...

Bed om/for

- En velsignet jul
- At kirken må have bibeltro teologer, så forkyndelsen må føre til liv med Kristus
- Bed om Guds velsignelse i det nye år.

Tak for

- Daniel og Camillas tjeneste i året, der er gået
- Tak for at DBI's venner har båret med på arbejdet i året, der er gået



Kaffe skal der til.



Sådan kan man jo også studere.

DBI's udmattede fodboldhold efter en hård kamp mod Hedemølle Efterskole på informationsturen i sommers. Resultatet er glemt...

3

Når Gud i virkeligheden ikke er til



→ | Kan en præst slippe af sted med ikke at tro på Gud, så skyldes det bl.a. den teologiske skole om afmytologisering. Grosbøll er et ekstremt eksempel på en tendens, som kan spores mange steder i kirken.

Sommeren 2003 vil blive husket på grund af den hede debat om præsten, der ikke troede på Gud, og biskoppen, som afgjorde, at med visse sproglige justeringer var der plads til denne holdning inden for Folkekirken rammer. I den omfattende debat kom en række teologer fra de teologiske fakulteter Thorkild Grosbøll til undsætning. De fleste tog afstand fra hans ordvalg, men mente, han havde et berettiget og vigtigt anliggende. Nemlig hans overvejelser om, hvordan man gør kristen tro relevant og vedkommende for moderne mennesker. Det gør man ved at sondre mellem det i Bibelen, som hører en før-moderne tidsalder til, og så dens egentlige budskab. Bibelens verdensbillede er

præget af daværende menneskers forestillinger og må afmytologiseres, hvis man vil ind til dens egentlige budskab. Dette ordvalg stammer tilbage fra en mand, som man har kaldt det tyvende århundredes mest indflydelsesrige teologiske forsker, Rudolf Bultmann (1889-1976).

Bultmann

I en bog om Jesu liv fra 1926 slår Bultmann fast, at vi *intet* kan vide om Jesu liv og personlighed ud fra Ny Testamente. Bultmann er ekstremt kritisk i sin vurdering af Bibelen som historisk kilde. Evangelierne er sene og bearbejdede fortællinger om Jesus, som er blevet til i de kristne menigheder. Men hvorvidt Jesus-for-tællingerne har en historisk

ligegyldigt, om man en dag finder Jesu jordiske rester i en grav i Jerusalem. Det afgørende er opstandelsestroen, dvs. hvad det kristne budskab kan belyse og levendegøre for os moderne mennesker.

Forskningens problemløser

Med denne tilgang løste Bultmann et stort problem for den teologiske forskning, nemlig at Bibelens beretninger om Gud og verden var fyldt med overnaturlige begivenheder og mirakler, som var i strid med de moderne naturlove og videnskabelige erfaringer. Om så hele Bibelen var et langt litterært værk uden historiske rødder, så er det den kristne tro helt uvedkommende.

Bultmanns børn og børnebørn i den teologiske forskning har på visse punkter modereret denne radikale forståelse af den kristne tro. Det er i dag mere stuerent at tale om den historiske Jesus. Men lytter man efter, hvad der bliver sagt og skrevet i teologiske kredse og også, hvad der bliver sagt fra prædikestole i danske kirker, bliver man klar over, hvor stor og skæbnesvanger indflydelse denne idé-historiske strømning har haft i dansk kirkeliv.

Gud findes ikke

Hvis afmytologiseringen af Bibelen er sand, så er den yderste konsekvens, at der ikke findes en Gud, som eksisterer helt uafhængigt af os, som har skabt verden, og som har åbenbaret sig for os i frelshistorien. Så er Guds evige Søn ikke blevet menneske i tid og rum og har udvalgt de apostle, der skulle formidle det videre til os i forståelig tale. Så kan vi ikke tale med vished om et evigt liv hos Gud efter døden og dommen.

Så skal *Den lille Bibel* i Joh 3,16, skrives om til noget i den retning: Således elskede Gud verden, at han gav de kristne menigheder den grundlæggende fortælling om Jesus, for at enhver, som tolker sit liv i det lys, ikke skal fortvivle, men have en vedvarende livskvalitet.

Denne tilgang til den kristne tro præsenteres ofte som en hjælp til at tale om Gud på en måde, så det er forståeligt og vedkommende for det moderne menneske. I virkeligheden er der tale om en radikal omtolkning og fornægtelse af vitale punkter i den kristne tro.

At vurdere

Det er sjældent, at denne tolkning af den kristne tro føres ud i den konsekvens, som Thorkild Grosbøll har gjort det, og som han har fastholdt trods sproglige justeringer. En ren dennesidig forståelse af

Gud og verden er dog søgt formuleret før af forskellige teologer i en radikal strømning, man kalder 'Gud-er-død'-teologien. Det nye er, at det siges klart og utvetydigt af en præst, der som bekendt i sit arbejde ved dåb, konfirmation, begravelser og gudstjenester skal lægge røst til den apostolske trosbekendelse.

Problemet er, at Grosbøll og ligesindede med begejstring kan citere trosbekendelse og de bibelske tekster, som det er skik og brug ved en traditionel højmesse. Først når man lytter godt efter under prædikenen, bliver det klart, at det hele forstås som trosudsagn og fortællinger, som kan være lige så opdigtede som historien om Den lille Prins. Trosbekendelsen fremsiges, som om den var historisk sand, men den tolkes som hovedpunkter i en mytisk grundfortælling fra en førmoderne tid.

Udvælger trosudsagn

Andre er stadig inspirerede af Bultmannskolen, men vælger at fastholde en kerne af bibelske trosudsagn, fx Guds eksistens, Jesu historiske opstandelse og et evigt liv som en reel fremtid efter døden. Derimod forkaster de andre dele af trosbekendelsen, fx jomfrufødslen, arvesynden o.lign. Også de bryder det første bud og danner sig et gudsbillede i deres eget billede, selv om dette gudsbillede har visse fællestræk med Bibelens.

Torumstænkning

En tredje mulighed er at dele sin tilværelse op, sådan at man i kirkens og troens rum har én forståelse af virkeligheden, men i hverdagen udenfor kirken regner man kun med den virkelighed, som kan erfares ud fra naturlovene. Omkostningerne er, at troen og hverdagen ikke kommer til at hænge sammen, sådan som det gør i den bibelske virkelighed.

Det springende punkt er: Skal en bibelsk forståelse af Gud og verden og Jesu komme i tidens fylde gennemtrænge vores moderne verdslige virkelighedsforståelse? Eller er det den moderne virkelighedsforståelse, der skal diktere, hvilke dele af Bibelens og troens virkelighed der kan accepteres af det moderne menneske?

Af sognepræst Børge Haahr Andersen



månedensCITAT

Den, der ikke har rygrad,
må holde sig i skindet.

Stanislaw Jerzy Lec

tid

→ | Et år er ved at rinde ud, og for mange er det måske tid til at være bevidst om tiden, gøre status, tænke tilbage og lægge planer for fremtiden: I hvilken retning ønsker jeg, at mit liv skal bevæge sig?

AKTUELkommentar

Udenfor murene

→ | Net-undervisning, e-learning og andre tiltag afliver fordomme om DBI.

Det traditionelle billede af en DBI-lærer er vist nok en skægget mand, der sidder bøjet over sine bøger i arkitektlampens skær. Engang imellem rejser han sig fra sin stol og går ind i undervisningslokalet for at hælde sin viden og visdom i hovedet på nogle flittigt noterende studenter. Derefter vender han tilbage til bøgerne...

Hvis det billede nogensinde har været sandt, så er det i hvert fald ikke mere. Forskellige tiltag betyder, at billedet har forandret sig:

- Nogle lærere er eller har været 'udlånt' til danske universiteter. Fx var Finn Rønne for et par år siden ansat i en måned på Københavns Universitet for at gennemføre et kursus. Nicolai Winther-Nielsen er for tiden ekstern lektor på Ålborg Universitet og underviser på deres Cand.IT-uddannelse, der har teologi som et af sine fokusfag. Jens Bruun Kofoed er tilknyttet det samme projekt.
- Dette forår skal Jens Bruun Kofoed have et kursus på Menighedsfakultetet. Det er 'tilbagebetaling' for, at Asger Højlund sidste år underviste hos os. Det er en trafik, vi håber at kunne udbygge de kommende år til gensidig glæde.
- Dette efterår er vi i gang med det første eksperiment med e-learning. En lille gruppe deltager i et internetkursus i *GT-læsning* under ledelse af Nicolai Winther-Nielsen. De opholder sig – ud over et par temadage – slet ikke på DBI; men forskellige steder i ind- og udland.
- Til foråret vil vi gennemføre et hebraiskkursus på TKM, hvor store dele af undervisningen foregår på nettet. Dermed reduceres antallet af lærertimer betydeligt.
- Selv om de fleste deltagere i undervisning på DBI er studerende – og det skulle gerne fortsætte – oplever vi i stigende tal, at lægfolk deltager i undervisningen. Jakob Olsen og Carsten Elmelund Petersens timer har dette efterår været godt besøgt 'udefra'.

Hvad opnår vi ved alt dette?

I nogle tilfælde sparer vi penge på 'udlejning' af lærere og reduktion af undervisningstimer. I andre tilfælde udnytter vi de penge, vi faktisk bruger noget bedre, fx når Asger Højlund og Jens Bruun Kofoed kun skal forberede sig én gang, men kan aflevere undervisninger to steder. Vi tror faktisk også, at vi kan lære noget ved at komme udenfor vores egne miljøer, og måske kan nogen også lære noget af os.

Når det handler om de flere lægfolk – både her i huset og på internetundervisningen – oplever vi det som en opfyldelse af en oprindelig drøm om, at DBI samtidig med, at vi er præste- og missionæruddannelse, skal være et sted, hvor troens folk kan finde hjælp i åndelige, menneskelige og læremæssige spørgsmål.

Så alt er (næsten) ved det gamle...

Af rektor Jens Ole Christensen



I Bibelen betyder tiden også meget. Eller for at sige det stærkere: I Bibelen har tiden enorm betydning – tiden betyder alt. I tiden afgøres menneskets evige skæbne. I tiden åbenbarer Gud sig og viser sig. I tiden får mennesker kontakt med Gud eller afviser Gud. I tiden formes mennesket, og menneskers kærlighed udfolder sig, vokser og tager form.

I Bibelen er der nogle afgørende begivenheder, som finder sted i historien, og som bliver brugt som pejlemærker for menneskers liv og for, hvor vi er henne i tiden. For eksempel bliver jødernes udgang fra Egypten og befrielse fra trældommen brugt som pejlemærke. Ved at forholde sig til Guds særlige indgreb på det tidspunkt får jøderne en identitet, og de får hjælp og vejledning i forhold til det liv, de lever, lang tid efter de afgø-

rende begivenheder SE FX 2 MOS 19,1. 4 MOS 33,38. 1 KONG 6,1. På samme måde er der også andre begivenheder, der i Det Gamle Testamente får en særlig status, begivenheder som ligesom samler livets mening og betydning og giver en retning for fremtiden. Hændelser man ikke kan glemme, ikke ønsker at glemme, og som bliver samlingspunkt for, hvad der senere sker.

Tidens fylde

Sådan er det også i Det Nye Testamente i forbindelse med Jesu komme: »Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår« GAL 4,4-5. I tidens fylde handlede Gud. På et bestemt tidspunkt i historien kom Gud til verden. Det var ikke tilfældigt, hvornår det skete. Det

var ikke ligegyldigt, hvornår det skete. Men det skete, da tiden var inde. Det skete, da Gud besluttede det. Det skete på et afgørende tidspunkt, et bestemt år, et bestemt sted.

Denne begivenhed i historien samler livets betydning og Guds tanker. Her er der noget, vi ikke må glemme, noget vi må tage med os, noget som peger fremad og giver en retning for vores liv.

Din tid

På lignende måde kan der være begivenheder i dit liv, som det er vigtigt for dig, at du ikke glemmer, hændelser som på en måde samler betydningen af dit liv. Det kan være noget, der er sket i løbet af 2003, som er vigtigt for dig, at du stopper op overfor, tænker over og tager med dig ind i 2004. Gud handler gennem bestemte begivenheder og på bestemte tidspunkter – også i dit liv.

Måske kan du mindes et afgørende tidspunkt i 2003, hvor du fik et møde med Gud. Glem ikke det tidspunkt, men tag det med dig. Lad det blive en vejledning for dit liv, nu når du skal beslutte hvilken retning, dit liv skal tage, hvilke prioriteringer du har. For Gud handler i historien, i tiden – også i din historie, også i din tid. Lad derfor ikke Guds handlen med dig gå upåvirket henover dit liv, men stop op overfor det, tag det med dig nu, når du bevæger dig ind i 2004. Fordi tiden ikke er ligegyldig, må du tage de vigtige ting med dig. Det gælder både i forhold til andre mennesker, i forhold til dig selv og i forhold til Gud.

»Som hans medarbejdere formaner vi jer da til ikke forgæves at have taget imod Guds nåde. Det hedder jo: I nådens tid bønner jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg dig. Se, nu er det den nåderige tid, se, nu er det frelsens dag!« 2.KOR.6,1-2.

Af adjunkt på DBI og hjælpepræst Jakob Valdemar Olsen

