

DBI!posten

Februar

www.dbi.edu

Dansk Bibel-Instituts nyhedsavis

Skal jeg læse teologi?

→ | Måske står du overfor at skulle vælge uddannelsesvej her til foråret. DBI-posten har talt om teologistudiet med Reidar Poulsen, som er nyuddannet teolog med tilknytning til DBI.

Hvorfor skulle man læse teologi på Københavns Universitet når vi nu har TKM-uddannelsen?

TKM-uddannelsen (TKM) er en missionsuddannelse, derfor skal man kun vælge den, hvis man seriøst overvejer tværkulturelt arbejde. Andet ville være at gøre grin med de mennesker der står bag uddannelsen. For mit vedkommende havde TKM-uddannelsen været et reelt alternativ, hvis den havde været på banen nogle år tidligere, men jeg har bestemt ikke fortrudt, at jeg gik i gang med og gennemførte den mere traditionelle teologiuddannelse ved det Teologiske Fakultet (TF). Mere afgørende var det at DBI ville hjælpe mig gennem uddannelsen. Uden DBI havde jeg hverken valgt TF eller TKM!



Reidar er både en dygtig teolog og en ivrig lystfisker. Så han har ganske gode forudsætninger for at tage Jesus på ordet, når han i Lukas evangeliet siger: »Frygt ikke. Fra nu af skal du fange mennesker!«

Er det et svært studie at gennemføre?

Nej! Rent eksamensmæssigt er det overkommeligt. Selvfølgelig er der perioder hvor man skal stramme sig an; men lærer man det, kan det gennemføres. Dertil kommer hvad man så selv vælger at gøre det til. Rigtig mange vil ikke 'nøjes' med de obligatoriske eksaminer og opgaver, men udfordrer sig selv ved, eller udfordres af, andre eksistentielle, trosmæssige eller faglige spørgsmål. Sker det, har man brug for en godt polstret stol ved læsepladsen, men det kan varmt anbefales.

Hvad kommer man til at beskæftige sig med på teologistudiet?

De første år beskæftiger man sig med sprogene: græsk, latin og hebraisk og orienterer sig i de klassiske teologiske fag: gammel- og nytestamentlig eksegesi (bibelfortolkning red.), kirkehistorie og systematisk teologi.

De sidste år bruges på fordybelse i et eller flere emner og kandidateksamen.

Hvad kan man bruge uddannelsen til?

Lige nu er jeg arbejdsløs og hjemmegående husfader, og det er uddannelsen såmænd godt egnet til. Derudover tror jeg at uddannelsen bliver en stor hjælp for mig i mit kommende arbejde som ungdomssekretær i Luthersk Missions Ungdom. En hel del teologer får sort kjole på og opererer i folkekirken. Uddannelsen er en god hjælp i alt slags forkyndende og undervisende kristent arbejde – også tværkulturelt.

Du kan finde mere information om teologi ved Københavns Universitet på hjemmesiden: www.teol.ku.dk

*Interview af stud.theol.
Lars Frederiksen*

Nye muligheder for teologi

→ | Stadig flere af de, som studerer teologi i Danmark, gør det i København. En ny studieordning bevirker at langt flere end tidligere får et eksamensbevis.

I København blev der i 2003 optaget 129 på teologistudiet, mens 76 blev optaget i Århus. Over en årrække er optagelsestallet faldet i Århus, mens det stiger i København. Det har været tendensen siden Storebæltsbroen blev åbnet.

På grund af en stor frafaldsprocent har den teologiske uddannelse ikke været attraktivt. Meget tyder på, at det vil blive ændret for de årgange, som påbegynder studiet de kommende år.

En ny studieordning er indført fra 1. september 2003. Indholdsmæssigt er der ikke sket væsentlige ændringer i teologistudiet ved Københavns Universitet. Ændringen er på det formelle plan. De studerende skal læse tre år plus græsk og latin hvorefter de får et eksamensbevis som teologiske bachelorer. Efter yderligere to

års studium (masterstudiet) kan de kalde sig cand.theol. Et væsentligt nybrud ved denne studieordning er, at de studerende, som tidligere afbrød deres studium uden en samlet eksamen, nu vil kunne gennemføre bachelorstudiet og dermed stå med et eksamensbevis i hånden. Med en teologisk bachelorgrad vil man kunne søge relevant arbejde, dog ikke som præst i folkekirken hvor man fortsat skal være cand.theol., eller gå videre i det teologiske studium, eller eventuelt skifte til et andet studium hvor de fag man har bestået helt eller delvis vil kunne indgå.

På Dansk Bibel-Institut vil vi give supplerende tilbud i de fleste fag (bortset fra sprogene). En oversigt over vores tilbud til de studerende ved Det Teologiske Fakultet kan rekvireres fra sekretariatet.

*Af lektor Ph.D.
Carsten Elmelund
Petersen.*



To nye i styrelsen

Fra nytår er der kommet to nye medlemmer i DBI's styrelse. Det drejer sig om sogne-



præst Børge Haahr Andersen, Emdrup og civilingeniør Erik Sigh, Birkerød.



Forår med 25 undervisningstilbud

Semesterkataloget for første halvår af 2004 er på gaden. I alt er der 25 undervisningstilbud for de studerende på Det Teologiske Fakultet i København og til studerende ved Misjonskolen i Stavanger (TKM-uddannelsen). En del af undervisningen vil være velegnet for lægfolk som vil dygtiggøre sig til tjenesten i den kristne menighed. Kontakt DBI's kontor hvis du ønsker et katalog tilsendt,



eller læs semesterkataloget på hjemmesiden www.dbi.edu.

DBIposten

Redaktion

Landssekretær Kurt Dalsgaard, *ansv.*
Rejsesekretær David Carlsen, *red.sekr.*
Stud. theol. Martin Krak
Stud. theol. Lars Frederiksen
TKM-student Thomas Olofson

Indlæg til DBIposten sendes til dbi-posten@dbi.edu

DBIposten sendes gratis til interesserede

Layout

Christian Rahbek Olsen

Tryk

Morsø Folkeblad

ISSN 0906-825X



DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Frederiksborggade 1B 1.
1360 København K
Telefontid hverdage kl. 9-12
Tlf: 33135500
Fax: 33136989
Email: dbi@dbi.edu
Web: www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Studentertelefon: 33138040

Formand for styrelsen

Egon Kattner
Højbovej 26
2500 Valby
Telefon: 36 17 64 47
Email: eka@km.dk

Administration

Rektor
Jens Ole Christensen
Konst. sekretariatsleder
Jette Frida Jessen
TKM-sekretær
Solveig Christensen
Økonomiansvarlig
Bent Enevoldsen

Undervisning

Lærerrådsformand
Jens Bruun Kofoed
TKM-leder
Finn Aa. Rønne

Mødevirksomhed

Landssekretær
Kurt Dalsgaard
Rejsesekretær
David Mandix Carlsen
Fritidsrejsesekretær
Svend Aage Paulsen
Tlf: 47315618

To temadage om tilgivelse

DBI inviterer til et arbejdsseminar om "Tilgivelse i kontekster". Der bliver forskellige foredrag blandt andet ved professor Paul Leer-Salvesen, Norge. Desuden er der workshops hvor man vil beskæftige sig med emnerne "Jura og tilgivelse", "Psykologi og tilgivelse" og "Islam og tilgivelse". Enhver kan tilmelde sig temadagene, som ligger den 1.-2. marts kl. 9.15-16.00.

Åbent hus for nye teologistuderende i København

Overvejer du at studere teologi ved Københavns Universitet eller ved Misjonskolen i Stavanger (TKM-uddannelsen)? Så kig ind på DBI fredag den 5. marts kl. 18.30 til ca. 21.00. Studenterrådet og lærere på DBI vil fortælle både om studiet på Københavns Universitet og på TKM-uddannelsen. Dagen krydres med en rundvisning og lidt godt til maven og ganen. Så mød endelig op. Har du brug for mere information så ring på 33135500 eller mail til os dbi@dbi.edu.

Møder i februar

3. Sykar, Odense IM
4. Nansensgade LMU
4. Engesvang IM
5. Vissenbjerg IM
10. Herlev IM
17. Hørve-Fårevejle IM
17. Buddinge Kirke
19. Hjørring IM
19. København ELU
19. Ullerød LMU (på DBI)
23. Kerteminde IM
24. Assens IM
24. Dåstrup IM

... ved studerende og ansatte

Praktisk håndlag søges Mange smil og fællesskab tilbydes

Kunne du tænke dig at være en del af vort dejlige arbejdsfællesskab her på DBI? Det er præget både af ungdommelighed og livserfaring.

Vi har tre forskellige områder, hvor vi godt kunne bruge et par ekstra hænder.

Kontorhjælp

Vi søger en eller flere, som kan hjælpe os fx en formiddag hver eller hver anden uge. Opgaverne vil være forefaldende kontorarbejde.

Gør-det-selv-mand

Har du håndværksmæssig snilde, og har du mulighed for at bruge en dag på DBI engang imellem, ville det være en stor hjælp. Det vil være småreparationer, malerarbejde o.lign.

Husmor

Hvis du holder af studerende, så tilbyder vi muligheden for både at hygge om dem og sætte dem i sving i køkkenet. Vi forestiller os en halv eller en hel dag når vi f.eks. afholder kurser. Det vil være kaffebrygning, oprydning og servering fra buffet (vi forventer ikke madlavning og bagning).

Vi kan ikke give dig løn hverken i euro eller kroner, men du vil blive en del af et fællesskab, hvor vi dagligt deler andagt, masser af kaffe, frokost, glæder og sorger. Du vil være et vigtigt bidrag i vores hverdag, et eksempel på bibelsk tro og mission omsat i praksis. TAK, hvis du kan afse tid til en frivillig tjeneste på DBI.

Du vil også få rig mulighed for at deltage i de kurser og foredrag, som udbydes på DBI. Og vor adresse er 2 minutters gang fra Nørreport Station.

Hvis "stillingerne" er noget for dig, hører vi meget gerne fra dig. Kontakt landssekretær Kurt Dalsgaard eller konstitueret sekretariatsleder Jette Frida Jessen dagligt mellem 9-12 på tlf. 3313 5500, eller mail til dbi@dbi.edu

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Husk i forbøn...

Bed om/for

- at unge må få lyst til at læse teologi.
- for lærerne og de mange undervisningstilbud i dette semester.
- bed om at frivillige må melde sig til de opgaver, som er nævnt ovenfor.

Tak for

- de teologer som går ind i ledende tjenester i kirken.
- de præster i vor kirke som ønsker at virke på Guds ords grund.
- mange gaver i 2003.

Vi nåede målet!

I september måned sidste år var den økonomiske situation i DBI meget alvorlig. Vi manglede i gavebeløb mere end halvdelen af, hvad vi havde budgetteret med for 2003. Derfor skrev vi til jer og delagtiggjorde jer i vor nød. Og vi fik en reaktion, som vi ikke kunne have ønsket os bedre. Det er med meget stor glæde, at vi nu kan fortælle jer, at vi nåede det budgetterede gavebeløb og endda lidt til, 4,7 millioner. Vi forventer, at regnskabet for 2003 vil vise et beskedent overskud.

Vi er fyldt med tak til Gud! Og takken går også til jer venner for trofasthed og godt medarbejderskab. Uden jer som medstridere for DBI's sag ville tingene have set helt anderledes ud. Og så er vi allerede godt i gang med det nye år. Vi vil følge opfordringen i Sl. 100 og tjene Herren med glædessang og takke ham for, at vi er hans folk og de får, han vogter. Det giver frimodighed til at tage livtag med de opgaver, der ligger foran os. Et gavebudget på 5.2 millioner i 2004 kan nok synes uoverkommeligt, men løfter vi i flok i tillid til Gud, kan dette tal nås, for Herren er god, og hans trofasthed varer til evig tid.

Hjertelig hilsen med Sl. 100.

På styrelsens vegne Egon Kattner, formand.

Gud leder dig ad rigtige veje



→ | Vi er ikke overladt til os selv, når vi skal vælge i livets store og små spørgsmål. Gud går med os på vejen – selv når vi vælger forkert.

Jeg kunne ikke forestille mig en lang tur i et ukendt land – uden et landkort. Men på sin vis er det sådan med kristenlivet. Vi ved, hvad målet er – det evige liv – men et kort over hele vejen får vi ikke. Vi får derimod noget endnu bedre – en personlig vejviser. En der kender vejen og går den sammen med os. Skridt for skridt, skillevej for skillevej vil Gud lede den der tror på ham.

To slags ledelse

Nu er det en ting hvordan man lever – noget andet hvor man gør det. Begge dele har med Guds ledelse at gøre. Det første må være det vigtigste. Gå først og fremmest op i at leve etisk efter Guds vilje – spørg dernæst efter hvor du skal gøre det og hvad du skal lave.

Bibelens og forkyndelsens ord

Gud leder først og fremmest ved at han taler til os. "Hans ord er en lygte for min fod, et lys på min sti" (Sl 119,105). Sædvanligvis taler Gud ikke sådan lige lodret fra oven – eller direkte i menneskets indre. Han taler gennem Bibelens ord, gennem forkyndelsen, gennem samtalen og eftertanken om troen. Den der ofte lægger øre til Bibelens ord – den som kender evangeliets røst – i ham eller hende lever Guds Ord. Det kommer til at præge tanker og overvejelser. Det er ikke en facitliste for alle detaljer – men det giver klare bud og retningslinjer og dømmekraft til at skønne hvor de rigtige veje er. Det kaster lys over valg som skal træffes.

Hvad er dit mål?

Gør dig klart hvad målet er med dit liv – at leve i fællesskab med den levende Gud – i denne verden og den kommende. Undervejs skal du elske Gud med dit liv og dit medmenneske lige så meget som dig selv. Det skal være den røde tråd – ledetråden for en kristens liv. Med det in mente skal alle beslutninger tages. Målet med dine valg skal være at Gud får ære. At han ophøjes frem for dig selv. "I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme!" (1 Kor 6,19b-20). Og målet skal være at du elsker din næste – med dit liv. Du er Guds tjener – sendt med kærlighed til andre. Som han sendte Kristus, er en kristen sendt – ikke for at

lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv for andre. Den som vil ledes af Gud må løbe den samme "risiko". "Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel" (Fil 2,4).

Din næstes behov

I det lys er næstens behov en afgørende faktor for de veje en kristen skal gå. For den barmhjertige samaritan lå Guds ledelse lige for – et menneske, der havde brug for hans hjælp. Det samme skal vi gøre – være der for dem, som er nærmest for. Men i vor tid har vi så det problem at vi ser flere mennesker i nød end vi nogensinde kan nå at hjælpe. Tusinder, ja, millioner. Menneskelig nød og åndelig nød. De fleste af dem er langt, langt væk, men alligevel ikke længere end at vor hjælp kan gøre en forskel. Her er det vigtigt hverken at sidde fast i fortvivlelsen over ikke at kunne hjælpe ret mange, eller i drømmen om at ville hjælpe dem alle. Befriende er det at Gud har en plan for, hvem der skal hjælpe hvem. En plan for hvor du skal give en hånd – eller et helt liv måske.

Gode grunde og gode råd

Når det så kommer til de konkrete valg, så vælg ud fra gode grunde i Guds ord og i andres behov. Brug den viden du har, brug omtanke og indsigt. Lad dig ikke lede af indskydelser eller umiddelbare stemninger. Hjertet er ikke til at stole på. Vær kritisk overfor dine egne vurderinger. Prøv dine egne grunde og motiver grundigt. Spørg også om andre kristnes gode råd. Spørg dine åndelige ledere. "Den dummes færd er retskaffen i hans egne øjne, den vise lytter til råd." (Ordsp 12,15). På den anden side er det dig selv der skal træffe valgene. Leders råd er ikke orakler.

Omstændigheder og beslutninger

Lyt også til de omstændigheder du møder. Gud kan lade ting ske som leder os ind på det rigtige spor. Han kan lukke veje vi ikke skal gå. Han kan også åbne totalt blokerede veje: "Når Herren finder behag i en mands færd får han også hans fjender til at slutte fred med ham." (Ordsp 16,7). Alligevel er en åben dør og en banet vej ingen garanti for en rigtig vej. Vi slipper ikke uden om at skulle skønne og træffe beslutninger – at skulle vælge vej. Det er ikke altid så let at skulle vælge for fremtiden. Der kan være alt for mange ubekendte faktorer. Men også her skal vi tro på Gud – at han har hånd i hanke med hvor meget vi ved når en afgørelse skal træffes. At han kan

lede vore tanker og valg, så vi beslutter hvad han vil skønt vi ikke kender alle faktorer.

Gud leder også den som tager fejl

Men hvad så hvis jeg alligevel tager fejl. "En vej kan forekomme en mand rigtig og dog ende med at føre til døden", skriver Salomo (Ordsp 16,25). Den vej, som ser rigtig nok ud, kan vise sig at være helt forkert. Alligevel behøver vi ikke fortvivle – ja, ikke engang bekymre os hvis vi tror på Gud og hans søn. Det afgørende er faktisk ikke, om vi kan skelne vejene, men om vi bliver ledt af Gud. Selv når du ikke kan se vejen vil han følges med os og lede os skridt for skridt. "Menneskets hjerte udtænker dets vej, men Herren styrer dets skridt" (Ordsp 16,9). Et trøsterigt ord overfor store vanskelige valg. Eller når man har valgt og kan komme i tvivl – var det nu den rigtige beslutning? Er vi Guds børn ved troen på Jesus, er vi under hans nåde i Kristus, vil han lede os ad gode veje, selv hvis vi føler os forvirrede og usikre i valgets øjeblik. Han vil lede os så valgene bliver hans valg, og vejen vi går bliver hans vej med os.

Bønnen

Som med alt andet, der har med den levende Gud at gøre, er Guds ledelse ikke automatik og system. Gør sådan, så går det sådan og sådan. Nej, at blive ledt af Gud er et liv og et fællesskab med den levende Gud. En stadig kamp er det også. Mellem kærlighed og ligegyldighed, mellem Gud og den onde. Derfor er også bønnen så vigtig for at blive ledt af Gud. Gud har givet enorme løfter til bønnen, også til bøn om hans ledelse. "Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind" (Sl 37,5). "Kast al jeres bekymring på Gud, for han har omsorg for jer" (1 Pet 5,7).

Af Jens Jørgen Rasmussen
præst i folkekirken,
Ledøje-Smørum



månedensCITAT

Spild ikke tiden med at spekulere over om du 'elsker' din næste, opfør dig som om du gjorde.

C. S. Lewis



AKTUELkommentar

Efter Jesus og Josefine

→ | Hvis man ikke kender både Gud og sin nabo, så overlader man ham i praksis til at tro på julekalenderen!

Bølgerne gik højt i kristne kredse i december måned. Var det forsvarligt at lade sine børn se TV2's julekalender *Jesus og Josefine*? Eller formidlede udsendelserne så mange forvanskninger af bibeltro kristendom, at det var bedre at holde børnene helt væk fra skærmen?

Ærindet her skal ikke være om det var rigtigt eller forkert at lade børnene se udsendelserne. Der kan helt sikkert siges både for og imod. Ikke mindst fordi både forældre og børn er forskellige som opdragere, og som dem der skal opdrages. Pointen med denne kommentar er, at man ikke uden videre skulle have set dem. For uanset om det drejer sig om Jesus og Josefine eller andre aktuelle formidlinger af tro og livssyn, så må de altid ses, høres og diskuteres i forhold til den ene og ufejlbarlige kilde til viden om Gud, Bibelen selv.

Hvad vi først og fremmest trænger til er derfor ikke præster, teologer og forkyndere der holder danskerne væk fra fjernsynsskærmene – eller hvor den mere eller mindre forvanskede formidling af kristendommen nu lige foregår – men mennesker der læser i Biblen og kender deres nabo! For uden selv at møde Gud dér hvor han har åbenbaret sig – i Biblen – har man ingen førstehåndsviden om hvem Gud er og hvad det vil sige at tro på ham. Og uden at kende sin nabo bliver det svært at formidle denne førstehåndsviden så han forstår den. Med andre ord: hvis ikke man kender både Gud og sin nabo, så overlader man ham i praksis til at tro på julekalenderen! Hvad enten han så vælger at lytte til skolelærerens vidnesbyrd om hendes tro på virkelige engle eller til Josefines mor, når hun med præstens autoritet siger, at "først og fremmest tror jeg på alt det, man kan lære af Biblen. Hvad der er sket i virkeligheden interesserer jeg mig ikke så meget for" (*Jesus og Josefine*, 3. december).

Nærværende nummer af DBIposten sætter fokus på de teologiske uddannelser, som DBI tilbyder undervisning til, nemlig uddannelsen ved Det Teologiske Fakultet i København og den tværkulturelle missionæruddannelse ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Formålet er i begge tilfælde at dygtiggøre teologer til at formidle bibelsk kristendom, så de bliver i stand til at udnytte de mange positive anledninger til at diskutere kristendom, som bl.a. *Jesus og Josefine* er et eksempel på. For sjældent har så mange danskere diskuteret kristendom i december måned. Og hvad man end måtte mene om indholdet af julekalenderen, så kan man ikke andet end at dele tekstforfatteren Bo Hr. Hansens mening når han i Jyllandsposten (9. december 2003) siger, at "vi kan kun opfordre børn og voksne til at læse den rigtige Bibel for at finde ud af, hvem Jesus virkelig var."



Af adjunkt Ph.D. Jens Bruun Kofoed

→ | Peter Funch Kofod, der er TKM studerende, har i efteråret været fire måneder i Etiopien, hvor han har været i praktik som bibelskolelærer. DBIposten har taget en snak med ham om hans oplevelser.

Praktik i Etiopien

»Da jeg kontaktede Luthersk Missionsforening angående praktik, sagde jeg at jeg gerne ville prøve at undervise og det vigtigste jeg har fået ud af min praktik er, at jeg er blevet afklaret med hvad jeg skal når jeg er færdig med TKM-studiet.«

Det siger Peter Funch Kofod, 26 år. Han er vokset op i Luthersk Missionsforening i Nansensgade, København, og har også haft tilknytning til Emdrup kirke. Om hans hverdag i Etiopien siger han videre: »Jeg plejer at vågne ved syv tiden, og min formiddag går med at forberede troslæring til bibelskolen. Jeg skal i gennemsnit gennemgå cirka halvanden side i Carl Fr. Wisløffs *Jeg ved på hvem jeg tror* per time, som der er fire af om ugen. Så der skal lidt overvejelser til hvordan stoffet skal gribes an. Når jeg har arbejdet i et par timer, tager jeg ud til 'Svinth'ernes' (Familien Jytte og Børge Fomsgård Svinth red.) ranch og får formiddagskaffe. Turen ud til ranchen er på et par kilometer, så man får rig lejlighed til at møde de lokale. Hvis man ikke er bevidst om at man er hvid, så bliver man det når man går eller kører på vejene hernede. Ofte hører jeg 'forign' (foreigner) eller blot 'you you

you you'. Nogle gange siger de 'one money', og så bliver jeg igen bekræftet i at jeg er en af de rige hvide. Lige lidt om økonomien i Etiopien: Jeg får 1.000 kr. i kostpenge og 1.200 kr. i lommepenge om måneden af missionen. Mine lommepenge svarer lønmæssigt til månedslønnen for synodepræsidenten i Syd-vest-synoden, det svarer lidt til en biskop hjemme i Danmark. Inden middagsmaden hos Svinth'erne er der lige tid til at kigge lidt mere på troslæretimerne. Efter eftermiddagskaffen tillader jeg mig så at holde lidt fri og læse lidt i *Ringenes Herre*. Det er rart at have noget helt andet at give sig hen til. Hvis det er torsdag, så er der bedemøde om aftenen. Det er alle missionærene i Jinka, der samles. Der bliver holdt en andagt og så beder vi for arbejdet hernede, for kirken og dens ledere, for dem derhjemme.«

Det beretter Peter Funch Kofod og konkluderer at: »Tiden hernede er gået rigtig hurtigt, det plejer jo at betyde at man har det godt. Det eneste der sådan er lidt irriterende er den elendige telefon og internetforbindelse. Det er den der gør at jeg ikke rigtig ved om mine jævnlige mails

hjemad er blevet sendt og modtaget.«

Vækkelse og oplæring

»Der er mange ting hernede der får mig til at værdsætte livet i Danmark. Men det er de samme ting der kan gøre en frustreret over at ens hjælp ikke synes at række særlig langt. Men så bliver man alligevel opmuntret, når man kommer til at tænke på den enorme vækkelse der er blandt ari-folket. Det er dem der bor i Jinka og omegn. Derfor er undervisningen så nødvendig. Vækkelse nytter ikke noget hvis de nye kristne ikke bliver grundfæstet i den tro de har. Ellers har vi så nemt ved at lade os føre vild af vores egne tanker og ideer, eller der kan komme Mormoner og Jehovas Vidner eller katolikker og herlighedsteologer og lede dem væk fra evangeliet,« pointerer Peter Funch Kofod og forklarer at den lutherske kirke i Etiopien Mekane Yesus kirken vokser med cirka en halv million medlemmer om året. Og at det gør den til den hurtigst voksende lutherske kirke i verden.«

Af TKM-student Thomas Olofson