

DBI!posten

September

www.dbi.edu

Dansk Bibel-Instituts nyhedsavis

Temadage om Willow Creek og om Moselovens etik

→ | To gange i dette semester indbyder DBI til temadage, hvor alle er velkomne. Temaerne er henholdsvis Moselovens gyldighed i dag samt Willow Creek og det at være luthersk kirke.

At overholde loven

I september afholdes over to dage en konference om Moselovens relevans i dag. Carsten Elmelund Petersen, som i længere tid har arbejdet med konferencen, siger: »Emnet for konferencen er *Moseloven – tidsbestemt eller varig gyldig?* Når vi læser i Mosebøgerne, bliver spørgsmålet interessant, om der er noget her, som stadig er forpligtende for mig i dag? For at svare godt på det spørgsmål er vi faktisk nødt til at komme langt omkring. Det handler om forholdet mellem Gammel- og Ny Testamente, mellem verdsligt og åndeligt regimente, mellem lov og evangelium og om det tidsbestemte og det evige. Vi har derfor inviteret en række folk

med hver deres speciale til at afholde i alt otte foredrag om Moselovens gyldighed for os.«

Frimodigt at være kirke

Det andet arrangement handler om den efterhånden Danmarkskendte amerikanske kirke Willow Creek Church. Underviser er her Jakob V. Olsen, som fortæller om arrangementet: »Vi vil diskutere inspirationen fra Willow Creek, hvad den går ud på, og hvordan vi skal forholde os til den. Og så vil vi også skitsere en luthersk forståelse af det at være kirke, så vi ud fra en luthersk og bibelsk tankegang frimodigt kan arbejde med det at være kirke, og være det i dag. I Willow Creek har de været meget åbne overfor det at hente inspiration udenfor kirken, i ledelsesfilosofi, i forskellige musikformer, i drama, i dans, og i, hvor de nu mener at kunne hente inspiration og oversætte det til en kristen ramme. Det rejser naturligt spørgsmålene, om

»Mit ønske for de to eftermiddage er, at vi får et positivt bud på, hvordan vi er kirke,« siger Jakob V. Olsen om Willow Creek temadagene på DBI.

»Når vi læser i Mosebøgerne, bliver spørgsmålet interessant, om der er noget her, som stadig er forpligtende for mig i dag,« siger Carsten Elmelund Petersen.

det er sundt, så det ikke modsiger en bibelsk forståelse af kirken, og om det er godt, så det gavner det, vi gerne vil. Mit ønske for de to eftermiddage er, at vi får et positivt bud på, hvordan vi er kirke.«

For begge arrangementer gælder, at alle er velkomne til at deltage.

Etikkonferencen foregår den torsdag d. 18. og fredag d. 19. september. Program kan fås ved henvendelse til DBI.

Willow Creek temadagene foregår torsdag d. 2. oktober og torsdag d. 9. oktober begge dage kl. 13.15-15.00.

Af stud. theol. Martin Krak.



DBI begynder nu at udbyde netbaseret undervisning.

DBI-undervisning på internettet

→ | Ønsker du at få undervisning i Gammel Testamente (GT) hjemme i din stue? Så har du muligheden nu.

Om en uge starter DBI op med egentlig undervisning på nettet. Undervisningen sigter på en gennemlæsning af hele GT på et år. Den lægger op til at give en faglig fordybelse bag konceptet med Bibelmaraton.

I det forløbne år har lektor Nicolai Winther-Nielsen haft en ugentlig gennemgang af GT. Udover DBI's 'egne' studenter, har der været mange udefra – også folk i deres modne alder. Både fra Bornholm og Odense har man hver uge taget den lange rejse til DBI's undervisningslokaler. Men nu flytter DBI's undervisning altså hjem i din stue. Du skal bare tage en rask beslutning, tilmelde dig og tænde for din computer.

Kurset ledes af Nicolai Winther-Nielsen, og det er for præster, lærere i Bibelmaraton og interesserede lægfolk, som kan følge et akademisk undervisningsforløb via Internettet. Der kræves ikke kendskab til hebraisk.

Kurset er i to dele. Det første modul, som starter nu, er på tre måneder, og det andet modul er på fem måneder og starter umiddelbart efter det første. Man kan godt tage første modul alene. Oplysning om pris, yderligere oplysninger og tilmelding opnås ved at kontakte Nicolai Winther-Nielsen på nwn@dbi.edu eller telefon 3313 5500. Læs mere på DBI's hjemmeside www.dbi.edu.

Nicolai Winther-Nielsen er i øvrigt også ansat som ekstern lektor på kandidatuddannelsen i multimedier ved Aalborg Universitet. Denne uddannelse i Aalborg er velegnet som efteruddannelse for præster og andre personer med mindst tre års forudgående akademisk studium. I en del af denne uddannelse kan man koble til ved ovennævnte GT-undervisning på DBI.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard



DBI's nye logo

→ | Gennem længere tid er der blevet arbejdet på et nyt logo for DBI. Nu er det færdigt og skal for fremtiden give DBI's forskellige materiale et genkendeligt ansigt. Logoet skal blandt andet symbolisere bibeltroskab, seriøsitet og dybdgående undervisning, men også mission og en brændende nød for at få budskabet videre ud.

»Vi har fundet det nødvendigt at tænke vores forskellige 'kontaktmidler' igennem og give dem et fælles genkendeligt ansigt«, siger landssekretær Kurt Dalsgaard, der har været hovedansvarlig for udarbejdelsen af det nye logo. »Når folk ser noget, der kommer fra DBI, har det betydning, at de kommer til at tænke på DBI og det, vi står for, uden at vi behøver bruge en

masse ord.« fortsætter han. Som eksempel bruger han Danske Banks reklamer, hvor man alene ud fra skrifttypen ikke er i tvivl om, hvem der reklameres for.

Bibelsk tro og mission
Videre forklarer Kurt, at nogle af de stikord, der ligger til grund for logoet, er bibeltroskab, akademisk uddannelse, kvalitet og dybdgående undervisning. »Men vi ønsker ikke bare at være et støvet studiested, hvor vi graver os ned og værner om det fundamentale. Målet med det hele er netop, at det skal ud i hele verden. Det skal skabe mission, brændende hjerter og levende forkyndelse,« pointerer han.

Stor udfordring
Den kreative mand bag det nye logo er 24-årige Christian Rahbek Olsen. Christian er gift



Ved siden af studierne på Danmarks Designskole arbejder Christian Rahbek Olsen freelance for en række organisationer og forlag.

med Maria og er ved at uddanne sig til grafisk designer. Han laver layout på DBIposten og har desuden lavet både en folder om TKM-uddannelsen og en ny studiefolder om teologiuddannelsen på DBI. Han glæder sig over, at DBI har haft øje for betydningen af et ramme logo, men lægger ikke skjul på, at arbejdet med logoet også har været svært. Ikke mindst, fordi de kristne symboler er 'tyndslide' i den forstand, at de er brugt rigtig meget.

Bibelen er udgangspunktet
»Jeg har prøvet at skære helt ind til benet og tænke: Hvad er det, der kendetegner DBI,« fortæller Christian, og fortsætter: »De to streger som et facit under Bibelen skal symbolisere bibeltroskab. Der foregår mange ting på DBI, men Bibelen er udgangspunkt for det hele – og så er facit også med til at hæve Bibelen.« Om den buede tekst i logoet siger Christian: »Den har jeg lavet for at få navnet indarbejdet som en naturlig del af logoet. Det, at teksten er buet opad, dens hældning og kugleform, får ligesom det hele til at trille mod højre og skal udtrykke fremdrift – budskabet skal videre ud.«

Af stud. theol. og rejsesekretær Daniel Burgdorf

Vi takker for, at vi fortsat må regne med jer. Brug mulighederne for at tegne et gavebrev til DBI. Ring på 33135500 og hør nærmere om de fordele, som både du og DBI kan få ved at tegne et gavebrev.

Sekretariatsleder Brian Gydesen



DBIposten

Redaktion
Landssekretær Kurt Dalsgaard, *ansv.*
Rejsesekretær Daniel Burgdorf, *red.sekr.*
Stud. theol. Martin Krak
Stud. theol. Lars Frederiksen
TKM-student Thomas Olofson

Indlæg til DBIposten sendes til dbi-posten@dbi.edu

DBIposten sendes gratis til interesserede

Layout
Christian Rahbek Olsen

Tryk
Morsø Folkeblad

ISSN 0906-825X



DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Frederiksborggade 1B 1.
1360 København K
Telefontid hverdage kl. 9-12
Tlf: 33135500
Fax: 33136989
Email: dbi@dbi.edu
Web: www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Studentertelefon: 33138040

Formand for styrelsen
Egon Kattner
Højbovej 26
2500 Valby
Telefon: 36 17 64 47
Email: eka@km.dk

Administration
Rektor
Jens Ole Christensen
Sekretariatsleder
Brian Gydesen
Kontorsekretær
Jette Frida Jessen
TKM-sekretær
Solveig Christensen

Undervisning
Lærerrådsformand
Jens Bruun Kofoed
TKM-leder
Finn Aa. Rønne

Mødevirksomhed
Landssekretær
Kurt Dalsgaard
Rejsesekretær
Daniel Burgdorf
Fritidsrejsesekretær
Svend Aage Paulsen
Tlf: 47315618



10 uger uden indtægt!

Sommerferien er veloverstået, og vi håber, I har haft en skøn sommer. Solen har skinnet på os og varmet os så dejligt. Det ændrer dog ikke på, at vi igen

skal tænke på DBI's økonomi. På trods af, at gaverne i maj til juli har været pæne – og det takker vi meget for – har det desværre ikke kunnet ændre på, at vi fortsat er ca. 920.000 kr. bagud i forhold til budgettet. Dette svarer til ca. 10 uger for DBI uden indtægt. Vi er meget tak-

Møder i sept.

2. Ringsted IM
3. Nykøbing Sjælland IM
4. Helsingør LMU
7. Hillerød Kirke
9. Ørum IM
9. Eben-Ezer, Århus IM
10. Grenå IM
11. Grauballe IM
11. Fjellerup IM
11. Holbæk LMU
14. ELM København
15. Herlev IMU
15. Stege IM
16. Fredekrisberg IM
16. Lyngby IM
19. Friskolemøde
19. Vestsj. IM-stævne
21. Bethesda IM, Kbh.
22. KFS, København
23. Silkeborg IMU
24. Ry IM
25. Tapdrup IM
28. LM, Kirkegårdsvej

...ved studerende og ansatte

Husk i forbøn...

- Bed om/for**
- at den nye internetundervisning må blive til velsignelse for mange.
 - de forskellig undervisningstilbud i efteråret.
 - de nye studenter, som begynder nu.
 - lærernes forberedelse og undervisning.

- Tak for**
- de mange muligheder og udfordringer, DBI står i.
 - nye studenter på DBI.



Mænd, kvinder og forkyndelse:

Hvorfor er det så svært?

→ | Vi kan lige så godt se det i øjnene: Det spørgsmål, hvor bibeltro har vanskeligst ved at få ørenlyd, er spørgsmålet om kvindelige præster. Vi bliver mødt med uforståenhed, når emnet tages op – nogle gange i form af tavshed og humor, andre gange i form af vrede. Det gælder også i dele af vore egne miljøer.

Situationen er alvorlig. Hvis man ser bort fra korte perioders opblussen, er det mit skøn, at en bibelsk begrundet skelnen mellem mænd og kvinders opgaver i forkyndelsen har fået uafbrudt vanskelige vilkår i de ca. 20 år, jeg har været med.

Nedenstående er nogle bud på årsagerne til den udvikling.

Guds ord har generelt mistet autoritet

Det gælder i dette spørgsmål og andre. Og det gælder både i samfundet og i kristne miljøer. Hvis det ikke var tilfældet, ville alle andre faktorer være magtesløse. Hvis vi i vores samvittighed er bundet til det ord, kan omgivelserne mene, hvad de vil.

Samtidig har debatten om Bibelens autoritet skiftet tonefald: Det er sjældent i dag at møde et gammelt bibelsynsargument ('Det er bare Paulus') i denne debat. Meget hyppigere møder man et tolkningsargument ('Det er ikke et spørgs-

mål om, hvad der står i teksten, men om, hvordan vi forstår den'). Det forandrede tonefald har vi vanskeligheder med at vænne os til. Man kan ikke bare give de principielle svar, og 'fronten' er langt mere utydelig.

De bibeltro bevægelses egen ligtorn

Vi har haft betydelige vanskeligheder med at udvikle gode tjenester for kvinder, som kan varetages ud fra en bibelsk tænkning om tjenestedeling. Det er værst i Folkekirken, hvor der – ud over præstestillinger – stort set ikke er nogen ordnet tjeneste. Men organisationerne har også meget at vinde ind. Mængden af reelt og sagligt frustrerede kvinder i vores miljøer er derfor enorm.

Intern uenighed blandt bibeltro

Dette hænger også sammen med de bibeltros interne uenighed om, hvor vi skal læg-

ge snittet. Sagt kort har vi på den ene side en kirkelig model, som siger, at det er et spørgsmål om, hvilke tjenester et menneske er kaldet til. På den anden side har vi en lavkirkelig model, der siger, at det er et spørgsmål om, hvilken funktion mænd og kvinder i praksis udfører. De fleste af os på DBI (jeg selv incl.) tænker i forlængelse af den lavkirkelige model. Det skal ikke diskuteres her; men jeg vil gerne pege på, at begge modeller har en fejludvikling indbygget i sig: Den kirkelige kan udvikle sig til ren formalisme, idet det bare bliver et spørgsmål om at være ordineret og varetage dåb, nadver og skriftemål. Den position er svært at opretholde, fordi den på sigt er vanskelig at tage alvorlig. Den lavkirkelige model kan udvikle sig til, at al formidling af Guds ord til voksne mænd (vidnesbyrd, evangeliserende og profetisk forkyndelse) bliver gjort til lærefunktion, fordi der (forhåbentlig) er et læremæssigt indhold i den. Og så bliver der stort set ikke plads til, at kvinder kan forkynde udenfor børnearbejdet. Denne interne uenighed skaber dels en masse forvirring og træthed og giver dels en fornemmelse af, at alle positioner giver problemer.

Den samfundsmæssige udvikling

Der er ingen tvivl om, at den mest varige konsekvens af ungdomsoprøret for 35 år siden var ændringen i for-

ståelsen af forholdet mellem kønnene. Og man kan lige så godt se i øjnene, at det har præget os alle. Velstandstigningen fra begyndelsen af 1960'erne har betydet, at kvinder er blevet erhvervsaktive og i praksis er ligestillet med mænd i en lang række sammenhænge. Det er ikke i sig selv ubibelsk, men det sætter spørgsmålet på spidsen: Hvorfor er tjenestedelingen som isoleret punkt undtaget fra denne udvikling?

Udviklingen inden i hovedet på os

Der sker i disse år på mange planer en ændring i balancen mellem kønnene følelsesmæssigt, kulturelt og intellektuelt. Og det forekommer mig at være en langt stærkere faktor, end vi gør os klart. Enhver, der har arbejdet med den nuværende ungdomsgeneration, kender formodentlig dette billede: De målbevidste, flittige og ambitiøse piger og de ufocuserede, dovne og legende drenge (Jeg taler ikke om alle; men tendensen er tydelig). Det afspejler sig også i statistikken: To trediedele af alle gymnasieelever er piger, og en lang række akademiske fag er undervejs til at blive kvindefag. Og fænomenet er ikke lokalt dansk: I alle OECD-lande (med undtagelse af Tyskland og Japan) er der flere kvinder end mænd under længere uddannelser lige nu. Det betyder dels, at tjenestedeling modsiges af det, vi ser

omkring os. Og dels skal man ikke udelukke en langt alvorligere konsekvens: Dette rolleskift mellem mænd og kvinder i samfundet generelt kan gøre det til et langt større følelsesmæssigt problem, end det var tidligere – især for kristne kvinder – at der ikke er en synlig kvindelig tjeneste i menigheden.

Ømme følelser

Der opstår i reglen en ansændt stemning, hver gang spørgsmålet drøftes. Det er fordi, det går så utrolig tæt på vores identitet: Vi bærer vores køn med os i hver celle i kroppen.

Det medfører, at mange – især mænd – i princippet fastholder en tjenestedeling; men enten nødig taler om det, eller gør det med mange forbehold og undskyldninger. Og på lang sigt vinder vi ikke forståelse for et synspunkt, hvis vi ikke tydeligt tør stå ved det.

Et tema, vi ikke taler om i tydelige ord, med varme og klare øjne, vil efterhånden miste betydning – for os selv og andre.

Dette er den første af to artikler om tjenestedeling mellem mænd og kvinder. I næste nummer vil Jens Ole Christensen give nogle pejlemærker til en sund praksis.

Af rektor på DBI
Jens Ole Christensen



BØN

→ | Bønnen er en fantastisk mulighed for at komme til Gud i alle livets forhold, og overfor Ham kan man være hundrede procent sig selv. Men i bønner er det også vigtigt at give sig ro og tid til at lytte til, hvad Gud siger.

AKTUELkommentar

Præsten, der ikke tror

→ | Her skal naturligt nok omtales, at en sognepræst offentligt har bekendt, at han ikke tror på, at der findes en Gud, ikke tror på opstandelsen eller et evigt liv. Alligevel ønsker han og kan han ernære sig som sognepræst.

Vi kan undre os over den forrygende inkonsekvens, der ligger i det, men frustrationen er vel egentlig, at vi ikke kan tilbagevise en sådan fornægtelse. Vi kan ikke fremlægge naturvidenskabelige beviser på, at Gud eksisterer, for vi er her udenfor naturvidenskabens område – vi er på troens område.

Skabelse og naturvidenskab

Naturvidenskab kan nemlig kun bekræfte eller afkræfte spørgsmål, som kan undersøges med videnskabens midler og metoder, men de rækker ikke til her, for Gud kan nu engang ikke lægges på et dissektionsbord og undersøges.

Så om Gud har skabt det hele, eller om alt er opstået tilfældigt, kan naturvidenskab ikke bevise.

Naturvidenskabens metode er da at opstille en teori, en sandsynlig forklaringsmodel, som fastholdes, indtil andet viser sig mere sandsynligt.

Den gældende naturvidenskabelige teori er, at Skabelsen er sket ved en kæmpeeksplosion, Big Bang, for ca. 13,5 mia. år siden – 'ca.' er i den forbindelse helt berettiget.

Derefter har liv udviklet sig efter princippet: det bedst egnede individ har de største muligheder for at videreføre sine gener, så bedre og bedre eksemplarer er opstået frem til os i dag – fra fisk til filosof. Det er Darwins lære i sin mest primitive form. Den er kun en forklaringsmodel, som imidlertid af mange bliver anset for beviste kendsgerninger.

Liv er ikke tilfældigt

Her begynder sognepræstens problem. Han har tilsyneladende slået sig til tåls med den her omtalte forklaringsmodel om livets opståen, og dermed skal han til at tro imod fakta, hvis Bibelens forklaringer skulle tages for gode varer. Altså bliver Bibel og bekendelse lagt på hylden, kategoriseret som poesi og legender.

Men det er nu noget forhastet, for Darwins lære er der pillet så alvorligt ved i den nyere forskning. Specielt indenfor molekylærbiologi, hvor videnskabsmænd med stor overbevisning tør hævde, at liv ikke kan opstå tilfældigt – men at der er tydelig plan og design bagved. Det tyder på, at Gud eksisterer og, at Darwins lære kan lægges på hylden.

Erkendelse af Gud

Men det er jo blot en påstand mod præstens. Den er godt nok adskilligt bedre underbygget, men stadig kun en påstand, som kan afvises – hvordan komme videre fra tro til erkendelse? Tja, Jesus indså denne problematik under en argumentation med den tids vantro skeptikere, og gav dem – og os – det gode råd: »Den, der vil gøre Hans vilje, skal erkende, om min lære er fra Gud, eller om jeg taler af mig selv.« (Joh 7,17).

Altså erkendelse om Gud starter med at gøre Guds vilje. Det er den metode, Gud anviser for os – selv for en sognepræst.

Af cand.theol. og fritidsrejsesekretær for DBI Svend Aage Paulsen



Sammen med Gud

For et kristent menneske er bønner vejen ind til Gud. Det er stedet, hvor den kristne har muligheden for at være tæt sammen med Gud, og hvor en samtale kan finde sted – det vil sige, hvor Gud taler til den kristne, og hvor den kristne kan lægge ting frem for Gud. Hvis man som kristen undlader at bruge bønnens redskab, er man ikke i forbindelse med Gud, hvilket kan få uoverskuelige konsekvenser. Desværre er der mange, som aldrig kommer ind i bønnens nære fællesskab med Gud, fordi de ikke afsætter tid og rum til bøn. Det er meget vigtigt, at man laver sig nogle 'vaner', så bønner bliver en fast del af hverdagen – bøn, takkebøn og forbøn.

Guds alvidenhed

I den almindelige bøn kan man godt komme i tvivl om, hvorvidt der er fornuft i at bede, når Gud har indsigt i, hvad vi har behov for. Dette skal dog ikke blive styrende for bønner, idet netop Jesus viser med sin egen måde at bede på, at bønner til Gud aldrig må holde inde til trods for Guds alvidenhed. Endvidere opfordrer Jesus os meget til at bede, idet bønnens rum er det sted, man møder Gud.

Ærlighedens rum

I bønner er den kristne givet et helt uvurderligt redskab.

Tænk på den mulighed, Gud giver sine børn, at de må komme ind til Ham i glæde, sorg, frustrationer, anfægtelser, med tak, i nød og i fred. Gud lytter til det hele og giver dermed den kristne muligheden for at tale sig ud af kriser og dårlige dage. Gud giver det rum, som mange har behov for, fordi livet altid indeholder smerte og glæde. I det rum må mennesket være hundrede procent sig selv. Her kan det være helt ærligt, hvilket kan være svært i nogle situationer – selv overfor de nærmeste. Ting, der ikke kan tales med andre om, kan den kristne komme til Gud med, og det er en lindringsmulighed, samtidig med at det styrker tilhæderen i forholdet mellem Gud og den kristne.

Bøn under alle forhold

Samtidig med at Gud gerne vil hjælpe et menneske i nød, vil Han også gerne være sammen med den kristne i glædes- og dagligdagssituationer. Uheldigvis er der mange, som kun ringer på 'Guds nødtelefon' frem for at bruge bønner også i dagligdagen. Det er meget vigtigt at huske på, at Gud ikke er en 'nød-Gud', man kan komme til for at få hjælp, men at Guds ord og vilje gælder i alle forhold, og at Gud vil være med i alle forhold. Derfor må den kristne huske at takke i sin bøn, bede for andre

»Jesus viser med sin egen måde at bede på, at bønner til Gud aldrig må holde inde til trods for Guds alvidenhed.« skriver Esben Lunde Larsen.

og bede om Guds vejledning for sit eget liv, så Gud må gå med i alle livets forhold.

At lytte til Gud

I bønner er det også vigtigt at huske på, at det ikke er den kristnes egne behov, ønsker og krav, som skal opfyldes. Der kan i bønner let opstå et "kravforhold", hvor det er den kristnes egne ønsker og behov, der går forud for Guds tale i bønner. Mange føler, at Gud er så langt væk, og at Han aldrig taler til dem, men hvis den daglige bøn har udviklet sig til et 'Her er de og de ting, du gerne må hjælpe mig med - Gud', så er bønnerummet blevet begrænset, så den kristne ikke giver sig ro og tid til at lytte til, hvad Gud egentligt siger, hvad Gud minder den kristne om af blandt andet forbøns- og takkeemner. Som i enhver anden samtale skal der være tid til at lytte – både til Guds råd, formaninger og påmindelser.

Bibelen giver os garanti for, at vores bøn bliver hørt, og privilegiet at kunne bede i Jesu navn giver en unik mulighed for den kristne til at nærme sig Gud. Og når egne ord ikke længere synes tilstrækkelige i bønner, har Jesus givet den kristne muligheden for at sige Fadervor.

Det fundamentale er en serie på seks artikler, som i år vil være at finde på DBIpostens bagside. Det er studerende ved DBI, som med egne ord skriver om velkendte og grundlæggende emner. De seks artikler vil handle om Bibelen, Lov og Evangelium, Sakramenterne, Efterfølgelse, Bøn, og Mission.

Af stud.theol.

Esben Lunde Larsen.

