

# DBI!posten

Maj

www.dbi.edu

Dansk Bibel-Instituts nyhedsavis

## Kristne i mediestormen

**Præster skal lære at begå sig i medieverdenen**

Fundamentalister, der afviser den gængse videnskab og har samme holdning som rabiate muslimer. Alvorlige mænd, der taler med store bogstaver mod homoseksuelle og fraskilte. Det er det billede, avislæsere og tv-seere oftest har fået af kristne de seneste år. Men hvorfor er det det ovenstående image, medierne fokuserer på, og ikke et billede af en flok mennesker,

der tror på det glade budskab? En del af forklaringen er, at kristne er usikre på, hvordan de skal gribe sagen an, når der er en journalist i den anden ende af røret. Derfor arrangerer DBI en kursusdag om at begå sig i medieverdenen. Foredragsholderne er de tre journalister Elisabet Damkjær, Morten Bonde Pedersen og Manuel Vigilius, der alle har stort kendskab til den kirkelige verden. Desuden vil Jan Sjurseren fortælle om sine erfaringer

med tv-mediet.

Kurset henvender sig til teologer, præster, kirkelige ledere eller andre kristne, der er i kontakt med medierne. Det foregår på DBI mandag den 2. juni 2003 fra kl. 11.00-17.00. Prisen er 300 kr. og 150 kr. for studerende. Tilmelding på tlf: 33 13 55 00.



Af journalist  
Elisabet Damkjær



Den nye og den gamle...

## Ny formand

**Ved DBI's styremøde sidst i marts ønskede Finn Kappelgaard at stoppe som formand efter 20 år på posten. Som ny formand valgte styrelsen Egon Kattner, sognepræst ved Vigerslev Kirke, København.**

på menneskers evige vel. Det er vor eksistensberettigelse. Vi ønsker at uddanne de studerende til gode formidlere af evangeliets budskab, så Kristus bliver stor og umistelig for hjerterne«, understreger Egon Kattner.

## Tak til Finn Kappelgaard



Egon Kattner overrækker en afskedsgave fra DBI ledsaget af nogle bevingede ord til den afgående formand Finn Kappelgaard.

**Vellidt og respekteret formand træder ud af DBI's styrelse.**

Ved forårsstyremødet i marts valgte Finn Kappelgaard at træde ud af DBI's styrelse efter at have siddet med siden DBI's begyndelse i 1972. De sidste 20 år har Finn varetaget formandsposten. Gennem denne lange periode har DBI været inde i en rivende udvikling, som har krævet meget arbejde også på formandsposten. I Finn har vi haft en særdeles vellidt og meget respekteret formand, der altid har mødt velforberedt op til møderne. Gennem sit lyttende væsen, sin saglighed og redelighed, sin mildhed og åbenhed har Finn med stor dygtighed formået at lede DBI på allerbedste vis. Med stort vemod siger vi farvel. Vi vil gerne her udtrykke en stor tak til Finn for mange års frugtbar samarbejde, og takken går også til hans hustru, Ellen, og deres børn. Uden deres opbakning var det ikke gået. Vi ønsker Guds fortsatte velsignelse over hjem og virke i Nexø.



Af formand for DBI's styrelse, sognepræst  
Egon Kattner.

## Ny præst i styrelsen

Sognepræst Børge Haahr Andersen, Emdrup, har sagt ja til at træde ind i DBI's styrelse fra 1. januar 2004. Børge har i sin studietid været aktiv på DBI, og vi byder ham velkommen i arbejdsfællesskabet igen.



## Mange rådgivere

Opgaverne som formand beskriver Egon Kattner på denne måde: »DBI har gennem årene vokset sig til et stort foretagende. Arbejdsopgaverne er mange, men vi er privilegerede med en dygtig lærerstab og et dygtigt administrativt personale. Det betyder meget for arbejdet i styrelsen, at de daglige opgaver ligger i kompetente hænder. Så kan vi i styrelsen koncentrere os om de mere overordnede ting. I Ordsprogenes bog 15,22 står der, at planer lykkes med mange rådgivere. Derfor er styrelsen også bredt sammensat, og det er en stor styrke. En af de meget væsentlige opgaver for en formand er at få mange gode råd frem, så vi i fællesskab kan få tingene til at lykkes på bedste måde.« På styremødet blev prædikant i ELM Per Kofoed Munch valgt som ny næstformand og stud.theol. Flemming Bak Poulsen som ny kasserer efter Atli Rasmussen.



Af Landssekretær  
Kurt Dalsgaard

## Mærkesager

Når Egon Kattner skal nævne en af mærkesagerne i forbindelse med arbejdet på DBI, peger han på profeten Nehemias, som kom til Jerusalem for at forestå genopbygningen af muren omkring byen. Folk sagde om ham, at der var kommet et menneske, der ville israeliternes vel (Neh. 2,10). »Der skal drives teologisk arbejde på DBI med tanke

## Lektor udnævnes på DBI

Den 1. april blev Carsten Elmelund Petersen udnævnt som lektor i etik. Carsten har været ansat som adjunkt siden 1993, og han forsvarede sin Ph.D.-afhandling Troens Gerning i 1995. Et bedømmelsesudvalg bestående af professorerne Jan-Olav Henriksen og Gunnar Heiene, begge fra Menighetsfakultetet i Oslo, og docent Lars-Olle Armgard, Lunds Universitet, har i 2003 bedømt Carsten som lektorkompetent, og derfor har DBI ansat ham som lektor i etik.

## DBIposten

### Redaktion

Landssekretær Kurt Dalsgaard, *ansv.*  
Rejsesekretær Daniel Burgdorf, *red.sekr.*  
Stud. theol. Martin Krak  
Stud. theol. Lars Frederiksen  
TKM-student Thomas Olofson

*Indlæg til DBIposten sendes til DBIposten@dbi.edu*

DBIposten sendes gratis til interesserede

### Layout

Christian Rahbek Olsen

### Oplag

7400

### Tryk

Morsø Folkeblad

ISSN 0906-825X



### Dansk Bibel-Institut (DBI)

arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Frederiksborggade 1B 1.  
1360 København K  
Telefontid hverdage kl. 9-12  
Tlf: 33135500  
Fax: 33136989  
Email: dbi@dbi.edu  
Web: www.dbi.edu  
Giro 5 21 59 00  
Studentertelefon: 33138040

### Formand for styrelsen

Egon Kattner  
Højbovej 26  
2500 Valby  
Telefon: 36 17 64 47  
Email: eka@km.dk

### Administration

Rektor  
Jens Ole Christensen  
Sekretariatsleder  
Brian Gydesen  
TKM-sekretær  
Solveig Christensen

### Undervisning

Lærerrådsformand  
Jens Bruun Koføed  
TKM-leder  
Finn Aa. Rønne

### Mødevirksomhed

Landssekretær  
Kurt Dalsgaard  
Rejsesekretær  
Daniel Burgdorf  
Fritidsrejsesekretær  
Svend Aage Paulsen  
Tlf: 47315618

## Dogmatiklærer søges

Sidst i marts havde DBI's styrelse sit halvårige møde. En af de store beslutninger var, at DBI nu opslår stillingen som dogmatiklærer – til besættelse sommeren 2004. I betragtning af at økonomien er presset, er det en dristig beslutning, men ledelsen har skønnet, at DBI vanskeligt kan »køre« ret meget længere uden en dogmatiklærer. Undervisning i tros lære er meget vigtig for kommende præster og forkyndere, og det er grunden til, at DBI har truffet denne beslutning. Siden Niels Ove Vigilius stoppede som dogmatiklærer i sommeren 2001, har stillingen været ubesat.

## Møder med DBI foråret 2004

Vi har endnu mulighed for at tage møder ind fra foråret 2004. Kan de passe sammen med en af vore møderejser, kan vi også tage møder i Jylland.  
Ring til Kurt Dalsgaard, Daniel Burgdorf eller Svend Aage Paulsen og få en aftale.

### Møder i maj

- 2.-4. Tarm LM, familielej
- 7. Gråsten
- 8. Korning IM
- 13. Brede IM
- 14. Ballerup/Måløv IM
- 15.-17. IMs Lederkonference
- 16. Samuels Kirke
- 18. Nordvest LM
- 18. Københavnerkirken
- 20. Brede/Lyngby IMU
- 20. Frederiksberg IM
- 21. Vanløse LMU
- 23. Buddinge kirke
- 24. KVU, Hillerød
- 25. Nansensgade LM
- 25. ELM-Kbh. Vanløse

...ved studerende og ansatte:

## Flere testamentariske gaver

Gennem de sidste 10 år har testamentariske gaver til DBI kunnet afholde lønnen til en fuldtidsansat lærer.

Testamentariske gaver kommer i sagens natur ikke jævnt fordelt. Nogle år har vi fået ret store arv, mens vi andre år slet ikke får nogen gaver ad den vej. De sidste par år har vi f.eks. kun fået ganske små beløb fra testamenter. Det har skabt store vanskeligheder for os økonomisk, fordi vi

så skal indsamle disse penge gennem almindelige gaver – udover hvad vi ellers får. Styrelsen har nu besluttet, at testamentariske gaver fremover lægges i en form for udligningspulje, sådan at disse gaver bruges over en femårig periode. Derved bliver DBI's indtægter mere jævnt fordelt, så vi ikke bare bruger hele beløbet det år, vi får pengene.

Vi er meget taknemlige for de arv, vi allerede har fået, og så vidt vi er orienteret, er der

endnu to arv på vej til os, hvilket giver os mulighed for hurtigt at få udligningsordningen i gang. Det er der også stort behov for, da DBI næsten ingen egenkapital har. Vi håber, at DBI's venner vil tage DBI med i testamentet, når det oprettes. Det har stor betydning for stabilitet i vores økonomi, at vi løbende får testamentariske gaver til vores nye udligningspulje.

*Se også annoncen på side 4.*

## DBI's Inspirationsdag og Årsmøde



Den 22 marts havde DBI Inspirationsdag og Årsmøde. Vi havde en dejlig dag med god tilslutning.



## Kassekreditten er i bund

Som det kan ses af grafen nedenfor, mangler vi mange penge for at nå budgettet. I marts måned fik vi 154.781 ud af månedsbudgettet på 389.000. I årets første kvartal har vi kun fået 386.965 i alt, hvilket betyder, at vi er 780.035 bagefter i forhold til budgettet. Vi har aldrig tidligere fået en så dårlig start på et år, og der trækkes hårdt på

kassekreditten. Tak til alle jer, der har husket DBI med gaver. Vi håber, at alle DBI's venner vil stå sammen i et fælles løft, så DBI kan få de fornødne indtægter til den vigtige opgave at give bibeltro undervisning til kommende præster, missionærer og forkyndere. Paulus siger i 2.Kor. 9.7: »Men enhver skal give, som han

har hjerte til – ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver«. Tak til alle DBI's glade givere fordi I bærer DBI's arbejde med bøn og gaver.

*Sekretariatsleder Brian Gydesen*

### Gaver til DBI



Månedsbudget: 389.000 kr.  
Indkomne gaver i marts: 154.781 kr.  
Bagud i forhold til budgettet pr. 31. marts: 780.035 kr.

3

# Forkyndelsen – menighedens livsnerve

Ved DBI's Inspirationsdag og Årsmøde i marts holdt Finn Kappelgaard sin sidste forrådsberetning efter 20 år som formand for DBI. Vi bringer den her i forkortet udgave.

Denne beretning er min sidste efter 20 år som formand for DBI, og det bærer den præg af. Den handler ikke så meget om det forgangne år, men om forkyndelsen – menighedens livsnerve, det, som for mig har været DBI's hjertesag gennem alle årene, og som forsat må være det.

### Guds levende ord

En af de første bøger DBI udgav hedder *Guds ord er levende*. En rigtig god bog, som stadig repræsenterer det helt centrale ønske med DBI: at Guds levende ord må blive forkyndt for mennesker til omvendelse og levende tro på Jesus Kristus og til frelse og evigt liv. Guds ord er levende, fordi Gud selv er levende, og fordi hans livgivende Ånd er i Ordet. Jesus er selv Ordet. Han er levende til stede i sit ord og giver sit liv til dem, der hører Ordet og tror det. Derfor kalder vi med god grund forkyndelsen af Guds ord for menighedens livsnerve. Rammes livsnerven, lammes kroppen og dør. Livsnerven er Guds levende ord – selve livsbetingelsen for menigheden og troen. Derfor har forkyndelsen af Guds ord en særplads i den kristne menighed. Den lutheriske kirke er ofte blevet kritiseret for at lægge alt for stor vægt på prædikenen. Men vi må holde fast ved, at den kristne kirke efter sit eget væsen er en »ord-kirke«. Der er et ord, et budskab, der skal prædikes. Paulus formaner Timotheus: »Prædik ordet«, for dette ord er Guds levende ord, som i sig har kraften til at virke tro og liv og frelse.

Det betyder ikke, at det er det eneste, der skal foregå. Men menighedens livskilde er i det levende Guds ord. Derfor

er det også et spørgsmål om liv og død, at forkyndelsen af Guds ord ikke forsømmes, og at Guds ord skal forvansktes.

### Det afgørende testspørgsmål

Selv om ikke alle vægter forkyndelsen lige meget, er der normalt enighed i kirken om, at Guds ord skal forkyndes. Men hvad mener vi med »Guds ord« - hvad er »evangeliet«? Meget enkelt sagt, så er det helt afgørende, om vi virkelig forkynner selve kernesagen i evangeliet: at mennesker må blive frelst fra den evige fortæbelse i Helvede og få evigt liv ved troen på Jesus. Lad os sætte det i relation til de såkaldte »testspørgsmål«, som teologiske kandidater ofte møder, når de søger embede i Folkekirken: Vil du vie fraskilte? – anerkender du kvindelige præster? – og måske: accepterer du homoseksuel praksis? Hvis man ikke svarer uforbeholdt ja til de spørgsmål, er man i de fleste tilfælde ude af billedet. Det er vanvittigt på det grundlag at kassere en kvalificeret ansøger, der netop ville tage vare på den livsvigtige forkyndelse. I frustration over, at sådanne spørgsmål er afgørende, kommer vi nemt til at definere vores bibeltroskab ud fra dem. Faren er, at vi kommer til at fokusere så meget på disse testspørgsmål, at vi mister fokus på det afgørende testspørgsmål. Ikke at disse spørgsmål er ligegyldige. De har virkelig noget med troskaben mod Guds ord at gøre. Men der er et andet testspørgsmål, som er det allervigtigste: selve forkyndelsens indhold. Står vi ikke prøve her, falder al anden tale om bibeltroskab til jorden.

om mange tror det om os, når de sammenligner os med muslimske fundamentalister. De ser ikke, at ordet om korset er Bibelens varme livgivende centrum. Bibelen er vores usvigelige vejleder i alt, hvad der vedrører kristenliv og tro, og vi skal indrette os efter den. Dog er den ikke en lovbog, som vi slår op i som nogle lovparagraffer, men vores livsbog – Guds levende ord til os, både i vort personlige gudsliv og vort forkyndelse.

### Giv forkyndelsen ærespladsen i menigheden

Derfor er der al mulig grund til at holde forkyndelsen i ære i menighederne. Giv prædikenen og undervisningen ærespladsen i menighedens liv og gudstjeneste –

sammen med dåben og nadveren! Niels Ove Vigilius citerede ofte nogle prædikantord: "Prædik som om du aldrig kommer til at prædike igen, som en døende mand til døende mænd". Lad os prædike Guds ord og høre det i menighederne i tro på det løfte, som Gud har givet os gennem profeten Esajas (55,11): »- sådan er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde.« Må det altid være livsnerven og det glødende centrum også her på DBI.

*Af Finn Kappelgaard, DBI's formand gennem de sidste 20 år.*



»Meget enkelt sagt, så er det helt afgørende, om vi virkelig forkynner selve kernesagen i evangeliet.«

### Bibelen - vores livsbog

Derfor er Bibelen vores livsbog – ikke vores lovbog, selv

## AKTUELkommentar

# Den, der taler...

### Hvad skal jeg sige?

»Det er da en underlig tekst – det er jo umuligt at få noget fornuftigt ud af den« eller »Det er en vanskelig tekst, derfor vælger jeg at sige noget om ...« eller »Hvad skal jeg vælge til indledning ved mødet i missionshuset?«

De to første udtalelser har jeg hørt af præster i Folkekirken, og den sidste har jeg flere gange hørt med lidt andre formuleringer ved indledningen til møder i missionshuset. Jeg kender jo godt spørgsmålet i mit eget hoved forud for en indledning eller et vidnesbyrd i menighedens forsamling.

For det er så vigtigt, at vi får sagt det helt rigtige i disse situationer. Og så anstrænger vi os så godt som muligt efter selvhjælpsprincippet: Jeg må udtrykke mig så genialt eller originalt, at det huskes, hvad jeg siger. Til hjælp og trøst selvfølgelig! Og en oplevelse, jeg har haft, vil sikkert også sige andre noget.

### Med ord fra Gud

Hvis menigheden skal beriges, skal det ikke komme fra os men fra Gud. Derfor er apostelen Peters ord fra hans første brev kapitel 4 vers 11 altafgørende: »Den, der taler, skal tale med ord fra Gud« eller, som der stod i den ældre oversættelse fra 1948: »Taler nogen, skal han tale som Guds ord!«

Så bliver det heller ikke så vanskeligt at afgøre hvilke sange, man kan synge til begravelser i kirken, eller at afgøre hvilken forkyndelse, vi kan lytte til - eller om det er sand lære, hvad en præst engang sagde: »Jeg er selv i tvivl, om der er en dobbelt udgang eller ikke, så derfor stiller jeg folk frit.«

Den grundlæggende forberedelse bliver derfor ikke at dygtiggøre os ved hjælp af retoriske øvelser og være originale på en pædagogisk rigtig måde, men at lære Guds ord bedre at kende under Helligåndens vejledning.



Af organist og klokkenist Erik Kure, medlem af DBI's styrelse.

## Hvordan oprettes et testamente?

Hvis du ønsker at Dansk Bibel-Institut skal betænkes i dit testamente, yder vi gratis juridisk bistand ved oprettelse af testamentet. Vi kommer gerne ud i dit hjem og drøfter indholdet af testamentet.

Dansk Bibel-Institut er fritaget for at betale arveafgift, og derfor vil din gave ubeskåret gå til uddannelse af bibeltro præster og forkyndere.

Kontakt sekretariatsleder Brian Gydesen på tlf. 3313 5500 og hør nærmere om hvilke praktiske ting, der skal gøres for at oprette testamente.

Tak om du vil betænke Dansk Bibel-Institut med en arv. Vi har brug for din støtte.

Med venlig hilsen  
**Dansk Bibel-Institut**

Frederiksborggade 1 B 1., 1360 København K, tlf.: 3313 5500



DBI's rektor Jens Ole Christensen med Niels Ove Vigilius' sidste bog i hånden.

## Ny bog af Niels Ove Vigilius

Med en grundig indføring i postmodernismen tager tidligere rektor for DBI Niels Ove Vigilius et opgør med dens tanker i en nyligt udkommet bog.

lægger ind i teksten. En tænkning, der helt undergraver ideen om Guds åbenbaring gennem sit skrevne ord.

Niels Ove Vigilius fører læseren grundigt ind i filosoffer som Heidegger og Gadamer, der gav anledning til den relativisme, som præger i dag, fremført f.eks. af Foucault og Derrida.

Det afsløres, at disse filosoffer dyrker »uvishedens uhyre« og dermed ikke er interesserede i at nå frem til den endegyldige sandhed.

### Gud magter at nå os

Vejen ud af dette »hermeneutiske morads« viser Niels Ove Vigilius med støtte hos bl.a. den bibeltro teolog D. A. Carson og den klassiske lutherdom. »Skriftens klarhed« peger Niels Ove Vigilius afsluttende på. Gud har selv talt til os, og han magter at nå os med sit budskab. Det må vi stole på frem for menneskelige tanker om muligheden for at forstå.

Bogen er præget af stor grundighed sammen med den tillid til Skriften som Guds ord, der kendetegnede Niels Ove Vigilius. Bogen er dermed en oplagt mulighed for dem, som ønsker at dykke ned i de tanker, der ligger bag det syn på sandhed og objektiv mening, man ofte støder på i dag. Bogen kræver kendskab til engelsk og er på 227 sider. Den kan bestilles på DBI's sekretariat for 150 kr. + porto.

### Et angreb mod kristendommen

»Postmodernismens udfordringer – og den kristne tro.« Sådan lyder titlen på den bog, Niels Ove Vigilius færdiggjorde nogle måneder før sin død i december 2002, og som er udgivet af DBI's studentereblad Nemalah.

Postmodernisme er den gængse betegnelse for den karakteristiske åndsstrømning, som vores tid præges af. At postmodernismen indeholder udfordringer, ja angreb mod klassisk kristendom, fremgår klart af Niels Ove Vigilius' beskrivelse og vurdering af nogle af dens karakteristiske kendetegn. Bogen indleder med en mere generel beskrivelse af »den postmoderne tid« bl.a. med

fokus på den religiøse relativisme, som er fremherskende. Guds åbenbaring gennem Jesus Kristus og Skriften fratages sin status som absolut sand og gyldig for alle. I stedet bliver enhver salig i sin tro.

### Tekstens virkelige mening

Hovedvægten i bogen ligger dog på »hermeneutikken«, spørgsmålet om fortolkningen og forståelsen af det, som meddeles os, f.eks. gennem de bibelske skrifter. Det er også her, kristendommen står over for en af de alvorligste udfordringer. Til postmodernismen hører nemlig en stærk skepsis over for muligheden for at forstå tekstens virkelige mening og ikke blot den mening, fortolkeren selv

Af medlem redaktioner for bladet Nemalah,  
Peder Østergård  
Jensen.

