

# DBI!posten

Februar

www.dbi.edu

Dansk Bibel-Instituts nyhedsavis

## Dansk præst for danskere – i Sydney

**Præstegerning og rejselyst kan godt gå hånd i hånd. Og det kan give nye missionsmuligheder.**

At en pæredansk præst ikke som os andre behøver at gå rundt i klingrende frost ved vintertide, er cand.theol. og tidligere DBI'er Torben Ebbesen et godt eksempel på. Han er nemlig præst ved Den Danske Kirke i Sydney, Australien. I denne kolde tid har vi fået en snak med præsten fra de varme lande.

*Hvad får du hverdagen til at gå med, og hvordan er den anderledes i forhold til dine danske præstekolleger?*

»Først og fremmest bruger jeg

tid på det almindelige præstearbejde som fx gudstjenester og sjælesorg.

Min præstegerning er anderledes fra en dansk præsts, idet jeg bruger meget tid på fundraising, for vi får ikke kirkeskattekroner som i Danmark. Ofte må jeg også lege turistkontor, men det begrænser vi dog mest muligt, da der kommer mere end 15.000 danskere på besøg hernede årligt. Yderligere bruger jeg nok også Internet og telefon mere end mine danske kolleger, da mine 3 menigheder ligger 2000 km fra hinanden.«

*Når du tager til Australien for at være præst, er det så ikke mere af eventyrlyst og for at*



*Men man skal vel også have lidt eventyrlyst for at være præst for alle de danskere.*

*få rejseoplevelser end pga. et kald?*

»Jeg tror det er lidt af begge dele, men kaldet er vigtigst. Men man skal vel også have lidt eventyrlyst for at være præst for alle de danskere, som kommer herud netop pga. eventyrlyst.«

*Er der brug for teologer til kirker i udlandet?*

»Ja, for man har her en rigtig god mulighed for at nå mennesker med evangeliet, fordi mange danskere kommer i

danske kirker, når de er i udlandet. Måske nok mere fordi de er danskere, end fordi de er kristne, men der er jo missionsmuligheder, hvis man vil se dem.«

*Hvor i dit arbejde bruger du det, som du har lært under din teologiuddannelse på Det Teologiske Fakultet og DBI?*

»Det mest værdifulde, jeg fik med fra min uddannelse, var, at jeg har lært at argumentere for min tro, og at jeg har fået min tro funderet, så jeg

ved, hvor jeg står og hvorfor. Det er også værdifuldt, at jeg har lært at søge Gud og bede om hjælp, når arbejdsbyrden bliver for stor.

Når man så står som præst og skal komme med en god prædiken (helst) hver søndag har det været utroligt vigtigt at lære, hvor man skal hente inspiration til sine prædikener. Til at lære det var Informationsturene med DBI en vigtig hjælp.«

*interview af Lars Frederiksen.*



## Teologi som arbejde

**De fleste teologer arbejder som præster. Men der findes også andre muligheder for cand.theol.er.**

### Flest præster

Har man bestået den teologiske kandidateksamen, kan man blive præst. De fleste færdiguddannede teologer bliver præster i folkekirken i en kortere eller længere periode. Et kig på de tidligere årgange af DBI'ere viser, at 70 ud af de 122 teologiske kandidater har fået embede som sognepræst. Dvs. knap 60 % af alle DBI kandidater. Men der er også andre mulig-

heder med en teologiuddannelse. De resterende DBI kandidater arbejder især på fire områder. En del er blevet teologiske forskere og lærere. Lidt flere er ansat i forskellige kirkelige organisationer. Nogle arbejder med tværkulturel mission, og en stor del er blevet lærere på gymnasier, efterskoler og grundskoler samt en håndfuld på bibelskoler. Endelig er der dem, som har fundet på noget helt syvende.

### Formidler det kristne budskab

Disse forskellige arbejdsområ-

der har ét område tilfælles: Formidling af det kristne budskab. Om det så er til dåbsgæsterne i kirken, til læserne af et teologisk tidsskrift, til græsrodderne i organisationen, til 3.G eller 6. a. Det behøver man ikke at være teolog for at gøre. Tværtimod er det at formidle det kristne budskab en opgave for enhver kristen. Men det, den teologiske uddannelse er med til at give, er dels en større viden om bibelen og den kristne tro og dels nogle redskaber til at formidle den med. Og så er den teologiske kandidateksamen for tiden

adgangskrav til at blive sognepræst i Den Danske Folkekirke.



*af stud.theol.  
Martin Krak*

**I dette nummer af DBIposten handler artiklerne om teologiuddannelsen. Hvad uddannelsen indeholder, og hvilke muligheder den giver.**



# Ny teologistuderende i København – til sommer

Overvejer du at studere teologi ved Københavns Universitet eller ved Misjonshøgskolen i Stavanger? Så kig ind på DBI fredag den 7. marts kl 18.30 til ca. 21.00. Da slår vi dørene op for alle, som bare overvejer at begynde på teologistudiet.

## To linier på DBI

På DBI er der to linier indenfor teologistudiet. De som studerer ved Københavns Universitet, og de som studerer ved Misjonshøgskolen i Stavanger.

Studenterrådet på DBI vil fortælle om studiet på begge linier. Det vil sige, at interesserede til TKM-uddannelsen også skal møde op denne dag. Dagen krydres med en rundvisning og lidt godt til maven og ganen. Så mød endelig op. Har du brug for mere information, så ring på 33135500 eller mail til os dbi@dbi.edu.

Informationsmateriale til både teologi ved Københavns Universitet og til TKM-uddannelsen kan rekvireres gratis.



## DBIposten

### Redaktion

Landssekretær Kurt Dalsgaard, *ansv.*  
Rejsesekretær Daniel Burgdorf, *red.sekr.*  
Stud. theol. Martin Krak  
Stud. theol. Lars Frederiksen  
TKM-student Thomas Olofson

Indlæg til DBIposten sendes til [DBIposten@dbi.edu](mailto:DBIposten@dbi.edu)

DBIposten sendes gratis til interesserede

### Layout

Christian Rahbek Olsen

### Oplag

7400

### Tryk

Morsø Folkeblad

ISSN 0906-825X



### Dansk Bibel-Institut (DBI)

arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Frederiksborggade 1B 1.  
1360 København K  
Telefontid hverdage kl. 9-12  
Tlf: 33135500  
Fax: 33136989  
Email: [dbi@dbi.edu](mailto:dbi@dbi.edu)  
Web: [www.dbi.edu](http://www.dbi.edu)  
Giro 5 21 59 00  
Studentertelefon: 33138040

### Formand for styrelsen

Sognepræst Finn Kappelgaard  
Bredgade 16  
3730 Neksø  
Tlf: 56492125  
Email: [finnkapp@image.dk](mailto:finnkapp@image.dk)

### Administration

Rektor  
Jens Ole Christensen  
Sekretariatsleder  
Brian Gydesen  
TKM-sekretær  
Solveig Christensen

### Undervisning

Lærerrådsformand  
Jens Bruun Kofoed  
TKM-leder  
Finn Aa. Rønne

### Mødevirksomhed

Landssekretær  
Kurt Dalsgaard  
Rejsesekretær  
Daniel Burgdorf  
Fritidsrejsesekretær  
Svend Aage Paulsen  
Tlf: 47315618

## 100 møder til ny rejsesekretær

Daniel Burgdorf er ny rejsesekretær på DBI i 2003. Og der bliver nok at se til.

Op imod 100 møder har Daniel Burgdorf lovet at holde rundt omkring i de danske missionshuse og kirker. Han er i 2003 ansat som rejsesekretær på DBI, og de mange møder han skal holde er informationsmøder om DBI. »Det er en stor mundfuld, men jeg glæder mig meget til at komme rundt til DBI's venner. Det enkelte møde bliver ikke mindre vigtigt af, at der er mange møder. Og så holder jeg fast i, at Gud udruster til opgaven,« siger Daniel, som holder orlov i år fra sit teologistudium for at få tid til jobbet. Daniel er 26 år, og i sommers blev han og Camilla gift. De har nu deres nye hjem i København NV.

### Vant til udfordringer

»Informationsmøderne er vigtige, fordi DBI er meget optaget af at forkynde evangeliet om Jesus«, forklarer Daniel, »og så vil vi gerne fortælle om vores arbejde til vores venner



DBI's nye rejsesekretær Daniel Burgdorf.

## Spændende ph.d.-forsvar



Jens har lavet en dygtig afhandling, hvor han griber fat om et af de varmeste emner indenfor forskningen i Gammel Testamente i disse år. Det fik han ros for – også af de tre opponenter.



Auditoriet var fyldt og stemningen god, da Jens Bruun Kofoed forsvarede sin ph.d.-afhandling ved Århus Universitet den 6. december.

## Husk i forbøn...

### Bed om/for

· At mange unge må begynde på teologistudiet til sommer.  
· At DBI's ledelse må få visdom til at tage de rigtige beslutninger.

### Tak for

· Stor økonomisk opbakning i 2002.  
· At Daniel er begyndt som rejsesekretær.

## Fyldt med taknemmelighed

Når dette skrives (d. 8. januar) har vi endnu ikke fuld klarhed over, hvordan regnskabet for 2002 ser ud. Men netop i dag har vi modtaget de sidste kontoudtog fra banken, og vi kan med glæde konstatere, at der er indbetalt rigtig mange gaver til DBI i de sidste dage af 2002.

Tidligt på efteråret frygtede vi et større underskud i lighed med 2001, men denne bekymring synes nu at være væk, takket være forbøn og stor offervilje hos vores givere. Om vi kommer ud af regnskabsåret 2002 i balance, er det endnu for tidligt at sige noget om, men der skal lyde en stor TAK til alle, som har bedt for os og båret med økonomisk.

Tilbage sidder vi med udfordringen, hvordan vi undgår at komme i samme situation som i efteråret. Et af midlerne er, at flere får tegnet et gavebrev til DBI og oprettet betalingen som en fast givertjeneste via PBS. På den måde får vi den mest stabile økonomi og mindst mulig risiko for at trække på kassekrediten.

af sekretariatsleder Preben Jespersen

3

DBIposten har taget en snak med to studenter, om hvorfor de læser teologi, og hvad deres studie består af.

# Hvorfor læser I teologi?

»Det var Guds vilje, eller Guds kald, at jeg begyndte at læse teologi.« Det siger Simon Nedergaard Olesen, der læser teologi på Det Teologiske Fakultet i København. Han er 21 år og er opvokset i Århus og København, hvor han har været tilknyttet Bud-dinge Kirke og Indre Mission. »Det startede i slutningen af 2.g, hvor det slog mig, at jeg ikke skulle læse til lærer. Så snakkede jeg med nogle åndeligt modne mennesker og fandt ud af, at jeg skulle læse teologi.«

### Sprog og filosofi

»Jeg synes, det er spændende at læse teologi. Samtidig er det også en udfordring at lære sprog, da jeg ikke er sprogligt anlagt,« siger Simon, der er overrasket over, hvor meget sprogundervisningen fylder på den teologiske grunduddannelse. Han er også overrasket over det positive forhold, hans medstuderende har til DBI. »Det er ikke så slemt, som man umiddelbart møder det fremstillet,« siger Simon, der har læst i halvandet år. Indtil nu har han haft forskellige redskabsfag, og udover sprogene græsk, latin og hebraisk har han også haft faget *almen filosofi*. Her gennemgås filosofiens historie fra de gamle grækere til omkring filosofen Nietzsche. Derudover har Simon fulgt undervisning i fag som *etik* og *kirkehistorie*.

### Al begyndelse er svært

»I starten var det meget hårdt. Man skulle lære fremmede bogstaver, kasus systemer og læse tekster, som ikke havde relation til teologi. Men efter det første års tid begyndte jeg at se charmen i det, og jeg opdagede, at 'de døde sprog' kan være meget sjove,« fortæller Simon. Han mener, teologistudiets styrke er, at det giver adgang til præsteembedet, og at det foregår på et relativt

højt akademisk niveau.

### Udfordret

»Mit ståsted bliver udfordret. For eksempel blev der sagt i bibelkundskabsundervisningen, at der er fejl i Bibelen, og at Paulus' og Markus' forståelse af Kristus ikke stemmer overens,« siger Simon, der dog er glad for at leve af at studere Bibelen.

### Et par gode råd

»Jeg bruger primært DBI som læseplads til at læse sprog. Derudover er det muligt at få vendt teologiske og filosofiske problemer med folk, som har det samme syn på Bibelen som jeg,« siger Simon og giver et tip til folk, der overvejer at læse teologi: »Snak med Gud, og hør hvad han vil i stedet for selv af finde ud af det. Brug for eksempel en dag stille med Gud, og tal med din hyrde eller en anden åndeligt moden person. Vær også forberedt på, at de første år kan blive kedelige, hvis du ikke kan lide sprog. Du kan måske også læse en bog om evangelisation og forberede dig på, at du skal stå til regnskab for din tro.«

*I livet på DBI er dagens begivenhed ifølge Stefan Baagø Madsen middagsmåltidet.*

*Hvis du vil vide mere om de forskellige tilbud kan du klikke dig ind på:*

Dansk Bibel-Institut  
[www.dbi.edu](http://www.dbi.edu)

TKM-uddannelsen  
[www.tkm-uddannelsen.dk](http://www.tkm-uddannelsen.dk)

Det Teologiske Fakultet  
[www.teol.ku.dk](http://www.teol.ku.dk)

Misjonshøgskolen  
[www.mhs.no](http://www.mhs.no)

*Simon Olesen mener, at teologistudiets styrke er, at det giver adgang til præsteembedet.*



**Teolog, men ikke præst**  
»Jeg har altid haft lyst til at læse teologi, men det at læse teologi har altid været forbundet med at blive præst, og den situation ser jeg ikke mig selv i. Men så blev jeg opmærksom på den tværkulturelle teologi-uddannelse og mulighederne der, og det lød meget spændende. Faktisk var der fire personer, der spurgte mig, om den uddannelse ikke var noget for mig. Derfor startede jeg.« Det siger Steffen Baagø Madsen, der læser teologi ved Misjonshøgskolen i Stavanger og er tilknyttet TKM-uddannelsen på DBI. Han er 23 år, stammer fra Hjøllund i Midtjylland og kommer i Indre Mission.

### Spændende studium

»Da jeg startede, forventede

fra et etårigt grundstudium til en seksårig kandidatuddannelse. Så uddannelsen henvender sig både til folk, der vil have en lang teologisk uddannelse, og til folk der fx vil bygge videre på en anden uddannelse og være teltmagermissionærer.«

### TKM-aftener

»Lærerne er gode til at fremhæve ting, som vi kan bruge i vores personlige gudsforhold eller ude i marken, og de er gode til at dele deres erfaringer. Det bedste er dog vores TKM-aftner. En TKM-aften er en missionsaften på DBI, hvor der kommer én, der har 'fingerene i mission' og taler. *Hvordan griber vi nyreligiøsitet an?, Hvad stiller vi op med vores asylansøgere, og hvor-*



den viser vi dem næstekærlighed? er to emner, der er blevet taget op. En anden styrke er, at vi fokuserer så meget på Bibelen, og at det fylder så meget i pensum det første år.«

### Dagens begivenhed

»I livet på DBI er dagens begivenhed middagsmåltidet, hvor vi starter med andagt og derefter spiser sammen en halv times tid. Der har man fri, og vi hygger og griner. Derudover er jeg også glad for diskussioner og samtaler og for at sidde i en kreds om klaveret og syng,« siger Steffen, der mener, at det godt kan være svært at få kristenliv og teologi studium til at hænge sammen: »Når man i sin personlige andagt læser i Bibelen, og man kun tænker på teologiske fortolkninger, kan det være frustrerende, men samtidig er det en gevinst at få lov til at arbejde med Guds Ord på fuld tid. Og der er også situationer, hvor man får noget til ens eget åndelige liv, selvom man læser af tvang,« pointerer han.

### Starter med bibelgennemgang

»Vores undervisning har indtil nu primært været en indføring i Bibelen. Vi er ved at læse hele Det Gamle Testamente og meget af Det Ny, som en del af undervisningsforløbet. Derudover har vi har også haft fag som *troslære*, *kirkehistorie* og *missionsteologi*, hvor vi er blevet præsenteret for forskellige missionsstrategier, der findes i Bibelen. Efter det første studieår skal vi i gang med sprog,« siger Steffen, der synes, at TKM-uddannelsen er meget bred. »Den rummer alt

*interview af Thomas Olofson*



# Når præsten kan sin teologi...

For at sige det ligeud: Når præsten kan sin teologi, står der stadig meget tilbage!

## AKTUELkommentar

### Teologi skal bruges

Teologi betyder læren om Gud. Hvis vi forstår ordet teologi i den betydning, er det åbenbart for de fleste, at det er vigtigt med gode teologer, som kan støtte menigheden i at lære mere om Gud. Ordet "teologi" er dog for en del mennesker forbundet med noget negativt: Verdensfjerne diskussioner om spidsfindige spørgsmål, bibelkritisk forkyndelse i kirken, bibelkritisk undervisning af teologistuderende på de teologiske fakulteter osv.

Det er også sandt, at visse teologer gennem årtier har gjort megen skade i Danmark. Men alle de negative følger, som ses i nogle teologers kølvand, er ikke teologiens skyld. Det skyldes, at teologi for disse personer er blevet løsrevet fra et personligt trosliv og fra en tillid til Bibelen som Guds ord.

#### Brug for teologer

Der er altså stadig brug for dygtige teologer i Danmark. Vi har brug for nogle, som kan grave dybt i Skriften, og som kan være med til at lære danskerne om Gud.

Nogle vil mene, at et bibelskoleophold er tilstrækkelig uddannelse for kommende præster, forkyndere og missionærer. I nogle tilfælde kan det være rigtigt, alt efter hvilken opgave man skal tjene i. Men hvis vi skal fastholde den rette lære om Gud (teologi), så må nogle have lyst og kald til at grave dybere i Skriften end andre.

Der er brug for dygtige, bibeltro teologer, som kan tilbagevise den golde bibelkritik, og som i stedet kan lede menigheden ind i et tillidsfuldt og varmt forhold til Bibelens centrum, Jesus Kristus.

#### DBI's videnskabelige niveau

Til alle som læser teologi i København og ved Misjonshøgskolen i Stavanger står DBI med tilbud om bibeltro undervisning, og DBI står ikke tilbage for universiteterne, når det gælder videnskabeligt niveau. Det bevises gennem de teologiske grader, som DBI's lærere tager ved offentligt anerkendte institutioner i Danmark og norden i øvrigt. På DBI er det en hjertesag at bevise i praksis, at bibeltillid og kvalificeret forskning ikke er modsætninger, men at de to ting faktisk beriger hinanden. På DBI arbejder vi med teologi, fordi teologien skal bruges i praksis.

Vi håber fortsat, at mange unge må se teologien som et spændende fag. Efter sommerferien slår vi dørene op for et nyt hold teologistuderende. Måske er du, som læser dette, en af dem.



af landsskretær Kurt Dalsgaard



Der er intet vundet ved at være hverken teologiens, lutherdommens eller DBI's discipiel, hvis man ikke bliver 'himmerigets discipel'.

Og det er ikke sagt i foragt for god fagteologi. Mange (de fleste?) af kirkens forfaldsperioder skyldtes nemlig læremæssige afsporinger. Og mange (de fleste?) fornyelsesperioder begyndte, da mennesker ved Guds ånd blev fornyet i troens centrale indhold. Derfor spiller bibelsyn, forståelsen af lov og evangelium og besindelsen på de centrale pointer i troen en meget stor rolle for os på DBI. Hvis vi går vild her, kan det nemlig være lige meget, hvor dygtige vi er på alle andre punkter.

#### Himmerigets discipel

Alligevel er vi meget bevidste om, at alt ikke er gjort med god fagteologi. Der er intet vundet ved at være hverken teologiens, lutherdommens eller DBI's discipiel, hvis man ikke bliver 'himmerigets discipel' (Matt 13,52).

Og det bliver man ikke ved menneskelig faglighed, men kun hvis Helligåndens kraft gennemsyrrer fagligheden og vores eget liv. Derfor ønsker vi at arbejde med Guds ord på en sådan måde, at Gud kan komme til at arbejde med os. Kun når vi selv oplever at Gud henvender sig til os i sit ord, har vi noget at give videre til andre. For i sidste ende driver vi teologi, fordi vi selv er mennesker, der har brug for evangeliet og, fordi der er en masse af den slags mennesker

omkring os.

#### Praktiske konsekvenser

Det får en række konsekvenser i hverdagen på DBI:

*Andagtsliv og bøn* er en del af en teologisk uddannelse. Vi holder 'tolvsang' hver dag, hvor vi lovsynger, beder og lytter til Bibelens ord, og derfor er der bedegrupper og et ugentligt lærerbedemøde. Vi er også optaget af, at der er et miljø hos os, hvor det er muligt at tale både om troen, anfægtelserne og tvivlen.

*Praktisk teologi* står stærkt her i huset. Vi tror ikke på en model for præsteuddannelse, hvor man først lærer faget i 6 år, og derefter bruger et halvt år på det praktiske. Derfor er der løbende undervisning i prædikenlære, sjælesorg og lederskab. Og derfor er der i hvert semester 3-4 *P-dage*, hvor vi tager praktisk teologisk emner op.

*Vi ønsker, at det praktiske skal præge fagene.* Praktisk teologi er et modeord mange steder i øjeblikket – vel at mærke som noget ved siden af de klassiske fag. Vi ønsker, at menighedens daglige liv og udfordringen fra evangeliets forkyndelse skal præge den almindelige teologiske undervisning. Det betyder, at arbejdet ikke er gjort færdig i Gammel

Testamente, Ny Testamente og Kirkehistorie, før vi har fået sagt noget om, hvilke konsekvenser det får for forkyndelsen og menighedslivet. Og for menneskelivet i øvrigt.

Endelig har teologistuderende mulighed for at få *personlig vejledning og sjælesorg* på DBI. Der er kortere vej fra de studerende til lærerne end på de fleste andre uddannelsesinstitutioner. Og vi tilbyder hvert år vejledningsforløb, hvor den studerende går til samtaler hos den samme vejleder over længere tid.

I den vejledning bestemmer den studerende selv, hvad der skal tales om. Det kan handle om problemer i troen, om hjælp til et godt studieliv, om almindelige menneskelige udfordringer, om menighedsliv og fremtidig tjeneste. Vejledningsforløbene handler både om at få hjælp til eget liv og blive god til at møde andre mennesker i deres liv. De målsætninger er i virkeligheden sider af samme sag.

Kort sagt: Ideen med DBI er at skabe et studiemiljø, som ånder af glæde over evangeliet, tillid til Bibelen og kærlighed mellem mennesker.



af rektor  
Jens Ole Christensen