

# DBI!posten

Dansk Bibel-Instituts nyhedsavis

## Sjælesorg med Bibelen

»Kristen sjælesorg er omsorgen for hele mennesket. At øve sjælesorg er at lytte sig ind til det andet menneske og sammen finde den livshjælp og troshjælp, det andet menneske ikke selv magter at finde midt i mørket.«

Det vurderer sognepræst Dan Månsson, Nykøbing Falster, der dette efterår underviser på DBI om sjælesorg ved tre P-dage (praktisk teologiske dage). I den anledning har DBI-posten taget en snak med den 38-årige præst, der i sin studietid skrev en opgave om Bibelbrug i sjælesorgen. »Bibelbrugen skal være en naturlig del af sjælesorgen. Der findes ikke den menneskelige situation, som er fremmed for Bibelen, og som Bibelen ikke har noget at sige ind i. Men jeg tror ikke, vi kan bruge skriftsteder løsrevet fra deres sammenhæng, sådan som det i tidligere tider har været praktiseret. Jeg tror, at vi i stedet skal arbejde med Bibelen i sjælesorgssamtalen, så den, der modtager sjælesorg, ser sig selv spejlet i de bibelske personer eller tekster,« siger Dan Månsson



Forkyndere skal også arbejde med mennesker, mener Dan Månsson.

og forklarer, hvordan han ser på forholdet mellem terapi og sjælesorg: »Når sjælesorg både er livshjælp og troshjælp, så er der naturligt nok sammenfald mellem sjælesorg og psykoterapi. De komplementerer hinanden. I sjælesorgen er det ikke metoden midlerne, som er de særegne, altså Bibel, skriftemål og bøn.«

**Forkynd for den enkelte**  
»Det er vigtigt, at vi som forkyndere ikke kun lærer Bibelen at kende. Vi skal også arbejde med mennesker. Vi skal lære os selv og menighe-

den at kende. Når vi forkyn-der til mennesker, så bliver forkyndelsen sjælesørgerisk. Det er banalt, men dér, hvor vi retter forkyndelsen mod den enkelte, når vi mange, mens vi ofte rammer over målet, når vi vil nå de mange,« siger Dan Månsson og giver sin vurdering af, hvorfor der er kommet større fokus på sjælesorg de sidste år: »Højhastighedskulturen i samfundet rammer også de kristne. Fremmedgørelsen for hinanden og de mange brudte relationer mennesker imellem gør, at vi oftere er alene om at løse vore livskriser.«

interview af Thomas Olofson

Dan Månsson afholdt den første P-dag om Bibelbrug i sjælesorgen den 12. september. Næste P-dag er torsdag den 3. oktober med temaet Sjælesorg for børn, og sidste P-dag er torsdag den 14. november om Sjælesorg i forkyndelsen. Undervisningen foregår på DBI fra 13.15-15.00 og er åben for alle.

## Vi fortsætter

**Den 11. oktober 2002 har DBI trediveårs jubilæum. I den anledning skriver formanden:**

I 30 år har DBI været i gang. En skrøbelig lille båd på et stormfuldt hav. Når stormene suser, og bølgerne går højt og truer med undergang, kan spørgsmålet melde sig: hvorfor begyndte vi, og hvorfor er vi her? Da har jeg ofte tænkt på beretningen om stormen på søen (Matt 8,23-27). Hvorfor var disciplene ude i den lille båd i det voldsomme stormvejr? Svaret er givet: »Jesus gik om bord i en båd, og hans disciple fulgte efter«. Sådan har vi haft det med DBI. Jesus gik foran og kaldte os ind i opgaven, og så måtte vi følge efter. Hvad gør man så, når man er ude i stormvejret i den lille DBI-båd? Hen til Jesus og råbe til ham. Og gang på gang har vi oplevet det samme som de lidettroende disciple – at Jesus stillede stormen for os. Derfor er vi her, og derfor fortsætter vi. Når han kalder, må vi følge ham.

### Gamle og nye DBI'ere

I løbet af 30 år er det meste af besætningen skiftet ud – flere gange. Uundværlige medarbejdere er ikke mere med i dagligdagen på DBI. Men alligevel er der kommet nye ind på deres pladser, og vi har måttet sande igen og igen, at »for de gamle, som faldt, er der ny

overalt« – i styrelsen, i medarbejderstaben og i studenterflokken nu med TKM-studerterne som en ny og væsentlig del af livet på DBI. Og så er der DBI's venner ude omkring i landet, som også er vore uundværlige medarbejdere. Mange har været trofaste gennem årene. Nye er kommet til efterhånden. Hvilken opmuntring og ære og glæde at modtage gaver til DBI og tænke på den tillid, der ligger bag. Derfor fortsætter vi.

### Bibelen vores livsbog

Vi søger ikke det store men at være tro i det, som DBI begyndte for: ikke at fjerne løggen eller at udrydde mørket i verden og i kirken men at vidne om sandheden midt i løggen og udruste tjenere, som vil holde evangeliets lys tændt midt i mørket, herhjemme og ude. Vi vil fortsætte med at sige nej til en teologi og bibelforskning, der opløser kristendommen indefra, og sige ja til Bibelen som vor absolutte autoritet og sandhed i lære og liv. Ikke vores lovbog, men vores livsbog – om Jesus, verdens syndebærer – til frelse og evigt liv for enhver, som tror. Jo, vi fortsætter. Vi har ikke noget valg.

af sognepræst  
Finn Kappelgaard  
formand for DBI



## Inspirationsdag og årsmøde

Lørdag den 22. marts 2003 har DBI Inspirationsdag og Årsmøde i København. Eftermiddagen holdes på DBI, og aftenen er i Bethesda. Dagen begynder kl. 14, og hovedtaler er Jan Bygstad, Norge.

## Ingen DBIposten i november

På grund af besparelser i dette års budget udkommer DBIposten desværre ikke i november.

## DBIposten

### Redaktion

Landssekretær Kurt Dalsgaard, *ansv.*  
Rejsesekretær Martin Krak, *red.sekr.*  
Stud. theol. Lars Frederiksen  
TKM-student Thomas Olofson  
Sognepræst Uffe Kronborg

*Indlæg til DBIposten sendes til mkk@dbi.edu*

DBIposten sendes gratis til interesserede

### LAYOUT

Christian Rahbek Olsen

### OPLAG

7400

### TRYK

Morsø Folkeblad

ISSN 0906-825X



### DANSK BIBEL-INSTITUT (DBI)

arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Frederiksborggade 1B 1.  
1360 København K  
Telefontid hverdage kl. 9-12  
Tlf: 33135500  
Fax: 33136989  
Email: dbi@dbi.edu  
Web: www.dbi.edu  
Giro 5 21 59 00  
Studentertelefon: 33138040

### Formand for styrelsen

Sognepræst Finn Kappelgaard  
Bredgade 16  
3730 Nekse  
Tlf: 56492125  
Email: finnkap@image.dk

### Administration

*Rektor*  
Jens Ole Christensen  
*Sekretariatsleder*  
Preben Jespersen  
*TKM-sekretær*  
Solveig Christensen

### Undervisning

*Lærerrådsformand*  
Carsten Elmlund Pedersen  
*TKM-leder*  
Finn Aa. Rønne

### Mødevirksomhed

*Landssekretær*  
Kurt Dalsgaard  
*Rejsesekretær*  
Martin Krak  
*Fritidsrejsesekretær*  
Svend Aage Paulsen  
Tlf: 47315618

## Velkommen til Januarkursus

Programmet for Januarkursus 2003 er nu på gaden. Temaet er *Bibeltroskab i et nyt klima*, og det foregår på DBI den 20.-24. januar næste år. Hovedtalere er: Dr. Rolf Hille fra Tübingen, Tyskland, generalsekretær Henrik Nymann Eriksen, København og forstander for Den evangelisk lutherske Frikirke i Kristiansand Jan Gossner. Detaljeret program kan bestilles på DBI eller læses på vores hjemmeside www.dbi.edu.

## Vellykket informationstur

Den sidste uge i august var omkring tyve studerende og ansatte fra DBI på informationstur til Trekantområdet. Vi medvirkede ved 36 gudstjenester og møder og mødte megen interesse og opbakning for vort arbejde med at udruste bibeltro teologer. Vi takker hjerteligt for modtagelsen og for kollekten. I uge 5 næste år har vi en mindre informationstur til Bornholm, og den store informationstur næste år er i uge 35 og går til Midt- og Østjylland.

## Ny præst i DBI's styrelse

Sognepræst Knud Erik Bräuner er trådt ind i DBI's styrelse pr. 1. september. Knud Erik er en gammel kending på DBI, som i studietiden var aktivt med i DBI's arbejde. I 1987 blev Knud Erik kandidat og året efter blev han landssekretær på DBI, hvilket han var til 1994, hvor han blev sognepræst i Kildebrønde syd for København. Siden 1995 har Knud Erik desuden været medlem af Indre Missions hovedbestyrelse.

## Møder i oktober

1. Give og Brande IMU
8. Væggerløse IM
9. Fredensborg IM
9. Holbæk IM
10. Frederikssund Frimenighed
12. Bornholm LMU
13. Svaneke LM
13. Hasle – Allinge LM
21. Skelgårdskirken, Amager
22. Jyderup IM
26. Rødovre LM

*ved studerende og ansatte*

## Nye TKM-studerende

Den 19. august begyndte tolv nye TKM-studerende på DBI. De kommer fra hele landet og har forskellig kirkelig baggrund men flest fra Indre Mission. Sidste år var den største gruppe fra Luthersk Missionsforening. Når vi ser på den samlede studenterflok viser det, at DBI har kontakt til et meget bredt bagland, da også mange fra bibeltro folkekirke-menigheder deltager i vores undervisning.



Tolv nye TKM-studerende ser frem til en masse undervisning på DBI.

## Spændende afhandling om mission

Finn Aa. Rønnes doktorafhandling er nu udkommet og kan købes for 398 kr ved henvendelse til DBI. Bogens titel er *Kontinuitet og forandring* og handler om de protestantiske kirker i Etiopien, hvordan de har udviklet sig i forholdet til den lokale kultur og den gamle etiopisk ortodokse kirke. Undersøgelsen bygger

især på interviews af mange af de første protestantiske kristne. Afhandlingen er på dansk og vil givetvis have interesse for mange også ikke-teologer.

Finn forsvarer doktorafhandlingen fredag den 1. november 2002 kl. 14.00 i Annexauditorium A, Studiestræde 6 o.g. København K.



sekredit. Det indebærer som bekendt, at renteudgifterne øges betydeligt, men det har ikke været muligt for os at forhindre dette.

Samtidig med semesterstarten har vi også måttet erkende, at vores kopimaskine sang på sidste vers. Selvom vi gerne ville have været denne udgift foruden, har vi været tvunget til at se os om efter en anden maskine. Gud ske lov har vi af vores leverandør fået tilbudt at købe en god brugt maskine til en brøkdæl af, hvad en ny koster.

Men det er ikke uden en vis bæven, vi går de kommende måneder i møde. For

øjeblikket holder det ekstra hårdt med at klare vores økonomiske forpligtelser. Pr. 31. august 2002 er vi 768.599,00 kr. bagefter budgettet. Dog vil vi kaste vores bekymringer på Herren i tillid til, at Han vil finde en vej ud af vores situation.

Vi er således spændte på, hvad vi modtager af bidrag i september – særligt på baggrund af vores brev i sidste nummer af DBIposten. Men vi tør også med frimodighed bede om og håbe på en god jubilæumsgave i anledning af, at det d. 11. oktober er 30 år siden, DBI blev stiftet.

*af sekretariatsleder Preben Jespersen*

## Gaver til DBI



Månedsbudget: 340.000 kr.  
Indkomne gaver i august: 169.769 kr.  
Bagud i forhold til budgettet pr. 31. august: 768.599 kr.

3



»For kødets liv er blodet, og det har jeg givet jer til at komme på alteret for at skaffe soning for jer; det er blodet, der skaffer soning, fordi det er livet.« 3 Mos 17,11.

## Vi mennesker er dybt afhængige af Jesu forsonergerning for os. Både Det Gamle og Det Nye Testamente viser, at forsoning med Gud er en nødvendighed for at få fællesskab med Ham.

Under kaffen efter en begravelse for nylig sagde en af mine nære slægtninge, at han ikke kom i kirken, fordi han ikke på nogen måde følte fællesskab med dem, der kom dér søndag efter søndag. De sad blot i egen overbevisning om deres hellighed og hørte på prædikener om synd. Han anså sig på ingen måde for at være et dårligere menneske end dem. Han levede mindst ligeså anstændigt og pænt som dem – han var ingen synder. En sådan tankegang, som her er præsenteret, er gængs. Man

hører den ganske ofte i forskellige afskygninger, og man glider derfor let hen over den uden at gøre sig klart, hvor forfærdende den egentlig er, for Jesu forsoningsdød på korset erklæres reelt for overflødig – en stor misforståelse. Gud har begået en fatal fejl, for er vi i os selv uden synd, er forligelsen med Gud jo på plads – uden Jesus.

**Gud er vred**  
Fornævnte tankegang er i skarpeste opposition til Biblens tale – ja til hele vor krestrentro. Menneskehedens pro-

gav os mulighed for at ændre den ved at blive forsonet med Ham igen – at blive forligt. Guds tilbud om forsoning er derefter både Gammel og Ny Testaments helt centrale tema.

## Forsoningen i Gammel Testamente

Gud tilbød i sin nåde Israel, det udvalgte folk, et middel til at blive forsonet med Gud. Hele Gammel Testaments

offerkultus, som vi finder den beskrevet især i Anden og Tredje Mosebog, er indrettet med det ene formål at afværge og udsone Guds vrede. Se f.eks. 3 Mos 1,4: »Han [israeliten] skal lægge sin hånd på brændofferdyrets hoved. Det bringer ham Herrens velbehag og skaffer ham soning.« Pagten med Moses blev også etableret med henblik på forsoning: »Så tog Moses blodet og stænkede det på folket, og han sagde: »Dette er pagtens blod, den pagt, Herren har sluttet med jer...« (2 Mos 24,8). Den grundlæggende tanke her er, at Guds vrede stilles ved, at synderen giver et andet liv i stedet for sit eget liv. Den erstatning, der gives, er som regel et dyr ved et blodigt offer. Grundlaget for det har vi i 3 Mos 17,11: »For kødets liv er blodet, og det har jeg givet jer til at komme på alteret for at skaffe soning for jer; det er blodet, der skaffer soning, fordi det er livet.« Blodstænkningen på alteret for Herrens åsyn er højdepunktet i ofringen. Ikke at det er blodet som sådan, der skaffer forsoning, men det vidner om, at liv er givet. Det er som nævnt Gud selv, der giver mennesket mulighed for at skaffe sig forligelse, dvs. det er også i Gammel Testamente Gud, der indirekte etablerer forsoningen; uden den må mennesket dø.

Troen på forsoningens virkekraft grundes på det løfte, som Gud har knyttet til soningsmidlet (jvf. 3 Mos 4,20,26,35 m.fl.). Snart blev det dog almindeligt, at man ved hjælp af offerkulden ville bemægtige sig Guds nåde uden syndsbeholdelse og omvendelse. Den udvikling bekæmpes på det heftigste af profeterne. Offeret til Gud må først og sidst være et bodfærdigt hjerte (Sl 51,19).

**Håbet om en ny pagt**  
Samtidig findes håbet i Gammel Testamente om, at Herren i de sidste tider (kaldet eskatologien) vil indstifte en ny pagt med Israel. En pagt

hvorigennem Gud vil skænke folket en fuldkommen og endegyldig forsoning. Den bryder frem i profetierne om en Herrens Tjener, Messias, der skal give sit liv som skyldoffer for de mange (Es 53). Ved denne tjeners værk grundlægges hele den eskatologiske pagt, som også skal omfatte hedninger (Es 49,6). Disse enestående profetier, der lader ane, at offerkulden i Israel bare har forløbhedsska-

rakter og dybest set først får sin virkelige opfyldelse i det eskatologiske offer ved Herrens Tjener, er det lys, som Jesus Kristus forklarede hele sin livsgerning i.

## Forsoningen i Ny Testamente

Ny Testamente har således ingen ny forsoningslære, men forsoningen ved Kristus er tolket og forstået i lyset af Gammel Testaments offerkultus. Tydeligt kommer det frem i Hebræerbrevet, der har som sit hovedtema, at Kristus har tilvejebragt det endegyldige offer, ligesom Esajas profeterede (Hebr 9,24-26). Fra samme profeti ses i evangelierne billedet af den lidende Menneskesøn, som er Herrens Tjener. Jesus salves netop ved sin dåb til at være denne Lidende Tjener (Matt 3,15-17). I Paulus-brevene kommer forsoningslæren til fuld udfoldelse i udtrykket *ordet om korset*. Jesu blod skænker syndsforladelse (Ef 1,7; Kol 1,14) og frelser fra Guds vrede (Rom 5,9). Paulus fremholder, at forsoningen med Gud kun virkeliggøres for den enkelte ved forligelsens tjeneste: At vi forsones med Gud, skyldes Gud, som forligte mennesker med sig selv ved Kristus og gav dem forligelsens tjeneste (2 Kor 5,16-19).

Det er menneskers situation i dette liv. Vi er syndere, og vi har glødende behov for forsoning. Den opnås kun gennem livssamfund med Ham, der som den eneste kan forlige os med Gud: Jesus Kristus. Lad os gøre os det klart og sige det til alle dem, der mener, at deres frelse afhænger af anstændighed og pænhed.



af frittidsrejsesekretær cand.theol Svend Aage Paulsen



## AKTUELkommentar

# Lyspunkter

### Sommerbryllupper

Ifølge en for nylig offentliggjort statistik skulle antallet af kirkelige vielser på det seneste være i nogen tilbagegang i Danmark. Det er sikkert korrekt nok, selvom vi er mange, der føler, vi i den sidste tid har haft adskillige vielser på dagsordenen. Også mange unge kristne er glædeligvis blevet viet i det forgangne sommerhalvår. Det er i sig selv forjættende, at så mange nye kristne ægteskaber har set dagens lys i vort (lille) land, for selv om disse kun udgør en brøkdel af det samlede antal vielser, kan de få umådelig stor betydning også i åndelig forstand.

Det er altid så livsbekræftende at være med til et kristent bryllup, hvor der ikke hersker tvivl om brudeparrets ståsted og mål med deres liv og samliv. De kender ham, de tror på og vil tjene. Det er også trosstyrkende, når der gennem taler og andre indslag rækkes de nygifte et konkret Bibelord, og lejlighedstalen ikke bare rundes af med et overfladisk og floskellignende fromt ønske. Det vidner nemlig om, at man selv er fortrolig med Guds ord og har syn for dette ords helt afgørende betydning også i hverdagene efter bryllupsdagen for det unge par i et nystiftet kristent hjem.

### Bibelen til hverdag

Jeg tror, det bliver svært at overvurdere betydningen af den daglige andagt i hjemmet. Det er vigtigt, at man finder sin plads i det kristne fællesskab, men det er mindst lige så vigtigt, at man som en naturlig sag tager Bibel og andagtsbog frem til højtlesning i familien. Ordet bringer Jesus med sig. Tid til det er tid til frelseren. Det er ikke nogen garanti mod frafald fra troen, men det vil sætte sine spor hos store som små og være en kilde til frimodighed, hjælp og trøst i enhver situation. Det vil være det bærende element. Har det været magtpåliggende at få dette sagt tidligere, er det ikke mindre påtrængende i vores så rodløse og stressede generation! Det er prisværdigt med Det Danske Bibelselskabs friske initiativ omkring en såkaldt bibelmaraton. Faren ved et sådant tiltag er den, at man, når man så har gennemført denne maraton, som nemt kan gå hen at blive lidt sporadisk og overfladisk, mener, man nu er udlært og kan det der med kristendom. Endnu en bestseller har man præsteret at sluge på rekordtid! I vore sogne forærer kirken brudepar en såkaldt brudebibel. Det er vores håb og bøn, at den ikke blot må samle støv på reolen men må blive åbnet, læst og fulgt i de unge hjem, så de bliver i Guds ord. Da vil vækkelsen heller ikke udeblive!

af sognepræst Flemming Burgdorf  
medlem af DBI's styrelse



**Fem personer med tilknytning til DBI blev i sommer færdige som kandidater. DBIposten har talt med tre af dem. Hvad laver de nu? Hvordan har det været at studere teologi, og hvilke tanker gør de sig om arbejde i fremtiden?**

### En mindre vestlig kirke

Jonas Jørgensen bor på Nørrebro i København og kommer i Evangelisk Luthersk Missionsforening og i en folkekirkemenhed. Han har i studietiden på forskellig måde været aktiv i DBI's miljø blandt andet som studenterrådsformand.

Jonas arbejder som sekretær for en forskergruppe i missionselskabet Areopagos, og senere sigter han på at blive præst. På spørgsmålet, om det er relevant at studere teologi, hvis ikke man satser på at blive præst, siger Jonas, at så skal man tænke sig om en ekstra gang, inden man begynder på teologistudiet. Erfaringen viser nemlig, at 80 % af de færdige kandidater før eller siden arbejder kortere eller længere tid som sognepræster i Den danske Folkekirke.

Med tanke på fremtidens kirke håber Jonas, at kirken må blive mindre vestlig, og at den må gøre sig umage for at tage åndeligt søgende mennesker seriøst.

### Brænder for undervisning

Christian Maymann bor i Valby og har sin gang i Vigerslev kirke og Luthersk Missionsforening. I studietiden har Christian i en periode været ansat som bogsælger på DBI. Han har i studiet især beskæftiget sig med Paulus' breve og Johannes Åbenbaring. Disse tekster har stadig Christians store interesse, og dem skal han undervise i på Luthersk Missionsforenings Højskole, hvor han er ansat i et årsvikariat. Det er også indenfor undervisning, Christian drømmer om at få sit fremtidige virke. Han mener godt, man kan studere teologi, selvom man ikke bliver præst, for gennem teologistudiet får man redskaber til at grave dybere i teksten.

### Drømmer om en tværkulturel menighed

Thomas Høyer bor i Herlev og kommer i Apostelkirken på Vesterbro og i Indre Mission. Han er blevet deltids-

ansat i Mødestedet, Kirkens Indvandrerarbejde på Vesterbro. Sideløbende hermed går Thomas på Pastorseminariet.

Mens Thomas har studeret teologi, har han opholdt sig meget på Det Teologiske Fakultet og har ikke modtaget ret meget undervisning på DBI. Det skyldes, at han har set sig selv som brobygger mellem de studerende på de to studiesteder. Ofte har han på denne måde fået kontakt til studerende på fakultetet og har inviteret dem op på DBI. Thomas har været glad for det menneskelige og åndelige klima i DBI's kaffestue.

Spørger man Thomas om hans visioner for kirken i fremtiden, er det tydeligt, at der er én bestemt ting, der ligger ham på hjerte. Det er menighedsbygning blandt flygtninge og indvandrere. Han ønsker, at der i hver enkelt flække i Danmark må være nogen, der vil blive ven med de fremmede. Når Thomas skal svare på, hvilket arbejde han ønsker sig fremover, er det også de fremmede, der ligger ham på hjerte. Han vil gerne være sognepræst et sted, hvor der er mulighed for at opbygge en tværkulturel menighed. Muligheden for at arbejde som indvandrersekretær nævnes også, og et alternativ kunne være ydremissionær.

For en god ordens skyld skal de sidste to kandidater også nævnes, selvom de ikke har deltaget i interviewet. Det er Peter Rask Nielsen, der skal begynde som leder af LM's evangelisationsbus *GodtNyt-Dytten*, og Jesper Oehlenschläger, som er præst i en frimeghed i Fårevejle.

Alle fem kandidater er gået direkte fra deres studie og ud i et kristent arbejde. Og der er flere på vej fra DBI – mange flere!

af landssekretær Kurt Dalsgaard