

# Josef

---

S.10

Han tog en meget  
vigtig opgave på sig –  
at opfostre Guds  
egen søn.



# INDHOLD

- S. 03 — Økonomi
- S. 04 — Nyt fra DBI
- S. 05 — Hun bærer på en længsel
- S. 06 — Hvad laver en lærer på DBI?
- S. 08 — Mit liv ville være fattigere uden Brorson
- S. 10 — Helten der handler
- S. 12 — Læs og forstå din Bibel
- S. 16 — Aktuel kommentar

Månedens citat



Det er først med taknemligheden, at livet bliver rigt.

Dietrich Bonhoeffer

DBI—POSTEN

Redaktion —

Rektor Børge Haahr Andersen, ansv.  
Skr.leder Ellen Lodahl Pedersen, red.  
Kontorfuldmgt. Dorte Klein, red.sekr.  
Stud.theol. Mads Due  
Ph.d.-studerende Louise Høgild  
Stud.theol. Johannes Heule.

Indlæg sendes til [dbi@dbi.edu](mailto:dbi@dbi.edu)  
DBI-posten sendes gratis til interesserede  
ISSN 0906-825X

Design —

Chr Rahbek Olsen

Tryk —

Øko-Tryk

 DANSK BIBELINSTITUT

Leifsgade 33, 6.  
2300 København S

Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)

Email: [dbi@dbi.edu](mailto:dbi@dbi.edu), [www.dbi.edu](mailto:www.dbi.edu)

Giro 5 21 59 00

Reg. 3409 Konto 0005215900

DBI arbejder med bibelforskning og teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.

Formand Christian Lund Pedersen  
Rektor Børge Haahr Andersen  
Skr.leder Ellen Lodahl Pedersen  
Studiekoor. Peter Greek Kofod

# HVAD ER DEN NÆSTSTØRSTE JULEGAVE, DBI HAR FÅET?

Af sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen

Vi er ikke i tvivl om, hvad den største gave er: At Jesus blev født ind i vores verden for at hele forholdet mellem Gud og os.

Men hvad er så den næststørste gave?

Det er svært ikke at gå og bekymre sig over gabet mellem gavebehovet og de indkomne gaver i løbet af november og starten af december.

Men den næststørste julegave til DBI er jeres gavmildhed. Det oplever vi tydeligt år efter år, når vi mærker jeres velvilje og ser jeres gaver strømme ind. Gode venners gavmildhed er en velsignelse af en særlig slags. Vi beder jævnlige om, at Gud må velsigne jer for jeres gavmildhed.

## 2.7 MIO. KR. RESTEN AF NOVEMBER OG DECEMBER

Vi har regnet på tallene, og vi mener, at vi kan klare os med lidt mindre, end vi har budgetteret med i, 2020. Det skyldes især, at to medarbejdere i en periode er gået lidt ned i arbejdstid. Derfor beder vi frimodigt igen i år om 2.7 mio. kr. i resten af november og december.

## FØLG GAVERNE MED UDFYLDTE STJERNER

Vi har lavet et billede med stjerner, som vi udfylder for hver 100.000 kr. vi får ind i resten af november og december. Følg med på [www.dbi.edu](http://www.dbi.edu) eller DBIs facebookside, hvor langt vi er.

## MÅSKE EN FAST GIVERTJENESTE?

Det er godt at få sat sin givertjeneste i system,



For at få dækket årets udgifter har vi behov for 2,7 mio. kr. i gaver resten af november og december.

sådan at man ikke skal argumentere med sig selv, hver gang man skal give. Du kan oprette en betalingsserviceaftale eller et gavebrev på [www.dbi.edu](http://www.dbi.edu) – eller du kan ringe/skrive til økonomimedarbejder Maria Popp Jensen på 2526 5503/mpj@dbi.edu og høre mere.

## MÅSKE ET TESTAMENTE?

Hvis du overvejer at oprette et testamente, så kan du – uden at der bliver mindre til dine faste arvinger – betænke uddannelsen af nye bibeltro præster. Læs også mere om det på [www.dbi.edu](http://www.dbi.edu)



## NYT FRA DBI

### BESTIL JULEKALENDER FRA DBI

Du kan lige akkurat nå at bestille en julekalender fra DBI på [www.dbi.edu](http://www.dbi.edu)! Vi sender kalenderen så hurtigt vi kan, og så håber vi, at PostNord vil sørge for, at du får den i tide!

I år hedder julekalenderen fra DBIs studerende SAGT PÅ EN ANDEN MÅDE. De studerende tager udgangspunkt i en række kendte citater og får sagt rigtig mange gode ting om julen, livet og ikke mindst Jesus. Giv også gerne kalenderen til nogen, der ikke kender så meget til kristendommen. Bestil til dig selv, din nabo, dit menighedsfællesskab. Kalenderen er gratis, men vi beder om en god julegave.

### SKIFTEDAG I CTIP

DBIs center for teologi i praksis – i daglig tale kaldet CTIP – får ny administrativ leder efter nytår. Michael Agerbo Mørch, der både er idémanden bag CTIP, og som også har været den, der opsøgte og satte virkelig mange fine projekter i gang, vil nu gerne satse fuld tid på at få færdiggjort sin ph.d.-afhandling i systematisk teologi. Hjertelig tak til Michael for at have sat CTIP på Danmarkskortet og for en forrygende opstart!

Hans afløser bliver en anden dygtig mand, nemlig Christian Canu Højgaard, der går og venter på at forsvare sin ph.d. i Gammel Testamente. Christian er også en god formidler, der har rigtig meget at byde på. Fra 2021 og tre år frem skal han dels arbejde i CTIP, dels begynde så småt på sit kommende job som GT-lærer på DBI og FIUC-CPH. Og så skal han derudover også undervise en måned om året i Etiopien + evt. et ekstra job, som ikke helt er på plads endnu. Velkommen til Christian!



*Du kan lige akkurat nå at bestille årets julekalender på [www.dbi.edu](http://www.dbi.edu)*

### FRI ADGANG TIL EN MASSE SPÆNDENDE ARTIKLER PÅ EMISSIO.NET

Der er vist mange, der ikke ved det, men DBI er med til at udgive et online tidsskrift eMissio – [www.emissio.net](http://www.emissio.net) Her kan man finde ganske mange spændende artikler, bog anmeldelser og andet godt – helt gratis. Her kan man bl.a. læse artikler af DBIs undervisere, men man kan også finde specialer fra de studerende.

Organisationerne bag eMissio er – ud over DBI – Norsk Luthersk Misjonssamband, Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Promissio, Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission og Evangelisk Luthersk Mission – Sverige. God læselyst!

### BOOK ET MØDE MED EN REJSESEKRETÆR FRA DBI

DBIs to rejsesekretærer, Nicolaj Dam Bendiks og Anders Landkildehus, vil gerne komme ud og holde et møde hos jer. Book et møde på [rejse@dbi.edu](mailto:rejse@dbi.edu).

# Hun bærer på en længsel

Interview v. Johannes Heule, stud.theol.

Det hun allerhelst vil, er at være med til at føre andre nærmere Jesus. Men sådan har det ikke altid været for den unge svenske kvinde med italiensk/engelsk baggrund.

Dansk Bibel-Institut lokker stadig flere studerende til fra Danmarks nabolande. Cecilia Harvey er dette efterår begyndt på bacheloruddannelsen i Teologi og Mission. Hun bærer på en længsel efter at kunne lede og træne mennesker til at være disciple af Jesus.

Cecilia voksede op uden for Göteborg, men hun er noget af et mix – både hvad angår nationalitet og kirkelig baggrund. Hendes mor er italiener, hendes far englænder. Og kigger man rundt i slægten ser man det ene internationale ægteskab efter det andet. Selv har hun da også en amerikansk kæreste. Cecilias opvækst bestod mest af en traditionel kristendom. Forældrene, som begge var katolikker, gik mest i kirke ved højtiderne.

### MØDTE JESUS

En mere personlig tro fik Cecilia under konfirmationsforberedelserne, da hun gennem Evangeliska Fosterlandsstiftelsens arbejde mødte Jesus. Derefter har hun været med i forskellige kristne sammenhænge. Først gik hun et år på ELM-Sveriges bibelskole Strandhem, hvor hun fik mulighed for at undersøge mere om, hvad det indebærer at følge Jesus. Efter dette år fik hun mulighed for rent praktisk at dele, hvad hun selv havde taget imod, gennem et ungdomsarbejde i Equmeniakyrkan.

I løbet af året på bibelskolen og gennem



*Cecilia mødte Jesus under sin konfirmationsforberedelse. Det fik en afgørende betydning for hendes liv.*

arbejdet med de unge i kirken voksede Cecilias bevidsthed om, at hun bar på en dyb længsel og glæde: Nemlig at få mulighed for at vejlede og uddanne mennesker til at følge Jesus. De oplevelser, som gav hende størst glæde, var ikke eventyrlige fritidsaktiviteter eller vellykkede begivenheder, men derimod de personlige relationer, hvor hun fik lov til at være en del af et menneskes vandring nærmere Jesus.

Selv om Cecilia beskriver fremtiden som en uklar tåge er hun overbevist om, at lige præcis denne længsel kommer til at præge, hvor hun i fremtiden kommer til at tjene Guds rige. Allerede nu har hun en del sammenhænge og relationer, hvor hun kan bruge sin længsel. Men hendes overordnede fokus her og nu er studierne for at blive udrustet til et liv, hvor hun kan være med til at oplære disciple i at følge Jesus.

# HVAD LAVER EN LÆRER PÅ DBI?



*De studerende er en væsentlig del af mine "antenner" til forståelse af, hvad der rører sig i ungdomsforeninger og menigheder", fortæller Nicolai Techow.*

DBI-posten stillede Ny Testamentelærer Nicolai Techow et par spørgsmål om, hvad hans arbejde egentlig går ud på.

Interview v. Ellen Lodahl Pedersen, sekretariatsleder

## UNDERVISNING

De fleste nye studerende har deres første møde med Nicolai Techow i græskundervisningen. Det kræver en hel del at lære det sprog, som Ny Testamente oprindeligt er skrevet på, og ikke så få tvivler på, om de vil klare det. Men Nicolai er en garvet underviser, der godt nok kræver ihærdighed, men som også styrer de studerende sikkert igennem det første sprogfag.

Græskkunderskaber får de studerende grundigt brug for i fortolkning (eksegese) af Ny Testaments tekster, men også de i andre fag, Nicolai underviser i, bl.a. nytestamentlig samtidshistorie.

Meget undervisning ligger efterhånden på rygmarven, fortæller Nicolai, men en del kræver også grundigt forberedelse – og ikke mindst, at

man tænker over pædagogikken og strukturen i timerne.

Men hvordan er det så at undervise de studerende og at diskutere med dem i kaffestuen?

"Det giver mig en masse gode grin og skægge episoder. Jeg får nogle glimt ind i studenternes liv og de ting, som optager dem. De er en væsentlig del af mine "antenner" til forståelse af, hvad der rører sig i ungdomsforeninger og menigheder rundt omkring. Nogle gange har jeg relativt personlige samtaler med flere eller en enkelt studerende. Det er en stor gave, som også beriger mig selv at blive lukket ind i deres verden og følges

lidt med dem."

Du har efterhånden undervist en hel del år på DBI, men har du egentlig oplevet, at de studerende har ændret sig gennem årene?

"På en måde er der ikke sket den store forandring. Det er stadig nogle skønne mennesker, vi får ind ad døren, som elsker Jesus og gerne vil dygtiggøre sig til at formidle budskabet om ham videre. De slås med mange af de samme spørgsmål, som før i tiden. Og derfor har de også først og fremmest brug for det samme evangelium.

På den anden side står de også over for nye udfordringer og muligheder, som de skal navigere og kommunikere i. Ideer, moral, kultur, menighedsstrukturer og medier har ændret sig voldsomt, og det stiller nye krav og spørgsmål til dem. Her har de brug for lærere, som de kan spille bold op ad og tænke sammen med. Lærere, som både er godt rodfæstede og som kan trække på deres erfaring, men også er nysgerrige efter selv at lære og forstå."

## FORSKNING

For nylig har Nicolais flittige forskning resulteret

i en bog, der er en opgradering af hans ph.d.-afhandling. Bogen er nu afleveret til et stort tysk forlag. Den handler om fortolkningen af Paulus' tale til Peter i Antiokia, gengivet i Galaterbrevet kapitel 2. "Det er en meget kompakt tekst, som fortolkerne er voldsomt uenige om det logiske tankeflow i; og jeg har så givet mit bud i den diskussion", forklarer Nicolai. "Samtidig er det en meget væsentlig tekst, der handler om noget så centralt som retfærdiggørelsen og belyser, hvordan de første kristne forstod og anvendte Det Gamle Testamente – og dermed, hvordan Bibelen som helhed hænger sammen."

Hvorfor det er egentligt nødvendigt at forske? "Når man er glad for at læse i sin bibel, så melder der sig uundgåeligt spørgsmål. Det er godt! Vi lærer netop ved at undre os, være nysgerrige, stille spørgsmål og forsøge at finde svar. Teologisk forskning er sådan set blot at stille spørgsmål og søge svar og afprøve argumenter på en stringent og metodisk disciplineret måde. Der melder sig hele tiden nye spørgsmål, dels fordi vores situation og verden ændrer sig, dels fordi vi aldrig får udtømt de bibelske tekster for betydning. Derfor er det vigtigt, at vi driver forskning – og så har jeg slet ikke nævnt, at det skal til for at få og fastholde vores akkreditering."

## FORKYNDELSE

Forkyndelse er den sidste del af Nicolais arbejde. Han mener, at DBI har et helt enestående bagland: "Det forhold, vi har til en lang række menigheder, der støtter os rundt omkring i landet, er noget ganske særligt. Det er altid en stor glæde at komme ud og møde vores venner og give en smule tilbage ved at fortælle om Jesus og om vores arbejde. Jeg synes, vi får en fantastisk opbakning."

## ET ØNSKE FOR DBI?

"At Gud fortsat vil velsigne vores arbejde og bruge det til gavn for sin menighed; at vi må fylde med glæde over budskabet om Jesus, få stadig dybere indsigt i det, og blive stadig dygtigere til at formidle det videre; at vi fortsat må vokse i tillid til Bibelen og kærlighed til de mennesker, vi er sat iblandt; og at Gud vil sende masser af studenter til os, som vil dygtiggøre sig for at bringe verdens bedste budskab videre ud i Danmark og resten af verden", slutter Nicolai.

# Mit liv ville være fattigere uden Brorson

Vi synger stadig flittigt Brorsons salmer og sange, selv om det er mere end 300 år siden, han blev født.



SERIE:  
SANGSKRIVERE 6/6

Børge Haahr Andersen,  
rektor på Dansk Bibel-Institut

Mit liv ville have været fattigere, hvis jeg ikke havde kendt: *Op al den ting, som Gud har gjort, Her vil ties, her vil bies* eller *Den store hvide flok vi se*. I vores nuværende salmebog er der ikke færre end 114 salmer, som Brorson enten har skrevet eller oversat fra tysk. I sangbogen *Sange og Salmer* er tallet 47.

## LIVSLØB

Hans Adolf Brorson blev født d. 20. juni 1694 i Randerup i Sønderjylland, hvor faren og før ham farfaren var præst. Også hans to ældre brødre blev præster, så det lå i generne, at han også selv skulle gå den vej. I 1710 begyndte han at læse teologi i København. Studiet blev dog afbrudt af nogle års sygeleje med depressioner, men i 1721 fuldførte han teologiuddannelsen. Året efter blev han sognepræst i sin fars gamle sogn og samtidig gift med sin kusine Katrine. De fik 10 levendefødte børn. I 1741 døde Katrine under det trettende barns fødsel. Året efter giftede Brorson sig med Johanne Kristine Riese. Med hende fik han tre børn.

Under en pause i studierne var Brorson huslærer i Løgumkloster. Her kom han tæt på den pietistiske vækkelse, som i nogle år havde præget Tyskland – og livet igennem var han præget af såvel lutherdom og den lutherske ortodoksi som af pietismen. I 1729 blev han dansk tredjepræst i Tønder. I 1737 fik han embedet som stiftsprovst i Ribe og i 1741 blev han biskop i Ribe stift. Det var han til sin død i 1764.

I 1732 fik Brorson sit gennembrud som salmedigter ved at udgive ”Nogle julesalmer – i hast sammenskrevne”. I første omgang var de tiltænkt hans menighed i Tønder, men de blev hurtigt kendt og brugt uden for lokalområdet. De følgende år udkom 11 supplerende salme hæfter, og disse blev i 1739 samlet til en salmebog med navnet: *Troens Rare Klenodie*. Allerede i Brorsons levetid blev den genoptrykt 5-6 gange. Året efter hans død udgav en af hans sønner sangbogen *Svanesang* med 70 salmer, der endnu ikke var kendt.

## SÆRPRÆG

Ud over dødsfald i den nære familie oplevede Brorson også den sorg, at hans ældste søn blev sindssyg og levede indespærret det meste af sit liv. Brorson døjede også selv med et skrøbeligt helbred og med tilbagevendende depressioner. De ydre vilkår, han mødte under sine visitatser, var

ofte kummerlige. Fx blev Jylland i 1745 hærget af en kvægpest, hvor en stor del af kreaturerne døde.

Brorsons salmer rummer dybe og stærke følelser og spiller på alle sanser. Der er en dyb grundtone af glæde og taknemmelighed i mange af hans salmer. Samtidig er der en ærlig og åben kommunikation af troen som tvivl, kamp og nederlag, og det kristne liv som en sammensat størrelse af medgang og modgang, glæde og sorg. Brorson var hele sit voksenliv præget af pietismen, men han overførte ikke alle elementer fra den tyske pietisme til sin personlige tro eller til sine danske salmer. Brorson så sig selv som den, der videreførte en klassisk luthersk tro, og det prægede også hans mangeårige virke som biskop. Han taler om troen og omvendelsen som det, der sker i menneskets hjerte, og som påvirker vilje og følelser. Men med en betoning af, at omvendelsen er Guds levendegørende gerning ved evangeliet.

## DEN YNDIGSTE ROSE

Brorson er kendt for flere julesalmer. Jeg vil her fremhæve salmen *Den yndigste rose*, som var med til at sikre Brorsons gennembrud som salmedigter. I salmen præsenteres Jesus som den ædle, sarte og duftende rose, der vokser op mellem grøve og tornede vækster. De første tre vers handler om Kristi komme til verden på baggrund af den forbandelse, som syndefaldet har afstedkommet. Menneskeheden er at sammenligne med ukrudt og tornede tidsler, som ikke kan bære frugt. Men fordi Gud lod Kristus slå rod i verden som den dejligste rose, så har evangeliet om ham evnen til at sprede duften om ham rundt i verden, sådan at mennesker gennem det bliver rensat og forsødet.

Brorson genfortæller frelseshistorien med billedet af rosen mellem tornene. Rosens komme til verden er et kald til mennesker om at omvende sig og leve et nyt liv (vers 4-6). Hele verden burde egentlig fryde sig. Men mange gør det ikke. De forbliver forhærdede og stive og stolte som tidsler. Alternativet er at søge Kristus på de ydmyge steder. Den, som i sit menneskeliv erfarer modgang og lidelse, får en skærpet mulighed for at erfare rosens duft og virkning. Roserne vokser i dale (v 6). Salmen slutter med en storslået bekendelse. Uanset hvad der sker, inklusive lidelse og død (betage, rive og någe, dåne og briste) skal jeg aldrig miste rosen. Troen på Kristus er umistelig.

# Helten der handler

Jesus må – i hvert fald i begyndelsen – have været Josefs værste mareridt. Men hans handlinger kan vi lære noget af.

Af frimenighedspræst Peter Rask



I juletiden læser vi også om Josef, Marias forlovede – bl.a. i Matthæus 1, 18-25. Han spiller en afgørende rolle, selv om vi ikke hører ham sige noget.

Israel havde ventet på Guds udfrielse i mange generationer. De længtes efter, at den frelser, som skulle knuse slangens hoved, ville træde frem som forudsagt og genoprette alt det tabte. Og vi hører i skriften, at Jesus er den sande og bedre David, som skal frelse sit folk.

## TROEDE GUD OG GIK IND I HANS KALD

Men her og nu var han også Josefs mareridt. For ingen ville dengang tro på, at Jesus var undfanget ved Helligånden, sådan som vi i dag bekender det søndag efter søndag.

Maria kom til Josef og fortalte, at hun var gravid og samtidig jomfru. På trods af den skamkultur, de levede i, sendte Josef hende ikke bort. Han troede Gud og bar skammen sammen med Maria under hele graviditeten. Det må lære os at fejre jul med tro.

Josef forstod formentlig ikke alle detaljer i Guds frelsesplan efter sin drøm, hvor han fik at vide, at Marias barn var Guds søn. Men det manglende overblik handlingslammede ham ikke. Han gik ind i Guds kald, selvom de personlige omkostninger var høje. Dermed bliver han et eksempel på troslydighed for os, der lever i lyset af Guds fulde åbenbaring. Vi ved, at julen ikke var en ny fiks ide, men noget der var forudsagt gennem hele skriften.

## ET TEGN

Matthæus citerer i kapitel 1,23 fra Esajas bog kapitel 7,14. Her står der: ”Men Herren vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel.” Barnet, som Esajas taler om, er Jesus – og Immanuel, som han kaldes, betyder Gud med os.

”Se” skriver Esajas. Der er altså noget som vi skal se, noget vi skal forstå. Den situation, der er beskrevet i Esajas bog kapitel 7 er følgende: Aramæerkongen var sammen med Israels konge i nordriget gået i krig mod Juda og kong Akaz i sydriget og havde angrebet Jerusalem. Gennem Esajas gav Gud kong Akaz trøst. Men Akaz stolede ikke på Gud og bad i stedet om hjælp hos assyrerne. Det blev begyndelsen til undergangen for landet. Verset i kapitel 7, 14 taler om et tegn, Immanuelstegnet.

Det skulle forsikre Akaz om, at Gud ville sejre. At Gud virkelig var med. Men han hverken så det eller troede det. For at en jomfru kunne være gravid var menneskeligt umuligt, og derfor fik Guds løfte snarere Akaz til at vende sig væk fra Gud.

Josef har formentlig forstået lige så lidt som Akaz, men han handlede anderledes. Han stolede på Gud også midt i sit livs værste mareridt.

Josef blev et redskab i Guds hånd til at opfylde, hvad Esajas havde forudsagt. Det skete, da han ikke sendte Maria bort, men drog op til Betlehem sammen med hende, da verden skulle tælles.

## ET LYS I MØRKET

Da Maria fødte sit barn og Josef kaldte ham for Jesus, blev han det lys som skinner i mørket, og som mørket ikke kunne gribe. Jesus er Immanuel – Gud med os. Alternativet til ”Gud med os” er ”Gud imod dig” – og det overlever ingen.

Det er derfor, at vi år efter år fejrer, at Guds søn blev menneske, for at vi kan blive Guds børn. Inkarnationen betyder jo, at Guds ord blev kød – blev menneske. Og det menneske blev gennemført for os, da Jesus blev korsfæstet for os. For dig. Det læser vi blandt andet om i Esajas 53 – fordi Josef og alle vi andre skal vide, at Jesus er Gud og den som frelser.

Hvis vi læser skrifterne igennem, bliver det tydeligt for os, at selv de største troshelte kom menneskeligt til kort, og at Jesus frelser dem og os alle. Siden syndefaldet kunne ingen se Gud, men Jesus viste os ham. Ingen kunne nærme sig ham, men forhængt mellem Gud og os blev flængt da Jesus døde.

## GUD ER MED OS

Derfor blev Jesus født for at være Immanuel – Gud med os. Da Israels folk blev ført ud af fangenskab i Egypten, gik Gud med folket nat og dag i ildsøjlen og skysøjlen. Senere sagde Gud, at de skulle bygge først et tabernakel og siden et tempel, sådan at han kunne bo midt blandt dem. Gud var med dem.

Da Jesus gav sine disciple Helligånden, var det med løftet om, at Gud nu ikke bare ville være med os, men i os. Og det løfte gælder stadigvæk. Derfor blev Jesus menneske. For at kunne finde og frelse alle os, der ligesom Josef ved, at Jesus er Guds søn. Ham der skulle frelse sit folk fra alle deres synder.

# Læs og forstå din Bibel

To studerende giver deres bud på, hvad onlinesatsningen  
*The Bible Project* kan give bibellæsere i dag.

Af stud.theol. Johannes Heule og stud.theol. Mads Due



Tim Mackie og Jon Collins har startet "The Bible Project" som en hjælp til bl.a. personlig bibellæsning og til at sprede Bibelens budskab på sociale platforme.



*The Bible Project* har efterhånden lavet video gennemgange af alle Bibelens bøger. Men de kan ikke erstatte egentlig bibellæsning.

Når man sidder med næsen begravet i Esajas' Bog og læser en kringlet beskrivelse af en ukendt stormagts angreb på Jerusalem – efterfulgt af et løfte om et barn, der skal hedde Immanuel – så kan man finde på at spørge sig selv: "Hvad er meningen? Hænger det overhovedet sammen?" I sådanne situationer kan *The Bible Project* være en stor hjælp.

## HISTORIEN BAG

For Tim Mackie og Jon Collins begyndte det hele med en idé: De to amerikanere ønskede at hjælpe mennesker med at læse og forstå Bibelen. De ønskede at formidle Bibelens budskab jordnært og lettilgængeligt. Konceptet fik navnet *The Bible Project*, og bestod af korte animerede videoklip, hvoraf de første blev offentliggjort i 2014.

I løbet af de seneste seks år har *The Bible Project*'s videoklip fået over 150 mio. visninger på YouTube, hvor de ligger frit tilgængelige. Videoerne er blevet oversat til flere sprog, og organisationen spiller en vigtig rolle i at sprede Bibelens budskab på platforme, som flere og flere mennesker bruger stadig mere tid på.

## JESUS I CENTRUM

En video fra *The Bible Project* kan fx handle om en enkelt bog i Bibelen eller et centralt begreb/tema, der kan spores gennem hele frelseshistorien. Fælles for temavideoerne er, at klimaks er Jesu fødsel, død og opstandelse. *The Bible Project*'s skabere har følgende grundlag: "We believe the Bible is a unified story that leads to Jesus" (Vi tror, at Bibelen er én sammenhængende fortælling, der peger på Jesus). Med stor kreativitet og fantasi viser *The Bible Project*, at Bibelen er levende og relevant for det moderne menneske.

## LIGE TIL DEN BIBELSKE VÆRKTØJSKASSE!

I årenes løb er der blevet lavet illustrerede gennemgange af alle Bibelens bøger. Illustrationerne er et fremragende værktøj til personlig bibellæsning, hvis man gerne vil bevare overblikket over den bog, man er i gang med at læse. Den enkelte bogs struktur og kernevers fremhæves på en måde, der tager dig med ind i Bibelens univers. De forskellige bøger og tematikker behandles mere dybdegående i podcasten *BibleProject*.


## ET REDSKAB, IKKE MERE

Lettilgængelige videoer, som kan deles på sociale medier, kan være stimulerende for bibellæsning. Men der er en indbygget fare, for de flotte gennemgange af Bibelens bøger kan komme til at erstatte selve bibellæsningen. *The Bible Project* er et nyttigt og visuelt imponerende redskab, men må aldrig blive mere end det. Egentlig bibellæsning kan ikke erstattes af *The Bible Project*.

## ER GUD IKKE LÆNGERE VRED OVER SYNDEN?

*The Bible Project* følger ikke nogen specifik teologisk retning, men er alligevel præget af visse tendenser. Organisationen er fx blevet kritiseret af *The Gospel Coalition*, fordi Guds vrede over synden ikke fylder særligt meget i videoerne. F.eks. omtales Jesu forsonende korsdød ikke som en tilfredsstillelse af Guds retfærdige vrede.

*The Bible Project* er kort sagt et materiale, der skal anvendes korrekt og ikke sluges ukritisk. Ikke desto mindre viser *The Bible Project* en vej, som kirken må gå i en digitaliseret tid. Men den digitale kirke er et tillæg, ikke en erstatning for den analoge kirke. Vi håber alligevel, at flere vil gøre brug af materialet og derigennem blive sultne efter Guds ord.



**penta byg a/s**

*Stor  
erfaring,  
høj  
kvalitet*



**eMissio**

**Gratis online tidsskrift om teologi**

I onlinetidsskriftet eMissio kan du læse aktuelle artikler om forskning i teologi og mission formidlet på en forståelig måde.

[www.dbi.edu/emissio-online-teologi/](http://www.dbi.edu/emissio-online-teologi/)



DANSK BIBEL-INSTITUT



**Frederiksborg  
Apotek**

Slotsgade 26,  
3400 Hillerød  
48 26 56 00

**Åbningstid**  
alle dage i året  
kl 8-21

Handicapvenlige adgangsforhold  
[www.frederiksborg-apotek.dk](http://www.frederiksborg-apotek.dk)


**TRO  
BETYDER  
FAKTISK  
EN DISSE**



Om Gud er lllllllleee elleeer stoor for dig. Ja taaak! Vi dyrker troen i det lille og i det store fællesskab. Med plads til alle spørgsmål. Så; tro og tvivl trygt hos os.

Også derfor ... #dufårguldmedhjem

**tjek  
djurslands.dk**

**ProcessManager** SURVEY SERVICE

Kundetilfredshed – Medarbejdertilfredshed –  
Arbejds miljø – Sikkerhedskultur – 360° lederanalyse

	REGULAR Første gang <b>15.000 kr.</b> Efterfølgende gange 12.000 kr.	BUSINESS Første gang <b>25.000 kr.</b> Efterfølgende gange 18.000 kr.	PREMIUM Første gang <b>35.000 kr.</b> Efterfølgende gange 22.000 kr.
<b>Spørgeskema</b>	Standard	Tilrettet	Individuelt
» Tekst	1	2	3
» Sprog	✓	✓	✓
» Logo	✓	✓	✓
» Baggrundsbillede	✓	✓	✓
» Billede/video	✓	✓	✓
» Indflettede data	✓	✓	✓
» Hop & betingelser	✓	✓	✓
<b>Gennemførelse</b>	Almindelig	HTML	HTML
» Tekst	100	500	1.500
» Respondenter	1	2	3
» Baggrundsvariable	1	1	2
» Påmindelse(r)	✓	✓	✓
» E-mail, eller	✓	✓	✓
» Link	✓	✓	✓
» PC	✓	✓	✓
» Tablet	✓	✓	✓
» Smart Phone	✓	✓	✓
» Online statistik	✓	✓	✓
<b>Analyse</b>	✓	✓	✓
» Gennemførelse	✓	✓	✓
» Frekvens	✓	✓	✓
» Benchmark	✓	✓	✓
<b>Rapportering</b>	✓	✓	✓
» Excel/Word rådata	✓	✓	✓
» PowerPoint præsentation	✓	✓	✓
» Online	✓	✓	✓

Priser er i danske kroner og eksklusiv moms.

Online spørgeskemaer på alle platforme samt konsulentrådgivning.  
Ring eller skriv for en helt uforpligtende drøftelse!

ProcessManager ApS | [www.process-manager.dk](http://www.process-manager.dk) | T 40 84 44 41 | M info@process-manager.dk



# Et sundhedstegn

Børge Haahr Andersen, rektor på Dansk Bibel-Institut

**Den nuværende sexismedebat er et sundhedstegn ved den vestlige kultur. Kun undtagelsesvist kan jeg skrive noget sådan om en etisk strømning i tiden.**

Det, som mange kvinder efterlyser i omgangen med mænd, er en grundlæggende respekt for deres køn, sådan at ingen i ord eller handling bryder deres grænse. Det er blevet svært de sidste årtier pga den seksuelle frigørelse, pornografien, alkoholkulturen mm. Men netop den grænse, enhver mand eller kvinde har i forhold til det modsatte køn, har fået mund og mæle i en tid og kultur, som ellers ikke har været optaget af seksuelle grænser.

De kristne ungdomsmiljøer har i adskillige årtier været en modkultur til det danske samfund i synet på sex og køn. Den etiske standard har været, at sex er Guds gode gave til mennesket inden for ægteskabets ramme. Her skal hver mand og hver kvinde fokusere sin seksuelle energi. Den ugifte kan dyrke venskabet med begge køn, men skal leve seksuelt afholdende.

Min pointe er ikke at sige,

at vi i de kristne miljøer har styr på det i forhold til MeToo-bevægelsen og sexismedebatten. Også kristne miljøer med en høj etik kan have en skjult inderside, hvor der foregår ting, der ikke tåler dagens lys. Også kristne menigheder har måttet rydde op og lave regelsæt for seksuelle krænkelser, og det har været sundt. Pinligt og svært. Men sundt.

Vi må sige et fuldtonende ja til seksualitetens og kønsforskellighedens paradisiske gave. Vi må sige nej til i ord eller handling at bryde den grænse, der er knyttet til vores køn. Lad os gøre det, som kirkefader Tertulian siger, da han sagde om de kristne: Alle ting er fælles hos os, undtagen vores koner.

## Tak for

- Julens største gave
- Gavmildhedens velsignelse
- Engagerede studerende

## Bed om

- Adventstro og juleglæde
- De studerendes eksamen
- Gaver nok til at kunne fortsætte arbejdet