

Teologkredsen fik et barn

For fyrre år siden mødtes 10 unge i København til lidenskabelige diskussioner om troen. De læste bibeltro litteratur fra udlandet, og det kom til at præge dem. Og så blev DBI født.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Vestjylland har ry for at være meget missionsk, men der er åbenbart en grænse. I 1972 blev en langhåret, ”sort” præst fra København ansat i et lille ukendt sogn ved navn Ansager. Det blev for meget for nogle af præsterne på egnen, men inden vi skal høre dén historie, må vi vide hvem den ”sorte” præst er, og hvor han havde sine teologiske synspunkter fra.

Den unge præst hedder Jørgen Skydstofte. I dag er han pensioneret og bor med sin kone Lise i en stor lejlighed på torvet i Ølgod kun 15 kilometer fra det sogn, han satte på landkortet med sine bibeltro synspunkter.

DBIs fædre

For et år siden besøgte jeg Jørgen i hans charmerende lejlighed med den store terrasse. Det er den største terrasse, jeg har set, og den er prydet med hundredvis af blomster og planter. Et sandt paradis lige midt i Ølgod.

Jørgen er en tætbygget herre på 63 med hageskæg og pagehår. Der er noget aristokratisk over ham, og han taler med værdighed men også med humor og varme. Ikke lige den type, jeg vil kalde ”sort”. Jeg har ringet til Jørgen og spurgt ham, hvor han har sin bibeltro teologi fra. Det blev en spændende time, hvor jeg kunne mærke historiens vingesus. Og her kommer Dansk Bibel-Instituts (DBI) fødsel ind i billedet. Jørgen, som er en af fædrene fortæller:

”I slutningen af tresserne var vi omkring 10 personer, som kom sammen i det, vi kaldte ”Teologkredsen” i København. I vores uddannelse ønskede vi en videnskabelig åbenhed overfor forskellige synspunkter, og vi syntes, universitetet var for lukket. Vi følte ikke, vi kunne komme til orde med vore teologiske holdninger, som vi hentede fra Amerika, Canada, England og flere af de skandinaviske lande.”

Født i smerte

En kampklar ungdomsgruppe besluttede nu at oprette et alternativt studiemiljø med eget bibliotek og undervisning. I kampens hede voksede Teologkredsen til 26 personer og en aften i september 1972 mødtes den store gruppe i Jørgens lejlighed i det indre København. De fleste regnede med, at de denne aften skulle se deres drøm opfyldt: Et alternativt bibeltro studiested. Efter en lang aften med veer gik fødslen i stå. Teologkredsen var uenig om, hvorvidt der kan være visse fejl i Bibelen eller om alt i Bibelen er sandt. Den aften forlod 10 personer kredsen, og Jørgen husker, at det gjorde særlig ondt, fordi de både åndeligt og menneskeligt var knyttet tæt sammen.

Den 11. oktober var de resterende 16 fra Teologkredsen samlet i Flemming Kofod-Svendsens lejlighed i Hellerup, og da blev barnet født og fik navnet Dansk Bibel-Institut.

Selvom der var smerter forbundet med fødslen, er Jørgen alligevel glad for resultatet.

”Vi, som stiftede DBI, er overbeviste om, at hele Bibelen er Guds ord. Når kærligheden er blevet bevaret imellem os og dem, som forlod os, er det fordi vi gav hinanden frihed til at arbejde forskelligt, og det er ikke gået ud over venskabet.”

Farlig for omgivelserne

Næsten på samme tid som DBI blev stiftet, blev Jørgen ansat som præst i Ansager. Han blev DBIs første sekretær, og præstegården blev nu ramme om et væld af bestyrelsesmøder og DBIs første bog blev trykt på Ansager bogtrykkeri.

Men, hvordan var det for den unge DBI-præst at få præstekjolen på? Én ting er at sidde sammen med kammerater i det indre København og diskutere teologiske detaljer og påstå, at hele Bibelen er Guds ord. Hvordan bliver et sådant synspunkt modtaget i den almindelige hverdag?

Allerede inden Jørgen var ankommet til sin præstegård, var rygterne gået forud, og stormvejret var løs. En af præsterne på egnen fremstillede i et blad Jørgen som en trussel for folkekirken. Der blev brugt meget stærke ord, blandt andet, at han lavede undergravende virksomhed.

Stormen stod på i et halvt år, og Jørgen har en scrapbog fyldt med indlæg fra aviser og blade.

”Der var nogle skrækkelige overskrifter i aviserne. For eksempel: ”Københavnsk teolog erobrer vestjysk sogn på uærlig vis”. Alle aviser skrev om det, Ekstrabladet, BT, Berlingske Tidende, Kristeligt Dagblad, ja, dem alle sammen”, siger Jørgen og smiler.

”Grunden til al den ståhej var, at jeg ønskede at være tro mod det, der står i Bibelen. I Ansager opstod en åndelig vækkelse, og den bredte sig også udenfor sognet. Vi lavede ungdomslejre og unge begyndte at tro på Jesus Kristus. Det var fantastisk. Det var det hele værd. Dybest set var det jo ikke mig, folk rasede imod, men den fløj i folkekirken, som jeg og DBI tilhører”, slutter Jørgen Skydstofte, som i otte år også var formand for DBI. Både som præst og som formand for DBI har han medvirket til, at DBI den 11. oktober kan fejre 35 års fødselsdag.